



**79 ste jaargang | 620  
september 2013**

**Agenda | 7/ 8**

**Van de bestuurstafel | 8/ 9**

**140-jarig Jubileum NPB | 9/11**

**Ledenvergadering | 12**

**Notulen | 13/17**

**Beleidsplan | 17/21**

**Activiteiten | 22/26**

*Elke vrijdagmorgen open huis  
Educatief reisje voor NPB-jeugd  
Start zondagsschool  
60+ Club  
Van de vrouwenclub  
Café Cult*

**Nacht van Cultuur  
en Religie | 27**



## ‘Elk nadeel heb z’n voordeel...’



Als kind hoorde ik nooit spreken over kerkelijke spiritualiteit. Mensen vroegen mij toen vaak wat mijn godsdienst was of mijn geloof, zelden werd naar mijn spiritualiteit geïnformeerd. Dat deed er in die tijd niet toe. Het woord was ook niet in gebruik. Tijdens mijn leven – ik ben nu 60 - verliezen kerken, althans zeker in Nederland, meer en meer aan gezag en macht. De kerk is allang ‘de kerk’ niet meer, alleen het woord al staat veel mensen tegen. Er is allereerst een groot verschil ontstaan tussen het geloof van mensen en hun godsdienst. Er zijn immers veel mensen die wel gelovig zijn, maar zich niet rekenen tot een gevestigde godsdienst. Binnen de vrijzinnigheid heb ik daar vaak mee te maken. Een groeiend aantal mensen is wel gelovig maar niet kerkelijk godsdienstig. Daarnaast bestaat tegenwoordig de term spiritualiteit, die inmiddels haar intrede heeft gedaan in onze cultuur, maar wat betekent spiritualiteit eigenlijk?

Binnen spiritualiteit stellen wij ons levensvragen over wie wij zelf zijn. We kijken niet in eerste instantie buiten onszelf om te zien wat de gevestigde godsdiensten daarvan zeggen, we luisteren eerder, in ons innerlijk, naar onszelf. We stemmen ons af op ons eigen hart en onze eigen ziel. We verbinden ons met ons geweten en onze intuïtie en laten ons door heldere inzichten en eerlijke gevoelens leiden die van daaruit opwellen. Bij spiritualiteit gaat het eerder om het leven vanuit *innerlijk* gezag terwijl de traditionele godsdienstigheid uitnodigt het *uiterlijk* gezag te accepteren. Dit geldt zowel voor het traditionele christendom als voor de islam en andere wereldgodsdiensten.

Ieder mens stelt zich gelijksoortige levensvragen: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat kom ik hier doen? Waar ga ik naartoe? Natuurlijk hebben ook de grote levensboeken in de wereld daarover zinvol geschreven om mensen richting te geven en hen hierover opheldering van zaken te geven. In deze tijd echter, waarin we het goddelijke in ieder mens meer en meer (h)erkennen, zoeken individuele mensen

antwoorden op hun levensvragen in hun eigen harten en zielen. Dat is ook begrijpelijk, want de antwoorden die we van buitenaf aangereikt krijgen, voldoen maar al te vaak niet meer. Ik denk dat kerkelijke en godsdienstige opvoeders mij in mijn jeugd of niet volledig hebben willen informeren of kerkelijke werkers wisten zelf de antwoorden niet meer op fundamentele levensvragen. Vanuit dat onvermogen ben ik in elk geval zélf op zoek gegaan om mijn eigen antwoorden te vinden. Ik vind het daarom niet vreemd dat mensen bij zichzelf meer en meer de weg naar binnen hebben ontdekt. In dat innerlijke contact liggen namelijk alle antwoorden op alle levensvragen. Onze ziel sprankelt van goddelijk Licht en vanuit deze ‘Godslamp’ kunnen mensen leren zich door hun intuïtie en hun geweten, die in oorsprong goddelijk zijn, te laten leiden.

Over vrijheid en eigen verantwoordelijkheid gesproken...

Ons levensgeluk wordt mede ingegeven en bepaald door de afstemming die wijzelf weten te maken met onze innerlijke Leiding. Hoe intenser wij vanuit dit innerlijke contact leven, des te opener verhouden wij ons tot het leven dat zich aan ons openbaart. Een spiritueel leven is dan ook een leven dat de mens door het innerlijke Godslicht wordt geschonken en dat door hem in de buitenwereld wordt getoond. Toch is er ook een ‘goede’ kant aan de kerken, die mij – hoe treurig ook – destijds geen volledige antwoorden wisten te geven op al mijn vragen. Het heeft mij gestimuleerd om naar meer bevredigende antwoorden nu zelf naar op zoek te gaan. Van daaruit ben ik uiteindelijk voorganger en geestelijk begeleider geworden van mensen. Vanuit de nee’s in mijn geestelijke opvoeding, ben ik de ja’s dus zelf gaan zoeken en ontdekken. En misschien had ik dat nooit zo intens gedaan, als ik de antwoorden op mijn levensvragen in mijn jeugd op een presenteerblaadje had gekregen.

Zo beschouwd kan ik ook dankbaar zijn en beseffen dat Johan Cruyff gelijk heeft als hij stelt: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel...’!

*Peter Samwel*

## ***Wij herdenken....***

Op 29 juli j.l. overleed



### **de heer Derk Willem Gerhard Luijmes**

Ruim 79 jaar geleden werd Derk geboren in Westendorp op een bescheiden boerderij. Eenmaal op de leeftijd gekomen dat hij ging werken was zijn vader nog te jong om te stoppen en de boerderij te klein om met z'n tweeën aan het werk te kunnen. Hij ging op zoek naar een baan. Al pratend met de familie kwamen er verschillende banen en baantjes naar boven:

- Eerst ging hij aan de slag bij verschillende boeren.
- Maar ook pakjes rondbrengen voor Van Gendt en Loos.
- Hij werkte een periode bij Vredestein
- Tijdens zijn huwelijk heeft hij een tijd bij een garage gewerkt. Veel opruim- en schoonmaakwerk, vies werk, maar het zorgde voor extra inkomsten.
- Het belangrijkste was zijn werk bij Deurenfabriek Svedex, 34 jaar lang heeft hij hier gewerkt. Met plezier. Al was hij blij toen hij met de VUT mocht. Niet om het werk, maar hij hield niet van gedoe. En dat was er op een gegeven moment wel.

Maar eerst was daar nog dat meisje.....Riek Wisselink. Ze ontmoetten elkaar op de kermis (Heelweg), maar op dat moment moest zij nog even niets hebben van die wat beschonken jongen die haar daar het hof wilde maken. Die moest later nog maar eens terugkomen. Derk Luijmes was een doorzetter en hij kwam terug en in de periode daarna had zijn brommer toevallig wel heel vaak pech net voor het huis van dat leuke meisje.

De rest laat zich raden: verkering, en na een verloving van 3 ½ jaar trouwden op 3 juli 1958 Derk Luijmes en Riek Wisselink. Tien maanden later werd Theo geboren.

Ze verhuisden van Westendorp naar Varsseveld waar ze een huis kochten aan de Wilhelminalaan. Een huis dat nog gebouwd moest worden. Daar worden Martin en later ook Gerry geboren.

Derk Luijmes was een goede man en een goede vader. Hij had aandacht voor z'n gezin en was er altijd voor ze. Toch was het niet altijd makkelijk: hij is veel ziek geweest, heeft veel maagproblemen gehad en eigenlijk pas na zijn operatie rond 81/82 was dat echt opgelost. Maar ook tot die tijd waren er veel momenten dat het gezin er samen op uit trok. Met z'n allen in de Renault 4 en dan de natuur in (en, daarna, volgens Gerry, vaak aan het eind van de dag met pech stil staan). Of naar de speeltuin of gewoon wandelen, naar buiten. "Het leek wel of we er elke zondag op uit trokken", herinneren de kinderen zich. Slagharen ieder jaar. Later ook naar het buitenland, de bergen in, naar Oostenrijk.

Altijd naar buiten, naar de natuur. Als het zondag te slecht weer was om erop uit te gaan, was dat niet goed voor zijn humeur. Hij tuurde de lucht af op zoek naar opklaringen: Het wordt al lichter!

Eenmaal buiten vond hij mooie, bijzondere dingen: Een reeënjong, dat de boswachter niet wist te vinden, maar hij wel. Nesten. Broedende zwanen waar hij bijna vertrouwd mee was. En oh, wat kon hij dan kwaad zijn als jeugd de dieren aan 't pesten was.

Na de VUT kwam er meer tijd. Meer tijd voor wandelen, fietsen, zwemmen. Tien keer liep hij de Nijmeegse vierdaagse, de fietsvierdaagse, iedere morgen om half zeven in het zwembad. In het huis aan de Zwanenpoort staan twee doosjes, gevuld met wandelkilometerboekjes (van beide één). Dit waren boekjes uitgegeven door de wandelbond. Als je een officiële wandelroute gelopen had, vulde je de datum van de wandeling in en het aantal kilometers. Daarnaast telde je het aantal kilometers op bij het totaal, dat ook vermeld stond. De Wandelbond zette een stempel.

Boekje 1 dateerde uit 1985. De laatste wandeling in boekje 23 van 9 augustus 2008: De teller stond toen op 15.417 kilometer!

Dit waren natuurlijk alleen de officiële wandelingen, daarnaast liep hij, samen met mevrouw Luijmes, ook heel wat af. Of wandelingen die hij organiseerde voor de ANBO (de ouderenbond), niemand kende zo goed alle mooie paadjes in de weide omgeving. In totaal komt de afstand wel op het dubbele. Toen Derk Luijmes zondagnacht overleed was hij bijna 29.000 dagen oud. 28.984 dagen. Dat betekent dat hij gemiddeld meer dan een kilometer per dag heeft gelopen, z'n leven lang!

Al heel lang leefde het idee van verhuizen. Maar toch, de vertrouwde stek verlaten, dat was niet wat. Tot De Zwanenpoort werd gebouwd, waar nabuurschap nog betekenis had en er een gemeenschappelijke ruimte was, waar van alles werd georganiseerd. Toen is het huis aan de Wilhelminalaan verkocht en zijn ze verhuisd.

Helaas heeft Derk Luijmes er nog geen jaar gewoond.

Begin vorig jaar had hij een bypass-operatie. Dat leek heel goed te zijn gegaan, toch volgde daarna een herseninfarct, opname, revalidatie, nog een infarct en pas na verschillende andere plekken kon hij terecht in De Bettekamp, terug in Varsseveld. Daar was hij blij om. Hier werd van alles georganiseerd: bingo, de duofiets, hij deed er graag aan mee.

Helaas ging het steeds moeizamer. Zijn energie raakte op, meer en meer sliep hij. Het was moeilijk voor hem, hij wilde wel, maar kon niet meer. 3 juli vierde hij nog samen met zijn vrouw hun 55 jarig huwelijk. Er is een prachtige foto van gemaakt.

Toen ging het snel. De kinderen kwamen, als ze konden, soms meerdere keren per dag even kijken. En zagen het per keer minder worden.

Vrijdag was er nog contact mogelijk, slokje sap, slokje water, kleine slokjes, hapje pap.

Toen niet meer.

Samen wachten op het einde dat komen gaat.

In de nacht van zondag op maandag is hij gestorven: Derk Willem Gerhard Luijmes

Op zaterdagmiddag 3 augustus hebben we in het crematorium in Aalten afscheid genomen. Een mooie, persoonlijke bijeenkomst met prachtige woorden van zijn zoon Martin en dochter Gerry en zijn kleinzonen Chris en Ruud. Wij hopen dat zij elkaar tot troost mogen zijn.

Nicoline Swen-Fischer

## *Spreuk van de maand*

We zijn allemaal kleine eilandjes,  
maar samen maken we een wereld van verschil.



SPREUK VAN DE MAAND

## *Lief en leed*



Sinds vrijdag 9 augustus zijn de heer en mevrouw Arie en Willemien ter Maat uit Halle, 50 jaar getrouwd. Die dag hebben zij met hun kinderen gevierd.

Op 17 augustus hebben zij voor familie, vrienden, buurt en genodigden een feest gegeven in zaal Nijhof.

Wij feliciteren de heer en mevrouw ter Maat van harte met dit jubileum en wensen hen nog vele goede jaren samen.



Op 29 juli is de heer Derk Luijmes overleden.

U vindt een in memoriam elders in deze Eendracht.

Eind juli is de heer G.W. Kreeftenberg opgenomen geweest in het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk.

Daarna is hij overgeplaatst naar Azora-locatie Antonia in Terborg, waar hij ter revalidatie op dit moment verblijft.

Wij wensen de heer Kreeftenberg een spoedig herstel toe

## *Agenda september 2013*

### **Vrijdag 6 september**

10.00u -12.00u – Open Ochtend - Ingang Doetinchemseweg 5, Varsseveld

### **Zondag 8 september**

10.00u – Doopviering Bas ter Maat – o.l.v. mevr. J. van Kampen

### **Dinsdag 10 september**

14.30u – Jaarlijkse uitje 60+ club

19.00u – 20.00u – Inloopavond NPB-leden / Beleidsplan – Ingang Beatrixstraat 1a, Varsseveld

### **Vrijdag 13 september**

10.00u -12.00u – Open Ochtend - Ingang Doetinchemseweg 5, Varsseveld

20.30u Café Cult – Filmavond: ‘De eenzaamheid van de priemgetallen’

*Agenda*  
Leuke activiteiten bij jou in de buurt

### **Vrijdag 20 september**

10.00u -12.00u – Open Ochtend - Ingang Doetinchemseweg 5, Varsseveld

### **Vrijdag 27 september**

10.00u -12.00u – Open Ochtend - Ingang Doetinchemseweg 5, Varsseveld

### **Zondag 29 september**

10.30u – Educatief uitstapje NPB-jeugd naar de gevangenis in Zutphen

### **Maandag 30 september**

20.00u – 22.15u – Freek van Leeuwen – Geestkunde 4 (besloten groep)

**Zaterdag 5 oktober:** Oecumenische activiteit: Nacht van Cultuur & Religie – Thema: Compassie – verder informatie: elders in deze Eendracht

### **Zondag 6 oktober**

Balanslezing – 10.00u – Inloop met koffie & thee– 10.30u aanvang lezing: ‘Eenzaamheid, waar is dat goed voor?’ – dr. Ton Jorna (Universiteit voor Humanistiek)

## ***Van de bestuurstafel***



Elders in dit blad treft u het Concept Beleidsplan aan.

Op 10 september is er in de Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a een inloopavond van 19.00u tot 20.00u voor leden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om verduidelijking te krijgen en/of aanmerkingen te maken die eventueel nog opgenomen kunnen worden, voor zover ze relevant zijn.

Hierbij zullen een aantal leden van de beleidscommissie en enkele bestuursleden aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen en eventueel nadere uitleg. Ook schriftelijke reacties zijn voor 10 september welkom. Adres Postbus 42 Varsseveld (zie colofon).

Het conceptbeleidsplan is als agendapunt, ter goedkeuring, opgevoerd



voor de ledenvergadering van 14 oktober a.s.

### **Oproep voor de schoonmaakploeg.**

De verenigingsgebouwen zijn weer toe aan een schoonmaakbeurt. Ramen van binnen en buiten, alle hoekjes en gaten vragen weer om een sopje en/of een spons en zeem. Wie wil en kan op vrijdagochtend 27 september 2013 vanaf 8.30 uur de handen weer uit de mouwen steken? Mogen we weer rekenen op de vaste medewerkers en ook heel graag aangevuld met nieuwe mensen want nog altijd maken veel handen licht werk! Ook heren zijn van harte welkom voor het lapwerk aan de buiten en binnenkant van de ramen op grote hoogte. Eén of twee extra stofzuigers zijn ook welkom evenals een paar extra sponzen en zemen. Voor verdere schoonmaakmiddelen wordt gezorgd. We willen graag dat het er voor het jubileumweekend weer spik en span uitzit.

### ***140-jarig Jubileum 26 en 27 oktober 2013***

*Van harte nodigen wij u hierbij uit om met elkaar het 140-jarig bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld e.o. te vieren. De feestelijkheden zijn verdeeld over twee dagen.*

*Te beginnen op **zaterdagmiddag 26 oktober** met een gezellig samenzijn voor alle 80-plussers, met name ook diegenen die niet meer zo mobiel zijn.*

*Om 14.30 geeft onze voorganger de heer Peter Samwel het startschot in de kerkzaal van Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5 te Varsseveld met een welkomstwoord, waarna de organisten Bert Vinke en Jarik de Graaff voor de muzikale omlijsting met solo-zang van Irma ten Brinke zullen zorgen. Vervolgens verhuizen we naar Verenigingzaal De Eendracht voor koffie/thee met gebak en een hapje en een drankje. Hier zal de klompendansgroep "Het Olde Getrouw" zorgen voor een ludiek optreden.*

*Tussen 16.30 uur en 17.00 uur willen we afsluiten en kan iedereen weer worden opgehaald en/of thuisgebracht.*

*Voor een goed verloop van deze middag is het wel gewenst dat u zich*

*aanmeldt en aangeeft of u met eigen vervoer komt dan wel gebruik wilt maken van vervoer van onze ophaal/thuisbrengmogelijkheid.*

*Telefonische aanmelding bij Gerda ten Brinke-Kuiperij, 0315-241253 a.u.b. voor 21 oktober a.s.*

*Wij rekenen in elk geval op een grote opkomst deze middag.*

*De **zaterdagavond** staat in het teken van cabaret en deze avond begint om 20.00 uur in Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5 te Varsseveld (zaal open 19.30 uur). Op uitnodiging van de Theatercommissie zal cabaretière Irene van der Aart uit Amsterdam/Westendorp de avond verzorgen.*

*Deze avond draagt een open karakter. We hopen dat niet alleen leden en “Vrienden van....” van deze uitnodiging gebruik maken, maar we stellen het op prijs dat ook overige belangstellenden uit Varsseveld en omgeving dit feest met ons mee vieren. Een ieder is welkom.*

***Zondagochtend 27 oktober** beginnen we om 10.00 uur met een viering in de kerkzaal van ons Vrijzinnig Centrum De Eendracht, waar Jokelien van Kampen en Peter Samwel de voorgangers zullen zijn. Het NPB-ensemble zorgt voor de muzikale omlijsting en begeleiding. Uiteraard bent u ook hierbij van harte welkom.*

*Na afloop van de viering is er in verenigingszaal De Eendracht gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie met elkaar van gedachten te wisselen en zal er gelegenheid worden geboden om voor diegenen die hiervan gebruik willen maken het woord te voeren.*

*Deze dag willen wij tenslotte afsluiten met een lunchbuffet(je).*

*In verband met de catering vragen wij u, indien u hieraan wilt deelnemen, zich op te geven vóór 21 oktober 2013 bij de voorzitter Gerda ten Brinke- Kuiperij, tel.: 0315-241253.*

## ***Expositie***

*Rond 15 oktober zullen er tevens in de diverse ruimtes van het Vrijzinnig Centrum nieuwe kunstwerken, van de hand van een aantal van onze leden, worden tentoongesteld ter gelegenheid van het jubileum. Zeer de moeite waard en van harte aanbevolen!*

## ***Zakelijke beslommering rondom het Jubileum.***

Eén en ander vraagt natuurlijk om een zorgvuldige voorbereiding. Het bestuur heeft dan ook dringend behoefte aan vrijwillige hulp vanuit de afdeling, met name om de middag voor de ouderen soepel te laten verlopen.

Waar kunt u ons mee terzijde staan en ondersteunen?

- a. Wie wil/kan op de zaterdagmiddag rijden en hun auto beschikbaar stellen om mensen op te halen en later weer thuis te brengen.
- b. Wie wil/kan iets bakken voor bij de koffie/thee op de zaterdagmiddag. (Enkele dames hebben zich al aangemeld maar er kunnen er zeker nog een paar bij)

Bent u bereid zich hiervoor in te zetten wilt u zich dan opgeven bij Gerda ten Brinke-Kuiperij vóór 15 september: tel.: 0315-241253 of per mail [voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

### ***Kosten***

U begrijpt dat het organiseren van een feestje geld kost. Ook dit 140-jarig jubileum. Toch willen wij graag dat iedereen, ook diegenen die het in deze crisistijd wat minder hebben, deel kunnen nemen.

Wij vragen dan ook geen entree voor de cabaretavond en ook geen vaste bijdrage voor deelname aan de lunch.

Wel wordt een vrije gift uiteraard meer dan op prijs gesteld.

### ***Een motto van Moeder Teresa (1910-1997)***

*De vrucht van stilte is het gebed.*

*De vrucht van het gebed is geloof.*

*De vrucht van het geloof is liefde.*

*De vrucht van liefde is dienstbaarheid.*

*De vrucht van dienstbaarheid is vrede...*

**Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de  
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o. op  
14 oktober 2013, aanvang 19.30 uur in Vrijzinnig Centrum  
De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a te Varsseveld**

***AGENDA***

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren en vaststellen notulen ledenvergadering  
20 maart 2013
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Vaststellen beleidsplan
6. Jubileumweekend 26 en 27 oktober
7. Exploitatiecommissie
8. Lidmaatschap Raad van Kerken Oude IJsselstreek
9. Afvaardiging naar landelijke ledenvergadering
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting bij agendapunt 3 en 7.

3. Tijdens de vorige ledenvergadering kwam het verzoek van één van onze leden om de notulen niet meer vast in het maandblad op te nemen maar los met de Eendracht te bezorgen. Dit leidt echter tot bezorg technische problemen bij het verzend klaarmaken van de Eendracht. Omdat statutair de ledenvergaderingen openbaar zijn, hebben wij besloten de notulen ook deze keer weer af te drukken in het blad zelf.
7. Het bestuur heeft een aantal leden bereid gevonden mee te denken en te adviseren over de exploitatie van het Vrijzinnig Centrum De Eendracht t.w. de dames Lini Vossers, Josine Bruggink en Herma Wiersma en de heren Wim Broens en Henk Ormel. Wij vragen u hen in deze functie te benoemen en uw vertrouwen te geven.

# **NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van de NPB VARSEVELD e.o.**

Gehouden op 20 maart 2013 in het Vrijzinnig Centrum de Eendracht te Varsseveld

Er zijn 42 leden die het presentieboek hebben getekend.

Bericht van verhindering: de dames Mienke Oonk, Lini Vossers en Renate Riemersma en de heren Jan Broens en Frans Oosterbaan.

## **1. Opening**

De voorzitter, mevrouw Gerda ten Brinke heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de NPB Varsseveld e.o.

Zij meldt enkele leden als verhinderd. Zie boven.

Gezien het feit, dat de secretaresse straks een uitgebreid overzicht zal weergeven over de activiteiten van het afgelopen jaar, werpt de voorzitter kort een blik op de toekomst. O.a. vanwege crisis is er een teruggang van leden, helaas. Ook moeten we trachten de exploitatie van onze gebouwen rond zien te krijgen. In de Eendracht is een oproep gedaan om mensen in de exploitatiecommissie zitting te laten nemen. Hierop zijn geen aanmeldingen binnengekomen.

Vergrijzing van onze afdeling vraagt steeds meer aandacht van bestuur en pastores. Uitbreiding van bezoekdames is een goede zaak. Andere mogelijkheid is misschien om iemand in bepaalde wijken als aanspreekpunt te laten fungeren.

Bedoeling is om de kerk 1x in de week open te stellen voor een kopje koffie en mensen in stilte te laten genieten. Daarvoor hebben wij gastheren/vrouwen nodig. Meldt u aan.

## **2. Mededelingen en ingekomen stukken**

Geen.

## **3. Goedkeuren en vaststellen notulen ledenvergadering 29 oktober 2012**

Blz. 3: mevrouw Esseldien Wennink: onduidelijkheid over opmerking betreffende mediamiek. Het gaat hier om het doorgeven van

een boodschap aan overledenen. Vraag om correctie in volgende verslag duidelijk weer te geven. Dit wordt toegezegd.

Verder zijn er geen aan- of opmerkingen en worden de notulen aldus vastgesteld en goedgekeurd.

#### **4. Jaarverslagen 2012**

De jaarverslagen van de diverse commissies zijn reeds vermeld in de Eendracht.

Het jaarverslag van het Bestuur wordt door de secretaresse voorgelezen.

Het is een uitgebreid, grotendeels positief verslag geworden. Er zijn veel dingen georganiseerd, waarvan de ouderenmiddag erboven uitsteekt. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Het totale verslag zal in de Eendracht gepubliceerd worden.

Mevrouw Esseldien Wennink: gemeld wordt dat door de groep verontruste leden een beroep gedaan is op de commissie van bezwaar, dat kan niet, die bestaat niet meer. De groep verontrusten heeft geen contact gezocht met de commissie bezwaar.

De voorzitter zegt, dat de Commissie van Bezwaar wel bestond, enige tijd niet gefunctioneerd heeft en nu weer wordt opgepakt. Het bestuur heeft wel contact gehad met deze commissie. De regel hierover zoals in het verslag opgenomen, zal geschrapt, dan wel aangepast worden.

#### **5. Financieel jaarverslag 2012**

Aan de hand van een powerpresentatie geeft de penningmeester, Hans Kempers, commentaar en uitleg over de financiën. Vragen vanuit de vergadering worden beantwoord.

Deze presentatie kan ook op schrift verkregen worden, indien men dat wil.

De heer Bert Scheuter: algemene vraag: we zouden graag tevoren de stukken kunnen bestuderen.

In Eendracht staat dat leden van tevoren de financiële verslagen kunnen inzien, hiervan wordt incidenteel ook gebruik gemaakt. Mogelijk volgende jaar verslagen weer in vergadering neerleggen ter inzage.

## **6. Verslag kascontrolecommissie (dames Rottink en Groot Nibbelink)**

Mevrouw Truus Rottink meldt dat zij samen met mevrouw Ali Groot Nibbelink de cijfers heeft nagekeken en in orde bevonden heeft. De uitleg hierbij was duidelijk.

Zij zijn dan ook akkoord gegaan met deze opstelling.

De penningmeester en het bestuur krijgt onder applaus décharge.

## **7. Benoeming nieuwe leden kascommissie**

Mevrouw Truus Rottink gaat eruit. De heer Frans Oosterbaan (reservelid kascommissie) is bestuurslid geworden, kan daardoor niet meer in kascommissie fungeren. We zoeken dus 1 nieuw lid plus een nieuw reservelid.

Nieuwe lid wordt de heer Bert Scheuter. Mevrouw Riemke de Boer wordt reservelid.

Samen met mevrouw Ali Groot Nibbelink vormen zij aldus de kas commissie voor volgend jaar.

## **8. Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2012**

Akkoord, zie onder punt 5.

## **9. Begroting 2013 en voorlopige begroting 2014**

Akkoord, zie onder punt 5.

## **10. Vaststellen contributie 2014 en contributie jeugdleden**

Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 1 jaar te bevriezen i.v.m. crisistoestanden. Aldus blijft de contributie voor 2014 hetzelfde als in 2013.

Er hebben zich een aantal jeugdleden (t/m 25 jaar) aangemeld. Voorstel is om deze jeugdleden 40 euro per jaar te laten betalen. Iets minder dan Vrienden van. Als we die 40 euro aanhouden, behoeven we geen afdracht te doen aan het landelijk bestuur.

De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

## **11. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar mevr. I. ter Maat-Tuenter, dhr. M. Chevalking en mevr.**

## **M. Middelkoop**

**Het bestuur stelt voor te benoemen als nieuwe bestuursleden dhr. T. Kraan en dhr. H. Jansen (deze laatste heeft zich vanwege gezondheid redenen teruggetrokken.**

**Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het secretariaat**

Nu volgt het afscheid van 3 bestuursleden. De voorzitter neemt ieder even apart door.

Ina ter Maat heeft 9 jaar als secretaresse gefungeerd. Zij is i.v.m. ziekte er even uit geweest, maar heeft die tijd weer dubbel en dwars later ingehaald.

Van harte bedankt voor de trouwe dienst en inzet.

Marchel Chevalking: vaste waarde binnen het bestuur, eerst nadenken en dan doen, de communicatieman binnen het bestuur. Kennis en toewijding zullen we zeer missen.

Marchel ook reuze bedankt.

Margreet Middelkoop: ook vaste waarde binnen bestuur.

Meedenkend, meevoelend. We zullen haar missen als notulist.

Ook Margreet erg bedankt.

Alle drie ontvangen een bosje bloemen en een bon.

Margreet memoreert namens alle drie heel kort de tijd in en met het bestuur.

Veel geleerd, veel gedaan, minder plezierige dingen en hele fijne dingen, maar bovenal overheerste het gevoel van grote saamhorigheid binnen het bestuur. Dank.

Voorzitter: Helaas heeft Hugo Jansen wegens gezondheidsredenen zich terug getrokken.

De heer Tonnie Kraan komt als enig nieuw lid het bestuur versterken ( Hij staat vermeld als T. Kraan, maar het moet zijn A. Kraan).

Tonnie van harte welkom.

## **12. Rondvraag**

De heer Bert Scheuter: in beleidscommissie is de terugloop van het aantal leden aan de orde geweest. Dit baart wel zorgen. Wordt er onderzoek gedaan naar reden van opzegging.



Voorzitter: Geen onderzoek, we nemen wel contact op met leden waarom, ligt zeker aan de huidige economische toestand.

De heer Scheuter: toch zijn er ook andere redenen mogelijk, dit toch wel in de gaten houden.

Voorzitter "Zullen hieraan extra aandacht schenken".

### **13. Sluiting**

De voorzitter dankt allen voor zijn/haar inbreng in deze positieve vergadering.

Tot volgende keer.

Gerda ten Brinke-Kuiperij (voorzitter)

Ina ter Maat-Tuenter (secretaresse)

Margreet Middelkoop (notulist)

## ***NPB Beleidsplan 'In beweging blijven 2013-2018' Concept-versie juni 2013***

### **Doel**

Het beleidsplan stelt zich ten doel de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap te laten zijn met behoud van verworvenheden. Het wil voortbouwen op eerder, richtinggevend en door de afdeling goedgekeurd beleid.

### **De huidige situatie**

De NPB afdeling Varsseveld e.o. kent (juni 2013) ongeveer 500 leden en is daarmee landelijk gezien de grootste afdeling. De afdelingen Dinxperlo (2007), Aalten/Winterswijk (2009) en Zelhem (2012) zijn met Varsseveld gefuseerd. Er zijn er circa 30 vrienden.

De afdeling heeft een full-time voorganger/pastoraal werker en daarnaast een part-time pastoraal werker voor de wijk Zelhem. Sinds 2011 beschikt de afdeling in Varsseveld over een geheel vernieuwd Vrijzinnig Centrum De Eendracht met kerkzaal, verenigingszaal en meerdere vergaderruimtes. De dagelijkse gang van zaken is in handen

van de beheerder en vrijwilligers. Er is een horecavergunning.

## **Visie**

De afdeling Varsseveld e.o. wil op een niet-dogmatische manier vrijzinnigheid uitdragen en aansluiten bij de behoefte aan zingeving. Inhoudelijk voelt de afdeling zich verbonden met het (religieus) humanisme en het vrijzinnig christelijk denken en geloven. Zij wil aan alle mensen, ongeacht cultuur, geartheid of religieuze achtergrond, een open huis bieden waarin betrokkenheid bij elkaar en bij de maatschappij tot uiting komen.

Bij de oprichting van de landelijke NPB in 1870, waar de afdeling Varsseveld als autonome afdeling onderdeel van uitmaakt, was het ideaal een vereniging waar alle vrijzinnigen zich thuis zouden voelen. De landelijke vereniging heeft altijd uitgesproken geen kerk te zijn en open te staan voor niet-kerkelijken. Het doel was en is het vrijzinnig religieus leven en denken te bevorderen binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Het werkgebied is de zuidoostelijke Achterhoek.

Op termijn valt te overwegen om de naam daarbij aan te passen.

Vandaag is de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB een landelijk verband van lokale open levensbeschouwelijke gemeenschappen die ontmoetingsplaatsen willen zijn voor verwondering over het bestaan, religieuze ervaringen, bewustwording en inspiratie.

Vrijzinnig betekent voor ons samen kritisch en geëngageerd denken over spiritualiteit en levensbeschouwing. In dit klimaat wegen vragen zwaarder dan antwoorden.

Nadruk op de groep vanaf 35 jaar, waar vragen over religie en spiritualiteit vorm beginnen te krijgen, ligt voor de hand. We communiceren die insteek duidelijk zonder de jeugd uit het oog te verliezen.

## **Hoofdlijnen van beleid van de afdeling Varsseveld e.o.**

### **Maandblad en website**

Het maandblad de Eendracht is een vaste waarde voor leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap. Via de website [www.vrijzinnigenvarsseveld.nl](http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl) worden alle belangstellenden op de

hoogte gehouden van activiteiten en bijzonderheden. De website is uit te breiden met een 'blog' van de voorganger. Sociale media zijn onontbeerlijk voor de toekomst. Velen die onbekend zijn met de NPB zijn ermee te bereiken. Het beheer ervan dient zorgvuldig te gebeuren, want deze moderne media hebben een groot bereik.

### **PR en promotie**

Leden en niet-leden krijgen de culturele activiteiten aangeboden via het emailbestand van geïnteresseerden. Naast persberichten in lokale en regionale bladen bieden ook de website en de sociale media handvatten. Eigen promotiemateriaal in drukvorm kan Varsseveld e.o. verder onder de aandacht brengen. Een eerste kennismaking met onze geloofsgemeenschap via culturele activiteiten kan zorgen voor instroom van leden en vrienden.

### **Activiteiten voor jongeren**

De zondagsschool voor 6-12 jarigen draait goed. Het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs door geloofsgemeenschappen op basisscholen wordt tot de zomer van 2014 gefinancierd door de rijksoverheid. Het wordt vanuit de afdeling Varsseveld e.o. verzorgd op een aantal openbare basisscholen binnen ons werkgebied door een daartoe door de NPB gevraagde docent en de pastoraal werker van de wijk Zelhem.

Het voornemen is dit voort te zetten.

Het aanbieden aan jongeren van levensbeschouwelijke activiteiten kan zorgen voor een structurele kennismaking met de NPB. Het is goed de behoefte aan deze vormende activiteiten te peilen. Vanuit ouders kan er meer stimulans komen, maar ook de jongeren zelf moeten nauw bij de inhoud van het aanbod worden betrokken. De jeugdclub kan een podium zijn om met elkaar te spreken over thema's die in de wereld van school en vriendengroepen minder aanslaan. Een samenwerking met Café Cult biedt mogelijk perspectieven.

### **Inhoud vieringen**

De vieringen met koffie na, drie keer per maand op zondagochtend in Varsseveld, zijn een vaste waarde in onze afdeling. Sinds de fusie met

de afdeling Zelhem komen daar gedurende het winterseizoen op de eerste zondag van de maand de lezingen van de Balansgroep bij. Deze lezingen hebben zich inmiddels een vaste plek verworven.

Gestreefd wordt naar 14 keer per jaar een traditionele viering, 8 keer een gezinsviering en 23 keer een alternatieve viering, bijvoorbeeld thema- en bezinningsdiensten en vieringen met gastvoorgangers. Bij de gezinsvieringen zijn de zondagsschool, ouders met kinderen en/of jongeren betrokken.

### **Culturele activiteiten**

Verdieping van het vrijzinnige gedachtegoed kan bij uitstek via culturele activiteiten. Lezingen en gesprekskringen zijn daarvoor prima mogelijkheden. Themagerichte bijeenkomsten (bijvoorbeeld over rouwverwerking) bieden ook kansen. De activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Hetzelfde geldt voor Café Cult, dat in principe gratis is. Naast het vertonen van films is er met een lezingenprogramma dat aansluit bij de seizoenen en kalendergerelateerde onderwerpen uit religie en politiek mogelijk een breder publiek aan te spreken. Voor de verschillende doelgroepen in de afdeling dient er door het kalenderjaar heen een aanbod te zijn dat zich richt op spiritualiteit. 2 à 3 keer per jaar een cultureel inspirerende (zon)dag uit voor jong en oud lijkt potentieel een sterk verbindende factor.

### **Pastoraat**

Regelmatig bezoek aan leden is één van de hoofdtaken voor de pastorale werkers. De bezoekgroep is een belangrijke ondersteuning van het pastorale werk cq. geestelijke begeleiding. Het pastoraat-op-maat speelt tegen vergoeding dan wel een vrije gift naar draagkracht in op pastorale behoeftes van niet-leden. Onze voorganger(s) en pastoraal werker(s) kunnen daarin met hun ervaring een belangrijke rol spelen. Dat kan de betrokkenheid bij de NPB vergroten.

### **Alternatieve vormen van lidmaatschap**

Rondom de leden bevindt zich een grote groep betrokkenen die hun affiniteit met de NPB niet omzetten in een lidmaatschap. Een lichtere vorm van verbondenheid kan deze groep mogelijk over de drempel helpen. Op termijn kan dat uitmonden in een lidmaatschap. De moge-

lijkheid vriend van de NPB te worden is inmiddels in onze afdeling geïntroduceerd. Vrienden hebben geen stemrecht en geen recht op gratis pastorale zorg. Een vriend ontvangt voor zijn of haar bijdrage ons maandblad de Eendracht en heeft reductie op de toegang bij lezingen.

### **Alternatieve verdienmodellen**

Het gebouw De Eendracht is (in eerste instantie voor leden) tegen vergoeding open te stellen voor jubilea, verjaardagen e.d. mits deze passen binnen de horecavergunning.

De komende beleidsperiode is nader onderzoek gewenst naar tarieven voor rouw- en trouwvieringen voor leden en naar een stimulans voor vrienden om lid te worden.

### **Samenwerking**

De NPB afd. Varsseveld e.o. is lid van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek en de oecumenische werkgroep in Varsseveld. We zien deze vormen van samenwerking als positief, mits het vrijzinnige geluid daarin voldoende tot zijn recht komt. Onderzocht kan worden of aansluiting bij andere hedendaagse levensbeschouwelijke groeperingen zinvol is.

Tot slot: een regelmatige toetsing van het beleid aan het beleidsplan verdient aanbeveling.

*De beleidscommissie: Willy Nijhof, Joke van der Wijk, Joke Boezel, Anita Eeltink, Jonne Dijkstra, Riemke de Boer, Anniek Ankersmit, Gerda ten Brinke, Jokelien van Kampen, Bertus Janssen, Peter Samwel, Bert Scheuter, Douwe Faber, Henk Beunk, Marchel Chevalking.*





## ***Aankondiging***

### ***Vrijzinnig Centrum De Eendracht opent per 1 september haar deuren...***

Per 1 september a.s. is ons Vrijzinnig Centrum – ingang Doetinchemseweg 5, Varsseveld - *iedere vrijdagochtend* open van 10.00u – 12.00u voor alle belangstellenden, leden en niet-leden.



Het bestuur wil u allen de ruimte geven om zomaar even binnen te lopen in ons prachtige Centrum.

Op deze ochtenden is een bestuurslid én een van de pastorale medewerkers aanwezig om u te woord te kunnen staan. U kunt met hen spreken over persoonlijke zaken of vragen die de vereniging zelf

aangaan. U bent in

elk geval met al uw vragen of ideeën van harte welkom. Er is natuurlijk een kopje koffie of thee voor wie daar zin in heeft om het onderling aangenaam en gezellig te maken en ook kan er voor een stilmoment worden gekozen in onze kerkzaal, waar rustige muziek ten gehore zal worden gebracht.

Tevens beschikt onze NPB per 1 september a.s. over de zogeheten ‘Bewuste Leesmap’. Dit is een leesmap met tien verschillende bladen, die maandelijks verversst wordt en die allemaal een appel doen op de ontwikkeling van ons menselijke, spirituele bewustzijn. Te denken valt bv. aan bladen als ‘Spiegelbeeld’, ‘Onkruid’, ‘Inzicht’, ‘Bewustzijn Magazine’ of ‘Happinez’. U kunt deze bladen enerzijds ter plekke inzien op deze vrijdagochtenden, ook bestaat de mogelijkheid om een of meerdere bladen voor een weekje te lenen zodat u er thuis nog wat verder in kunt lezen.

Wij hopen van harte dat u ook op deze vrijdagochtenden de weg zult weten te vinden naar ons Vrijzinnig Centrum en nodigen u graag uit om



per 6 september a.s. zomaar eens binnen te lopen tussen 10.00u – 12.00u.

U bent van harte welkom deze maand op 6, 13, 20 en 27 september. Graag tot dan!

*Bestuur en Pastoraal Werkers*

## ***Educatief uitstapje voor de NPB-jeugd naar gevangenis in Zutphen***



Ik schreef er al een vooraankondiging over in de vorige Eendracht: Op zondag 29 september a.s. is er een educatief uitstapje gepland voor onze jeugd. Jon-

geren van 12 tot 20 jaar worden in de gelegenheid gesteld op die zondagmiddag om de gevangenis in Zutphen te bezoeken. Een unieke kans om in gesprek te geraken met gevangenen!

De uiterste datum van inschrijving is **1 september a.s.**. Dat heeft te maken met de veiligheidsvoorschriften en andere voorwaarden die aan een dergelijk bezoek kleven.

Wie zich dus ná 1 september nog opgeeft, vist zeker achter het net. Schrijf je dus snel in, want vol is ook nog eens vol. De groep mag namelijk maar maximaal uit 16 personen bestaan. Ga je mee? Stuur dan snel een email naar [petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

We gaan een bijzondere middag tegemoet. We worden in Zutphen om 11.45u verwacht en het bezoek zelf zal tot uiterlijk 14.30u duren.

Daarna willen we nog even napraten en gezellig samen zijn om deze middag met elkaar goed te kunnen afronden.

De kosten voor deze educatieve, interessante excursie zijn €10,= per persoon.

Hoor ik gauw van je?

*Peter Samwel*

## ***Start zondagsschoolseizoen: 2013-2014***

Op 8 september is er weer zondagsschool.  
Wij beginnen om 10.00 uur en eindigen om  
11.30 uur.

De zondagsschoolruimte is achter de kerkzaal,  
ingang Eendracht.

Als ouders bent u van harte welkom om ook  
even te komen kijken waar uw kind terecht komt en om met ons  
kennis te maken.



Wij hopen dat wij veel kinderen mogen begroeten.

Renate, Mira, Alva en Willy

### ***60+ club***

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 10 september a.s.

We maken dan ons jaarlijkse uitstapje. Dit jaar is het reisdoel het Kijk  
en Luistermuseum in Bennekom.

Dit museum is volledig toegankelijk voor rollatorgebruikers.

We vertrekken om 13.00 uur **per bus** vanaf de Pr.Beatrixstraat.

Tegen ongeveer 17.00 uur sluiten we de middag af met het eten van  
een pannenkoek bij het Pannenkoekenhuis in Westendorp.

Tegen 19.00 uur hopen we weer in Varsseveld te zijn.

De kosten bedragen €25,00 per persoon (alles inbegrepen).

U kunt zich vóór 6 september a.s. opgeven bij:

Jannie Nijhof, telefoon 0315-244049 of Johanna Semmelink, telefoon  
0315-241737.

Noteer alvast de volgende data:

8 oktober Buurtzorg

12 november Jan Berends "Langs de IJssel"

14 januari 2014. Nieuwjaarsvisite.



## *Van de vrouwenclub*

De dames van de vrouwenclub komen op donderdag 12 september weer bij elkaar.

Hieronderstaand treft u het programma t/m december 2013 aan:

- 12 september : Voorlezen
- 26 september : Uitje 's middags naar 'de Heeren van Reurle'
- 10 oktober : Film over een Indonesische trouwpartij
- 24 oktober : Gerard Bruil
- 7 november : Spelavond
- 21 november : Een verrassing
- 5 december : 's middags Sinterklaas en Piet
- 19 december : Kerstviering

## *Café Cult weer van start*

*èn ... stemt af op Balans*



Café Cult start het seizoen  
2013/2014 op vrijdag de  
13<sup>e</sup> september met de film

*'de eenzaamheid van de  
priemgetallen'*



De zevenjarige Alice moet van haar vader elke dag tegen haar zin naar skiles. Op een mistige ochtend zondert zij zich af van haar ski-klasje en besluit ze de afdaling alleen te maken, maar ze komt ten val en raakt voor de rest van haar leven verlamd aan een been.

Mattia is de helft van een tweeling. Hij is hyperintelligent, zijn zusje Michela is zwakbegaafd. Als de tweeling wordt uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje schaamt Mattia zich bij voorbaat voor het gedrag van Michela en hij besluit om haar op een bank in het park achter te laten met de opdracht dat ze daar op hem moet wachten. Als hij terugkomt is zijn zusje verdwenen en zij wordt nooit meer gevonden.

Op de middelbare school kruisen de levens van Alice en Mattia elkaar en er ontstaat een merkwaardige vriendschap. Ze voelen zich vanaf de dag van hun ontmoeting verbonden, maar merken al snel hoe moeilijk het is om wezenlijk contact met elkaar te krijgen.

Een veel bekroonde film gebaseerd op de meesterlijke debuutroman van Paolo Giodano.

De film begint om 20.30 uur in de Eendracht; de zaal is open vanaf acht uur.

Koffie en thee staan klaar.

Bijdrage: vrije gift.

## ***Balans en Café Cult***

De keuze van Café Cult voor de film ‘de eenzaamheid van de priemgetallen’ is mede gemaakt op grond van het thema ‘eenzaamheid’ van de Balans-groep op zondag 6 oktober. Een film en een gespreksdienst belichten hetzelfde thema op een verschillende manier en dat leidt tot verdieping. Ook verderop in het seizoen vindt deze afstemming plaats, waarbij eerst de lezing plaats vindt en vervolgens een film vertoond wordt die aansluit bij het onderwerp van Balans. Zo wordt het thema ‘zelfgenezend vermogen’ op zondag 3 november gevolgd door de film ‘the bucketlist’ op vrijdag 8 november. In februari, maart en april zijn er ook dergelijke combinaties van een zondag en een vrijdag passend bij respectievelijk ‘het geschenk van je dromen, op weg naar een nieuwe aarde en inleiding tot de astrologie’. We gaan er vanuit dat deze wisselwerking tussen Balans en Café Cult in de smaak zal vallen. U bent hoe dan ook van harte welkom.

Café Cult maakt (naast een vermelding in de Eendracht) ook altijd ruim van te voren via e-mail bekend welke film er vertoond wordt. Staat u nog niet op de verzendlijst en wilt u de e-mails ook graag ontvangen, stuur dan een mailtje naar Anita Eeltink:

[anitaeeltink@gmail.com](mailto:anitaeeltink@gmail.com)



*Nacht van cultuur en religie  
zaterdag 5 oktober*

*Thema: compassie,*

*Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden*

We starten om 18.30 uur met een oecumenische viering in het Laurentiushuis. Daarna, rond 20.00 uur volgt een gevarieerd programma in De Eendracht, de Grote kerk en het Borchuus.

U kunt genieten van diverse voordrachten en muziekkuitvoeringen.

Dames van 'Kleurrijk' (Fidessa) laten u hapjes proeven uit verschillende culturen. De Dichter des Achterhoeks zal niet ontbreken en op alle locaties vindt u tentoonstellingen en beamerpresentaties. Kortom, een programma voor jong en oud. De avond wordt vanaf 23.00 uur afgesloten met een spetterend optreden van het Varssevelds Mannenkoor.

**Tot ziens op 5 oktober!**

*Verslag van de dienst voor jong en oud op 26 mei.*

Aan deze dienst verlenen alle kinderen van de zondagsschool hun medewerking.

Zo trokken 2 kinderen aan het klokkentouw om iedereen te laten horen dat de dienst begon.

Daarna kwamen de kinderen, de leiding en het bestuur binnen gelopen. Een woord van welkom werd gesproken en er werd herinnerd aan het 1<sup>ste</sup> verhaal van het jaar.

Veel indruk heeft Noach gemaakt, zo ook het regenboogverhaal.

Het thema luidde: “de Regenboog”.

Na het zingen van ‘De lente is gekomen’ werd het regenboogverhaal verteld en de oudste kinderen hadden een regenboogkleur en mochten ook een regenboogkaars aansteken.

Daarna zongen wij ‘Ga op weg net als zovelen’.

De kindermir werd opgevoerd. Een mooie prestatie van de zondagschoolkinderen. Kinderen van één vader werd gezongen. De kinderen hebben het hele jaar gecollecteerd voor de kinderen van Moldavië. Er werd door de vrienden van Moldavië een beamerpresentatie gehouden. Hierdoor kregen wij een goede indruk van het werk wat met ons collectegeld gedaan kon worden. Om dit collectegeld te overhandigen was Mevr. Van Dongen uitgenodigd om dit in ontvangst te nemen. Zij gaf nog een toelichting dat het geld gebruikt ging worden om kledingpakketten voor de kinderen te kopen. De zondagsschoolcommissie en het bestuur deden ook een duit in de collectepot en zodoende konden wij 300 euro overhandigen.

Hartelijk dank namens de Vrienden van Moldavië.

Jarik de Graaff heeft ons dit jaar geweldig begeleid op de vleugel, waarvoor onze dank, en tijdens de collecte speelde hij: Somewhere over the rainbow.

Er werd door Peter Samwel afscheid genomen van Larissa Klein Wilink en Sophie Hendriksen. Peter ging voor in gebed en wij sloten af met ‘Ga mee naar buiten allemaal’.

Een ieder werd een fijne vakantie toegewenst.

Willy Nijhof

## ***Jongeren en religieuze uitingsvormen***



**Kruisje, keppeltjes of hoofddoek in de schoolbanken? Vier van de tien jongeren zou deze religieuze uitingen willen verbieden op openbare scholen. Jonge moslima's voelen echter niks voor zo'n verbod.**

***Voor of tegen?***

In Antwerpen zijn alle religieuze uitingen op *openbare* scholen voor-

taan verboden. Een goede aanleiding om ruim 2.300 jongeren te peilen, in samenwerking met de websites Wijblijvenhier.nl en Maroc.nl. Wat denken Nederlandse jongeren hiervan? Veertig procent is voor een verbod; de helft ziet het helemaal niet zitten. Opvallend is dat jongens meer pleiten voor het verbieden dan meisjes. Zijn de hoofddoek of kruisje soms niet sexy genoeg?

### ***Veilig gevoel***

Aan het onderzoek deden 200 moslima's mee. Zij stemmen vrijwel allemaal tegen een verbod op religieuze uitingen. De helft van de meisjes draagt een hoofddoek. Aan de meisjes werd gevraagd waarom zij een hoofddoek dragen. Belangrijkste reden hiervoor is een veilig en beschermd gevoel, op de voet gevolgd door de geloofsovertuiging. "Ik draag een hoofddoek omdat het is waar ik in geloof, het is een deel van mijn identiteit. Respect voor ieders eigen keus!", schrijft een van de deelnemers.

### ***Kruisje wel, hoofddoek niet***

De ene religieuze uiting is de andere niet. Zo vindt de meerderheid van de jeugd het dragen van een kruisje wél kunnen, maar het dragen van een hoofddoek of keppeltje in de schoolbanken vindt slechts de helft acceptabel.

Waarom zien jongeren de hoofddoek eigenlijk niet zitten? Bijna veertig procent ziet de hoofddoek als een symbool van onderdrukking. En een derde is van oordeel dat vrouwen met hoofddoek niet willen integreren.

***Bron: Een Vandaag***

## ***Vrije wil...***

Als je gehecht bent aan het concept van de vrije wil,  
ga dan je gang en breng het in de praktijk:

Kies voor de komende twee weken alléén maar  
gelukkige gedachten en gevoelens.

Welke waarde heeft de vrije wil  
als we die niet in de praktijk kunnen brengen?

***Stephen Wingate***

## 150 Psalmen vrij - Huub Oosterhuis



In 1962 begon theoloog Huub Oosterhuis aan de vertaling van de Psalmen zoals deze in de Bijbel vermeld staan.

Bijna vijftig jaar later bracht hij zijn boek 150 Psalmen *Vrij* erover uit. Elke maand nemen wij een van zijn vertaalde Psalmen in de Eendracht op. Deze maand is dat Psalm 1

Goed is  
dat je niet doet wat slecht is  
niet achter oplichters aan loopt  
niet met Ploert en Schender heult  
niet de schouders ophaalt  
'ploert en schender, ach  
zo is de wereld'.

Goed is dat je goede woorden  
overweegt en wil:  
heb je naaste lief die is als jij  
de vluchteling, de arme, doe hen recht.  
Prent ze in het hart van je verstand,  
die woorden  
zeg ze voor je uit.

gezegend ben je

een boom aan stromen levend water  
vruchten zul je dragen  
blad dat niet vergeelt  
het zal je goed gaan.

Oplichter  
ongezegd zal je zijn.  
Een storm steekt op  
je waait de leegte in.

## *Uit de volksmond voor september 2013*

- Over het weer: Als er schapjes aan de hemel staan, kan men zonder regenscherm wandelen gaan.
- Zijn er eikels in september, dan valt er veel sneeuw in december
- Na een warme herfst komt vaak een koude winter
- In september korten de dagen 1 uur en 56 minuten
- Dinsdag 17 september is het weer Prinsjesdag
- Op 30 september 1938 verscheen het populaire damesblad Margriet voor de eerste keer. Ik zag het kort geleden nog bij een van onze leden op tafel liggen. Aanvankelijk was het blad nog niet zelfstandig, dat werd het pas in 1942. Het blad zou vernoemd zijn naar de kleindochter van de oprichter van het blad. Zij heet Margrietje. Het blad bestaat deze maand 75 jaar!

### *Zielsverwant*

Hoe vind ik  
mijn ziel  
in de jouwe  
mijn koude  
in jouw warmte  
in die lauwe kniel  
van mij  
voor een bestaande god  
die in de bijbel is  
smeult een verlangen  
naar liefde groots  
groter dan verstand  
zwevend tussen ons  
jij, stukje god  
doe teder een bod  
schep een gedicht  
dat mij verplicht  
te rijpen

*Pleun Faber*

## *Elfje*

Elf woorden in vijf regels... Op de eerste regel één woord, op de tweede regel twee woorden, op de derde regel drie woorden, op de vierde regel vier woorden en tot slot op de vijfde regel opnieuw één woord...

**Kip  
en ik  
scharrel en plof  
wij kip zonder kop  
ei!**

*Pleun Faber*

**Herfst  
in aantocht  
buiten steeds killer  
geborgen zijn in jezelf  
doen!**

*Peter Samwel*

Wie stuurt ([petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl) – deadline 23 september a.s.) een nieuw Elfje voor de volgende Eendracht?

## *Feesten & Vieringen september 2013*

5 september – Joods Nieuwjaar (Jodendom)

8 september – geboortedag Ganesha  
(Hindoeïsme)

8 september – geboortedag van Maria  
(Christendom)

14 september – Grote Verzoendag (Jodendom)

19 t/m 25 september – Loofhuttenfeest (Jodendom)

21 september – Internationale dag van de vrede (Vredesweek)





## *Metamorfose*

Degene die ik was  
ben ik niet meer.  
Degene die ik ben  
blijf ik niet  
en die ik word  
verdwijnt.

In deze verandering  
besta ik.  
Vergetend.  
Bewustwordend.  
Verlangend.

*Peter Geraerds*

## *Schrijfactie september Amnesty Varsseveld*

Goednieuws:

Cuba: Gewetens gevangene vrijgelaten. Zijn aanklacht is nooit bevestigd. Martinez Arias gelooft dat de internationale aandacht voor zijn zaak heeft bijgedragen aan zijn onvoorwaardelijke vrijlating en bedankt Amnesty voor haar steun.

Wij schrijven in september voor:

Irano Krashko: zij is verkracht en mishandeld. Haar schedel was op drie plaatsen gebroken. Marteling en mishandeling komt veel voor in Oekraïne. De straffeloosheid blijft hoog in Oekraïne. Dringend doch beleefd vragen wij een onderzoek in te stellen naar alle gevallen van marteling en de daders in kwestie te berechten.

Tita Radilla mensenrechtenactiviste in Mexico. Tita is voorzitter van AFADEM Vereniging van Familieleden van Verdwenen gevangenen. Medewerkers worden regelmatig lastig gevallen en bedreigd. Er is

onderzoek gedaan maar er is niemand opgepakt. Gevraagd word uitspraak van het Inter Amerikaanse Hof volledig uit te voeren.

Wij spreken onze bezorgdheid uit over de manier waarop de Braziliaanse politie handelt tijdens demonstraties. Er wordt aandacht gevraagd voor onderwijs en gezondheidszorg. De politie gebruikt buitensporig geweld.

Inlichtingen over brieven schrijven: Henny Tuenter 0315-617592.

### *‘Ik leef...’*

‘Ik leef’ zei ik, ‘ik leef’  
en ik hoorde dat ik het zei  
maar plotseling dacht ik: ‘Nee, niet ik  
maar er leeft ‘iets’ in mij...’

Het is dat wonderlijke ‘iets’  
dat zorgt dat ik besta.  
En ik? Nou ja, ik ben er wel,  
maar ach... ik kom en ga.

Want als mijn ‘tikje’ niet meer slaat  
dan staat mijn ‘ikje’ stop,  
maar het grote ‘iets’ dat blijft en blijft  
het ‘iets’ dat houdt nooit op

En of ik zing of fluit of fiets  
rechttop zit in mijn bed,  
ik voel van binnen steeds dat ‘iets’  
mij in beweging zet.

*Toon Hermans*

## Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Wijk Zelhem** Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**  
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeehat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91.
- Verzorging “Eendracht”:**  
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**  
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,  
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,  
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Leiding zondagsschool :** Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagsschool@vrijzinnigen.nl
- Autodienst Varsseveld :** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, tel. (0315) 241253
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 10.00 u. **Geen viering**  
1 september



Zondag 10.00 u. **DOOPVIERING** - voorganger mevr. Jokelien  
8 september van Kampen  
Tevens Zondagsschool

Zondag 10.00 u. Oecumenische Vredesdienst  
15 september Laurentiuskerk, Dorpsplein -  
Varsseveld



Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. Hermien Bleumink  
22 september

Zondag 10.30u. Educatieve excursie voor jongeren (leeftijd 12-  
29 september 20 jaar) naar de gevangenis in Zutphen - vertrek  
vanaf Beatrixstraat 1a: 10.30 uur

Zondag 10.00 u. **BALANSLEZING** - Inloop met koffie & thee -  
6 oktober 10.30 u. aanvang lezing: 'Eenzaamheid, waar is  
dat goed voor?' - dr. Ton Jorna (Universiteit voor  
Humanistiek)