



**Koeien in de wei**



**85 ste jaargang | 685**

**september 2019**

**Van de bestuurstafel | 11**

**Koffie-inloop | 13**

**Vrij en....Zo | 13**

**60+ Club | 14**

*Reisje naar Breedenbroek*

**Café Cult | 15**

*met de film 'Down to earth'*

**Oecumenische Vredesdienst | 15**

**Dinsdagtafel | 16**

**Meditatie | 17**

*'Contact met het innerlijk kind'*

**Balanslezing | 18**

*door de heer W. Geene  
over kunst, religie en bewustzijn*

**Balanslezing | 19**

*mediumschap spooky of fantastisch*

**Voor aankondiging | 22**

**Gesprek op Zondag**

*Het Bijbelboek Daniël*

## ***Waar wetenschap ophoudt, begint geloof***

Wat deed u op 21 juli 1969? Studeren, genieten van de zomer, hard aan het werk, of misschien gekluisterd aan de buis of de radio om te volgen hoe de eerste mens voet op de maan zette? Dit jaar was het een halve eeuw geleden.

*“One small step for men, one big step for mankind”* oftewel *“een kleine stap voor een mens, een grote stap voor de mensheid”*, zo sprak astronaut Neil Armstrong die 21 juli 1969 uit de Apollo 11 krom en de eerste stap op de maan zette. De maan, het hemellichaam dat met het blote oog vanaf de aarde is te zien, daar stond een mens! Wie het zich herinnert zag de man kleine sprongetjes maken, een stukje zweven en de Amerikaanse vlag plantten, want de Amerikanen wonnen de ruimtevaart van de Russen. Ruimtevaart was behalve wetenschap ook een zaak van politiek en prestige, het was de Koude Oorlog, maar geschiedenis werd geschreven, onomstotelijk.

Dit jaar werd in de aanloop naar 21 juli volop bij deze historische gebeurtenis stil gestaan. Ik heb genoten van de zwart-wit beelden die werden herhaald, Apollo Henkie (Terlingen) die er het commentaar bij gaf, het belang van deze maanlanding die nog eens werd gehuld en herinneringen aan andere gebeurtenissen in het jaar 1969 die naar boven kwamen: Lenny Kuhr die het Songfestival won en George Baker die een hit scoorde met het nummer *Little Green Bag*, om maar eens wat te noemen. Ik heb het destijds ook allemaal gevolgd en uit de bouwplaten van de Vivo knutselde ik de Apollo 11 in elkaar. De maanlanding zag ik, toen 12, wel als een bijzondere gebeurtenis, maar ik was onkundig van het grote belang van deze missie voor de wetenschap.

Want dat is de betekenis van deze maanlanding en al die andere ruimtevaartmissies die volgden en nog plaats vinden: getoond wordt waartoe de mens in staat is. Getoond wordt dat veel verder gegaan kan worden dan wat de mens ooit voor mogelijk heeft gehouden. De landing van de man op de maan haal ik er nu uit omdat het dit jaar 50 jaar geleden is, maar er zijn natuurlijk veel meer zaken op te noemen waarbij geconstateerd kan worden hoe gewoon dingen nu zijn, waarvan jaren geleden slechts gedroomd kon worden: overal mobiel bereikbaar zijn, direct beeldcontact met anderen

hebben waar mensen zich ook bevinden, in afzienbare tijd de wereld over vliegen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Techniek staat voor niets, zou je denken. Techniek staat voor niets kun je tot zekere hoogte vaststellen gezien alle ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en nog steeds aan de gang zijn en zullen blijven.

Ontwikkeling van techniek en voortgang van de wetenschap passen in de natuurlijk drang van de mens om te groeien, verder te komen, niet stil te staan, zaken willen ontrafelen en willen doorgronden. Willen weten en kennis omzetten in daden, wie wil dat niet? Het is een van de menselijke eigenschappen.

Maar toch, maar toch zijn er altijd terreinen waarop het willen weten maar niet concreet kan worden beantwoord en er geen theorieën bestaan die alles verklaren. Geen alles verklarende antwoorden op de grote vragen van het leven. Grote vragen over het waarom van de dingen. Waarom het gaat zoals het gaat en waarom het zo is, dat het leven met ons doet wat het doet. Iedereen heeft momenten in zijn of haar leven waarop de grote vragen over ons heen komen en antwoorden uitblijven. Dan dienen we het zelf uit te zoeken, zonder wetenschap, maar in vertrouwen, geankerd in geloof. Persoonlijk geloof, voor een ieder verschillend. Daar waar wetenschap ophoudt, begint geloven. Broos, teer en o zo breekbaar, met slechts woorden als houvast.

Woorden, het zijn slechts woorden die ik hier neer schrijf. Omdat woorden soms het enige zijn dat ons rest.

Marchel Chevalking

### *Spreuken van de maand:*

Wie zijn eigen weg gaat,  
kan door niemand worden ingehaald.

Leeftijd is als wijn, hoe ouder hoe beter.

## *In memoriam*



### *Berendina Elbertha (Dini) Kolenbrander-Hemink*

Dini werd geboren in Zelhem,  
op 19 september 1936  
Zij overleed op maandag 8 juli jl,  
in de leeftijd van 82 jaar

Dini wordt geboren in 1936 als één-na-jongste in een groot gezin. Na de lagere school krijgt ze de ruimte om verder te leren; ze gaat naar de vakschool in Terborg. Met plezier.

Als meisje van 14 jaar leert Dini tijdens het Halse feest Jan kennen. Het is liefde op het eerste gezicht. Van beide kanten. Na zo'n 6 jaar verkeer, trouwen ze in de Protestanten Bond. Een stralende jonge bruid en haar bruidegom. Precies 60 jaar, 1 maand, 1 week en drie dagen later nemen we op dezelfde plek afscheid van Dini. We lezen uit hun trouwbijbel de tekst die Dini en Jan indertijd als trouwtekst meekregen voor hun leven samen:

*Maar als ik de liefde niet had, ik zou niets zijn!*

Het is dat bekende stuk in de bijbel, waarin staat: Al kon ik alles, sprak ik alle talen van mensen en die van de engelen, maar..... ik had de liefde niet., het betekent allemaal niets.

Al wist ik alles wat er te weten valt, kende ik ieder geheim, ieder geloof, al kon ik de toekomst voorspellen, al gaf ik alles wat ik had aan de armen; zonder de liefde heeft het toch geen waarde.

En daarna gaat het over wat liefde is en de tekst eindigt dat liefde nooit vergaat; Wat in liefde is gedaan, blijft eeuwig bestaan.

Zo begint hun leven samen. Al is van 'samen' niet echt sprake, want het jonge stel gaat inwonen bij zijn ouders op 'Nieuwe Poel'. En dat betekent, zoals dat voor vele meisjes in die tijd gold, dat je je te voegen hebt naar hoe de dingen gaan. Ook voor Dini was dat niet alleen maar makkelijk. Een boerderij en een groeiend gezin, betekent altijd werk.

Met elkaar zorgen dat alles gebeurt wat gebeuren moet. Dini had natuurlijk haar eigen taken, maar was daarbij ook ‘vliegende kiep’, voor de puntjes op de ‘i’.

Ze had er meer dan een dagtaak aan. En was dan ook altijd druk. Plichtsgetrouw.

Dat ze daarbij nauwelijks aan zichzelf toekwam, nam ze op de koop toe. Al was ook dat niet altijd makkelijk.

Pas later, als er wat meer tijd komt, neemt ze wat meer tijd voor zichzelf, gymnastiek, ze haalt nog een zwemdiploma, handwerken en natuurlijk de kleinkinderen. Ze geniet van de kleine dingen; muziek (tijdens het strijken), vogels en de tuin.

“Moeder hield van alles wat groeit en bloeit”, zeiden de kinderen over haar.

En ze hield er niet alleen van, ze gaf het ook de aandacht en liefde **opdat** het groeide en bloeide.

Misschien kan je zeggen dat dat niet alleen de tuin gold, maar ook de mensen.

Al haar inzet, al haar werk, haar liefde en aandacht, haar zorg voor haar gezin, opdat zij in het leven zouden groeien en bloeien.

*Geloof, hoop en liefde, maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.*  
Zo eindigt de trouwtekst, van Dini en Jan. In andere woorden: Wie zaait, gelooft in de toekomst. Het beeld van een tuin, die je vandaag bewerkt zodat ‘ie morgen zal bloeien. En overmorgen:

De tuin van ‘Nieuwe Poel’, die prachtig bloeit, uitbundige kleuren in zich draagt. Door Dini’s hand. Ook al is zij er niet meer bij. Een gezin; een echtgenoot en vier zoons, schoondochters, kleinkinderen. Dini heeft hen alles meegegeven wat ze in zich had. Haar liefde uitgezaaid in hen.

Onuitwisbaar, voor altijd. Ook nu zij er niet meer is.

De kaarten die ze zo prachtig maakte, en die bij velen nog zullen staan of in een laadje liggen. Stille getuigen van haar aandacht en zorg.

Zo gaf Dini met haar leven gehoor aan die opdracht meegekregen op hun trouwdag en die in feite de opdracht aan ons allen is:

*Geef in je leven gestalte aan geloof, hoop en liefde.*

*Zorg voor hen die in dit leven aan jouw zorg zijn toevertrouwd.*

*Bewerk de aarde, dat het een goede plek is om te zijn.*

*Nu en voor de mensen die na ons komen.*  
En dat heeft ze gedaan!  
En wat in liefde is gedaan, blijft eeuwig bestaan.

Dini laat een hechte familie achter; kleindochter Josje ontwierp de rouwkaart en tijdens het afscheid waren er mooie woorden en herinneringen van kinderen en kleinkinderen. Daarna hebben we Dini samen naar haar laatste rustplaats gebracht en sprak Jan de laatste woorden tot haar.

Ik wens haar familie en alle anderen die zij dierbaar was, veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot vreugde en zegen mag zijn.

Nicoline Swen

### *In memoriam*



***Willemina Anna  
Heusinkveld – Gemmink,  
Mien***

27 maart 1926 – 9 juli 2019

Op dinsdagavond 9 juli is zacht en kalm uit het leven weggeleden: Mien Heusinkveld - Gemmink. Mien was de middelste in het gezin Gemmink van de Hiddinkdijk in Varsseveld. Zoals zo vaak in die tijd, de jaren voor de oorlog, moesten ook de kinderen Gemmink al vroeg aanpakken. Mien ging in betrekking en vond haar grote passie bij modehuis Weenink. De mode was haar lust en haar leven. Altijd zag ze er smaakvol en stijlvol gekleed uit. En ze zag het ook bij anderen. ‘Mooi zie je er uit’, zei ze dan en ze voelde even aan het stofje van bloes, jas of jurk of wat je ook maar aan had, om vervolgens goedkeurend te knikken.

Mien trouwde met Gerrit Heusinkveld en kreeg met hem twee kinderen: Ria en Henri. Ook buiten haar huishouding was Mien actief. Ze nam zitting in het eerste AOV-bestuur, was bij de zang, de Huisvrouwen, bij kegelclub de Poedels en ze speelde toneel met verve. Dikwijls heeft ze operaties moe-

ten ondergaan, maar ze sloeg zich daar doorheen, krabbelde weer op en ging door. Zoals ze ook door ging toen haar man Gerrit op 13 juli 1969, plotseling overleed. Mien pakte na zijn dood haar leven weer op, zelfstandig als ze was.

In Jan te Lindert van de Karel Doormanstraat vond ze na enige tijd een nieuwe levenspartner en er ontstond een hechte band. Niet alleen tussen hen, maar ook de wederzijdse families groeiden aaneen, zo bleek uit de woorden die de familie Te Lindert voor de afscheidsdienst schreef: *‘Haar openheid en zorg naar ons en onze kinderen was vanaf het begin zodanig dat we ons snel bij haar thuis voelden. Er is een niet meer uit te wissen, hechte familieband ontstaan.’*

Mien en Jan hadden mooie jaren samen. Na Jan’s overlijden verhuisde Mien naar een appartement aan de Spoorstraat. Toen het zelfstandig wonen daar moeilijker werd ging ze naar de Bettenkamp en later naar Den Es. Haar wereld werd kleiner, vager, diffuser maar blij bleef ze met ieder bezoek, met ieder uitstapje. Altijd was er haar vriendelijke lach, open blik, liefdevolle kus, maar langzaam namen de krachten af. Op 9 juli is Mien Heusinkveld-Gemmink ingeslapen. Vredig.

Vredig zoals ze heeft geleefd, altijd zoekend naar harmonie.

In Vrijzinnig Centrum de Eendracht was voor haar de afscheidsdienst. Mien was jarenlang een trouw bezoeker van de zondagse diensten. Ooit had ze de kinderen laten weten dat het lied *‘Wat de toekomst brengen moge’* op de afscheidsdienst voor haar niet mocht ontbreken. Het lied zingen, zou helemaal mooi zijn. En dat gebeurde, het lied werd gezongen. Het lied waarin vertrouwen doorklinkt, vertrouwen op..... vertrouwen in..... Onzegbaar kan het zijn, onzegbaar, maar wel voelbaar, voelbaar in het hart: *Mij geleidt des Heren hand*. Vertrouwen spreekt er uit, vertrouwen in de kracht die groter is dan onszelf.

God, Eeuwige, Bron. Zo heeft Mien denk ik ook de kracht ervaren. Vertrouwend, grenzeloos vertrouwend: *het kump goed, het kump goed*.

Marchel Chevalking

### ***In memoriam***

24 juli 2019 overleed ***Riekje Goossens-Abbink***

In overleg met de familie komt het ‘In Memoriam’ in de Eendracht van oktober. Dit in verband met de vakantie van Noline.

## *In memoriam*



### *Gerrit Wolsink (Gert van Wossink)*

Gerrit werd geboren op 27 mei 1922 in Halle.  
Hij overleed op 27 juli in Varsseveld.

Hij is het derde kind in een gezin van vier kinderen. Zijn vader is boer op de boerderij Wossink (in 1914 gezet!). Het boerenwerk bevalt hem, want na de lagere Openbare school in Halle, volgt hij de lagere landbouwschool.

4 jaar duurt deze opleiding en Gerrit is 16 jaar als hij met een diploma de school verlaat. Het is dan al onrustig in Europa. Gerrit kan pas weer in 1945 – direct na de oorlog – zijn studie hervatten. Zijn keuze valt op de Middelbare landbouw-winterschool in Winterswijk.

In de oorlog heeft Gerrit al een los-vast vriendinnetje: Bertha. 24 Jaar is hij als dit vriendinnetje officieel zijn vriendin wordt. Het is dan 1946. Twee jaar later verlooft het stel zich en in 1949 trouwen zij. Zij krijgen drie kinderen: Addy, Gerard en Bert. Door de plotselinge dood van zijn vader neemt hij in 1954 de boerderij over. Bertha en Gerrit vullen elkaar goed aan: Bertha de boekhouding, de administratie, de huishouding met alles wat daarbij komt kijken. Gerrit: het werk op de boerderij, de bestuursfuncties, zijn grote liefhebberij: de paarden! Ook zijn kinderen en later zijn kleinkinderen krijgen alle liefde en aandacht.

In 1981 verhuizen Gerrit en Bertha van de boerderij naar de bungalow, die naast de boerderij gebouwd is. Beiden krijgen nu eindelijk tijd om met vakantie op reis te gaan; voornamelijk studiereizen. En wat voor studiereizen: naar o.a. Rusland, Tunesië, Oekraïne, Turkije en dit is nog maar een greep uit al die reizen die ze gemaakt hebben.

Vanaf 2000 maakt de afnemende fysieke en geestelijke gezondheid van Gerrit dat hij steeds meer zorg nodig heeft. Niemand heeft dit met meer inzet en compassie gedaan dan Bertha. Totdat het thuis niet meer gaat en Gerrit tot haar grote verdriet moet verhuizen naar Den Es in Varsseveld. Daar heeft hij ook een liefdevolle verzorging gehad, tot zaterdagmorgen 27 juli.

Gerrit, boer in hart en nieren, een geliefde echtgenoot en vader, een trotse opa en oude-opa. Zonder grote woorden, met grote inzet en ook inspanning, deed hij wat hij vond dat gedaan moest worden. Op 1 augustus



vond de uitvaart plaats in De grote kerk in Halle. Er was muziek en er waren mooie verhalen van zijn kinderen en kleinkinderen. Na de dienst is Gerrit door zijn familie naar de begraafplaats in Halle begeleid. Ik wens zijn familie en alle anderen die hij dierbaar was, veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn.

Jokelien van Kampen

### *In memoriam*



#### ***Wilhelmina Gerda Kwak – Vossers, Jeanette***

Jeanette werd geboren op 28 oktober 1933 in Aalten.

Zij overleed op 28 juli 2019 in Varsseveld, in de leeftijd van 85 jaar.

Groot is de verslagenheid die de plotselinge dood van Jeanette Kwak-Vossers teweeg brengt. Jeanette was de liefdevolle spil in haar gezin en familie. Ze was steun en toeverlaat voor haar echtgenoot Han en lieve moeder, schoonmoeder en oma voor Dianne en Hans, Evelien en Luuk, Roos, Tom en Pim. En ze was een meelevende, betrokken vriendin voor velen, dat bleek tijdens de drukbezochte afscheidsdienst.

Jeanette werkte na haar schooltijd als coupeuse en het was op 30 april 1959, dat ze op de dansavond in zaal Arentsen in Varsseveld Han ontmoette. Han Kwak van de Kwaksmölle. Op 17 augustus 1962 trouwden de twee. Jeanette ging zorgen voor haar huishouding, maar ook voor haar schoonouders, oom Hein en later voor haar moeder. In de samenleving pakte ze tal van taken op. Ze zat in het schoolbestuur, was actief in de vrouwenclub van de NPB en ze was maar liefst 45 jaar organisator van de collecte voor het Reumafonds. Bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van het Fonds in 2011 werd Jeanette benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een koninklijk lintje dat je niet zo maar krijgt, het was voor al die activiteiten voor mens en samenleving die ze in haar leven heeft ontplooid.

Na de Doetinchemseweg was de Eksterhof de nieuwe woonplek geworden.

Ze was dol op de buurkinderen en de tuin was haar lust en haar leven. De verhuizing naar de Mauritsbove aan de Spoorstraat betekende voor haar een hele stap. Een grote stap, maar ze wist er iets van te maken. Ze bleef zorgen voor al die mensen die haar lief waren en dat waren er vele. Een kaartje, een telefoontje, een gesprekje. Aandachtig leven, altijd gericht op de ander zonder er iets voor terug te verwachten, dat was kenmerkend voor Jeanette.

Voor de overweging tijdens de afscheidsdienst was een regel uit de Brief van Jakobus de leidraad: *Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen*. Deze regel is totaal van toepassing op hoe Jeanette in het leven stond.

Jakobus roept in zijn brief de christenen in de wereld op om werk te maken van een echt christelijk leven, en dat betekent: sociaal-ethisch handelen, oftewel oprecht betrokken zijn bij mens en samenleving. Jeanette was oprecht betrokken bij mens en samenleving. Ze deed. Ze deed, niet omdat het in de bijbel staat, maar omdat het *in* haar zat. Het was haar wezen, open als ze was voor mensen, voor de wereld. Open als ze ook was voor de vele bronnen die er zijn om geloof te voeden, zingeving te ervaren, houvast te kunnen vinden, vertrouwen in het ongezienne. Makkelijker gezegd dan gedaan: vertrouwen vinden in het ongezienne. Maar Jeanette bleef doen, zich vasthoudend aan woorden, zich vasthoudend aan contacten, zich vasthoudend aan liefde die ze voelde voor Han, haar kinderen, kleinkinderen en al die anderen die de wereld voor haar waren. Ik denk dat Jeanette zo God heeft gevonden, op haar geheel eigen manier.

God, de Eeuwige, in wiens licht zij zich nu geborgen mag weten.

Marchel Chevalking



## *Van de bestuurstafel*



Beste leden,

Sinds 21 augustus zitten we zeer onverwachts zonder penningmeester.

Marian Kolkman heeft te kennen gegeven voorlopig alle werk neer te leggen i.v.m. persoonlijke omstandigheden.

U begrijpt het al, we doen een beroep op een ieder die iemand weet om tijdelijk het penningmeesterschap over te nemen.

Laat het ons alstublieft weten, alle ideeën zijn welkom.

Op 21 september 2019 is een extra algemene ledenvergadering van het landelijk bestuur ingepland. Deze wordt in Zeist gehouden.

In deze vergadering wordt het rapport van de commissie 2020 en het rapport van Kuperus @ Co “Vrijzinnigen Verbonden” besproken.

Indien u verdere informatie wilt laat dit dan weten aan :

[secretaris@vrijzinnigenvarseveld.nl](mailto:secretaris@vrijzinnigenvarseveld.nl).

Aanvullende informatie wordt u dan per mail toegezonden.

Ook brengen wij de nieuwe folder van Vrijzinnigen Oost-Nederland met het programma tot en met eind december, alsmede de folder van Ontmoeting en Inspiratie (najaar 2019) onder uw aandacht. Er staan weer vele (nieuwe) activiteiten op het programma. Neem het eens op uw gemak door.

Nieuw is vanaf september “Vrij en ...Zo” op de 1<sup>ste</sup> vrijdagavond van de maand met muziek en cabaret.

Graag zien we u allen op de startzondag 8 september in ons kerkgebouw. Nicoline Swen zal deze ochtend voorgaan.

Per abuis is verzuimd in bijgaande folder van Vrijzinnigen Oost-Nederland om de eerste Kerstdag te noemen.

Er is eerste Kerstdag **wel** een dienst waarin Marchel Chevalking zal voorgaan

## ***Graag breng ik u ons Adventsboekje nog een keer onder de aandacht!***

Weet u het nog? Dat boekje dat we gaan maken, door en voor leden van de verschillende afdelingen van Vrijzinnigen Oost-Nederland.

Een adventskalender (boekje) met 24 afbeeldingen en teksten, voor elke dag één.

De teksten kunnen (zeer) korte verhaaltjes zijn, gedichten, anekdotes, etc.

De illustraties kunnen natuurfoto's zijn, tekeningen, schetsen, maar bijvoorbeeld ook een foto van een beeld of schilderij.

Een aantal bijdragen zijn al binnen, maar nog lang niet genoeg.

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk **1 oktober** uw materiaal in te sturen.

We hopen dat velen van u gehoor geven aan deze oproep!

Nicoline Swen en Hans Zwiers

Voor vragen of inzendingen:

Nicoline: [voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl) of 06 22497969

*Hans Zwiers is bestuurslid van de afdeling Oost-Twente en tekstschrijver van beroep. Hij heeft een eigen tekstbureau 'de Weverij'.*

### ***Van de Penningmeester***

In de maand augustus werd van N.N. € 20,00 ontvangen.

Hartelijk dank hiervoor





## KOFFIE-INLOOP VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT' ELKE VRIJDAGMORGEN

10.00—12.00 uur  
(bij uitvaarten niet)



### *Activiteiten*

Als het goed is, treft u bij deze Eendracht een overzicht van alle activiteiten in september t/m december. Sommigen 'oud en vertrouwd', maar daarom niet minder aantrekkelijk, en ook een aantal spiksplinternieuwe.

### *VRIJ en .... ZO*



Eén van die nieuwe activiteiten is **VRIJ én....Zo!**. Muziek en/of kleinkunst op de vrijdagavond. Op **6 september** komt **Marise den Bakker**, zij was eerder te horen bij de Zonnewende en dat was een succes! Die avond is ook te horen **Herman Haan**, hij



zal o.a. liedjes van Bob Dylan zingen. Gerwin Ooijman is de bedenker en trekker van **VRIJ én....Zo!**, ik hoop van harte dat velen van ons op 6 september aanwezig zullen zijn voor de 'première'.

Ook de lezing van **Marien van den Boom** kan ik u van harte aanbevelen. Marien van de Boom is godsdienstwetenschapper en

onderzoeker. Hij heeft lang in Azië gewoond, gewerkt en onderzoek gedaan naar Aziatische religies, culturen en kenniseconomie.

En vooral, hij kan daar heel mooi over vertellen!

Een mooie gelegenheid om iets te weten te komen over die werelden die vaak zo ver van ons af lijken te staan, maar in rap tempo dichterbij komen.

Ik ben blij verrast dat Marien **16 september** bij ons wil spreken, ik hoop dat veel mensen komen luisteren.

Sowieso staan alle activiteiten open voor mensen van buiten.

Wij zijn, als leden/bestuur/voorgangers, daarmee ook een beetje de **ambassadeurs** van de Vrijzinnigen Varsseveld e.o..

Mond-op-mond-reclame of iemand een keer meevragen blijkt de beste manier om het aantal belangstellenden voor ons programma te vergroten.

Laten we dat samen doen!

Nicoline

### ***60+ club***

#### **De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 10 september a.s.**

Wij maken dan ons jaarlijkse uitstapje. We vertrekken om 9.30 uur per auto bij de “Eendracht“ aan de Beatrixstraat. Eerst bezoeken we ’t Joostenhuus, Brokkenstraat 6a in Breedenbroek, een biologische hazelnotenteler.

We worden om 10.00 uur met koffie of thee ontvangen. Daarna volgt een power point presentatie, waarna een rondleiding volgt op het bedrijf.

Na afloop vertrekken we naar de koffieboerderij (Dorien) aan de Idinkweg, waar we een uitgebreide lunch gaan gebruiken. Na afloop gaan we terug naar Varsseveld. Daar hopen wij tegen 15.00 uur te zijn.

De kosten van het uitstapje bedragen € 20,00, te betalen bij de “Eendracht”.

Vrienden en kennissen zijn ook van harte welkom.

U kunt zich opgeven vóór 6 september a.s. bij:

Janny Nijhof                      telefoon 0315-244049 of

Johanna Semmelink            telefoon 0315-241737



## *Filmavond met de film 'Down to Earth'*

Down to Earth inspireert de kijker om na te denken over zijn toekomst en die van de wereld waarin we leven.

Een familie laat de hectiek en patronen van de hedendaagse wereld achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen met hun drie kinderen reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om ons heen.

Zonder crew, zonder vastomlijnd plan, maar elk met een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren. Tijdens hun vijf jaar durende avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten.

Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan.

Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te luisteren.

De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze stamoudsten en wijzen die nog niet eerder geïnterviewd werden. Maar ook de levens-veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.



*Datum* : 13 september 2019  
*Tijd* : 19.30 uur  
*Plaats* : De Eendracht (kerk),  
Doetinchemseweg 5,  
Varsseveld

*Toegang* : € 5.00  
*Reserveren is niet nodig*



## *Oecumenische Vredesdienst*

De Oecumenische Vredesdienst wordt gehouden op zondag 15 september 2019 in de **Protestantse Kerk Gendringen**. Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

Het thema is: **Vrede verbindt over grenzen.**

De voorgangers zijn: ds Theo Menting en diaken Cor Peters.

Muzikale medewerking wordt verleend door zangvereniging DES uit Westendorp o.l.v. Charl Venus.

De kinderen zijn ook van harte welkom, er is oppas aanwezig.

De collecte die wordt gehouden is bestemd voor Schuldhulpmaatje.

Onze gastvrouw is Ali Aalbers.

Na afloop is er in de Gent, nabij de kerk, gelegenheid om koffie of thee te drinken en er is limonade voor de kinderen.

De Oecumenische Werkgroep Oude IJsseltreek

## *Dinsdagtafel*

Het nieuwe seizoen begint de dinsdagtafel met een broodmaaltijd en wel op **dinsdag 17 september**.

Maar als iemand zin heeft om soep, een salade of een dessert te maken, lekker!

Zo niet dan volstaat brood.

We beginnen om 17.30 uur.

We eten dan samen, gevolgd door ontmoeting en gesprek.

Waar we op uitkomen is altijd iets om benieuwd naar te zijn. Komt u ook?

Het is heel prettig om te weten of u komt en of u iemand meebrengt.

Aanmelden voor deze dinsdagtafel graag per telefoon bij Nicoline Swen, tel. 06-22497969 of

per e.mail [voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl)





## *Meditatie-avonden op thema*

Na een zomerpauze vinden in het najaar 2019 de meditatie-avonden op thema weer plaats.

En wel op de volgende data:

20 september – contact met je innerlijk kind

18 oktober – hoe in contact en communicatie met anderen

15 november – een hart- en zielsverbinding met..... .

Kom een avond genieten. Een avond helemaal voor uzelf, voor u alleen! Binnen geleide meditaties en/of visualisaties komt u in diepere verbinding met uzelf, met mensen in uw omgeving, het leven op aarde. Uitgebreidere informatie over deze avonden vindt u in de nieuwsbrief ‘de Eendracht’ en de weekkrant.

Iedereen is van harte welkom.

### *Het Innerlijk Kind “*

Vrijdag 20 september vindt de meditatie-avond op thema plaats. Het thema deze avond is “ Contact met het innerlijk Kind “. Binnen geleide meditaties en/of visualisaties wordt er contact gelegd met het innerlijk kind. Het speelse creatieve innerlijk kind en het Gouden Kind. Voel en ervaar hun kwaliteiten. Waar bevinden ze zich in u? Wat betekenen ze voor u? Een heel mooie ervaring gaat u beleven.

Iedereen is van harte welkom om aan deze avond deel te komen nemen.

Een moment voor uzelf. Binnen de geleide meditaties en/of visualisaties bereikt u een diepere verbinding in uzelf met de energie en kwaliteit van uw innerlijk kind. Het speelse creatieve innerlijk kind en het Gouden innerlijk Kind.

Desgewenst kunnen de ervaringen en belevingen met elkaar gedeeld worden.

De toegang is kosteloos. Aanmelden is niet nodig

Wanneer : **20 september 2019**,

Tijd : 20.00-21.45 uur, napraten kan tot 22.00 uur, deur is open om 19.30 uur.

Waar : Vrijzinnig Centrum ‘ de Eendracht’, Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Voor wie : iedereen is van harte welkom  
Bijdrage : de toegang is kosteloos  
Informatie : bel Riemke de Boer 0315-329107  
of mail [aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl)



**Werkgroep Balans voor Spiritualiteit  
en  
Zingeving Varsseveld e.o.  
Zondag 6 oktober 2019 om 10.30 uur**

***OVER KUNST, RELIGIE EN BEWUSTZIJ***  
Een lezing door Willem Geene.

Willem Geene heeft zijn leven gewijd aan een onderzoek, wat het betekent mens te zijn. Dat onderzoek heeft hem in contact gebracht met een groot aantal spirituele meesters tijdens zijn reizen door Europa, Amerika en India. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan tientallen trainingen, cursussen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ook heeft hij vele meditatie technieken bestudeerd en een bibliotheek aan boeken gelezen over deze onderwerpen. Net zolang tot voor hem het kwartje viel. Hij zegt over dat moment:



*‘Het inzicht dat de hele werkelijkheid, zoals die zich aan mij voordeed, gebaseerd was op gedachten waarvan ik de bron was maakte mij volledig vrij. Ik maakte een verschuiving, waardoor angst en leegte plaatsmaakten voor een heldere en neutrale waarneming. Ik hoefde nergens meer heen. Ik hoefde niet meer te veranderen. Een reis die ooit begonnen was als zoektocht naar geluk werd vanaf dat moment een voortdurende uitbreiding en verdieping van bewustzijn’.*

Vanuit dat bevrijdende bewustzijn heeft Willem de Shift methode ontwikkelt en traint en coacht hij mensen op basis van deze methode op het gebied van bewustwording, effectiviteit, communicatie, leiderschap, overtuigingskracht en teamwork. Deze methode heeft hij beschreven in zijn boek 'De Kunst van het Niet Weten'. Dit boek is gratis te downloaden op zijn website [Willemgeene.com](http://Willemgeene.com).

Aanstaande 6 oktober 2019 geeft Willem een lezing met als titel 'Over kunst, religie en bewustzijn'. In deze lezing maakt Willem duidelijk dat de mens inderdaad geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Een openbaring die de mens vrijzet van verlangens en weerstanden, patronen en verslavingen.

*Datum : Zondag 6 oktober 2019*

*Tijd : Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie en thee.  
Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er  
gelegenheid voor een gesprek*

*Plaats : Vrijzinnig Centrum 'De Eendracht' (zaal)  
Beatrixstraat 1a, Varsseveld*

*Kosten : € 8.00 per persoon*

### ***Balans-lezing***

Mediumschap: spooky of fantastisch?

Als je de eerste keer met mediumschap in aanraking komt, kan het je beide bekruipt: hoe weet het medium van alles over mijn verleden dierbaren te vertellen, zonder dat ik dat heb verteld? Spooky, maar vooral fantastisch!

Peter Groenewegen en Mirjam

Verschure hebben een driejarige opleiding gevolgd om als medium te kunnen werken.

Sommige mensen vinden het echter fijn eerst wat meer achtergrond informatie te hebben, voor men contact krijgt met een overledene,



Daarom willen we op een laagdrempelige manier een lezing geven over mediumschap vanuit onze verschillende achtergronden. Peter gaat als technicus dieper in op de wetenschappelijke verklaring en Mirjam kijkt als theologe naar Jezus en legt de Bijbelse verhalen uit aan de hand van mediumschap.

Nieuwsgierig, kritisch, geïnteresseerd?

U bent van harte welkom op 25 oktober 2019 om 20.00 uur in het Vrijzinnig Centrum de Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld.

Kosten van deze avond € 8.00

Koffie/thee is € 1.50

***De viering van 28 juli had als thema ‘Dromen over grenzen heen’.  
Een van de teksten die wij lazen, staat hieronder afgedrukt.***

“Voor de machtelozen is het belangrijkste om een droom te hebben. Natuurlijk, een droom alleen, zonder de macht om die te verwezenlijken, kan de wereld niet veranderen of de muren doen verdwijnen, maar hij helpt je wel je waardigheid te behouden.

Waardigheid is dat je een droom hebt, een sterke droom, die je een visioen geeft, een wereld waarin je een plaats hebt, waar jouw bijdrage, welke dan ook, iets uitmaakt.

Je zit in een harem als de wereld je niet nodig heeft.

Je zit in een harem als jouw bijdrage niets uitmaakt.

Je zit in een harem als het nutteloos is wat je doet.

Je zit in een harem als de planeet ronddraait terwijl jij tot aan je nek in de minachting en de verwaarlozing zit.

Slechts één persoon kan die situatie veranderen en de planeet de andere kant op laten draaien, en dat ben jij.

Als je opstaat tegen de minachting en van een andere wereld droomt, zal de richting van de planeet veranderen.

Maar wat je tot elke prijs moet vermijden is dat de minachting om je heen naar binnen slaat.

Als een vrouw gaat denken dat ze niets is, huilen de kleine mussen.

Wie kan hen op het terras verdedigen als niemand het

visioen heeft van een wereld zonder katapulten?

Moeders moeten kleine meisjes en jongens vertellen hoe belangrijk dromen zijn.

Dromen geven je perspectief.

*Uit 'Het verboden dakterras' van Fatima Menissi. Zij werd in 1940 geboren in een harem in Fès. Haar leven speelt zich af in een prachtig huis met brokaten gordijnen en gebloemde tapijten. De wereld buiten het smeedijzeren hek is ontoegankelijk, en daarom een obsessie voor alle vrouwen. Met dromen, toneelspel, poezie en zang scheppen zij een eigen buitenwereld.*

### **Een bloem**



Als ik een bloem was,  
zou ik dan nu bloeien?

Of zou ik een bijzondere bloem zijn,  
een onvoorstelbare bloem,  
een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien  
en niet bloeien,

en die over de rand van een vaas voorover  
leunt  
om te zien of zijn afgrond een bodem heeft?

Of zou ik alleen maar kunnen bloeien,  
moeten bloeien,  
rood en gedachteloos,  
op een ongerepte schoorsteenmantel, ergens  
tussen schaamte en geluk?

En als ik een bloem was,  
zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken?  
Nu nog niet?

Toon Tellegen



## ***Vooraankondiging***

### ***Boekbespreking “Gesprek op zondag”***

In de Eendracht van april 2019 hebben wij aangegeven ons te beraden over een herstart voor de boekbesprekingen “Gesprek op zondag” en dat wij hierop in september/oktober terug zouden komen. Bij voldoende belangstelling zouden we in oktober of november het Bijbelboek “Daniel” weer ter hand kunnen nemen. Graag vernemen wij van u of hiervoor voldoende belangstelling bestaat.

Zo ja, laat dit dan even weten vóór 15 september 2019.

Mail [brinkekuiperij@chello.nl](mailto:brinkekuiperij@chello.nl) of tel. 0315-241253.

De initiatiefnemers

### ***Amnesty International, afdeling Varsseveld***

#### ***Handtekening voor vrijlating Ciham Ali Ahmed***

Bij de Oecumenische Vredesdienst op zondag 15 september a.s om 10.00 u in de Protestantse kerk Gendringen, kunt u uw handtekening zetten voor Ciham Ali Ahmed uit Eritrea.

Zij werd in 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten. Ze was toen 15 jaar oud.

Vooraf jonge mensen proberen Eritrea te ontvluchten, omdat ze geen zin hebben in de verplichte militaire training en jarenlange dwangarbeid.

Normaal zou Ciham 6 maanden cel krijgen voor een vlucht poging maar volgens de regering was Cihams vader betrokken bij een staatsgreep. Daarom zit zij nog steeds vast – om hém te straffen.

Door een handtekening te zetten vragen we de Eritrese autoriteiten om Ciham

onmiddellijk vrij te laten.

Namens werkgroep Varsseveld van  
Amnesty International,  
Janny Hiddink,  
tel. 0315-237312



## Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM  
Lochem (06)22497969, [voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,  
7050 AA Varsseveld
- E-mail-adres:** [info@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:info@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Beheer kerk en verenigingszalen:**  
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Koopmanstraat 51, 7121 VS Aalten (0543) 474060 of  
(06) 46 250 342 [voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548  
[Secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:Secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten  
(0543) 476870 of (06) 21622855 [penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,  
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,  
(0315) 24 40 49, [60@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:60@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 [cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, [balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Samensteller “Eendracht”:**  
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, [tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:**
- Voor de Eendracht van oktober : 16 september**  
**Voor de Eendracht van november : 21 oktober**
- Kopij adres redactie :** [tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl)
- Autodienst Varsseveld :** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.  
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.  
Coördinator Dhr. A. Kraan, tel (06) 53357218
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

**Website : [www.vrijzinnigenvarsseveld.nl](http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl)**



Zondag 10.00 u. Geen viering  
1 september



Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-  
8 september Fischer  
Autodienst: Mevr, W. Mateman, tel. 0315-  
243361

Zondag 10.00 u. Oecumenische viering  
15 september **In Gendringen**, zie verder blz. 15 van deze  
Eendracht  
10.00 .1030 u

Zondag 10.00 u. Voorganger de heer H. le Grand  
22 september Autodienst: mevr. W. Nijhof, tel 0315-  
241206

Zondag 10.00 u. Geen viering  
29 september

Zondag 10.00 u. Inloop met koffie en thee  
6 oktober 10.30 u. Balanslezing - door dhr. W. Geene  
Thema: Kunst, Religie en Bewustzijn.

Zondag 10.00 u. Voorganger dhr. M. Chevalking  
13 oktober Autodienst: Mevr. I. ter Maat, tel. 0315-  
241702

