

Ontmoeting & Inspiratie in de regio

Bezinning op geloof en leven - Activiteiten najaar 2018

Beste lezer,

Met deze flyer presenteert de oecumenische werkgroep *Ontmoeting & Inspiratie* u het nieuwe programma. Iedereen die zich bezinnen wil op levens- of geloofsvragen, is van harte welkom bij de activiteiten, die worden aangeboden door: de Maria Laetitia Parochie, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Protestantse gemeenten Etten-Terborg-Ulft, Gendingen-Bontebrug, Silvolde en Varsseveld. We hopen dat onze activiteiten bijdragen aan bijzondere ontmoetingen die verrassen en verrijken.



Graag tot ziens!
ds. Peter Israël

Kopje koffie en een goed gesprek?

Dat kan op verschillende plaatsen binnen de Oude IJsselstreek, vrije inloop voor iedereen.



Etten	De Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2A	3 ^e dinsdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Gendingen	St. Maartenkerk, Grotestraat 28, ingang Kerkplein	3 ^e woensdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Ulft	Het Kruispunt, Petrus en Pauluskerk, ingang Kenne- dylein	Elke donderdag 9.30 - 12.00 u
Varsseveld	Vrijzinnig centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5	Elke vrijdag 10.00 tot 12.00 u
Varsseveld	Borchuus, Kerkplein 3	1 ^e dinsdag v.d. maand, 10.00 - 11.30 u

Christelijke meditatie

Ben je op zoek naar stilte, rust en bezinning? Kom dan gerust eens meedoen. Meditatie brengt je in verbinding met jezelf, met God, met de Bron van ons leven. We beoefenen verschillende vormen van christelijke meditatie: o.a. lectio divina, ignatiaanse meditatie. Na afloop is er koffie/thee en tijd om elkaar te ontmoeten.

Data: dinsdag 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december

Tijdstip: 9.30 tot 10.30 uur

Plaats: Protestantse Kerk Silvolde

Info: ds. Gerjanne van der Velde

predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910

Opgave: graag uiterlijk de zondag ervoor

Wandelen met woorden

Je hebt een druk leven en geniet van je gezin en je kind(eren). Toch verlang je af en toe naar een 'echt gesprek', over alles wat je bezighoudt in het leven, naast je kinderen. Een keer in de maand lopen we met elkaar een uur, in de directe omgeving van Varsseveld. Jonge kinderen mogen gezellig mee, maar het gaat even om ons (al kan een schone luier of een flesje niet wachten). Dat betekent dat het niet handig is als kinderen zelf lopen; we kiezen een route die goed begaanbaar is voor kinderwagens. Na afloop kunnen we nog een kopje koffie drinken in de Bettekamp.



Data: woensdag 5 september, 3 oktober, 7 november, 6 februari

Tijd: 9.15 uur verzamelen hoofdingang Bettekamp, 9.30 uur vertrek.

Ca. 10.30 uur terug.

Opgave: niet nodig

Kosten: geen, koffie voor eigen rekening

Info: Nicoline Swen, tel. 06-22497969

Geloof en Natuurwetenschap

De lezing Synthese tussen Geloof en Natuurwetenschap wordt gehouden door Harrie Jorna. Hij is 39 jaar leraar scheikun-

de geweest op het Isalacollege en ook in de geloofsgemeenschap actief. Tijdens zijn studie werd hij geconfronteerd met het feit dat er in de Bijbel dingen staan die niet waar kunnen zijn. Dat bracht hem tot een geloofscrisis. Dankzij de inzichten van o.a. de onlangs overleden Stephan Hawking is hij daar uitgekomen. Hij wil graag samen met u op weg om een mogelijkheid te openen voor een modern geloof.

Datum: donderdag 6 september

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Mauritiuskerk Silvolde

Kosten: vrije bijdrage

Zou je niet eens opstaan?

Jarenlang heeft predikant/geestelijk verzorger Jean Jaques Suurmond een column gehad in dagblad Trouw. Daarin schreef hij dikwijls over zijn 'hangende buurman', de crucifixen die hij in Frankrijk tegenkwam. Prikkelende bespiegelingen over geloof, spiritualiteit en leven vol humor en met een wijde blik. Graag nodig ik u uit om er samen een paar onder de loep te nemen en van daaruit in gesprek te gaan.

Data: dinsdag 18 september, 23 oktober, 20 november

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde

Info/opgave: ds. Gerjanne van der Velde predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910

Woensdagdocumentaire en gesprek

Elke derde woensdag van de maand bekijken we samen een documentaire die maximaal een uur duurt. En vervolgens gaan we naar aanleiding van deze documentaire met elkaar in gesprek. De documentaires kunnen over van alles gaan: levensbeschouwing, maatschappelijke onderwerpen, kunst, etc. Iedere keer hebt u de keuze uit twee titels; aan het begin van de middag beslissen we samen naar welke we gaan kijken. Komt u een keer kijken?



Data: woensdag 19 sept., 17 okt.,
21 nov., 19 dec., 16 jan. en 27 feb.
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Vrijzinnig Centrum de Eendracht,
Varsseveld
Kosten: vrijwillige bijdrage
Info: voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Opgave: hoeft niet, mag wel

Maar eerst koffie...

Beste dames tussen de 30 en 55 jaar, de koffie staat klaar. Elke derde donderdagochtend van de maand kun je andere vrouwen rond deze leeftijd ontmoeten, samen koffie drinken en van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp. We praten over allerlei dingen die ons raken, meestal aan de hand van een onderwerp en het geloof speelt hierbij natuurlijk een rol. We lezen en bespreken een Bijbeltekst, we luisteren een lied, kijken naar een dvd en bespreken die of spelen een spel of iets anders. De sfeer is gezellig, open en ongedwongen.

Data: donderdag 20 september,
18 oktober, 15 november
Tijd: 9.30 uur
Plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde
Info: ds. Gerjanne van der Velde
predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910
Opgave: soms gaan we ergens naar toe

Meditatie op thema

De 3^e vrijdagavond van de maand, 20.00 – 21.45 u., napraten tot max. 22.00 u., deur open om 19.30 u. Iedereen is welkom.

Data: 21 sept.: genezende kracht Aartsengel Rafaël — 19 okt.: contact met Aartsengel Michaël — 16 nov.: communicatie met Maria Magdalena — 21 dec.: Aartsengel Gabriël en Maria
Plaats: Vrijzinnig Centrum 'de Eendracht', Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Kosten: een, vrijwillige bijdrage is fijn
Info: tel. 0315-329107,
aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Wortelen in vaste grond

Zelfredzaamheid is een modern dogma, vindt hoogleraar theologie Erik Borgman. Veel mensen klaren het niet in hun leven. "En uiteindelijk geldt dit voor ons allemaal." Maar: "Er is een laag in de werkelijkheid waar je niet uit kunt vallen. 'Niemand valt, of hij valt in uw handen', dicht Huub Oosterhuis. En zo is het." Zinnen uit een interview met Erik Borgman, door velen gezien als één van de meest toonaangevende Nederlandse theologen van deze tijd. Vanuit zijn eigen inspiratie als rooms-katholieke gelovige en leken-dominicaan zoekt hij naar de betekenis van de christelijke traditie voor deze tijd. 'Wortelen in vaste grond' schreef hij als een essay voor de maand van de spiritualiteit. We willen Borgmans visie uitdiepen en erover in gesprek gaan. Kopieën voor de eerste bijeenkomst zijn aanwezig.



Data: dinsdag 25 september, 23 oktober en 27 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Borchuus, Varsseveld
Info/opgave: ds. Gertjan de Pender,
dependergertjan@gmail.com of
06-42082029

Leerhuis Kerk & Israël

Aan de tafel van het Leerhuis verdiepen de deelnemers zich in de Joodse traditie als bron van het christelijk geloof. Dat doen we vragenderwijs, zoals dat ook in het Leerhuis in Israël gebeurt. Dit seizoen is het thema: Exodus, we concentreren ons op de figuur van Mozes. Kom gerust een avond kennismaken! Het Leerhuisseizoen wordt geopend op de avond van Israëlzondag, met de film: Fill the Void. Een unieke kijk in de orthodox-joodse wereld, waar geloof, tradities en dilemma's spelen. De hoofdpersoon Shira worstelt tussen de



heersende conventies en haar eigen gevoelens. Deze filmavond staat open voor iedereen.

Opening: Israëlzondag, 7 oktober, 19.00 uur, Keurhorsterkerk, Sinderen

Kosten: vrije gift

Leerhuis: woensdag 14 november, 12 december 2018, 9 januari, 13 februari, 20 maart 2019

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Frederiek Lunshof

Info/opgave: Willy Jansen, tel. 0315-242134, willy@degeurt.nl

Mystagogie: inwijding in het symbolisch bewustzijn

Religie is, zegt theoloog Tjeu van den Berk, niet het geloven van waarheden of feiten, maar innerlijke ervaring, niet een denken in begrippen, maar bewust leven in een symbolische ruimte. Zielsgebeuren laat zich niet in woorden vatten. Mystagogie is inwijding in symbolisch bewustzijn en geloofservaring, dus in het geheim van je ziel. Daar was ook Jezus op uit en dat was ook de weg van het vroege christendom en het hermetisme. Tjeu pleit voor een hernieuwd symbolisch verstaan van wat het christelijk geloof aanreikt en een geloofsvorming die verwijst naar wat in de mens zelf gebeurt.



Datum: zondag 7 oktober

Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €8,-

Opgave: niet nodig

De zorg om onze aarde

Op 26 september organiseert de Raad van Kerken Oude IJsselstreek een avond over duurzaamheid, o.a. over Groene Kerk en energie. Wat kunnen we vanuit het geloof zeggen over



dit actuele maatschappelijke thema? Paus Franciscus schreef de encycliek 'Laudato Si' ('Wees geprezen') over de zorg voor onze leefomgeving. De ecologische crisis, die ook een sociale crisis is, vraagt volgens hem om een spiritueel antwoord. Op twee avonden zullen we het geloofsgesprek aangaan, vragen die de encycliek oproept bespreken en de betekenis van de encycliek voor ons dagelijkse leven verkennen.

Data: donderdag 18 oktober en 8 november

Tijd: 19.45 – 21.15 uur, inloop 19.30 uur

Plaats: De Glazeren Kast, Etten

Info/opgave: ds. Peter Israël, predikant@pgETU.nl, tel. 0315-236596

Vrouwen 50+ groep

Sinds enkele jaren is in Varsseveld een groep van 50+ vrouwen actief, die met elkaar in gesprek gaan over vragen bij leven en geloven. Het zijn boeiende gesprekken over wat ieder beweegt en inspireert in doen en laten. Voor vrouwen die een keer willen komen kijken of het iets voor hen is, maken we graag plaats!



Datum: donderdag 18 oktober, 15 november, 13 december

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Info/opgave: Frederiek Lunshof, tel. 0315 241376, dslunshof@xs4all.nl

Vrijheid van denken en doen

Programma van Arjan Erkel en Jan Wilm Tolcamp over een bijzondere 20-maanden durende gevangenschap in oorlogstijd.

Datum: zondag 28 oktober

Tijd: 14.30 uur

Plaats: De Eendracht Varsseveld

Entree: €17,50 (€15,- in voorverkoop t/m 23 okt.)

Info/reserveren: tel. 06-19412980

Gelijkenissen als spiegels van de ziel

Gelijkenissen zijn alledaagse verhalen met een symboliek, die door alle eeuwen heen niets aan actualiteit heeft ingeboet. De dieptepsychologie is een instrument om deze verhalen nog eens van een hele andere kant te leren kennen. Drie seizoenen zijn we bezig geweest met gelijkenissen uit de evangeliën en in de komende vier bijeenkomsten zullen we de serie beëindigen met De wijze en de dwaze meisjes, de onrechtvaardige pachters, het koninklijke bruiloftsmaal en het oordeel van de Mensenzoon. Het is niet nodig om de voorgaande seizoenen te hebben bijgewoond.

Data: maandag 29 oktober, 5, 12 en 19 november

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Kor Datema

Opgave: ds. Kor Datema, datemak@hetnet.nl, tel. 0315-241733

Vergeving/verzoening en filosofie

Iedereen kent het, dat je blijft puzzelen over iets wat gebeurd is en waar je last van hebt. Iets wat je is aangedaan door en waar je gekwetst en kwaad over bent. Of iets wat jij de ander hebt aangedaan en waar je graag op terug zou willen komen. Samen leven en werken betekent vertrouwen hebben in elkaar. Maar zodra we anderen vertrouwen zijn we kwetsbaar, het kan immers geschonden worden. Dit brengt niet alleen verdriet met zich mee maar ook gevoelens van machteloosheid en woede. Het liefst wil je van dat nare gevoel af, zou je recht willen doen aan de situatie en je willen verzoenen. Balanslezing door filosofe en beeldend kunstenaar Corrie Haverkort.



Datum: zondag 4 november

Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €8,-

Opgave: niet nodig

Sint Maartenwandeling

Wandeling vanaf Sint Maartenkerk Gendringen naar H. Martinuskerk te Etten, ongeveer 10 km. Wandeling via Oude IJssel, Ulft, Silvolde, Paasberg, Terborg, Etten. Vervoer terug eventueel zelf regelen als je niet terug wilt lopen.



Datum: zaterdag 10 november

Tijd: 9.45 uur

Plaats: St. Maartenkerk Gendringen, koffie/thee en uitleg. Om 13.00 uur H. Martinuskerk Etten koffie/thee, broodjes en uitleg.

Kosten: €5,-

Opgave: uiterlijk **3 november** bij

Cor Reitsma, tel. 0315- 631170, c.reitsma46@gmail.com of Gerda Bollmann, tel. 0315-683685 / 06-45606402 hageboer@hotmail.com

Meister Eckhart over Martha en Maria

We lezen samen een eigenzinnige preek van Meister Eckhart, een mysticus uit de veertiende eeuw. Deze gaat over het bezoek van Jezus aan Maria en Martha, een bekend verhaal uit Lukas 10,38-42. Tegen alle verwachtingen in stelt Eckhart Martha centraal. Wat beweegt hem om ons de actieve Martha ten voorbeeld te stellen en niet de contemplatieve Maria? Gaat het Eckhart mogelijk om een actieve inzet gedragen door contemplatie? Volgens Meister Eckhart horen actief en contemplatief leven onlosmakelijk bij elkaar.

Datum: maandag 12 en 19 november

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.

Tijd: 19.30 uur

Kosten: vrije bijdrage

Leiding: Pastor Berrie Daalhuizen

b.daalhuizen@mlparochie.nl

Opgave: Gerda Bollmann,

hageboer@hotmail.com

tel. 0315-683685, 06-45606402

Kerstengeltjes vouwen

Van oude gezangboeken vouwen we schattige engeltjes. Niet moeilijk, wel leuk!



Datum: vrijdag 7 december

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur

Plaats: Vrijzinnig Centrum de Eendracht, Varsseveld

Opgave: hoeft niet, mag wel

Kosten: vrijwillige bijdrage

Info: voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Oudejaarsdag 'Wereldvrede Meditatie'

Iedereen is van harte welkom!

Datum: 31 december

Tijd: 13.00 – 14.00 u, deur open 12.30 u

Plaats: Vrijzinnig Centrum 'de Eendracht', Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Kosten: vrijwillige bijdrage mag

Info: tel. 0315-329107,

aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Films Café Cult

Onderstaande films worden georganiseerd door Café Cult. Plaats: De Eendracht, Doetinchemseweg 5 Varsseveld.

Tijd: vrijdag 19.30 uur. Koffie/thee vanaf 19.15 uur. *Kosten:* €5,-.

Reserveren niet nodig.



14 september - 'Jane'

Secretaresse Jane Goodall ziet haar droom in vervulling gaan wanneer ze een langdurige studie chimpansees kan doen in Gombe National Park in Tanzania. Ze compenseert haar gebrek aan ervaring en wetenschappelijke kennis met een open geest, engelengeduld en vooral een passie voor de dieren. Haar revolutionaire onderzoek, waarbij cameraman Hugo van Lewick hielp, leverde nieuwe inzichten op in de verwantschap tussen de chimpansees en de mens.



12 oktober - 'Kramer vs Kramer'

Ted Kramer is een zakenman die zijn werk belangrijker vindt dan zijn gezin. Zijn vrouw Joanna kan er niet meer tegen en besluit hem te verlaten. Ted heeft nu de taak zelf het huishouden te doen en op zichzelf en zijn zoon Billy te passen. Als Ted heeft geleerd te leven met deze verantwoordelijkheden, wil Joanna haar zoon terug. Ted weigert om hem zo maar op te geven.

9 november - 'Loveless'

In deze voortreffelijke schets fileert de Russische cineast Zvyagintsev het uiteengevalen huwelijk van de kille, egocentrische Zhenya en Boris rond de verdwijning van hun twaalfjarige zoon Alyosha. Hoe de jongen liefdeloos opgroeide in een moderne Russische middenklasse die het in materieel opzicht aan niets ontbreekt, dient ook als metafoor voor hoe moedertje Rusland haar burgers en haar voormalige satellietstaten behandelt. Een onderkoelde psychologische thriller.



11 januari - 'The darkest hour'

Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill (Gary Oldman) meteen één van zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten.

Terwijl de nazi's West-Europa binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar is, heeft Churchill te maken met een onvoorbereid volk en een sceptische koning. Bovendien spant zijn eigen politieke partij samen tegen hem.

