

Ontmoeting & Inspiratie in de regio

Foto: Marijke van der Grinten

Bezinning op geloof en leven · Activiteiten voorjaar 2019

Beste lezer,

Het nieuwe jaar dient zich aan met nieuwe activiteiten van de werkgroep Ontmoeting & Inspiratie. Deze flyer wil een uitnodiging zijn aan ieder die bezig wil zijn met vragen rond leven en samenleven, kerk en geloof. Het is een laagdrempelig, gevarieerd aanbod. De activiteiten worden aangeboden door de Nederlandse Protestantse Bond, de Maria-Laetitia parochie en de Protestantse gemeenten van Silvolde, Etten-Ulft-Terborg, Gendringen-Bontebrug en Varsseveld. U bent bij alle activiteiten van harte welkom! Schoef maar aan!



*namens de werkgroep,
ds. Frederiek Lunshof, secretaris*

Kopje koffie en een goed gesprek?

Dat kan op verschillende plaatsen binnen de Oude IJsselstreek, vrije inloop voor iedereen.



Etten	De Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2A	3 ^e dinsdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Gendringen	St. Maartenkerk, Grotestraat 28, ingang Kerkplein	3 ^e woensdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Ulft	Het Kruispunt, Petrus en Pauluskerk, ingang Kenedyplein	Elke donderdag 9.30 - 12.00 u
Varsseveld	Vrijzinnig centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5	Elke vrijdag 10.00 tot 12.00 u
Varsseveld	Borchuus, Kerkplein 3	1 ^e dinsdag v.d. maand, 10.00 - 11.30 u

Leerhuis Kerk & Israël

Aan de tafel van het Leerhuis verdiepen de deelnemers zich in de Joodse traditie als bron van het christelijk geloof. Dat doen we vragenderwijs, zoals dat ook in het Leerhuis in Israël gebeurt. Dit seizoen is het thema: Exodus, we concentreren ons op de figuur van Mozes. Kom gerust een avond kennismaken!

Data: woensdag 9 januari, 13 februari, 20 maart

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Frederiek Lunshof

Info/opgave: Willy Jansen, tel. 0315-242134, willy@degeurt.nl

Meditatie op thema

Onder begeleiding van Riemke de Boer. De 3^e vrijdagavond van de maand, 20.00 – 21.45 u., napraten tot max. 22.00 u., deur open om 19.30 u. Iedereen is welkom.

Data: 11 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei

Plaats: Vrijzinnig Centrum 'de Eendracht', Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Kosten: geen, vrijwillige bijdrage is fijn

Info: tel. 0315-329107, aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Wortelen in vaste grond

Erik Borgman is volgens velen één van de meest toonaangevende Nederlandse theologen van deze tijd. Vanuit zijn eigen inspiratie als rooms-katholieke gelovige en lekendominicaan zoekt hij naar de betekenis van de christelijke traditie voor gelovigen en niet-gelovigen voor nu. Het boekje 'Wortelen in vaste grond' schreef hij als een essay voor de maand van de spiritualiteit. Het is een uitdagend boekje, zowel intellectueel als wat betreft zijn visie. Doel van de boekbespreking is om Borgmans visie uit te diepen en in gesprek te gaan. Er zijn kopieën op de eerste bijeenkomst aanwezig.



Data: dinsdag 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Borchuus, Varsseveld

Info/opgave: ds. Gertjan de Pender, dependergertjan@gmail.com of 06-42082029

Film over Bonhoeffer

Een speelfilm van anderhalf uur over het leven van Dietrich Bonhoeffer, zijn predikantschap, zijn verzet, zijn gevangenschap en executie. Kort ingeleid en met nabespreking o.l.v. Kor Datema.



Datum: maandag 28 januari

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Borchuus, Varsseveld

Kosten: geen

Vrouwen 50+ groep

Sinds enkele jaren is in Varsseveld een groep van 50+ vrouwen actief, die met elkaar in gesprek gaan over vragen bij leven en geloven. Het zijn boeiende gesprekken over wat ieder beweegt en inspireert in doen en laten. Voor vrouwen die een keer willen komen kijken of het iets voor hen is, maken we graag plaats!



Datum: donderdag 31 januari, 28 februari, 28 maart

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Info/opgave: Frederiek Lunshof, tel. 0315 241376, dslunshof@xs4all.nl

Boeddhisme: compassie en wijsheid

Balanslezing door Petra van Loon. Haar belangstelling voor het Boeddhisme heeft enerzijds te maken met haar achtergrond als antropoloog en anderzijds met haar persoonlijke spirituele ontwikkeling. In

haar manier van (be)leven zitten aspecten die met het Boeddhisme verweven zijn. Tijdens de lezing vertelt zij aan de hand van afbeeldingen op thangka's en bronzen en houten beelden (die zij meeneemt) over de historische en culturele achtergronden van het Boeddhisme. Hoe is het Boeddhisme ontstaan en welke verschillende stromingen zijn er binnen het Boeddhisme? Wat betekenen de mudra's (houding van de handen). En waar herken je in afbeeldingen de Boeddha aan?

Datum: zondag 3 februari

Tijd: 10.00 uur (koffie/thee 10.00 uur)

Plaats: De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a Varsseveld

Kosten: € 8,- p.p.

Christelijke meditatie

Ben je op zoek naar stilte, rust en bezinning? Kom dan gerust eens meedoen. We beoefenen verschillende vormen van christelijke meditatie: o.a. lectio divina, ignatiaanse meditatie. Na afloop is er koffie/thee en tijd om elkaar te ontmoeten. Deelname kan per keer. Graag uiterlijk de zondagavond ervóór je opgeven.

*Data: dinsdag 5 februari, 5 maart,
9 april, 7 mei*

Tijd: 9.30 uur

Plaats: Protestantse Kerk Silvolde

*Info/opgave: ds. Gerjanne van der Velde
predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910*

Stine Jensen

Op uitnodiging van Boekhandel Rutgers en de werkgroep Ontmoeting & Inspiratie komt Stine Jensen in de Maand van de Spiritualiteit naar Varsseveld.

Deze maand heeft als thema "Met Aandacht" en het essay dat Stine speciaal hiervoor schrijft, 'Eerste liefde', zal daarop



aansluiten. Het essay gaat over de taal en verbeelding van eerste liefde, en de lessen over de kunst van het aandacht geven. De Deens-Nederlands filosofe en publiciste Stine Jensen werd bekend door deelname aan tv-programma's, zoals 'Wie is de Mol?' Jensen schreef diverse boeken, vaak vanuit een filosofisch perspectief over liegen, interculturele liefdes, opvoeden, emoties en identiteit, maar ook kinderboeken. Het boek 'Go East!' een autobiografisch verslag, schreef ze na een persoonlijke crisis. Ze deed een filosofisch onderzoek naar o.a. het ego en goeroes. En ze duikt in de wereld van mindfulness, yoga en meditatie.

Datum: dinsdag 5 februari

Tijd: 20.00 uur

*Plaats: kerk van de NPB, Doetinchemse
weg 5, Varsseveld*

Entree: €10,- p.p. incl. koffie/thee. Kaarten via Boekhandel Rutgers.

*Het essay is te koop vanaf vrijdag
11 januari; €3,75 in boekhandel.*

Wandelen met woorden

Je hebt een druk leven en geniet van je gezin en je kind(eren). Toch verlang je af en toe naar een 'echt gesprek', over alles wat je bezighoudt in het leven, naast je kinderen. Een keer in de maand lopen we met elkaar een uur, in de directe omgeving van Varsseveld. Jonge kinderen mogen gezellig mee, maar het gaat even om ons (al kan een schone luier of een flesje niet wachten). Dat betekent dat het niet handig is als kinderen zelf lopen; we kiezen een route die goed begaanbaar is voor kinderwagens. Na afloop kunnen we nog een kopje koffie drinken in de Bettekamp.

*Data: woensdag 6 februari, 13 maart,
3 april, 5 juni (mei niet)*

Tijd: 9.15 uur verzamelen hoofdingang



*Bettekamp, 9.30 uur vertrek.
Ca. 10.30 uur terug.*

Opgave: niet nodig

Kosten: geen, koffie voor eigen rekening

Info: Nicoline Swen, tel. 06-22497969

Maar eerst koffie...

Beste dames tussen de 30 en 55 jaar, de koffie staat klaar. Elke derde donderdagochtend van de maand kun je andere vrouwen rond deze leeftijd ontmoeten, samen koffie drinken en van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp. We praten over allerlei dingen die ons raken, meestal aan de hand van een onderwerp en het geloof speelt hierbij natuurlijk een rol. De sfeer is gezellig, open en ongedwongen.

*Data: donderdag 14 februari, 14 maart,
11 april en 9 mei*

Tijd: 9.30 uur

Plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde

Info: ds. Gerjanne van der Velde

predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910

Opgave: graag, want soms zijn we op een andere locatie

Chagall

Balanslezing door drs. Frans Wiersma, Bijbels theoloog en emeritus predikant. Bijbelse theologie vormt de basis onder schriftuitleg en liturgie. Dat 'geschiedt' voornamelijk in het kerkgebouw, dat op een speciale manier is versierd, want het gaat om vieren. Hiermee zijn de grote thema's op een rij gezet: de taal van de Bijbel, het toneel van de liturgie en de kunst in en om de kerk. Bij Marc Chagall met zijn joods-chassidische achtergrond komen deze lijnen samen. Beeldend en mystiek taalgebruik beïnvloedden zijn verbeeldingswereld en dat vond hij ook in de Bijbel. Bij zijn werk gaat het om veel meer dan kijken. Je gaat naar binnen en je



beleeft het verhaal, hoort de stemmen en voelt de ritmiek van de muziek.

Datum: zondag 3 maart

Tijd: 10.30 uur (koffie/thee 10.00 uur)

*Plaats: De Eendracht (Pr. Beatrixstr. 1a)
Varsseveld*

Kosten: €8,- p.p.

Woensdagdocumentaire en gesprek

Elke derde woensdag van de maand bekijken we samen een documentaire die maximaal een uur duurt. En vervolgens gaan we naar aanleiding van deze documentaire met elkaar in gesprek. De documentaires kunnen over van alles gaan: levensbeschouwing, maatschappelijke onderwerpen, kunst, etc. Iedere keer hebt u de keuze uit twee titels; aan het begin van de middag beslissen we samen naar welke we gaan kijken. Komt u een keer kijken?



*Data: woensdag 20 maart, 17 april,
15 mei, 19 juni*

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

*Plaats: Vrijzinnig Centrum de Eendracht,
Varsseveld*

Kosten: vrijwillige bijdrage

Info: voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Opgave: hoeft niet, mag wel

Eindelijk thuis

Het intrigerende schilderij van Rembrandt: 'De terugkeer van de verloren zoon' zette Henri Nouwen aan tot een zoektocht naar de zin van het leven. Rembrandt schilderde dit doek naar de bekende parabel van de Verloren Zoon uit het evangelie van Lucas. Nouwen werd zo geraakt door het schilderij dat hij zijn overwegingen opschreef in zijn boek 'Eindelijk thuis'. De parabel uit het evangelie, de overwegingen van Nouwen en het schilderij van Rembrandt leiden naar God,



de Grond van ons bestaan, om eindelijk thuis bij Hem te komen.

Datum: woensdag 3 en 10 april

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.

Tijd: 19.30 uur

Kosten: vrije bijdrage

Leiding: Pastor Berrie Daalhuizen

Opgave: b.daalhuizen@mlparochie.nl

Etty Hillesum

Balanslezing met muzikale intermezzo's door Jacqueline van der Zee. Etty Hillesum (1914-1943) was een jonge Joodse schrijfster die in de Tweede Wereldoorlog een uitzonderlijke transformatie doormaakt. Haar verhaal betekent inspiratie voor al diegenen die denken dat de omstandigheden tegen hen gericht zijn en dat hun doel onbereikbaar is. De lezing geeft een samenvatting van haar dagboek 'Het verstoorde leven', waarin 6 thema's als een rode draad door haar leven heen lopen; haar **angst** (om toe te geven aan haar schrijverstalent), haar **intensieve manier van leven versus haar depressies**, haar verhouding met mentor en coach Julius Spier (**man/vrouw**), haar **volharding**, de **oorlog** en uiteindelijk haar rotsvaste geloof en vertrouwen in **God**. Ieder thema wordt afgerond met een muzikaal intermezzo op de vleugel. Afwisselend zullen er klassieke stukken, eigen pianocomposities en kleinkunstliedjes klinken.

Datum: zondag 7 april

Tijd: 10.30 uur (koffie/thee 10.00 uur)

*Plaats: Kerkzaal Vrijzinnig Centrum
De Eendracht, Doetinchemseweg
5 te Varsseveld*

Kosten: €8,- p.p.



Kruisweg begraafplaats Gendringen

Enkele jaren geleden zijn de statieën van de kruisweg rond de katholieke begraafplaats aan de Staringstraat in Gendringen gerestaureerd en duidelijk zichtbaar gemaakt. Bent u ook benieuwd naar de geschiedenis en de betekenis ervan? Pastor Marcel Smits zal hierover iets vertellen en er wordt een rondgang langs deze statieën gemaakt. Bij slecht weer bekijken we de kruisweg in de Martinuskerk. Aanmelden is niet nodig.

Datum: 11 april

Tijd: 15.00 uur en 19.00 uur

*Plaats: verzamelen bij RK pastorie,
tegenover begraafplaats*

*Info: Cor Reitsma,
c.reitsma46@gmail.com*

Stadswandeling Joods Zutphen

Op zoek naar sporen van Joods leven maken we een stadswandeling in Zutphen. Doel is een beeld te krijgen van Joods leven in Zutphen, vanaf de achttiende eeuw tot heden. Een gids vertelt onderweg over gebouwen en hun vroegere bewoners. Onder andere over slager Hamburg, aan het Broederenkerkhof. En over vodenkoopman Meyer Lipschits voor wie een muurmonumentje is opgericht. De wandeling duurt ongeveer 1½ uur en eindigt met koffie/thee in de Synagoge.



Datum: woensdag 5 juni

*Tijd: vertrek van NS station Lichten-
voorde-Groenlo: 12.30 uur
Start wandeling: 13.30 uur*

*Plaats: Synagoge, Dieserstraat 11
Zutphen*

*Kosten: €10,- incl. koffie/thee, excl.
reiskosten*

Opgave: uiterlijk 1 juni (!) bij

*Frederiek Lunshof, tel. 0315-
241376, dslunshof@xs4all.nl*

Vrijdag 21 juni



Sint Jan, zonnewende, midzomernacht, allemaal namen voor de langste dag en de kortste nacht in het jaar. Laten we met elkaar een mooie en inspirerende midzomeravond beleven. Onder de bomen op het erf van Het Hofshuus in Varsseveld. Er is een vuurtje, wat te eten en te drinken, muziek, de stilte van de vallende avond en enkele bijpassende woorden of teksten.

Datum: vrijdag 21 juni

Tijd: 20.30 tot ongeveer 22.30 uur. (Het is prettig als u er om 21.00 uur bent.)

Plaats: Het Hofshuus, Leemscherweg 24 Varsseveld. Buiten, maar als het regent is er een afdak.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Info/opgave:

voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Films Café Cult

Onderstaande films worden georganiseerd door Café Cult. Plaats: De Eendracht, Doetinchemseweg 5 Varsseveld.

Tijd: vrijdag 19.30 uur. Koffie/thee vanaf 19.15 uur. Kosten: €5,-. Reserveren niet nodig.



11 januari - 'The darkest hour'

Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill meteen één van zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met nazi-Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten. Terwijl de nazi's West-Europa binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar is, heeft Churchill te maken met een onvoorbereid volk en een sceptische koning. Bovendien spant zijn eigen politieke partij samen tegen hem.



8 februari: 'Mister nobody'

De 117-jarige Nemo Nobody is de oudste man op aarde en de laatste sterfelijke persoon in een wereld waar iedereen eeuwig leeft. De enige vraag die hem achtervolgt, is of hij het juiste leven heeft geleid, de juiste vrouw heeft bemind. Als kleine jongen staat hij voor een onmogelijke keuze: stapt hij op de trein met zijn moeder of blijft hij achter bij zijn vader. Eén keuze,

maar met heel verschillende levens tot gevolg, in droom of werkelijkheid.

8 maart: 'Maria Magdalena'

De Bijbelse vrouw Maria Magdalena is omgeven met mystérie. Bekend is dat zij in het jaar 33 samen met Jezus Christus en zijn apostelen door Judea (het huidige Israël) trok om mensen te onderwijzen.

Dit leidde tot een hoop wilde theorieën, want ze was de enige vrouw in het gezelschap van een groep mannen. Het leven in de film is van tweeduizend jaar geleden, de motivaties en gedachtegangen van deze jonge vrouw zijn juist verrassend modern. Dit is niet iemand die zichzelf vrijwillig laat uithuwelijken, maar helder een eigen levenspad voor ogen heeft. Maria Magdalena heeft een diep begrip van spiritualiteit, wat resulteert in een aantal wonderlijke beschouwingen over het door Jezus aangekondigde Koninkrijk.



12 april: 'Copy Conforme'

James, een Engelse schrijver van middelbare leeftijd, geeft in Italië, naar aanleiding van de uitgave van zijn nieuwste boek, een lezing over de nauwe relatie tussen het origineel en zijn kopie in de kunst. Hij ontmoet er een jonge Franse galeriehoudster. Ze vertrekken samen voor enkele uren naar San Gimignano, een klein dorpje in de buurt van Florence. Hoe onderscheid je het origineel van de kopie, de werkelijkheid van de fictie?