



In de bijbel is **thuis (komen)** een terugkerend thema. Naast **onderweg zijn**; op weg naar waar je thuis bent. En die plek mag voor iedereen anders zijn. Maar, op welke grond bouw je je huis? Op zand of op rots? (**Mat. 7**) En wat dan als je er tegen aan loopt dat je huis niet zo sterk is als dat je had verwacht; dat je nu bang bent voor Corona, voor ziekte, voor sterven, dan kan deze tekst je wellicht aanzetten om weer opnieuw te zoeken naar je ondergrond, je houvast; naar jouw rots.

Deze **VRIJBRIEVEN** worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar degelebus@swen.nu Of bel: 06 43167139 (Helene Westerik) 06 22497969 (Nicoline Swen)

Op ons YouTubekanaal *De Gele Bus* zijn diverse filmpjes van vieringen en gesprekken te bekijken.

Ideeënbus



Op vakantie in je eigen huis!

Bekijk alles eens alsof je het voor het eerst ziet. En geniet van al het mooie van deze plek.

Lieve mensen,

Achter ons liggen al vele weken van (veel) thuis zijn. Feitelijk thuis zijn – in en rondom je huis zijn. Voor mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen betekent thuis zijn vaak verblijven op een paar tientallen vierkante meters, en niet verder mogen dan dat.

Als het goed is, is **'thuis'** een plek waar je graag bent. Maar er kunnen omstandigheden zijn, waaronder dat anders is. Dan kunnen we het nog wel over ons huis hebben, maar niet over 'thuis'.

Het is ook de vraag of 'thuis' zijn alleen maar te maken heeft met je huis, met de plek waar je woont. Je kunt in een huis of een kamer wonen, maar ondertussen diep van binnen elders een thuis hebben. Op de plek waar je geboren werd, waar je je eigen gezin hebt groot gebracht, of.....vult u zelf maar in.

Thuis zijn hoeft overigens niet gerelateerd te zijn aan een huis. Je kunt je ook thuis voelen onder de hemel, zoals Etty Hillesum dat ooit zo mooi verwoordde. Misschien kent u het wel, dat je je soms meer thuis kunt voelen in het leven als je los van spullen en muren bent.

Thuis zijn kan ook te maken hebben met mensen om je heen.

Het gevoel hebben dat je niet meer thuis bent in je eigen huis kan ons overvallen als we partners, kinderen of huisdieren verliezen.

En tot slot kan thuis zijn ook te maken hebben met je verbonden voelen met jezelf, met een gemeenschap van mensen, met een geloof, filosofie of ideologie. En zo kan thuis zich ook uitstrekken over de grenzen van het aardse leven: *thuis* als de plek waar we vandaan komen en waar we naar terugkeren.

'Thuis zijn' op al die verschillende manieren hebben we nodig om in harmonie te kunnen leven. Met onszelf, de mensen om ons heen, en met het leven. Want als je 'thuis bent' sta je in je basis. Om vanuit daar het leven te kunnen leven zoals het zich aandient. Wij reiken u in deze vrijbrief weer wat dingen aan om eens na te denken over de betekenis(en) die 'thuis' voor u heeft.

Hartelijke groet,
Helene Westerik & Nicoline Swen



Gebed voor thuis

Wanneer wij denken aan mensen, en ook aan onszelf, mogen onze gedachten dan zijn als een dak boven ons hoofd, als een deur die uitnodigend opengaat, als de warmte van het vuur waarom heen wij zitten, voor alle verhalen en tranen, hoorbaar of in stilte, en laat ons dan vangen, voor onszelf en voor elkaar de fluisteringen van die Stem die eeuwig en overal is en ons thuis brengt.



POSTCARD



*De afgelopen week een
nieuw wandelpad ontdekt –
vlak bij mijn huis. Met
verwondering volg ik de loop
van het water, en ik zeg
tegen mezelf: zoek het maar
niet ver of elders...
Met een hartelijke
wandelgroet! Helene*

Liefs uit: _____

VROOMSHOOP

Aan wie stuurt u een kaartje?

Thuis – Marco Borsato

Het is niet heel groot
Maar ik heb niet meer nodig dan dit
De plek die ik ken
Hier laad ik op
M'n plaats om te rusten
Ja hier kan ik zijn wie ik ben

Oh, wat is het fijn
Om weer thuis te zijn
Nog veel mooier dan de mooiste
reis

Ik voel het gelijk
De geborgenheid
Nergens zo veilig als in m'n eigen
kleine stukje paradijs

Wat is ze groots
Haar bergen en dalen
Haar land, oceanen, de lucht
Ik kijk om me heen
Ik haal heel diep adem
En toch wil ik steeds weer terug

Elke keer wanneer ik wegga
kijk ik even achterom
En sta ik stil bij wat er schuil gaat
Achter het raam bij het balkon
Alles dat m'n hart zo lief is
Waar het allemaal om draait
Wat mij het beste zal omschrijven
Als al het andere overwaait
Het gevoel dat ik hier thuishoor
Ik neem het altijd met me mee
Door wat me opwacht als ik
terugkeer
Ben ik nergens echt alleen
Ik herken de velden en de wegen
De route met m'n ogen dicht
Ik weet dat het niet ver meer is

Wat het belangrijkste is
Heb ik het meest gemist
De geur van je haren, de kleur van
je ogen
Die stralende lach die me steeds
weer betovert
De deur die zwaait open, daar sta je
En ik weet ik ben thuis
Ik ben thuis

Oh, wat is het fijn
Weer bij jou te zijn
Ben nergens zo gelukkig als in m'n
eigen kleine stukje paradijs
M'n eigen kleine stukje
Oh, wat is het fijn om weer thuis te
zijn

Where are
we going Pooh?



Home Piglet. We're
going home, because that's
the best thing to do right now.

Spoor - Bas Rompa

*Misschien moeten we nu
eindelijk een voorbeeld nemen
aan jou, beste slak, hoe jij*

*Miljoenen jaren de tijd nam
om het perfecte huis te bouwen,
waarin je altijd thuis bent: vrij.*

*In alle stilte en vroegte, wanneer
de wereld lawaaiend van start
gaat,
begeef jij je langzaam in het licht*

*en het onbeschreven tuinpad op.
je laat een glinsterend spoor
achter:
een eenvoudig, hoopvol bericht.*

Oost, west, thuis best!



THE PRIEST CARVES OUT SACRED SPACE AT HOME
IN ORDER TO RECORD LITURGY FOR SUNDAY.



Ik zegen je met
Gods licht,
waarin alle
kleuren
samensmelten
en wij
thuiskomen in
wie wij zijn.