



*Dan zegt God: maken wij een mensheid, in ons beeld en als onze gelijkenis. En zo zegent hij hen.*

(vrij naar Genesis 1:26-28)

Er is maar **één ras**: het menselijke ras. Om die reden is er niemand meer of minder dan een ander. We hebben allemaal dezelfde opdracht: Liefde te zijn en daaruit te leven. Dat betekent niet 'zoete broodjes bakken' – het betekent voor jezelf en elkaar opkomen als menselijkheid en gelijkwaardigheid dreigen onder te sneeuwen.

Deze **VRIJBRIEVEN** worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar [degelebus@swen.nu](mailto:degelebus@swen.nu) Of bel: 06 43167139 (Helene Westerik) 06 22497969 (Nicoline Swen)

Op ons YouTubekanaal De Gele Bus zijn diverse filmpjes van vieringen en gesprekken te bekijken.



### Lieve mensen,

Wat een kleuren om ons heen! Groen in alle schakeringen van de bomen, planten en velden. Geel, paars, blauw, roze in alles wat nu bloeit. Ik kan er zó van genieten. En zo wandelde het woord **kleur** de afgelopen week heel bewust met mij mee. In het *rood en geel* van Pinsteren – de kleuren van enthousiasme en liefde. Van blij zijn en willen delen. De *kleuren van de regenboog* hielden mij bezig als fases van ons leven, met daarin ook deze corona-tijd, die we eigenlijk niet willen, maar die er ook bij hoort. Je niet verzetten dus, maar proberen de kleur te ontdekken die deze tijd voor jou heeft.

Je niet verzetten betekent echter niet dat je passief alles laat gebeuren. Er zijn wel degelijk zaken waarin je je stem wilt laten horen.

Waarin je kleur wilt bekennen. Kleur bekennen als er onvoldoende rekening gehouden wordt met het geestelijk welzijn van mensen. Voor diegenen wiens dagen gekleurd worden door steeds dezelfde vier muren van hun kamer. Kleur bekennen als je merkt dat angst mensen nog zó beperkt in het durven nemen van maatregelen die het welzijn bevorderen. En dan elkaar helpen om over die drempels heen te komen. Kleur bekennen omdat je weet dat nog steeds niet ieder mens voor vol wordt aangezien, vanwege een kleur of andere dingen die als verschillend of anders worden bestempeld. Welke kleur zou gelijkwaardigheid aannemen? Het rood van de liefde? Of al die kleuren van de regenboog? Wij reiken wat aan in deze vrijbrief. Om daarmee kleur te bekennen. Doet u mee? Hartelijke groet, Helene Westerik & Nicoline Swen

Jij en ik ontmoeten elkaar als vreemdelingen en dragen ieder een mysterie met ons mee. Ik kan niet zeggen wie je bent Ik kan je wellicht nooit volledig kennen Maar ik vertrouw erop Dat je op jouw manier een persoon bent In het bezit van een schoonheid en waarde Die vergelijkbaar zijn Met de grootste rijkdommen van de aarde - Theodore Roszak



Waarom moeilijk doen, als het samen kan?!



### Ideeënbus

*Wat houdt u nu het meeste bezig? Bedenk daar eens een kleur bij, en probeer dat uit te leggen aan een ander.*

**Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!**

**JE HOEFT NIET BINNEN DE LIJNTJES TE KLEUREN. BELEEF HET LEVEN IN GEUREN EN KLEUREN. GENIET VAN DE DAGEN. VAN HET MOOIS OM JE HEEN. VOEL JE NIET EENZAAM. WE ZIJN ALLEMAAL ALLEEN.**

**LIEF LEVEN**



STCARD



Liefs uit: \_\_\_\_\_

VROOMSHOOP

Aan wie stuurt u een kaartje? \_\_\_\_\_

*Zie de kleuren in onszelf en om ons heen! Liefs, Helene*

Het is een van mijn lievelingsverhalen: **De kleur van de waarheid.**

Over een leermeester die met zeven leerlingen een ochtendwandeling gaat maken. Bij een grote dauwdruppel, schitterend in de zon, laat hij halt houden. Hij vraagt hen welke kleur de druppel heeft. Ze antwoorden elk verschillend: rood, oranje, geel, groen, etc.

De leerlingen staan verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker zijn van de kleur die de druppel had, ontstaat bijna ruzie. Dan laat de meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam dringt het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch **allemaal de waarheid hadden gesproken.**

Terug op hun oorspronkelijke plek is intussen de zon gedraaid en kaatsen er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel.

En dan zegt de meester:

*"Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag..."*

**Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid...**

*Tot u zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als één kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien...*

*Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het duiden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen."*

*Liefde is de verbindingskracht, die ons bewust maakt van de eenheid tussen onszelf en de wereld.*

## Somewhere over the rainbow

-Israel Kamakawi'ole

Somewhere over the rainbow  
Way up high  
And the dreams that you dreamed of  
Once in a lullaby



Somewhere over the  
Rainbow bluebirds fly  
And the dreams that you dreamed of  
Dreams really do come true

Someday I'll wish upon a star  
Wake up where the clouds are far  
behind me  
Where trouble melts like lemon drops  
High above the chimney top  
that's where you'll find me

Somewhere over the rainbow  
Bluebirds fly  
And the dream that you dare to,  
Oh why, oh why can't I?



Well I see trees of green  
and red roses too,  
I'll watch them bloom for me and you  
And I think to myself  
What a wonderful world

Well I see skies of blue  
and I see clouds of white  
And the brightness of day  
I like the dark  
And I think to myself  
What a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in  
the sky  
Are also on the faces of people  
passing by  
I see friends shaking hands  
Singing, "How do you do?"  
They really saying, "I...I love you"

Oh, somewhere over the rainbow  
Way up high  
And the dream that you dare to  
Why, oh why can't I? I?



COLORS SPEAK  
LOUDER THAN  
WORDS.

magnoodle