



Gen. 1: 26-27

Deze VRIJBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar degelebus@swen.nu Of bel: 06 43167139 (Helene Westerik) 06 22497969 (Nicoline Swen)

Op ons YouTubekanaal De Gele Bus zijn diverse filmpjes van vieringen en gesprekken te bekijken.



Ideeënbus



Lieve mensen,

Aan het begin van de Corona-tijd zong het lied 'het is zo stil in mij' in mijn hoofd. Ik had niet zoveel woorden. Nu nog steeds niet. De natuur hielp en helpt om te laten zien wat er wél doorgaat. Zonder woorden. In **beelden**.

Soms zegt een beeld **meer dan duizend woorden**. Hoe waar is dat. Daar gaat kunst om. Kunst vertelt ons iets – (meestal) zonder woorden. Soms is het een externe boodschap, soms een interne: je gevoelens of gedachten weerspiegeld zien in een beeld kan troosten en helen. Kunst laat de ruimte voor je eigen verhaal.

Er zijn ook iconische beelden; dat zijn beelden die vrijwel iedereen ter wereld kent. Zoals de foto's van de maanlanding en die van de aanslag op het WTC

in New York. Vorig jaar promoveerde Rutger van der Hoeven daarop. Hij onderzocht óf het zo is dat er beelden zijn die iedereen ter wereld herkent (ja dus), maar constateerde dat mensen daar een ander gevoel of andere gedachten bij kunnen hebben. Beelden laten dus altijd **ruimte** voor je eigen verhaal. Beelden kunnen soms ook lastig zijn; beelden die in je hoofd blijven spoken en je verdrietig maken. Beelden kunnen ook manipuleren of een vertekend beeld geven. En is het nodig dat er een ander beeld naast wordt gezet.

Nu heb ik toch weer veel woorden gebruikt om u alleen maar te attenderen op het belang van de taal van beelden. Het wordt dus **kijken** in deze vrijbrief – en luisteren naar uw eigen verhaal.

Hartelijke groet, Helene Westerik en Nicoline Swen



Zonder woorden
- Toon Hermans

Kruip wat dichterbij elkaar
geef elkaar een pakkerd
als opeens van binnenuit
de liefde volop flakkert
en vind je niet de woorden
om van alles uit te leggen
geen nood,
het lijf kan af en toe
de mooiste zinnen zeggen.



De zin van het leven hoeft geen spellingcontrole

Loeje

