

Inloop op vrijdagochtend

“Open inloop met koffie”, zo ongeveer heet de vrijdagochtend in de Eendracht. In de hal van de kerk staan de stoelen in een kring, de koffie zit in de kan en (niet te vergeten) de koeken in een schaal. Persoonlijke gesprekken en thema’s die in de kring aan de orde komen wisselen elkaar af. De ene keer zijn er zes, de andere keer negen en soms twaalf of meer bezoekers. Een vaste kern en incidentele bezoekers.

Open inloop – zonder vastgesteld thema/onderwerp. Leid dat niet tot alleen maar wat gepraat en geklets? Integendeel. Juist zonder agenda is er ruimte en aandacht voor wat (en wie) zich aandient. Het is veel groter dan alleen maar “inloop met koffie”. Zo groot dat wij (zeg maar: de harde kern) het aandurven met onze open inloop aan de weg te timmeren en het zonder enige bescheidenheid aan te bevelen.

Als u nieuwsgierig bent, kom dan op vrijdagochtend eens langs en zie hoe onbescheiden we durven te zijn.

Startzondag: 13 september 2015

Een volle zondag, 13 september in de Eendracht. De start van het seizoen 2015-2016. Thema: **mens, durf te leven**. Introductie van de **wensboom**, en last but not least: presentatie van de dichtbundel **Kern** van Pleun Faber. En natuurlijk: koffie.

Wensboom

Er gebeurt heel erg veel in de Eendracht. Als u de agenda ziet, die Bennie Kraan (onze ‘koster’) bijhoudt, zult u versteld staan wat zich onder het dak van Vrijzinnig Centrum De Eendracht aan de Doetinchemseweg allemaal afspeelt.

In het bestuur weten ze dat maar al te goed. Veel tijd gaat op aan het verdelen (vaak: toewijzen) van de taken die nodig zijn om de vele zaken in de geloofsgemeenschap goed te laten verlopen. Heel veel dingen moeten. Terwijl religiositeit en spiritualiteit zich heel slecht vermengen met ‘moeten’.

Kan dat anders? “Weg uit het moeten” (titel van een interessant boek uit 2011 van Just van Es), zou dat niet veel beter passen bij wat we in de Eendracht beogen?

Her en der gebeurt het al. Vrijzinnige clubjes die niet meer doen wat er gedaan ‘moet’ worden, maar die zeggen: wat willen we; waarvoor komen we naar ons gebouw toe; wat geeft energie, plezier, vervulling? En daarop gaan koersen, niet (meer) op de ‘verplichte’ verplichtingen.

Dat willen wij in de Eendracht ook gaan doen. En we gebruiken er de **wensboom** bij (presentatie op de startzondag 13 september 2015).

Daar liggen kaarten naast met een touwtje. U kunt op de kaart uw wens schrijven.

En met een **wens** bedoelen we:

waarvoor zou u met plezier en verwachting naar de Eendracht komen;
wat is voor u zo de moeite waard dat u daarvoor de deur uitkomt;
waarvan denkt u: dát wil ik niet missen?

En heel belangrijk: we doen niet aan koppelverkoop. D.w.z.: als u een wens in de boom hangt, gaat niemand u vragen, laat staan verplichten, dat te gaan doen, organiseren, opzetten, zelfs niet om er bij te zijn! Mag wel natuurlijk, maar moet nooit!

We gaan de wensen die we in de boom vinden op een groot bord zetten met open ruimte eronder voor mensen die zich (met plezier, alleen als ze zelf willen!) aanbieden om mee te denken en te doen om de betreffende wens/activiteit leven in te blazen, om de uitvoering van de wens te dragen. "Mensen", dat wil zeggen: ieder die daar zin in heeft, lid, vriend, toevallige voorbijganger, kennis, buur van de Eendracht. En het organiseren van de wens/activiteit gaat van start als er een **trekker** is, iemand die de coördinatie van het project op zich neemt.

Alles mag en kan. Niets hoeft. De wensen waar (nog) geen namen bij staan, blijven als wens zichtbaar. Als er een project loopt en de 'dragere' en 'trekker' besluiten om te stoppen, is het klaar en niemand zegt: moeten we niet door? Niets moet, alles mag en kan.

U kunt uw wens(en) op zo'n kaartje in de kerk invullen. En van tijd tot tijd nieuwsgierig kijken of er al dragere en ene trekker is.



Ook via de website kunt u een kaartje invullen. Wij zorgen er dan voor dat ie in de boom komt en op het grote bord. Zie formulier hieronder.

Wat gaat de wensboom aan verrassingen opleveren? U kunt uw wens ook mailen door op wensboom@vrijzinnigenvarsseveld.nl te klikken