

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Gelooftsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



87 ste jaargang | 701
April 2021



Tappet van der Linde

Uitleg bij omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht deze maand:

Voorwoord	blz. 3
Van de bestuurstafel	blz. 5
In memoriam	blz. 6
Palmpasen	blz. 9
Witte donderdag	blz. 12
Op afstand verbonden	blz. 13



Voorwoord

Op de praatstoel

Ieder mens is uniek in de combinatie van mond, neus, ogen en haar-
dracht. Daardoor herkennen we iemand uit duizenden. Dat hapert als
die persoon een mondkapje draagt. ‘Spreekende ogen’ zijn dan geen
garantie voor herkenning. Het beeld klopt niet en dat zorgt voor
onbehagen. Dat heb ik ook bij mensen die onder een pseudoniem iets
op een forum zetten of op twitter. Je kunt haar of hem niet persoonlijk
aanspreken en dat kan fors uit de hand lopen. Dat merkten we met die
ontspoorde trumpetter in de Verenigde Staten. Ook in Nederland zie
je die vorm van eenrichtingsverkeer de kop opsteken. Dat is geen
communiceren, want dat moet een open proces zijn op basis van
respect. ‘Live’ gaat dat het makkelijkst. Je hoort dan niet alleen de
stem, inclusief de intonaties, maar je ziet ook het gezicht, de gebaren-
taal en de lichaamshouding. Dat laat weinig te raden over en spreekt
duidelijke taal. Het beeldbellen, dat we nu door corona
veel doen, is een redelijke vervanging, maar er komt mak-
kelijk ruis op de lijn. Je ziet niet of de persoon waarmee je
denkt contact te hebben echt actief is. Misschien kijkt hij
of zij wel langs de camera en is met de gedachten ergens anders. Dat
soort ruis op de lijn is er vaak ook bij het appen, omdat je communi-
ceert in spreektaal, zonder intonaties. Iets wat door de verzender
serieus wordt bedoeld, kan bij de ontvanger grappig overkomen. Dat
levert een vreemd ‘gesprek’ op, zeker in een app-groep waar drie of
vier deelnemers tegelijk reageren. Je moet dan soms achteraf gaan
bellen om de misverstanden op te lossen. Want appen is een snel mid-
del en wordt ook zo gebruikt (of misbruikt). Om iets snel af te ronden
of om ergens onderuit te komen. Bijvoorbeeld op het allerlaatste nog
even een berichtje sturen dat het je toch niet lukt om op de vergade-
ring te komen. Je weet dan dat de voorzitter op dat moment geen tijd
heeft om terug te appen of te bellen. Daarmee is de kous af. Als je tien
minuten van te voren had moeten bellen om af te zeggen, dan had je
dat niet gedaan.



Een vage reden als ‘geen zin’ houdt in een persoonlijk gesprek geen stand. De kwaliteit van het contact is bij appen dun; het werkt vervlakking in de hand. Dat merk je in een app-groep als er iemand ziek is: je krijgt dan tig keer achter elkaar ‘van harte beterschap’. Daar word je niet beter van. Wel als iemand de moeite neemt om echt te bellen, of beter nog, aan te komen. Voor een gesprek met open vizier. Ik hoop dan ook dat Covid-19 binnenkort verleden tijd is. Dat er weer volop ruimte komt om mensen te ontmoeten. Waar dan ook: door de week op een vergadering, bij de Radstake op zaterdagavond of in de witte kerk op zondagochtend. Voor elk wat wils en wat mij betreft is dat de zondagmorgen. Al zou ik een halve eeuw geleden zeker een andere keuze gemaakt hebben. Ik kan dat ‘voortschrijdend inzicht’ noemen, maar dat is te makkelijk. Ik denk dat tijd de behoeftes verandert. Dat proces houdt gelukkig nooit op. Of om in woorden van dichter Merel Morre te spreken: ***dit is te mooi om klaar te zijn***. Dus wat mij betreft, tot ziens in de witte kerk.

Henk Beunk



Van de bestuurstafel

Beste mensen,

Omdat alle corona-regels nog gelden, is er eigenlijk niet zo veel te melden.

Veel, bijna alles, ligt nog stil.

De ledenvergadering die, zoals aangekondigd in de vorige Eendracht, op maandag 29 maart was gepland, gaat niet door.

Misschien kunnen we deze eind mei houden.

Bewaar in ieder geval de Eendracht van maart.

Achter de schermen zijn we natuurlijk wel bezig. En vooral Nicoline is druk bezig voor o.a. alle vieringen online.

Het is pijnlijk dat de Palmpasenviering, het Avondmaal en Pasen niet in de kerk gevierd kunnen worden.

De paasviering zou door Marchel worden verzorgd, maar door persoonlijke omstandigheden kan dit niet doorgaan.

Daarom wordt deze viering (online) door Nicoline gedaan.

De viering van 18 april door Jan Hazeleger gaat ook niet door.

Wij laten u alle veranderingen ook weten via de website.

Ook heeft Johannes, onze secretaris, een vrij groot email-bestand waarmee hij leden op de hoogte houdt.

Als u nog niet in dit bestand staat en u wilt er wel graag in, wilt u dat dan melden aan: Johannes van der Laan.

Email: johannesvdlaan@hotmail.com

Als u iemand weet die een bezoekje van Nicoline op prijs zou stellen, wilt u dat dan doorgeven aan ons. Bij ziekte, of gewoon zomaar.

Verder kunnen we alleen maar hopen dat we gauw weer bij elkaar kunnen komen. Op zondag in de viering, of op vrijdag bij de koffie.

En dat eindelijk ook onze andere activiteiten weer kunnen starten.



In Memoriam



Jan Dijkman

Jan wordt geboren in Hengelo (Gld) op 17 januari 1946
Hij overlijdt in Doetinchem op 27 januari 2021

Jan wordt geboren binnen een gezin van 9 kinderen.

De thuissituatie is verre van ideaal en Jan komt al jong te wonen bij oom Herman en tante Riek op de boerderij.

Daar heeft hij een liefdevolle jeugd en gaat er ook naar de zondagschool van de NPB.

Bij het opruimen van zijn huis in Dinxperlo vindt Freddy, de zoon van Jan, een klein bijbeltje, dat is geschonken op het kerstfeest in 1959 wanneer hij de zondagschool verlaat.

Na de lagere school gaat Jan naar de technische school in Doetinchem en vervolgens komt hij te werken bij bouwbedrijf ten Brinke in Zelhem.

Daar zal hij zich in de loop der jaren opwerken als chef van de werkplaats.

In de jaren die volgen gaat hij op zaterdag naar Utrecht om verschillende vakdiploma's te halen.

In 1965 leert Jan zijn Janny kennen. Al snel, in 1966, trouwen ze en gaan ze in Dinxperlo wonen.

Er zullen drie kinderen geboren worden, twee zoons en een dochter. Jan is een gesloten man en vader. Voor zijn kinderen is dat niet makkelijk. Janny is de drijvende kracht in huis.

Na het overlijden van Janny wordt dit nog erger. Hij trekt zich in zichzelf terug en heeft nog heel weinig contact met kinderen en kleinkinderen.

In 1979, als oom Herman overlijdt, stort Jan in. Hij raakt overspannen, komt uiteindelijk wel weer aan het werk bij ten Brinke, maar tijdens de recessie wordt ook hij ontslagen. Vervolgens gaat hij werken bij de trappenfabriek Agterhof in Gaanderen en jaren later bij zijn broer in Warnsveld, die een eigen timmerbedrijf heeft.

Daar heeft Jan nog een aantal hele fijne (werk) jaren. Zijn broer en hij zijn voornamelijk bezig met renoveren in bestaande huizen. Dit werk is Jan op het lijf geschreven. Een nieuw kozijn timmeren en plaatsen, een nieuwe deur inzetten.

Buiten het gezin om is Jan actief als lid en ook 37 jaar lang als secretaris van de Schutterij E.M.M. te Dinxperlo.

Zijn werk voor de schutterij wordt erg gewaardeerd en er zal in het nieuwe gebouw binnenkort een speciaal plekje komen voor alle medailles die Jan gewonnen heeft.

Ook is hij 15 jaar lid van de accordeonvereniging Con Forza in Aalten.



De geslotenheid en het afhouden van contact tekent Jan.

Zijn kinderen hebben nooit begrepen waarom.

Bij het opruimen van zijn huis is men ontsteld over alle soorten spullen die er verzameld zijn. Klein en groot.

Oude radio's, pick-ups, lampen, projectoren voor 8mm films, koperen spulletjes, je kunt zo gek niet bedenken. Van alles komt men tegen, overal in huis.

Ook had Jan zelf een stamboom gemaakt, mooi ingelijst.

Het overlijden van Jan is heel plotseling gekomen, maar zijn kinderen hebben er vrede mee. Zijn gezondheid was ook al jaren slecht.

Ze zijn dankbaar te weten dat hij nu weer bij Janny is. Zoals ook op het overlijdenskaartje staat:

'Gerustgesteld dat ze weer samen zijn, is hij nu verlost van zijn verdriet en pijn'.

Jan is gecremeerd en zijn overbekende klompen zijn meegegaan.

Zoals zoon Freddy zei: "Kan ie daarboven de boel gek maken met zijn geklepper".

Ook wij zullen zijn markante persoonlijkheid missen in onze vieringen. Op zijn eigen wijze was hij betrokken.

Els Venneker

Sprekend

onze blik scant
secondensnel
het samenspel
van ogen neus
en mond

lippen talen een patroon
van zeggingskracht
zonder woorden
verfijnd met effect
van wenkbrauwen

de neus duidt richting
aan het profiel
het haar als
ragfijne omlijsting

beeldbepalende
gelaatstrekken
in spontane ogenblikken
van subtiel contact

een gezicht spreekt
boekdelen

Henk Beunk



De narcis



Ze droeg een gele zonnehoed.
Ze droeg een groene jas.
Ze wiegde op de zuidenwind.
Zo stond ze in het gras.
Ze keek voorzichtig naar de zon.
Ze was vandaag zo blij.
Het leek wel of ze zeggen wou,
de winter is voorbij.



Beste mensen,

Palmpasen, de dag dat al die mensen zich (lang geleden) verzamelen in de straten van Jeruzalem, om de man van wie ze zoveel gehoord hebben, binnen te halen. Hij heeft lammen doen lopen en blinden doen zien. Hij staat op tegen de machthebbers. Hij is de man die voor revolutie kan zorgen! Ze plukken takken van de bomen om mee te zwaaien en leggen ze, tezamen met hun mantels en doeken, op de grond zodat er een soort looper ontstaat waarover Jezus de stad binnentrekt.. "Hosanna, Hosanna!"

Dit jaar zijn grote samenkomsten onmogelijk. En ook Palmpasen vieren we alleen of met onze huisgenoten. Anders dan anders en zeker anders dan toen....

Daarom wil ik u, via deze brief, een aantal teksten aanreiken die ik voor Palmzondag had uitgekozen. Om zelf te lezen en te overdenken. Ik vond een gedicht 'Om adem' van Margreet Spoelstra, je zou het ook als gebed kunnen lezen. Met deze tekst zou ik zijn begonnen.

Om adem

Neem van mij mijn onrust,
het jagen door de tijd,
het piekeren, de zorgen,
de onmacht en de spijt.

Geef mij van jouw kleuren
het lichte tere groen,
het wit van de margrietten,
de klaproos, korenbloem.

Neem van mij mijn twijfel,
het rusteloze gaan,
het steeds weer zoveel moeten,
het nooit genoeg gedaan.

Geef mij van jouw stilte
de kalmte van een meer,
het regelmatig ritme,
de branding van de zee.

Geef mij van jouw ruimte,
het wijde van de lucht,
het verre vogelfluiten,
de ganzen in de vlucht.



Kunnen we deze stille tijd gebruiken om te zien of we in ons eigen leven iets herkennen van dat paasverhaal? Het verhaal dat begint bij aswoensdag en eindigt op Paasmorgen. Niet alleen in de wereld, maar echt in onszelf. Herkennen we die verschillende momenten?

En wat is dan de betekenis van Palmpasen?

Als Jezus de stad is binnengekomen ontmoet hij een aantal Grieken, die naar Jezus toe komen. Hij spreekt wonderlijke woorden tegen hen:

"Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.'" (Joh. 12:23)

Jezus spreekt in raadselen, hij spreekt in een taal die vertelt wat taal niet kan. Laten we het eens op een andere manier lezen: "De tijd is gekomen dat de mens tot majesteit wordt verheven", dat wil zeggen, ieder mens, jij en ik, in ons is God menselijk geworden, geïncarneerd in ons vlees en bloed –wij hoeven geen wetten van buiten aan te nemen, wij herkennen ze in ons hart. Wij weten wat goed is om te doen. Wij kunnen de weg vinden die goed is. Wij allemaal en ieder voor zich. Dit koninkrijk laat aan ons mensen zien dat we dingen kunnen waarvan we niet wisten dat we ze kunnen, dat we zijn wat we niet weten dat we het zijn. Ieder mensenkind is tot majesteit verheven, ieder mens draagt het goddelijke in zich, ook de vreemdelingen, de niet-joden, de niet-schriftgeleerden. Jezus nodigt ons uit om dát te geloven, te zien en te doen!

Wij hebben allemaal handen, niet alleen om te handelen, maar ook om te zegenen. Een tong niet alleen om te kletsen maar ook om op te beuren. Een oor niet alleen om te horen maar ook om aandachtig te luisteren. Ogen om écht te zien. En ons hart is er niet alleen om bloed te pompen maar ons hart is er om voluit ja te zeggen tegen het leven.

Is Palmpasen dan het moment dat we durven onderkennen dat dat Licht ook in ons zit en we de Koning in onszelf durven welkom heten?

Deze geloofsbelijdenis past mooi bij de andere teksten. Je belijdt niet alleen je geloof in die Ander, maar ook in jezelf!

Geloofsbelijdenis

God, in de leegte zocht ik je
en ik heb je niet gevonden.
In de drukte heb ik je gezocht
en ook daar was je niet.
Toen keek ik in mijzelf,
daar zat je al te wachten
en alles was in jou
dus alles was in mij.
Je bent er!
Dat geloof ik.



Liederen bij deze teksten:

Lied 607

*Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.*

Lied 702 (Zangen voor zoeken en zien)

*Veertig dagen de woestijn:
afzien en bezinnen,
waken voor gerechtigheid,
vrede die we winnen,
ons voedsel meer dan brood,
de opstand uit de dood,
het leven vinden.*

Lied 763

*Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.*



En ik besluit met een zegenbede om mee op weg te gaan naar Pasen:

Wanneer je zegent en niet vervloekt,
Wanneer je hoop biedt en geen wanhoop zaait,
Wanneer je zorgzaam bent en niet verwaarloost,
Wanneer je begroet en niet afwijst,
Wanneer je bemoedigt en geen moed ontnemt,
Wanneer je vergeeft en geen haat koestert,
Wanneer je dankt en niet optelt wat nog ontbreekt,
Wanneer je omhelst en niet afstoot,
Wanneer je begripvol bent en niet wilt misverstaan,
Wanneer je licht zoekt en het donker verlaat,
Wanneer je recht zoekt en onrecht aankaat,
dan wordt Gods liefde in jou zichtbaar
dan help je dat kruis te dragen,
dan geef je het leven door,
en zal het Pasen zijn.

Gij Levende, Eerste en Laatste,
Vader, Moeder, God onspreekbaar
boven onze woorden uit.
Zegen uw mensen waar ook ter wereld.
Doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.
Amen

Goede dagen gewenst.
Hartelijke groet, Nicoline

Witte Donderdag 2021

Vorig jaar, alle corona-maatregelen waren net van kracht geworden, bracht ik op Witte Donderdag verschillende mensen een 'Avondmaals-pakketje'. Hoewel we niet bij elkaar konden zijn, aten we van hetzelfde brood en dronken dezelfde wijn.

Dit jaar had ik een andere gedachte.
Als we Avondmaal vieren, denken we aan die laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden had. Ze vormen samen een kring rond de tafel. Zo verschillend als ze zijn.

En ook Judas is erbij; hij zal Jezus later verraden. En Petrus is aanwezig, terwijl hij niet veel later zal ontkennen dat hij Jezus kent. En al die anderen. Het zijn mensen zoals u en ik. Mensen met goede kanten, maar ook met fouten en tekortkomingen. Mensen die heel graag willen geloven, maar ook vaak zo bang zijn. En ondanks al die mitsen en moren, ondanks al hun verschillen, zijn zij van harte welkom aan die tafel. En ziet Jezus in ieder van hen die Bron van Licht.

Zo zijn ook wij genodigd aan de tafel. Als 'gewone mensen', geen heiligen en allemaal verschillend. Om dat te verbeelden wil ik dit jaar juist kiezen voor de verscheidenheid. Als iedereen die meedoet, op Witte Donderdag, zijn eigen stukje brood, of toast, of wat dan ook neemt. En elk van ons zelf iets pakt bij wijze van wijn, vormen we samen die kring van mensen.

Ik hoop dat u ook kijkt. Donderdag 1 april, 19 uur via www.degelebus.nl/wittedonderdag of onze website.

Nicoline



De Gele Bus - verhalen dichtbij

Een jaar op afstand verbonden

Een jaar geleden begonnen Helene Westerik en ik met ons online avontuur. Witte Donderdag en Pasen waren de eerste vieringen die we maakten. Nog heel erg onwennig, zoekend en worstelend met onze beperkte technische vaardigheden.

Langzaam kregen we het wat beter onder de knie en ontdekten we ook de mooie kanten van online vieringen/filmpjes. Zo werden onze kerstvieringen samen meer dan 1300x bekeken en kregen we berichten van mensen voor wie de drempel van de kerk (zelfs onze vrijzinnige) te hoog geworden was, maar die op deze manier wél aanhaakten.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de *VRIJBRIEF* die we vanaf eind maart tweewekelijks hebben gemaakt. 'Om in verbinding te blijven', zo schreven we in het eerste nummer. 'Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden'.

En ook deze *VRIJBRIEVEN* worden onderhand aan een grote en diverse groep mensen toegestuurd en we krijgen er fijne reacties op.

Met al deze dingen zijn wij blij. Deze periode heeft ons de kans gegeven om dit allemaal te ontwikkelen. Omdat we het gevoel hadden dat we wel moesten! Er was geen tijd om het eerst allemaal te onderzoeken en bestuderen. We leerden gaandeweg, met vallen en opstaan. En ik denk dat het belangrijk is voor de toekomst om (ook) deze nieuwe wegen te bewandelen.

En toch.....mis ik ook zo heel erg een 'gewone' viering, met onze eigen vertrouwde groep. Ik mis het koffiedrinken met elkaar na afloop. Ik mis het zingen. Hoezeer we ook ons best doen, het blijft surrogaat. Zeker omdat je weet dat er ook mensen zijn die niet via internet willen of kunnen kijken, nu al een jaar lang. Zoals ook kaarten, appjes en telefoontjes persoonlijk contact toch niet helemaal kunnen vervangen.

Gelukkig lijken er weer andere tijden aan te komen. Met beter weer, zodat je gemakkelijker in de tuin of bij de voordeur een praatje kan maken. En natuurlijk met een vaccin dat ons weer een stuk (bewegings) vrijheid terug zal geven.

Ik kan niet wachten!

Ik hoop van harte TOT ZIENS!

Nicoline



Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM
Lochem (06) 224 979 69, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 282 048 71
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 216 22 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. G.W.Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06) 218 543 53 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. M.B.M.Kolkman, (06) 216 228 55 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:** Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van mei : 19 april

Voor de Eendracht van juni: 17 mei

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





Zondag
28 maart

Vanaf
10 uur

Filmpje van Mevr. H. Westerik
youtubekanaal van De Gele Bus

Donderdag
1 april

Vanaf
18 uur

Mevr. N. Swen-Fischer
www.degelebus.nl/wittedonderdag

Zaterdag
3 april

Vanaf
18 uur

Nieuwe paasverhalen door
Mw. N. Swen-Fischer en mevr. H. Westerik
www.degelebus.nl/paasverhalen

Zondag
4 april

Vanaf
9 uur

Pasen
Mevr. N. Swen-Fischer
www.degelebus.nl/pasen

Zondag
18 april

Deze viering is afgelast

Al deze informatie staat ook op de website

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

