

80 ste jaargang | 625
februari 2014



Van de bestuurstafel | 11

Van de penningmeester | 12

Balanslezing 2 febr. | 13

*Lezing door
mevr. Herma Meulenkamp
'Het geschenk van je dromen'*

Balanslezing 2 maart | 15

*Lezing door
dhr. Walter de Zeeuw
'Op weg naar de nieuwe aarde'*

Gewoon anders | 15

60+ Club | 16

*Dhr. Jan v. Waardenburg
Fietstocht dwars door de VS*

Café Cult | 18

met de film 'Eat, pray, love'



Valentinus-dag . . .

U begrijpt dat ik het feit dat het op 14 februari Valentijnsdag is als opstapje gebruik naar mijn voorwoord van deze Eendracht. Over de herkomst van die Valentijnsdag bestaat gewoonweg niet al te veel helderheid. Er bestaan verschillende oude christelijke martelaren met de naam Sint Valentijn, heiligen die in ieder geval opkwamen voor bijvoorbeeld goede huwelijksrelaties. En het is een historisch verhaal dat de paus van Rome, Gelasius, in 496 het oude Romeinse vruchtbaarheidsfeest van Lupercalia, dat altijd op 15 februari werd gevierd ter ere van de Romeinse godin Juno, beschermgodin van de vrouw en het huwelijk, en van Pan, de god van de natuur, veranderde in Sint Valentijn op 14 februari. De alleraardigste verklaring vind ik overigens de dichtregel van de Engelse dichter Geoffrey Chaucer, (1380-1382) die in de 14e eeuw, in zijn gedicht “Parliament of Fowls”, ofwel “Het Parlement der Vogels” schrijft: “Want dit was op Sint Valentijnsdag, als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen!”

Duidelijker verwijzing naar de liefde kun je niet krijgen!

Betekenis van de naam

Ik zou in de eerste plaats even willen stilstaan bij de naam Valentijn. Die naam betekent: “De waardevolle”. Als iemand op Valentijnsdag iets leuks doet voor een ander mens, hem bezingt in een lied, of hem verrast met een bos bloemen of een mooie kaart, dan doet hij of zij dat vanwege de grote waarde die die mens voor hem of haar heeft.

“Jij bent mijn Valentijn”, wordt dan gezegd, en dat betekent: jij bent zo waardevol voor mij”, en dat is misschien wel het mooiste wat de ene mens tegen de andere mens zeggen kan. Als je dat te horen krijgt, dan is dat een stimulans om in je eigen leven, je eigen bestaan, te geloven! Het is een uitdrukking van grote bevestiging van je bestaan.

Door dit voorwoord vond ik aanleiding om me voor te bereiden op een verhaal over een andere drager van de naam Valentijn, Valentinus. Wie was Valentinus? Valentinus wordt wel beschouwd als de grootste gnosticus van de Oudheid. Op grond van zijn geleerdheid en welsprekend-

heid had hij kans om bisschop van Rome te worden, paus dus. Maar, hij werd wegens het aanhangen van de afwijkende leer van de gnosis, en het er aan vasthouden, uit de kerk gestoten. Het instituut van de christelijke kerk is altijd nogal morsig geweest met begaafde mensen. Zo is Valentinus, omdat hij vasthield aan een voor hem belangrijke visie, buiten de kerk komen te staan. Wat hij toen deed was zelf een school stichten waar hij zijn visie onderwees.

Valentinus werd in het jaar 100 van onze jaartelling geboren in een klein plaatsje ten Oosten van de Egyptische stad Alexandrië. Valentinus was een Egyptenaar van Griekse afkomst met een Latijnse naam, en hij schreef zijn werk in het Grieks. Sinds 600 voor Christus leefden er in Egypte veel Griekse families. Zij zijn daar gebleven totdat in de twintigste eeuw president Nasser van Egypte (hij was daar president van 1954-1970) hen heeft verjaagd door middel van etnische zuiveringen

Valentinus ging naar Alexandrië om een wetenschappelijke opleiding te krijgen. Hij ging in de leer bij allerlei filosofen van die tijd, bijvoorbeeld één van zijn leermeesters was Posidonius, die een grote invloed op hem had. Posidonius had ontdekt dat de getijden van eb en vloed afhankelijk zijn van de stand van de maan. Later lezen we ook bij Valentinus, hoe alles met alles samenhangt door de Geest. De idee van de grote samenhang had zich genesteld in hem. Toch nam Valentinus afstand van de wereld van de filosofen, hij bleef er niet in hangen, vooral omdat die wereld er een was van grote ruzie en onenigheid. Maar niet alleen daarom, hij maakte in Alexandrië al vroeg kennis met de tekst van het evangelie van Johannes. Aktueel onderzoek heeft aangetoond dat al in de loop van de eerste eeuw er allerlei teksten de ronde deden, in kleine gemeenschappen, over het verhaal van de Christus. Hoogstwaarschijnlijk hebben wij het aan Valentinus te danken dat het Evangelie naar Johannes in de canon en daarmee in ons Nieuw Testament is opgenomen.

Evangelie van Johannes

Ook fragmenten van het evangelie van Johannes deden de ronde, toen

al. De eerste woorden van het evangelie van Johannes luiden als volgt: “Sinds het begin is er de Logos, het spreken; dat spreken is God nabij, ja, God zelf is dat spreken; het is er sinds het begin, God is zo nabij, alles geschiedt daardoor en buiten dat om geschiedt niet één ding dat is geschied” En van Valentinus is bekend geworden dat hij, na het lezen van dat eerste begin van het evangelie van Johannes, een visioen kreeg waarin hij een pasgeboren kind ziet. Hij vraagt aan dat kind: “Wie ben jij?” Het kind antwoordt: “Ik ben de Logos”.

Deze ervaring van Valentinus betekent dat er voor de eerste maal in de geschiedenis het thema van de Godsgeboorte in het mensenhart wordt aangeslagen. Later, in de Middeleeuwen, bij Meister Eckhart zal dat de grondtoon van de christelijke mystiek worden en klinkt bij Angelus Silesius nog na: “Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in U, dan waart gij nog verloren”.....

Valentinus beleefde door dat visioen een soort keerpunt, hij wist vanaf dat moment dat hij alleen nog maar zou spreken over dat innerlijke licht dat alle mensen in zich dragen en waardoor hoop en vertrouwen in het bestaan er kan zijn. Zijn keerpunt wordt wel vergeleken met het keerpunt dat de apostel Paulus beleefde op weg naar Damascus, toen hij in een flits begreep dat hij op de verkeerde weg was door joden te vervolgen.

Je kunt tegelijkertijd vaststellen dat Valentinus door dat besef van de Godsgeboorte in hemzelf een Christocentrisch denker is geworden: de Christus woont in jezelf, dus! Valentinus werd een beroemd redenaar en leraar, en hij stichtte dus een eigen school voor het onderwijs in de gnosis, en hij schreef zijn Evangelie der Waarheid, dat op dit moment volop bestudeerd en gewaardeerd wordt door moderne mensen.

Ik kan nog veel meer vertellen over Valentinus. Bijvoorbeeld dat hij veel gebruik maakte van de beeldende taal van oude spirituele tradities, omdat, zeker in tijden dat velen niet lezen konden, juist veel hadden aan de verbeelding waarmee je de kern van de zaak kon benaderen! Wanneer je je in hem verdiept, word je getroffen door de verbeeldingen van engelen, hemelen, enzovoort, enzovoort.....

En ook: Valentinus was een warm pleitbezorger van het huwelijk, en van het krijgen van kinderen! Hij zag het huwelijk als beeld voor de onverbreekelijke eenheid tussen het onbewuste Zelf (de Engel) en het bewuste ik van de gnosticus. Vertaald in onze termen: een partner heb je nodig als spiegel, om werkelijk te weten wat je wilt. En bij Valentinus gaat het dus vooral om die partner binnenin! En bij iedere geboorte begon de visie van Valentinus op het bestaan opnieuw: ieder nieuw mens krijgt die beschermengel mee, het onbewuste Zelf dus, die innerlijke spiegel! (wel te vergelijken met de tweelinggedachte van het Thomasevangelie). Dit alles kan het “innerlijk gesprek” bevorderen.

Vorig jaar stond in de krant dat de bisschop van Breda, Jan Liesen, een lezing in die stad had verboden waarop het zou gaan over “het mysterie van het innerlijk geloof”. Dat bericht bewijst dat, tot op de dag van vandaag, de esoterische, die innerlijke kant van wat geloven is in het Rooms-katholieke instituut geen plaats mag hebben. Dat is jammer, er zouden veel meer mensen bij een geloofsgemeenschap willen horen als hun ervaring serieus zou worden genomen. Dat alles verhindert niet, dat tegenwoordig meer en meer mensen zich groeperen rond de innerlijke ervaring. Gelukkig maar. Zij zoeken de stilte, en komen op voor hun eigen zelfstandigheid. De oproep van Valentinus dat we moeten proberen om bewust te leven is in ieder geval gehoord. Zó kan elke dag Valentinus-dag worden!

Jokelien van Kampen

Spreuk van de maand



SPREUK VAN DE MAAND

Bezit bestaat niet.
Alles is geleend.

Tim van der Vliet uit 'Open je ogen'

Wij herdenken...



Op 30 december 2013 overleed de heer

Hendrik Theodoor Vossers

Henk is in 1928 geboren in Doesburg. Zijn vader had daar een accountantskantoor. Henk zou later in zijn voetsporen treden. Hij was de eerstgeborene van vier kinderen. Zijn werkervaring, voordat hij zijn eigen accountantskantoor begon in Varsseveld, deed hij op bij de belastingdienst in Tiel en Amsterdam. Daarna keerde hij terug naar Varsseveld. Hij trouwde in 1961 met Woutje Jacobs, op wie hij eerder op het eerste gezicht verliefd was. Zij kregen drie zonen. Henkje ('62) overleed echter al in 1964. Dat was natuurlijk een dramatische ervaring voor beiden, een dieptepunt. In 1965 echter, wordt Erik geboren en in 1968, Wouter.

Henk heeft vanuit zijn eigen jeugd een grondhouding ontwikkeld van hard werken, heel hard werken. Dat doet hij dan ook met verve en voor ongeacht wie heeft Henk zich vanuit zijn beroep en professionaliteit, vanuit zijn hart ingezet.

Thuis zorgde Woutje niet alleen voor de jongens, zij bleek de ideale liefde van Henk. Zij steunde hem dan ook onvoorwaardelijk en tot aan zijn dood.

Op de rouwkaart van Henk staat te lezen wat Toon Hermans ooit zo mooi verwoordde:

*Je hebt iemand nodig, stil en oprecht
die als het er op aan komt, voor je bidt en voor je vecht.
Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen: 'k Heb een vriend.*

Zo'n vriend was Woutje dus voor Henk, een huwelijksleven lang!

Henk heeft in zijn leven een prachtig bedrijf neergezet. In zijn werk was hij een kei, een man met verstand van zaken. Verder onderscheidde hij zich door zijn vooruitziende en scherpe blik ook in de adviezen

die hij anderen gaf. Hij was een vriendelijke man, met gevoel en belangstelling voor mensen.

Naarmate Henk ouder wordt, gaat het steeds minder goed met hem. Zijn ziektebeeld veroorzaakt ook dat hij steeds afhankelijker wordt van zijn vrouw, die echter van geen wijken weet. Maar toch, alle liefdevolle zorg ten spijt, in november 2013 krijgt Henk uiteindelijk een kamer toegewezen op het Zomerpad in De Bettekamp, maar na een val komt hij op 10 december in het Slingeland Ziekenhuis terecht. Als hij op 27 december voor verdere revalidatie naar Antonia wordt overgebracht zegt Henk al tegen Woutje: ‘Ik ben zó moe Wout, zo verschrikkelijk moe...’. Hij overlijdt er, toch nog onverwacht, op 30 december om 21.15 uur. Hij is rustig ingeslapen.

Ik wens Woutje, Erik, Wouter en Gerdien, en Niels en Finn veel sterkte toe bij het ondersteunen van elkaar en bij het verwerken van dit verlies.

Wij herdenken...



Op 16 januari 2014 overleed mevrouw

Hannie te Beest-Wossink
- Gerda Johanna -

Op 12 augustus van het vorig jaar werd nog het 70 jarig huwelijksfeest gevierd. Een prachtig feest dat maar weinigen gegeven is te mogen vieren. En wat hebben Han en Hannie daar nog samen van genoten met hun familie en vrienden. Zo lang in liefde verbonden, wonend op de Idinkweg 13 op Sinderen.

Hannie heeft er een leven geleefd. Zij was een moderne boerenvrouw en runde het bedrijf samen met haar man. Ze was ondersteunend en dienstbaar aan alles wat er van haar gevraagd werd. Hannie heeft zich haar leven lang een geëmancipeerde vrouw gevoeld. Ze zei daarover:

“Wij boerinnen, wij zijn geëmancipeerd; wij werken en beslissen mee.” Hannie was een sterke vrouw en een spil op haar domein aan de Idinkweg. Ze was dol op haar gezin en hield rekening zowel met Han als met de kinderen en het bedrijf. Ze was voor hen allen een voorbeeld in zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Jarenlang is ze trouw lid geweest van de Plattelandsvrouwen. Daar ontmoette zij anderen en was ze ook graag present als er wat te leren viel, want Hannie was leergierig.

En alhoewel ze graag kookte en bakte, was toch ook in het bijzonder de natuur haar lief. Zij kende bijvoorbeeld niet alleen alle bloemetjes op het erf thuis bij naam, zij kende zelfs alle Latijnse namen ervan. Al haar rijkdommen waren zo rondom haar gepositioneerd. Hannie was een echt gezinsmens, een familiemens. Ze was dol op Han en de kinderen en later natuurlijk ook de klein- en achterkleinkinderen, ze hield van de dieren en het boerenbedrijf. Ze hield er eigenlijk van alles. Thuis had zij al haar schatten in haar leven om zich heen verzameld.

Het overlijden van zowel Joop, haar schoonzoon, maar zeker haar eigen zoon Gerrit was dan ook dramatisch voor haar. Toen Gerrit haar in 2007 ontviel kon je aan haar ogen zien dat er nu iets van haar rijkdommen verdwenen was. Ze kon dit verlies eigenlijk niet accepteren, al zei ze het niet. Sinds die tijd keerde zij wat meer naar binnen. Ze werd stiller...

En soms zei ze dan zomaar: “Ik kan het nog steeds niet geloven.” En daarna kon ze ook weer verheugd zijn met de onverwachte geboorte van haar kleinzoon Jim. Maar het verlies van een eigen kind, is en blijft voor moeders onverteerbaar. Daar zijn moeders ook niet voor geschapen...

Vanaf 18 december ging het uiteindelijk zichtbaar minder met Hannie. Haar levenskrachten liepen op een eind; ze werd bedlegerig. Op 16 januari jl., met haar directe familie liefdevol rondom zich verzameld, overleed zij op 21.25uur.

Hannie was velen tot voorbeeld. De familie kan verder met haar appelcake, haar lekkere puddingen, maar vooral met haar grondhouding die zij als vrouw in het leven toonde: zorgen hebben voor mens en dier, zorg hebben voor de wonderen van het leven.

Ik wens in het bijzonder haar man Han en verder alle directe familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Peter Samwel

Wij herdenken...

Alles heeft zijn plaats, alles heeft zijn tijd



Op zondagmorgen 19 januari overleed in Den Es

**Hermina Alberta Wisselink-Scheuter
(Mine)**

op de leeftijd van 94 jaar.

De dankdienst voor haar leven was op vrijdagmiddag 24 januari in het Vrijzinnig Centrum De Eendracht. Daarna hebben we haar in besloten familiekring te rusten gelegd bij haar man op de begraafplaats Rentinkkamp. Mine heeft op veel plekken gewoond, zowel in Nederland als in Duitsland.

Mine wordt geboren in Varsseveld op de boerderij “’t Voakshuus”. Zij was een nakomeling. Er zat een groot verschil tussen haar en de drie andere kinderen. Na de lagere school gaat Mine naar de huishoudschool. Daar leert ze o.a. het fijne handwerken en breien.

Daar heeft ze schik in en daar is ze goed in. Als Mine 20 jaar is, ontmoet ze Jan Wisselink. Het is liefde op het eerste gezicht. Jan en Mine trouwen in 1939. Drie weken na hun huwelijk komt het jonge stel in Halle Heide te wonen. Daar wordt hun dochter Gerda geboren. Zes weken na de geboorte van Gerda verhuizen Mine, Jan en de kleine Gerda naar Veldhoek. Jan is molenaarsknecht.

In de dienst hebben we stilgestaan bij de tekst van Prediker 3: Alles heeft zijn plaats, alles heeft zijn tijd. Zo is er een van afbreken en opbouwen.

Vele malen is Mine verhuist. In 1959 verhuist het gezin naar Varbusch in Duitsland. In deze plaats blijven ze 4 jaar wonen. Dan verhuizen ze naar Krommert bij Rhede. Daarna naar Steenern (achter Bocholt). In 1984 verlaten Jan en Mine Duitsland en komen weer in Varsseveld te wonen. De kinderen zijn inmiddels volwassen. Niet alle kinderen gaan mee naar Nederland. 8 van de 11 kinderen hebben inmiddels hun werk en hun liefde gevonden in Duitsland en zij blijven daarom ook daar wonen.

In Varsseveld wonen Jan en Mine eerst in de Willem de Zwijgerstraat. Daarna aan de Gasthuisweg. In die tijd is haar man Jan overleden. Jan, Mine's grote steun en toeverlaat. Jan die heel het huwelijksleven lang altijd veel werk uit Mine's handen genomen heeft zodat Mine veel tijd voor zichzelf kan nemen. Mine is verdrietig. Het wordt stil in huis. Mine, die zo graag mensen om haar heen heeft . . .

Ze kan niet meer zo functioneren als vroeger. De contacten met de buitenwereld worden minder. Ze heeft meer en meer zorg nodig. In 2002 verhuist ze naar De Bettekamp en in 2004 komt Mine in Den Es te wonen. Haar laatste plek.

De Bettekamp en Den Es, plekken waar ze het enorm naar de zin heeft gehad. Dank zij de goede zorgen van het personeel. "Wat ben ik blij dat ik hier zitte", hoorde je haar meermalen zeggen.

Goede zorgen heeft Mine altijd gehad. Van haar man, van haar kinderen en dat mag ik wel zeggen van haar dochter Gerda in het bijzonder. Gerda heeft ontzettend veel voor haar moeder gedaan. Tot het laatst toe!

Psalm 31 zegt: mijn tijden zijn in Uw hand. Onze tijd staat niet los van Gods tijd. Hij is echter niet tijdgebonden in tegenstelling tot ons mensen. Hij was er voor onze tijden Hij is er ver na onze tijd. Ons leven begon éénmaal op zijn tijd, ons leven eindigt op zijn tijd. Afgelopen zondag was de aardse tijd van Hermina Alberta Scheuter voorbij. 't Is goed zo, er breekt nu voor haar een andere tijd aan.

Een tijd die eeuwig is.

Prediker: "Alles hat seine Zeit, es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes, der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung."

Mogen deze woorden bij het verder gaan, kracht, troost en vertrouwen geven aan hen die nauw met Mine waren verbonden.

Jokelien van Kampen

Lief en Leed



Mevrouw H. Wentink verbleef lange tijd in Antonia in Terborg voor revalidatie. Daar is zij op 20 januari jl. overleden. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit de familie op zaterdag 25 januari in het Uitvaartcentrum aan de Oranjestraat

32 in Varsseveld. Van daaruit is zij begraven op begraafplaats Rentinkkamp te Varsseveld. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Sinds eind oktober verblijft Mevrouw van Mourik-Schuppen in Zorgvilla De Ooiman in Doetinchem. Zij wacht er haar overplaatsing af naar Den Es.

Van de bestuurstafel



De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 27 maart om 19.30 uur.

In de volgende Eendracht zal de agenda worden gepubliceerd.

Het is de bedoeling dat in de Eendracht, die eind februari verschijnt, de jaarverslagen van de verschillende clubs en commissies worden geplaatst.

Hiervoor dient u de jaarverslagen uiterlijk 19 februari digitaal aan te leveren bij Truus Rottink: tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Van de penningmeester

Ontvangen via de bezoekdames € 10.00

Dan nog enige informatie over de automatische incasso's:

Op 10 april zal de contributie + vrijwillige bijdrage geïnd worden.

De half jaarlijkse inning zal zijn op 10 april en 10 oktober.

Voor degenen die per kwartaal betalen zal dat zijn op 10 februari, 10 mei, 10 augustus en 10 november.

De nota's voor leden gaan in april en eventueel oktober de deur uit, de nota's voor abonnee's en "vrienden" in mei.

Ons IBAN-nummer is: NL40 RABO 0364 8545 53

Ons incassant ID is: NL63ZZZ401211550000, dit nummer zal op Uw rekeningoverzicht vermeld staan.

Inspiratie

Laat me tot je komen
via de nevelen
via het vuur
via de planten
via de diepste stromen
met ideeën
visioenen
woorden.

Muziek die je tot in je ziel raakt.

Laat me je beroeren
je prikkelen
je stimuleren
tot je perspectief verandert
en geest, lichaam en ziel ontploft
en je achterblijft
in het prille licht
van wat je zojuist is onthuld.
Dan is het leven zo lieflijk!



**VRIJZINNIG CENTRUM ‘
DE EENDRACHT’**

OPEN

**ELKE VRIJDAGOGHTEND 10.00u – 12.00u
(bij uitvaarten niet)**

KOFFIE/THEE

GESPREK...

‘DE BEWUSTE LEESMAP’

STILTE & BEZINNING...

MUZIEK...

Van harte welkom!



Bestuur en pastoraal werkers



***Werkgroep Balans voor Spiritualiteit en
Zingeving Varsseveld e.o.***

zondag 2 februari 2014 om 10.30 uur

**Lezing door HERMA MEULENKAMP
"Het geschenk van je dromen"**

Dromen zijn verborgen schatten uit de nacht. Ze geven je zicht op wat onderbelicht blijft tijdens het dagbewustzijn. "Het geschenk van je dromen" reikt je vijf sleutels aan om de schatkamer van je eigen en

andermans droomwereld te openen en zicht te krijgen op jouw eigen unieke droomtaal.

Aan de hand van eigen dromen en dromen van aanwezigen wordt dieper ingegaan op hoe de droom delen van jou vertegenwoordigt, de opbouw en ontwikkeling in een droom en wat je er in je dagelijks leven mee kunt.

Ook wordt ingegaan op onderwerpen als dieren in dromen, nachtmerries en terugkerende thema's. Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Herma Meulenkamp is medewerker van het ITIP, school voor leven en werk.

Zij volgde de lerarenopleiding Toegepaste Psychologie, de 3-jarige ITIP opleiding en de Dromenopleiding bij Hans Korteweg.

Voor wie wil is de DVD "Het geschenk van je dromen", uitgebracht door het ITIP, ter plaatse te koop.



De lezing wordt gehouden in het
Vrijzinnig Centrum 'De Eendracht'
Doetinchemseweg 5
7051 AA Varsseveld

Toegang € 7.00

Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie/thee.

Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er gelegenheid voor discussie.

Informatie: 0573-491695 en 0314-622755





*Werkgroep Balans voor Spiritualiteit en
Zingeving Varsseveld e.o.*

zondag 2 maart 2014 om 10.30 uur

**Lezing door WALTER DE ZEEUW
'Op weg naar de nieuwe aarde'**

We worden geconfronteerd met de ene na de andere 'les', in het klein (persoonlijk leven) en in het groot (wereldschaal).

Maar waarom of beter waartoe gebeurt dit alles en overkomt ons dit. Wat is er zo bijzonder aan onze tijd, ook wel de overgangstijd van de oude naar de nieuwe aarde genoemd.

Kunnen we dat herkennen?

En zijn er alleen maar crisissen of kunnen we hoop, inzicht en vertrouwen putten uit deze ontwikkeling.

Zijn we alleen maar een soort spilbal van de tijd geworden of kunnen we een grotere geestelijke Leiding ontdekken.

Wat zegt het esoterisch Christendom over deze tijd?

Welke bijzondere ontwikkeling wil deze tijd aan het licht brengen en wat heeft dat te maken met wijsheid en Liefde.

En op welke wijze kunnen we deze ontwikkeling zelf ondersteunen in ons eigen leven en naar anderen: door bewustzijn, door ons innerlijk weten en voelen, door onze eigen keuzes en zelf onze verantwoordelijkheid te nemen. Hoe doe je dat?

'Gewoon anders...'

**JIJ BENT ANDERS
MAAR ZO GEWOON**

Op zondag 9 februari willen wij in Vrijzinnig Centrum De Eendracht aandacht besteden aan een bijzonder verschijnsel van deze tijd. Steeds meer zien we dat er in deze tijd een generatie kinderen geboren wordt die ons een heel andere manier van 'in het leven staan' voorhouden.

Populair gezegd worden zij ook wel ‘Nieuwe-Tijds-Kinderen’ genoemd.

Zelf zou ik eerder zeggen dat deze kinderen ‘gewoon anders...’ zijn.

Op 9 februari om 10.00 uur willen we daarom hier dan ook graag aandacht aan besteden. Sommige mensen zullen misschien zeggen: ‘Ben je gek, kinderen zijn altijd spontaan en anders geweest, er is niets bijzonders aan’. Anderen spreken vanuit de overtuiging of persoonlijke ervaring die zij met de kinderen van deze tijd hebben, dat hier juist wel degelijk iets bijzonders aan de hand is.



De kinderen van de Zondagsschool zullen hun medewerking aan deze experimentele ochtend verlenen en muziek voor ons maken. Ook hebben we enkele jongeren bereid gevonden over dit thema persoonlijk iets te komen vertellen. En we kunnen tevens rekenen op de aanwezigheid van mensen die ervaring hebben in het omgaan en begeleiden van deze enigszins aparte doelgroep van kinderen, die dus ‘gewoon anders’ blijken te zijn

U bent van harte uitgenodigd op deze – anders dan anders – ochtend aanwezig te zijn. Het samenzijn zal ongeveer 90 minuten in beslag nemen.

Graag tot zondag 9 februari om 10.00 uur!

Peter Samwel

60+ club

Op de 2^e dinsdag van het jaar 2014 vond de jaarlijkse nieuwjaarsvisite plaats. Nadat iedereen was voorzien van koffie of thee met een “kniepertje” heette Janny iedereen welkom en wenste de aanwezigen vooral een gezond 2014.

Na het voorlezen van een gedicht door Janny werd er gezellig met elkaar gepraat.

Nadat iedereen van een drankje en een hapje was voorzien werd begonnen met een “plaatsnamenquiz” waar we de hersens moesten laten kraken.

Janny las het jaarverslag in dichtvorm ter afsluiting.

Tegen half vijf kwam er een eind aan deze gezellige bijeenkomst.

Op 11 februari 2014 zou de heer Joop Levy uit Amsterdam zijn onderduikverhaal vertellen en een presentatie verzorgen van het herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem.

Door familieomstandigheden, zijn vrouw is ernstig ziek, kan hij op deze middag niet aanwezig zijn. Hij is wel bereid om op een later tijdstip in het jaar naar Varsseveld te komen.

De heer Jan van Waardenburg uit Lichtenvoorde komt op 11 februari 2014 vertellen over zijn fietstocht dwars door de Verenigde Staten.

De bijeenkomst begint zoals gewoonlijk om 14.30 uur.

Op 11 maart 2014 wordt de middag verzorgd door de heer Frans Stoltenborg uit Aalten. Hij komt vertellen over de windenergie en het ontstaan van de windmolens in de Vennebulten.

Elfje

Zon
die schijnt
voor ieder mens
geeft warmte en licht
Stralen...





Café Cult
Vrijdag 14 februari: Filmavond
Eat, pray, love.

Liz Gilbert (Julia Roberts) heeft alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis, een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Net gescheiden besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk bezoekt ze drie landen: Italië, India en Indonesië. Italië staat in het teken van eten en leert ze la dolce vita kennen, in India schrobt ze tempelvloeren en leert ze de kracht van meditatie kennen en in Indonesië de balans tussen ernst en lichtvoetigheid - en ontmoet ze haar grote liefde in Bali.



Aanvang : 20.30 uur
Toegang : vrije gift
Plaats : De Eendracht, Beatrixstraat 1 te Varsseveld

Dagelijks een Bijbelcitaat

Voor wie elke dag wel een citaat uit de Bijbel op zijn of haar pc zou willen ontvangen, is hier wellicht een geschikte website:
<http://www.bijbelcitaat.be/>



Om u alvast een voorproefje te geven:
Uit het boek Spreuken 16:24

*Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.*

Raad van Kerken Gemeente Oude IJsselstreek

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd Varsseveld e.o. maakt deel uit van de Raad van Kerken van de gemeente Oude IJsselstreek. Hieronder volgt het jaarverslag van de Raad van kerken.

Jaarverslag Raad van Kerken 2013

Terugkijkend op 2013 kun je constateren dat de Raad van Kerken een meer ‘stevige’ plek heeft gekregen binnen de samenleving van de gemeente Oude IJsselstreek. Die stevigheid komt tot uiting binnen de continuïteit van de projecten die georganiseerd worden en vertegenwoordiging in adviescolleges van de gemeente. Maar ook in formeel opzicht heeft de Raad van Kerken aan kracht gewonnen. Na een lange periode van voorbereiding vond in september 2013 ondertekening plaats van de statuten van de Raad. Daarmee is de Raad een formele vereniging en zijn de deelnemende kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen de leden van de vereniging. Hun vertegenwoordigers vormen het bestuur van de nieuwe vereniging. Gemakshalve hanteren we een taalgebruik waarbij we spreken over ‘de Raad’ en niet over ‘het bestuur van de vereniging Raad van Kerken’. De Raad staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening.

Jaarlijks organiseert de Raad een ledenvergadering waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde inhoudelijke beleid alsmede over de financiële gang van zaken. Met de leden hopen we de plannen voor het nieuwe jaar door te nemen en ons te laten inspireren tot nieuwe activiteiten.

Waar zijn we mee bezig geweest:

1. Het project SchuldHulpMaatje staat sinds 21 mei 2013 als Stichting SchuldHulpMaatje op eigen benen. De voorzitter van de Raad van Kerken en de penningmeester maken deel uit van het bestuur van deze Stichting maar daarmee houdt de formele relatie tussen de Raad en de Stichting ook op. Uiteraard blijft de Raad graag op de hoogte van het wel en wee van de Stichting en jaarlijks wordt de Raad hierover geïnformeerd.

2. De inloopavond van het project ‘Ontslag wat nu’ van 5 maart werd druk bezocht. 40 Deelnemers konden in groeps gesprekken ervaringen uitwisselen en werden geïnformeerd over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze bijeenkomst vormde de aanleiding voor nieuwe initiatieven zoals een sollicitatietraining: solliciteren in de Achterhoek. Twee ervaren personeelsmanagers gaven de training vanuit een positie als vrijwilliger. Op verzoek van de deelnemers werd een vervolgbijeenkomst georganiseerd op 27 november. Er blijkt een grote behoefte te bestaan tot het uitwisselen van ervaringen. Initiatieven waarbij ‘lotgenoten’ elkaar ondersteuning geven bij het zoeken naar passend werk, zullen waar mogelijk door de Raad van Kerken gestimuleerd worden.
3. Op 6 maart organiseerde de werkgroep Kleurrijk een ‘avond van de dialoog’ met als thema: hoe werken diaconale activiteiten door in de verschillende geloofsgemeenschappen. Een boeiende avond waarbij je ziet hoeveel overeenkomst er zit in de praktische geloofsbeleving binnen de islam en de christelijke godsdiensten.
4. Een vervolg op het minisymposium over duurzame veehouderij (8 oktober 2012) is doorgeschoven naar 2014.
5. De landelijke Raad van kerken organiseerde in juni een symposium over mantelzorg. Naar aanleiding hiervan vond binnen onze raad een discussie plaats over de wijze waarop de verschillende geloofsgemeenschappen omgaan met de mantelzorgers in hun gemeente. Deze discussie krijgt een vervolg in het voorjaar 2014. Misschien dat hieruit een nieuw project kan ontstaan.

Vertegenwoordiging van de Raad in gemeentelijke adviesorganen:

1. De Raad is vertegenwoordigd in de gemeentelijke Wmo-raad met als speciale taak de behartiging van zaken die spelen op het vlak van armoede en minimabeleid. In 2014 zal de opzet van de Wmo-raad een wijziging ondergaan. Deze wijziging hangt nauw samen met de regeerplannen om meer verantwoordelijkheid op het sociale vlak bij de gemeentes te leggen. Naast de aandacht voor het minimabeleid zal onze aandachtsgebied uitgebreid worden met de gevolgen van de overdracht van AWBZ -zorg naar de WMO.
2. De gemeente heeft het initiatief genomen voor de start van een verenigingswerkplaats. Deze werkplaats kan volgens dit initiatief wel-

zijnsactiviteiten ontwikkelen die nauw samenhangen met de wensen van burgers in de wijken/ dorpen van de gemeente Ode IJsselstreek. Vooral nog heeft de Raad van Kerken hierbij een afwachtend standpunt in genomen.

8-1-2014

Dank je wel...



Mensen komen soms in je leven om een bepaalde reden, dat kan voor even zijn, of voor een heel leven lang. Als je weet om welke reden het is, weet je wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Als iemand in je leven is, dan is het gewoonlijk omdat jij een bepaalde behoefte hebt geuit.

Ze zijn gekomen om je te helpen door een moeilijkheid heen, je te begeleiden met ondersteuning of je fysiek, emotioneel of spiritueel te helpen. Ze lijken gestuurd en misschien zijn ze dat ook wel. Mensen staan dus allemaal om reden zo dicht bij je.

Dan, zonder dat jij iets verkeerd doet, of op zomaar een moment, zegt of doet deze persoon iets om de relatie weer te beëindigen. Soms gaat hij dood, soms loopt hij weg of soms keert hij zich zomaar ineens tegen jou.

Wat we ons dan kunnen realiseren, is dat aan onze aanvankelijk, eerder geuite behoefte is voldaan, onze wens is vervuld, het gezamenlijke werk ervoor is gedaan. Het is tijd om weer verder te gaan, los van elkaar.

Sommige mensen brengen je op deze manier een ervaring van vrede of onvrede of ze maken je aan het lachen of aan het huilen. Op het niveau van de ziel helpen ze je in elk geval vaak een stap verder te zetten. Zo kun je iets van iemand leren wat je zelf nog nooit eerder gedaan hebt, misschien wel omdat je het niet durfde of niet wist hoe het moest. Nu wel. Zo kunnen nieuwe uitdagingen je vreugde gaan brengen.

De vraag is echter wel of mensen op deze manier naar elkaar durven kijken.

Relaties voor de duur van je leven, leren je de fundamentele levenslessen, totdat ze in jouw een solide fundering hebben gelegd. Het is jouw

eigen taak deze lessen te leren accepteren.

Hou van mensen, de ontmoetingen met hen en wat je door hun aanwezigheid leert.

En als je om je heen kijkt naar vrienden en dierbaren, zeg dan eens: 'Dank je dat jij nu een deel van mijn leven bent.'

(via Willemien Mateman - bewerking Peter Samwel)

Uit de volksmond...



- In februari lengen de dagen 1 uur en 46 minuten...
- Het weer in februari:
Koud is het op Sint-Agatha (5 febr.) vrijwel nooit, want zij zorgt er vaak voor dat sneeuw en ijs dooit.
Sint Matthijs (24 febr.) breekt het ijs, maar wil het ijs niet breken dan vriest het nog zes weken.
Vorst vóór afgaande maan, houdt meestal nog lange tijd aan.
- Vergeet niet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent...
- Herman Van Rompuy in 'Cees Baan, Geloof in/uit de familie' – (vrije vertaling)
Als ik ergens behoefte aan heb, is dat aan de zondagse Dient. Ik vind dat ik het wekelijkse 'rendez-vous' met God niet mag missen. Ik weet niet of er zich verder tijdens de dienst zoveel in mij afspeelt. Het is het uur waarbij nik mijzelf niet te veel vragen stel. Er is geloof!
De ontmoeting met de voorganger en de gemeenschap is mooi maar het meest wezenlijke is de ontmoeting met God. Ik vind dat ik op die afspraak niet mag ontbreken...
- Cederhout in de klerenkast. Cederhouten kasten ruiken heerlijk, maar belangrijker is dat motten er niet van houden.
Als u geen cederhouten kast in uw bezit hebt, vul dan een plastic zakje met snippers cederhout, zoals dat te koop is in dieren winkels voor in de kooien van cavia's. Sluit het zakje, prik er gaatjes in en hang het in uw klerenkast. Zo kan de cedergeur haar werk doen.

- Symbolen – Vrouw Justitia. Zij is het symbool van de gerechtigheid. Ze wordt van oudsher afgebeeld Als een vrouw met in een hand de weegschaal en in de andere hand het zwaard. De weegschaal staat voor een objectief oordeel (afwegen van belangen) en het zwaard is het symbool van macht. Vrouwe Justitia wordt vaak geblinddoekt afgebeeld, wat aangeeft dat het recht in volle onafhankelijkheid moet worden gedaan, zonder aanzien des persoons.



Christelijke - versus Oosterse leringen



"Omdat zij de nadruk leggen op de ontwikkeling van de spirituele centra, de chakra's, hoor je in het Westen steeds meer beweren dat de oosterse leringen je beter in staat stellen om vooruit te gaan op de weg van het licht dan wanneer je vasthoudt aan de joods-christelijke traditie.

Dat is beslist niet waar, je kunt dezelfde resultaten boeken in de joods-christelijke traditie, die zoveel heiligen, grote Meesters en Ingewijden telt. Wanneer je het Oude en het Nieuwe Testament bestudeert en erover mediteert, zie je hoeveel mystici, filosofen, denkers en kunstenaars een cultuur hebben gecreëerd die de Westerse mens even goed kan voeden, en zelfs beter, dan andere tradities die hem vreemd zijn. De christenen kunnen in de Bijbel en in alle werken die hierdoor geïnspireerd zijn, alles vinden wat zij nodig hebben voor hun spirituele ontplooiing. Juist omdat zij zich er niet in verdiept hebben, gaan zij het elders zoeken. En vervolgens gaan zij er prat op een oosters onderricht te volgen... waar zij zich evenmin in verdiepen!

Probeer eens een blik te werpen op alle uitleg die ik jullie al jaren over het Evangelie heb gegeven. Hoeveel waarheden vallen er niet te ontdekken in de parabelen en de verhalen over wat Jezus heeft gedaan en de woorden die hij heeft gesproken!"

Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986)

Iedere dag is er een DAGTEKST beschikbaar van deze wijze Bulgaars filosoof en alchemist.

Voor wie er interesse in heeft en over een computer beschikt, hier is de link: <http://www.prosveta.com/thought-of-the-day.phtml?aleat=1>

Gebed...

Eeuwige God,
trek met ons mee
door alle seizoenen
van het leven

Trek met ons mee
van het begin
tot het einde

Trek met ons mee
van nu naar morgen.

Trek met ons mee
in de cirkelgang
van tijd en eeuwigheid.

Valentijnsdag 14 februari



De oudste verwijzingen naar wat nu Valentijnsdag heet dateren uit Engeland uit de vijftiende eeuw. Geliefden uit gegoede kring noemden elkaar 'valentine' of schonken elkaar een 'valentine', een soms kostbaar cadeau. In 1660 al noemt Samuel Pepys het gebruik enkele malen in zijn dagboek. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw gaan verliefden elkaar op Valentijnsdag zelfgemaakte

kaarten sturen met een kort liefdesgedicht. Vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw waren deze kaarten, in Engeland en ook in Amerika, buitengewoon populair. In de twintigste eeuw ondervindt de Valentijnskaart in toenemende mate concurrentie van de kaarten verstuurd rond het Kerstfeest. Niettemin werd in Amerika in 1995 een miljard Valentijnskaarten verstuurd naar, in volgorde van belangrijkheid, leraren, kinderen, moeders, echtgenotes en geliefden. In Nederland had Valentijnsdag aanvankelijk vooral het karakter van een 'Dag der Vriendschap', een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering. Bijzondere mensen of hele groepen, zoals de wegenwacht en reddingswerkers, werden voor hun belangeloze inzet met een bloemetje bedankt. De landelijke organisatie maakte hierbij steeds meer plaats voor lokale of particuliere initiatieven. Het beroep op de figuur van 'broeder Valentijn' en de gepropageerde ideële achtergrond brachten ook bij mensen gevoelens van weerzin tegen een 'gekunstelde' invoering van opnieuw een 'commercieel' of 'Amerikaans' feest.

Nog een impressie van het Kerstfeest van de Zondagsschool



De Kerstviering

*Kinderen en leiding
van de Zondagsschool
tijdens de Kerstviering*



*De Zondagsschoolleiding en
de pianist worden bedankt
door de
Zondagsschoolcommissie*

En dan is er koffie...



Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Wijk Zelhem** Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeehat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Verzorging “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Leiding zondagsschool :** Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagsschool@vrijzinnigen.nl
- Autodienst Varsseveld :** Dhr. T.Kraan, tel. (06) 53357218
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 10.00 u. Inloop met koffie
2 februari 10.30 u. Balanslezing - mevr. Herma
Meulenkamp: 'Het geschenk
van je dromen'.
10.00 u. **Den Es** - Voorganger de heer P. Samwel -
Thema: 'De Bergrede' naar Mattheus 5:1-12



Zondag 10.00 u. Experimenteel samenzijn in het kader van kin-
9 februari tot deren van deze tijd - Thema: 'Gewoon anders'-
11.30 u. m.m.v. de kinderen van de Zondagsschool &
Jeugd o.l.v. de heer P. Samwel

Zondag 10.00 u. **Geen Viering**
16 februari

Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. Jokelien van Kampen
23 februari

Zondag 10.00 u. Inloop met koffie
2 maart 10.30 u. Balanslezing - de heer Walter de Zeeuw
'Op weg naar de nieuwe aarde'

