



Vosweg, Heelweg

85 ste jaargang | 679

februari 2019

Van de Bestuurstafel | 6

Koffie-inloop | 7

Balanslezing door Petra v. Loon | 7
*'Boeddhisme: compassie
en wijsheid*

Café Cult | 8
met de film 'Mr. Nobody'

60+ Club | 10

Meditatie | 12
Contact met de Liefde van de Ziel

Dinsdagtafel | 13

**Boekbespreking
Gesprek op zondag | 14**

Activiteiten buiten de afdeling | 17
St Jorisconcert

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Wethouder tegen eenzaamheid

Het jaar 2019 is in vliegende vaart van start gegaan, kunnen we wel zeggen nu we een aantal weken op weg zijn. De volkomen uit de hand gelopen vreugdevuren in de Nieuwjaarsnacht in Scheveningen, de chaotische taferelen in het Britse parlement rond de Brexit-deal en de commotie na het verschijnen van het Nashville document waarin de bevindelijke kerken in Nederland nogmaals hun standpunt ten aanzien van homoseksualiteit en transgenders uiteenzetten. Er was veel te lezen en te horen en over de hier net genoemde onderwerpen zal het komende jaar gesproken en geschreven blijven worden op radio en tv, in de bladen en in het publieke debat.

Tussen al het grote nieuws dat de afgelopen maand over ons heen kwam, is bij mij een berichtje blijven hangen. Ik heb het uit de krant geknipt en het ligt al weken naast mijn computer, het één kolommetje met de kop: *Wethouder tegen eenzaamheid*. Het is een berichtje uit het dagblad Trouw waarin gemeld wordt dat de Belgische gemeente Sint Truiden een wethouder van eenzaamheid heeft aangesteld. Ik citeer: ‘De wethouder heet Pascy Monette en de wethouder meldt dat eenzaamheid vooral via thuiszorg steeds vaker wordt ontdekt. Zeker een op de vier Vlamingen zou zich weleens erg eenzaam voelen. Groot Brittannië kent een minister van sport en burgerlijke samenleving die in de media ook de minister van eenzaamheid wordt genoemd.’ Einde bericht.

Ik denk er dikwijls over na, over dat berichtje. Dat er een wethouder wordt aangesteld die eenzaamheid in zijn of haar portefeuille heeft. Vooropgesteld: het is heel goed dat er structurele aandacht is voor het niet te onderschatten probleem van eenzaamheid. Eenzaamheid is kou in het hart die niet verdwijnt. Kou in het hart die zich heeft vastgezet en die vele, soms niet te benoemen oorzaken kan hebben: verdriet, ziekte, verlaten zijn, niet gezien of gehoord worden, sociaal isolement. Over eenzaamheid valt niet te oordelen, degene die er mee kampt voelt dat op zijn of haar manier aan.

Dat er een wethouder wordt aangesteld die zich gaat bezighouden met eenzaamheid, maakt volgens mij wel duidelijk dat het niet meer vanzelfsprekend is dat we in de samenleving naar elkaar omkijken. Dat geldt

voor de gemeente in België waar het krantenbericht over gaat, maar het geldt ook voor Nederland en tal van andere landen.

‘Vroeger’, ik vind het eigenlijk een vervelend woord al betrap ik mezelf erop dat ik het ook weleens gebruik, maar ‘vroeger’ was dat misschien niet zo. In de Achterhoek kenden we heel sterk en kennen we gelukkig weer in hernieuwde mate het ‘naoberschap’, waarin burens elkaar helpen. ‘Naoberschap is de vanzelfsprekende kring die er is in tijden van vreugde en verdriet en waarmee eenzaamheid wellicht eerder in beeld komt en er iets aan gedaan kan worden om het te verlichten: een praatje, een bezoekje, een uitgestoken hand. Al komt ook meteen de gedachte bij me op dat eenzaamheid niet gauw benoemd wordt. Want eenzaamheid is een gevoel en over persoonlijke gevoelens spreek je niet zo heel gauw, bang om teleurgesteld te worden.

Toch is het goed dat eenzaamheid in de aandacht staat, al hoeft je er misschien niet direct een wethouder voor aan te stellen. Omzien naar elkaar helpt al. Zonder dwingende sociale controle, zonder nieuwsgierigheid maar oprecht belangstelling hebben voor een ander. Even, als een lichtje dat het hart verwarmt.

Eigenlijk kunnen we allemaal wethouder tegen eenzaamheid worden. Onbezoldigd, onbetaald, gewoon, omdat we mens zijn.

Marchel Chevalking

Spreuken van de maand:

Vrijheid, boeken, bloemen en de maan
Meer heb je toch niet nodig om gelukkig te zijn?
(Oscar Wilde)

Wie niet tevreden is met wat hij heeft
Zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt
(Socrates)

Ontevredenheid begint als we
onzelf vergelijken met anderen

In memoriam



Willemina Johanna (Willemien) Heusinkveld - Schuurman

Op nieuwjaarsmorgen overleed op de
Bettekamp
Willemina Johanna Heusinkveld – Schuurman,
Willemien.
Zij is 90 jaar geworden.

Willemien werd op 30 maart 1928 geboren op Smees aan de Oostelijke Noorderbroekweg in Westendorp. Ze ging na de lagere school in Westendorp, naar de Vakschool in Terborg waar ze onder meer kleding naaien en verstellen leerde. Dit werk heeft ze in haar huishouding vaak in de praktijk gebracht: een kapotte broek kon nog best worden gerepareerd en van een oude jas kon nog heel goed wat anders worden gemaakt. Op een van de talloze bevrijdingsfeesten die na de oorlog op de deel van boerderijen werd gehouden, ontmoette ze haar grote liefde Johan. Johan Heusinkveld van het Giezenveld.

In mei 1950 trouwden ze en Willemien verhuisde van Smees naar het Zweershuus. Twee kinderen kregen Johan en Willemien: Nardi en William en bij de voorbereiding van de afscheidsdienst stonden de woorden: *zorgzaam, bezorgd, hartelijk en gastvrij* bovenaan het papier met herinneringen aan moeder.

Vriendjes konden altijd komen spelen op Zweershuus, er waren geen vakanties, maar hartverwarmende uitstapjes met vader en moeder op de fiets naar Koekendaal in Doetinchem en vervolgens zwemmen in zwembad Groenendaal. Willemien was voor de kinderen een lieve moeder en later voor de kleinkinderen een lieve oma die graag op de kleinkinderen paste of die ze graag te logeren had. Eten koken was haar grote passie en het liefst had ze iedereen aan tafel om zo bijna aan het einde van de maaltijd de eters aan te sporen met de woorden: ‘alles mot op!’.

In 2005 overleed Johan, haar steun en toeverlaat en enige tijd daarna haar broer Herman, Herman Schuurman. Verdriet kwam in Willemiens leven en een moeilijke periode brak aan waar ze doorheen kwam met hulp van anderen en zich gesteund wetend door de liefde van Nardi, William en Jolanda en de kleinkinderen. De geboortes van de achterkleinkinderen

waren lichtpunten in haar leven en op de Bettiekamp had ze inmiddels haar draai kunnen vinden. Met genoeg en plichtsgetrouw deed ze mee aan activiteiten: gymnastiek, soos, bakclub, bloemschikken.

Als ik op de Bettiekamp weleens een weeksluiting mocht verzorgen, dan schoof Willemien daar ook aan. Stil luisterend zat ze er bij en vriendelijk lachend keek ze me altijd even recht in de ogen aan het einde van de korte dienst. Het was een blik van verstandhouding een blik zonder woorden, zoals die er kan zijn als het gaat over geloof. Geloof, dikwijls niet onder woorden te brengen, maar wel te voelen, te ervaren, te beleven. Te beleven in het hart, onuitgesproken, als iets voor jezelf. Zo zal Willemien denk ik het geloof ook beleefd hebben: het licht, de liefde, het mysterie.

Als 'iets' dat er is, onbenoembaar, maar aanwezig.

Zaterdag 5 januari stonden we met muziek en woorden stil bij het leven van Willemien Heusinkveld – Schuurman, een lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder. Moge ze rusten in vrede.

Marchel Chevalking

#Nashville

Ook bij ons wapperde de afgelopen tijd de regenboogvlag, naar aanleiding van de ophef die ontstond rond de Nashville-verklaring.

Hoewel ook zo'n vlag als scheidend in plaats van verbindend kan worden opgevat, vind ik het persoonlijk toch goed dat hij er hing. Als zichtbaar teken van waar wij voor staan; Dat verscheidenheid in denken en voelen er mag zijn, dat ieder mens zijn eigen weg mag gaan op zoek naar de bron(nen) van zijn/haar bestaan. Dat verschil nooit de intrinsieke gelijkwaardigheid van elk mens aantast.

De kleuren van de regenboog zitten natuurlijk ook in ons logo, niet voor niets.

De Dichter des Vaderlands 2018 schreef het onderstaand gedicht over deze kwestie.....

Nicoline

Leefwijze

Ooit was Zijn naam misschien een vredig gefluister aan de rand
van je bed, aan de rand van de nacht, een warm besef
dat in het straffeloze slapen achterbleef.

Wie lispelde je toe dat Hij vervangen moest? Wie leerde jou Hem
gaandeweg te willen zijn? Hij groeide groter in je borst.
Langzaam. Steeds breder, verder opgezwollen.

Hij kreeg je overtuigde blik, je kamer-vullende gelijk. Je gaf Hem
afkeer waar de liefde zat, verving Zijn humor door chagrijn.
Vormde kruisbeeld om tot zwaard van God.

Maar Hij laat zijn woord niet vangen in jouw omgekeerd gebed.
Hij kruipt niet in je harde hand, niet in je brood, je wijn.
Jouw schrift is losgezongen van Zijn wet.

Schrijf Zijn naam en zie de jouwe staan. Je eigen vrije wil.
Je uitverkoren staat. Wie god tot wapen maakt
verliest zijn schild.

Ester Naomi Perquin
(voormalig Dichter des Vaderlands)

Van de bestuurstafel



Er is ons gebleken dat tijdens het verzenden van de Eendracht van januari 2019 door Post NL de banderol-
len van de Eendracht zijn gegleden. Wilt u ons doorge-
ven als u geen Eendracht hebt ontvangen, zodat wij er-
voor kunnen zorgen dat u er alsnog één krijgt.

Om vast te noteren:

De ledenvergadering van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschaap NPB Vars-
seveld e.o. is op maandag 25 maart om 19.30 uur.

De uitnodiging voor deze vergadering, de agenda alsmede de notulen van de vorige vergadering treft u aan in de Eendracht van maart.

Van de penningmeester

Ontvangen in januari:
Via de bezoekdames-heren 1 x € 10,00



Hartelijk dank hiervoor.



KOFFIE-INLOOP VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT' ELKE VRIJDAGMORGEN

**10.00 - 12.00 UUR
(bij uitvaarten niet)**



Werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving Varsseveld e.o.

Lezing: Boeddhisme: compassie en wijsheid
door Petra van Loon

Haar belangstelling voor het Boeddhisme heeft enerzijds te maken met haar achtergrond als antropoloog en anderzijds met haar persoonlijke spirituele ontwikkeling. In haar manier van (be)leven zitten aspecten die met het Boeddhisme verweven zijn.

Tijdens de lezing vertelt zij aan de hand van afbeeldingen op thangka's en bronzen en houten beelden, die zij meeneemt, over de historische en culturele achtergronden van het



Boeddhisme.

Hoe is het Boeddhisme ontstaan en welke verschillende stromingen zijn er binnen het Boeddhisme? Wat betekenen de mudra's (houding van de handen). En waar herken je in afbeeldingen de Boeddha aan?

Datum : zondag 3 februari 2019

Tijd : 10.30 uur (koffie/thee vanaf 10.00 uur)

Plaats : De Eendracht (Pr. Beatrixstraat 1a)
Varsseveld

Toegang: € 8.00 p.p.

Café Cult



Films The Darkest Hour wordt nog een keer vertoond op 10 mei. a.s.

U was mogelijk net als veel anderen op de eerste filmavond van het jaar. Geen wonder U voelde de actualiteit van deze film in deze dagen van een wederom verdeeld Verenigd Koninkrijk. U kon deze film niet goed volgen, omdat er technisch iets niet in orde was met het geluid.

Heel vervelend als u zich met vrienden of vriendinnen een fijne filmavond had voorgesteld. Zeker nu de film weer actueel lijkt te zijn.

Wij vonden het ook een teleurstellende "vertoning"

Uw reacties waren sportief en hartverwarmend. Heel hartelijk dank.

Net als u hebben we er toch vertrouwen in dat de mankementen van tijdelijke aard zijn en bij de aankomende films zijn verdwenen.

U krijgt een nieuwe kans om de film The darkest hour te zien op 10 mei a.s. om 19.30 uur.

Zaal open voor koffie en thee om 19.00 uur.

Natuurlijk bent u en uw gasten of de mensen die de film eerder gemist hebben van harte welkom. Ook mei is deze film actueel en mogelijk nog actueler, omdat de film gaat over weer een Prime Minister (Churchill) in het Verenigd Koninkrijk die beslissingen moest nemen in een verdeeld land. Bij velen van u leven er ook de sentimenten als het gaat om de bevrijding van Nederland. Beslissingen die er mede aan bijdroegen dat er in 1945 uiteindelijk een einde kwam aan WO II

U kunt in februari de dvd The darkest Hour ook lenen. Stuur dan even een mail: brugig@gmail.com of app 0621854353. We nemen dan contact met u op.

Cafe Cult de komende maanden:

De aangekondigde films van februari, maart en april worden vertoond op de tweede vrijdag van de maand. De aankondiging staat steeds in de Eendracht en in de folder van Ontmoeting en Inspiratie

Herinnering voor de films per mail.

U kunt ook een extra herinnering per mail ontvangen.

Mail dan naar cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl. (Het is een veilige nieuwsbrief en e-mail mogelijkheid).

Van harte welkom en graag tot ziens bij Cafe Cult

Vrijdag 8 februari Café Cult Filmavond met de film Mister nobody

De 117-jarige Nemo Nobody is de oudste man op aarde en de laatste sterfelijke persoon in een wereld waar iedereen eeuwig leeft. De enige vraag die hem achtervolgt, is of hij het juiste leven heeft geleid, de juiste vrouw heeft bemind. Als kleine jongen staat hij voor een onmogelijke keuze: stap hij op de trein met zijn moeder of blijft hij achter bij zijn vader. Eén keuze, maar met heel verschillende levens tot gevolg.

De film volgt Nemo tijdens al zijn verschillende levens, of ze nu droom of werkelijkheid zijn.

Datum : 8 februari

Tijd : 19,30 uur

Plaats : De Eendracht kerk', Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Toegang : € 5,00

Reserveren is niet nodig



Verslag 60+ club dinsdag 8 januari 2019. Ni-j jaorsvisite.

Op 8 januari hadden we onze ni-j jaorsvisite. We zaten in het voorportaal. De heren waren deze keer in de meerderheid. Jannie heette ons welkom en had een recept voor 2019. Het jaarverslag deed ze op rijm. Na de koffie met een kniepertje vertelde ze het sprookje Roodkapje in de moderne tijd. Er werd een toast uitgebracht. We mochten onze hersenen kraken over plaatsnamen. Het was een gezellige middag.

Op **12 februari** is de volgende 60+ club om 14.30 uur. Dan komt Derk-Jan ten Hoopen met dialect verhalen uit de praktijk. Hij verteld over zijn werk als huisarts, vrolijke en ernstig belevenissen.

Jaarverslag 60+ Club

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.

Het boek van 2018 is dicht
Het oog wordt nu op 2019 gericht.
Maar eerst willen we toch nog even
Het afgelopen jaar gaan beleven.
Wij begonnen het jaar zoals altijd
Met kniepertjes door Willy bereidt.
Daarna een borrel en hapjes
En dat smaakte, dat snap je.
In februari vertelde een legerpredikant
Over zijn werk In Nederland en Duitsland.
Ook is hij naar de West uitgezonden
Want daar zijn wij Nederlanders mee verbonden.
Soldaten hebben ook graag een luisterend oor
Ook bij hen komen conflicten voor.
Het was interessant hierover te horen
Wij luisterden dan ook met gespitste oren
In maart gingen we op reis naar Estland, Litouwen en Letland
De familie Eelderink nam ons aan de hand.
Naar prachtige kerken en mooie steden
Die veel vertelden over het verleden.
Van de natuur hebben we ook veel gezien
En voor hun prachtige opnames krijgen ze een tien.

Ook in 2019 komen ze weer
Ze vertellen over Afrika dit keer.
In april ging het over allerlei dranken
Dat hadden wij aan Arie Niks te danken.
Hij had er een hele studie van gemaakt
Maar is gelukkig niet aan de drank geraakt.
Het ging gewoon over koffie en thee
En welke drank ze gebruiken bij het diner.
Arjan Ligtenbarg vertelde over de GTW
En bracht oude beelden van vroeger mee.
Wij konden het allemaal nog voor de geest halen
En genoten van zijn verhalen.
Het trammetje dat door Varsseveld spoorde
En dat je met een hard gefluit al in de verte hoorde.
De conductrices in het groene pak
Knipten kaartjes met veel gemak.
Het was een middag van herkenning
En met veel herinnering.
In de zomer is er geen 60 plus
Dan houden we vakantie en komen tot rust.
In september kwamen we weer bijeen
En gingen met auto's ergens heen.
Daar kregen we eerst koffie met gebak
En voelden ons meteen op ons gemak.
Daarna gingen we kijken hoe ze klompen maakten
Waarna we totaal in vervoering raakten.
Uit ruwe stukken van bomen
Zijn mooie klompen gekomen.
Deze klompen klein en groot
Gaan naar het buitenland met de boot
Wij gingen ook naar de Zonnehoek
Daar vulden wij onze 'boek'
Met heerlijke spijzen en drank
We hoorden geen enkele wanklank.
Daarna weer terug naar de Beatrixstraat
Waarna ieder voldaan weer naar huis gaat.
Oktober gingen we op reis met een boot
Over binnenlandse wateren klein en groot.

De keuken en kamer zijn erg klein
Maar ze vonden het op de boot heel erg fijn.
Hun kinderen gingen op school aan de wal
Ze hadden er een vijftal.
Zij volgen hun vader en moeder op
En kozen ook voor het ruime sop.
November kwam Gerrit Vossers uit de kroezenhoek
Bij ons op bezoek.
Hij vertelde van alles over het weer
Over regen en sneeuw en nog veel meer.
Vroeger zagen de mensen aan het dieren gedrag
Wat het weer zou worden die dag.
Nu wordt de weersvoorspelling heel precies weergegeven
Zodat we geen narigheid kunnen beleven.
In december komen we niet bij elkaar
En het bestuur wenst u allen een Gelukkig Nieuwjaar.

Contact met de Liefde van de Ziel

Vrijdag **15 februari a.s.** is dit het thema van de meditatie-avond, die plaats vindt in vrijzinnig centrum “de Eendracht” , Doetinchemseweg 5 te Varsseveld. Binnen geleide meditaties en/of visualisaties wordt men zich er meer bewust van hoe de Liefde van de Ziel ieder mens kracht en steun geeft. Vervult. U krijgt meer zicht op het door u te bewandelen levenspad. De missie, die u in dit leven heeft, wordt u meer en meer duidelijk.

Vanuit het hart wordt verbinding gelegd met de Zielsdimensie. Dit onder begeleiding van Gidsen, Engelen, Lichtwezens, Opgestegen Meesters. In verbinding met de Goddelijke Vonk diep Binnenin u. The Divine Own Within. In de Zielsdimensie komt u in contact met uw Ziel. U nodigt de Liefde van uw Ziel uit zich in uw Hart te vestigen, in uw fysieke hart. De Ziels Wil tot Liefde komt in een versterkte en verdiepte verbinding in uw hart en uw zijn. De verbinding met Liefde en Licht vanuit het “Al Wat Is” en de verbinding met de “Ziels Wil tot Liefde” en de “Goddelijke Vonk” diep binnen in u vervult uw leven in 2019 en daarna. Wij zijn mensen vol Liefde en Licht in verbinding met...

Iedereen is van harte welkom om deze verdieping in zichzelf te komen realiseren en te genieten. Om zo vol bezieling het eigen levenspad verder te bewandelen.

De toegang is vrij. Aanmelden is niet nodig.

Wilt u meer informatie over deze meditatie-avond? Wendt u dan tot Riemke

- Wat : Meditatie op thema 'Contact met de Liefde van de Ziel'
- Wanneer : Vrijdagavond 15 februari 2019 van 20.00 – 21.45 uur. De deur staat open om 19.30 uur.
Na afloop kan met elkaar worden gedeeld en nagepraat worden tot 22.00 uur.
- Waar : Vrijzinnig Centrum 'de Eendracht',
Doetinchemseweg 5, Varsseveld
- Voor wie : Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig
- Bijdrage : De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom indien dat mogelijk is.
- Informatie : Bel Riemke de Boer 0315-329107 en/of mail
aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Dinsdagtafel

Aan de laatste dinsdagtafel brachten de gasten een toast uit op elkaar als dank voor het steeds weer mogelijk maken van de tafel met oude bekende en weer nieuwe gasten.

Even zomaar aanschrijven bij en gezellig eten zonder te hoeven koken lijkt in de smaak te vallen. In 2019 gaat dinsdag tafel verder op iedere derde dinsdag van de maand en begint om 17.00 uur. In de winter is het fijn om vroeg op de avond zo rond 20.00 uur thuis te kunnen zijn.



De volgende keer is op dinsdag **19 februari 2019**

We eten dan weer samen, gevolgd door ontmoeting en gesprek.

Waar we op uitkomen is altijd weer iets om benieuwd naar te zijn.

Komt u ook ?

Het is heel prettig om te weten of U komt en of U iemand meebrengt.

Als u op de vaste lijst geplaatst wil worden geef dan ook uw e-mailadres op - U krijgt dan zo'n 5 dagen van te voren nog even een herinnering en kunt zich dan alsnog aanmelden.

Aanmelden voor deze dinsdagtafel graag per telefoon bij Riemke de Boer 0315 -329107 of per e-mail riemkedeboer@hetnet.nl

Boekbespreking “Gesprek op zondag”

Om organisatorische redenen kon de eerste bijeenkomst van de leeskring op zondag 20 januari over het Bijbelboek “Daniël” niet doorgaan.

De eerste bijeenkomst is doorgeschoven naar zondag 10 maart en de tweede bijeenkomst is dan op zondag 28 april 2019.

In onderling overleg kan dan een nieuwe datum worden gezocht voor de derde bijeenkomst. Eventueel de eerste zondag in juni?

Voor diegenen die eventueel nog willen instappen hierbij nog een keer de boekgegevens: “De Bijbel voor ongelovigen” deel 6 van Guus Kuijer, ISBN 97825304287/NUR 320.

Deelnemers moeten zelf voor een boek zorgen.

Dit kan ook via de bibliotheek geleend worden of is via internet te downloaden als E-boek.

De ochtenden staan open voor leden, vrienden van, en overige belangstellenden. Het is fijn dat nieuwe instromers zich even aanmelden bij Marian Kolkman tel.: 0543-476870 of per

E-mail: mbm.kolkman@live.nl.

We beginnen om 10.30 uur in de tussenzaal van Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5 (zijingang aan de kant van het fietsenhok) te Varsseveld. De ochtenden worden rond 12.00 uur afgesloten. We vragen een kleine bijdrage € 4,00 p.p. voor de onkosten zoals koffie/thee enz.

U bent van harte welkom!





Het boek Ester (vervolg)

Ahasveros
wordt woedend!
In alle staten
"Heeft Haman dat bepaald?
vernietiging?"

Ester
mijn liefste
ben jij Jodin?
dat wist ik niet!"
Geheim

Ester!
mijn koningin
word jij gedood?
ik heb je lief!
volkomen

Haman
duivels plan
hoe durft hij!
Ik zal hem straffen
Genadeloos"

Haman
wordt veroordeeld
tot de marteldood
Israël wordt gered door
Liefde



uit: "De bijbel in elfenvlucht" geschreven door Cornelia

Als de wind

Ik wil net zoals de wind
krachtig en sterk zijn

Als de wind
zeilschepen laten varen
en vogels laten vliegen

Als de wind
de wereld bewegen

Als de wind
soms huilen

En als de wind
af en toe windstil zijn
(over genomen)

Briefposten

Na zijn dekwacht aan boord van zijn schip was hij alleen de wal opgegaan, even een briefposten. Diep weggedoken in zijn kraag had hij bij een stoplicht staan wachten om over te steken.

Toen hij toevallig in de auto keek die naast hem langs het trottoir stond had hij haar zien zitten, op de achterbank. Twee prachtige donkere ogen keken hem onderzoekend aan. Af en toe keek ze even opzij, maar meteen werden die grote ogen weer op hem gericht.

Hij sloeg een groen licht over en begon meteen te fantaseren. Visioenen van lange wandelingen langs het strand, en dan 's avonds samen voor het haardvuur; hij in zijn gemakkelijke fauteuil en zij op de grond voor hem, leunend tegen zijn benen, terwijl zijn handen zacht door dat lange donkere haar woelden. Zijn blik werd vastgehouden door die mysterieuze ogen, en geen moment had hij het gevoel dat hij onbeschoft aan het staren was. De kou en de regen waren vergeten, en toen de auto langzaam optrok bleven ze elkaar aankijken tot hij uit het zicht verdween. Langzaam was hij doorgelopen en had de rest van de middag aan haar gedacht.

Toen hij een paar uren later door de binnenstad slenterde zag hij haar in de verte lopen. Hij wist zeker dat zij het was, en hij liep wat harder om dichterbij te komen.

Snel was hij doorgelopen zonder haar uit het oog te verliezen; hij zag haar dicht naast een andere man lopen.

Toen ze zich even omdraaide keek hij weer in die grote donkere ogen, en hij zag dat zij hem ook herkende. Ja, hij was er van overtuigd dat zij hem herkende, want vrolijk kwispelend bleef ze hem aankijken, haalde een lange tong over haar natte neus, en trok zachtjes aan haar riem.

(overgenomen)

Activiteiten buiten de Afdeling:

Sint Jorisconcert op 10 februari 2019: La Corella brengt *Instrumentale Pioniers*

Femke Huizinga *barokviool*
Isabel Favilla *dulciaan*
Līga Vilmane *klavecimbel*
en/of orgel



Nieuwsgierig en energiek verkennen Līga, Femke en Isabel de oneindige diversiteit van klank en expressie die het barokrepertoire biedt. De programmering van La Corella is fris en verrassend, altijd op zoek naar diversiteit en verbanden. De mondelinge toelichtingen maken hun concerten tot een unieke en levendige ervaring. La Corella treedt regelmatig op, en heeft o.a. gespeeld in Festival Oude Muziek Utrecht 2011 en 2012, Reincken Festival 2013, Bach Festival Dordrecht 2014 en Festival Kamerklinken 2016 en brengt al meerdere seizoenen met veel succes het pioniersrepertoire bij een divers publiek.

De musici van La Corella zijn alledrie ervaren freelance musici, die zowel in de kamermuziek als in de Europese barokorkesten actief zijn.

Musici Isabel Favilla behaalde diploma's in blokfluit en barokfagot (Brussel en Den Haag) en concerteerde in verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse landen als solist en orkestmusicus, met ensembles als

Concerto d'Amsterdam, Collegium Musicum Den Haag en Les Muffatti. Isabel is tevens mede-oprichter van ensemble Radio Antiqua, winnaar van diverse prijzen bij concoursen in Göttingen en Utrecht.

Femke Huizinga cum laude afgestudeerd (2012, Utrecht) in barok viool en -altviool alsook in filosofie (2007, Amsterdam). Ze speelt o.a. met Nederlandse Bachvereniging, Anima Eterna, The Northern Consort en is mede-oprichtster van strijktrio Gesto Antico, La Corella en het Arcade Ensemble.

Līga Vilmane cum laude afgestudeerd (2013, Zwolle) in orgel en klavecimbel, speelt o.a. met Nederlands Symfonieorkest, en is mede-oprichtster van Il canto di Rame. Līga is organiste en cantrix in Haaksbergen en is als docente verbonden aan conservatorium ArtEZ (Zwolle).

Tenslotte

Het concert vindt plaats op zondag **10 februari** in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint om **15.00 uur** en de kerk is open vanaf 14:30 uur. De duur van het concert is een uur. Na afloop van het concert is er gelegenheid om na te praten met de musici en een glas wijn of jus te drinken.

Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 10,- worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende website:

<https://sintjorisconcerten.nl>

<http://ensemblelacorella.wixsite.com/lacorella>



Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM
Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85 of
(06) 15512855
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** **Dhr. A. Kraan, Twenteroute 11b, 7055 BC Heelweg (0315) 241401 of**
(06) 53357218, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548
Secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 476870 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,
(0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van maart : 18 februari
Voor de Eendracht van april : 18 maart

Kopij adressen redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl of tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Garne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. A. Kraan, tel (06) 53357218

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl



Zondag 10.00 u. Inloop met koffie en thee
3 februari 10.30 u. **Balanslezing** door Petra v.
Loon
Thema: Boeddhisme: compassie en wijsheid



Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer
10 februari Autodienst: mevr. W. Nijhof, tel. 0315-241206

Zondag 10.00 u. Geen viering
17 februari

Zondag 10.00 u. Voorganger dhr. M. Chevalking
24 februari Autodienst: Mevr. I. ter Maat, tel. 0315-241702

Zondag 10.00 u. Inloop met koffie en thee
3 maart 10.30 u. **Balanslezing** door Drs. Frans Wiersma
Thema: "Chagall"

Zondag 10.00 u. Geen viering
10 maart

