

Zondag
14 januari 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer; thema "De toekomst, hoe spelen we daarop in?" bij Matth. 6: 24-34 Na afloop koffiedrinken in de 'Eendracht'.

Zondag
21 januari 10.00 uur; Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid, waarin zal worden voorgegaan door Ds. G.Wessels in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (dus onze kerk). Het thema van deze dienst luidt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, bij Johannes 14:6. Aan deze dienst wordt medegewerkt door het Varssevelds Ouderenkoor. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het te bouwen kinderhuis in Sfiftu Gheorge (Roemenië) Wij roepen u allen op de dienst te bezoeken. Gelijktijdig zondagsschool in de 'Eendracht'.

Zondag
21 januari 10.00 uur ook Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid in de Keurhorstkerk op Sinderen waarin zal voorgaan Ds A.M.J. Meijer over hetzelfde thema als ds Wessels in onze kerk, met medewerking van het blaasensemble "de Es-bloazers"
Ook bij deze dienst zijn de kinderen van de kindernevendienst betrokken.
(zie voor een nadere toelichting pag. 11: "Bij de diensten".)

Zondag
28 januari 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer; thema "De kracht schenkende stilte" bij Lucas 4: 1-15.

Vrijdag
2 februari 16.30 uur Weeksluiting Bettekamp, Ds A.M.J. Meijer.

Zondag
6 februari Geen dienst.

67^{ste} Jaargang

No. 482

Januari 2001

DE VERBIJSTERING BIJ EEN RAMP



Met het nieuwe jaar was nog maar anderhalf uur oud of er voltrok zich in Volendam een gruwelijke ramp, die de goede stemming die de jaarwisseling ons had bezorgd, deed omslaan in een gevoel van rouw en verbijstering. Nog lange tijd zullen de getroffen families gedompeld blijven in smartelijke en onverwerkbare gevoelens. Voor het verlies van een kind is geen troost. Het is een schrijnende wond die men een leven lang met zich mee moet dragen.

Bij een ramp als deze komt ook heel wat van de mens en samenleving bovendrijven. Om te beginnen de menselijke gevoelens van onmacht, boosheid, nieuwsgierigheid en solidariteit. Onmacht, omdat de mens, hoe machtig in denken en handelen ook, klein blijft tegenover het noodlot. Boosheid geboren uit onmacht en bij het zien van wat beter georganiseerd had kunnen worden. Nieuwsgierigheid uit interesse en medeleven, maar ook omdat wij aangetrokken worden door wat uitzonderlijk fout is. Sommige kranten hadden er extra bijlagen voor over, maar ook ervoeren wij weer hoe kortstondig 'het nieuws' is en hoe betrekkelijk de 'hoofdpunten'.

Solidariteit; spontaan in burenhulp en georganiseerd in wat toegewijde hulpgroepen van het 'Rode Kruis', en de professionele hulp van de



ambulance diensten en de ziekenhuizen, presteerden. Mag men over het
wijdverspreide egoïsme klagen, de sociale reflex is nog niet weg. De
zuurstof is alsnog aanwezig voor de reanimatie van het in onmacht
gevallen gemeenschapsleven. Wederom toonde deze ramp echter de
broosheid en de kwetsbaarheid van onze samenleving. Ik denk hierbij aan
de veronachtzaming van voorschriften en de controle daarop. Schrijvend
kwam weer eens aan het licht hoe er een loopje wordt genomen met
leeftijdsgrenzen en brandpreventie. Persoonlijk begrijp ik hier niets van,
want ik herinner mij uit mijn vorige werkkring hoe nauw de brandweer
betrokken was bij ver- en nieuwbouwplannen en ook regelmatig controle
uitoefende op het blusmateriaal en de nooduitgangen. Ik vraag mij dan af:
is er een soort van “oude jongens, krentenbrood” mentaliteit ontstaan
tussen het overheidsapparaat en bepaalde ondernemers? Bij de ramp in
Enschede hebben we hiervan ook inmiddels een aantal verbijsterende
staaltjes mogen vernemen om over het gesjoemel van Bram Peper en de
zijnen nog maar te zwijgen. Hoe dan ook; we moeten helaas een gebrek
aan verantwoordelijkheidsbesef constateren. Wordt deze misschien
veroorzaakt door een onoverzichtelijke bureaucratie waarin de
verantwoordelijkheden niet meer zichtbaar zijn en iedereen zich achter een
ander of de anonimiteit tracht te verschuilen. Ik vraag het me alleen maar
af. Wat Paulus schreef over de kerkgemeenschap, geldt ook voor de
burgerlijke samenleving. We zijn lidmaten van één samenleving; wanneer
één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. Rampen brengen nooit
goede tijding, maar we kunnen er één boodschap uit onthouden: de wereld
is één samenhang en we hebben elkaar nodig. Niemand mag zijn
verantwoordelijkheden uit de weg gaan. Op de televisie vertoont men
momenteel een spotje met als thema: “Waar zijn de helden?” Daarin laat
men in een aantal korte flitsen gewone mensen zien die in het leven van
alledag gewoon hun verantwoordelijkheid kennen en deze in een daad
omzetten. Helden? Ja en Nee. Ja, indien wij deze mensen afzetten tegen de
slappelingen die bij het zien van onrecht of een situatie waar hulp
noodzakelijk is, de andere kant op kijken. Nee, wanneer we de mens
beschouwen als een vrij wezen die zijn verantwoordelijkheden tegenover
die vrijheid kent. Niemand kan op zichzelf een vrij mens worden. De
gedachte dat mijn vrijheid slechts begrensd wordt door de vrijheid van een
ander, reikt, vanuit christelijk oogpunt niet ver genoeg. Onze vrijheid is
afhankelijk van wat wij voor elkaar doen. Om een vrije meester te zijn
over alle dingen en onderdaan van niemand, moeten wij knecht zijn van

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voor-
ganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7,
7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80,
e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze,
Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, (0315) 24 23 68
- Beheer kerk en
verenigings-
zalen:** H. en N. Schuurman,
O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, (0315) 29 83 81
- Verenigings-
zaal:** “de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
- Admini-
strateur:** Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg,
(0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl
- Gironummer** N.P.B. Varsseveld 846569
- Bank-
rekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553,
ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap
NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwenclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75.
Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- Verzorging
"Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar
maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen
en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie
boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM
Varsseveld, (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34,
7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw.
W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, (0315) 24 25
37
- Leiding
zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en
Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor
secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23 en
Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, (0315) 24 14 87
- Cassette-
dienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55
- Eendracht - januari 2001

de kunsthistorici zich gericht op een aantal kenmerken van de beeldhouwer; hoe beeldde hij de haren uit, de ogen, hoe was de stand van been, het vasthouden van een boek, enz. Aan de hand van overeenkomsten tussen de beelden kon men een bepaald beeld toeschrijven aan een kunstenaar wanneer men geen gegevens of geen signatuur van hem had. Zo had meester Arnt de zogenaamde typische “Varsseveld-ogen” gegeven aan het Mariabeeld en andere vrouwenbeelden. Het waren, zoals de beschrijving luidt, “ogen met diepliggende traanklieren die er een larmoyante uitdrukking aan geven”. Vandaar ook de benaming “de Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld”.

Onze “Meester van Varsseveld” staat bekend om zijn beelden met van het hoofd afstaande oren, hetgeen hem ook de bijnaam “de meester met de flaporen” heeft gegeven, lange oorlelletjes met een groefje, een dubbele rimpel in het voorhoofd van de mannen, kraaienpootjes bij de ooghoeken, wenkbrauwen die door kleine plooitjes bij de neuswortel van elkaar gescheiden zijn, een kogelvormige neuspunt met smalle, duidelijk afgelijnde neusvleugels en heel kleine neusgaatjes. Met deze kenmerken voor ogen hebben kunsthistorici geprobeerd beelden van de hand van meester Arnt terug te vinden.

Ik noem hierna een aantal beelden die met heel grote waarschijnlijkheid ook van de hand van de “Meester van Varsseveld” zijn. Als u toevallig in die plaats komt is het misschien interessant om de betreffende beelden eens te gaan bekijken. De Voetenwassing, de Gekruisigde, een Christus in het Graf en een beeld van de H. Augustinus in de katholieke parochiekerk van Kalkar. Kruisafname en Bewening in Parijs in het Museum Cluny De Bewening in de katholieke parochiekerk in Bedburg (Kreis Kleve) De Man van Smarten en een Engelenpaar met Zweetdoek in de katholieke parochiekerk van Oostrum (Venray – Limburg) Een beeld van Jacobus, een van Johannes en een van de bisschop Ambrosius, van de H. Severus, patroon van de wevers, een beeld van de Abt Antonius, van de H. Bernardus, de H. Oda en de H. Catharina in de katholieke parochiekerk van Venray In Lottum (Gem. Grubbenvorst) staat een beeld van de H. Catharina, de H. Lucia en een van de H. Agatha In Xanten in de Viktorsdom staan twee beelden van engelen eveneens van de hand van de Meester van Varsseveld.

alle dingen en onderdaan van iedereen.

A.M.J. Meijer.

BEGELEIDING VAN GEESTEN

Op woensdag 10 januari a.s. komen Willeke en Eric van Ipenburg vertellen over het begeleiden van geesten. Hun gave te kunnen waarnemen en communiceren met zielen gebruiken zij om “dwalende” zielen te helpen. Zielen die zijn overgegaan van het aardse naar het geestelijke leven helpen zij verder te gaan naar het “Christuslicht”. Door hier op een liefdevolle manier en met respect mee om te gaan, kan voorkomen worden dat deze zoekende zielen de energie van ons aardse zielen gebruiken of verstoren. Dit kan namelijk allerlei klachten in huis veroorzaken zoals: slapeloosheid, onrust, bange kinderen, bedplassen, en alle klachten die voortkomen uit energiegebrek.

De regionale pers heeft enkele jaren geleden een aantal malen aandacht aan de familie van Ipenburg besteed op een beetje sensationele wijze. Dit was volstrekt ten onrechte. Willeke en Eric hebben al een keer bij ons voor de ‘Vrije gesprekskring’ een voordracht gehouden. Zij kwamen daarbij als heel zuiver en integer over. Hun ideeën zijn gebaseerd op de geschriften van een man, die in veel opzichten zijn tijd ver vooruit was, Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Een zeer gerespecteerde levensbeschouwing waaraan we o.a. de ‘vrije scholen’ te danken hebben.

Heeft u belangstelling deze bijzondere mensen te horen vertellen over hun ervaring met het genoemde onderwerp dan bent u woensdag 10 januari om 20.00 uur van harte welkom in de ‘Eendracht’. Kosten f 10,00, incl koffie/thee.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op vrijdag 8 december 2000 overleed op 72 jarige leeftijd mevrouw

Gerharda Hendrika Wossink-Jansen

Nog de middag van die 8ste december was ik in de gelegenheid een gesprekje met Mw Wossink te voeren. Met die zo karakteristieke levendige blik in haar ogen, vertelde zij dat zij zich beter voelde dan de week daarvoor. Uit alles wat zij mij verder vertelde werd duidelijk dat zij haar strijd lust nog lang niet verloren had. Nog altijd beschikte ze blijkbaar over diezelfde geestelijke veerkracht, waarmee zij steeds weer de aanslagen op haar vitaliteit te boven was gekomen. Het heeft dan ook zeker dááaraan niet gelegen dat het sterk verzwakte hart van deze dappere vrouw het nog die

zelfde avond opgaf. Gerda groeide op in een groot en gezellig gezin in het prachtige Noorderbroek, tussen de twee beken. Nadat zij de huishoudschool voltooid had zette zij haar werkkraft in op de boerderij van haar ouders. Met haar heldere verstand had zij liever nog doorgeleerd – maar daar waren de tijden toen niet naar. En al gauw vond zij haar plaats. Haar moeder bleef, zoals dit in de Achterhoek gezegd wordt, ‘voor’ in het huis en Gerda droeg zorg voor ‘achter’. Daarnaast verdiende ze in haar meisjestijd in de avonduren een leuk zakcentje bij, als serveerster in ‘zaal de Vos’ in Westendorp tijdens bruiloften en partijen. Zij deed dit samen met haar levenslange hartsvriendin Hermien Luijmes. Een tijd waar zij met veel genoegen op terugkeek. Tot haar huwelijk met Marinus Wossink heeft zij dit werk gedaan. Een huwelijk waarin haar kennis van zaken van het boerenbedrijf van harte welkom was. De dochters Ada en Ria hadden aan Gerda een geweldige moeder. Bemoeizucht was haar vreemd. “Wat je kunt, moet je doen”, was haar devies. Ook hoorde je haar nooit zeggen: “Maar dat is toch mannenwerk of dat is vrouwenwerk”. Man en vrouw waren voor haar gelijkwaardig. Dat was voor Gerda een vanzelfsprekende zaak. Met al deze eigenschappen gaf zij metterdaad inhoud aan de vrijzinnige levenshouding die zij van huis uit had meegekregen en droeg deze op haar wijze weer over op haar dochters. Een levenshouding, die zij, voor zover ik Gerda heb leren kennen, in het hart droeg.

Haar verantwoordelijkheidsgevoel beperkte zich niet tot haar man, de dochters en de familie, maar reikte tot de hele dorpsgemeenschap van Heelweg. Talloze jaren vormde zij voor Heelweg de centrale figuur voor de collectes van het Kon. Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding.

Op de boerderij rekende zij het tot haar taak de biggen en de zeugen te verzorgen.

Ook het melken ging haar vlot af en de siertuin was haar visitekaartje. De namen van alle planten en heesters wist zij feilloos op te noemen. Helaas begon Gerda, nu alweer 20 jaar geleden, te sukkelen met haar gezondheid. Na iedere ziekenhuisopname krabbelde zij weer dapper op en genoot weer van het leven. Ook nu verwachtten we weer dat zij na haar ziekenhuisopname van afgelopen november zich er wel weer doorheen zou slaan. Het heeft niet zo mogen zijn.

Wij wensen de heer L.C. Wossink, Ada en Alastair, Ria en Dick en haar kleinkinderen die zo dol op haar waren Patrick en Julliët en haar verdere familie, Gods steun bij het verwerken van dit grote verlies.

de kerk van Varsseveld verwijderd dienen te worden”. Waarschijnlijk is in deze periode het Marianum uit de kerk verwijderd. Het verhaal gaat dat slechts drie boerengezinnen katholiek zijn gebleven: Borkes op Harderink, Kemperman op Heebink te Sinderen en Schoemaker op Sleuder in Westendorp. Het Marianum werd als een stuk oud vuil op een puinstortplaats, anderen zeggen in het roggeveld, geworpen en daar werd het gevonden door boer Kemperman die het mee naar huis nam en het in zijn schuur onder hooi en stro verborg. Toen de zaak uitlekte en het daar ook niet meer veilig lag, werd het beeld over de grens gebracht. Andere bronnen zeggen dat het beeld eerst nog in de kapel in Sinderen werd geplaatst alvorens het naar Anholt (D) werd gebracht.

In 1852 heeft de Fürst von Salm-Salm, die heer van Anholt was, het Marianum aan het Augusta-hospitaal van deze plaats geschonken. Het Anholtse ziekenhuis werd in dat jaar namelijk gesticht door zijn vrouw Augusta, Fürstin zu Salm-Salm. In 1856 is pastoor Bluemers, die toen vijf jaar pastoor in Silvolde was, erin geslaagd de helft van het Marianum uit Anholt naar Silvolde te halen. Wellicht was hij op de hoogte van de geschiedenis en de waarde van het beeld. In de Silvoldse Mauritiuskerk is dit deel van het Marianum nog steeds te bewonderen. In de tweede wereldoorlog was dit beeld zelfs de aanleiding tot zondagse bedevaarten waaraan in grote getale werd deelgenomen.

Over de beeldsnijder die dus de “Meester van Varsseveld” wordt genoemd is niet veel bekend. Hij zou tot in 1484 een atelier hebben gehad in Kalkar en verschillende beelden hebben gemaakt voor opdrachtgevers uit de omgeving van Kalkar en Kleve. Hij was bekend als “Meister Arnt”. In 1484 heeft hij zijn atelier verplaatst naar Zwolle van waaruit hij nog steeds opdrachten uitvoerde voor deze streek. Hij staat dientengevolge ook bekend als “Meister Arnt von Zwolle”. In 1492 is hij, waarschijnlijk in de bloei van zijn leven en zijn werk, overleden. De toenaam “Meester van Varsseveld” werd hem gegeven door een kunsthistoricus die het Marianum van Varsseveld als zijn belangrijkste werk beschouwde.

In het Nederrijnse gebied is de uitdrukking bekend: “aussehen wie die Mutter Gottes von Varsseveld”. Deze uitdrukking verwijst naar de gelaatsuitdrukking van Maria in het Marianum. Om uit te vinden van wiens hand de vijftiende en vroeg zestiende-eeuwse beelden waren hebben

Het blijkt dat het geen inwoner van Varsseveld was, noch is er in Varsseveld een beeldhouwersatelier geweest, maar de benaming is ontstaan als verwijzing naar een Marianum dat als één van de belangrijke en zeer herkenbare werken van een vijftiende-eeuwse beeldsnijder gold en dat oorspronkelijk in de kerk van Varsseveld hing. De naam Varsseveld staat dus symbool voor een periode in de kunstgeschiedenis!

Meer hierover. Het Marianum was een dubbelbeeld van Maria, omgeven door een krans van zonnestrallen. Het beeld was bedoeld om vrij in de kerk op te hangen zodat het aan de voor- en achterzijde bekeken kon worden. Het was een eikenhouten beeld van Maria met het kind Jezus dat gepolychromeerd werd (veelkleurig beschilderd). Dit beeld zou vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw, dus de periode waarin het gemaakt is, en in de zestiende eeuw in de toenmalige Rooms Katholieke kerk van Varsseveld (nu de N.H. Laurentiuskerk) hebben gehangen.



*Het Marianum in
de R.K. Kerk te Silvolde.*

Wat is ermee gebeurd? Uit de kerkgeschiedenis van Varsseveld weten wij dat in het jaar 1600 een zekere pastoor Godfried Bucherus in functie was als pastoor aan de (grote) kerk in Varsseveld. Op een zondagmorgen in dat jaar droeg hij nog gewoontegetrouw de H. Mis op in de kerk en 's middags, op het tijdstip van het lof, verkondigde hij dat de H. Mis "een gruwel voor God" was en de goede werken volstrekt niet nodig voor de zielezaligheid. Hij stapte over naar het protestantisme en zowat de hele parochie volgde hem. Ondanks het feit dat de "beeldenstorm" in een deel van Nederland en Duitsland al voorbij was, mogen wij aannemen dat het Marianum tot die tijd nog in de kerk hing. In 1603 moest de Zutphense (protestantse) Classis nog het bevel geven dat "de altaren en de beelden uit

Op woensdag 13 december overleed op 68-jarige leeftijd de heer

Gerrit Johan Tuenter

Het droeve nieuws van zijn heengaan ging als een schokgolf door Varsseveld.

Wie kende Gert Tuenter niet. De bijna legendarische badmeester, was, ondanks dat hij 18 jaar geleden noodgedwongen met zijn taak moest stoppen, nog een begrip. Gert werd geboren op de Gunjansdijk. Op vierjarige leeftijd verloor hij zijn moeder waarna hij opgroeide in een gezin met drieërlei kinderen. Al vroeg moest hij uit werken bij de boer. Bij Heusinkveld aan het Giezenveld had hij het goed naar zijn zin. Hier groeide waarschijnlijk zijn liefde voor het boerenbedrijf en de natuur. Een liefde die hem altijd is bijgebleven en hem later, als hobby nog veel levensvreugde heeft bezorgd. Toch moet Gert nog ander kwaliteiten hebben uitgestraald, want hoe kan het anders, dat Cor Heil in hem de toekomstige badmeester zag en hem in 1953 als zodanig bij de gemeente voordroeg voor dit werk in het toenmalige zwembad in de bocht van de Slingebeek. Cor moet in hem de jongeman gezien hebben die sportiviteit combineerde met een zekere mate van persoonlijk overwicht, gestrengheid en de noodzakelijke sociale vaardigheden.

In die tijd bloeide ook de liefde op tussen hem en Bertha Klein Willink, waarna in 1956 het huwelijk volgde en het jonge stel zich vestigde in het zo prachtig gelegen huis aan de Krommestraat in Westendorp. In de zomermaanden was Gert van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in het open zwembad te vinden en gedurende de wintermaanden was hij voor de gemeente werkzaam in de bossen. Het waren mooie tijden, waarover in Varsseveld nog menig anekdote de ronde doet. Tot 1967 werd er in de beek gezwommen, maar door een verbouwing van de inmiddels leegstaande lagere school aan de Lichtenvoordseweg zou in dat jaar Varsseveld over een, zei het provisorisch, overdekt zwembad beschikken, genaamd: "d' Olde Schole" Vanaf dat moment was Gert het hele jaar door badmeester. Zelf vond hij, terecht, dat hij als badmeester een zware verantwoordelijkheid op zijn schouders had. In zijn eenendertigjarige carrière als badmeester moet hij een kleine twintigduizend mensen naar het zwemdiploma hebben geleid.

Daarnaast was Gert in zijn vrije tijd ook nog zwemtrainer bij de zwemclub "DOS", waarvan hij tot ere-lid werd benoemd. Hoewel zijn werk hem veel voldoening gaf en hij ook veel waardering in ontvangst mocht nemen,

stonden Bertha en Ina bij hem op de eerste plaats.

Een zware rugoperatie in 1982, maakte echter abrupt een einde aan zijn loopbaan als badmeester en moest Gert het noodgedwongen rustiger aan gaan doen, maar dat lag niet in zijn aard. Op velerlei terreinen was hij nog druk. Uit alles sprak zijn liefde voor de natuur. Ook sociaal heeft Gert zijn verdienste gehad. Niet alleen was hij trainer van Dos, maar ook heeft hij nadat hij werd afgekeurd, tot zijn vijftenzestigste aan twee zwemgroepen van gehandicapten leiding gegeven in Zelhem en in Varsseveld. Na afloop dook hij er zelf nog in en zwom dan nog even veertig baantjes. Een kilometer! Zo was Gert nog vol energie en levenslust.

Hij had nog zoveel kunnen betekenen voor Bertha, Ina, Gertie en zijn oogappel Jelle, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Bij dit plotselinge, te vroege en smartelijke verlies wensen wij hen veel sterkte toe.

Op vrijdag 15 december overleed op 80-jarige leeftijd de heer

Hendrikus Roenhorst

Tijdens een huisbezoek, dat ik ruim een week voor zijn overlijden aan hem bracht, toonde de heer Roenhorst nog voor van alles belangstelling. En ik hoor hem nog zeggen: "Ik heb een goed leven gehad". Tegelijkertijd ging echter door mij heen. Gelukkig maar dat de heer Roenhorst tot het einde toe zijn waardigheid heeft mogen behouden en hem een ontluisterende lange lijdensweg bespaard is gebleven. Hendrik Roenhorst werd tachtig jaar gelden geboren, als enig kind, aan de Perenbolterweg in Westendorp. Daar groeide hij op en had er een onbezorgde jeugd. Na de Lagere School, volgde hij, op aanraden van derden, nog de Middelbare Landbouwschool in Winterswijk. Zijn vader had toen al een klein transportbedrijf dat gespecialiseerd was in het vervoer van hout. Direct na zijn schooltijd kwam hij in dit bedrijf. Alles ging destijds nog met paard en wagen. Vooral het uit het bos slepen en vervoeren van de boomstammen was zwaar werk, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vervolgens werden de stammen dan afgeleverd bij zagerijen en klompenfabrieken. Het is nu alweer meer dan vijftig jaar geleden dat het bedrijf verplaatst werd naar het huidige terrein aan de Doetinchemseweg, waar ook de woning werd betrokken door Hendrik en zijn ouders. Naast het werk bij zijn vader, verdiende Hendrik in die tijd nog een zakcentje bij als harmonicaspeler bij de klompendansers van Slangenburg. In die zelfde tijd ook, leerde hij Adri kennen en na hun huwelijk betrokken zij een deel van het huis aan de

AMNESTY INTERNATIONAL

Ook in het nieuwe jaar gaan we door met brieven schrijven voor mensen die zonder proces of zonder eerlijk proces gevangen zitten. En dat zijn er nog altijd heel veel. Het gaat nu alleen een beetje anders. De maandelijks schrijfavond in de bibliotheek vervalst. Men kan nu de brieven en gefrankeerde enveloppen thuisbezorgd krijgen tegen betaling van de onkosten. De brieven zijn al kant en klaar, er hoeft alleen een adres en afzender geschreven te worden. Wilt u meedoen bel dan 617393 (Annie Lammers) of 243077 (Dela Rutgers). In januari gaan er brieven naar de Filipijnen, Turkmenistan en de Verenigde Staten.



KRONIEK VAN DE PASTORIE

De meester van Varsseveld

In de "kroniek van de pastorie" van september 2000 heb ik het verhaal verteld van de heer en mevrouw V. die tijdens een uitstapje in het Limburgse Lottum geconfronteerd werden met de beelden van een beeldhouwer die "de Meester van Varsseveld" werd genoemd. Ik heb toen een oproep gedaan om wat meer te weten te komen over deze beeldhouwer en tot mijn vreugde heb ik inderdaad van twee personen, die ik hiervoor trouwens hartelijk bedank, informatie gekregen.

Voor kunsthistorici, en vooral voor diegenen die de geschiedenis van de Nederduitse beeldhouwkunst bestuderen is "Varsseveld" een heel betekenisvolle naam! In de tweede helft van de vijftiende eeuw leefde en werkte er in het Gelderse gebied in de omgeving van Varsseveld een beeldhouwer die prachtig werk leverde en een eigen, zeer herkenbare stijl van beeldsnijden had. Hij heeft in opdracht van heel wat kerken en kloosters in de omgeving beelden gemaakt. Deze beelden hebben een hoge kunstwaarde en drukken het meesterschap uit van de beeldhouwer: "de Meester van Varsseveld".

Waarom deze naam? Was het een inwoner van Varsseveld? Was er misschien ooit een beeldhouwersatelier in Varsseveld? Of hoe is deze benaming tot stand gekomen? Dit zijn vragen die zich aandienen als men de benaming zo hoort.

KERK OPTIMAAL

is de naam van het programma dat iedere maandag, om de veertien dagen, via radiozender Optimaal FM uitgezonden wordt. Vaste onderdelen zijn: kerkjournaal, gedicht en meditatie. Ook wordt er steeds een interview afgenomen



over een actueel onderwerp. Komende uitzendingen: 15 jan. dhr. Bokhoven over Humanistisch Verbond, 29 jan. dhr. J. Kuiperij over de Zonnebloem, 12 feb. Over Riagg (psychose, schizofrenie) en 26 feb. dhr. Smeenk over genetisch gemanipuleerd voedsel. Het inzenden van nieuws voor het Kerkjournaal wordt op prijs gesteld. Ook reacties op de uitzending of suggesties zijn welkom. Voor diverse werkzaamheden zoeken we medewerkers. Misschien is meewerken aan een kerkelijk radioprogramma iets voor u? Neem dan contact op met Harm Stam, tel. 0314-683934 of Ben Vollmuller, tel. 0314-391195.

WERELDGEBEDSDAG

Vele jaren zijn er op de eerste Vrijdag in maart kerkdiensten gehouden uit verschillende landen. In de drie kerken en in het zorgcentrum te Varsseveld. Door teruglopende belangstelling worden deze diensten de laatste jaren alleen nog gevierd in het zorgcentrum, en dan als weeksluiting. Nu blijkt dat de belangstelling laag blijft, heeft de Wereldgebedsdagcommissie Besloten om te stoppen met het organiseren van deze bijzondere kerkdiensten. Heeft u desondanks toch belangstelling voor deze diensten; in Aalten en Silvolde vinden elke eerste Vrijdag in maart deze diensten plaats.

Namens de Commissie, Dini Gesink, Irene ter Horst, Leni Wiggers.

STICHTING REISWERK NPB-REISGIDS 2001

Als u reizen op eigen gelegenheid bezwaarlijk vindt en belangstelling hebt voor historie, cultuur en natuur van een bepaald gebied in binnen- of buitenland, denkt u dan eens aan een NPB-reis. Kenmerken van een NPB-reis zijn:

- goede technische en inhoudelijke voorbereiding
- verblijf in uitstekende hotels
- ervaren reisleiding

De reisgids kunt u aanvragen bij uw voorganger (zie colofon op pag. 23)

Doetinchemseweg. Allengs nam Hendrik meer en meer de leiding van het bedrijf van zijn vader over en bracht hij vernieuwingen aan, die vooral op het vlak van de efficiëntie en de mechanisatie lagen. Ook zette hij een benzinestation op, dat omdat het viaduct er destijds nog niet was, strategisch gunstig was gesitueerd. Ook werd nog vele jaren 'melk gereden' Op deze veelzijdige, maar arbeidsintensieve wijze werd in het onderhoud voorzien en kon het bedrijf worden uitgebouwd. Ook bij de omschakeling van transportbedrijf naar houtzagerij, nu ca. 20 jaar geleden, was Hendrik nog intensief betrokken Niet alleen in zakelijk opzicht was Hendrik vooruitstrevend. Ook in zijn opvoeding van Ida en Wim toonde hij zich een pedagoog. Als vader iets zei, dan was het gemeend en terecht. Onterecht straffen was er bij hem niet bij.

Drie jaar terug zijn zij er nog op uitgetrokken ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksfeest. Fijn met kinderen en kleinkinderen een week in een vakantiebungalow. Hendrik genoot met volle teugen, maar was later toch weer blij dat hij in zijn vertrouwde omgeving was. Hier aan de Doetinchemseweg genoot hij toch nog het best van het leven. Met de natuur had hij een aparte verstandhouding. Die schonk hem vrede en rust in het hart. Vooral de vogels. Hij kende alle soorten bij name en als hij een nieuwe soort had ontdekt, zocht hij de betreffende vogel op in een naslagwerk. Vele jaren heeft hij zitting gehad in diverse commissies en in het bestuur van het 'Westendorps Volksfeest'. Voor alles echter, genoot hij van de wekelijkse repetities en regelmatige uitvoeringen van zangvereniging DES. Meer dan vijftig jaar heeft hij in dit koor gezongen en de vreugde gekend van de onderlinge vriendschappen. De heer Roenhorst mocht terugkijken op een in alle opzichten geslaagd leven. Moge deze gedachte zijn vrouw, Ida en Han, Wim en Yvonne en de kleinkinderen tot troost zijn bij dit smartelijke verlies

Op zaterdag 23 december overleed op 86-jarige leeftijd mevrouw

Antoinetta Hendrika Rottink-Becking

Tijdens de kerstviering van de gezamenlijke vrouwenclubs, nu tien dagen geleden, was mevrouw Rottink nog helemaal in haar element. Haar levendige ogen volgden alles en ze was volop in gesprek met de dames in haar omgeving. Tijdens de pauze van deze viering informeerde één van deze dames bij mij of ik wist of er ergens nog documentatie was in het archief van onze geloofsgemeenschap om na te kunnen gaan hoe lang zij al lid was van deze groep. "Minstens vijftig jaar", aldus mijn zegsvrouw,

want zij was lid geworden ten tijde van mevrouw Boele, "maar precies weten we het niet". We kunnen het haar nu niet meer vragen en haar slechts eren met woorden van herdenking. Toen mij het schokkende bericht van haar overlijden bereikte welde spontaan bij mij een aantal malen de verzuchting op: "Wat zonde; wat zonde; geestelijke en lichamelijke was zij nog zo vitaal en geïnteresseerd in alles. Mevrouw Rottink was matineus. Altijd vroeg op pad met haar fiets om boodschappen te gaan doen, daarbij iedereen vriendelijk groetend en even enkele woorden van verstandhouding uitwisselend. Ze regelde nog van alles zelfstandig en dacht nog aan alles en iedereen en ze kwam nog, zoals altijd, prima voor zichzelf op. Netta werd geboren en groeide op aan de spoorstraat als enig kind van het bakkersechtpaar Becking. Na haar lagere school doorliep Netta nog de 'vakschool'. Daar werden door haar vriendschappen gesloten met vijf vriendinnen die levenslang hebben mogen duren. Vervolgens werd zij betrokken bij het bakkersbedrijf en de huishouding thuis. Na haar huwelijk met Jan Rottink kwam ook hij in de bakkerszaak. Hij was immers reeds bakker van huis uit. Er moest keihard gewerkt worden. De winkel was Netta's domein, waar zij met groot enthousiasme haar klanten bediende. Met de komst van Truus en Henny, kreeg zij er nog een taak bij, maar dankzij de hulp van Thea, kon zij het allemaal goed aan. Truus en Henny kijken met vreugde terug op een fijne jeugd. Veel tijd voor haar hobby's was er niet, hoewel zij altijd graag gelezen heeft, maar voor onze geloofsgemeenschap stond zij altijd klaar en deed men nooit tevergeefs een beroep op haar. Zo was zij bij de leiding van de zondagsschool betrokken waar haar muzikale (piano begeleiding) inbreng van onschatbare waarde was. Ook tijdens samenkomsten van de vrouwenclub was Netta regelmatig achter de piano te vinden. En nog weer later heeft zij gedurende een aantal jaren zitting gehad in het bestuur van onze geloofsgemeenschap.

Ondanks het tijdsbeslag dat deze taken van haar vergde deed zij het heel graag, want de 'bond' en de vrijzinnigheid stonden bij haar hoog in het vaandel. Netta's besluitvaardigheid was een onderdeel van haar karakter en is ook doorslaggevend geweest bij de beëindiging van de zaak. Hoewel Jan nog wel langer door had willen gaan, was het Netta duidelijk dat dit ten koste zou gaan van zijn gezondheid. Door dit wijze besluit, hebben Netta en Jan nog 10 mooie jaren gehad. Net als in de tijd dat de bakkerij in bedrijf was bleven zij alles samen doen. Vorig jaar was het wel even schrikken toen zij op straat ten val kwam en een bekkenfractuur opliep.

hun eigen leven en laten zich niet leven, maar blijven zichzelf. Van Benin kan Nederland ook nog het één en ander leren. Vergezeld van een bloemetje werd Alie door Janny hartelijk bedankt voor haar inzet en het

LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

Woensdag 10 januari	"Begeleiding naar de geestelijke wereld" door Eric en Willeke Ipenburg
Woensdag 14 februari	"Depressiviteit, de verschijnselen, de oorzaken, preventie en genezing" door Arthur Gerritsen.
Woensdag 14 maart	Lezing door Mw. A. Blok uit Varsseveld. Onderwerp: "Joodse Mystiek".
Dinsdag 27 maart	Gemeenteavond met duo "De Bouwmeesters" uit Halle.
Zondag 28 oktober	Buitengewone kerkdienst in het dialect, door prof. dr. Anne van der Meiden (aanvang 10.00 uur).

gepresenteerde, wat door een dankbaar applaus werd onderstreept.

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 13 februari. Hierover wordt u in de volgende Eendracht geïnformeerd.

AKTIVITEITEN BIJ AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN

Deze treft u aan in een speciaal hiervoor vervaardigd boekje dat u gratis mee kunt nemen bij het verlaten van de kerk of de verenigingszaal de 'Eendracht'.

Adressen kerkgebouwen: Afd. Aalten, Prinsenstraat 27, Afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13, Afd. Zelhem Piersonstraat 4

LEZINGEN BIJ DE HERV. / GEREFORMEERDE FEDERATIE

Op 17, 24 en 31 januari en op 7 februari van 20.00 tot 22.00 uur is er in de Keurhorsterkerk een bijbelkring o.l.v. Ds P.G. Schoneveld.

Benin en de daaraan voorafgaande en naderhand volgende contacten met vertegenwoordigers van Benin zou vertellen. Momenteel (14 november) is er weer een delegatie uit Nederland (waarvan drie uit Wisch) in Benin. De aanleiding van deze contacten vloeit voort uit het gegeven dat de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen één van haar beleidspeerpunten en doelstelling is het meewerken aan een duurzame wereldwijde ontwikkeling. Benin ligt in West Afrika, aan de Atlantische Oceaan. De oppervlakte is 3,5 keer Nederland met een bevolking van 5,7 miljoen inwoners. De bevolkingsdichtheid ten opzichte van Nederland is dus ongeveer 1 op 10. Ten aanzien van onderwijs, gezondheidszorg, drinkwatervoorzieningen, telefoonverbindingen en werkgelegenheid is er nog een grote achterstand t.o.v. Nederland. Wat het onderwijs betreft is er een leerplicht, maar ongeveer 50% van de jongens en 25% van de meisjes voldoet aan die plicht. Er is wel sociale controle voor bezoek op scholen, maar de noodzaak van onderwijs wordt nog niet algemeen erkend. Werken staat voorop. Politiek gezien is Benin rustig. Lange tijd was het een Franse kolonie. Daarna had het een militaire communistische dictatuur waaraan in 1989 een einde kwam en sindsdien is het een democratisch land. De voertaal is Frans en daarnaast zijn er een honderdtal lokale talen. Het onderling communiceren is dus lang niet eenvoudig. Uitleg wat via taal niet kan, doen ze vaak via een toneelspel, waarbij ook mensen in de zaak erbij worden betrokken. Ondanks vele eeuwen van koloniale heerschappij zijn inheemse tradities belangrijk gebleven, o.a. een oeroude verering van geesten. Zeventig procent van de bevolking hangt deze aan waarin verschillende goden worden aangeropen om de meest uiteenlopende problemen op te lossen. Daarnaast is 15% R.K. en 15% moslim. Veel inwoners van Benin wonen, leven en werken op het platteland. Een groot deel van de daar verbouwde gewassen, o.a. rijst, katoen, manioc (cassave of tapioca), graan en palmolie is in eerste instantie voor eigen gebruik, maar o.a. katoen, palmolie en graan worden ook geëxporteerd. De handel vindt er veel op en via de markten plaats. Behalve dat, zijn de markten een geliefd project voor de streek. Behalve dat er verschillende producten worden verhandeld, zijn er ook takken van dienstverlening, o.a. de kapper en de kleermaker en daarnaast of misschien wel in de eerste plaats, veel contacten. Benin mag dan arm zijn, de vertoonde dia's gaven geen beeld van een arm en zielig volk, maar op een heel andere manier gaven ze blijk van een rijk en sterk volk te zijn, met veel gemeenschapszin en zelfbewustzijn wat o.a. ook tot uiting komt in de fleurige kleding. Ze leven

Wonderlijk snel genas zij hiervan en na enkele maanden werd zij alweer op de fiets in het dorp gesignaleerd. Helaas is aan dit dienstbare, liefdevolle, goede en mooie leven thans een einde gekomen. Vanuit ons geloof mogen wij echter weten dat thans de Almachtige haar op heeft genomen in Zijn eeuwig rijk van Liefde en Licht, waar zij verenigd is met allen die zij heeft lief gehad en die haar zijn voorgegaan in het bijzonder haar man Jan. Moge deze gedachte Truus, Henny, Wim en vele goede bekenden tot troost zijn.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr B. Mateman. en Hr G.H. Ankersmit. Thans verblijven nog aldaar Mw G.A. Coops-Hofs; Mw Radstake-Kolenbrander; Mw J.J. Hoefman-Oberink; Mw B.J. van de Berg en Hr H.A. Luijmes. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof en Mw B.A. Duitshof-Jolink. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen verbleef Mw B. Schuurman-Maatkamp, ook zij is thans weer thuis. In Pronswede te Winterwijk verblijft momenteel voor verder herstel Mw E. Plante-Dekker De heer B. Weikamp verblijft nog tijdelijk in een van de 'TOP' kamers van de Bettekamp. Mw H.A. Wisselink-Scheuter die de afgelopen maand in een TOP-kamer van de Zonnekamp verbleef is thans weer thuis.

GIFTEN

Van Mw H.K. mocht een van de huisbezoeksters de afgelopen maand f 25,-- in ontvangst nemen en van N.N. ook f 25,--. Van de familie D. ontvingen wij f 10,- voor het bloemenpotje. Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.



GEBOREN

Op 28 november 2000 werd het leven van Arjan en Christa te Lindert-Rougooor verrijkt door de komst van hun zoon "Jan Willem", roepnaam Jan. Zelhemsseweg 32 7051 ZD Varsseveld, tel. 230845.

'Voor ons een tweede wonder, maar net zo bijzonder', was de prachtige aanhef van de geboorte aankondiging van "Kim" dochter van Richard en Annet en zusje van Tara Bruggink. Kim werd geboren op 15 december 2000. Zelhemsseweg 17 7051 ZB Varsseveld, tel. 242748.

Beide ouderparen wensen wij van harte geluk en spreken de wens uit dat de Almachtige Jan en Kim zal behoeden.

NIUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND

Uit Hollingstdt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit Varsseveld over te brengen. Het betreft hier de families Knutsen, Kiene en Gramlow. Zij spreken allen de hoop uit dat ook in 2001 de onderlinge band weer verstevigd zal worden door hun bezoek aan Varsseveld, dat zal plaatsvinden in de week van 20 juli tot 25 juli. De definitieve dagen volgen in een van de volgende edities. Zij hopen met een representatieve delegatie te komen!

EN UIT HET BINNENLAND

Mevrouw Willemien Beunk-Wisselink is onlangs bij mevrouw C.P.E. Boele-van Veeren op bezoek geweest in Utrecht. Zij maakt het momenteel heel goed en kan dankzij een zeer geavanceerde oog-operatie weer goed zien. Mevrouw Boele merkte in dit verband wel op: Sinds ik weer goed kan zien, zie ik veel ongerechtigheden! Zij heeft mevrouw Beunk gevraagd aan allen die haar nog gekend hebben de hartelijke groeten over te brengen.

EEN KORTE TERUGBLIK

De kerstviering van de zondagsschool op zondag 17 december, was weer als vanouds. Hartverwarmend en soms ontroerend en sfeervol. De kinderen speelden het kerstverhaal met volle overtuiging en ook was er van enkele kinderen een instrumentele bijdrage. Wat heerlijk dat dit bij onze geloofsgemeenschap nog zo kan! Nogmaals hartelijk dank aan Gwen en Erna, de kinderen en allen die verder behulpzaam zijn geweest om er weer een fijne viering van te maken.

Tijdens de Kerstavonddienst was de kerk geheel bezet en zong ons koor weer de sterren van de hemel. Op het moment dat de dienst een aanvang zou gaan nemen begon het te sneeuwen en toen de kerkgangers de kerk verlieten troffen zij een besneeuwd dorp aan. Eindelijk weer eens (na 18 jaar!) een witte kerst.

Helaas, was door diezelfde sneeuw, de opkomst tijdens de kerstmorgen dienst minder dan gewoonlijk. Heel jammer, want Hermien te Raa heeft

de donderdagen o.a. de koffie en thee te verzorgen, maar alleen is maar alleen en de week heeft meer dagen. Het bestuur vraagt vrijwilligers! Als u belangstelling heeft en u wilt daadwerkelijk "een steentje" bijdragen neem dan zo snel mogelijk contact op met de voorzitter (0315-241572). De brieven van de vrijwillige bijdragen zijn bijna allemaal binnen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de toegezegde bedragen en de reacties. In de begeleidende brief van de vrijwillige bijdrage is de toelichting betreffende de verwachte bijdragen van jeugdleden vergeten. Dit heeft o.a. geleid tot verschillende telefonische vragen. Het bestuur zal deze jonge mensen een reactie sturen.

Namens het bestuur, H.C. van Duijn.

PROGRAMMA VAN DE VROUWENCLUBS

Donderdag 11 januari	club II	Nieuwjaarsvisite.
Maandag 22 januari	club I	Bijeenkomst 2 uur.
Maandag 5 februari	club I	Bijeenkomst 2 uur.

OVERIGE AKTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING DEZE MAAND

60+ CLUB

Als deze editie van de 'Eendracht' bij u in de bus valt, heeft de nieuwjaarsbijeenkomst van de 60+ club reeds plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst van de zestigplussers is op dinsdagmiddag 13 februari, aanvang 14.30 uur. Sophie van Schaik zal dan over Roemenië vertellen.

Wanneer u geen vervoer heeft en toch wilt komen, kunt u bellen naar dhr. Hemink, tel. 0315-241486. U wordt dan gehaald en weer thuisgebracht.

VERSLAG 60+ CLUB VAN 14 NOVEMBER J.L.

Na de gebruikelijke onderlinge begroetingen en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes onder het genot van koffie of thee werd de bijeenkomst door Janny geopend waarbij ze o.a. mededelingen deed over de gezondheidssituatie van Narda Schuurman en dat haar bij thuiskomst een attentie van de 60+ers was bezorgd. Hierna werd het woord gegeven aan Alie Groot Nibbelink-Bussink die haar ervaringen over het bezoek aan

*De schoonheid van elk seizoen.
De schoonheid van zwermdende vogels.
De schoonheid van de liefde.
De schoonheid van een spelend kind.
De schoonheid van mooie muziek.
De schoonheid van het avondrood.
De schoonheid van elk jong leven.*

Zo staan wij weer aan het beginnend nieuwe jaar.
Laten wij de schoonheid van het leven zien met ogen van verwondering.
Mede namens mijn vrouw wens ik u een gezegend 2001 toe,
met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Hoewel het nieuwe jaar al weer een paar weken oud is wil het bestuur u allen toch nog een goed 2001 wensen met respect voor elkaar. Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben het afgelopen jaar weer hun medewerking verleend bij vele activiteiten en werkzaamheden. Het geeft een warm gevoel en vertrouwen naar de toekomst te weten dat zoveel echte betrokkenheid aanwezig is.

Het is jammer dat Narda en Herman Schuurman stopten met de werkzaamheden van het beheer van de kerk en de verenigingszalen, maar wij respecteren hun wel overwogen besluit. Ze willen geen receptie, daarom is in overleg met hen besloten in de komende jaarvergadering op gepaste wijze aandacht aan dit afscheid te schenken. Deze vergadering zal in de week van 5 maart gehouden worden, nader bericht volgt in de "Eendracht" van de maand februari. Narda en Herman bedankt voor jullie inzet en samenwerking.

Ben Kraan is bereid gevonden een groot aantal werkzaamheden van het beheer van de kerk en de verenigingszalen op zich te nemen. Het is een kostenfunctie van beperkte aard, zoals die omschreven wordt in de handleiding "rechtspositie kosters/kosters-beheerder", voor een aantal uren per week. Voor de koffie- en theevoorzorging tijdens de bijeenkomsten en activiteiten, alsmede voor het schoonhouden van de Eendracht vragen wij nog vrijwilligers. Wij zijn blij dat Jo Colenbrander al actief is om vooral op



prachtig gezongen.

De 'Oudejaarsdienst' was heel stemmig dankzij de medewerking van een koper-ensemble uit de Christelijke muziekvereniging 'Psalm 150' uit Dinxperlo.

BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI

Op zondag 14 januari wil ik nog even stil staan bij het begin van het nieuwe jaar en wat misschien voor onze persoonlijke toekomst van belang kan zijn.

Uw zeer bijzondere aandacht vraag ik voor de Oecumenische diensten op zondag 21 januari.

Het is dan de zondag voor de eenheid van de kerken. Al vele jaren is het dan de gewoonte dat in een van de Varsseveldse kerken een gezamenlijke dienst wordt gehouden, waarin een van de plaatselijke voorgangers voorgaat. Er is hiervoor een wisselrooster. Tot nu toe was het zo dat wij als NPB die dag geen eigen dienst hadden zodat onze leden de mogelijkheid hadden naar die oecumenische dienst te gaan. Bij de Hervormd/Gereformeerde Federatie was dit maar gedeeltelijk het geval. Daar werden op die dag nog een paar gewone diensten gehouden. Dit jaar echter zouden ook bij hen alleen de oecumenische dienst in het rooster staan. Deze dienst zou dan bij ons in de kerk plaatsvinden terwijl Ds G Wessels zou voorgaan. Voor alle duidelijkheid, dit blijft ook zo. Alleen bestond bij de Federatie de vrees dat onze kerk te klein zou zijn om alle kerkgangers van Varsseveld en omgeving te herbergen.

Uit deze vrees werd het idee geboren om toch nog in één van de kerken van de federatie een dienst te houden, maar in hetzelfde kader en met mij als voorganger. Het bestuur en ik hebben hiermee ingestemd en nu zal het zo zijn dat er gelijktijdig bij ons in de kerk en in de Keurhorstkerk op Sinderen Oecumenische diensten zullen plaatsvinden met hetzelfde thema en een ongeveer gelijklopende liturgie terwijl bij beide diensten ook de kinderen betrokken zullen worden. Deze diensten zullen aanvangen om 10.00 uur. In deze Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen staan in 2001 centraal de woorden van Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het licht". Kernachtige woorden die deel uitmaken van de indrukwekkende afscheidsrede tot zijn leerlingen. Daarin probeert Jezus zijn



volgelingen, dus ook ons, ervan te doordringen dat zijn boodschap er een voor alle tijden is en wil de wereld ooit gelukkig worden, dit niet kan zonder het opvolgen van zijn aanbevelingen en het volgen van zijn gestalte. Misschien is deze opzet voor onze Sinderense leden een goede gelegenheid om eens dicht bij huis ter kerke te gaan!

Zondag 28 januari wil ik het met u even hebben over het belang van 'de stilte' in deze luidruchtige tijd.



UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Een van onze leden trof in een ander blad de navolgende anekdote aan die ik u niet wil onthouden. Een zesjarig jongetje schreef een brief (met spelfouten) aan God. Deze luidde als volgt: "Lieve God. Ga jij graag naar school? Of moet je ook wel eens in de hoek staan? Ik wel, maar dan loop ik weg. Lieve God, ik vraag iedere avond aan jou om een nieuwe rug voor mijn moeder, wan die huils heel veel omdat ze zere rug heeft. Of zit je nog in Biafra, want je hebt nog niet een nieuwe rug gebragt. Of doe anders altijd mooi wer op de werelt, dan doet het mijn moeder niet zoveel zeer. Wanneer kan ik eens op de golven lopen net zoals jij? Mijn moeder seg dat mag ik niet doen want dan versoep ik. Nou lieve God, kom maar gauw turug, de groeten aan je vrouw en de groeten van Klaas".

EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK,

aan het adres van Narda en Herman Schuurman-Maatkamp voor de vele jaren van zeer prettige samenwerking welke ik met hen mocht hebben en voor de grote en nauwgezette zorg welke zij, in alle opzichten, bij hun werkzaamheden als beheerders van de kerk en de verenigingsgebouwen hebben betracht.

NOG EEN WOORD VAN DANK

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. Zij mogen echt wel eens

genoemd worden. In het bijzonder mevrouw Willy Freriks-Gemink die zich achttien jaar lang voor de zondagsschoolcommissie heeft ingezet en daar nu, terecht, mee ophoudt.

TOEVAL ?

Tijdens de overdenking van de Oudejaarsdienst ging ik even in op een meer dan dertig jaar oude film 'A space Odyssey in the year 2001' Een film die nooit echt bekend is geweest omdat er geen romantische of spectaculaire dingen in gebeuren. Ik dacht dan ook dat ik misschien een van de weinigen was die nog herinneringen aan deze film bewaarde omdat er een aantal filosofische denkbeelden in verbeeld werden. Dit was echter een misrekening. De beroemde (en toevallig ook door mij zeer gewaardeerde) Franse synthesizer-specialist/componist Jean Michel Jarre bleek diezelfde avond (dus iets eerder) in Japan een concert te hebben gegeven met hetzelfde thema, voor een 30.000 koppig publiek. De op Sri Lanka wonende schrijver van het verhaal, Arthur Clarke, (die moet minstens 90 jaar zijn!) leverde via een satellietverbinding op een reuzen televisiescherm nog zijn bijdrage aan dit concert.

GOOI NIET TE SNEL IETS WEG

Iets kan misschien voor u geen waarde meer hebben, maar voor anderen wel. Zo bijvoorbeeld heeft mijn vrouw bij het schrijven van het jubileumgedenkboek van onze afdeling veel gehad aan oude foto's en brieven en notulenboeken. De heer Ben Kreeftenberg kwam bij het opruimen van een kast ook nog weer stukken tegen die verband houden met de NPB en onze afdeling. Ik heb ze thans in mijn bezit en zal ze op mijn beurt weer overdragen aan onze archivaris de heer S. Blom. Voor mijn gevoel zeer waardevolle historische documenten. Mocht u dus iets tegenkomen dat ook met onze afdeling te maken heeft, gooi het dan niet weg, maar geef het even af, bij mij of de heer Blom.

TENSLOTTE,

Laat ik hieronder, met instemming, een gedicht volgen dat ik ontving van de heer Jan Kiers:

Leven in dit millenium.

*Essentieel om te genieten in het leven is:
Te kijken naar de schoonheid van het leven
De schoonheid van de bloemen.*