

# Januari 2003

Zondag  
12 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: *'Wat mogen wij vragen'* bij Mattheüs, 7:11. Na afloop koffie in de Eendracht.

Zondag  
19 januari Gebedsdiensten voor de eenheid van de Christenen in twee kerken in Varsseveld en Sinderen: Het thema van beide diensten luidt: *'Wij dragen deze schat in aarden potten'* bij Marcus 7:24-30

10.00 uur: Kerk Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (dus bij ons in de kerk) : voorganger Ds T.L. Bakker.

Deze dienst wordt vocaal ondersteund door het zangkoor 'Laus Deo', o.l.v. Dhr Gerrit te Lindert.

Vanaf 10.00 uur is er zondagschool en kindernevendienst in de 'Eendracht', Beatrixstraat 1a. Alle kinderen van het dorp tussen 5 en 12 jaar, dus zowel van N.H./Geref. en R.K. en Vrijzinnige huize zijn daar van harte welkom. Om ca 11.30 uur kunnen ze weer worden opgehaald.

10.00 uur Keurhorstkerk, Sinderenseweg, Sinderen. Voorganger: Ds A.M.J. Meijer. Ook hier luidt het thema dus: *"Wij dragen onze schat in aarden potten"* Deze dienst wordt instrumentaal ondersteund door "De Esbloazers" o.l.v de heer Henk Geurink.

Ook hier is er kindernevendienst waarbij de kinderen van alle gezindten van harte welkom zijn.

Na afloop van deze diensten staat in beide kerken een kopje koffie voor de kerkgangsters klaar.

Zondag  
26 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: *'Kan van Nazareth iets goeds komen ?'*, bij Marcus 6:1-6

Zondag  
2 februari Geen dienst.

69<sup>ste</sup> Jaargang

No. 504

Januari 2003

## KRISHNAMURTI: DE MENS VOLSTREKT ONVOORWAARDELIJK VRIJ MAKEN

In 1910 liep een Engelsman, C.W. Leadbeater, langs een strand in India. Hij zag daar een hem onbekende jongen van 14 jaar en besepte op dat moment dat hij hier te maken had met een heel bijzonder mens. Hij heeft de jongen toen onder zijn hoede genomen en meegenomen naar Engeland waar hij hem heeft voorgesteld aan het theosofische gezelschap waarvan hij lid was.

Ook hier besepte men dat men met een heel bijzonder jongeman te doen had die wel eens de nieuwe 'wereldleraar' zou kunnen zijn. In de jaren die volgden werden de intuïtieve verwachtingen die de heer Leadbeater omtrent Jiddu Krishnamurti had, bevestigd. Krishnamurti ontwikkelde zich tot een heel bijzonder mens met heel oorspronkelijke en visionaire denkbeelden. In de twintiger en dertiger jaren trok hij heel de wereld over om op grote massabijeenkomsten inzichten te verkondigen. Een dame die destijds in Nederland een van deze lezingen had bijgewoond schreef mij tien jaar geleden nog vol enthousiasme over die ontmoeting. De betreffende openluchtbijeenkomst vond plaats in Ommen waarbij ca 5000 toehoorders aanwezig moeten zijn geweest! Hij heeft toen zo'n diepe indruk op haar achtergelaten, dat veel van zijn denkbeelden haar haar leven lang zijn bijgebleven en tot steun zijn geweest. Na verloop van tijd bemerkte Krishna-



murti echter tot zijn schrik dat de mensen in hem een soort van Messias gingen zien en dat er een soort sekte rond hem ging ontstaan. Dit was volstrekt in strijd met de ideeën die hij verkondigde. Die hielden namelijk in dat de ultieme bestemming van het mens zijn is: je volstrekt en onvoorwaardelijk vrij te maken. Door zich nu van zijn persoon en zijn gedachten volledig afhankelijk te maken leverden de volgelingen wederom hun vrijheid in. Daarom besloot hij zich uit de beweging die zich rond hem had gevormd terug te trekken en nog alleen als onafhankelijk raadgever en publicist op te treden. Om een indruk te geven van zijn denkbeelden laat ik hierna een vraaggesprek volgen tussen hem en een leerling uit de Rishi-Vallyschool in India, dat is overgenomen uit zijn boek: **‘Over opvoeding’** :

Krishnamurti: *“Ik dacht er gisteren aan dat ik nu al zo’n veertig jaar naar deze vallei kom. Mensen kwamen en gingen. Bomen stierven, nieuwe groeiden op. Een aantal kinderen kwam naar deze school, werden ingenieur of huisvrouw en verdwenen geheel in de massa. Soms kom ik ze tegen op vliegvelden of bijeenkomsten, heel gewone mensen. En als jullie niet goed oppassen worden jullie ook zo”.*

Student: *“Wat bedoelt u met gewoon?”*

Krishnamurti: *“Net als andere mensen zijn: met hun zorgen, hun corruptie, hun gewelddadigheid, hun onverschilligheid en ruwheid. Een baan willen hebben en deze willen behouden en sterven in die baan. Dat noem ik gewoon – niets nieuws te hebben, niets fris, geen vreugde in het leven, nooit nieuwsgierig zijn of intens of hartstochtelijk, nooit iets uitvinden, maar zich altijd maar conformeren. Dat bedoel ik met gewoon. Dat wordt burgerlijk genoemd; een machinale levenswijze, een routine, verveling.*

Student: *“Hoe kunnen we het gewoon-zijn kwijtraken?”*

Krishnamurti: *“Wees niet gewoon. Je kunt het niet kwijtraken. Je moet het alleen niet zijn.*

Student: *“Hoe meneer?”*

Krishnamurti: *“Er is geen ‘hoe’! Weet je wat een van de meest negatieve vragen is?: ‘zeg me hoe?’ Door de hele wereld vroeg de mens altijd ‘zeg me hoe’. Als je een gifslang ziet, zeg je niet: ‘vertel me alsjeblieft hoe ik moet wegrennen’. Je rent gewoon weg. Op de zelfde manier, als je ziet dat je gewoon bent, ren je weg, laat het achter; niet morgen,*

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



- Voorganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:** B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
- Administrateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
- Gironummer** 846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75, Voor II: Mw. M. Jansen-Zeepphat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
- 60+ Club:** Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23 en Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH,Harreveld, (0315) 24 14 40, e-mail: gussie@tref.nl
- Leiding zondagsschool:** Erna Wolsink-Semmelink, e-mail: erna@fam-wolsink.myweb.nl (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** vacant
- Autodienst:** Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Cassetdienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

in activiteiten genoemd worden die binnenkort in deze regio plaatsvinden. Deze onderdelen worden afgewisseld met muziek. Ook wordt er steeds een interview afgenomen. Voor de komende tijd staan de volgende onderwerpen op het programma:

Maandag 13 januari: M.O.V. (Missie Ontwikkelingswerk Vredesvraagstukken), Wehl.

Maandag 27 januari: Discussie: Theo Reuling over de diakenkring in Dekenaat Montferland

Maandag 10 februari: Jodendom

Maandag 24 februari: Scravana in Doetinchem



### AMNESTY INTERNATIONAL

Goed nieuws: Peruaanse Elayne León Rios na tien jaar vrij! Zij werd op 19-jarige leeftijd onterecht gearresteerd vanwege vermeend lidmaatschap van de terreurorganisatie "Lichtend Pad". Ze kreeg dertig jaar gevangenisstraf, werd gemarteld en verkracht. Amnesty voerde verschillende acties voor haar en begin oktober werd ze vrijgelaten! In het nieuwe jaar gaan we dus gewoon door met schrijven, omdat het helpt! Er kan geschreven worden naar Ethiopië om opheldering over de verblijfplaats van een "verdwenen" gevangene en om een eerlijke rechtszaak voor hem. De tweede brief is voor de president van Wit-Rusland met het verzoek om drie gewetensgevangenen vrij te laten, die gevangen zitten omdat ze hun mening over de regering gegeven hebben. De 3e brief gaat naar Eritrea om vrijlating te vragen voor een aantal gewetensgevangenen, die alleen vastzitten omdat ze kritiek hadden op de autoriteiten. Wilt u meedoen of alleen inlichtingen vragen, bel dan naar Annie Lammers (617393) of Dela Rutgers (243077).

#### *Ouwejaar 2002*

*'t Is weer veurbi'j, 't is weer gebeurd,  
tweeduzend twee wordt weer weg gestuurd.*

*Nao datte zien werk hier hef gedaon,  
motte, al spit 't mien dan ok,  
veur tweeduzend drie an de kante gaon.*

*'k Wet niet of jullie 't betreurt,  
maor ik vind 't wel jammer,*

*want 'k hadde nog zo vulle willen doen wat niet is gebeurd.*

*'k Hoppe dat tweeduzend drie mien de kans wil geven,  
dat ik de verplichtingen nog nao kan kommen,  
die der over bunt gebleven.*

*Misschien kwamen jullie d'r ok niet met klaor,  
Maor daorum niet minder. Vulle geluk in't ni'je jaor..*



*maar nu!"*

Door middel van dit soort dialogen heeft Krishnamurti getracht zijn denkbeelden op de mensen over te brengen. De bekende Engelse schrijver Aldous Huxley, die hem in 1955 in Zwitserland hoorde spreken schreef over die ervaring: *Éen van de meest indrukwekkende dingen die ik ooit heb gehoord. Het leek alsof je rechtstreeks naar een redevoering van de Boeddha luisterde –zo'n kracht, zo'n intrinsieke autoriteit, zo'n onvoorwaardelijke weigering de doorsnee burger enig ontsnappingsmiddel of surrogaat, goeroes, verlossers of Führers toe te staan.*

**Om die zelfstandig denkende vrije mens was het Krishnamurti te doen.**

Donderdag 16 januari wil de heer Peter Swagerman nog dieper op de ideeën van Krishnamurti ingaan en deze ook nog plaatsen in het kader van andere verlichte denkers als Lao Tse.

Deze lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a te Varsseveld. Toegangsprijs €5,- inclusief koffie/thee.

A.M.J. Meijer.

### BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 28 november 2002 overleed op 74-jarige leeftijd geheel onverwacht de heer

*Willem Goossens*

De heer Goossens heb ik mogen leren kennen als een rustige, tevreden man met een heldere kijk op de werkelijkheid. Met weinig woorden zag hij kans aan te geven hoe hij over bepaalde zaken dacht. Maar hij was er de man niet naar om op de voorgrond te treden. Voorop stond bij hem het dienstbaar zijn aan het welzijn van zijn gezin. De heer Goossens stond met zijn goede lichamelijke conditie nog volop in het leven en was metterdaad nog betrokken bij het bedrijf. Het was dan ook tijdens werkzaamheden in de stal, dat hij werd getroffen door een hartstilstand waardoor hij geheel onverwacht uit dit leven werd weggerukt.

Wim Goossens werd geboren in Meddo en groeide daar op, samen met zijn tweelingbroer en zijn zuster. Het was een fijn en hecht gezin, waarin Wim de vrijzinnige kijk op het leven en de verdraagzame houding ten opzichte van de medemens met de papelepel werd meegegeven. Een

visie die hij in woord, maar vooral in stille daden, zijn leven lang heeft hooggehouden. In 1958 trouwde hij met Rikie Abbink te Sinderen. Voor Rikie was Wim een hartelijke en degelijke man met een zorgzaam hart voor het gezin en een harde werker voor het bedrijf. Rikie en de kinderen hadden aan hem een gemoedelijke en milde man en vader met een zorgzaam hart. Altijd was hij opgewekt en had hij goede zin. Alles was met hem bespreekbaar. Nadat Henk en Wim in de zaak waren gekomen konden zij hun ideeën vrijelijk met vader bespreken en stond hij open voor vernieuwing. En ook Gerrie kon met haar zaak op zijn steun en medewerking rekenen. Voor onze geloofsgemeenschap heeft hij als bestuurslid zijn taak nauwgezet vervuld. Ook ten aanzien van vrienden en buurtgenoten toonde hij zijn trouw. Geheel overeenkomstig de heer Goossens zijn credo: “Je moet met iedereen kunnen omgaan, maar vooral met mensen die je nodig hebben.” De laatste jaren putte hij ook veel vreugde uit de omgang met zijn kleinzoons Koen en Tom en deed hij allerlei spelletjes met hen. Daarnaast beleefde hij veel genoeg aan de rijke natuur in de omgeving van de Kasteelweg en aan de enkele keren per jaar dat hij gedurende het seizoen samen met zijn tweelingbroer op jacht kon gaan in de buurt van Meddo.

Moge de Eeuwige Rikie, Henk, Arie, Gerrie en Louis de kracht schenken het verlies van deze van trouw vervulde man te verwerken.

Op 2 december 2002 overleed op 96-jarige leeftijd de heer

*Jan Willem Veldhorst*

De laatste vier jaar waren de gesprekjes die ik met de heer Veldhorst voerde, wat aan de fragmentarische kant. Zijn toenemende doofheid was daarvan de oorzaak. In de jaren daarvoor beschikte hij nog over een redelijk goede vitaliteit en heb ik nog interessante gesprekken met de heer Veldhorst kunnen voeren. Zo herinner ik mij dat toen ik in 1992 bij hem langs kwam hij op dat moment bezig was zelf de strijk te doen. En uit de gesprekken die ik met hem had, rees voor mij het beeld op van een geboren leraar. Anderen kennis overdragen, was voor hem geen beroep maar een roeping. Vandaar ook dat hij nooit een dag met tegenzin naar zijn werk is gegaan en ook nooit problemen heeft gehad met zijn leerlingen. Hij stelde er een eer in jonge mensen te begeleiden op hun studiepad naar een plaats in de maatschappij die maximaal beantwoord-

## **UITNODIGING**

**voor iedereen in Varsseveld e.o.**

Donderdag 6 februari zal drs. Rinus van Warven van het “Ned. Albert Schweitzer Fonds” een lezing geven over het onderwerp “Eerbied voor het leven”. Locatie: in het “Koor van de Grote Kerk”. Behalve ethicus en arts was doctor Schweitzer ook een goede organist en willen we in de kerk muziek ten gehore brengen, vandaar het gebruik van de geluidsinstallatie van de kerk. Op 6 februari zijn de verkiezingen al weer achter de rug en maken we ons op om opnieuw in onze democratie onze waarden te bepalen en de normen te benoemen. Vanuit het verleden reiken wijze Christenen ons ideeën aan om mee verder te gaan. Aards leven vormt een geheel van planten, dieren en mensen. Het begin van het ene is het einde van het vorige. Welke waarde hecht je aan welk onderdeel? Van stamcellen tot levenseinde. Maken we het onszelf moeilijker dan het is?

De toegang is gratis maar een donatie voor het N.A.S.F. is van harte aanbevolen! Voor meer informatie: Het Ned. Albert Schweitzer Fonds, te Utrecht, (030) 880 14 99 en voor opgave voor deze avond S. van Schaik tel. (0315) 24 23 74 of een briefje in de bus van het kerkelijk bureau voor 30 januari.

## **AKTIVITEITEN BIJ AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN**

Deze treft u aan in een speciaal hiervoor vervaardigd boekje dat u gratis mee kunt nemen bij het verlaten van de kerk of de verenigingszaal de ‘Eendracht’. Adressen kerkgebouwen: Afd. Aalten, Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13 en afd. Zelhem Piersonstraat 4

## **ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK TE VARSSEVELD**

Donderdag 9 januari, 10.00 uur: “*Ontmoeting rond de Bijbel*”, in vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten. Contactpersoon is Christel Geurink, tel. (0315) 617611.

## **KERK OPTIMAAL**

Kerk Optimaal is de naam van het programma dat ‘s maandags, om de veertien dagen, van 20.00 tot 21.00 uur, via de radiozender Optimaal FM uitgezonden wordt. Een werkgroep, waarbinnen verschillende kerken uit de regio vertegenwoordigd zijn, stelt het programma samen. Vaste onderdelen zijn: meditatie, voordracht van een gedicht en het kerkjournaal waar-

**Het kerkelijk jaar in kleuren:** Adventstijd: paars, Kerst tot en met Epifanie: wit, de periode na Epifanie tot de 6<sup>e</sup> zondag voor Pasen: paars, witte donderdag: wit, Goede vrijdag: zwart of rood, Stille zaterdag: rood of zwart. Vanaf de Paasnacht tot en met de zondag na Hemelvaart: wit, Pinksteren: rood, zondagen na Pinksteren: groen

**Bij bijzondere gelegenheden:** Uitvaartdienst: paars of wit, huwelijksbevestiging: rood of wit. Bevestiging ambtsdragers/ bestuursleden: rood.

Angelique Niks- van Oosten.

## **OECUMENISCHE WERKGROEP VARSSEVELD**

### **Week van het voor de eenheid van de Christenen,**

met het thema: *“Wij dragen deze schat in aarden potten”*. De gebedsdienst van 19 januari zal in twee kerkgebouwen gehouden worden, beide diensten beginnen om 10 uur !! **Varsseveld:** NPB-kerk, voorganger Ds. T.L. Bakker, koor: Laus Deo o.l.v. Gert te Lindert, organist Bert Vinke. **Sinderen:** Keurhorstkerk, voorganger Ds. A.M.J. Meijer, m.m.v. De Esblaosers. De collecte-opbrengst is bestemd voor het hospice Sravana in Doetinchem.

Dit jaar is het thema de keuze van de kerken van Argentinië. Deze kerken vinden hun oorsprong in de immigrantenkerken van de vorige eeuw. Immigranten bewaren hun dierbaarste goed—hun geloof—in de eigen kerkvorm; zoals de R.K., de Pinksterkerken, de Lutherse kerken en de Calvinistische kerken. Samen bieden zij ons deze liturgie aan. Wij op onze beurt gebruiken de lokale mogelijkheden om een mooie, fijne dienst te kunnen vieren. Het is de kunst om een balans te vinden tussen veel muziek en “niet te lang”. We doen (opnieuw) ons best de klok en uw geduld in balans te brengen. In beide diensten is ook kinderdienst.

Wanneer je begin januari deze tekst moet inleveren, besef je opnieuw hoe onzeker de toekomst is. 19 Januari is de zondag voor onze nieuwe verkiezingen en hoe zal “de inspectie van Irak” een vervolg krijgen? Gebed & Eenheid & Christenen, kan dat samen vallen? Wat is de waarde hiervan? Wat heb ik er voor voordeel van om mijn identiteit te bepalen n.a.v. deze drie woorden? Het verhaal van God met mensen heeft een verleden, een nu en gaat verder, voorbij de datum van een dreigende oorlog. Voor mij is dit; mijn Christelijke identiteit delen en vermenigvuldigen in het gebed met verschillende andere Christenen, opdat onze maatschappij normen kan bepalen die recht doen aan waarden die onze democratie zijn toevertrouwd. Bij deze, heel hartelijk uitgenodigd namens de werkgroep van Varsseveld.

S. van Schaik tel. (0315) 24 23 74

de aan hun talenten. Dankzij zijn geduld en persoonlijke aandacht heeft hij zo honderden jonge mensen, waaronder ook mensen die in opleiding waren voor het leraarschap, weten te stimuleren zich succesvol te ontwikkelen. De heer Veldhorst werd geboren en groeide samen met nog 11 broertjes en zusjes op aan het Molenpad te Varsseveld. Toch stelden zijn ouders hem in de gelegenheid verder te studeren; een kans die hij met beide handen heeft aangegrepen. Als onderwijzer begon hij zijn loopbaan op een lagere school te Ruurlo. Na het behalen van allerlei onderwijs-actes, vond hij werk aan de Technische School te Winterwijk. Ondertussen was hij getrouwd met Netta van Oijen. Een goed huwelijk, dat echter kinderloos bleef. Toen Mies, het Nichtje van Netta, op zesjarige leeftijd door het overlijden van haar beide ouders, alleen in deze wereld kwam te staan ontfermden Willem en Netta zich over haar. Zij boden haar een liefdevol onderdak en verzorging hetgeen door haar is ervaren als een ouderlijk thuis. Zaterdag was Willem in zijn tuin of in zijn broeikastje te vinden, dat was nu eenmaal zijn grote liefhebberij. In alle opzichten was de heer Veldhorst een voorbeeldige en zorgvuldige man die niet veel voor zichzelf verlangde en de voorkeur gaf aan een sober levenspatroon.

Aan de niet aflatende aandacht en zorg van zijn huishoudelijke hulp Ida is het te danken geweest dat de heer Veldhorst in zijn geliefde eigen huis voor altijd de ogen heeft mogen sluiten.

Moge Mies en Henk uit de goede herinneringen die zij aan hem mogen bewaren de troost putten voor dit verlies.

Op 3 december 2002 overleed op 64-jarige leeftijd geheel onverwacht de heer

*Gerrit Bernard Kraan*

In eenvoudige bewoordingen wist de heer Kraan hele wijze en goed doordachte zaken naar voeren te brengen. In zijn gezellige dialect zei hij onomwonden en heel open en eerlijk hoe hij over de dingen dacht. Hij had, zou men kunnen zeggen, het hart op tong en wat hij zei kwam vaak heel raak en geestig over. Toch kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ondanks zijn openhartigheid, in zijn hart toch een brokje verdriet schuil ging. Het gemis aan een levenspartner zal hier zeker een rol bij hebben gespeeld. Hij miste een dagelijks klankbord. Gert was al

in zijn vroege jeugd gefascineerd door tractoren. Dat onderdeel van het loonwerk had dan ook zijn grootste belangstelling. Hij beschikte namelijk over scherp technisch inzicht dat hij paarde aan de grote handvaardigheid. Hij volgde hiervoor een aantal cursussen. Als er iets te timmeren, te metselen of te lassen viel, kom men daarvoor altijd een beroep op Gert doen. Hij fikste het wel even. Ook voor sport had hij grote interesse. In zijn jeugd heeft hij lange tijd gevoetbald en later ging hij graag naar wedstrijden kijken. Op de gymnastiek was hij een uitblinker en vele jaren heeft hij ook nog volleybald. Later ontdekte hij de biljartsport. In Café 'Huls' in Sinderen, bij de biljardclub 'de laatste stoot' heeft hij zeer vele vreugdevolle avonden doorgebracht en prijzen in de wacht gesleept. Een moeilijke tijd brak voor hem aan toen zijn beide ouders hulpbehoevend werden. Zo goed en zo kwaad als het ging heeft hij hen verzorgd, maar uiteindelijk moesten zij in 'Den Es' worden opgenomen. Na hun overlijden nu twintig jaar geleden, stond hij alleen in het leven en kwam de zorg voor de boerderij geheel op zijn schouders. De varkens heeft hij toen weggedaan en hij is M. Scheuter gaan helpen in zijn hoveniersbedrijf. Het tuinieren had hem toch altijd al getrokken. Voor zichzelf stelde Gert weinig eisen. Hij zorgde goed voor zichzelf en verheugde zich als er vrienden of burens langs kwamen om wat mee te keuvelen en op feesten was hij ook altijd van de partij. Nog onlangs had hij er blijk van gegeven een leuke toespraak te kunnen schrijven. Hij heeft toen iedereen verstand doen staan.

Wij wensen zijn zuster Diny en haar man Wim sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op 17 december 2002 overleed op 85-jarige leeftijd de heer

*Gerrit Johan Rexwinkel*

Diep was ik onder de indruk van de gesprekken die ik de laatste maanden met Johan heb mogen voeren over de wijze waarop hij zijn naderend einde met een berustend vertrouwen tegemoet zag, ondanks de loodzware weg die hij heeft moeten gaan. Uit de bede om Gods barmhartigheid en het 'Onze Vader' putte hij steeds weer kracht. Johan's wiegje heeft gestaan in een huis aan de Spoorstraat in Varsseveld. Later verhuisde de familie naar enkele panden aan de Doetinchemseweg.

Aan de jaren tot zijn elfde levensjaar bewaarde Johan goede herinnerin-

## **UITWISSELING HOLLINGSTEDT**

In 2003 is het 30 jaar geleden, dat onze uitwisseling met Hollingstedt is begonnen. De datum voor deze ontmoeting is nu al bekend. De "Vikings" komen in Varsseveld van zondag 6 juli (aankomst) tot donderdag 10 juli (terugreis). Het aantal Duitse gasten is nog niet bekend, wij vragen u nu al in verband met uw eigen vakantie of u een Hollingstedter te logeren kunt hebben. Wij rekenen op uw medewerking om er weer een paar gezellige dagen van te maken. Neem contact op met J.Nijhof-Weggelaar tel. (0315) 24 40 49 of J. Jansen van Campen tel. (0315) 24 16 19.

Comite Ds. Van Lentfonds/Hollingstedt.

## **LEZINGENCYCLUS OVER DE FAUST VAN GOETHE**

Deze heeft inmiddels een aanvang genomen. Het is beslist ook de moeite waard om een van deze lezingen afzonderlijk bij te wonen. Mocht u belangstelling hiervoor hebben neemt u dan even contact op met Ds A.M.J. Meijer tel. 24 20 80

## **DE BETEKENIS VAN DE LITURGISCHE SYMBOLEN EN RITEN**

Liturgische kleuren van tafel- en/of kanselkleden, de zogenaamde antependia, in het kerkgebouw. De betekenis van de liturgische kleuren van antependia is vrijwel in de hele Christelijke wereld gelijk. De verbinding van een bijzondere kleur met een bepaalde tijd van het kerkelijk jaar, of met een persoonlijke omstandigheid is deels psychologisch, deels natuurlijk te duiden. Wellicht zijn van oudsher de kleuren zo verbonden: rood met bloed en vuur, wit met zuiverheid en licht, groen met groei en hoop, paars en zwart met rouw, soberheid en dood. Tegelijkertijd moet vastgesteld worden, dat naar cultuur en tijdperk hierop opvallende uitzonderingen bestaan. Dat geldt ook in de kerk: zo wordt in Spanje op Mariafeesten de kleur blauw gebruikt, is in Portugal de kleur geel een feestkleur en kan in de kerk in Engeland naast wit ook goudkleur gebruikt worden als feestkleur. De algemeen aanvaarde betekenis is: Wit: De enige bijbelse kleur; duidt op reinheid, schoongewassen zijn, licht en feest. Rood: Kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest. Kleur van bloed, verwijzend naar het martelaarschap. Paars: Kleur van ingetogenheid, boete en rouw. Roze: Mengkleur van paars en wit: in de boetetijd breekt het wit van het feest door. Zwart: Kleur van diepste verdriet, alle licht ontbreekt. Groen: Kleur van de hoop, van groei en toekomst.

### LEZINGEN VOORJAAR 2003

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",  
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.  
De toegangsprijs is €5,00 inclusief koffie en thee.

Donderdag Peter Swagerman uit Doetinchem: Lezing en video-  
16 januari presentatie over "*Lao Tse en Krisnamurti*".

Donderdag "*Ver slavingsproblematiek, vanuit een spirituele bena-*  
13 februari *dering*".

Woensdag J.M. Pameyer over zijn nieuwste boek over het hierna-  
12 maart maals, dat in september vorig jaar uitgekomen is.

### OVERIGE AKTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING

#### BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 13 januari en 27 januari a.s. Vrouwenclub II komt bijeen voor de nieuwjaarsvisite (ingang kerk) op 16 januari om 20.00 uur.

#### NIEUWJAARSVISITE 60+ CLUB

U komt toch ook op de Nieuwjaarsvisite van de 60+ club?  
De bijeenkomst is op dinsdag 14 januari 2003 in De Eendracht. Aanvang half drie. Het is een middag met verrassingen onder het genot van een hapje en een drankje. Tot ziens op 14 januari. We hopen ook veel nieuwe 60-plussers te mogen begroeten.

#### AGENDA 60+ CLUB

- Dinsdag 11 februari: Film over Varsseveld gemaakt in opdracht van de Plattelandsvrouwen.  
Dinsdag 11 maart: De heer J. Konink, molenaar, vertelt over Molen "De Engel".  
Dinsdag 8 april: Irma ten Brinke geeft een openbare zangles.  
Dinsdag 13 mei: IVN Dia-serie over 't Landfort.

gen. Met het overlijden van zijn moeder brak er echter voor de 11-jarige Johan een moeilijke tijd aan. Hij bleef alleen achter met zijn zusje Willy, die toen pas 6 jaar was en zijn vader die voor een dubbele taak stond. Zo jong als hij was, zag Johan in, dat ook op zijn schouders een verantwoordelijkheid rustte, die hij ten volle op zich heeft genomen, speciaal ten opzichte van zijn zusje. Het is niet denkbeeldig dat het sterke verantwoordelijkheidsgevoel en de grote bezorgdheid voor zijn vrouw en later zijn zoon en nog weer later zijn schoondochter en de kleinkinderen, die zo kenmerkend waren voor de heer Rexwinkel, zich in die tijd reeds bij hem gevormd hebben. Niet lang nadat hij zijn militaire dienstplicht had vervuld, werd hij wederom opgeroepen vanwege de algemene mobilisatie. Zo kwam het dat hij in de meidagen van 1940 betrokken was bij de verdediging van de Grebbelinie en in dat inferno rondom zich zijn kameraden heeft zien sneuvelen. Een ervaring die een diepe en blijvende indruk bij Johan heeft achtergelaten. Ook de dagen rond de bevrijding van Varsseveld in het vroege voorjaar van 1945 en de oorlogshandelingen waarmee dit gepaard ging, stonden in Johans geheugen gegrift. Hij heeft mij daarover wel enkele malen bijzondere verhalen verteld.

Inmiddels was hij bij de Nederlandse Spoorwegen aangenomen, waar hij begon als stoker op de Stoomlocomotieven. Niet lang daarna kon hij een opleiding als machinist volgen en de rest van zijn werkzame leven heeft hij dit prachtige beroep met liefde vervuld ondanks dat hem in dit werk een aantal afschuwelijke ervaringen niet bespaard zijn gebleven. Na zijn huwelijk met Dien vonden zij een huis in Zutphen waar een jaar later zoon Wim werd geboren. Het waren gelukkige jaren. Een warm en hartelijk gezin. Wim had aan Johan een eerlijke en oprechte vader die op een bijzondere en ingetogen wijze zijn liefde op hem overbracht en hem stimuleerde met zijn studie. Met weinig woorden, maar meer door zijn voorbeeldig gedrag heeft Johan op Wim ook plichtsgetrouwheid en verdraagzaamheid overgedragen. Met de komst van schoondochter Fien in de familie was Johan zeer verblijd. Hij kon goed met haar overweg. Ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest hebben Johan en Dien samen met Wim en Fien nog een mooie vakantiereis gemaakt, waar nog met vreugde op werd teruggekeken. Na zijn pensionering, gingen Johan en Dien weer terug naar Varsseveld en betrokken zij weer zijn ouderlijk

huis. Johan genoot daar van de grote tuin, die hij in een lusthof omtoverde. Snel waren zij weer ingeburgerd en hebben zij nog een groot aantal goede jaren gekend.

Wij spreken de hoop uit dat de Eeuwige mevrouw Rexwinkel, Wim en Fien en kleindochters Nienke en Marije de kracht zal schenken dit verlies te verwerken.

Op 22 december 2002 overleed op 88-jarige leeftijd mevrouw

*Dina Willemina Hallerdijk-Maatkamp*

Mevrouw Hallerdijk-Maatkamp zal in mijn gedachten blijven voortleven als de vrouw met die lieve, zachtaardige en innemende glimlach. Bij alle ontmoetingen die ik met haar heb mogen hebben maakte deze milde glimlach op mij een diepe indruk. Zelfs nadat zij in 'den Es' was opgenomen en haar wereld langzamerhand kleiner en kleiner werd, bleef die glimlach haar gezicht sieren. Ik heb mevrouw Hallerdijk leren kennen als een allerhartelijkste vrouw die niets te veel was om het anderen naar de zin te maken. Zeer regelmatig kwam ik haar overal tegen op de fiets en wisselden wij groeten uit. Niet alleen in het dorp, maar ook ver daar buiten. Ik dacht wel eens: Mevrouw Hallerdijk en haar fiets zijn onafscheidelijk. Niet voor niets droeg zij dan ook in de familiekring met ere de titel: "Race Oma". Over de reuma, waardoor zij bijna haar hele leven lang gekweld is geweest wilde zij eigenlijk niet spreken. Ze hield er niet van zich te beklagen. Ook over de tragedie die zij in haar jonge jaren, naar aanleiding van deze ziekte, heeft moeten verwerken, sprak zij niet. Als Dina Maatkamp groeide zij op in Hallerheide. Met haar huwelijk met Hendrik Hallerdijk, die weduwnaar was, kwam zij in het Varsseveldse terecht. Daarmee rustte gelijktijdig de zorg voor een gezin met nog vier jonge kinderen op haar schouders. Die hebben allemaal aan haar een lieve en zorgzame moeder gehad, die ondanks haar handicap alle huishoudelijke taken tot in de puntjes verrichtte. Aan de gezellige sfeer die er in het gezin heerste leverde zij een aanmerkelijke bijdrage. Vaak werden er allerlei spelletjes gedaan waar zij het initiatief toe nam. Nadat, op één na, alle kinderen het huis uit waren verhuisden zij naar de Mauritsstraat. Zoon Johan, die enigszins gehandicapt was verhuisde ook mee. Tot zijn overlijden in 1986 heeft zij hem liefdevol verzorgd. Dina was geen vrouw om stil te zitten. Zingen was

Wij 'brainstormden' (zoals dat heet) daarover al regelmatig tijdens bestuursvergaderingen, maar zouden het fijn vinden als leden uit deze leeftijdsgroep met ons mee willen denken.



We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen, dat het tijdstip van de kerkdiensten een probleem is. Iemand die een druk leven leidt, wil de zondagochtend misschien uitslapen of ontbijten met z'n familie. Kan het een idee zijn om af en toe een dienst te houden op een ander tijdstip of op een andere dag? Misschien is er interesse in themadiensten, in een meditatiegroep of in een gesprekskring voor jonge ouders, bijvoorbeeld over religieus opvoeden? Of wil je meezingen in ons koor (van september tot april), of zou je een jongerengroep willen leiden? Wil je onze lezingen bezoeken, maar heb je geen maatje om samen te gaan? Wil je wel eens naar een kerkdienst, maar voel je een drempel omdat je onbekend bent met de gang van zaken? Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Kortom, wij als bestuur staan open voor suggesties en ideeën van jullie kant. Ook als je tevreden bent over de huidige gang van zaken horen wij dat graag.

Doe ons een plezier en laat ons voor 12 februari weten wat wij voor jullie kunnen betekenen. Schrijf een briefje naar het secretariaat, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen, of, nog makkelijker, mail je reactie naar Esseldien Wennink: [esseldien@planet.nl](mailto:esseldien@planet.nl)

Je kunt één van onderstaande bestuursleden natuurlijk ook bellen.

Henk van Duijn	0315-241572	Henk Beunk	0314-632061
Joke Boezel	0315-241890	Gerrit Hengeveld	0315-242136
Willy Nijhof	0315-241206	Gert Radstake	0315-241581
Annie Ruesink	0315-243181	Willy Semmelink	0315-298391
Anjo Gussinklo	0315-241440		

Bij voorbaat dank !

We zien jullie reactie met belangstelling tegemoet.



## EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

## TENSLOTTE,

Het was fijn dat velen uwer met de diensten rond kerstmis weer in de kerk waren. Nog fijner zou het zijn indien u ook door het jaar heen op een zondagmorgen ons kerkje zou weten te vinden. Het is gewoon een kwestie van er weer een goede gewoonte van te maken. Ik besteed alle aandacht aan de overdenkingen en de liturgie, in de hoop dat het bijwonen van een dienst voor iedereen een verfrissing is. Mag ik op u rekenen?

In het 'M' maandblad van NRC Handelsblad stond dit keer een reportage over een wetenschappelijk instituut in de U.S.A., waar een kleine groep briljante geleerden uit alle delen van de wereld bij elkaar gebracht om het grote geheim dat achter de Schepping schuil gaat te onderzoeken en eventueel te ontdekken: 'de theorie van alles'. Ongetwijfeld een gezelschap met een aantal toekomstige Nobelprijswinnaars. Er zijn daar ook twee Nederlandse geleerden bij. Een van hen zegt dan: "Het moet mogelijk zijn deze snaartheorie volledig vorm te geven. Zo'n afbeelding heeft de schoonheid van de schepping; van het perfecte schilderij, van het onderliggende ideaal, al in zich. In die zin beschouw ik de snaartheorie als een schepping Gods."

Zo komt er dankzij de wetenschap toch weer ruimte voor God!

We staan nu weer aan het begin van een nieuw jaar. Ieder met zijn/haar eigen wensen en verwachtingen. Wat ik u toewens is 'Godsvertrouwen'. Mede namens mijn vrouw wens ik u een gezegend 2003 toe,

met een hartelijke groet, A.M.J. Meijer.

## SPECIAAL VERZOEK VAN DE BESTUURSTAFEL

Een geloofsgemeenschap als de onze heeft aandacht voor alle leden. Of het nu om kinderen, om senioren, of om de groep daartussen gaat; iedereen is belangrijk. Het bestuur vindt het echter moeilijk om voor de leden tussen pakweg dertig en vijftig jaar een actieve rol te vervullen.

haar lust in het leven. Zij heeft in drie koren gezongen o.a. het koor van onze geloofsgemeenschap. Daarnaast heeft zij tot op hoge leeftijd aan gymnastiek gedaan en gezwommen. Samen met Hendrik heeft zij een goed huwelijk weten op te bouwen. De mooie vakantie-reizen die zij hebben mogen maken vormde de jaarlijkse hoogtepunten.

Wij wensen Wim, Gerda, Doortje, Willie en Wim en de kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op 1 januari 2003 overleed op 46-jarige leeftijd geheel onverwacht de heer

*Gert Wisselink*

Zijn in memoriam zal worden opgenomen in de 'Eendracht' van februari.

## ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr J.W. Westerveld, Mw G.B. te Beest-Rougeoor, Mw B.A. Gesink-Kraan en Hr G.H. Wielheesen. In het Radboud ziekenhuis te Nijmegen was even opgenomen Hr H.J. Oonk. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof, Hr G.J. Weikamp, Mw A.H.F. Heusinkveld en Mw B.A. Duitshof-Jolink.

## GIFTEN

Van Mw N.N. mochten twee van onze huisbezoeksters de afgelopen maand €10,-- en van Hr N.N. €20,-- in ontvangst nemen, van Fam. N.N. €250,— en van mevrouw N.N. €50,— te besteden voor onderhoud gebouwen. Van Hr en Mw W. ontving ik €50,-- en van Hr N.N. €15,--.

## ONZE GELUKWENSEN GAAN NAAR

Jan en Hermien Kempers-Wisselink, die op vrijdag 17 januari met hun kinderen en kleinkind hun 40-jarig huwelijk hopen te herdenken.

Ter gelegenheid hiervan nodigen zij vrienden en bekenden uit voor een gezellig samenzijn op zaterdag 18 januari van 14.30 uur tot plm. 18.00 uur, in zaal "De Vos", Halseweg 2 te Westendorp.

## **TOEGETREDEN TOT ONZE GELOFSGEMEENSCHAP**

Conny Westerveld, Mauritsstraat 14, 7051 AP Varsseveld. Wij heten haar van harte welkom in onze kring.

## **NIEUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND**

Uit Hollingstedt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit Varsseveld over te brengen. Het betreft hier o.a. de families Knutsen, Kiene, Mees en Gramlow. Zij spreken allen de hoop uit dat ook in 2003 de onderlinge band weer verstevigd zal worden door het bezoek van een grote deputatie uit Hollingstedt aan Varsseveld zeker nu het 30 jarig bestaan van deze uitwisseling bij ons zal worden gevierd. Ook ontving ik de beste wensen uit Roemenië van Ds Aron Török.

## **BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI**

Op zondag 12 januari wil ik aan de hand van een aantal teksten uit de 'Bergrede' eens met u nadenken over wat wij eigenlijk aan God kunnen voorleggen.

Uw zeer bijzondere aandacht vraag ik voor de oecumenische diensten op zondag 19 januari.

Het is dan de zondag voor de eenheid van de kerken. Er vinden die zondag twee oecumenische diensten plaats. Eén in onze kerk waarin zal voorgaan ds T.L. Bakker en één in de Keurhorst kerk te Sinderen waarin ik hoop voor te gaan. U treft nadere informatie hierover aan in het kerkdienstrooster op de achterzijde van deze editie en in een artikel verderop in deze editie. De collecte van beide diensten zal ten goede komen van het hospice Sravana te Doetinchem.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen om die zondag in de Keurhorst kerk ook een aantal van onze eigen Sinderense leden te mogen begroeten.

Zondag 26 januari wil ik met u even ingaan op het merkwaardige verschijnsel dat er vaak gedacht wordt dat wat goed is van verre moet komen en dat alles wat dicht bij huis is niet de moeite waard is. De evangeliën leren ons anders.

## **UIT DE SCHOOL GEKLAPT**

Birgit en Ines Kleinnibbelink kwamen thuis van school en Birgit zei tegen haar moeder Dia dat ik tijdens de godsdienstles had verteld van Jezus die van water wijn maakte.

Nadat Birgit dit gezegd had zei haar zusje Ines tegen Dia: "Toen we met vakantie in Frankrijk waren heb je ons verteld dat ze eerst druiven plukken en die dan persen en daar dan wijn van maken.

Zou de dominee dit niet weten?"

Een andere pientere opmerking van Ines was, naar aanleiding van het verhaal van Kain en Abel:

"Hoe kan dat nou, als Kaïn, nadat hij zijn broer Abel heeft doodgeslagen en daarna dus nog het enige overgebleven kind van Adam en Eva was, dan kan hij als hij wordt weggestuurd toch niet zomaar ergens een vrouw vinden. Die waren er toen nog helemaal niet?"

Waarop Birgit antwoordde: "Nou, dan zal God wel snel even een vrouw voor hem gemaakt hebben."

Naschrift: Bij het horen van deze opmerking van Ines Kleinnibbelink moest ik onwillekeurig terugdenken aan mijn eigen zondagsschooltijd. Ik herinner mij destijds ook hetzelfde probleem te hebben gesignaleerd en de zondagsschooljuffrouw daarover om opheldering te hebben gevraagd. Ik kan me niet herinneren toen een bevredigend antwoord te hebben gehad, want ik heb daar nog vaak over zitten nadenken. Reden te meer om kinderen nooit met een kluitje in het riet te sturen en een eerlijk antwoord te geven. In dit geval: "Het zijn oude verhalen die mensen bedacht hebben om iets duidelijk te maken."

## **EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK,**

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. Zij mogen echt wel eens genoemd worden.