

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



88 ste jaargang 709
Januari 2022



Tappet van der Linde

Uitleg bij de omslag

Verscheidenheid in éénheid

Eénheid in verscheidenheid

Geboren uit de aarde

Dragend de eigen kleur

Kiezend wie je bent

Je bent, die je bent

Groeiend naar de hemel

Omarmd door de zon

Verscheidenheid in éénheid

Eénheid in verscheidenheid

Begroet door de hemel

Groeiend naar het licht

Eendracht

Voorwoord blz. 3

Van de bestuurstafel blz. 7

In Memoriam vanaf blz. 8

Activiteiten vanaf blz. 13

Kerstcollecte vanaf blz. 23

Column Bert Scheuter blz. 26

Voorwoord

Gezond verstand

De jaarwisseling is traditioneel het moment van goede voornemens. Dat is vreemd, want die voornemens namen we ons vaak al eerder voor en toen lukte het niet. Waarom zou het deze keer wel lukken? En als je toch van plan bent het beter of anders te doen, waarom begin je daar dan nu niet mee? Waarom wachten tot 1 januari? Dan trap je meteen al in de val 'van uitstel komt afstel'. En bovendien is 1 januari gewoon een dag als alle anderen: de volgende morgen is hij weer voorbij. Dat hij desondanks bijzonder is (als eerste van een nieuw jaar) hebben we als mens zelf gecreëerd, net als de weken en de maanden. Die zijn handig om de tijd te duiden en in stukjes te verdelen; om afspraken te kunnen maken en om te weten hoe oud (of jong) je bent. Dat vinden we als mens belangrijk. Maar in de tijd gezien stelt het weinig voor. Die gedachte zit vervat in het gedicht 'Leeftijd' aan het eind van deze overweging. Maar eerst terug naar die goede voornemens. De kans van slagen neemt toe als ze aansluiten bij de persoon die je bent. Want met je eigen karakter loop je al decennia rond en daar kun je moeilijk rigoureuus iets aan veranderen. Dus in plaats van het voornemen 'vanaf één januari bel ik iedere week een familielid', pak je nu de telefoon. Dan hoeft je dat ook niet meer voor te nemen. Zelf probeer ik zoveel mogelijk in harmonie te denken in plaats van in tegenstellingen. In plaats van 'zij zijn Duitsers en wij zijn Nederlanders' kies ik voor 'medemensen die toevallig in een buurland wonen'. En in het geval van een migratieachtergrond zijn het medemensen uit een verder-weg-land. Maar ze zijn niet anders dan wij. Zo te denken werkt verzachtend; het haalt de angel uit allerlei misplaatste gedachten. Toch loop ik daarin de laatste tijd wel eens vast. Lange tijd dacht ik dat het aandeel 'gezond verstand' bij ieder mens ongeveer hetzelfde is. Dat iedereen in de basis hetzelfde denkt. Dat gezond verstand gestoeld is op gedegen onderzoek en ondersteund wordt met bewijzen. Die ankers in mijn dage-

lijks leven vond ik vroeger in de encyclopedie en in de wereldatlas. Die pakte ik als kind uit de boekenkast als ik iets wilde weten of uit nieuwsgierigheid. Later zag ik dat zo'n naslagwerk in drukvorm geen gelijke tred houdt met de tijd. De wijsheid blijft, maar het actuele verdampst. Krant, radio en tv zijn wat dat betreft beter bij de tijd. Die publiceren in het nu. Door de vrijheid van meningsuiting zorgen ze voor een grote variatie aan informatie. Iedereen mag schrijven en zeggen wat hij, zij of het wil. Daarmee rijst de vraag wat objectief is? Wat is waar? Dubieuze meningen op het internet versterken die onzekerheid. Hoe kan het dat sommige gebruikers van Twitter en Facebook compleet ontsporen? Dat ze nepnieuws en alternatieve waarheden ventileren en schoppen tegen bijna alles in de maatschappij? Met als dieptepunten het aanzetten tot haat, complot denken en in Amerika de bestorming van het Capitool. Verstandsverbijstering als asociaal gevolg van zogenoemde sociale media. Dichter bij huis zie ik dat gebeuren in de discussie over het wel of niet vaccineren tegen corona. Mensen die het niet willen vinden in de moderne media alle argumenten die ze nodig hebben. Die gelden dan zonder enige vorm van bewijs als waarheid. Met argumenten vanuit het gezond verstand zijn ze niet te overtuigen, omdat ze vinden dat ze zelf gezond verstand hebben en de ander niet. Mijn streven om tegenstellingen te vermijden loopt dan spaak; ik houd me in of val stil. Soms vind ik ook gewoon de juiste woorden niet. Het gesprek probeer ik dan om te leiden naar een onderwerp waarover we waarschijnlijk meer gelijkgestemd zijn. Zoals de opwarming van de aarde en daarmee de stijging van de zeespiegel. Hebben we - achteraf gezien - niet veel te lang geleefd als God in Frankrijk? Met de kennis van nu denk ik dat we dat deden. Zonder het te beseffen 'na ons de zondvloed'. Toch herinner ik me van zo'n halve eeuw geleden 'het rapport van de club van Rome'. Daar heb ik toen in gelezen, maar de waarschuwingen zijn blijkbaar niet goed tot me doorgedrongen. Ik heb ze althans onvoldoende in daden omgezet. Ben gewoon doorgegaan met meer consumeren en afval te produceren. Om het alsnog goed te maken volgens het principe van

‘niet morgen maar nu’ hebben we

besloten om beduidend meer zonnepanelen op ons dak te leggen dan de twaalf die nodig zijn om ons elektriciteitsverbruik te dekken. De meeropbrengst gaan we gebruiken voor verwarming en koken. Dan kunnen we vergaand van het gas af en zo onze CO2-voetprint verkleinen. Misschien dragen we dan iets bij om de verwachte zeespiegelstijging van 2 à 2,5 m tegen het eind van deze eeuw een halt toe te roepen. Het gezond verstand kan zegevieren als we in dit ik-tijdperk bereid zijn onszelf van het voetstuk te halen en rekening te houden met de omgeving en de medemens. Door de nadruk te leggen op het gemeenschappelijke in plaats van op tegenstellingen. Door te luisteren en te beschouwen. Door vragen te stellen en te verwonderen. Zonder oordeel.

Met die gedachte wens ik u een voorspoedig 2022 toe.

Henk Beunk



Leeftijd

de klok tikt tijd de geschiedenis in
verlengt per seconde het verleden
kort de toekomst af

tijd is een eindloze niet te stoppen
niet te sturen ruimtelijke constante
die vierde dimensie heet

leef-tijd is een persoonsgebonden
meetbaar punt op een diffuus lijntje
tussen komen en gaan

de autonome tijd
waar we aanhaken bij de geboorte
en loskomen met de dood

de tijd loopt schrijdt
beweegt glijdt schuift
zonder aanzien des persoons

onverzettelijk



Van de bestuurstafel

Naar aanleiding van de persconferentie van 18 dec. het volgende:
Activiteiten mogen geen doorgang vinden voorlopig.

Dat betekent dat sommige activiteiten, die hier in het blad staan, komen te vervallen. Zie betreffende activiteit.

Ook is er geen koffie-inloop voorlopig!

KERSTAVOND komt te vervallen, althans, in de kerk.

Er is een online-viering te zien via een link op kerstavond vanaf 19 uur 's avonds.

U gaat naar: www.degelebus.nl/kerst2021

Wel is er in principe een viering op eerste kerstdag om 10 uur in de kerk. In die viering gaat Marchel Chevalking voor.

Wilt u zich hiervoor opgeven bij Dhr. J. van der Laan, telefoon: 0315 243548.

Mail: johannesvdlaan@hotmail.com

Ook voor 9 januari

Graag willen we de mensen die de kerstboom hebben versierd heel hartelijk danken, Zo ook de dames die de kerstversiering hebben aangebracht. Ook Marion, onze koster, die iedere keer weer alles goed op orde heeft en voor koffie en thee zorgt en alle andere dingen die erbij komen kijken.

Dank allen!

Verder willen we u vanaf deze plek hele fijne, warme en liefdevolle kerstdagen toewensen en tot in het nieuwe jaar met nieuwe plannen.





In memoriam

Gerrie Martina Aleida Hallerdijk - Jansen
Gerry

Gerry wordt geboren in Dinxperlo op 25 februari 1937.
Zij overlijdt in Terborg op 14 november 2021.

Een lieve vrouw, moeder en schoonmoeder en een trotse oma.

Gerry wordt geboren op een koude winterdag in februari 1937 als eerste van vier kinderen. Het gezin Jansen woont in een klein huisje in Dinxperlo en het arbeidersloon dat haar vader thuisbrengt is geen vetpot.

Zo dicht aan de grens gaan de oorlogsjaren niet ongemerkt voorbij. Op een gegeven moment wordt het huis kapotgeschoten en moet het gezin uitwijken naar een kippenshuur in De Heurne en daarna zitten ze in noodwoningen.

Als de oorlog voorbij is en Gerry de lagere school heeft afgemaakt, voelt ze er wel voor om verder te leren. Helaas kan daar geen sprake van zijn. Een extra loon was te zeer welkom en Gerry gaat, als ze pas 14 jaar is, werken op een naaiatelier. Daarnaast doet ze veel in het huishouden omdat zowel haar moeder als een zuster ziekelijk zijn. Al met al heeft ze geen gemakkelijke jeugd.

Dan leert ze een jongen kennen: Henny Hallerdijk. Er bloeit wat moois tussen de twee jonge mensen en ruim een jaar nadat de twee verkering krijgen, trouwen ze op 29 april 1960 op het gemeentehuis van Varsseveld.

Ze blijken onafscheidelijk!

Hun getrouwde leven begint inwonend bij zijn ouders, in het huis waar ze altijd zullen blijven wonen. Naast het werk in de fabriek waar legeruniformen worden genaaid, dat ze blijft doen, zorgt Gerry ruim 25 jaar voor haar schoonouders.

Als Elly geboren wordt, blijkt Gerry een zeer zorgzame en wat bezorgde moeder. Ze werkt nog steeds veel en hard, zodat er weinig tijd is voor spelletjes en dat soort zaken. Wel was haar liefde altijd duidelijk

voelbaar en zorgt ze altijd voor wat lekkers en gezelligheid. En vriendinnen van Elly zijn altijd welkom!

Later als oma van Roel en Lindy is ze altijd (op de achtergrond) aanwezig. Ze helpt waar ze kan, past (samen met Henny) op de kleinkinderen en geniet enorm van de gezelligheid die het met zich meebrengt.

Gerry en Henny gaan in 1967 samen bij een Folklore Dansgroep. Ze zullen hun hele leven blijven dansen en maken vele reizen naar o.a. Duitsland met de dansgroep. Na 35 jaar stappen ze over op ballroom en latin dansen, maar ze blijven dansen. Tot afgelopen juni aan toe!

Daarnaast fietsen ze graag samen en trekken ze er met de camper op uit. Ze hebben beiden een enorme liefde voor de natuur, voor bloemen en planten, zowel binnen als buiten. Hun tuin is prachtig met een overdaad aan bloeiende fuchsia's, geraniums, trompetbloemen, etc. Als Gerry en Henny op vakantie zijn, is het een hele klus voor de achterblijvers om alles goed te verzorgen.

Gerry kan genieten van de kleine momenten in het leven. Een bbq, een borreltje, de gezelligheid. Samen met haar Henny! Zo heeft ze een rijk en goed leven!

Ze leeft naar haar overtuiging: Goed zijn voor de wereld om je heen, werk hard, doe je best en tel je zegeningen.

Zo is ze een voorbeeld voor velen.

Ze zal gemist worden!

Ik wens Henny, Elly, de kleinkinderen en alle anderen die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen



In memoriam

Johanna Willemina Bussink-Gesink

Johanna wordt geboren op Sinderen op 28 mei 1923.
Zij overlijdt in Varsseveld op 26 november 2021.

Johanna wordt geboren op Nieuw Harterink op Sinderen, als oudste van 5 dochters van Derk Gesink van Olde Harterink en Mina Weenink van de Kapelweg.

Na de christelijke lagere school aan de Aaltenseweg, gaat ze naar de huishoudschool. En daarna werkt ze o.a. als dienstmeisje op Sinderen en in Varsseveld.

Op een bruiloft van een oom en tante leert ze Gerrard Bussink kennen. Ze krijgen verkering en trouwen direct na de oorlog in augustus 1945. Ze gaan inwonen bij de familie Bussink en daar worden ook Annie, Arie en Dick geboren.

Als jonge vrouw is ze druk met het gezin en het boerderijtje, dat door de inwonende opa wordt bestierd.

Als de kinderen wat groter worden, wil Johanna er zelf wel wat bij doen. Ze is toen bij de familie Venderbosch van "De Radstake" gaan werken. Het is haar lust en haar leven.

Johanna vindt het wonen op 'De Kolde Margen' prachtig, ze houdt van het buitenleven en de natuur en fietst graag. De snoeischaar gaat steevast mee in de fietstas!

Als haar man Gerrard in 1982 overlijdt, wil ze graag op de Heelweg blijven wonen en dat doet ze nog zo'n 10 jaar. Daarna verhuist Johanna naar Varsseveld, waar ze het erg naar haar zin heeft. Nog vele jaren blijft ze fietsen (vele fietsvierdaagsen in de omgeving) en werken in de volkstuin.

De komst van haar vier kleinkinderen maakt van haar een trotse oma. En tijdens de uitvaart spreken zij liefdevolle woorden over haar.

Johanna deelt haar gevoel niet makkelijk met anderen. Daarnaast is haar gehoor al vele jaren beperkt. Het maakt dat communicatie niet gemakkelijk is. Ze vindt het prettig haar eigen weg te gaan. Desalniettemin kan er veel. Je kan altijd mee eten en een borreltje drinken. Ze

houdt van gezelligheid! Een zorgzame vrouw, met een groot hart voor de natuur, voor planten en dieren.

Langzaam maar zeker moet Johanna, vanwege haar leeftijd, dingen inleveren. Het valt haar zwaar; ze wil graag alles door laten gaan zoals het altijd is geweest. Ze vraagt niet makkelijk om hulp en wil het liefst zichzelf zien te redden. Zo rijdt ze tot haar 89ste auto en is daar trots op!

In 2015 verhuist ze (via 's Heerenberg) naar Den Es. Geregeld is er aanloop van familie, buren en oude bekenden. Ze heeft het er goed! Bij het afscheid is er dankbaarheid voor het goede en lange leven dat ze heeft gehad. Een voltooid leven van een markante vrouw. Ze zal gemist worden!

Ik wens haar kinderen, kleinkinderen en alle anderen die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen





In Memoriam

Op 9 december overleed

Geertje Wilhelmina Blom - van Heuckelum

Zij werd geboren op 20 augustus 1934 in Haaften.

Haar zoons, schoondochters en kleinkinderen omschrijven haar als lief, bloemrijk en uniek!

Ze heeft een goed leven gehad, vol zorg en aandacht voor anderen. Geertje hield van de natuur, van bloemen en van fietsen. Ze was lid van vele verenigingen en clubs in Varsseveld.

Tot vlak voor haar verhuizing naar Den Es, enkele jaren geleden, bezocht Geertje bij ons o.a. de dinsdagtafel. Zij was een graag geziene gast aan tafel!

Ik wens haar familie en alle anderen die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen



Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs



Activiteiten I

Wereldvrede Meditatie

Op Oudejaarsdag vindt de Wereldvrede Meditatie weer plaats. Juist nu, tijdens alle ontwikkelingen wat covid-19 betreft, is het heel belangrijk om ons bij deze meditatie aan te sluiten, die wereldwijd plaats vindt. Hieraan deel te nemen en zo bij te dragen aan het netwerk vol Liefde en Licht dat dan een boost krijgt. Op veel plaatsen binnen Nederland komen mensen bij elkaar om zich aan te sluiten bij deze Wereldvrede Meditatie. Zo ook komen mensen wereldwijd bij elkaar om zich te verbinden met de Wereldvrede. Deze te versterken. Tijdens deze meditatie voelen en ervaren we de verbinding met iedereen, die zich heeft aangesloten bij deze Wereldvrede Meditatie. Deze meditatie is liefdevol, koesterend, helend, troostend, geeft moed en kracht. Kom en sluit je aan op dit zo mooie moment op Oudejaarsdag om 13.00 u.! Een heel mooi moment om samen dit jaar 2021 af te ronden. Een heel mooie voorbereiding op 2022. In verbinding met iedereen wereldwijd in Liefde en Licht. **(mondkapje dragen bij binnenkomst)**

Wanneer: 31 december

Waar : 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Tijd : 13.00—14.00 uur. Kerk open om 12.30 uur

Toegang : Gratis. **Meer info: Riemke de Boer, tel. 0315-32 91 07**

email : riemkedeboer@hetnet.nl

Tevens zal de reguliere meditatie plaatsvinden op 21 januari

Aanvang : 20.00 uur

Kerk open : 19.30 uur.

Waar : 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Meer informatie: riemkedeboer@hetnet.nl

tel.nr. 0315 32 91 07

Beide onder voorbehoud. Let op de website of bel Riemke!



Activiteiten II

Vrij én Zo

Op zaterdag 8 januari zal er weer een optreden zijn, georganiseerd door het team Vrij én Zo.

Lisanne Knol-zang

Derk-Jan Terpstra-piano

Herman Haan-singer/songwriter

Lisanne is zangeres van de Achterhoekse band 'Lizzy Turnip'.

Ze is 30 jaar en woonachtig in Doetinchem. Ze heeft vanaf haar 16e tot heden in diverse Achterhoekse bands gezongen.

Lisanne brengt uiteenlopend repertoire ten gehore met haar loepzuivere stem. Van rock tot mooie luisterliedjes.

Derk-Jan Terpstra, is 19 jaar en woont in Toldijk. Pianospelen is zijn hobby. Hij heeft o.a. een pianoconcours in Kiev (Oekraïne) gewonnen in zijn leeftijdscategorie. Derk-Jan speelt verschillende stijlen; van easy-listening tot filmmuziek, pop, blues, een beetje klassiek en eigen composities.

Herman Haan: Vroeger werd hij de Hard Rock dominee genoemd maar vandaag de dag is hij meer een singer/songwriter die al zingend en verhalend zijn toehoorders wil vermaken. Dat gaat gepaard met vaak een lach en soms een traan.

Wanneer : Zaterdagmiddag 8 januari
Waar : 't Witte kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Aanvang : 14.00 uur tot 16.00 uur
Kerk open : 13.30 uur
Entree : Vrijwillige bijdrage
Info : Reserveren: vrijenzo@gmail.com
Of: 06 413 917 85 (Gerwin)

Dit optreden kan geen doorgang vinden i.v.m. de nieuwe regels.

Optreden komt op een nader te bepalen tijdstip.



Lisanne



Herman



Derk-Jan

Activiteiten III

60+Club

De 60+Club houdt haar traditionele Nieuwjaarsvisite mét uiteraard heerlijke knieperkes.

Koffie/thee en natuurlijk een drankje met hapjes.

We zouden het erg gezellig vinden als u komt!

We houden deze visite in het voorportaal van de kerk!!

Wanneer: 11 januari

**Gaat niet door vanwege de
nieuwe coronaregels!!!**



Activiteiten IV Winterwandeling door de Slangenburg

Een wandeling door de Slangenburg in wintertooi! We gaan op pad met het thema 'RUST'. Mooie teksten/bijdrages om tijdens het lopen te delen, zijn altijd welkom.

De wandeling zal ongeveer 5 km zijn en gaat over onverharde paden.

Wanneer : woensdag 26 jan.
Waar : Vanaf parkeerterrein
kasteel Slangenburg

Tijd : 10.30 uur
Entree : Deelname is kosteloos

Afhankelijk van het weer kunnen we na afloop buiten of bij het Koetshuis nog iets drinken. (bij Koetshuis op eigen kosten)

Aanmelden: Nicoline Swen, 06 224 979 69
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl





Activiteiten V

Lezing door Peter Samwel

‘Enkel het ene’

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christendom aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen, zienswijzen en activiteiten die onze tijd op dit moment kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk al bij voorbaat als ouderwets of niet meer ter zake doende te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk en onverstandig. Het getuigt namelijk niet van wijsheid door of onze traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn zich te openen voor nieuwe, geestelijke ontwikkelingen. Hoe zou het zijn als hier alle knowhow door professionals verenigd zou worden, de tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de spirituele moderniteit, vanuit verschuldigde eerbied, haar fundament vindt binnen ons religieuze culturele erfgoed en dat dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als vanzelfsprekend wordt omarmd vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen, diepere inzichten en een groeiend menselijk bewustzijn?



Peter Samwel (1953) brengt in zijn nieuwste boek ‘Enkel het Ene’ de tegendelen samen. Hij verbindt de symboltaal van Tarotbeelden met het gesproken woord van bestaande Christelijke teksten en verenigt zo het ‘mannelijke’ woord met het ‘vrouwelijke’ beeld, het traditioneel bepalende met het eigentijdse vernieuwende. Voor Peter is het geestelijke- en spirituele werk, zijn levenswerk. Zijn werk wil een bijdrage zijn om een leven binnen de dualiteit vorm te geven vanuit heelheid en eenheid, kortom vanuit de non-dualiteit.

Vervolg lezing Peter Samwel:

Wanneer : Zondag 6 februari
Waar : Vrijzinnig Centrum 'de Eendracht'
Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Aanvang : 10.30 uur (lezing duurt tot ongeveer 12.30 uur)
Entree : 10,- inclusief koffie/thee
Aanmelden bij Els Hermsen: 06 101 235 93
of email : hermsenels@gmail.com

Coronaregels worden gehanteerd. QR code of testen voor toegang.

CC + Balans + 60+ + meditatie + = **Inspiratie & Ontmoeting**

Vrijzinnigen Varsseveld e.o. kent, naast de vieringen, een rijke traditie van films, lezingen en andere activiteiten. Tot nu toe werden die georganiseerd door verschillende groepen, zoals Café Cult, Balans en de 60+Club. Nu is het tijd voor een nauwere samenwerking tussen de diverse groepen!

Dat betekent dat de activiteiten van Vrijzinnigen Varsseveld e.o. vanaf 1 januari zullen samenkomen onder de noemer 'Inspiratie & Ontmoeting'.

Het team van Café Cult heeft aangegeven dat hiermee een einde komt aan de (film) activiteiten zoals zij die de laatste jaren heeft georganiseerd. Wij zoeken naar andere manieren om dit gat in te vullen. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven; als u ideeën hebt, laat van u horen!

Sowieso is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers bij de verschillende activiteiten. Voor informatie, neemt u alstublieft contact op met het bestuur of één van de leden van Inspiratie en Ontmoeting!



Dit is het logo van
Inspiratie & Ontmoeting.
Dit logo staat voortaan bij de
betreffende activiteiten

Kerstavond online
19.00 uur
Nicoline en Helene
Harp/zang: Martine Dubois



Kerstochtend in de kerk
10 uur
Marchel Chevalking
Harpiste: Lies Joosten
Opgeven bij Dhr. v/d Laan!



Kijk ook op onze website!

Oecumenische viering

Zondag 16 januari - oecumenische gebedsdienst voor de eenheid, 10.00 uur, Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld.

Het thema van deze oecumenische viering is 'Licht in het duister'. In het verhaal van de magiërs uit het oosten lezen we dat zij de ster van Christus hebben zien opgaan en dat zij op weg gaan om Hem te aanbidden. Zij staan symbool voor mensen uit de verschillende volken die samen de pasgeboren koning vereren. Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is.

Voorganger in deze dienst is Nicoline Swen en werkgroepleden uit de verschillende kerken hebben hun inbreng tijdens deze dienst.

Tevens verzorgt een klein gelegenheidskoor de vocale ondersteuning. Als u met dit koortje mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij

fwester63@gmail.com

Let op onze website voor eventuele veranderingen t.z.t.





Mantelzorgviering in Oude IJsselstreek

Thema 'Niet Alleen'

Mantelzorg is in coronatijd, net als overige zorg, een nog grotere opgave. Elke keer weer de kracht en energie zien te vinden om door te gaan. Er is iemand die op je rekent!

Isolatie, besmettingsgevaar, oververmoeide mensen... ga zo maar door.

Hoe kunnen we dit blijvend volbrengen, weten we ons gesterkt en gesteund?

De Raad van Kerken Oude IJsselstreek houdt ieder jaar een 'Mantelzorgviering'.

Iedere mantelzorger, maar ook de mensen die mantelzorg ontvangen, zijn van harte welkom!

In 2022 zal deze viering plaatsvinden op zondagmiddag **13 februari** in de Grote-of Laurentiuskerk te Varsseveld. **Aanvang 15.00 u.** De dienst heeft een oecumenisch karakter. Voorgangers zijn Hans Pauw uit Doetinchem en Kor Datema uit Varsseveld.

Natuurlijk is het afwachten of we in februari fysiek bij elkaar mogen komen. Tegen die tijd kunnen we beslissen of de dienst via livestream wordt uitgezonden, of dat we daadwerkelijk elkaars nabijheid zullen kunnen ervaren.

Weet u mensen die interesse hebben om te komen, mee te doen? Ieder is welkom!

Heeft u belangstelling om op de hoogte te blijven, let dan op de berichten via de website van de Raad van Kerken. <http://www.rvk-oudeijsselstreek.nl/index.php>

Noteer, indien gewenst, 13 februari 15.00 u Varsseveld Laurentiuskerk in uw nieuwe agenda

Wij geven hier ook de link die u kunt gebruiken om eventueel de livestream te volgen:

https://www.pgvarsseveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=518&catid=102&Itemid=154

Heeft u een thema dat wij aan de orde zouden moeten stellen, neem contact op met één van de leden van de Raad van Kerken.

Wij staan open voor nieuws en hopen u te mogen ontvangen bij 'Niet Alleen' of bij andere gelegenheid, ergens in de levende parochies en gemeenten.

Namens de Raad van Kerken Oude IJsselstreek

contact: info@rvk-oudeijsselstreek.nl of bellen 06-53464642

Luisteren is meer dan horen
Een mens die kan luisteren
Iedereen wil zo iemand ontmoeten
Aan hem kun je vertellen
over je dagelijks leven
Je grote en kleine problemen
Hij deelt in je vreugde en in je verdriet
Je bent gelukkig als er echt iemand naar je luistert
Luisteren is tijd durven te verliezen
de ander laten uitpraten
geen oplossing kunnen geven
maar stapvoets met de ander op weg gaan
Niet jouw tempo opdringen
Maar het zijne volgen
Niet jouw antwoord geven
maar het zijne laten vinden
In het luisteren ervaart de ander dat je van hem houdt
Met zijn onmacht, zoeken en tasten
Wie durft te luisteren
voelt niet meer de dwang om de ander te verlichten
Maar begint te geloven dat 'luisteren' zelf al licht is





Kerstcollecte

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Kinderhulp helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

1 op de 12 kinderen

1 op de 12* kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de middelbare school...

Iets groots, of iets kleins

Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Nu en in hun toekomst.

110.000 geholpen kinderen

Dankzij de steun van donateurs, vrijwilligers, partners en sponsors konden zij in 2020 ruim 110.000 kinderen helpen!

Want elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint

Informatie: www.kinderhulp.nl



Extra doel voor kerst

Wij, Engeliën Veerbeek en Marjan Hengeveld, steunen projecten in ons geliefde land Georgië, zoals jullie waarschijnlijk weten. We vragen jullie dringend aandacht voor het volgende: We hebben in het verleden Tinatin (toen 14 jaar) geholpen t.b.v. een behandeling in Oekraïne. In Varsseveld leefde het zeer onder de middenstand, donateurs, kerken, sponsorlopers etc. Met alle steun is het gelukt haar te helpen. Onze lieve Tinatin (32) is helaas weer ziek. Ze heeft een tumor in haar neusholte rechts. De tumor is solitair, d.w.z. dat het geen uitzaaiing is. Ze heeft dus gewoon ongelofelijk veel pech dat dit is ontstaan. Als het effectief behandeld kan worden, is het dus een kansrijke stap in de goede richting. De behandeling dient snel te worden ingezet. Moeder Irena en zus Gvantsa zetten alles op alles om haar te helpen en wij willen hen heel graag ondersteunen. We houden heel veel van 'onze Tiko'.

Iedere bijdrage, groot of klein is van harte welkom.
We zijn alle gulle gevers bij voorbaat heel erg dankbaar.
Tinatin en familie, Engeliën en Marjan.

Meer info is te vinden via de link:
<https://gofund.me/34d6e7b2>



Het bestuur, Nicoline en Marchel ondersteunen dit graag d.m.v. een speciaal neergezet bakje op de statafel in het voorportaal van de kerk voor uw gift op kerstmorgen. Er staat een foto bij van Tinatin.

Wij bevelen dit van harte aan, evenals de collecte voor Kinderhulp



Tinatin



Het is niet je taak liefde te zoeken
maar wel om in jezelf alle muren te slechten
die je gebouwd hebt om haar buiten te houden

Rumi

Geloof zal de wijsheid van de academicus niet snel in de weg staan

Go Ahead Eagles wint van Vitesse. Zoals altijd als de Deventenaren winnen, juicht mijn hart zachtjes. Ik ken de reden en in de krant van maandag, in een mooi interview van André Valkeman met Freek de Jonge, staat het in druk: 'Je vaders helden worden ook een beetje de jouwe...'

Freeks vader Andries stond, in elk geval figuurlijk, naast mijn vader Mannes op de tribune achter hun beider held, keeper Leo Halle. Mijn vader kwam graag in de Adelaarshorst als hij bij zijn oom en tante logeerde en Leo Halle was 'Go'ed'.

Legendarisch hoe die ooit met één van zijn reusachtige handen een tegenstander uit het net plukte en buiten de zestien bracht. Dat verhaal maakte grote indruk. Hoewel ik vermoedde dat het overdreven was, wilde ik het graag geloven.



Mijn jeugd zat vol met zulke onmogelijke verhalen, op zoek naar een plek in mijn prille hersentjes. Zo vertelde mijn moeder prachtig over de kinderen van de grote fjeld, over ene Nils die op de rug van een gans reisde en over een man die naast een boot met vissers over het water van een meer liep. In het interview vraagt Freek zich af hoe zijn vader zekerheid kon vinden in zijn geloof.

Het voelt naïef, terwijl de dominee zo'n wijze, academisch geschoolde man was. Ik ga niet voor vader Andries spreken, maar ik ervaar geloof als aanvulling op academisch, rationeel denken, niet als de tegenstelling die er karikaturaal vaak van is gemaakt.

Geloof is, inclusief attributen, die ik amper gebruik, een werking van het brein, dat hiermee een plek creëert voor onzekerheid. Een plek waar vragen geborgen kunnen worden waarop niet direct een rationeel, academisch antwoord voorhanden is.

Hiervoor vormt een vrijzinnig geloof een fantastische vluchthaven. Ik leerde die plek kennen via verhalen over de Grote Fjeld, Jezus van Nazareth en Leo Halle.



Mijn moeder vertelde prachtig over een man die naast een boot over water liep

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
- Verenigingszaal:** 'De Eendracht', Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. M.B.M. Kolkman, (06) 21 622 855 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller 'Eendracht':** Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van februari : 17 januari

Voor de Eendracht van maart : 14 februari

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Garne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





Vrijdag
24 december

Vanaf 19.00 te zien

Onlineviering
www.degelebus.nl/kerst2021

Zaterdag
25 december

10.00 u.

1e Kerstdag Viering
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61

Zondag
9 januari

10.00 u.

Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. D. Steenbeek, tel. 06 145 360 64

Zondag
23 januari

10.00 u.

Viering Den Es
Voorganger: Dhr. M. Chevalking

Deze viering gaat wegens Covid-19 niet door!!

Zondag
6 februari

10.30 u.

Lezing:
Dhr. Peter Samwel 'Enkel het Ene'
Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting

Zondag
13 februari

10.00 u.

Viering
Voorganger: Dhr. Hans le Grand
Autodienst: mw. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06

Houd ook de website in de gaten !

