

71^{ste} Jaargang

No. 532

Juli/Aug. 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

Lezingen programma Herfst/Winter 2005/2006	8
Geslaagde buitendienst; "De kracht van het loslaten"	10
Twee generaties te Brinke	13

PLUK DE DAG

Afgelopen maand was er een televisie-reportage over honderdjarigen. In deze uitzending werd met drie van deze eeuwelingen uit Den Haag een vraaggesprek gevoerd. Men had Den Haag uitgekozen omdat, heel opmerkelijk, naar verhouding daar de meeste honderdjarigen woonachtig zijn. De eerste dame die aan het woord kwam, maakte direct bij het begin van het gesprek al een kernachtige opmerking. Op de vraag of zij een idee had wat de oorzaak van haar hoge ouderdom zou kunnen zijn, merkte zij op: "Carpe diem", dus 'pluk de dag'. Daarmee sloeg zij de spijker op z'n kop, want haar opmerking herinnerde mij aan een artikel dat ik ooit gelezen heb en dat ook ging over honderdjarigen.



Een jaar of vijftien geleden was er een universiteit in de Verenigde Staten die een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek onder duizend

honderdjarigen heeft uitgevoerd. De studenten werden met uitgebreide enquêteformulieren op pad gestuurd naar alle staten van de V.S. om honderdjarigen te ondervragen naar o.a. levenswijze, eet- en drinkpatroon, afkomst, maatschappelijke status, aard van de werkzaamheden die ze gedaan hadden, lichaamsbouw, gezinssamenstelling, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding, godsdienst en politieke overtuiging.

Nadat al deze gegevens verwerkt waren, bleek er geen enkel significant gegeven uit te rollen. Het waren mensen uit alle lagen en groepen van de Amerikaanse bevolking. Dikke en dunne, grote en kleine, rijke en arme mensen, rokers en niet-rokers, mensen die wel van een Whisky hielden en geheelonthouders, sporters en niet-sporters; kortom een heel gevarieerde groep mensen. De enquêtevragen en antwoorden bleken dus geen bijzondere gegevens op te leveren voor de beantwoording van de vraag hoe het komt dat mensen die hoge leeftijd kunnen bereiken.

Maar, voor alle zekerheid, was onder aan het enquêteformulier ruimte overgelaten voor een spontane persoonlijke indruk die de honderdjarigen op hun ondervragers hadden gemaakt. En daar kwam wel een opmerkelijk gegeven uit naar voren. Het bleken in uitzonderlijk veel gevallen, mensen te zijn met een optimistische kijk op het leven. Mensen van 'pluk de dag', of om het met Jezus' woorden uit de Bergrede te zeggen: 'maak je geen zorgen voor de dag van morgen; iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad'. (Mattheüs 6:34)

Ook bij de drie honderdjarigen uit Den Haag was dit het geval. Drie mensen (twee dames en één heer) met totaal verschillende achtergronden en levenswijze. Maar alledrie opgewekte mensen die nog plezier hadden in het leven.

De eerste dame, die van 'Carpe diem', had zelfs de computer nog onder de knie gekregen en internette er lustig op los.

De heer van het gezelschap zat nog te genieten van zijn sigaartje.

De laatste dame, had, hoewel ze in een verzorgingshuis was opgenomen, toch haar oude flat nog aangehouden en wandelde daar zo nu en dan naar toe, klom de trap op en trok zich dan nog even terug in haar vertrouwde omgeving.

Geen van deze drie en al die mensen uit die Amerikaanse enquête zullen

ooit een cursus ‘pluk de dag’ gevolgd hebben, zo deze al zou hebben staan. Het is een eigenschap die men waarschijnlijk van nature heeft mee gekregen of die men zich op eigen kracht, in veel gevallen nadat men door een diep levensdal is gegaan, heeft eigen gemaakt. Een recept is er ook niet voor te geven, maar het heeft wel iets te maken met het kunnen loslaten van allerlei problemen en deze niet de kans geven zich alsmaar aan je geest op te dringen.

Piekeren helpt ons in de regel niet veel verder. Ook is het, denk ik, een kwestie van de dingen durven overgeven aan God of aan de tijd. We kunnen niet alles forceren en naar onze hand zetten. Het vermogen om de betrekkelijkheid van veel zaken in te kunnen zien kan ons daarbij helpen. In dit geval is het zaak een duidelijk onderscheid te maken tussen dat wat voor ons persoonlijk van werkelijk belang is en dat wat van ondergeschikt belang is. Hoe vaak maken wij ons niet druk om dingen waarvan we achteraf moeten zeggen: “moest ik me daar nu zo over opwinden?”

“Tel uw zegeningen, tel ze één voor één”, zo luidt de beginregel van een vers uit de bundel van ‘Johan de Heer’. Het kan geen kwaad, iedere dag dat we ons gezond voelen, dat het goed gaat met allen die wij liefhebben, dat we met anderen de vreugde van het leven mogen beleven of iets voor een ander mogen betekenen, dit te beseffen en onze Schepper hiervoor te danken; ja, dit zelfs, wanneer er iets is dat ons levensgeluk verstoort.

We kunnen daar nog oud mee worden ook!

A.M.J. Meijer

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland te Doetinchem is opgenomen Hr W.J. Freriks

In het Slingeland ziekenhuis waren afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw A. Schuurman-Cijnssen; Mw G. Runneboom-Koopman; Hr G.A. Hengefeld; Hr J.G. Hemink en Hr M. Scheuter. Ook Mw W.A. Janssen-Schuurman was opgenomen maar zij verblijft nu tijdelijk in een TOP-kamer in het zorgcentrum ‘de Bettekamp’. De heer G.W. Kreeftenberg werd opgenomen in het Medisch Centrum Twente te Enschede en Beatrix ziekenhuis te Winterswijk, maar is thans weer thuis.

In St. Antonia te Terborg verblijft nog Hr G.J. Weikamp.

In 'den Ooiman' te Doetinchem verblijft: Mw T.H.G. Radstake-Gemmink.

HUWELIJKSJUBILEUM

Van horen zeggen, is mij bekend dat er heel wat waren de afgelopen maanden, maar dat deze, om allerlei redenen in besloten kring zijn gevierd. Na mijn vakantie zal ik contact met deze echtparen opnemen om hen alsnog persoonlijk geluk te komen wensen.

GEBOREN!

Van Evelien ten Brinke en Rik Hulsman, ontvingen wij bericht dat zij dankbaar en gelukkig zijn met de geboorte op 17 april 2005 van hun twee zonen: '*Daniel Eef* & '*David Benjamin*'. (Strakonicestraat 1 3402 SP, IJsselstein, tel. 030-6017992)



Erwin, Carry en Stan Westerveld zijn trots en blij met de geboorte op 1 april 2005 van hun tweede zoon en broertje '*Twan*' (Kon. Wilhelminalaan 23, 7051 AR Varsseveld; tel. 242256)

Wij wensen beide ouderparen van harte geluk met de geboorte van deze zonen en spreken de wens uit dat de Eeuwige deze kinderen zal behouden en bewaren.

VERANTWOORDING GIFTEN

Onder dankzegging mochten dames van de bezoekgroep en ondergetekende de afgelopen maanden (want door een misverstand zijn in de juni editie enkele giften vergeten) aan giften in ontvangst nemen: van: Mw S. t. B. € 50,--; Mw N.N. € 10,--; N.N. € 10,;-Mw H.H. uit Delft € 50,--; en van de Fam B. K.W. € 50,--

Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAANDEN

Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de maanden juli en augustus minder kerkdiensten worden gehouden. Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak om even goed op het kerkdienst-rooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Om dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten steeds na afloop koffie te serveren.

Het thema van de dienst van zondag 17 juli luidt: “De luiken van onze geest”. “Je moet er wel voor open staan”, wordt wel eens gezegd als iemand voor een bepaalde gedachte ‘doof en blind is’. Te veel vertrouwen we vaak op het verstandelijke en het waarneembare, terwijl vaak de voor ons geluk meest belangrijke informatie op een geheel andere wijze ervaren moet worden. Zeg maar intuïtief.

‘De duvel is oud’, luidt een bekend gezegde. Zondag 31 juli wil ik met u daar verder over nadenken. Een flexibel geestelijk waarnemingsvermogen is het kenmerk van ‘het jeugdige’. Maar dat is niet aan leeftijd gebonden.

Zondag 14 augustus. Soms wordt de boodschap van Jezus gezien als een zoetsappig verhaal. Afgaande op de zondagsschoolverhalen lijkt dit ook wel een beetje zo en sommige uitspraken van Hem kunnen ook zo geïnterpreteerd worden. Maar Jezus was verre van een watje! Hij kon behoorlijk te keer gaan als hij de onhebbelijkheden van de mensen aan de kaak stelde. Zo goed als hij, mogen ook wij oprecht boos zijn.

Zondag 21 augustus is er weer de zomerdienst in ‘den Es’ Ook daarbij bent u van harte welkom. Tijdens de korte overdenking wil ik met u stilstaan bij de gedachte dat het ‘Goddelijke’ geen kwestie van kwantiteit (hoeveelheid) is, maar van kwaliteit. Wie deze dienst in Ulft wil bijwonen en niet over eigen vervoer beschikt, wijzen wij erop dat hij of zij altijd met een van onze bestuursleden mee kan rijden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Mw W. Nijhof-Groen, tel. (0315) 241206

Zondag 28 augustus, is er weer gewoon dienst in onze kerk en zal het in de overdenking gaan over de voorbeeldfunctie die we als mens hebben.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Het verhaal van de kleine Samuël die bij de priester Eli in opleiding is vertel ik altijd graag, omdat daar sprake is van God die een mens 'roept'. Ik heb daar ook een toneelstukje van, dat ik daarna door de kinderen laat spelen. Een meisje moest de stem van God zijn en enkele keren roepen: "Samuël, Samuël" waarop een jongen, die de rol van Samuël speelde moest zeggen: "Ja Heer, ik luister." Maar die jongen had blijkbaar de tekst niet goed gevolgd, dus toen 'God' "Samuël, Samuël" riep, volgde een stilte. Iedereen wachtte gespannen of er een antwoord zou komen, maar 'Samuël' was druk in zijn papieren aan het zoeken en er kwam geen antwoord. En ook een tweede roep kwam geen antwoord. Op dat moment merkte Willem Rijnsaard, die toeschouwer was, droogjes op: "Ja, Samuël is er even niet."

EEN KARDINAAL GRAPJE

In de dagen, voorafgaande aan het conclaaf waarin de nieuwe paus zou worden gekozen, probeerden televisieverslaggevers aan diverse kardinalen een uitspraak te ontlokken. Zo ook bij de bijzonder sympathieke en wijze Belgische kardinaal Godfried Danneels. Een verslaggever vroeg de kardinaal: "Is het u bekend dat bij de Engelse 'bookmakers'* u inmiddels tot één van de kanshebbers voor het pausschap behoort en u op de zesde plaats staat?" Waarop de kardinaal snedig antwoordde: "Ik ben geen paard!"

*(kantoortjes waar men weddenschappen kan afsluiten)

VOORAANKONDIGING

Zondag 11 september vindt de Regiodag van alle afdelingen van onze geloofsgemeenschap in Twente en de Achterhoek plaats in Rijssen. Nadere bijzonderheden volgen in de Eendracht van september.

DE BLINDE VLEKKEN VAN DE ATHEÏST EN VAN DE GODSDIENSTIGE FUNDAMENTALIST

Langzamerhand word ik er een beetje moe van. Dacht ik dat eindelijk die zinloze discussie 'creationisme versus Darwinisme' (schepping tegenover evolutieleer) tot het verleden behoorde, nu steekt die, gevoed door de Amerikaanse 'Bible-belt' alweer de kop op.

Met plaatsvervangende schaamte hoor ik het allemaal aan. Wat moeten moderne en ontwikkelde mensen, die wat op afstand van geloof en kerk staan, wel niet denken van deze muggenzifterij? De vraag of God, al dan niet, de wereld in zes dagen heeft geschapen heeft niets, maar dan ook niets, met de wezenlijke zaken van het Christelijk geloof te maken. Door hier weer over te beginnen speelt men alleen maar de fanatieke atheïsten in de kaart die er alles aan gelegen schijnt te zijn om iedere vorm van ‘gelooven’ belachelijk te maken, getuige de RVU televisieserie, die dezer dagen wordt uitgezonden. Ook over dit verschijnsel verbaas ik me telkens weer. Iemand die op een evenwichtige manier gelooft dat er op één of andere manier in onze werkelijkheid, een voor ons onkenbare ‘Intelligentie’ werkzaam is, zeg maar God, en dat ons leven geen zinloos gebeuren is van niets naar niets, zal men nooit horen schimpen op mensen die het Goddelijke ontkennen. Wie gelooft, heeft er weet van dat ‘geloof’ een kwestie van gevoel is (een religieus besef), zoals iemand ook gevoel kan hebben voor muziek, beeldende kunst en zoveel andere gevoelszaken.

Liefde laat zich ook niet bewijzen. Deze zaken zijn nu eenmaal van een andere orde dan alles wat in cijfers en formules valt uit te drukken. En gevoelens van een ander, heeft men, zolang deze de ander niet schaden, te respecteren. Dus ook, als bij iemand het religieus besef ontbreekt. Maar bij een opvallend deel van de atheïsten ontbreekt omgekeerd dit respect.

Ik moet dan altijd denken aan Jacob, die bij de rivier de Jabok een hele nacht met ‘God’ vecht en vraag me dan af: “is die agressieve houding van veel atheïsten ten opzichte van hen die geloven niet een soort van uitdaging; een schreeuw om vulling van hun leegte of onvrede?”

TENSLOTTE

Ik ben mevrouw Angelique Niks-van Oosten bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn afwezigheid de afdeling op zo’n voortreffelijke wijze dient. Ook een woord van dank aan het secretariaat in de persoon van Willy Nijhof en aan Yvonne Striekwold voor de vervanging bij het schoolwerk.

Rest mij u nog een mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en beginnen om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee. Indien vermeld: Kerkzaal”: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

Dinsdag 13 september: “Wat heeft de Kaballa (joodse leer) ons te leren?”

door Jos van Alebeek.

Indien hiervoor voldoende belangstelling is, volgt in de loop van het jaar hierover nog een workshop.

Woensdag 14 oktober: “Spirituele benadering van de Geneeskunde”
door Andreas Cuppen.

Op zielsniveau kunnen mensen ontregeld raken; medische dilemma's.

Zondag 30 oktober: Jubileumdienst. Kerkzaal.
Nadere bijzonderheden volgen.

Donderdag 17 november: “Wie was ik?”
door Henri de Vidal de St. Germain
Kerkzaal

Donderdag 19 januari 2006: ‘Wat gaat er in pubers om?’
door Bart van Campen.

Donderdag 9 februari 2006: “Wat niet in de bijbel mocht”
door Ds M. Rougoor.

Woensdag 22 maart 2006: “De achtergronden Mattheüs Passion”
door Roel Lubbers, benaderd vanuit de literatuur.

Op één van de zondagen van maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst, onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken van J.S. Bach, afgewisseld door korte declamaties

AFSLUITING VAN EEN BIJZONDER SEIZOEN JEUGDCLUB

Vrijdagavond, 17 juni jl. vertrokken we met de NPB-jeugd op de fiets richting Westendorp voor alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Zestien jongelui in een uitgelaten stemming en met een gezonde eetlust, acht iets ouderen, een mooie locatie en een barbecue, waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde avond. Ter afsluiting van wederom een bijzonder seizoen.

De jongens deden zich na het eten tegoed aan een pilsje en poogden daarbij verstandige taal te spreken.

Onder het beschut-tend dak van het 'bakhuus' vermaakten de meisjes zich met doornemen van diverse puberzaken.

Een jaar waarin we nog meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Nog meer samen gelachen maar ook samen de minder fijne momenten gedeeld, in vertrouwen. Een jaar waarin we ook nieuwe leiding mochten verwelkomen: Ellen Kraan, Engeliën Veerbeek en Wilma Schuurman. Een jaar waarin we o.a. film hebben gekeken, we hebben onze gedachten vorm gegeven in jeugddiensten, we hebben gezongen, gedanst, geschilderd, een avond gebowld.(nee, niet geblowd).

We zijn naar het bevrijdingsmuseum geweest in Groesbeek, we zijn op kamp geweest in Hilversum, en soms deden we ook gewoon niks. Lekker samen zijn en kletsen over wat ons zo bezig houdt.

Een van de hoogtepunten waar we met een speciaal gevoel op terug mogen kijken was toch wel de bazaar van 21 januari. Met z'n allen op de bres voor Azië. Wat als klein initiatief begon, kijkend naar de tv-beelden van de ramp, groeide uit tot een zeer speciale dag waarin jong en oud zich met hart en ziel inzette. En het resultaat mocht er zijn.

Maar buiten het mooie bedrag dat uiteindelijk bijeen is gebracht, heeft de warme medemenselijkheid van deze jongelui en de saamhorigheid ons bovenal gemotiveerd om samen door te gaan met elkaar.

Op naar het komend seizoen! We beginnen weer op **Vrijdag 2 september**, om half acht in de Eendracht. (Voor meer informatie en foto's: <http://spaces.msn.com/members/npbjeugd>)

Henk en Herma: nogmaals bedankt voor de gastvrijheid. En niet te vergeten: T. K. te V. :onze dank voor het sponsoren van de barbecuesauzen. (Zo goed Tonnie?)

Marjan Hengeveld

GESLAAGDE BUITENDIENST

‘DE KRACHT VAN HET LOSLATEN’

De groene NPB-vlag wapperde aan de zijgevel van ‘Groot-Nibbelink’ en was ook op de deel markant aanwezig: een mooi decor voor een geslaagde ‘buitendienst’. Deze vond zoals gewoonlijk binnen plaats, omdat de weergoden nog niet voldoende op temperatuur waren. Marjan Hengeveld ging voor. Ze had als thema ‘de kracht van het loslaten’. Dat

gebeurde feitelijk, toen een kwartier na aanvang de kinderen van de zondagsschool de dienst verlieten. Ze vermaakten zich verder in de speeltuin van 'Groot-Nibbelink' onder leiding van drie meisjes van de jeugdclub. Vooraf had Marjan hen verteld over de symbolische betekenis van de Ark van Noach: het tot inkeer komen. De tekst van gezang 488 b 'Ik zoek u met gesloten ogen' paste daar goed bij. Dat gold ook voor de muziek van J.S. Bach die het NPB-ensemble ten gehore bracht. De blazers onder leiding van Wim Lammers wisten voor deze dienst de juiste toon te zetten. Dat was goed merkbaar bij het prachtige lied 463. De tekst van het tweede couplet past zo in een modern poplied:

*Geef dat uw roepstem wordt gehoord
als eenmaal bij de zee
geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen volgen ongestoord
op weg gaan met u mee*

In de overdenking stond Marjan stil bij haar gereformeerde opvoeding: het geboren zijn in schuld. Zij kan zich bij dat gegeven nu niets meer voorstellen. Het remt de mens in zijn ontplooiing. Marjan ziet liever dat de we strijd en conflicten die nergens toe leiden loslaten. Dat we uit de duisternis te voorschijn komen. Zoals een baby uit de baarmoeder en Noach uit de Ark. We moeten leren kijken met ons hart. Dat lukt vooral goed met gesloten ogen: een goede manier om elkaar niet te verliezen.

In het gedicht van Engeliën Veerbeek (de volledige versie vindt u op één van de volgende bladzijden) viel één zinsnede in het bijzonder op:

een rivier kun je niet duwen.

Dergelijke zinnen met een hoog gehalte aan nawerking zaten ook in het gebed van Marjan:

*'Het zoeken naar ons innerlijk is niet vrijblijvend.
Geef ons de kracht om lief te hebben wat we loslaten.'*

Voorzitter Henk van Duijn bedankte Marjan, het NPB-ensemble, geluidstechnicus Gert te Grootenhuis en in het bijzonder Dorien en Paul Schurink van 'Groot-Nibbelink'. We kijken terug op een bijzondere zondagmorgen met een prima opkomst.

Poëzie uit de buitendienst:

Laten we even heel stil worden van binnen.
De kracht van het loslaten kan alleen werkzaam zijn vanuit veiligheid en vertrouwen; gelijk een kind dat vanuit de moederschoot geboren wil worden, om zijn eigen leven op te bouwen.
Vanuit de wijsheid begint het begeleiden,
het op tijd terzijde staan,
zodat het kind zich kan bevrijden.

Doch de liefde is echter de rode draad in dit geheel:
zij weeft de verbinding, wij worden door haar één.
Een veel gehoord gezegde is dan ook 'een rivier kun je niet duwen'.
Hij volgt zijn eigen weg, met obstakels en pech.
Het is de kracht van de loslating die hem stuurt.
De uitkomst is zonder verwachting hoe lang het ook duurt.
Dank U God voor de groeikracht in onszelf hierdoor,
wij blijven geloven in Uw Eeuwige Heilige Woord.
Dank U God voor de regenboog aan de hemel,
zij geeft hoop in ons hele mensenleven.

Want wij mensen zijn als de regenboog met al die kleuren hemelhoog.
Elke kleur is heel speciaal en heeft haar eigen verhaal.
Rood ben ik als de zomerzon die ondergaat
en oranje voor de ochtendzon die opstaat.
Geel ben ik als een zonnebloem: ik hol, ik ren en ik zoen.
Groen als de zee en de slang
maar ook als de kikker die ik vang.
Als ik verdrietig ben word ik donkerblauw
ik heb geen plezier met mezelf of jou.
Maar lichtblauw maakt me vredig en blij
ik voel me sterk en zing erbij
Paars voel ik mij als ik bid en mijn beschermengel is wit.
Goud maakt me nieuw, goud maakt me wijs.
En als ik van een ander houd dan gloeit mijn hart van goud.

Zo kan er van alles gebeuren,
als je kijkt naar regenboogkleuren.
De kleur verandert keer op keer
en toch ben je net als de regenboog steeds dezelfde weer.
Dank U God voor deze Pracht!
Wij zijn veel meer dan ik dacht.
Amen.

Engelien Veerbeek

*Het laatste deel van dit gedicht komt als inspiratie uit het boek
'ik ben een regenboog'.*

TWEE GENERATIES TEN BRINKE:

'HET DIEPTEPUNT IS ACHTER DE RUG'

Praten met Gerda en Irma ten Brinke is een plezierige bezigheid. Moeder en dochter zijn vooral bezig met het positieve in de mens. Beide hebben ook duidelijk het gevoel dat de 'ontkerkelijking' in Nederland door het dal heen is. Dat er weer tekenen zijn van een herlevend religieus besef; maar anders dan voorheen en niet op basis van hokjesgeest.

Irma en Gerda:

'Er zijn tekenen die er op wijzen dat er een nieuw religieus besef ontstaat. De kerkelijke leegloop is door haar dieptepunt heen.'

Gerda's band met de NPB gaat terug naar het eind van de veertiger jaren. Als kind van ouders waarvoor het geloof geen rol speelde, raakte ze geboeid door een vriendinnetje dat naar de zondagsschool ging. Na enig getouwtrek mocht Gerda mee. De band die ze zo kreeg met de NPB, zorgde er later voor dat Gerda Kuiperij vele jaren leiding gaf aan de zondagsschool. Weer later leidde dat tot zes jaar bestuurswerk. Haar huwelijk met Han ten Brinke, die van Hervormde komaf is, stond dat niet in de weg.

Irma kreeg het vrijzinnige door haar moeder met de paplepel ingegoten. Maar zoals veel generatie-genoten hield ze zich v.w.b. actief kerkbezoek nogal op de vlakte. Dat veranderde toen ze –naar eigen zeggen– een spirituele ervaring had, die doordrong tot in haar diepste wezen. De gesprekken die daarop volgden met August Meijer en Angelique Niks resulteerden in een prominente plaats voor vrijzinnigheid in het leven van de nu 38-jarige Irma. De kinderen Jonne (8) en Mats (6) zitten bij de Varsseveldse NPB op de zondagsschool, ondanks dat ze met hen en echtgenoot Arjen Dijkstra in Arnhem woont.

Het stijgende aantal kinderen op de zondagschool (na een dieptepunt met vijf in 2002) is voor Gerda (65) een teken dat ‘geloven’ geleidelijk aan weer een plaats krijgt in het dagelijks leven van jonge mensen. Irma merkt dat ook in gesprekken met leeftijdsgenoten. Daar proeft ze de behoefte aan een geestelijk leven naast het jachtige en het zakelijke. Dat begon volgens haar een aantal jaren geleden al als reactie op het ‘iktijdperk’. Ze merkt het ook via artikelen in het NRC Handelsblad over bijv. de jeugdkerk in Drachten.

Een tastbaar verschil tussen moeder en dochter is volgens Gerda dat ze zelf opgroeide in een hokjesgeest. Ze dacht in Protestanten, Gereformeerden en wat dies meer zij. Ze weet nog goed dat ze bijna angstig was, toen in haar werkkring op het Varsseveldse gemeentehuis de eerste ‘katholiek’ een baan kreeg. Irma kan zich het denken in ‘Twee geloven op één kussen ...’ bijna niet voorstellen. In haar benadering speelt de persoon zelf de boventoon. Zitten we menselijk op dezelfde lijn? Zoals laatst met die twee jonge Mormonen, die vanuit Amerika naar Europa

kwamen om ‘zendingswerk’ te doen. Fascinerend vond ze het om daarmee te praten.

Gerda probeert het hokjesdenken achter zich te laten, maar komt daar nog niet helemaal los van: ‘Ik hoor en zie in contacten soms de religieuze achtergrond. Ik ben echter net als Irma blij met de nieuwe oecumenische beweging. Niet gevoed vanuit kerkbestuurders, maar vanuit de mens, die een ander ziet als gelijkwaardig. Het gaat er om of je elkaar wilt respecteren? In bestuurswerk vind ik dat van het grootste belang; dat je samen optrekt en hetzelfde doel nastreeft. Elkaar tegenwerken kost negatieve energie en levert niets op.’

Irma is enthousiast over de zondagsschool en ook blij met de jeugdclub en met het lezingen-programma tijdens de wintermaanden. ‘Ze leveren niet meteen kerkgang of nieuwe leden op, maar ze zijn wel van belang voor een breed gedragen sympathie voor onze NPB. Ik denk zelf wel eens over een toneelstuk of over een musical, die je als geloofs-gemeenschap met elkaar op poten zet. Je mag over de voorbereidingen gerust een aantal jaren doen, maar er gaat een enorme stimulans vanuit. Binnen de vrijzinnigheid, maar ook daarbuiten.’

Gerda en Irma ten Brinke:

‘Vrijzinnigheid zit ons in het bloed. Het biedt ruimte tot breed medemenselijk denken en handelen.’

Een brede functie voor het kerkgebouw is een van de zaken die Gerda graag gerealiseerd zou zien. ‘15 jaar geleden spraken we daar ook al over. Toen waren onze leden nog niet zo ver. Ik hoop dat het nu wel lukt. Van mij mogen de banken er wel uit. Met losse stoelen heb je meer mogelijkheden om het gebouw naar je eigen hand te zetten en in

te spelen op kwesties die in de maatschappij gaande zijn. Het kan ook helpen om de financiële exploitatie van ons kerkgenootschap beter rond te zetten.'

Irma steunt het idee van haar moeder. Ze denkt daarbij ook aan extra activiteiten voor de groep van dertig tot vijftig: 'Afgezien van de lezingen, is daar op het moment niets voor. Toch zitten er de ouders in, die hun kinderen mogelijk naar de zondagsschool doen en later misschien naar de jeugdclub. Want ook die ouders zijn tegenwoordig zoekend. Oriëntatie op de wereld en op godsdienst past bij alle leeftijdscategoriën.'

De cursus christelijke meditatie en mystiek van godsdienst-filosoof Daniël van Egmond, is een vorm van omgaan met geloofskwesties die Irma bijzonder aanspreekt. Van Egmond benadrukt de rol van ieder mens, namelijk een brug te zijn tussen hemel en aarde, ongeacht geloof, ras of cultuur. Na een basisopleiding van drie jaar begint Irma komende herfst in Utrecht met een 4-jarige intensieve training. De gesprekken die Irma met haar moeder voert over deze cursus, leiden er toe dat ook Gerda voor haar gevoel steeds dichterbij de ware kern van religie: naastenliefde zonder aanzien des persoons.

*'Misschien moeten we als gemeenschap
een musical of een toneelstuk organiseren
om de geest echt uit de fles te krijgen!'*

Kopij voor het volgende nummer (september) uiterlijk vrijdag 26 augustus aanleveren bij Jan Meerdink, Ds Meijer of Henk Beunk

De rugzak

Ieder mens draagt in zijn leven
een onzichtbare rugzak mee,
bergt daarin zijn vreugde en zorgen
een verzameling van wel en wee.

Vaak is de rugzak haast niet te dragen
maar soms ook weer vederlicht,
dan blijft er wat ruimte over
maar dikwijls kan hij haast niet dicht.

Kijk je in een verloren uurtje
heel de inhoud nog eens door,
kan er vaak iets verdwijnen
wat zijn waarde reeds verloor.

En zo ga je door de jaren
je pakt iets op en gooit iets weg,
soms gebeurt dit vanzelfsprekend
maar ook vaak na veel overleg.

Langzaam wordt de rugzak leger
de levensmiddag gaat voorbij,
en bij het vallen van de avond
werpt men het meest der last opzij.

Maar blijft nog wat van waarde
Wat je koestert en behoudt,
al schijnen het soms kleinigheden
het zijn herinneringen, meer dan goud.

Ieder draagt zijn rugzak
niemand die hem overneemt,
en je hoeft ook niet te vrezen
dat een dief hem ooit ontvreemdt.

Ontvangen van mevr. Witteveen-van Zomeren (de Bettekamp)

Een bejaarde peinst...

'Wat liggen er veel jaren achter mij.
En al die jaren was U steeds nabij.
Al ben ik oud, o God, ik blijf Uw kind;
een wonder dat ik onbegrijp'lijk vind.
Mijn voornaam, wordt niet meer genoemd, o Heer,
want van mijn vrienden leeft er niemand meer.

Maar, U kent mij bij naam en dat wil zeggen:
dat ik mijn hele leven voor U neer mag leggen.
Hier is mijn levensboek; U bladert er al in...
Daar was ik jong, hier kreeg ik een gezin.
Soms volgde ik Uw wil, maar vaak mijn eigen weg.
Dat ben ik mij bewust, nu 'k alles aan U zeg.

Het boek gaat dicht, maar 't blijft een open boek,
Het wordt gefilmd op 't grote witte doek,
Het trekt aan mij voorij; wat waren er veel dagen
dat ik vergat, o Heer, alleen naar u te vragen.
Straks stopt de film, dan zal er 'Einde' staan.
O God, wil dan, ja dan juist met mij gaan.

Nu hoor ik Vaders stem: 'Ik zal u niet begeven.
Er komt geen 'Einde' - maar een eeuwig leven.
Uw zonden werp ik in de diepten van de zee.
Gereinigd door het bloed, neem ik mijn kind'ren mee
naar 't Vaderhuis, waar hen een woning wacht'-
Ik ben weer kind dat door zijn tranen lacht.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclub:

Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld ,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Juli/Aug. 2005

- Zondag 3 juli geen dienst
- Zondag 10 juli geen dienst
- Zondag 17 juli 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "De luiken van onze geest"; bij Marcus 7:31,38.
Na afloop nog een gezellig zomers samenzijn met koffie of thee
- Zondag 24 juli Geen dienst
- Vrijdag 29 juli 16.30 uur weeksluiting in de Bettenkamp, verzorgd door Ds A.M.J. Meijer
- Zondag 31 juli 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Wat is jong; wat is oud?', bij Kol.3:11
Na afloop nog een gezellig zomers samenzijn met koffie of thee.
- Zondag 7 aug. geen dienst
- Zondag 14 aug. 10.00 uur: ds A.M.-J. Meijer, thema: "Oprechte boosheid", bij Marcus 7: 15-23 en 8:30-35.
Na afloop van de dienst staat de kof-fie klaar
- Zondag 21 aug. .9.45 uur, NPB-dienst in het tijdelijk onderkom en van 'Den Es' in Ulft. Ds A.M.J. Meijer, thema: 'God rekent niet', bij Jes. 60: 18-20
- Zondag 28 aug. 10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Langzaam veranderen; levende stenen', bij 1 Petrus 2: 7-12.
Na afloop van de dienst staat de koffie klaar!
- Zondag 4 sept. geen dienst.
- Zondag 11 sept. 10.00 uur Regiodag (Twente-Achterhoek) te Rijssen. Nadere bijzonderheden volgen in de 'Eendracht van september.