

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



88 ste jaargang | 715

Juli/aug 2022



Tappet van der Linde

Uitleg bij de omslag
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht juli/aug.

Voorwoord

blz. 3

Van de bestuurstafel

blz. 5



Voorwoord

Het begint bij jezelf

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik vind het storend als mensen in een gesprek openlijk het verstand van anderen in twijfel trekken. Zo in de geest van: ‘Die Rutte snapt er ook niets van. Hij is echt het spoor bijster.’ Als iemand in een gesprek dat soort opmerkingen maakt, denk ik (en dat zeg ik vaak ook): ‘Je hoeft het niet met een ander eens te zijn, maar het feit dat iemand anders denkt, wil niet zeggen dat er iets mis is met zijn of haar hoofd. Als je dat meent, plaatst je jezelf op een voetstuk en dat is op z’n minst arrogant.’

Natuurlijk neigen we er allemaal toe om te veronderstellen dat we het beter snappen dan een ander, maar bescheidenheid is hier op z’n plaats. Vaak zit je er gewoon naast. Ik neem mezelf maar even als voorbeeld. Het gebeurt geregeld dat ik in een gesprek over een kwestie waar ik weinig van afweet roep: ‘Maar waarom doen ze dat niet zo of zo?’ Met zo’n ondertoon van: dat die koekenbakkers dat niet zien. Ik dicht mezelf dan inzicht en wijsheid toe. En vaak delen anderen op dat moment die mening. We huilen graag mee met de wolven in het bos; vooral als we ongenoegen kunnen uiten. Zo kan er heel makkelijk een onterechte negatieve stemming ontstaan. Totdat iemand die goed ingewijd is feiten naar voren brengt, waardoor ik denk: ‘Oeps, misschien had ik eerst wat kunnen vragen alvorens te stellig uit de hoek te komen. Want ieder mens herbergt stukjes van de puzzel en handelt naar eer en geweten. Als je daar openlijk aan begint te twijfelen, kom je op een hellend vlak. Dan zet je medemensen weg als dom of minderwaardig. Dat is fout en gevaarlijk. Dat zie je in de Verenigde Staten van Amerika. Daar is het vertrouwen van de Democraten in de Republikeinen en vice versa zodanig verstoord, dat ieder wetsvoorstel (hoe goed ook) wordt weggestemd, simpelweg omdat het van de ander komt. Zelfs al is dat voorstel in het algemeen belang. Polarisatie verlamt het land en kan griezelig uit de hand lopen. Voor mijn gevoel moeten we daar in Nederland ook mee oppassen; dat we sympathie voor extreme standpunten niet dezelfde kant uitgaan: dat we tegenstellingen benadrukken in plaats van het gemeenschappelijke. Dat proces omkeren begint volgens mij bij mezelf, bij u en bij ieder ander individu. Wat doe jezelf om de samenleving beter te maken?’

Een mooi voorbeeld daarvan vind ik een voorval met mijn dochter Dieske. Die was in haar puberjaren vaak een ietwat opgewonden standje. Ze kwam een keer boos thuis met een verhaal over haar goede vriendin Loes dat ze gehoord had van een andere wat minder goede vriendin. Ze kon zich niet voorstellen dat Loes zoiets zou doen, maar ja, die ander had het toch gezegd ? Nadat ze na een ouderlijke hint Loes had gebeld, bleek het anders te zitten en dus mee te vallen. De kou was uit de lucht. Probleem opgelost. Dat zelfreinigende vermogen ontstaat volgens mij vanzelf als je je bij een oordeel afvraagt wat je zelf hebt gedaan om dat oordeel te verzachten ? Weet je voldoende om jezelf een standpunt aan te kunnen meten? Of moet je eerst nog eens wat luisteren, lezen, kijken en vragen? Als we allemaal beter onderbouwd met onze eigen mening omgaan, is de kans groot dat onze samenleving weer een beetje vriendelijker wordt. Over de volle breedte vrijzinniger en zachter.

Henk Beunk



Van de bestuurstafel

Op donderdag 7 juli werden we opgeschrikt door het bericht dat onze voorzitter Els Venneker een herseninfarct heeft gehad. Ze is die dag opgenomen op de ic van het ziekenhuis in Winterswijk. Op het moment van dit schrijven (12 juli) is ze daar nog steeds. Wij hopen dat Els snel en volledig herstelt en spoedig weer in ons midden zal zijn. Tot die tijd zullen we haar heel erg missen.

Voor de verschijning van deze Eendracht heeft dit ook gevolgen gehad. Dankzij de inzet van Nicoline is het echter gelukt.

De volgende Eendracht zal onder voorbehoud volgens schema in week 34 verschijnen.

Binnenkort krijgen de deuren van de ingang bij het fietsenhok en de Eendracht aan de Beatrixstraat een nieuw slot.(dezelfde sleutel). Dat betekent dat iedereen die een sleutel hiervan heeft deze moet inleveren bij onze koster Marion.

Zij zal een nieuwe sleutel overhandigen. Er moet getekend worden voor ontvangst. Mocht u de sleutel kwijt raken en er moet een nieuwe worden aangeschaft, dan is dat voor eigen rekening.

Na de vakantie kunt u de oude sleutel niet meer gebruiken. Neem dus van te voren contact op met Marion, telefoon 06-28204871

Rest ons u een fijne zomervakantie toe te wensen.



Op 4 juni overleed
Anna Wilhelmina Ederveen geboren Bruggink.

Zij werd geboren op 11 februari 1927.
In een volgende editie van De Eendracht zal een
In Memoriam te lezen zijn.



*BALANS
is geen vaste staat van ZIJN,
maar RUIMTE
en STILTE vinden
temidden van
de veranderingen*

Inspire

Met dank aan onze
bloemendames,
die elke keer weer,
prachtige bloemstukken maken
om de speciale vieringen
op te luisteren.

Bloemstukken met een betekenis



Pareldag Tweede Pinksterdag

Tweede Pinksterdag hadden we onze kerk opengesteld i.v.m. Pareldag. Een fietstocht leidde mensen langs parels in de Heelweg en Varsseveld.

In onze ruimtes was een expositie te zien van Bert Scheuter, die ook aanwezig was.

Wij hadden afgesproken de mensen die zouden komen een kopje koffie aan te bieden. Ook waren er 2 cakes gebakken. We dachten uit te kunnen met een senseoapparaat en één zakje pads. Al met al is dat apparaat niet aan geweest, maar hebben we veel kannen koffie gezet. De cakes waren binnen 2 uur op. Er kwam een stroom van mensen binnen, zeker 150 zijn er die dag geweest. Geweldig! Een potje voor een vrijwillige bijdrage stond op tafel, mensen, bekend en onbekend bleven gezellig zitten om een praatje te maken. Bert is de hele dag in de weer geweest om uitleg te geven over zijn schilderijen. Al met al een fantastische, onverwacht zeer drukke, dag!



Een zondagmorgen op Den Es

Het is zondagmorgen 29 mei, half tien. Orgelmuziek klinkt op het Dorpsplein van verpleeghuis Den Es. Gerrit te Lindert speelt in, hij is deze ochtend de organist. Bekende liederen, uit een oude bundel. Een voor een komen de bezoekers voor de kerkdienst binnen. Vrijwilligers reiken de liturgie uit en helpen de mensen op hun plaats. Langzaam maar zeker stroomt de ruimte vol, voor bewoners in een bed wordt een plekje gezocht, rollators worden ‘geparkeerd’. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de kerkdienst op Den Es weer voor iedereen toegankelijk is, weet een van de vrijwilligers te melden. Vanwege corona waren er heel lang geen diensten, of ze mochten slechts door een kleine groep worden bijgewoond. Vandaag is iedereen welkom, ook de bewoners van De Bettekamp kunnen er weer bij zijn. Het is bijzonder, de bewoners zijn blij verrast, naar de kerkdienst, samenzijn op zondagmorgen, het kan weer. Het licht van de kaars schijnt, liederen worden mee gezongen, het Onze Vader mee gebeden en de stilte is intens tussen de regels van het volgende gedicht, het is een bewerking van het lied *Ruimte* van Stef Bos:

Hoe kleiner je bent
Hoe groter de ruimte
Hoe verder je gaat
Hoe dichterbij je komt
Hoe meer je verzwijgt
Hoe sterker de woorden
Hoe meer je iets loslaat
Hoe lichter je wordt.

Hoe minder je praat
Hoe meer je kan zeggen
Hoe minder je uitlegt
Hoe beter het is
Hoe langer je kijkt
Hoe groter het inzicht
Hoe meer je vergeet
Hoe minder je mist

Hoe hoger je vliegt
Hoe beter je zien kan
Waar je vandaan komt
Waarheen je gaat
Hoe meer je geeft
Hoe meer je krijgt
Hoe meer je iets loslaat
Hoe langer het blijft
Marchel Chevalking



Beste mensen,

Onze geloofsgemeenschap is een plek waar ruimte is voor alle standpunten en meningen. Iedereen is welkom ongeacht (politieke) voorkeuren en standpunten. En hoewel in het land iedereen wel een mening lijkt te hebben over alles, merk ik zelf steeds maar weer hoe weinig ik eigenlijk echt weet van al die onderwerpen en problemen die nu spelen in ons land.

Toch kunnen we het, bijvoorbeeld op zondagmorgen, natuurlijk niet alleen maar hebben over verhalen van 2000 jaar geleden zonder ook, steeds maar weer, naar onszelf te kijken: Wat betekenen die verhalen voor ons? Wat hebben ze ons te zeggen in deze tijd? Waarbij we zeker niet allemaal op hetzelfde antwoord uit hoeven komen, maar wel telkens opnieuw willen luisteren naar elkaar en ook onszelf (naast anderen) kritisch blijven bevragen.

Een geloofsgemeenschap en politiek is een riskante combinatie. En als je kijkt zie je dat mensen van beide kanten/'kampen' oprechte gevoelens hebben van diepe frustratie, angst, onzekerheid, boosheid en verlangen. Wat is De Waarheid of De Oplossing? Ik weet het niet. Maar wat mijn diepe wens is, is dat wij binnen onze vereniging elkaar niet kwijtraken. Dat wij ruimte blijven houden voor iedereen. Dat we willen luisteren naar zorgen, angsten, verlangens en dromen. Dat we durven te delen wat ons zo raakt. Dat we met respect omgaan met elkaar!

Nicoline

21 juni - zonnewende bij het 'Hofshuus'

Heb jij de langste dag van het jaar gevierd?

Op een prachtige plek vierden wij de zonnewende.
Met zang (Els Venneker) en begeleiding van dwarsfluit (Nicoline Swen).

En een ogenblik stil zijn en de stilte in je hoofd ontmoeten.



Tijdens een **zonnewende** bereikt de zon een bijzonder punt aan de hemel. De **zonnewende** staat in teken van verbinding. Verbinding met jezelf en de mensen om je heen.



Zonnebloemen, die zich naar de zon keren.
Er was koffie, thee en meer. Zelfs zomerse aardbeien.

In stilte op het ritme van de ademhaling je concentreren
op je eigen ik.
Een mediterende ontmoeting. Misschien wel
'wie ben ik?'





Wandelen over het houten pad over de vijver, pratend met elkaar of gewoon: stilte.

Ga maar en...groet de zon.
Jan Schoneveld

Wie geen dromen
heeft, heeft evenmin
een werkelijkheid

OPROEP

VUURVLIEGJES



Adventsbundel 2022 van Vrijzinnigen Noord- & Oost-Nederland



Beste mensen,

Net als voorgaande jaren, maken wij ook dit jaar met elkaar weer een adventsbundel. 28 dagen, met bij iedere dag een tekst en een illustratie.

De teksten kunnen (zeer) korte verhaaltjes zijn, gedichten, anekdotes, etc.. De illustraties kunnen natuurfoto's zijn, tekeningen, schetsen, maar bijvoorbeeld ook een foto van een beeld of schilderij.

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk 7 **oktober** uw materiaal in te sturen. (via post/mail)

U mag meerdere teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel worden aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel kunnen we materiaal bewaren voor een volgend jaar.

Het is niet nodig om bij een tekst een bijbehorende illustratie aan te leveren, of omgekeerd. Het volstaat om één van beide in te zenden, wij kiezen dan een passende aanvulling daarbij.

De samenstelling van het boekje nemen wij voor onze rekening.

Hartelijke groet, Nicoline Swen & Helene Westerik

voorganger@vrijzinnigenvarseveld.nl



Jaarlijkse wandeling en samenzijn 's middags!!

Op 28 augustus is er weer ons jaarlijks samenzijn op een gezellige locatie, mét een wandeling vooraf.

Dit jaar nodigt de familie Swen ons hartelijk uit om nabij hun nieuwe woning in Barchem een wandeling te maken en daarna in hun tuin gezellig koffie/thee te drinken met iets lekkers erbij.

We doen het volgende voorstel;

We rijden met een aantal auto's vanaf de Eendracht. Dit moet even gecoördineerd worden. Er zijn mensen die meedoen aan de wandeling, maar ook mensen die alleen voor de koffie gaan.

Dus: Als u wilt komen en vanuit Varsseveld gaat, bel dan met Johannes de week ervoor. Ook degene die gaat en wel wil rijden. Zo kunnen we proberen met volle auto's te gaan.

Het is ongeveer een half uur rijden.

Aanvang wandeling 14.30 uur

Aanvang koffie drinken in de tuin 15.30 uur

Vertrekadres bij Nicoline: Soerinkweg 3, Barchem





Workshop soul collages maken

Een soul collage of zielekaart maken brengt je uit je hoofd in je gevoel. Het brengt je in verbinding met je intuïtie, je onbewuste weten. Het is een eenvoudige maar krachtige en ook leuke manier om het inzicht in jezelf te vergroten. Je zoekt allerlei afbeeldingen uit waartoe je je aangetrokken voelt, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, en plakt ze samen op een blanco kaart. Zo ontstaat een verrassende, wonderlijke collage. En anders dan bij een tarot of engelenkaart ben jij zelf de schepper van deze kaart. Aan de hand van een aantal vragen kun ook alleen jij zelf van uit je on(der) bewuste de betekenis vinden.

Alle materialen zijn inbegrepen.

Wanneer: Donderdag 8 september
Waar : De Kleine Zaal (ingang bij het fietsenhok)
Tijd : Van 13.30 - 16.30 uur
Kosten : 10,- (Materialen inbegrepen)
Opgave : lezing@vrijzinnigenvarseveld.nl



Vooraankondigingen: Lezingen

Zondag 18 sept

Zondag 9 okt.

Zondag 13 nov.

60+Club

Dinsdag 13 sept. Poppenkast,
verzorgd door Jacqueline Neijenhuis



Vrij en Zó

Eerstvolgende avond is vrijdag 2 september
Meer info over dit alles in de volgende Eendracht
Noteer het alvast in uw agenda

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
- Verenigingszaal:** De Eendracht, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG Varsseveld
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 47 68 70
of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.
- Inspiratie & Ontmoeting:**
- 60+Club** Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Lezingen:** lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller 'Eendracht':** Mevr. E.G. Venneker
- Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht**
- Voor de Eendracht van september : 15 aug.**
Voor de Eendracht van oktober : 19 sept.

NB: KOPIJ ENKEL NAAR REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSEVELD.NL

- Kopij redactie:** redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Autodienst Varsseveld:** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48
- Autodienst Aalten:** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





- | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zondag
24 juli | 10.00 u. | Viering
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. J. Velthorst, tel. 0315 24 33 37 |
| Zondag
11 september | 10.00 u. | Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06 |
| Zondag
18 september | 10.00 u. | Vredesdienst: Grote of Laurentiuskerk |
| Zondag
16 oktober | 10.00 u. | Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. I. ter Maat, tel. 06 221 031 70 |
| Zondag
30 oktober | 10.00 u. | Viering
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61 |