

Eendracht



Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

90 ste jaargang | 728
juli/augustus 2024



Tappet van der Linde

Eendracht juli/augustus 2024

Uitleg bij de omslag

Verscheidenheid in éénheid

Eenheid in verscheidenheid

Geboren uit de aarde

Dragen de eigen kleur

Kiezend wie je bent

Je bent, die je bent

Groeiend naar de hemel

Omarmd door de zon

Verscheidenheid in éénheid

Eenheid in verscheidenheid

Begroet door de hemel

Groeiend naar het licht



Er zijn dit keer geen mededelingen vanuit het bestuur

Voorwoord

blz 3

Zomerse verhalen en gedichten

blz 5

Activiteiten vanaf

blz 16



Voorwoord

Medemens

Nee, snappen doe ik het niet in Gaza, in Soedan en vooral niet in Oekraïne, de voormalige Sovjet-republiek die na het uiteenvallen van de USSR begin negentiger jaren een zelfstandig en vrij land werd, net als Polen en andere Oost-Europese landen. De ruimdenkende secretaris-generaal van de communistische partij Michail Gorbatsjov gaf daartoe eind tachtiger jaren de aanzet. Het werd een proces zonder dwang en zonder geweld, omdat (bijna) iedereen voelde dat de houdbaarheid van de USSR verstreken was. Dat het merendeel van de vrije landen toenadering zocht tot het westen, toonde de behoefte aan vrijheid en democratie. Het lijkt erop dat Poetin dit afstand nemen van Rusland niet kan verkroppen. Hij wil z'n Sovjet-gebied weer terug. Daarvoor annexeerde hij een deel van Oost-Oekraïne en bezette 2014 De Krim. Op 24 februari 2022 lapte Rusland alle internationale regels z'n hun laars door grootschalig militair het vrije deel van Oekraïne binnen te vallen.

Nee, snappen doe ik het niet: dat een president zo maar een oorlog begint en daarmee honderduizenden militairen en burgers de dood injaagt. Het is de angst van een autoritair leider voor de diepe wens van mensen om vrij te zijn. Als een buurland die vrijheid heeft is het geëigende middel om dat land als vijand af te schilderen, als een bedreiging. In het boek '1984' van George Orwell schiet de militaire macht af en toe raketten af op eigen steden om zo de noodtoestand te rechtvaardigen en het volk onder de duim te houden. Het draait om macht en dat gebeurt steeds weer. Leiders met oorspronkelijk goede bedoelingen die democratisch gekozen werden en zich dan toch geleidelijk aan ontwikkelen tot dictators.

Het zit blijkbaar in de mens om te denken dat je het als leider beter snapt dan een ander. Dat je daarom het volk in z'n vrijheid moet beperken. Dat begint vaak met het beteugelen van de pers. Ook in ons land kwam er onlangs tijdens de formatiebesprekingen de gedachte op tafel om de publieke omroep te beknotten. Gelukkig is die gedachte voorlopig weer in de ijskast gezet. Maar het is zaak om

alert te blijven. Te gauw neigen we ook zelf om te denken in simpele oplossingen. Door anderen de schuld te geven van ons eigen ongemak. Het zoeken van een zondebok. Daar schiet niemand iets mee op. Wel met kijken hoe het anders kan; hoe het op te lossen is, samen met anderen. Daarmee maken we de wereld een stukje mooier.

Met het onderstaande gedicht ‘medemens’, dat ik 4 mei jl. voordroeg in de Grote Kerk in Varsseveld probeer ik die gedachte onder woorden te brengen.

Medemens

nee, snappen doen we
het nu niet in Gaza Oekraïne
toen niet in wereldoorlog twee
niet geleerd van de eerste

verzandt in machtshonger
doen leiders het weer, hun
blikveld verstart door testosteron

angst geweld en repressie
uit de loop van het geweer
verankeren haat in de tijd
in genen en karakter

we praten het kinderen aan
leven het voor, afgeven
op baas burens familie

op verschil in geloof
minderheden buitenlanders

met eigen ik op een voetstuk
doen anderen het fout
omkering gewenst

niet de vraag wie schuld heeft
maar hoe je oplost
vergevingsgezind Ubuntu

de cirkel van haat doorbreken
met naastenliefde naoberschap

vrede begint ook bij onszelf

Henk Beunk



Er zijn dit keer geen mededelingen vanuit het bestuur



Een fijne zomer gewenst namens het bestuur



Beste mensen,

Deze zomer hoop ik 67 jaar te worden . Dan krijg ik AOW en pensioen (!) en dat is voor mij een ‘natuurlijk’ moment om na bijna zestien jaar te stoppen met voorgaan. Ik blijf beschikbaar als ‘achterwacht’ indien nodig, maar ga niet meer voor volgens het preekrooster dat altijd een jaar van te voren wordt vastgesteld.

Het voorgaan in Varsseveld, maar ook in andere vrijzinnige afdelingen zoals Eibergen, Vaassen en een enkele keer Oost Twente, is iets wat mij is overkomen. Ik heb ongetwijfeld weleens verteld dat ik ooit aan de opleiding voor Vrijzinnig Pastoraat in Bilthoven ben begonnen, omdat mijn werkgever destijds met grote regelmaat reorganiseerde. Ik merkte dat ik er cynisch van werd en zocht daarom naar een soort baken in die onrust en kwam bij toeval op de opleiding in Bilthoven. Niet met de bedoeling om pastoraal werker of voorganger in een vrijzinnige geloofsgemeenschap te worden, maar puur om mezelf eens te gaan verdiepen in vakken als Oude en Nieuwe Testament, wereldgodsdiensten, filosofie, geschiedenis van de vrijzinnigheid. Kortom, boeiende onderwerpen waar ik graag meer over wilde weten. Ik kwam terecht in een warm bad. Leuke medestudenten, uitstekende docenten en vakken die de geest scherpen. In die tijd zat ik ook in het bestuur van de afdeling Varsseveld en toen er in november 2008 een keer geen voorganger was voor de weeksluiting op de Bettenkamp klonk het: *‘zeg, jij doet toch die opleiding? Zou jij niet?’* En zo is het gekomen. Deze erkende HBO-opleiding (voor pastoraal werker 3 jaar, voor voorganger 4 jaar, maar dat heb ik niet gedaan), heeft mij veel gebracht. Ik ben erdoor verrijkt. Heel plezierige contacten, soms confronterende en tot diep nadenken stemmende opmerkingen (*“ wat u vertelde, daar klopt helemaal niets van”*) maar ook openhartige gesprekken, waarin ik geraakt was door het vertrouwen dat mij werd geschonken. Hoe lang ga je er mee door, is de vraag die zich op een keer aandient.

Ik kwam tot de conclusie dat de pensioengerechtigde leeftijd het geschikte moment is om te stoppen. Het is geen afscheid, want ik blijf lid van de afdeling en zal wellicht nog eens voorgaan bij een uitvaart of meewerken aan een gedachtenisdienst. Maar zondag 28 juli is de laatste keer dat ik in Varsseveld mag ‘preken’, zoals mijn moeder altijd zei. Bij de koffie na afloop trakteer ik graag op iets lekkers.

Marchel Chevalking

Leer te buigen
Voor het nu,
Voor dat wat is gegeven

Voor dat wat wordt gevraagd
In dit moment

Buigen is een diep doorvoeld
Innerlijk toegeven,
Dwars door pijn heen

Dat niet alles maakbaar is,
Het leven haar eigen loop kent
Haar eigen mysteries,
Haar eigen wetten

Waarlijk buigen betekent
In vol bewustzijn,
Met aanvaardend hart,
Met opgeheven hoofd

Jouw hand leggen
In die van het grote geheel

Buigen is jezelf loslaten,
Niet slapend, maar wakker
Buigen is leren volgen,
Meebewegen

In volledige aanwezigheid,
De stroom, een hogere religie

Buigen is verre van een zwaktebod,
Het getuigt van grote moed en kracht

Waar “ons verzet tegen”
De stroom stagneert,
Zet ons buigen haar in beweging

Buigen is de weg naar huis,
Naar eenheid
Naar heelheid

Want wie durft te buigen,
Zal niet barsten

Astrid Esmeralda





Terugblik van **60+** de middag

Voor dinsdag 14 mei j.l. had Willy Semmelink zoals alle vorige keren weer een gezellig en leerzaam uitje georganiseerd. Om een kijkje te nemen bij de bakkerij de Heele Wegge aan de Hiddinkdijk Heelweg Oost hadden 15 personen zich opgegeven. Hele weggen van 16 en 8 ons bakten vroeger de bakkers in mijn jeugd. Als je dan na schooltijd brood moest meebrengen werd dat grote wittebrood in een tas aan het stuur gehangen.... menig kind begon onderweg aan de 'pille' die het brood een luxe aanblik gaf. Het 10 fonds roggebrood achter op je kinderfiets bleef onaangeroerd... 16 en 8 ons is een oude maat van massa, tegenwoordig zegt men voor 'ons' honderd gram.

Het was een gezellige maar bovenal een leerzame middag. Na een hartelijk welkom met een kopje koffie of thee buiten voor de bakkerij gaf bakker Wim Kraaijenbrink uitleg over het ontstaan van eerlijk en heerlijk brood in verschillende vormen en pure grondstoffen. Bakker Wim heeft al een dertigtal jaren ervaring bij bakkerij Heijerman in Varsseveld. Het open karakter van de bakkerij reikte uit over het terrein, de druiventeelt, de moestuin, de bloementuin en de verscholen vijver in een ongecultiveerd stukje tuin, waar de natuur zijn gang mag gaan.



Brood

Ik zie het brood en lach maar stil
en smuif heel langzaam aan de goede geur.
Ik slik het hart en de gebakken schil
later voor zijk en in zijn eigen kleur.
Ik keer het om en voel naar zijn gewicht
en met het relif af met een tere hand.
Heeft ieder brood niet een eigen gezicht,
als kwamen geen twee broden van één land?

Toen de bakker zijn werk met vaardigheid en liefde had gedemonstreerd, werd het deeg gebakken tot verrukkelijk brood. We werden uitgenodigd voor een rondleiding door de bakker met zijn broer, die samen met veel vakmanschap werken aan dit bijzondere project. De geur van versgebakken brood verspreidde zich en er werd een koffietafel gepresenteerd waar we naar hartelust de heerlijk smaak konden ervaren.... en echte smaaksensatie! Veel producten werden gekocht om mee naar huis te nemen om nogmaals te kunnen genieten



Het was een bakkersmiddag die in onze herinnering zal blijven..
Liefde voor brood... Vaardige handen... en pillenbrood.



berichtje van Noline



Beste mensen,

Ook deze zomer hoop ik er weer een paar weken op uit te trekken met het gezin. Mocht dat nodig zijn, dan is er altijd gezorgd voor vervanging, veelal door Marchel.

Het bestuur weet wie ze kunnen benaderen.

Een goede zomer gewenst.

Noline

Een ochtendwandeling in de zon

Op 7 juni was het thema van de weeksluiting op de Bettenkamp 'Klein geluk'. Daarin vertelde ik onder andere van mijn ochtendwandeling in de zon.

Woensdagmorgen, eergisteren, zwaai ik al vroeg de kinderen uit. Het is nog geen half acht als de laatste de straat uitfietst. 'I love you', roep ik haar na, 'more' roept ze terug, 'allermost' is mijn antwoord, ons vaste ritueel.

Een frisse ochtendlucht, blauw en wolkenloos, omhult de wereld.

Ik trek mijn wandelschoenen aan, grijp een vestje en stap naar buiten. De frisse lucht prikkelt mijn huid en ik trek de rits van mijn vestje iets hoger dicht.

Aan de bosrand bloeit het vingerhoedskruid; roze, witte en lila strepen tegen het diep groen van het bos. Ik volg een smal kronkelpad terwijl de zon een oranje strijklicht tussen de bomen door werpt. De bomen wijken voor een open veld, waar dauwdruppels glinsteren op het gras langs het pad.

In de verte is al een trekker bezig, de geur van vers gemaaid gras vult de lucht. Vogels zingen hun ochtendliederen. Een koekoek krijgt antwoord, een specht roffelt op een boom.

Een stuk land is zo lang nat geweest dat er riet is gegroeid. Het staat nog in de schaduw van de eiken langs het pad. Op een rietstengel zit een libelle, zijn vier dunne vleugels hebben een olieachtige glans. Het langwerpige lijfje is geelbruin



met zwarte streepjes en zijn enorme, bolle goudbruine ogen lijken als kleibolletjes op zijn kop geplakt.

Tot mijn verrassing zie ik dat er tientallen libellen zitten, stil op de rietstengels, alsof ze wachten op de eerste warme zonnestrallen om hen te verwarmen en tot leven te wekken.

Verderop kwaken kikkers, hun diepe, resonerende roep weerklinkt door de lucht, een kalm en bijna hypnotiserend geluid.

Als het pad een bocht maakt, stap ik plotseling in het volle licht. De zon verwarmt mijn gezicht. De bramen staan in volle bloei.

En dan, wilde orchideeën. Ze staan er in overvloed, lila kelkjes met prachtige paarse tekening. Wat een schoonheid.

Lang blijf ik daar staan kijken, in de zon, in de stilte van de ochtend. Klein geluk.
.....

Hier en daar bloeit nog de laatste vlierbloesem. Ik pluk enkele bloemetjes en steek ze in mijn mond. Een typische smaak; bloemig, fruitig. Heerlijk.

Een grote plas vult het pad van links tot rechts en ik zoek mijn weg langs de struiken en de modder. De geur van gemaaid gras mengt zich met de geur van natte aarde en de frisse, zoetige lucht van wilde bloemen en planten.

De eerste insecten dansen door het gouden zonlicht. Alles leeft, bruist, beweegt.

Terwijl ik hier loop, omgeven door de pracht van de Achterhoek, voel ik diep in mijn ziel een verbondenheid met een grotere Bron. Ik weet, in elke vezel van mijn wezen, dat al dit leven afkomstig is van een goddelijke Bron die alles omvat en draagt. Deze Bron, die ik als God ervaar, is de oorsprong van al het leven om mij heen en ook van mijn eigen leven.

Het besef dat ik deel uitmaak van dit grote, heilige geheel, vervult me met een diep gevoel van rust en dankbaarheid. Het is alsof ik, in deze stille ochtend in de Achterhoek, een glimp opvang van het oneindige en alomvattende mysterie van het bestaan.



Goedemorgen

**de wereld wordt weer wakker
de morgen aangeraakt
ik voel de adem stromen
mijn binnenkant ontwaakt**

**ik doe mijn ogen open
een nieuwe dag begint
ik stap mijn leven binnen
nieuwsgierig als een kind**

**wat gaat 'vandaag' me brengen?
wie komt er op mijn weg?
wat zal er gaan gebeuren
als ik mijn waarheid zeg?**

**ik zet mijn oren open,
mijn hart en heel mijn zijn
zodat ik helder en vol zin
in deze dag verschijn**

Stilla Maris

Pelgrim, ga ...
(Jan De Proft)

Pelgrim.

Ga nu.

En neem wat brood en melk voor onderweg.

Zoek je weg op de klank van je voeten.

Voel hoe de wind in je hand komt wonen.

Hoor hoe een vogel wat stilte verplaatst.

Zie hoe de klaprozen gloeien.

Ruik hoe mooi het water is.

Geniet van de gastvrijheid van een olijfboom.

Beleef de weelde van de eenvoud.

Vertel iets dat niet begint met een woord.

Verwarm je met een honger in je ziel.

Verlang naar je dierbaren.

Pelgrim.

Ga nu.

Op zoek naar vrede en alle goeds.

Op weg naar een andere dimensie.

En voel die lijn heel zacht door je lichaam vloeien.

En als je even geen ziel hebt

dan is er nog het geheim van de landweg.



Ruim een jaar verder...

Ruim een jaar geleden kwamen we bij elkaar om te praten nadat een ‘noodbrief’ bij alle leden van de Vrijzinnigen in de brievenbus belandde. Op initiatief van Henk Beunk, die altijd erg betrokken is, zaten we regelmatig met elkaar in het voorportaal van ’t Witte Kerkje te praten over hoe gaan we nu verder... ? Wat is haalbaar? Wat is er nodig?



Doel was om een aantal nieuwe mensen het bestuur te gaan ondersteunen en na te denken over een drietal vragen:

- Bij welke taken uit het draaiboek Vrijzinnigen Varsseveld e.o. en die van de secretaris ben je bereid een rol te spelen?
- Heb je mogelijk belangstelling voor een bestuursfunctie of een deel ervan?

Wat heel snel duidelijk werd was dat alle mensen die op deze avonden aanwezig waren graag wilden dat de Vrijzinnigen Varsseveld e.o. moest blijven bestaan. Daar wilden we ons graag voor inzetten!

Afgelopen jaar hebben we samen de schouders eronder gezet en met de vrijwilligers en het bestuur zijn wij langzaam ingewerkt in een nieuwe rol... waarvan we in eerste instantie eigenlijk niet goed wisten welke rol dit nu precies was. We werden warm ontvangen en gingen aan de slag. Dat voelde goed, maar we moeten nog bewust bekwaam gaan worden. En hoe doe je dat? Dat weten we nog niet precies maar de tijd zal het leren.

Het bestuurswerk moet naast een drukke baan en gezin. Mocht u ons willen ondersteunen, dan GRAAG! Hulp is zeker welkom. U kunt zich melden bij Renate, onze voorzitter.

Dank voor het vertrouwen!

Bloemen beroeren het HART daar waar woorden het niet kunnen bereiken





LEZINGEN 2E HELFT 2024

22 september Anita Eeltink

Emotionele gezondheid in een breder perspectief

“Gevoelens heb je, emoties en stress hebben jou”. Wil jij je emotioneel vrij voelen? Anita spreekt over Emotional Freedom Techniques.

www.eft-aalten.nl

20 oktober Ineke Dane

“Heel de mens”

Jij bent op zoek naar iemand die jou de gebruiksaanwijzing van het leven kan geven. Een manier om gemakkelijk en lichter in jouw leven te kunnen staan. Wat mag je als ballast loslaten? www.inekedanedeheelmakerij.com

17 november Ben Piepers *Engelen in de kunst*

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen. Toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascineren.

ZONDAGMORGEN 10.30-12.30 (zaal open 10 uur)

't Witte Kerkje

Doetinchemseweg 5 te Varsseveld

lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Entree 10 euro

Koffie en thee 2 euro



muziek en kleinkunst op de vrijdagavond



**6 september
Project Lohues**

Lohues speelt liedjes van Daniel Lohues.

Als gepassioneerde amateur muzikanten coveren wij zijn heerlijke liedjes in het dialect over 't platteland, over vroeger, over vrouwen en over de dagelijkse dingen; de ditjes en datjes en kommer en kwel. Leuke liedjes waar een ieder zich in zal herkennen. En niet alleen gezellig maar ook zeker leuk om naar te luisteren. We spelen Lohues met een kleine eigen twist, vol overgave en veel plezier gebracht met een dosis humor en ongedwongenheid.... gewoon voor de lol.

We spelen lekkere 'kleine' luisterliedjes maar ook het wat meer vlotte werk én zeker de bekendste nummers met nog wat verrassingen van de band Skik.

Bandsamenstelling: Coen Mijnen, Ruud Postma, Maurice Westerbeek en Pim Postma. Kijk ook op <https://www.facebook.com/projectlohues>

Voor deze voorstelling geldt: Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

Entree gratis, vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.



Pinnen is niet mogelijk



WANDELING

Wij maken een mooie wandeling met elkaar op:



Zondagochtend 25 augustus om 10.00 uur.

Om 11 uur gaan we genieten op het terras met koffie/thee en appeltaart of op de deel van de De Klevenhorst, van Heeckerenweg 13, 6999 AE te Hummelo.

Namen en adressen/ Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Kolkman, 06 21 622 855

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 811 079
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen , 06 51 711 901
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 543 156
a.dijkstra817@me.com

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl



Samensteller 'Eendracht': Mevr. E. Michels-Kwak
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht sept/oktober:
16 augustus
Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

vieringen

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Zondag 14 juli	10.00 u.	Viering Voorganger Nicoline met medewerking van Mark Burgers <i>Autodienst I. ter Maat 06 22103170</i>
Zondag 28 juli	10.00 u.	Viering Voorganger Marchel Chevalking met medewerking van Julian Simmes <i>Autodienst D. Steenbeek 06 14536064</i>
Vrijdag 2 augustus	10.30 u.	Weeksluiting Bettekamp Voorganger Marchel Chevalking
Zondag 18 augustus	10.00 u.	Weeksluiting den Es Voorganger Marchel Chevalking
Zondag 25 augustus	10.00 u.	Wandelen <i>Startpunt van Heeckerenweg 13</i> <i>6999 AE te Hummelo</i>

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.