

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Gelooftgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



87 ste jaargang | 703
Juni 2021



Tappet van der Linde

Uitleg bij de omslag

Verscheidenheid in éénheid

Eénheid in verscheidenheid

Geboren uit de aarde

Dragend de eigen kleur

Kiezend wie je bent

Je bent, die je bent

Groeiend naar de hemel

Omarmd door de zon

Verscheidenheid in éénheid

Eénheid in verscheidenheid

Begroet door de hemel

Groeiend naar het licht

Eendracht juni

Voorwoord	blz. 3
Van de bestuurstafel	blz. 5
In memoriam	blz. 6
In memoriam	blz. 8
Campingjournaal	blz. 10
Van de koster	blz. 12
Activiteiten	blz. 13
Gedichten en verhaal	blz. 16
Uitleg bloemstuk en expositie	blz. 18

Voorwoord

Woordzoeker

Een klein ochtendritueel. Dat is in de afgelopen jaren voor mij het oplossen van de *woordzoeker* in de krant geworden. U kent ze misschien wel, de kleine of grote tekstblokjes, schijnbaar ordeloos gevuld met letters. Daarnaast zijn de woorden afgedrukt die je hebt te zoeken tot er uiteindelijk in het tekstblok een paar letters overblijven die een woord vormen: de oplossing.

Op het eerste gezicht is de *woordzoeker* een brij aan losse letters die ongestructureerd door elkaar staan. Zoekend naar het eerste woord lijkt er geen touw aan vast te knopen te zijn. De ogen gaan van links naar rechts, van boven naar beneden en van schuin omhoog naar schuin omlaag. Niets te ontdekken. Maar, als je wat langer en geconcentreerder kijkt zie je een woord. Zo maar spontaan. En nog een woord. En nog een. Plotseling ontdek je een woord wat je aanvankelijk niet zocht. Dat is een verrassing! Het lijstje met te vinden woorden kan langzaam maar zeker worden afgestreept. Tot uiteindelijk alles is gevonden en er letters overblijven waarmee een woord gemaakt kan worden. De oplossing heeft zich aangediend. Kans op een prijs. Prachtig maar och, eigenlijk gaat het daar niet om.

Elke ochtend, voor ik aan de dingen van de dag begin, gun ik me even de tijd voor dit spelletje. En dikwijls denk ik: de *woordzoeker* is een beetje te vergelijken met het leven. Soms ook niet te overzien en toch hebben we te gaan. Te gaan door die schijnbaar ordeloze brij die de waan van de dag met zich meebrengt. Veel te doen, veel te besluiten, veel op te pakken of te laten liggen.

Ik geef toe, dit bovenstaande is misschien een hele simpele vergelijking, of noem het filosofie van de koude grond, maar de gedachte komt geregeld bij me op. Want hoe vaak sta je niet aan het begin van

iets, waar je doorheen moet en waarvan je niet weet wat de uitkomst zal zijn. Waarbij je denkt: waar kom ik uit? Hoe zal dit verlopen? Wat als ? Hoe zit het nou precies? Het zijn situaties die niet zijn te overzien en waarvan je hoopt dat als je op weg gaat, je aanknopingspunten zult vinden. Aanknopingspunten waarmee je verder kunt, die je naar de oplossing, of een oplossing leiden. Je speurt en speurt, loopt vast en gaat door. Wordt verrast door een onverwachte ontdekking. Zoekt en probeert. Of je houdt een kleine pauze, neemt even afstand, laat los en begint opnieuw. Dat helpt. Afstand nemen helpt. Het geeft ruimte. Je ziet ineens een nieuw aanknopingspunt en kunt daarmee verder. Verder naar de oplossing, al valt die in het leven meestal totaal anders uit dan de weg die leidt naar de oplossing van de *woordzoeker* in de krant. Zo vastomlijnd als daar, is het leven niet.

Bij het verschijnen van deze Eendracht staan we voor de zomer. De zomer waarin we hopen dat de samenleving weer wat losser wordt. Wat makkelijker, wat lichter, wat vrijer. We hopen weer te kunnen gaan en meer mensen tegelijkertijd te kunnen ontmoeten. Het blijft denk ik nog wel even zoeken hoe we onze weg in de samenleving vinden. Met moed en vertrouwen zoeken naar aanknopingspunten om daarmee telkens een stapje verder te komen, is denk ik wat we kunnen doen. Telkens een stapje verder, van links naar rechts, van boven naar beneden en met af en toe een korte pauze om afstand te nemen en te zien waar we staan op onze weg. Om vervolgens vooruit te gaan, vooruit te kijken. Tot we bij een oplossing zijn.

Eigenlijk net als bij die *woordzoeker* in de krant.

Marchel Chevalking



Van de bestuurstafel

Beste mensen,

Als u dit leest zijn de pinksterdagen alweer voorbij. De tijd gaat snel. Inmiddels zijn dus de vieringen weer 'open' en kunnen we elkaar eindelijk weer ontmoeten in onze kerk. De pinksterviering 23 mei was mooi! Ook de koffie-inloop is een paar weken geleden weer gestart en het blijkt dat er behoefte aan is. Het is goed om met elkaar in de Eendracht een kop koffie te drinken en gezellig te praten.

Op maandag 28 juni willen we onze ledenvergadering houden.

Graag aanmelden bij onze secretaris Johannes van der Laan, 0315 24 35 48 of via email: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Aanvang: 19.30 uur

De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Alle informatie voor die vergadering staat in de Eendracht van maart 2021.

We gaan ervan uit dat alles nu gewoon door kan gaan. Zo niet, wordt het op de website vermeld of/en krijgt u een mail van onze secretaris.

Verder in deze Eendracht alle informatie over activiteiten.

Voor de zekerheid: Alles nog onder voorbehoud, maar.... het ziet er goed uit!

*Geluk bestaat niet uit grote dingen bereiken,
maar uit kleine dingen waarderen*

In memoriam

Berend Vinke (Bert)

Renkum, 31 augustus 1948

Rotterdam, 6 april 2021

De meesten kenden Bert als organist, die muzikaal en nauwgezet speelde. Naast kerkdiensten begeleidde hij ook veel solisten en koren. Hij was ook handig en technisch, wat op het werk in de sociale werkplaats, maar ook als organist en thuis goed van pas kwam. Hij had een rustige, maar vaak ook olijke uitstraling. Hij probeerde er te zijn voor mensen die het minder hadden getroffen in het leven. Als echtgenoot en vader stond hij ook altijd voor zijn gezin klaar. Qua gezondheid heeft hij zijn leven lang veel moeten meemaken. Vorig jaar bleek dat zijn lever heel ziek was en een transplantatie noodzakelijk werd. Na de transplantatie knapte hij eerst een zestal weken op, totdat hij weer ziek werd. Nadat hij weer in het Erasmus MC was opgenomen leefden we een aantal weken tussen hoop en vrees, maar op de dag na Pasen is hij gestorven. Afscheid namen we van hem op 12 april in de Laurentiuskerk. Woorden van psalm 139 en Openbaring 21 klonken over Gods troostende aanwezigheid die alles nieuw maakt.

Kor Datema (met dank aan Kor)

Een woord vanuit onze gemeenschap:

Wat zullen we Bert missen. Niet alleen als organist, maar ook als mens. Ik zie het nog voor me; als wij in de Eendracht koffie gingen drinken kwam Bert altijd wat later binnen. Heel rustig. Alles inmiddels boven bij het orgel afgesloten. Hij ging gezellig bij iemand zitten en een praatje maken. Belangstellend voor een ander. Alle tijd. Jarik en Bert hebben zich gewijd aan ons nieuwe digitale orgel. Heel iets anders dan het orgel in de Hervormde Kerk. Maar hij wist zich er heel goed mee te redden.

Ook heeft hij onze nieuwe organist Mark nog wegwijs kunnen maken op dit orgel. Zoals Mark daarna zei: “Bert nam alle tijd en legde alles heel rustig uit”.

Toen Bert begraven werd kwam de mooie vraag of onze klok ook zou kunnen luiden tijdens het uitdragen.

Dat is gebeurd. Hoe ontroerend was het, om onze klok te horen tussen de klokken van de Laurentiuskerk door.

Ook heeft Nicoline een lezing verzorgd tijdens de uitvaart, het was dus een heel klein beetje oecumenisch.

Zo hebben wij vanuit onze kerk nog iets kunnen bijdragen.

Wij danken hem voor de vele begeleidingen tijdens een viering. Ook voor de begeleiding op solistisch gebied, het was altijd goed en mooi. En, Bert was flexibel. Hij had natuurlijk een eigen mening, maar wilde altijd luisteren naar en meedenken met de ander.

Wij zullen hem niet vergeten!

Els Venneker



Muziek is het voedsel van de liefde



In memoriam

Jan Bernard Kolenbrander
Jan van de Poel



Jan wordt geboren in Westendorp op 15 maart 1933.
Hij overlijdt in Varsseveld op 7 april 2021.

Een dierbare vader, een trotse opa, een markant mens, humorvol, welbespraakt, *welbespreukt*.

Jan wordt geboren op Nieuwe Poel. Voor zijn moeder, Hanneke Venderbosch, haar derde kind, na Jo en Hetty, voor zijn vader Gradus is hij het eerste en enige kind.

Het zijn de crisisjaren, maar Jan heeft het goed. Misschien kan je zeggen dat hij flink verwend is. Vaak werd hem wel de hand boven het hoofd gehouden. Maar als er oorlog uitbreekt, raakt dat natuurlijk iedereen. En hij was oud genoeg om het mee te krijgen.

Het is een harde tijd om op te groeien. Ook al omdat hij na de oorlog ziek wordt. Hij is dan 16 jaar. Ernstig ziek. Er volgt een longoperatie, helemaal voor die tijd een zeer heftige ingreep.

Het is een traumatische ervaring, al wordt hij liefdevol verzorgd door de nonnen van het ziekenhuis. Van hen leert hij een Latijns gebed of misschien is het een zegen, die hij met zich meeneemt. Aan het graf van Dini in 2019 zijn dat de laatste woorden die gesproken worden. Door hem.

Dini, zijn geliefde vrouw, die hij leert kennen op de Halse kermis, als ze nog maar een meisje van 14 is. Na 6 jaar verkering trouwen ze. De trouwtekst die ze die dag meekrijgen, gaat over de liefde:

Maar als ik de liefde niet had, ik zou niets zijn!

Een tekst die gaat over talenten, waarvan Jan er vele had. Maar bovenal over de liefde, zonder welke Jan al die dingen die hij kon en wilde, nooit had kunnen doen.

Talenten en liefde van hem en van de mensen om hem heen. Dini en hun vier zonen in de eerste plaats.

Want Jan ontdekt gaandeweg zijn leven dat zijn talenten het meest buiten de boerderij liggen. Besturen, voorzitter zijn, verbinden, hij kan en doet het allemaal, ook voor de Protestanten Bond. Hij geniet van sociale contacten, humor is belangrijk.

Maar dat kon natuurlijk niet bij al het werk dat een toch flinke boerderij met zich meebrengt. Dat gebeurt gedeeltelijk 'in plaats van'.

Samen met zijn vrouw en zonen lukt het Jan om een bloeiende maatschappelijke carrière en de boerderij naast elkaar te laten bestaan.

Hij miste zijn geliefde Dini na haar overlijden in 2019 dan ook vreselijk. En toen duidelijk werd dat Jan na haar overlijden niet meer naar zijn geliefde boerderij terug kon, (ten gevolge van zijn hartinfarct) deed dat hem pijn. Nieuwe Poel was hem zo dierbaar.

Toch had hij het naar z'n zin op de Bettekamp.

Mensen om hem heen. Gezelligheid, humor. Thuis genoot hij ook altijd van momenten als Kerstmis en Pasen; samen zijn met het hele gezin. Dat was op de Bettekamp ook zo.

Hij had er een rookmaatje. Voor de dagelijkse sigaren.

En ook de medewerkers mochten hem graag en deelden hun verhalen met hem.

En, door corona, mocht hij dit jaar nog 1 keer een oude rol weer oppakken: Sinterklaas! Hij vond het geweldig.

Je zag dat hij wat achteruit ging. Toch kwam zijn overlijden plotseling.

We namen op 12 april afscheid van hem vanuit onze kerk. Een heel persoonlijk afscheid met mooie woorden, muziek en beelden van zijn (klein)kinderen.

Jan van de Poel, hij zal gemist worden.

Ik wens zijn zonen, schoondochters en kleinkinderen en alle anderen die hij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen

Campingjournaal



Zachtjes tikt de regen tegen 't zolderraam ehmm op 't caravan-dak.

Wat hebben we veel regen gehad, de laatste weken! Soms dachten we dat we beter een ark hadden kunnen lenen, in plaats van een caravan.

Gelukkig was het tijdens onze verhuizing wél mooi weer en omdat we van alle kanten hulp kregen, liep het gesmeerd.

De eerste avond op onze nieuwe plek was een feest.

De caravans stonden mooi bij elkaar, er hingen gezellige lampjes en in de vuurschaal brandde een vuurtje. Het was zo fijn! Natuurlijk waren de dagen daarna super druk. Alex en Maarten bouwden het oude kippenhok om tot kattenren en toen konden ook de katten verhuizen naar hun nieuwe plek.

Op maandag 3 mei hebben we ons oude huis overgedragen aan de nieuwe eigenaren en na nog één keer een rondje door alle kamers, trokken we voorgoed de deur achter ons dicht. Klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Omdat ook de douche en wc nog niet klaar waren, kregen we een sanitair unit. Dus net als op een echte camping met je handdoek en een rol wc papier onder de arm richting het 'washok'.

Ondertussen is er veel gebeurd, al zitten we nog wel in de caravans. De badkamer is zo goed als klaar evenals de wc en er wordt flink geschilderd.

We hopen binnenkort de slaapkamers te kunnen gaan inrichten. Daar verheug ik mij erg op, want ik hoop dan ook mijn schoenen terug te vinden.

Op dit moment heb ik alleen mijn witte trouwschoenen, een paar blauwe en m'n knalroze hardloopschoenen.....



In de volgende Eendracht leest u hopelijk het gelukkige slot van ons campingavontuur.

Hartelijke groet, vanaf camping
De Eekhoorn,

Nicoline



In de tuin van het leven is humor de beste mest

Een mooie spreuk:

**Een echte vriendschap verdubbelt de vreugde
en halveert het verdriet**



Van de koster

Er werd me gevraagd of ik een stukje wilde schrijven voor in de Eendracht, dat doe ik graag.

Het afgelopen jaar (2020) was dan ook heel bijzonder. In maart begon 'de Corona' en in de loop van de tijd nam het een steeds ergere vorm aan.

We mochten met zijn allen steeds minder en langzamerhand ging alles op slot. Ook de NPB ging dicht. Ik was er soms nog om wat spullen uit te zoeken, op te ruimen en dingen van de kant te trekken om eens even goed schoon te maken.

Maar ook dat was een keer klaar. Nu verveel ik me gelukkig niet zo gauw en kan ik ook moeilijk stilzitten. En op een oude boerderij en nog een zoon thuis is er altijd wel wat te doen. We hebben ook nog een jonge hond, James. Daar ga ik graag mee wandelen of fietsen.

Het was voor ons niet alleen maar vervelend vanwege corona. We zijn op 7 september opa en oma geworden van een gezonde kleinzoon, wat genieten is dat zeg!

We zouden in oktober een grote reis van 3 weken in Zuid-Afrika gaan maken, maar helaas ging ook dat, zoals voor de meeste mensen, niet door.

Misschien dat het nu aanstaande oktober alsnog gaat gebeuren, de vooruitzichten zijn nu iets beter, we wachten maar af.

In januari werd ik zelf ziek en bleek corona te hebben. Ik ben nog naar het ziekenhuis geweest voor zuurstof en een infuus. Wat is dat angstig als je niks kunt omdat je zo benauwd bent. Ik kon amper praten, want dat kostte zoveel kracht.....

Na een paar weken goed ziek geweest te zijn ben ik voorzichtig begonnen mijn conditie weer op te bouwen, want daar was helemaal niets van over.

Het is nu mei 2021 als ik dit schrijf en ik heb nog lang niet alle conditie terug, maar we zijn gelukkig weer een heel eind op de goede weg.

In Nederland zijn de terrassen inmiddels weer open en mogen we steeds iets meer. Ik hoop in ieder geval dat ik u binnenkort weer mag ontmoeten in de kerk of in de Eendracht.

Blijf gezond en graag tot gauw!

Een warme groet van Marion Stuart



Activiteiten

Zonnewende 2021

21 juni, de langste dag van het jaar en de eerste dag van de zomer.

De afgelopen jaren kwamen we (op 21 juni) samen op het moment dat de zon onder ging, rond 22 uur 's avonds. Dit jaar willen we iets doen rond het middaguur. Als de zon zijn hoogste punt bereikt.

We maken een wandeling door de prachtige Slangenburg. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen, het weer e.d., kunnen we aan het eind van de wandeling wat drinken bij 't Koetshuis.

Verzamelpunt is het parkeerterrein van kasteel Slangenburg.

Tijdstip: 10.30 uur

Datum: Maandag 21 juni

De wandeling zal max. 5 km zijn en gaat over onverharde paden.

Graag van te voren aanmelden via:

voorganger@vrijzinnigenvarseveld.nl of 06 22 49 79 69. Of op de dag zelf.

Deelname aan deze wandeling is kosteloos.

Eventuele consumpties bij 't Koetshuis zijn wel voor eigen rekening.

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
altijd zijn er wel vogels, altijd de wind
of de waterstromen,
de bronnetjes soms of passanten.

Altijd zijn er de bomen
en de wolken die je groeten
of de strakke blauwe hemel.
En de zijwegen en kruispunten
die vragen om een keuze.

Altijd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen
of als duivels, die je plagen.
Alleen wandelen bestaat niet.
Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg en brengt je thuis.

Marinus van den Berg



Buitendienst 2021

De jaarlijkse buitendienst is dit jaar op 27 juni.
Traditiegetrouw op de daele van koffieboerderij Groot Nibbelink bij Paul en Dorien Schurink-Duitshof.

De muziek blijft nog even een verrassing, maar het belooft zeker weer een fijne morgen te worden.
Met na afloop koffie op het terras!

Aanvang 10 uur

Graag uw komst aanmelden bij onze secretaris Dhr. van der Laan.
viering@vrijzinnigenvarsseveld.nl



Vrij en...Zo

Ze zijn er klaar voor, de mensen van team Vrij en...Zo.
Na lange tijd stilte, door corona, is er nu een optreden gepland.
Dit keer niet op vrijdag, maar op zaterdag.

Wat kunt u verwachten:

Er is een optreden van Marise den Bakker, zij was al eens eerder bij ons.

Marise komt met haar trio, bestaande uit Bosz Kruiuzenga, Emma van Wijngaarden en Len Harmsen.

Het geluid van een diepe contrabas, sferische gitaar, elektrische drums, een warme stem en teksten die je raken.

Teksten die gaan over diepe gevoelens, angst, drukte in het hoofd, onzekerheden. Iets waar veel jongeren niet over durven te praten. Marise maakt het bespreekbaar in haar liedjes.



Daarnaast een optreden van Olaf Putker. Hij maakt alternatieve americana. Van stille folk tot grootstedelijke americana-bangers. Wat dit inhoudt?.....kom luisteren.



Wij houden ons aan de coronaregels. Met elkaar hopen we u een fijne avond te bezorgen.

Wanneer: zaterdag 3 juli
Waar: 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Aanvang: 20.00 uur
Deur open: 19.30 uur
Entree: Vrijwillige bijdrage
Opgeven via: vrijenzo@gmail.com of bij Gerwin: 06 413 91 784



Licht

*Als tien lantaarns aanwezig zijn op één plaats,
verschillen ze van elkaar in vorm.*

*Toch kun je, wanneer je de aandacht vestigt op het licht,
niet onderscheiden welk licht afkomstig is van welke lamp.*

*In de geest is geen verdeling,
bestaat geen individualiteit.*

Zoet is de eenheid van de Vriend met zijn vrienden.

Vang de geest en houd hem vast.

*Help dit koppige zelf uiteenvallen
opdat je hieronder eenheid mag ontdekken
als een verborgen schat.*

rumi

Ontdekken wat de weg is in je leven
is met alle zintuigen open
in de wereld staan
en luisteren naar degene
die je beweegt
en door wie je je bewegen laat
is neen durven zeggen
en soms ja of misschien.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is weten wat aan je voorbijgaat
nu je zo besluit en niet anders.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is hopen op al het goede
dat ook jou mag overkomen
soms, heel even.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is vertrouwen en bouwen
en nemen zoals het komt
en geven van wat je hebt.

(Wydo van der Lee)



In een uitgestrekte weide staan twee paarden. Een van de paarden blijkt blind te zijn. Zijn eigenaar heeft besloten het paard niet af te laten maken. Hij heeft een veilige en comfortabele schuur voor de paarden gebouwd.

Bij het andere paard heeft hij een kleine, koperkleurige bel aan zijn halster vastgemaakt.

Het belletje zorgt er voor dat het blinde paard weet waar het andere paard is. Zo kan hij volgen. Het blinde paard vertrouwt het andere paard. Zo houden ze elkaar de hele dag in de gaten.

's Avonds als ze naar de beschutting van de schuur gaan, loopt het paard met de bel voorop. Regelmatig stopt hij om zeker te weten dat het blinde paard volgt. En zo brengen de paarden samen de dag door. Ze accepteren wie ze zijn, houden rekening met elkaar. En het gegeven dat ze niet perfect zijn... ze kunnen er samen prima mee leven. En de eigenaar ook.



Spreuk:

Het lezen van de bijsluiter is ook even slikken.



Uitleg bij het bloemstuk van Pinksteren, gemaakt door onze bloemen-dames

Driedelig bloemstuk:

Verlangend naar Kerst + Pasen + Pinksteren.

Op hout van hazelaar, levensboom, symbool van eeuwigheid en daardoor verbonden met de zon.

Kerstimpresie: weergegeven in rood, verlangen naar het kerstkind, omstandigheden maakten het stil verlangen door glans, eenvoud.

Pasen: voortgang van nieuw leven, opstanding van Jezus, omstandigheden maakten het stil...bron van nieuw leven, verscholen in groen, ingetogen vreugde, puurheid in wit.

Pinksteren: onlosmakelijk verbonden met Pasen door de witte doek. Uitstorting van de Heilige Geest, het vuur van Pinksteren door rode vlammen, rode bloemen.

Dat het Vuur op ons mag neerdalen.



In ons gebouw is al heel lang een expositie van Tanneh van der Linde.

Johan Hesselink zorgt er steeds weer voor dat plaatselijke exposanten een plekje krijgen bij ons, zodat wij kunnen genieten van hun creaties.

Door de lockdowns en alle beperkingen hangen de schilderijen van Tanneh nog steeds bij ons.

Met dank aan haar. Nu alles weer voorzichtig open gaat kunnen we de schilderijen weer eens goed bekijken. Dus kijkt u rustig eens in de Eendracht, het is zeer de moeite waard.



Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer, Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06) 21 854 353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. M.B.M. Kolkman, (06) 21 622 855 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:** Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van juli/aug: 5 juli

Voor de Eendracht van sept: 16 aug.

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





- Zondag 13 juni 10.00 u. Voorganger dhr. J. Rigterink
Autodienst: mevr. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61
- Zondag 27 juni Buitendienst 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer
- Zondag 11 juli 10.00 u. Voorganger dhr. M. Chevalking
Autodienst: mevr. D. Steenbeek, tel. 06 145 360 64
- Zondag 25 juli 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst: mevr. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06

Opgave vieringen:
viering@vrijzinnigenvarsseveld.nl

