



79 ste jaargang | 618
juni/juli/2013

Van de penningmeester | 8

Activiteiten | 9/11

Café Cult
Afsluiting van het seizoen
met een barbecue



Buitendienst Koffieboerderij
m.m.v. Hans Keuper

Meditatief uur

60+ Club

Inzicht...



Een christelijke zendeling vroeg eens aan een zenmeester: “Is de vereniging met God niet het einddoel van de zoektocht van de mens?”

De zenmeester antwoordde: “Het eindpunt van de zoektocht van de mens is niet de vereniging met God

omdat er nooit een scheiding is geweest.

Het enige dat je nodig hebt is een flits van inzicht om precies dat te kunnen begrijpen.”

In het hartje van de Belgische Ardennen, vlakbij Durbuy, ligt het sprookjesachtige kasteel van Petite Somme. Het kasteel heeft een lange geschiedenis en biedt nu onderdak aan Radhadesh: een spirituele leefgemeenschap. De nieuwe bewoners hebben het kasteel grondig gerestaureerd en omgetoverd tot een ware spirituele oase. Het kasteel is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Ardennen en is elke dag open voor bezoekers.

Maar het kasteel biedt nog meer faciliteiten, zoals een restaurant, een gastenhuis, een Indiase boetiek, een kunstatelier, een bakkerij en maar liefst twee speeltuinen.

Een bezoek aan Radhadesh is dus om meerdere redenen interessant. Het is bovendien een levendige gemeenschap waar vele retraites, cursussen en festivals worden gehouden.

Tijdens mijn verlof, begin mei, bezocht ik Septon, waar Radhadesh is gehuisvest, andermaal. Vlaams-, Frans- en Engelssprekende gelovigen lopen het kasteel in en uit. Buiten plukt een vrouw met rieten mand, bloemen, die ik haar later zie gebruiken bij een ritueel. Ik snuffel in het aanbod van workshops en trainingen. Ooit eerder heb ik hier in twee dagen heerlijk vegetarisch leren koken. In deze gemeenschap wordt vlees noch vis gegeten. Waarom zou je ook, zo stelt men hier, er is immers gezond voedsel in overvloed en het is van belang je bewust te le-

ren worden hoe je met levende wezens om wilt gaan.

Een keurige Vlaming verzorgt de rondleiding. We zijn maar met twee belangstellenden dit keer en dat blijkt lang zo gek nog niet. Wat opvalt zijn de openheid en eerlijkheid van waaruit op elke vraag een direct antwoord wordt gegeven, of het nu over de leefgemeenschap zelf gaat of over de geloofskennmerken.

Het Hindoeïsme is de oudste religie ter wereld. Ik had dit al eens eerder gehoord. Ook nu werd het me, niet zonder trots, voorgehouden. Alle daarop volgende religies zijn uit het Hindoeïsme voortgekomen. En, de leden van de Hare Krishna zoeken in hun geloof, het *directe* contact met God. ‘Er zijn wel veel beelden in het Hindoeïsme, maar in ons chanten bezingen wij rechtstreeks de Allerhoogste’, zo stelt onze gids. ‘Wij kennen dus geen Boeddha, geen Mohammed of Jezus, die als plaatsvervangers van God dient hier op aarde om aanbeden te worden, wij wenden ons in directe lijn, zonder tussenkomst tot de Eeuwige, tot Krishna zelf. Mensen zijn door de eeuwen heen los geraakt van hun Bron en in onze spirituele gemeenschap willen wij ons voortdurend bewust zijn dat, hoe dan ook, God en de mens onafgescheiden altijd met elkaar in relatie staan...’.

Kortom, er is nooit sprake van een scheiding tussen God en de mens geweest, zo stelt net als de zenmeester ook het Hindoeïsme bij monde van de Hare Krishna. Het enige dat mensen nodig hebben is een flits van inzicht om precies dat te kunnen begrijpen!

Peter Samwel

Spreuk van de maand

Niet alles wordt veroorzaakt door karma.

Je kunt ook gewoon last hebben van je darmen.

Boedhha

Wij herdenken...



Op 6 mei is

**Hendrika Wilhelmina Reimes-Blits
(Henny)**

op 80-jarige leeftijd overleden.

Afgelopen jaar werd er – na veel klachten en onderzoek – blaaskanker geconstateerd. Helder was dat Henny niet lang te leven had. Toch klaagde zij niet over haar ziekte en over haar pijn. Ze bleef positief tot bijna het laatste toe.

Henny was een echte ‘Sinderense’: geboren, getogen en overleden op de Nibbelinklaan 16 te Sinderen. Samen met haar man Wim hebben ze een gelukkig leven gehad. Meer dan 60 jaar kenden ze elkaar. En Bijna 56 jaar waren Henny en Wim getrouwd.

Henny was een bijzondere vrouw, een lieve, goede vrouw en oma, zoals Wim en Liny het noemden. Een vrouw die liefde en warmte kon geven. Die duidelijk en consequent kon zijn. En niet te vergeten een vrouw met veel humor. Een vrouw die tot op het laatste overal bij betrokken was en genoot van mensen om haar heen. Ze was verbonden met de buurtsoos, lid van de Anbo, lid van de Plattelandsvrouwen. Ze heeft zelfs nog ongeveer 40 jaar geleden in het bestuur van de Plattelandsvrouwen gezeten als secretaresse.

Hobby's had ze ook genoeg: Koersballen, Sudokupuzzels oplossen. Zodra ze zo'n puzzel zag, in een krant of tijdschrift, dan knipte ze die uit. Ook al kwam ze aan het puzzelen niet toe. Ook legde ze graag een kaartje: hartenjagen met de vrouwen van de Plattelandsclub. Ze kookte graag en lekker. Haar specialiteit was karnemelksaus met spek. De groentetuin, daar werkte ze ook graag in. En alles wat ze deed, deed ze met volle overgave en voor 200%!

Met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is Henny groot geworden. Ook Wim kwam uit een vrijzinnig nest. Geen wonder dat ze – eenmaal getrouwd – samen lid werden van de NPB. Kerks waren ze niet. Wel gingen ze trouw 2 x in het jaar naar de Gemeenteavond. En bezochten ze de speciale diensten, zoals de dienst op Kerstavond en de

dienst die 1x in het jaar op Groot Nibbelink (koffieboerderij) gehouden werd. Ook was Henny een vaste bezoeker van de 60+ club. Ondanks hun actieve leven, konden Wim en Henny tijd vrij maken om samen op vakantie te gaan. Eerst met eigen vervoer. Op oudere leeftijd met de bus.

Zoals ik zonet al memoreerde: Kerks was Henny niet. Toch is de christelijke boodschap van mededogen en naastenliefde bij haar beland. Dat moet wel zo zijn, dat is gebleken uit het omgaan met haar.

Die kern vasthouden, van wat menselijk kan zijn en er voor zorgen dat het leven samen een werkelijk menselijk karakter heeft: Daar gaat het om! En dat straalde zij uit.

Menselijkheid moet worden voorgeleefd en niets anders, en het kan haast niet anders of die levenshouding, heeft een plek in haar leven gekregen. Die levenshouding luidt: Zorg ervoor dat er een eenheid is in het nodige. En vrijheid in dat wat onzeker is. Maar in alles de Liefde!

Naast Liefde, passen er nog twee woorden bij Henny: Inzet en trouw. Inzet en trouw, met haar eigen persoonlijkheid, haar eigen manier van zeggen en handelen.

In de aula van crematorium Berkenhove te Aalten hebben wij op zaterdag 11 mei afscheid van haar genomen met de kring van bekende en vertrouwde mensen om haar heen. Wij wensen Wim, Liny, Hans en (achter)kleinkinderen en allen die met haar verbonden zijn veel sterkte toe om in vertrouwen samen verder te gaan. In de stilte ontdekken we geleidelijk de kern van ons bestaan en ervaren dat we niet alleen hoeven gaan.

Jokelien van Kampen



Wij herdenken...



**Crematie de heer H. Heijink
d.d. 18 mei in de aula van crematorium
Berkenhove te Aalten.**

**Johan Frederik Heijink,
geboren 21 september 1932 te Silvolde,
overleden 12 mei 2013.**

Op 12 mei is toch nog plotseling overleden Johan Frederik (Han) Heijink.

Hij was 80 jaar, woonde de laatste twee jaar op de Pr. Bernhardlaan 7 in Varsseveld.

Op de kaart stonden de woorden:

*Voor wie in eenvoud leeft bestaat geluk uit kleine dingen.
De dingen die jij ons gaf blijven groot in onze herinneringen.*

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 18 mei in de aula van crematorium Berkenhove te Aalten plaats gevonden. Zijn naam, zijn leven hebben we benoemd, maar samen hebben wij ook geluisterd naar muziek en als symbool van verbondenheid een kaars aangestoken.

Gaandeweg – door zijn ziekten - werden zijn krachten minder, moest hij steeds meer loslaten.

Han was een boer in hart en nieren. Het gaf hem een enorme voldoening als hij in de prijzen viel met zijn melkvee. Als je een prijs won omdat je de beste melk van het district leverde, dan kreeg je een tegeltje. Nou Han viel regelmatig in de prijzen met zijn melk en dat gaf hem de grootste vreugde in zijn werkzame leven als boer. Want zo'n prijs krijg je niet zomaar. Het betekent dat je in de stal hygiënisch en schoon moet werken en dat de koeien een optimale verzorging krijgen. Naast het werk op de boerderij had Han ook nog andere activiteiten. Zo zat hij in het bestuur bij Gelderse Maatschappij van Landbouw. En bekleedde hij een functie als lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank. En dan zat hij ook nog eens in het bestuur van Volksfeestvereni-

ging Westendorp. Want ja, naast werken is plezier heel belangrijk! Ook voor zo'n harde werker als Han!

Han was lid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld. Hij ging niet vaak naar de kerk, maar de christelijke boodschap van mededogen en naastenliefde is zeker bij hem beland. Dat bleek wel uit de omgang met hem. Ik ben ervan overtuigd, dat hij in zijn doen en laten het volgende van harte heeft onderschreven:

We zijn geen mens om vrijzinnig christen te worden, wij zijn op z'n hoogst en op z'n minst vrijzinnig christen om meer mens van te worden.

Wij hebben geen kaars aangestoken voor hem, maar wij hebben een kaars áán hem opgestoken, een licht en vuur om verder te leven: in eerbied voor het mysterie van de geboorte, in eerbied voor het mysterie van het sterven en, daartussen, in eerbied voor iedere mens, zoals die naar eer en geweten probeert te leven.

Ik kan hem denk ik niet beter eren en bedanken dan met een gedicht. Dat gedicht met als titel:

Vader

Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor diegenen
Die bij je hoorden.
Een man, een vader waar je op kon bouwen,
Met een woord waar je op kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
En juist dat bepaalde in alles je gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven.

Op kracht en vertrouwen hopen wij voor Mientje, Joke en Jan en allen die Han van nabij hebben gekend.

Jokelien van Kampen



Lief & Leed



Op 22 april is opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis mevrouw G. van den Berg-ter Horst. Na een intensieve periode van behandelen is zij gelukkig weer thuis. Wij wensen haar alle goeds.

De heer G. Kreeftenberg heeft enige weken in een zogeheten topkamer in de Bettekamp gewoond. Hij is inmiddels, na een goede verzorging aldaar, weer terug naar huis.



Van de Penningmeester

Giften van de maand mei:

Ontvangen via de voorgangers en de bezoekdames:

2 x € 10.00

2 x € 20.00

De opbrengst van de extra Pinkstercollecte t.b.v. Moldavië-project van de Zondagsschool bedraagt € 90.35.

Alle gevers hartelijk dank.

Café Cult
7 juni 2013



Café Cult sluit het seizoen 2012-2013 af op 7 juni met een gezellige avond met een hapje en een drankje bij Irma en Arjen op de Slotboom in Westendorp, Doetinchemseweg 233.

Arjen Lievers verzorgt die avond een lezing over zijn aangrijpende boek 'Placebo'.

Aanvang : 19.30 uur
Kosten : € 5.00 per persoon.
Gaarne opgave vooraf bij Henk Beunk,
Tel. 06293 49478 / 0314 632061 of
beunkptc@planet.nl



Buitendienst met medewerking van Hans Keuper

Tijdens de buitendienst in de koffieboerderij zal troubadour/dialectzanger Hans Keuper zijn muzikale medewerking verlenen. Hans weet op unieke wijze in het dialect gebeurtenissen uit het heden en verleden te vertolken. Daarbij begeleidt hij zichzelf op de trekkzak.

Wanneer : Zondag 16 juni
Waar : Koffieboerderij 'Groot Nibbelink', Nibbelinklaan 12,
Sinderen
Aanvang : 10.00 uur

Meditatief uur

Meditatie is niet iets wat je af en toe een uurtje doet.

*Het is een levenslange verkenning,
of anders gezegd,
het is de verkenning van dit moment.*

*Het is geen pad en geen weg.
Het is de ruimte die alles laat zijn.*

Joan Tollifson



Ook in de maand juni is er voor de liefhebbers weer een ‘Meditatief uur’.

De NPB-deuren aan de Doetinchemseweg 5 staan open voor leden en niet leden om in stilte één uurtje bij onszelf thuis te komen en contact te maken met onze eigen innerlijke bron. Ervaar je innerlijke rust en beleef haar...

Kom ook en maak zo kennis met uw rijke binnenwereld.

Laat u tijdens dit uur meevoeren in visualisaties of op een innerlijke reis. Het gaat tijdens dit uur om uw persoonlijke ervaring en om ieders individuele beleving.

Alle aangereikte meditatietechnieken en -methodes zijn ook gemakkelijk thuis door uzelf te beoefenen.

We beginnen om 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

Datum : donderdag 20 juni 2013

Kosten : Vrijwillige bijdrage

Tijd : 20.00u – 21.00u

Locatie : Vrijzinnig Centrum ‘De Eendracht’ – Ingang:
Doetinchemseweg 5 – Varsseveld

Informatie : Peter Samwel - 06-40359838



60+ club

Verslag van de bijeenkomst op 14 mei 2013 waar bij de film “Het meisje met de Parel” werd vertoond.

Op deze laatste bijeenkomst van het seizoen 2012/2013 heette Janny een twintigtal belangstellenden welkom.

Gerda ten Brinke had te kennen gegeven te willen stoppen met haar bijdrage aan de organisatie van de 60+ bijeenkomsten. Met een woord van dank aan haar adres en de overhandiging van een boeket bloemen werd afscheid van haar genomen.

Toelichting op de film:

Griet, 16 jaar, protestant, werkt als dienstmeid bij de katholieke familie Vermeer. Zij verricht daar huishoudelijke werkzaamheden en past ook op de 6 kinderen van de familie. Zij moet ook de werkkamer van Johannes Vermeer schoonhouden. Hij leert haar verf maken en maakt een schilderij van haar. Voordat zij voor hem poseert maakt hij gaatjes in haar oren. Dit om het mogelijk te maken dat Griet een oorbel kan dragen.

Op het schilderij draagt Griet een oorbel van parels afkomstig van de vrouw des huizes.

Het gelijknamige schilderij is gemaakt in Delft in de periode 1665-1667 en is inmiddels uitgegroeid tot het meest geliefde schilderij van Johannes Vermeer.

Belangrijk is het frisse kleurgebruik en de lichtwerking.

Het nieuwe seizoen beginnen we met een uitstapje **per bus** naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom op dinsdag 10 september a.s. Aan het eind van de middag gaan we in Westendorp een pannenkoek eten. Het uitstapje gaat ongeveer € 20,00 kosten.

In de volgende Eendracht wordt hier nog op teruggekomen.



Vaderdag 16 juni

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader wilde eren, William Jackson Smart, een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van het zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd.

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de staat Washington. President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS erkend werd tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972.



In Nederland werd vanaf 1937 in oktober Vaderdag gevierd. Op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Herenmodedetaillisten werd in 1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van juni.

Weet u hoe wij op verschillende leeftijden over onze vaders praten?

5 jaar: Papa kan alles!

10 jaar: Papa weet natuurlijk ook niet alles...

15 jaar: Daar kan die papa van mij helemaal niks van!

21 jaar: Mijn pa weet daar misschien wel iets van, maar lang niet alles...

30 jaar: Wacht eens even, ik zal het eerst eens even aan mijn vader vragen. Kijken wat hij ervan vindt...

50 jaar: Mijn vader? Die wist werkelijk alles!

Dialect heuksken

't Is mien bedoeling um in elke Eendracht een verhaaltjen of versjen in ut dialect te plaatsen. En ow bijdrage is van harte welkom. Dus aj een verhaaltjen of gedichtjen in ut plat hebt, stuur mien dan een mailtjen (redactie@vrijzinnigen.nl) Moar gewoon met de penne opschrijven mag ok. Ij meugt ut mien ok vertellen, dan schrief ik ut wel op.

Un stotkoare met stalmest

Mien opa, ze neumen um ok wel Drikkus van de Paus, wonen veur zien trouwen in Halle met zien olders, breurs en zusters op een klein boerderijtjen. In de omgeving was er in die dagen nog vulle weuste heidegrond. En opa had een paar bunder weuste grond in de Halse Heide ekocht um doar landbouwgrond van te maken. 't Was in 't begin van de joaren twintig, kunstmest was er nog amper en um van heidegrond landbouwgrond te maken mos de grond bemest worden met stalmest.

In die dagen was 't gebruik dat de Halse dominee wat met kreeg van de oogst en dergelijke. At er un beest geslacht werd, dan ging d'r een stuk vleis noar de dominee. En er mos ok stalmest noar de dominee worden gebracht veur zien greuntetuin. Zo werd de jonge Drikkus op pad estuurd um een stotkoare stalmest noar de dominee te brengen.

Moar Drikkus dach bij zichzelf : die grond van mien in de Heide hef de mest vulle harder neudig dan de greuntehof van de dominee. Dus Drikkus ging niet met de koare mest noar ut darp Halle noar de dominee, moar hie ging noar de Halse Heide. En de dominee.... den kreeg dat joar niet wat!

Lini Vossers



Elfje

Elf woorden in vijf regels...

Ziekte
Conflict tussen
lichaam en geest
is bovenal spiritueel oplosbaar
Weldaad!



Wie stuurt mij (petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl – deadline 10 juli)) een nieuw Elfje voor de volgende Eendracht?

Wie ben je ?



Een stem vroeg: "Wie ben je ?"

"Ik ben Els", antwoordde de vrouw.

"Ik vroeg niet hoe je heette, ik vraag: wie ben je?"

"Ik ben de vrouw van de burgemeester", gaf ze als antwoord.

"Ik heb niet gevraagd wiens echtgenote je bent, maar wie je bent."

"Ik ben de moeder van vier kinderen."

"Ik heb niet gevraagd wiens moeder je bent, maar wie je bent."

"Ik ben onderwijzeres."

"Ik heb niet naar je beroep gevraagd, maar ik vroeg wie je bent."

"Ik ben christen."

"Ik vroeg niet welke religie je aanhangt, ik vroeg wie je bent."

"Ik ben degene die bijna elke dag naar de kerk ging en de armen en minder bedeelden steeds geholpen heeft."

"Ik vroeg niet wat je deed, ik vraag: wie ben je?"

Toen had de vrouw geen antwoord meer; zij kon niets meer bedenken. Haar geest was leeg. Er was alleen nog maar stilte.

En ineens, in die stilte, wist ze vanuit de diepte van haar hart: “**ik ben!**”

Toen fluisterde de stem zacht: "Ja, dat ben je!"

Zonder...

Ik wil van je houden,
zonder me aan je vast te klampen.

Je waarderen,
zonder je te beoordelen.

Van je vragen,
zonder te eisen.

Je kritiek te geven,
zonder je te beschuldigen.

En je te helpen,
zonder je te beledigen.

Als ik ditzelfde van jou kan verwachten,
dan kunnen we elkaar echt ontmoeten
en elkaar verrijken.

Virginia Satir

Eigen ogen



In een dorpje in het hart van het grote China was een man zijn bijl kwijt. Hij kon hem nergens vinden. Toen hij in het huis van zijn buurman rondkeek, viel zijn blik op diens zoon. Wat zag die jongen er verdacht uit! Hij keek hem nog eens goed aan en aan alles was zijn schuld zichtbaar: zijn manier van praten, de manier waarop hij liep, zijn gezichtsuitdrukking, alles aan de jonger verried dat hij de bijl gestolen had. De man was er volkomen van overtuigd dat deze ontdekking niet anders was dan de zuivere waarheid.

Enige tijd later ruimde de man zijn kelder op en tussen de rommel en de spullen die hij daar had weggelegd, vond hij de bijl die hij kwijt was. De bijl lag gewoon waar hij hem zelf had achtergelaten. Hij keek weer naar de zoon van de buurman en hij merkte op hoe volkomen onschuldig de jonger eruit zag. Niets in de jongen leek op enige schuld te wijzen. Niets in zijn voorkomen of in zijn gedrag wekte ook maar enigszins het vermoeden dat hij iets had kunnen stelen!

Lieh Tzu

150 Psalmen vrij - Huub Oosterhuis



In 1962 begon theoloog Huub Oosterhuis aan de vertaling van de Psalmen zoals deze in de Bijbel vermeld staan. Bijna vijftig jaar later bracht hij zijn boek 150 Psalmen *Vrij* erover uit. Ze zijn uiterst boeiend en doorleefd geschreven.

Psalm 31

Naar U vlucht ik toe.

Dankzij U ben ik ontkomen
aan het heimelijk gespannen net

Gij zult mij niet vernederen, nooit
rotsvaste redding zijt Gij.
Huis van bevrijding.

In uw handen beveel ik mijn geest.
Gij hebt mij vrijgekocht.
Gij werd mijn waarheid.

Gewichel en geurende nevels
spreuken in trance gepreveld
openbaren mij niets.

Gaande in het goed wijd land
word ik U gewaar,
ervaar uw vriendschap.

Naar U vlucht ik toe.

Mijn ziel stikt in het nauw -
uitgedoofd mijn ogen
mijn gebeente gekraakt.

Ik ben een spook voor mijn burens
ik ben een lijk in de kast
ik ben een verloren weg.

Er wordt over mij gemompeld
er wordt van mij weggekeken.
Maar ik zeg in mijn hart:

‘Hij alleen mijn God
wat ik nog te leven heb
is in zijn hand.’

Doe lichten over mij uw aangezicht,
vriend God. Nog zoveel leven
hebt Gij neergelegd in mij.

In uw Aangezicht ben ik geborgen.
Uw ogen een loofhut waar ik bijkom
van alle twistende tongen.

Zo verward was ik dat ik dacht
ik ben afgesneden van zijn ogen.
Maar Gij hebt mij gezien en gezien.

Wees sterk, zegt Gij, wankel niet.
Ik wacht op U, zeg ik -
nee ik wacht niet langer

naar U vlucht ik toe.



Feesten & Vieringen juni 2013

- 1 juni – Internationale Dag van de Kinderen
- 5 juni – Wereld Milieu Dag
- 5 juni – Lailat ul Meraj (Hemelvaart Mohammed - Islam)
- 13 juni – St. Antonius - Christendom
- 16 juni – Vaderdag
- 20 juni – Wereld Vluchtelingen Dag
- 21 juni – Zomersolstitium (midzomer – begin van de zomer)
- 21 juni – Wereld Humanisme Dag
- 24 juni – Geboortedag Johannes de Doper - St Jansfeest - Christendom
- 29 juni – Roze Zaterdag
- 29 juni – Nederlandse Veteranendag

Handen ...

... vertalen spraakloos
gevoelens en gedachten
vertolken visie
zenden prikkels uit

handen verbinden
reiken vriendschap aan
tonen karakter
spreekbuis van de ziel

handen vormen beelden
geven zin aan woorden
creëren kunst
werktuig van de geest

handen zetten de toon
duiden richting
strelen vorm aan liefde
Fingerspitzengefühl

handen verrijken levens
spreken boekdelen
handen berusten
maar zwijgen zelden

Henk Beunk

Op vrijdag 17 mei heeft het dagblad 'de Gelderlander' haar site opengesteld voor een stemronde voor de 'dichter des Achterhoeks'. U bent uitgenodigd om een kijkje op te nemen op www.dg.nl/dichter en - als het dichtwerk van 'onze' Henk Beunk u aanspreekt- een stem op hem uit brengen. Als de poëzie van één van de anderen meer tot de verbeelding spreekt, aarzel dan niet ... U kunt stemmen t/m 30 mei!

Uit de volksmond voor juni 2013

- Is de eerste juni regenachtig, heel de maand is twijfelachtig.
- Geeft Margriet (10 juni) geen zonneshijn, dan zal het een natte zomer zijn.
- Van 1 juni tot 21 juni lengen de dagen 20 minuten. Van 22 juni tot 30 juni korten de dagen 5 minuten.
- De zomer begint dit jaar op 21 juni om 7.04 uur.
- Zomerpraat: ‘Muggenmama zegt tegen haar muggenkindjes als het donker wordt: “Als jullie nu allemaal braaf gaan slapen, vliegen we morgen naar het naaktstrand om te ontbijten.”’
- Johannes de Doper is de wegbereider van Jezus. Hij roept de mensen op om zich te laten dopen als voorbereiding op de komst van de Messias. Johannes wordt enige maanden vóór Jezus geboren en de christelijke traditie heeft zijn geboortedag vastgesteld op 24 juni.
- Zet in de zomer een schoteltje lavendelolie in de slaapkamer. Je hebt dan geen last van muggen.



Schrijfactie Amnesty International Varsseveld

Goed nieuws

Zimbabwe: Mensenrechtenadvocate op borgtocht vrij.

De Zimbabwaanse mensenrechtenadvocate is op 25 maart op borgtocht vrij gekomen. Het hoge gerechtshof gaf een dag na haar arrestatie al het bevel haar vrij te laten. Dit werd genegeerd door de politie rechtbank.

Guatemala: Ex president berecht. De berechting van Rios Montt is historisch. Het is de eerste keer dat een voormalig staatshoofd in Centraal Amerika wordt berecht voor misdaden die vallen onder het nationale recht.

In juni wordt geschreven voor:

Twee vrouwen Maria”Masha” Alekhina en Nadezhda “Nadia”.

Zij werden opgepakt na het zingen van een protestlied tegen president Poetin in een Russisch-Orthodoxe kerk. Met het lied bekritiseerden zij ook de steun van de Russische Orthodoxe kerk aan president Poetin.

Amnesty beschouwt beide vrouwen als gewetens gevangenen die vast zitten vanwege vreedzaam uiten van hun mening.

Gevraagd wordt deze vrouwen onvoorwaardelijk vrij te laten.

Vrouwen in Egypte.

Zij hebben niet de zelfde rechten als mannen. De afgelopen maanden werden vrouwelijke demonstranten op het Tahir Plein het slachtoffer van aanvallen waarbij zij seksueel werden belaagd. Gevraagd wordt een uitvoerige strategie toe te passen om seksueel geweld en onderscheid te bestrijden.

Gevangenen op Guantanamo Bay.

Amnesty maakt zich zorgen over de fysieke en psychische gezondheid van hen. Op 22 maart stuurde Amnesty een brief naar Charles Hagel, de Minister van Defensie van de Verenigde Staten. In deze brief uit Amnesty haar zorgen over het welzijn van de gevangenen. Tot op he-

den is hierop geen reactie ontvangen. Gevraagd wordt een einde te maken aan de volgens Amnesty onwettige detenties op Guantanamo Bay en zorg te dragen voor adequate medische zorg.

Inlichtigen over brieven schrijven: Henny Tuenter 0315-617592



Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Wijk Zelhem** Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91.
- Verzorging “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Leiding zondagsschool :** Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagsschool@vrijzinnigen.nl
- Autodienst Varsseveld :** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, tel. (0315) 241253
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Zondag 2 juni 10.00 u **Namens NPB in den Es** -
Voorganger dhr. M. Chevalking

Zondag 9 juni 10.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel -
Thema: 'Waarom zou ik bidden...?' naar Omraam Michael Aïvanov



Zondag 16 juni 10.00 u **Buitendienst Koffieboerderij**
Voorganger dhr. P. Samwel - Thema: 'Maak je geen zorgen -LEEF!' naar Anselm Grün - Het Grote Boek van Levenskunst m.m.v. dhr. Hans Keuper



*Koffie boerderij 'Groot Nibbelink'
Nibbelinklaan 12*

Zondag 23 juni 10.00 u. **Geen viering**

Zondag 30 juni 10.00 u. Voorganger dhr. M.Chevalking

Zondag 7 juli 10.00u. **Geen viering**

Zondag 14 juli 10.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel - Thema:
'Doe het noodzakelijke...', naar de Bijbel, Lucas 10:25-37