



Omgeving Zelhem



**82 ste jaargang | 651
juni/juli 2016**

Van de bestuurstafel | 6

Van de voorganger | 7

Wandelen Drom zeventien | 8

**Bevestiging Mevr.
Gerrie ter Maat-Berendsen | 9**

Open deur | 10

Lezing Rinus van Warven | 11
*'De tempeliers en de wijsheid van
de Islam op weg naar een
religieuze humanisme'*

Café Cult | 12

De Dinsdagtafel | 13
'Gesprek over vrijzinnigheid'

60+ Club | 13

Schoonmaak | 14

Het draait en schuift en draait maar door

Maandag 9 mei schoof de planeet Mercurius voor de zon. Misschien hebt u het gemerkt, grote kans dat u het niet hebt gezien. Met het blote oog was niet waar te nemen dat de kleinste planeet van ons zonnestelsel voor de zon langs schoof. In een sterrenwacht, met professionele telescopen was het verschijnsel waar te nemen. Met een verrekijker of met het blote oog naar Mercurius kijken, zou oogschade opleveren en nog zou niks te zien zijn.

Van sterrenkunde of astronomie, heb ik geen verstand maar het is wel iets wat me mateloos fascineert. Ik kan er stil van worden, van de onmetelijkheid waarover dan gesproken wordt.

In het dagblad Trouw las ik dat Mercurius de kleinste planeet van ons zonnestelsel is met een doorsnee van 4.878 kilometer. Deze planeet draait op 46 tot 70 miljoen kilometer afstand rond de zon en op 150 miljoen kilometer rond de aarde.

De aarde heeft een doorsnee van bijna 13.000 kilometer. Het verschijnsel dat de miniplaneet voor de zon langs schuift is relatief zeldzaam. In deze eeuw schuift Mercurius slechts veertien keer voor de zon langs. De volgende keer is in 2019, aldus het bericht in Trouw.

Op 9 mei attendeerde ik een vriendin op het verschijnsel. Zij, eveneens geen deskundige, antwoordde: ‘Het draait en schuift daarboven en wij zijn hier beneden druk-druk-druk-druk, maar daarboven draait het raderwerk al miljarden jaren rustig door, wat wij ook doen of laten’ Ze heeft gelijk dacht ik. Wij mensen zijn nietige wezens in dat grote geheel.

We willen en het lukt wetenschappers ook dat geheel, het heelal, in kaart te brengen en verschijnselen zoals zons- en maansverduisteringen te verklaren. In de oudheid was men er al mee bezig, Jules Verne schreef er over, de ruimtevaart bracht mensen naar de maan, wagentjes naar Mars en beetje bij beetje wordt hetgeen zich buiten de dampkring afspeelt verklaard en worden nieuwe ontdekkingen gedaan.

Het is niet zo dat dat allemaal ver van ons bed blijft. Ruimtevaarttechnologie verrijkt ons dagelijks leven.

Wat te denken van zonnepanelen, gevriesdroogd eten, of de Nike Air hardloopschoenen waarbij de fabrikant goed heeft gekeken naar het schoeisel van astronauten, om maar eens een paar voor de hand liggen-

de voorbeelden te noemen?

Ook apparatuur voor de medische wetenschap is gebaseerd op technologie die zijn oorsprong vindt in de ruimtevaarttechniek. Al die uitvindingen ‘krijgen we erbij’ om het maar eens plat uit te drukken.

We krijgen het erbij, bij de pogingen van de mensheid om het heelal te doorgronden, op zoek naar allesverklarende antwoorden. Fantastisch, fascinerend, het toont de oerdrift van de mens om te onderzoeken, verder te kijken, alles te willen weten. Alles te willen weten door die telkens weerkerende vraag: ‘Waarom’, te stellen. ‘Waarom is Waarom gaat Waarom’

Ik, niet zijnde een wetenschapper, denk dat we het allesomvattende antwoord nooit vinden. Ik denk dat het ene antwoord weer nieuwe vragen oproept, dat het ene antwoord nog meer twijfels naar boven haalt. De wetenschapper ziet dat anders, gelukkig maar. De wetenschapper onderbouwt zijn of haar antwoorden met feiten en verklaringen en komt met oplossingen. Het zijn uitkomsten van studies waar jaren aan gewerkt is en het is mooi dat wetenschap zo heel, heel ver kan komen. Dat wetenschap zo veel aan het licht brengt, waarmee de mensheid verder kan, op allerlei gebied.

Toch zullen er naar mijn stellige overtuiging, altijd vragen blijven. Altijd zullen er vragen blijven en altijd blijft er sprake van een ‘niet weten’, als het er om gaat het ontstaan van het leven te verklaren. Een ‘niet weten’ van waar het leven ooit begon, hoe het heelal ontstond. De wetenschapper komt met verklaringen, ik ga het overlaten aan wat er schuilt achter de woorden in Genesis waar geschreven staat: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.’

Gods geest, het mysterie. Geloof en wetenschap staan hier tegenover elkaar. Ze zullen elkaar op dit punt nooit vinden, omdat de wetenschapper niet stil wil blijven staan voor een mysterie.

Die zal vragen: “Wat is dat dan, Gods geest?” En daar heb ik geen ander antwoord op dan dat in deze regels van Genesis geraakt wordt aan het onverklaarbare, het niet onder woorden te brengen ervaren van het onbenoembare. Het onbenoembare. Dat er was, dat zal blijven en dat er is. En dan is het zoals de vriendin het omschreef met wie ik 9 mei over de zonsverduistering door Mercurius sprak: ‘Het draait en schuift

daarboven en wij zijn hier beneden druk-druk-druk-druk, maar daarboven draait het raderwerk al miljarden jaren rustig door, wat wij ook doen of laten

Om stil van te worden.

Marchel Chevalking

In memoriam



Willem Johan Freriks

Wim Freriks werd geboren op 3 juli 1930 in Westendorp.

Hij overleed op 15 april 2016 in Terborg.

Tijdens de afscheidsdienst, op 21 april las zijn jongste zoon Tonny het onderstaande gedicht voor, waarin eigenlijk alles wordt gezegd:

Met hande en vuute

I'j wazzen gin kearl
van zovölle weurde,
maor met hande en vuute
vertellen i'j ow verhaal:
tonen i'j
wat ow leaven
kleuren.

Owwe vuute
liepen vake warm
en owwe hande
staken altied händig
- maor nooit haenig-
uut de mouwen!

En veur hand- en spanwark
stonden zie
onderhand
ok nooit verkeard

wat heb i'j ons
- met hande en vuute-
toch völle eleerd

I'j wazzen gin kearl
van völle weurde
en now owwe hande
en owwe vuute
niet meer sprekt
vuul ik in die stille leagte
da'j in hande en in vuute
alle liefde hebt elegd.

Wim Freriks heeft, zoals hij zelf zei, een mooi leven gehad. Maar zeker niet altijd makkelijk. Hij verloor als jonge jongen (toen nog Johan!) zijn vader en dat betekende naast het verdriet daarvan ook hard werken en meehelpen om het hoofd boven water te houden. Zijn moeder hertrouwde en zijn stiefvader (Johan) had ook een zoon Johan, zodoende ging hij voortaan door het leven als Wim, anders werd het te ingewikkeld. Hij kon goed opschieten met zijn stiefbroer en het heeft hem veel verdriet gedaan dat deze later, vlak voor het eind van de oorlog, stierf in Indië.

Willi Freriks-Gemmink ontmoette hij bij de gymnastiekvereniging en zij trouwden ruim 62 jaar geleden. Er kwamen vier kinderen, Annelies, Erwin, Wiljo en Tonny. Hij was een goede vader en werkte hard om zijn gezin goed te kunnen onderhouden. Een hecht gezin dat samen terugkijkt op mooie vakanties in Renesse en vooral in Sauerland.

Toen alle kinderen hun eigen geld verdiende was het voor Wim Freriks tijd om met de VUT te gaan en zodoende tijd te hebben voor hobbies: glasgraveren, houtsnijwerk, de natuur, de tuin, televisiekijken; hij kwam tijd te kort.

Wim Freriks was geen prater, geen man van veel woorden. Maar hij maakte het graag iedereen naar de zin en liet, zoals het gedicht als zei, zijn handen voor zich spreken. Ook zonder veel woorden was duidelijk hoe lief zijn gezin en (achter)kleinkinderen hem waren en hoe trots hij op hen was.

Wim Freriks keek zelf in tevredenheid en dankbaarheid op zijn leven terug: "Ik heb een goed leven gehad....." Wel jammer dat het nu al af was.

Hij stierf in de overtuiging dat het goed was en zou zijn....

Ik wens zijn vrouw Willie, zijn kinderen en natuurlijk ook overige familie en vrienden veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn.

En dat die liefde
altied bi'j ons blif
dat weet wi'j.
Dat hoeft niet
met zovölle wäörde
worden ezegd.

Nicoline Swen

Van de bestuurstafel



In de vrolijke meimaand lopen de afdelingsactiviteiten een beetje terug. Zo werkt dat nu eenmaal. De 60 plus groep neemt 'Pause' tot september en er staan in mei en juni nog een paar lezingen van Freek van Leeuwen op het programma.

Voor het bestuur en de diverse commissies lopen de werkzaamheden nog even door om na de zomer weer met een afdelingsprogramma te kunnen komen. In juni zijn er een viering en een buitendag waarin mevr. Swen voorgaat.

In de vakantieperiode gaat de deur niet dicht op de vrijdagmorgen. Er is de maanden juli en augustus om de veertien dagen inloop van 10.00 - 12.00 uur.

U bent op 1, 15 en 29 juli van harte welkom en ook op 12 en 26 augustus.

Vanaf september dus weer iedere vrijdag.

In juli kunnen we elkaar ook treffen op een wandeling in Tandem.

Natuurlijk is er als dat nodig is een voorganger en bestuur bereikbaar.

Het bestuur stel zich voor in aan de hand het beleidsplan haar visie verder te bepalen om zo gericht samen met u een levende afdeling te vormen en in de benen te houden en uit te dragen wat er in deze tijd aan de orde is voor een afdeling als de onze met haar zeer diverse le-

denbestand en die een grote regio bestrijkt. Welke ruimte nemen wij als vrijzinnigen in en hoe blijven wij een actieve gemeente die daadwerkelijk haar werking heeft in maatschappij.

Het uitgestelde concert van Celtic Wind zal nu zijn op zondagmiddag 25 sept. van 15.

15.00 uur tot 17.00 uur.

Nadere informatie volgt in de Eendracht van juli/augustus.

Van de penningmeester

Ontvangen in de maand mei:

Via de voorganger: 1 x € 10.00



Beste mensen,



Nu, na 3 1/2 maand bij u in Varsseveld (en omstreken!), durf ik te zeggen dat ik een beetje begin in te burgeren. Ik leer meer en meer mensen kennen, weet een beetje de weg in het dorp en de omgeving en weet ongeveer hoe alles reilt en zeilt. Gelukkig heb ik een bestuur om mij heen dat mij met raad en daad terzijde staat en daar ben ik heel blij mee!

Maar ook andere mensen helpen mij met informatie, tips en adviezen. Onmisbaar, als je ergens nieuw bent. Veel dank daarvoor.

Op mijn vorige stukje in de Eendracht heb ik een aantal reacties gekregen. Dat waardeer ik erg. Mooi om op die manier met elkaar het gesprek aan te gaan.

In een eerdere Eendracht hebt u kunnen lezen dat er plannen waren om het **thema 'vrijzinnigheid'** aan de orde te stellen, voor de mensen die dit interessant vinden. Elders in deze Eendracht treft u daarvoor de uitnodiging aan.

Al een aantal keer heb ik gemerkt dat sommigen van u het toch lastig vinden om mij te bellen. Omdat men denkt dat het niet gelegen komt, of dat ik het (te) druk heb. Daarom heb ik besloten om twee maal in de week een **'spreekuur'** in te stellen, waarop u mij kan bellen. Natuurlijk mag u mij nog steeds op alle andere momenten ook bellen, maar deze twee uur zit ik er speciaal voor.

De tijden zijn:

Dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur

Vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur

De komende periode zal ik twee maal **koffie drinken op de Bettenkamp**.

Ik nodig u van harte uit aan te schuiven en een kopje mee te drinken.

De eerste keer is op dinsdag 31 mei van 10.00 tot 11.30 uur

De tweede keer is op woensdag 29 juni van 10.00 tot 11.30 uur

Buiten Varsseveld is het wat lastiger om een centraal punt te vinden om een keer koffie te drinken. Als u suggesties hebt, houd ik mij zeer aanbevolen. Wie weet kunnen we dan, behalve de vaste vrijdagochtend in De Eendracht, vaker een koffieochtend 'op locatie' houden.

Doordat het preekrooster van de afdeling al voor een belangrijk deel ingevuld was en die van mij ook (ik heb nog veel gastbeurten in het land), hebt u mij op zondagochtend nog maar weinig gezien. Dat verandert zo gauw als mogelijk is. Bij de aankondiging van 'mijn' vieringen zult u vanaf nu wel steeds kunnen zien wat voor soort viering het wordt: **'trad' voor vieringen die een meer traditioneel karakter zullen hebben en 'ada' voor vieringen die 'anders dan anders' zijn.**

Zo weet u beter wat u verwachten kunt. Zondag 12 juni is het thema 'de 10 woorden', dit zal een meer traditionele samenkomst zijn. Een week later, **19 juni, is de buitenviering**, die wordt zeker anders dan anders. Die buitenviering is ook heel geschikt om uw (klein)kinderen, vrienden en burens mee naar toe te nemen. Mooi weer is besteld!

Ik wens u mooie weken.

Tot gauw, Nicoline

Drom Zeventien

Wandelen met de Stichting Eeuwig Erbarmen over het landgoed Idink-Nibbelink met onderweg poëtische, theatrale en muzikale verrassingen. Met o.a. de dichters Arie van Egmond en Hans Mellendijk, Sirenenlaan, theater door de Eenlingen, ten Pas & Hartjes, Elfman, Firma Irma, muziek van Quo Vadis, Oorkussen, Sarena Klappa en Inflatable Fridays.

Start 12:00 u. (kassa open 11:30 u.) bij Koffieboerderij Groot-Nibbelink 12, Sinderen. Entree vanaf 18 jr. € 7,50 vanaf 12 jr. € 3,00 en tot 12 jaar gratis.

Bevestiging Gerrie ter Maat-Berendsen

Het is verheugend dat Gerrie te Maat- Berendsen uit Ruurlo met Pinksteren bevestigd kon worden als bestuurslid in een feestelijke Pinksterdienst. Het bestuur kan zeker meer versterking gebruiken Kijk eens rond wie grotere of kleinere taken als vrijwilliger in het bestuur kan vervullen.





**VRIJZINNIG CENTRUM
'DE EENDRACHT'**

OPEN

**ELKE VRIJDAGOGHTEND 10.00u – 12.00u
(bij uitvaarten niet)**

KOFFIE/THEE

GESPREK...

'DE BEWUSTE LEESMAP'

STILTE & BEZINNING...

MUZIEK...



Van harte welkom!

Bestuur en pastoraal werkers

Spreuken van de maand:

Als iets niet lukt:
Heb je niet gefaald maar geleerd.

Respect is net als een glimlach:
Het kost niets, maar velen stellen het op prijs.

Succes is wat iedereen je wenst maar niemand je gunt.
Iedereen is speciaal ook jij.

Zondag 29 mei, lezing "De tempeliers en de wijsheid van de Islam, op weg naar een religieuze humanisme", door Rinus van Warven.



Op zondag 29 mei a.s. om 10.0 uur geeft Rinus van Warven een lezing over 'De tempeliers en de wijsheid van de islam'. Kennelijk zijn er veel mensen geïnteresseerd in het schone, het mooie en het positieve van de Islam. De geschiedenis van de Tempeliers geeft een goede aanleiding een spiritueel beeld van de islam te schetsen.

Het beeld dat in de Westerse wereld wordt geschetst van de Islam is erg eenzijdig. De Islam is een gewone, zeer spirituele religie met veel mystieke dimensies. Het beeld van de Islam als een politiek-ideologisch systeem, zoals dat vaak wordt geschetst, is onjuist of onvolledig. Natuurlijk kent elk geloof wel ideologische uitschieters, maar dat geldt net zozeer voor andere religies, waaronder het Christendom.

De eerste spirituele organisatie die een zinnig beeld van de Islam heeft gekregen was de Orde van de Tempeliers. Dankzij de bezittingen, de mankracht, de diplomatieke vaardigheden en oorlogsexpertise had de Orde van de Tempeliers ooit een enorme politieke en militaire macht. Maar de Tempeliers hebben een geestelijke omwenteling doorgemaakt door hun contacten met joden en moslims in het toenmalige nabije Oosten. Er waren joden, christenen en moslims die gezamenlijk lid bleken te zijn van een lichtbroederschap die verdraagzaamheid en tolerantie voorstond. Het anti-islamitische sentiment van de toenmalige kerk werd omgezet in een betekenisvolle interreligieuze dialoog met de moslims. De Tempelridders kregen een schat aan esoterische kennis en werden de voorlopers van de religieuze humanisten.

Over Rinus van Warven:



Drs. Rinus van Warven is onder andere cultuurfilosoof, godsdienstwetenschapper en journalist. Hij is voorzitter van een landelijk netwerk van mensen die de dialoog tussen de verschillende religies voorstaan. Op zondagmorgen is hij al 25 jaar te horen op Radio Gelderland met zijn programma Tendens.

Bovengenoemd lezing wordt gehouden in:

Vrijzinnig Centrum "DE EENDRACHT"

Doetinchemseweg 5

7051 AA VARSSEVELD

Tijd: 10:00 uur

Toegang: vrije gift

Graag tot ziens!

Café Cult-team & werkgroep Balans



Vrijdag Café Cult

10 juni afsluitende avond Café Cult

Ont-moeting bij Herma Wiersema en Henk Beunk

"Op de Poel" aan de Halseweg 27, Westendorp.

Gewoon gezellig, praten over wat ons bezighoudt. Geen prater? Geen probleem. Luisteren mag ook.

Opgeven mag! Zomaar komen ook!

Telefoonnummer Henk Beunk: 06 29349478 (of 06 21854353 Josine Bruggink)

Toegang: Vrije gift

Tijd: 20:00 uur

Reserveren is niet nodig



De Dinsdagtafel – Gesprek over vrijzinnigheid

Op dinsdagavond 14 juni organiseren wij ‘De Dinsdagtafel’.
Een eenvoudige maaltijd gevolgd door ontmoeting en gesprek.
Deze eerste keer zal het thema zijn: Vrijzinnigheid.
Aan de hand van stellingen gaan wij met elkaar in gesprek. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent aan te schuiven.

Voor de organisatie van het eten is het prettig als u zich van te voren opgeeft. Toch bent u ook zonder opgave van harte welkom.

Datum: dinsdag 14 juni

Tijd: 18.30 – 20.30 uur

Plaats: De Eendracht

Kosten: vrijwillige bijdrage (excl. Drankjes)

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Hartelijke groet, Nicoline Swen & Josine Bruggink

60+ club

Verslag dinsdag 10 mei 2016.

Op deze middag heeft onze voorgangster Nicoline Swen een boeiend verhaal verteld over haar kennismaking met het gevangeniswezen in de Koepel in Haarlem en alles wat het omgaan met de daar geplaatste gevangenen met haar heeft gedaan. De begrippen verwondering, acceptatie, vrijheid zijn van invloed geweest op haar verdere toekomst. Al met al was het een zeer boeiende middag.

Deze bijeenkomst was de laatste van de afgelopen periode.
We staren het nieuwe seizoen met het traditionele uitstapje. Dat vindt plaats op dinsdag 13 september a.s.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

In de Eendracht hoort u hier meer van.



Schoonmaak

Helaas ontbreekt het gebruikelijk portret van de kleine 20 man en vrouw die voor de kerk poseerden nadat ze de kerk en de zalen van top tot teen en van binnen van buiten onder handen hebben genomen. Van sommige mensen leverde dat bijzonder plaatjes of bijdragen op. Iedereen werkte met goede moed wat er gedaan moest en kon worden.



Dit jaar ook weer onder de bezielende en inhoudelijke leiding van Willie Semmelink, koffie van Ben Kraan en eigen gebakken cake van Marchel Chevalking.

Alle vrijwilligers dank voor jullie toewijding en eendracht bij het klaren van deze jaarlijkse klus

Voor diegenen die de schoon maak gemist hebben, Volgende keer vraagt het gebouw weer schoonmaak aandacht.

Nog meer handen maken het werk nog lichter en wat fijn dat we dit met elkaar kunnen doen.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage.



Vreemde vogel

De kleine wondermooie kolibrie hipte hunkerend naar warmte voor de broeikas. Binnen zag hij papegaaien in hun kleurige verenpak. Allerlei tropische vogels en vlinders in bonte kleuren. Maar, zo dacht de kleine kolibrie, ik ben toch ook zo mooi



gevederd. Smachtend naar wat warmte tikte het met zijn kromme snauveltje tegen de ruit. Een oppasser zag het kleine diertje en wuifde het weg. Maar het kolibrietje ging niet. De man snoof vervaarlijk, stapte naar buiten en riep dat het vogeltje, koud of niet, op moest krassen. Scheer je weg, de vogels in deze glazen kas hebben we uitgenodigd te komen en jou niet. Wegwezen!

Hij pakte het kolibrietje op en smeed het hard van zich af. Rillend en trillend belandde op vogeltje op een zandpad in het park. Het was gewond en zou zeker sterven ver van huis, zijn exotisch prachtig thuis.

Bart, zeven jaar oud, met voeten in warme laarsjes en een warm jasje aan, huppelde over her pad. Achter zich wist hij zijn moeder met hondje “Taks “aan de lijn. Bart, natuurkind als hij was, zag het vogeltje en knielde erbij neer. Mama, is het dood? Mama meende nog een sprankje leven te zien. Vlug wikkelde zij haar warme shawl om het diertje en liet Bart zijn jas openknopen. Houd het onder je trui tegen je warme buik en gauw naar huis. Niet hollen, gewoon stevig doorstappen. Ze pakte haar mobiel en toetste “thuis “in. Jan, zet alle verwarmingen in de badkamer aan en laat de hete douche stromen, het moet broeierig worden. Ze repte zich naar huis.

Ze legden het vogeltje op de wastafel en wikkelden de shawl open. Afwachten maar. Rond de keukentafel zochten ze een oplossing. Papa Jan kon zich best een paar dagen wassen bij de keukenkraan. Ja, dat konden ze natuurlijk allemaal. Het volgende stukje oplossing. We gaan korter of helemaal niet op vakantie. Uit de vakantiepot betalen we dan materiaal om een broeikas te maken met verwarmingselementen. Dat kan ik best zelf. Het kolibrietje zat inmiddels hoog op de kop van de douche. Het bleef leven.

Even later snorde het autootje naar de Gamma. Breng vogelzaad mee gilde mama hem na.

Jan zong, zaagde en timmerde dat het een aard had. Hij sloeg een paar keer op zijn duim, maar dat hoort zo als je klust. De verwarming deed het. Zelfs een pot met palmboom in de kas en een paar schommels. Een plek voor water en een voerbak. Het was waarlijk een paleis. Het diertje kon er in! Het vogeltje wende snel. Het liet kolibriegezang horen en toen, opeens, zat een tweede koude kolibrie voor de kas. Ook die mocht er in. “Onze “vogel noem ik Pax wist Bartje.

Er kwamen meer vogeltjes uit verre oorden. De burens vonden het prachtig. Kon Jan hen helpen? Zij wilden ook zo'n broeikas. En zo geschiedde.

De diertjes konden leven. Het Nederlandse zaad was niet lekker, maar ach, dat wende wel. Ze konden zingen van hun paradijs. Zouden ze ooit terug...? Eerst moest er “vrede “zijn. De roofvogels, die hun landen bezetten, verdreven. Maar zij konden dromen. Jaag altijd je droom na... soms worden ze waar, Pax.

Vogel

Vogel
vreemde vogel
van ver gekomen
vol trauma's
en dromen
geen haat
maar warmte

zing je eigen lied
versta het mijne
liefde is de taal
dat hoeft niet verbaal
laat harten voelen
een geheel
universeel

Pleun

Elfjes



Vogel
toe vlieg
wend en keer
ontdek heel de aarde
weer

Leven
doen groeien
bloesem in juni
jij en ik samen
uni

Pleun



Uit de volksmond:

- In juni veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen
- Als het koud en nat in juni is, dan is het heel het jaar ook mis
- Met een zomerwervelwind, is het weer ons goed gezind
- Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij
- Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig
- Is de eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig
- Mistsluiers in de vroege nacht, geven juli de volle pracht
- Gaan de bijen allemaal op huis aan, zal het spoedig regenen gaan
- Als de pad zijn hol verlaat, teken dat het regenen gaat

Wat mij beweegt

Men moet de dingen
de eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen –
en daarna baren...

Rijpen als een boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en die rustig in de lentestormen staat,
zonder angst
dat er straks geen zomer kan komen.

Die zomer komt toch!
Maar hij komt alleen bij de geduldigen,
die leven, alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zo zorgeloos stil en wijds.

Men moet geduld hebben
tegen de onopgeloste zaken in ons hart
en proberen,
de vragen zelf lief te hebben,
als gesloten kamers
en als boeken,
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt er op aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken,
op een goede dag
het antwoord in.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85 of (06) 15512855
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** **Dhr. T. Kraan, Twenteroute 11b, 7055 BC Heelweg (0315) 241401 of** (06) 53357218, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Mevr. J. Bruggink, Stationsweg 13, 7061 CT Terborg (06) 21854353, secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. Th. Teusink, (0573) 491695 Balans Varsseveld@hotmail.nl
- Samensteller “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg, redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Autodienst Varsseveld :** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. T.Kraan, tel (06) 53357218
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 29 mei 10.00 u. Lezing door Drs. R. van Warven - Onderwerp: 'De tempeliers en de wijsheid van de Islam' Autodienst: Mevr. M. Ankersmit, tel. 0315-617542



Zondag 5 juni 10.00 u. Den Es - Voorganger mevr. J.M. van Kampen

Zondag 12 juni 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer - Thema: 'De tien geboden... Woorden voor onderweg' Autodienst: Mevr. W. Nijhof-Groen tel. 0315-241206

Zondag 19 juni 10.00 u. **Buitendienst op de Koffieboerderij** - Voorganger mevr. N. Swen-Fischer - Thema 'Zintuigen' Autodienst: Mevr. I. ter Maat, tel. 0315-241702



Zondag 26 juni 10.00 u. Geen viering

Zondag 3 juli 10.00 u. Geen viering / Geen Balanslezing

Zondag 10 juli 10.00 u. Voorganger mevr. M. Rietveld, Vrijzinnigen Bilthoven. Autodienst: Mevr. D. Steenbeek 0315-241461

Zondag 17 juli 10.00 u. Geen Viering

Zondag 24 juli 10.00 u. **Wandeling** - Verzamelen bij Wim en Diana Beunk, Doetinchemseweg 88. Westendorp Autodienst mevr. M. Ankersmit, tel. 0315-617542