

70^{ste} Jaargang

No. 519

Mei 2004

IN DIT NUMMER O.A.:

Geloofsbelijdenis.....	pag. 7
Kruiswoordpuzzel	pag. 14

DE NOG ALTIJD ONBEGREPEN VRIJZINNIGHEID

In de overdenking ter nagedachtenis van Koningin Juliana die werd gehouden door de Remonstrantse predikante mevrouw Ds Hudig citeerde zij het gezegde: ‘Onderzoek alle dingen en behoudt het goede’. Zij karakteriseerde hiermee de vrijzinnige levensopvatting van onze voormalige vorstin. Ook ik gebruik deze regel wel eens als mensen mij vragen in het kort te omschrijven wat ‘vrijzinnigheid’ nu eigenlijk inhoudt. Meestal laat ik daarop volgen: ‘Vrijzinnigen **mogen** iets geloven, maar **moeten** niets.

Diverse reacties uit de orthodoxe hoek die volgden op de overdenking van Ds Hudig, gaven er blijk van dat men met die zienswijze nog altijd moeite heeft. Wat mij daarbij opviel was dat die veroordelingen de ondertoon hadden van: ‘wij hebben de waarheid in pacht en wat daarvan afwijkt, zeker als het individuele opvattingen betreft, dat is niet serieus genoeg’. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat wanneer een mens onderzoekend gelooft en niet klakkeloos kerkelijke opvattingen overneemt, hij of zij daardoor juist tot een geloofsverdieping kan komen die hem of haar dichter bij het Goddelijk mysterie kan brengen. Om het met een hedendaags begrip te zeggen: 'onderzoekend geloven met voortschrijdend inzicht'.

Ter verduidelijking laat ik hieronder een artikel volgen dat onlangs is geschreven door Ds Corrie Jacobs ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Ver. van Vrijzinnig Hervormden.

IN ALLES DE LIEFDE: VRIJZINNIGHEID IN EEN NOTENDOP

Vrijzinnigen zijn het nooit allemaal eens. En vragen mogen vragen blijven. Liever geloven in een tent dan in een rotsvast gefundeerd huis.

Bij een fundament denk je al gauw aan goed of slecht bouwen. Een huis moet een stevige fundering hebben. Bijbelvaste lezers halen er waarschijnlijk ook nog een gelijkenis bij: bouw op een rots en niet op zand. Vrijzinnigen voelen zich meer thuis bij beelden die laten zien dat we onderweg zijn. Waarom zo'n huis, waarbij historisch bepaalde regels zeggen door welk raam je naar buiten moet kijken, hoe je je binnen moet gedragen, hoe vaak je naar buiten mag en met wie je mag spreken? Waarom neem je geen tent als beeld voor geloven en kerk-zijn? Dan staat het allemaal niet zo vast. Een tent zet je op, je breekt hem weer af en soms heb je helemaal geen tent nodig. Onder de blote hemel is het ook goed toeven.

Vrijzinnigen zijn het nooit allemaal eens en vragen stellen vinden ze geen probleem. Daarom wensen ze nou juist bij elkaar te horen. Vrijzinnigen ervaren die verscheidenheid als een kracht en niet als een zwakheid.

Vraag aan een vrijzinnig gelovende: waarom ben je vrijzinnig? en tien tegen een dat uw vraag beantwoord wordt met een omschrijving van het vrijzinnige klimaat. Er wordt wel gezegd: vrijzinnig is een zijnswijze, geen zienswijze.

Dat klimaat wordt gekenmerkt door openheid. Vragen mogen vragen blijven en samen zoeken is een positief gegeven. Een oude vrijzinnige wijsheid zegt: eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in alles de liefde. Menselijkheid staat centraal. Doen en denken horen bij elkaar.

Mensen van buiten de kerk komen af op het feit dat er over zingeving wordt nagedacht aan de hand van maatschappelijke vragen. Wij zijn voortdurend bezig met ons samenleven in deze wereld. Er is geen kloof tussen kerk en wereld, tussen cultuur en geloven. Dat een preek meestal overdenking of overweging heet, betekent ook dat bijbel- en andere verhalen van alle kanten belicht

worden. Gedichten en andere kunstuitingen vormen mede onze gedachtegang. In het prachtige boekje *Vrijzinnige levensontplooiing* schrijft professor Hannes de Graaf over elementen die als typisch vrijzinnig werden gezien en ook in andere delen van de kerk werkzaam zijn geworden. Hij noemt bijvoorbeeld de vrije omgang met de bijbel; de weigering om zich aan elk leergezag te onderwerpen tegen het geweten in; de plicht tot voortdurende vernieuwing van de geloofstaal; de voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging waar men achter staat boven het aanpassen aan een of andere klassieke geloofsbelijdenis.

Vrijzinnig is ook een bijvoeglijk naamwoord, in ons geval bij hervormd. Wij vrijzinnig hervormden zijn ontstaan als strijdorganisatie. We waren het fundamenteel oneens met meningen die voortvloeiden uit de zogenaamde rechte leer, de orthodoxie. Ons wordt vaak verweten dat we alleen maar zeggen wat we niet geloven of, met andere woorden, we geloven maar een beetje. Die 'wij geloven dat niet'-geluiden vloeien voort uit onze geschiedenis: wij zijn 'in reactie op'. De niet-dogmatische richting noemen we ons ook wel. Wij onderschrijven niet wat ons opgelegd wordt.

Het bewustzijn dat al het spreken over God van beneden komt, ook het spreken dat zegt van boven te komen, is een soort vrijzinnig fundament. Dat houdt een gezonde achterdocht en kritisch bewustzijn levend. Bij vrijzinnigen hoor je heel vaak: 'nee, dat geloof ik niet' als reactie op wat iemand anders als zeker en waar formuleert. En dan kan het gesprek beginnen. Als mensen bereid zijn om mee te denken en met vragen durven te leven.

Ds. Corrie Jacobs is beleidsmedewerker van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland.

Gespreksboekje *Negen thema's over vrijzinnigheid*, te bestellen bij WH Nederland, 030-8801497, e-mail: info@vrijzinnig.nl

Anne van der Meiden, Een ander fundament, Ten Have, Baarn, 1988.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Op donderdag 22 april 2004 overleed op 82-jarige leeftijd mevrouw

Hermine Lansink-Altena

Haar 'In memoriam' zal in de juni-editie van dit maandblad worden geplaatst.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren deze maand opgenomen maar zijn thans weer thuis: Mw W. Freriks-Gemmink; Hr D.J. Wisselink en Mw J.E. Te Kloeze-Duitshof. In St. Antonia verblijven voor langduriger ver-

pleging: Mw B.A. Duitshof-Jolink; Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg; Hr H.A. Duitshof en Hr G.J. Weikamp. In afwachting van zijn nieuwe behuizing verblijft in 'De Ooiman' nog Hr P.H. van Lent.

GEBOREN

Wat ooievaar? Niks ooievaar!

Gewoon, je weet wel... en toen was ik er.

Dolblij en gelukkig met de geboorte van hun zoon 'Milan' die geboren werd op zaterdag 10 april 2004, zijn Frank en Natasja ten Brinke-Roenhorst. (Beerninkkampstraat 6, 7054 BC Westendorp; tel. 345300)

*Het begin van een nieuw leven
Zo heel erg mooi en klein
Het is eigenlijk niet te omschrijven
Hoe blij wij met jou zijn*



Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze zoon en broertje 'Sjoerd', op 13 april 2004.

Zo kondigden Hans, Ivonne en Luuk Kempers deze vreugdevolle geboorte aan. (Burg. Van Tuyllstraat 6, 7051 BZ Varsseveld)

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van deze kinderen en wij spreken hierbij de hoop uit dat de Eeuwige deze kinderen hun leven lang mag behoeden en bewaren.

VERANTWOORDING GIFTEN

Deze maand mochten dames van de bezoekgroep of ondergetekende in ontvangst nemen:

Van Mw W.A. K-B € 10,--; van Hr B.M.W € 10,--; van Hr N.N. € 20,--; van N.N. € 10,00; van N.N. € 20,00. Van vrouwenclub I ontvingen wij het mooie bedrag van € 500,00. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een speciaal project. Voor al deze schenkingen onze hartelijke dank.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Leemvoortschool had ik met videofilm die prachtige scène vertoond waarin Jezus de mannen die een overspelige vrouw wilden gaan stenigen en hem op de proef wilden stellen ten aanzien van zijn trouw aan de wet terechtwijst met de woorden: "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen". Een beroemde uitspraak die nog altijd in ons hedendaagse taalgebruik veelvuldig gebezigd wordt. Ik vond het dus van belang de video stil te zetten en uitgebreid op deze zegswijze in te gaan, zodat ze de bedoeling goed zouden gaan begrijpen. Mijn vraag aan de klas (groepen 7 en 8) was dus: "Wat is de bedoeling

van dit gezegde en geef eens een voorbeeld van een situatie waarin je dit ook zou kunnen zeggen?" Ondanks dat mijns inziens deze uitdrukking niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, kwamen ze er niet uit. Een antwoord waar ik wel om lachten moest kwam van Jar-
no Wolsink: "Wie zonder echtgenote is, mag de eerste steen gooien!"

OPROEP AAN DE OUDERS VAN KINDEREN DIE OP DE OPENBARE BASISCHOLEN ZITTEN

Binnenkort zal uw zoon of dochter een invulformulier mee naar huis brengen, waarin u uw voorkeur voor godsdienst-
onderwijs kunt vermelden. Beleefd verzoek ik u hieraan aandacht te besteden, zodat ik hopelijk volgend jaar uw zoon of dochter (weer) in een van de groepjes mag begroeten.

EEN KORTE TERUGBLIK

Het was tijdens de afgelopen Paasdienst heel indrukwekkend vijf jonge mensen hun zelfgeschreven geloofsbelijdenissen te horen voorlezen waarmee zij te kennen gaven dat zij durfden te kiezen voor een leven waarin hun geloof richtingbepalend is voor hun doen en laten. Dat wil in deze tijd wel wat zeggen. Veel jongeren hebben zoveel te kiezen, dat ze maar liever nergens voor kiezen en alles maar vrijblijvend laten. Ze zijn besluiteloos en gaan ervan uit dat er morgen weer iets anders komt waar ze kortstondig bevrediging uit kunnen putten. Het is bemoedigend te ervaren dat er toch nog jongeren zijn die beseffen dat het leven er rijker door wordt als je ergens voor staat, durft te kiezen en zelfstandig je mening over de dingen wilt vormen.

Het afgelopen seizoen hebben Mw Angelique Niks-van Oosten en ondergetekende deze jonge mensen een aantal gedachten meegegeven waar zij nu zelfstandig mee verder kunnen. Mijn dank gaat hierbij uit naar Angelique en zeker ook naar de cursisten, want door hun opmerkingen hebben ook zij mij aan het verder nadenken gezet.

BIJ DE DIENSTEN IN DE KOMENDE MAAND:

DE BEZINNINGSBIJEENKOMST OP DINSDAG 4 MEI - AANVANG
18.30 UUR in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven op het kerkhof en naar het herdenkingsmonument.

Deze dienst is met opzet zeer laag-kerkelijk gehouden om ook buitenkerkelijken in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomst bij te wonen. In het kerkdienstrooster op de achterpagina treft u alle bijzonderheden over deze dienst aan. Deze samenkomst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld. De opbrengst van de collecte zal ten goede komen van de 'Oorlogsgraven-stichting'. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Tijdens de dienst op zondag 9 mei wil ik tijdens de overdenking even stilstaan bij dat altijd weer uitdagende begrip 'vrijheid'.

Zondag 16 mei is er weer de, inmiddels traditionele, dienst voor jong en oud. De leiding en de kinderen van de zondagsschool verlenen hieraan hun medewerking.

Tijdens deze dienst mogen wij dopen: "Rick", zoon van Bauke Hesselink en Wilbert Evers en "Max", zoon van Richard en Annet Bruggink.

In overdenking van de dienst van 23 mei wil ik even met u nadenken over het zien van Gods werkzame hand in ons leven. Prins Friso noemde God (als luchtvaart ingenieur) zijn grote navigator. Een prachtige beeldspraak. Pinksteren valt dit jaar op de laatste zondag van mei, daarom zal de juni-editie van ons maandblad een week eerder verschijnen en zult u daarin nadere gegevens over onze Pinksterdienst aantreffen.

EEN LUISTER TIP!

Vrijdag a.s. (30 april, koninginnedag) zal er via omroep Gelderland in het programma 'Hallo Gelderland' een vraaggesprek plaatsvinden met ons aller Willie Semmelink-Leneman. De uitzending gaat over koninginnedag en alle activiteiten eromheen. Zij zal worden geïnterviewd naar aanleiding van de koninklijke onderscheiding die haar vorig jaar werd verleend.

EEN KIJK TIP!

Afgelopen vrijdag vertelde iemand mij dat er op zaterdag 3 mei en zaterdag 10 mei op een van de nationale publieke televisiezenders een documentaire te zien zal zijn waarin o.a. ingegaan zal worden op enkele gebeurtenissen die tijdens de bezettingstijd van ons land (1940-45) in Varsseveld plaatsvonden. Meer gegevens heb ik op dit ogenblik ook niet, maar ik denk dat een blik in de T.V.-gids van komende week u wel verder op weg helpt.

TENSLOTTE,

Wens ik u allen een mooie
mei-maand.

Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer.

GELOOFSBELIJDENIS

Tijdens de afgelopen Paasdienst legden vijf jonge mensen een door hun zelf geschreven geloofsbelijdenis af. Een indrukwekkende gebeurtenis. Met hun toestemming zullen wij iedere maand een van deze belijdenisen afdrukken. Wij beginnen deze maand met die van Annet Duitshof:

Ik geloof dat god niet een persoon is of een gedaante heeft. Maar hij is iets wat in de mensen zelf voorleeft. Het zit bij ieder mens in hun hart en ziel, zodat ze de steun krijgen die ze soms nodig hebben. God is denk ik een soort innerlijke stem van iedere individu.

Bij moeilijke beslissingen zeggen mensen toch altijd je moet luisteren naar je hart, het hart weet welke beslissing het beste is.

Ik denk dat de mensen in een God geloven om ergens een houvast aan te hebben. De mensen kunnen niet beseffen dat alles zo maar komt en alles zomaar gebeurt, de mensen moeten overal ergens een reden of een verklaring voor hebben. Ook geloof ik dat er geen pad is uitgelegd hoe je moet leven. Ik denk dat alles gewoon komt. Ik geloof dat de persoon in jezelf moet leren om moeilijke en hard beslissingen te nemen, door die beslissingen blijf je in het leven ook over-eind staan en kan je zien hoe hard de wereld soms is.

Het is juist ook goed dat je die beslissingen moet nemen want de mens hoeft niet altijd alles voorgeschoteld te krijgen of alleen maar goede en leuke dingen in het leven mee te maken, het is soms ook tijd voor slechte of nare dingen. Door die nare dingen mee te maken blijf je genieten van het leven en kan je zien hoe mooi sommige dingen wel niet zijn of wat iemand wel niet voor je

betekend of heeft betekend. Maar blijf altijd eerlijk, want eerlijkheid duurt het langst.

Ik geloof dat het belangrijkste geloof waarin je moet geloven jezelf is, want als je in jezelf gelooft geloof je al heel veel. Want als je al niet in jezelf gelooft in wie kan je vertrouwen niemand toch???

Ik vind het ook het belangrijkste om in jezelf te geloven. Hier kan je dan ook het meest bereiken.

Dus wees blij met de dingen die je hebt en geniet er van. Zoals een reclame al zegt sommige dingen in het leven zijn onbetaalbaar, zoals vriendschap liefde, oude herinneringen. Want de lol wie je met vrienden beleeft of hebt beleefd neemt nooit niemand meer van je af.

Conclusie:

Geloof in je zelf volg je hart (de god in je) en wees blij met de dingen die hebt. En blijf vooral jezelf.

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Wanneer U deze Eendracht onder ogen krijgt, zijn de nota's voor het eerste halfjaar 2004 waarschijnlijk klaar. De bedragen, die u heeft toegezegd, zijn of worden binnenkort automatisch geïncasseerd, of u ontvangt een acceptgirokaart. Voor de duidelijkheid even een kleine toelichting. Als omschrijving zult u zien dat er op uw afschrift komt te staan "contr. 1e halfjr. 2004". In dit bedrag zit verwerkt:

- de helft van de contributie € 46,50 per lid
- de helft van de toegezegde vrijwillige bijdrage
- de helft van het maandblad De Eendracht € 5,00

Het abonnementsgeld van de Eendracht wordt maar bij één persoon van een gezin berekend.

Voor diegenen die kenbaar hebben gemaakt één keer per jaar te willen betalen worden de bedragen nu geïnd Ondanks alle zorg door mij besteed aan de afhandeling van de door u toegezegde bijdragen, is het natuurlijk nooit uitgesloten dat er een fout wordt gemaakt. Als dat bij u het geval mocht zijn, schroom dan niet om mij te bellen of te mailen (zie colofon op pag. 15).

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Hengeveld penn. / adm.

OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN DE AFDELING IN DE MAAND MEI

60+CLUB

"Een koffer vol verhalen"

Op de laatste bijeenkomst van het seizoen 2003/2004, t.w. dinsdag 11 mei, komt voordrachtskunstenaar Wim Nijhof uit Apeldoorn met "Een koffer vol verhalen" naar de Eendracht. De heer Nijhof zal deze middag twee verhalen voordragen uit de wereldliteratuur zijnde: "De sneeuwstorm", een romantisch verhaal uit Rusland uit begin 1800, de Napoleontische tijd en geschreven door Alexander Poesjkin en "Romantiek" van Willie Corsari een verrassende vertelling van deze Nederlandse schrijfster die vooral bekend is geworden door haar misdaadverhalen.

We durven te stellen dat het een heel bijzondere middag gaat worden en we hopen dat we een groot aantal bezoekers kunnen verwelkomen. Zoals gebruikelijk staat de koffie/thee om half drie weer klaar. Zegt het voort! Het zou prachtig zijn wanneer de zaal helemaal vol zit.

Seizoen 2004/2005

Noteer nu alvast de datum van het uitstapje van de 60+Club in uw agenda: dinsdag 14 sept. 2004. Nadere berichtgeving in de "Eendracht" van augustus.

Verslag 60+club 13 april

Het was weer het bekende en vertrouwde ritueel van een 60+middag. Goed bezocht, ontvangst met koffie/thee met "iets" erbij, wederzijdse informatie en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. Na het welkomstwoord van Janny werd het woord en de daad gegeven aan, zoals hij zichzelf voorstelde, bioloogieleraar Dick Langwerden. Hij zou ons deze middag bezig houden met uilen. Er werden veel dia's vertoond waarbij dan de nodige toelichting en uitleg werd gegeven. Zo werd het een interessante en leerzame middag wat o.a. ook bleek uit de diverse vragen die door de aanwezigen werden gesteld.

Achtereenvolgens passeerden de volgende uilen de revue: steenuil, bosuil, kerkuil, ransuil, velduil en oehoe.

De steenuil komt in de Achterhoek vrij veel voor. Deze nestelt vooral in holtes van bomen zoals o.a. de knotwilg. De jonge uiltjes komen nog wel eens te vroeg uit het nest, waardoor ze niet allemaal volwassen worden. Het voedsel bestaat uit regenwormen, jonge vogels, meikevers, spitsmuizen en soms mol-
len.

De bosuil is lichter van kleur met een grote kop en grote oren. Alles wat bij deze uil geluid kan maken is bedekt. Zodoende kan hij zich geluidloos verplaatsen.

De kerkuil is licht van kleur en komt bij voorkeur voor in de omgeving van mensen. De kerkuil "produceert" gemiddeld twee braakballen per nacht, waarbij dan per braakbal soms wel resten van zes muizen voorkomen. Een gevarieerd landschap is de bakermat van de kerkuil. Paardebloemen zorgen voor insecten, deze zijn weer voedsel voor muizen terwijl deze op hun beurt weer voedsel zijn voor de uilen. Onder gunstige omstandigheden kan één paar muizen van 1 januari t/m 31 dec. voor ongeveer 3000 nakomelingen zorgen. Dus potentieel genoeg voedsel voor uilen. Knotwilgen zijn, behalve mooi in het landschap, ook goede nestplaatsen voor uilen. Ransuilen zijn vaak per paar aanwezig. Zij communiceren onderling met hun oorpluimen. De velduil heeft als bijzonderheid oranje ogen. Dit is een deltavogel welke vooral in het Waddengebied voorkomt. Holenduiven maken ook vaak gebruik, of misbruik, van uilenbroedplaatsen, terwijl kauwtjes de uilen zowel in kerken als in bomen vaak verdringen. Holenbroeders,

waaronder uilen, hebben witte eieren. Ze hebben geen schutkleur nodig omdat ze in een beschermde omgeving liggen. De uilen werken het voedsel vaak in zijn geheel naar binnen. Het onverteerbare deel wordt dan als "braakbal" weer uitgespuugd. Kenmerken van braakballen zijn: velerlei vorm, hoe verser hoe donkerder, bevatten vaak schedels van diverse muizen en vogels. Voor zover nu bekend komen er van de Oehoe in ons land twee broedparen voor. Eén in Winterswijk en één in Zuid-Limburg. Bij de uitleg over de diverse uilensoorten werden meerdere dia's vertoond, waardoor het geheel helder en duidelijk werd. Dit was heel nadrukkelijk het geval bij het volgen van jonge uilen vanaf de geboorte tot hun volwassenheid.

Al met al was het een leerzame en gezellige middag en heel terecht werd het dankwoord van Janny afgesloten met een dankbaar applaus.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 6 mei voor een diner.

HOLLINGSTEDT

Inmiddels zijn er een groot aantal aanmeldingen binnen om mee naar Hollingstedt te gaan. (van 1-5 augustus 2004) Het ligt zelfs in de bedoeling om dit met een bus te doen! U kunt zich nog altijd opgeven bij Janny Nijhof-Weggelaar (242080 of 244039)

Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken!

Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974 - Warm aanbevolen.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen: Afd. Aalten (Prinsenstraat 27); afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13).; afd. Zelhem (Piersonstraat 4). De activiteiten van deze afdelingen staan vermeld in het 'DIVAZELA' boekje dat u op de leestafel bij de ingang van de kerk en de Eendracht aantreft en gratis kunt meenemen.

EINSTEIN'S RAADSEL

Behoort u tot de intelligentste 2% van de wereldbevolking? Er zitten geen trucjes in; het oplossen is enkel een kwestie van logisch denken.

- in een straat staan vijf huizen met elk een andere kleur;
- in elk van de huizen woont een andere nationaliteit;
- elke bewoner geeft de voorkeur aan een bepaalde drank, rookt een bepaalde sigaret en houdt een bepaald huisdier;
- geen van de vijf personen drinkt hetzelfde, rookt hetzelfde of heeft hetzelfde huisdier.
- de Brit leeft in het rode huis
- de Zweed heeft een hond
- de Deen drinkt graag thee
- het groene huis staat links van het witte huis
- de eigenaar van het groene huis drinkt koffie
- de persoon die Pall Mall rookt, heeft een vogel
- de man in het middelste huis drinkt melk
- de bewoner van het gele huis rookt Dunhill
- de Noor woont in het eerste huis
- de Marlboro-roker woont naast degene die een kat heeft
- de man met het paard woont naast de Dunhill-roker
- de Winfield-roker drinkt graag bier
- de Noor woont naast het blauwe huis
- de Duitser rookt Rothmans
- de buurman van de Marlboro-roker drinkt water

Van wie is de vis? Albert Einstein bedacht dit raadsel aan het begin van de vorige eeuw. Hij ging er vanuit dat 98% van de wereldbevolking niet in staat zou zijn het op te lossen.

LEZING OVER DE TAROT, DOOR DHR. JOS VAN ALEBEEK

Op dinsdag 23 Maart j.l. kon de lezing over "de diepere betekenis van sprookjes" helaas niet doorgaan. Gelukkig hebben we jurist Jos van Alebeek uit Enschede bereid gevonden om deze avond een zeer boeiende en humoristische uitleg te geven over de Tarot, dit vanuit een Bijbels perspectief. Zoals hij zelf al aangaf had het onderwerp zeer veel raakvlakken met het oorspronkelijk ge-

plande onderwerp: sprookjes. De symboliek die in sprookjes wordt gehanteerd, komt in grote mate overeen met de symbolen die binnen de Tarot worden herkend. De archetypen, dualiteit, het mannelijke en vrouwelijke aspect, goed en kwaad, de 4 elementen...allemaal begrippen die de mens inzichten kunnen geven in processen die ze op dat moment doorleven. Ook de numerologie, de getalswaarden, zijn symbolisch van grote waarde binnen de Tarot. Met name dit aspect komt ook zeer herkenbaar terug in de Bijbelse verhalen, maar ook binnen het Thomasevangelie en vooral de Kabbalah. Zo is de getalswaarde van de naam "Hans" (zoals in "Hans en Grietje") dezelfde als die van de Bijbelse naam "Johannes". Ook het getal 7 komt veelvuldig terug in de Bijbel : De 7 bestaat uit de som van 3, symbool voor de geest, en 4, symbool voor materie. Samen opgeteld het getal van volheid en eenheid. (Dan kan me op mijn 34-ste toch weinig mis gaan, zou je denken!) De grote arcana (letterlijk: geheim), die volgens de kaartleggingen van de Tarot wordt gehanteerd, geeft bepaalde fasen in een persoonlijk leven of gebeurtenissen weer. Van kaart 0: "de dwaas", die nog geen weet heeft van goed en kwaad en vrouwelijk noch mannelijk is, tot kaart 21: "de wereld", met een afbeelding van een hermafrodiet (zowel mannelijk als vrouwelijk), die alle dualiteiten heeft doorleeft en in zichzelf opgelost.

De tarot is niet bedoeld om de toekomst feilloos te voorspellen, maar kunnen wel waardevolle inzichten verschaffen in onze persoonlijke levensprocessen. Een legging voor ons als groep NPB-ers tenslotte gaf ons het inzicht dat, ondanks mogelijke obstakels en evt. wat moeite met het loslaten van oude patronen, ons toch harmonie, "vruchtbaarheid" en groei in het verschiet liggen. Klinkt goed! Toch een hoopvolle gedachte nietwaar?

Marjan H.

HALLO JONGELUI,

Het was even puzzelen. Iedereen heeft een druk bestaan klaarblijkelijk, maar we hebben toch wat samenkomsten kunnen plannen . Iedere maandagavond in de oneneven weken komen wij als NPB-jongelui (waar ik mezelf gemakshalve dan ook nog maar onder schaar) bij elkaar voor een gezellige en hopelijk ook zinvolle praatavond . 3 Mei a.s. om 19.30 uur is de volgende samenkomst bij ondergetekende thuis op de Valkenhof 68.

Mocht je graag mee willen doen, maar komt de maandagavond je niet uit: schroom niet om toch te bellen. Misschien kun je wel mee met een van onze geplande activiteiten. Binnenkort zullen we een datum plannen (waarschijnlijk op een zaterdag) om naar een jongeren dak,-en thuislozenproject te gaan in Rotterdam. Binnen dit project worden jongeren begeleid en geschoold in o.a. de horeca, en runnen ook gezamenlijk een restaurant. Interesse om mee te gaan? Neem dan gerust contact op met:

Marjan Hengeveld, 0315-244393 / h.m.hengeveld@zonnet.nl

Hopelijk tot ziens!

BERICHT VAN NETTY HENGEVELD

Lieve mensen,

Graag wil ik u allen, mede namens Charles en de kleine meid, heel hartelijk bedanken voor de hartverwarmende reacties die ik kreeg ter gelegenheid van mijn bevestiging als voorganger in Eibergen. De kaarten, de bloemen en het cadeau van de afdeling Varsseveld. Het doet mij bijzonder goed dat u zo met mij meeleeft. De verbondenheid met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld zal er wat mij betreft altijd blijven.

Een woordje van dank aan Huberte en August Meijer is hier ook op zijn plaats. Als eersten hebben zij mij enthousiast gemaakt voor de vrijzinnigheid. August heeft mij de kans gegeven om als volslagen leek de kansel te betreden en aan een kindervens gestalte te geven. De gevolgen hiervan kent u. Als je eenmaal met het religieuze en/of spirituele virus behept bent dan is er geen weg terug. Mijn diagnose is dat ditzelfde virus ook in de NPB in Varsseveld de ronde doet. De een na de ander wordt aangestoken. Nieuwe initiatieven komen van de grond, mensen zetten hun talenten in. De vrijzinnigheid als kweekbak van spiritualiteit? Laten we samen zorgen voor een goede voedingsbodem en daarbij alle zegen van boven verwachten.

Alle goeds, en een hartegroet Netty Hengeveld



HERSENPRIKKELS

Als u de puzzel heeft opgelost gebruikt u de letters op de plaatsen 2, 10, 15, 18, 19, 22, 31 en 39 om een woord te maken.

Dit woord kunt u doorgeven aan Rinus Luijmes, telefoon (0315) 298559 of e-mail npb@xs4all.nl.

In de volgende Eendracht vermelden we diegenen die het juiste woord vonden.

HORIZONTAAL

1. geraamte
6. furore
12. voordat
13. grote uil
14. particulier
15. toestroming van mensen naar één punt
16. Christelijk feest
17. aarde
18. verhoogde plaats
19. sedert
20. uitstel
25. cijfer
29. chocoladebonbon
33. loopstok
34. graan
35. zeilterm
36. kleinigheidje
37. sierplant
38. muze van het minnedicht
39. met geledingen
40. voorzitter van de Nederlandse Hervormde Kerk

VERTICAAL

1. haarverzorgers
2. binnenkort
3. valies
4. insect
5. middenruimte in en circus



- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 7. glimmend maken | 22. gebied van een emir | 30. bouwland |
| 8. jam | 23. dwarsdraden van een weefsel | 31. vogelnaam |
| 9. loofboom | 24. Romeins opzichter | 32. zuiver gewicht |
| 10. windrichting | 26. verdieping | |
| 11. welvoeglijk | 27. feit | |
| 15. elkaar de bal | 28. leerling | |
| 21. terugkeer in het openbare leven | | |

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. 0315 717542

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Mei 2004

- Zondag 2 mei Geen dienst.
- Dinsdag 4 mei 18.30 uur: Bezinnings-samenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk voorafgaand aan de stille tocht. In deze dienst zal voorgaan pastor G. van de Munckhof. Deze dienst zal muzikaal worden opgeluisterd door de Chr. Muziekver. "Jubal".
- Zondag 9 mei 10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer, thema: "Vrijheid als opdracht en roeping", bij Galaten 5:13.
- Zondag 16 mei 10.00 uur. Dienst voor jong en oud. Thema: "Geloof en vertrouwen" Aan deze dienst wordt grotendeels inhoud gegeven door de leiding en de kinderen van de Zondagsschool. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: "Rick", zoon van Bauke Hesselink en Wilbert Evers en "Max", zoon van Richard en Annet Bruggink. Na afloop van deze dienst is er koffie/thee of limonade in de Eendracht.
- Vrijdag 21 mei 16.30 uur: weksluiting in de Bettekamp door ds A.M.J. Meijer.
- Zondag 23 mei 10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer; thema: "Durven we het over te laten ", bij Joh. 7: 37b en 38b.
- Zondag 30 mei 10.00 uur Pinksterdienst, Ds A.M.J. Meijer. Thema: 'van torens naar bruggen', bij Genesis 11:1-9 en Hand. 2: 1-13. Deze dienst wordt opgeluisterd door de "Enjoy Singers".
- Zondag 6 juni Geen dienst.