



80 ste jaargang | 628
mei 2014

Van de bestuurstafel | 4

Open deur | 6

Bezinningsdienst | 7
aansluitend Stille Tocht

De Democratie Fabriek | 8
*Tentoonstelling over vrede,
democratie en burgerschap*

60+ Club | 9
Lezing IVN
'Wat is de natuur toch mooi'

Reis naar Georgië | 10



De bloeiende jasmijn



Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Etty Hillesum werd geboren. Zij heeft ons een prachtig dagboek nagelaten van twee bewogen oorlogsjaren in Amsterdam waarin wij het gepassioneerde en boeiende leven van deze jonge Joodse vrouw kunnen meemaken.

We kunnen van haar leren echt mens te zijn in alles wat we doen, juist in moeilijke omstandigheden. Haar openheid en authenticiteit raken ons. Haar mooie teksten maken ons stil van binnen. Zij kent als geen ander “de stilte en de diepte van woorden”.

‘De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest door regen en storm van de laatste dagen, maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder.’

Dat is een van de hoogtepunten van wat mensen aan gedachten hebben neergeschreven. In een leven dat zo ruw geëindigd is, door het feit dat zij als jodin werd opgepakt, zijn er gewone dingen die een buitengewone zeggingskracht hebben en die vertroostend kunnen werken in absurde omstandigheden. De familie Hillesum woonde in Deventer, waar vader Hillesum rector van het gymnasium was. Ze zijn allen weggevoerd en nooit meer teruggekomen.

Er is zo veel verwoest en verloren, maar essentiële gedachten sterven niet; zij overleven de tijd. Het dagboek van Etty Hillesum en dat van Anne Frank geven ieder op een eigen wijze gedachten weer, die met het diepste wat in mensen leeft te maken hebben en die op hun beurt in staat zijn anderen te helpen en te sterken in moeilijke omstandigheden. Het is een soort oer-optimisme, wat Etty Hillesum gehad heeft en wat zij bewaard heeft tot het eind van haar leven. Zij heeft niet toegelaten dat paniek en pessimisme haar leven ondraaglijk zouden maken. Wat mij treft is haar positiviteit, haar onbewogen vertrouwen en Godsbesef.

Zij schrijft: “*We moeten God niet verantwoordelijk stellen voor wat mensen elkaar aandoen; we moeten Hem helpen door er voor te zorgen dat zijn licht in ons niet dooft*”.

Misschien past daarop een woord van **Raph Waldo Emerson** ((Boston, 25 mei 1803 Concord, 27 april 1882). Hij was een Amerikaans essayist en een van meest invloedrijke denkers van de Verenigde Staten): “*Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, zijn slechts kleine aangelegenheden vergeleken bij hetgeen in je is.*”

Onvergetelijk zijn de woorden van Dag Hammarskjöld in zijn dagboek: “*God sterft niet op de dag dat wij niet meer in een persoonlijke godheid geloven, maar sterft op de dag dat het leven voor ons niet meer doorstraald wordt door de schittering van het steeds opnieuw geschonken wonder vanuit de bronnen, die ieder verstand te boven gaat.*”

Dat is hetzelfde wonder waardoor de jasmijn blijft bloeien op een ander plan wanneer regens en de stormen hun verwoestend werk hebben verricht!

Jokelien van kampen

Spreuken van de maand



SPREUK VAN DE MAAND

Waarom doen we zo ons best om erbij te horen?

Het is juist de kunst om uniek te zijn.

Olaf Hoenson

Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel.

Herman Hesse

Je hele leven lang heb je gedacht
dat jij je gedachten bent, maar die zijn niet wie jij bent
en ze kunnen je ook niet vertellen wie jij bent.
Ze komen op in wie jij bent.

Scott Kiloby

Aandacht werkt als een zaklamp in het donker;
je ziet plotseling dingen die je eerder niet zag.

Olaf Hoenson

Geld is macht,
gezondheid is almacht...

Bruno Gröning

VAN DE BESTUURSTAFEL

Ledenvergadering 27 maart 2014



Door de toegenomen vraag om pastorale zorg en het daarmee verband houdend afnemend aantal kerkbezoekers werd besloten de zondagtendvieringen terug te brengen tot 2 vieringen per maand. Hierdoor krijgt het pastoraat meer ruimte voor extra pastorale werkzaamheden. In de maanden dat er geen Balanslezingen zijn, zal worden geprobeerd om op bijvoorbeeld één zondagmiddag in de maand een andere activiteit te organiseren (zoals bijvoorbeeld kleinschalige zang/muziek middag, boekbespreking of ander cultuurgebonden evenement, om zo toch een contactmoment te creëren. Raadpleeg te zijner tijd hiervoor het maandbericht.

Het bestuursvoorstel om de NPB gebouwen in eigendom over te dragen aan de Stichting Steunfonds NPB afdeling Varsseveld werd door de ledenvergadering met algehele stemmen aangenomen. Hiervoor is nog wel de toestemming vereist van het Landelijk bestuur. De vergadering heeft opdracht gegeven aan het afdelingsbestuur om één en ander in werking te zetten.

De notulen van de ledenvergadering zullen voor de ledenvergadering in oktober/november in ons maandbericht worden opgenomen.

Voorganger.

Onze voorganger de heer Peter Samwel heeft per 1 september 2014 een benoeming aanvaard bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Bennekom. Met ingang van deze datum zal hij dus zijn werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap beëindigen. Wij wensen hem in zijn nieuwe werkkring vanaf deze plaats al vast alle goeds toe en feliciteren hem met zijn benoeming.

Ingebonden maandberichten

Van de heer Bertus Jansen kregen wij als naslagwerk de vanaf 1990 ingebonden complete jaargangen van ons maandbericht "De Eendracht". Een heel bijzonder en kostbaar bezit voor onze geloofsgemeenschap. Deze jaargangen staan in de boekenkast in de tussenzaal (doorloop) van kerkzaal naar verenigingszaal De Eendracht. Vindt u het leuk om deze eens in te zien, dan bent u van harte welkom op bij voorbeeld de vrijdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur tijdens de inloopmorgen, ingang Doetinchemseweg 5. De koffie staat voor u klaar. Mocht u in het bezit zijn van oude nummers van de Eendracht van vóór 1990 en deze willen afstaan om ook te worden ingebonden neemt u dan s.v.p. contact op met de heer Jansen. Tel. 0315-241245. Wij danken Bertus van harte voor dit unieke geschenk.

Van de Penningmeester

Ontvangen in de maand april:

Via Peter Samwel 1 x € 10.00
Via de bezoekdames 1 x € 10.00
1 x € 50.00



Alle gevers hartelijk dank.

Ochtendgebed...

*Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog, naar u:
Ik vang de levenskracht
mij toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.
Dat ik ontdekken mag
wat u, God, vandaag van mij verwacht,
en het doe in uw kracht.
Amen*



VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT'

OPEN

ELKE VRIJDAGOGHTEND 10.00u – 12.00u
(bij uitvaarten niet)

KOFFIE/THEE

GESPREK...

'DE BEWUSTE LEESMAP'

STILTE & BEZINNING...

MUZIEK...

Van harte welkom!



Bestuur en pastoraal werkers

BEZINNINGSDIENST

Op zondagavond 4 mei wordt er weer een oecumenische bezinningsdienst gehouden in de Grote of Laurentius Kerk, Kerkplein te Varsseveld.

In deze dienst werken we samen met het Varssevelds Belang.

Aanvang van de dienst **18.30 uur**.

Muzikale medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Riet Lieverdink.

De voorganger in deze dienst is ds. Lunshof-Klein.

Het orgel wordt bespeeld door Bert Vinke.

Aansluitend aan de dienst is er een Stille Tocht langs de oorlogsgraven op de Rentinkkamp. Deze eindigt bij het oorlogsmonument aan de Pr. Irenestraat.

Vertrek vanaf de Grote Kerk.



Oecumenische Werkgroep Varsseveld en Varssevelds Belang





Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
afdeling Varsseveld en omstreken



Protestantse Gemeente Silvolde
Silvolde, de Oude, en de Nieuwe



protestantse gemeente varsseveld



Protestantse kerk
Gendringen - Bontebrug



DE VERRIJZENIS PAROCHIE

DE DEMOCRATIE FABRIEK

MOBIELE, INTERACTIEVE TENTOONSTELLING
OVER VREDE, DEMOCRATIE EN BURGERSCHAP

Van 5 tot en met 9 mei 2014 is in de Petrus en Pauluskerk te Ulft de Democratie Fabriek gevestigd: een mobiele, interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap.

Met deze tentoonstelling wil een aantal geloofsgemeenschappen in de week van 4 en 5 mei, vrede en democratie onder de aandacht brengen van kinderen en jongeren van 10 tot en met 15 jaar.

Scholen uit de regio zijn uitgenodigd om deze tentoonstelling klassikaal te bezoeken. Daarnaast is de tentoonstelling voor belangstellenden geopend tussen 9.00-12.00 uur en tussen 13.30-15.30 uur.

De tentoonstelling wordt officieel geopend op maandag 5 mei om 19.00 uur met een ballonnenwedstrijd voor de kerk op het Kennedyplein te Ulft, waarbij iedereen van harte welkom is.

Woensdagavond 7 mei is er in deze kerk het Lagerhuis, een debatavond voor leerlingen van de 4^e t/m de 6^e klas van het VWO. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang op de tribune is vrij voor iedereen! Je kunt je als deelnemer aan het debat aanmelden bij pastor Guus van der Ploeg, uiterlijk op 4 mei a.s., e-mailadres en telefoonnummer : g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl, tel: 06-13697367.

De Democratiefabriek wordt i.s.m. jeugdwerkorganisatie LAVA georganiseerd door de Protestantse gemeenten Gendringen-Bontebrug, Silvolde en Varsseveld, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Varsseveld en de RK-parochie De Verrijzenis.

60+ club

Op 8 april kwam de heer Godtschalk ons vertellen over het bouwen en installeren van olie- en gasplatforms.

De heer Godtschalk begon zijn verhaal met te vertellen waar hij vandaan kwam en vertelde dat hij een paar Varssevelders kende waar hij mee in het Goudse ziekenhuis had gewerkt. Juffrouw Linie, de achternaam wist hij niet meer. Gelukkig wisten een aantal bezoekers hem te vertellen wie dat was!

Hij liet een introductie-film zien die hij ook al bij onze binnenkomst had gedraaid, maar hij stopte die zo af en toe om een en ander uit te leggen en wat belangrijk was: hij wees ook op de vaak nietige mensen die ook te zien waren. Hij beloofde die mensen later in het verhaal nader te benadrukken.

De geschiedenis van het bedrijf Heerema kwam voorbij tot aan de allerlaatste nieuwe schepen, wel een bunder groot met hele grote hijskranen en in staat om in heel erg diep water te werken en pijpen te leggen. Wel tot 3 ½ kilometer diepte.

Tussen de onvermijdbare techniek door vertelde hij over de mensen aan boord, de huishouding, de voeding en liet hij middels een groot aantal plaatjes beelden zien van de inrichting van zo'n groot kraanschip.

Ook het werken aan boord, 12 uur op en 12 af, kwam uitgebreid aan bod tot en met het oefenen om een helikopter onder water te kunnen verlaten. Er wordt 4 weken lang aan boord gewerkt en dan gaat men weer 4 weken met verlof naar huis. Ook de thuissituatie kwam aan bod en ook vertelde hij wat er voor nodig was om een goede bemanning te krijgen. De mensen maken het werk. Als kapitein bleek de heer Godtschalk ook veel andere dingen op het menselijke vlak meegemaakt te hebben. Er werden weer een paar bijzondere filmpjes vertoond. Onder andere van een project voor de kust van Israel en van de tewaterlating, midden op zee en in het holst van de nacht, van zo'n grote stalen toren een zogenaamde jacket. Erg aangrijpende beelden.

Na de pauze werd het verhaal voortgezet en kwamen ook de sleepboten aan bod met het leven daarop. Hele hoge golven en slingerende sleepboten werden uitgelegd aan de hand van een mooie foto van een

koffiepot waarin de koffie wel heel erg schuin stond.

Ook mooie plaatjes van zonsopkomsten werden vertoond. Tot slot kwam het onderwerp ‘drank en vrouwen’ aan bod. Hij maakte duidelijk hoe dat zat, met mooie bijpassende verhalen.

Al met al was het voor ons een zeer interessante middag. De voordracht heette niet voor niets ‘Onbekend/Ongekend’. Het was voor ons Onbekend en het was allemaal Ongekend.

We weten nu wat er allemaal voor komt kijken en hoeveel Nederlanders er over de hele wereld bezig zijn om ons van olie en gas te voorzien van onder de zeebodem vandaan.

Tot slot dankte de voorzitter de spreker en bood hem een enveloppe en een fles wijn aan.

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 13 mei a.s.

Het IVN komt vertellen en dia's vertonen over ‘Wat is de natuur toch mooi’. De vorige keer kwam hun presentatie door een technische fout niet tot zijn recht. Met deze nieuwe voordracht hopen we weer veel bezoekers te kunnen verwelkomen.

Deze bijeenkomst is de laatste van het seizoen 2013/2014. We starten in september weer met een nieuwe reeks.

Reis naar Georgië

24 mei gaan Marjan en ik opnieuw naar Georgië.

Dit keer hebben we geen grote actie kunnen ondernemen voor de stichting van Sandra Roelofs, SOCO.

Er waren teveel andere dingen die onze aandacht vroegen.

Wel hebben vorig jaar tien kinderen met een zeldzame ziekte een behandeling gekregen van al het gedoneerde geld dat wij hadden ingezameld.

Als er nog mensen zijn die eventueel wat willen doneren kunnen ze dit aan mij persoonlijk geven en ik draag er zorg voor dat het op de goede plek komt.

Onze ervaring is namelijk ook dat als het via de bank wordt overgemaakt er best veel onkosten aan zijn verbonden en dat is jammer van het ingezamelde geld.

Sandra Roelofs is nu geen First Lady meer, maar de Georgiers dragen haar nog altijd een warm hart toe.

Zij blijft zich ook inzetten voor haar Georgische zieke kinderen en is op dit moment nog woonachtig in Tbilisi.

Even kijken of het lukt om een afspraak te maken met Sandra, maar ze vond het al wel heel leuk dat we zouden komen.

Mijn idee is om dit keer de zieke kinderen een fijne middag te geven door middel van tekenen, ballonnen en stoepkrijt.

Even hun zorgen laten vergeten.

Natuurlijk zoeken we Tinatin en haar familie op.

Tinatin is inmiddels een jonge vrouw van 25 lentes en we kennen haar nu bijna 10 jaar. Ze onderwijst Engels op een middelbare school en woont nog thuis bij haar ouders.

We zijn natuurlijk benieuwd hoe het nu met haar gezondheid is. Vorig jaar mei had ze nog een behandeling ondergaan, preventief, voor haar lymfeklierkanker.

Tot zover mijn stukje. Natuurlijk laat ik weten hoe alles is verlopen. Het blijft telkens een hele reis.

Met vriendelijke groet,

Marjan en Engelen.

Hemelvaartsdag



Op Hemelvaartsdag – dit jaar 29 mei a.s. - wordt binnen het Christendom formeel herdacht dat Jezus (Christus) is opgestegen naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag na zijn opstanding. De viering wordt beschouwd als onderdeel van de paas-cyclus. Veel christenen geloven dat deze hemelvaart ook echt gebeurd is...

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren, dat weer vijftig dagen na Pasen wordt gevierd. In vele landen, waaronder ook Nederland, is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen bezoeken op deze donderdag een kerkdienst of samenkomst. In sommige landen, waaronder Italië, viert men de hemelvaart op de zondag voor Pinksteren.

Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al voor dag en dauw om drie uur 's nachts op. Men ging zingend met blote voeten door het gras lopen, omdat men verwachtte dat dit ritueel een magische of genezende werking zou hebben. Dit werd dauwtrappen genoemd.



Naast de traditionele Bijbelse uitleg en vertrouwde benadering van hemelvaart, is er ook een andere betekenis aan hemelvaart toe te kennen, zoals bv. Hans Stolp voor ons heeft gedaan. Hij zegt:

'Bij de hemelvaart overschreed Jezus in zijn groei (of vergeestelijking) een grens naar hogere geestelijke gebieden, waar de leerlingen hem met hun bewustzijn niet meer konden volgen. Dat betekent niet dat Jezus zich feitelijk verwijderde van de aarde, van zijn leerlingen en van de mensheid – want die hogere, geestelijke dimensies zijn tegelijk hier en nu in onze werkelijkheid aanwezig. Ze doortrekken onze werkelijkheid, en zijn in het hier en nu, in onze werkelijkheid present. Ook al kunnen wij ze niet zien of bewijzen.

Jezus ging dus bij de zogenaamde hemelvaart helemaal niet weg. Hij bleef bij ons, alleen nu vanuit een werkelijkheid, die wij niet meer waarnemen kunnen. Daarom leek het er voor de leerlingen op, alsof hij van hen wegging. Zijzelf wisten echter wel beter. In Handelingen 1:9 staat dat een wolk Jezus aan het gezicht van zijn leerlingen ontrok. Wanneer er een wolk komt voor de zon, dan zeggen wij dat de zon is weggegaan. En wanneer de wolk weer verder is gedreven en het zonlicht weer tevoorschijn komt, dan zeggen wij dat de zon is teruggekeerd. Toch is de zon helemaal niet weggegaan en teruggekeerd, maar al die tijd in haar eigen baan gebleven. Precies zo is het met de wolk die Jezus onttrekt aan het zicht van de leerlingen bij wat we de hemelvaart noemen.

De wolk staat ook symbool voor onze onwetendheid: de wolk van het niet-weten. Daarom wordt er ook verteld, dat Jezus zal terugkeren op een wolk: eens zal ons bewustzijn zo gegroeid zijn, dat wij hem wel kunnen waarnemen in die hogere geestelijke gebieden, die eerst zo ontoegankelijk voor ons waren.'

Het is aan ieder van ons, om – vrijzinnig als wij zijn - zelf zin en betekenis te geven aan waar wij mensen, ieder jaar, op Hemelvaartsdag bij stil willen staan.

Hemel en aarde



"In Genesis wordt gezegd dat, toen Jakob het land Kanaän verliet om een vrouw te zoeken, hij op een plek kwam waar hij de nacht doorbracht. Daar is hij met zijn hoofd op een steen in slaap gevallen. In zijn slaap zag hij een ladder die de aarde met de hemel verbond, met engelen die opklommen en neerdaalden. Zo ontving hij de openbaring van deze kosmische hiërarchie, die Kabbalisten de Boom des Levens noemen.

men.

De aarde en de hemel zijn niet gescheiden, er bestaat tussen hen verkeer, uitwisselingen. Helderzienden hebben wezens gezien die neerdaalden en inwerkten op de mensen, de dieren, de planten, de stenen... Sommigen stegen zeer snel weer op, terwijl anderen juist langer bleven om hun werk voort te zetten. Op dit moment geloven maar heel weinig mensen in de realiteit van deze wezens en het werk dat ze doen, maar op een dag zal heel de mensheid zich bewust zijn van dit verkeer dat er bestaat tussen de aarde en de hemel, tussen de aarde en de zon, en zelfs nog veel verder in het heelal, tot in het oneindige."

Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986)

Iedere dag is er een DAGTEKST beschikbaar van deze wijze Bulgaars filosoof en alchemist.

Voor wie er interesse in heeft en over een computer beschikt, hier is de link: <http://www.prosveta.com/thought-of-the-day.phtml?aleat=1>

Nooit te oud voor vakantie



‘Alle goeds vakanties’ biedt ouderen en zorgbehoevenden de kans en gelegenheid net zo goed vakantie te vieren als iedereen, want – zo is hun motto en kenmerk – mensen zijn nooit te oud voor een vakantie. Ongeacht of u zelfredzaam bent, een lichte zorgvraag heeft, mantelzorg nodig heeft of dementerend bent of bijvoorbeeld

rolstoel gebonden bent, bij ‘alle goeds vakanties’ is voor iedereen van 65 jaar of ouder onderdak en bent u welkom voor een passende vakantie. In Nederland zijn meerdere locaties met diverse arrangementen mogelijk. Overweegt u dus om ook te willen genieten zonder zorgen, bel dan gerust: 0318-485183 of stuur een email naar: info@allegoedsvakanties.nl.



Verbonden

Zo ken ik twee mensen
ze hebben een huis
en hun kind
mag vies worden in de tuin
ze leven hun dromen
in vertrouwen
dat de dag hen schenkt
zoals de liefde
tussen hen beweegt.



Hanna Koppenaal

Janosh



Met zijn unieke bijdragen aan de kunst is Janosh een inspirator voor velen over de hele wereld. Op zijn website leest u daar meer over: www.janosh.com
Hoogtepunten waren zijn voorstellingen in 2006 en 2007 op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, waar hij als eerste Nederlander een presentatie gaf van zijn unieke bijdrage aan kunst en bewustzijn aan de staf en het personeel aldaar. Verder heeft

Janosh zijn bijzondere werken getoond in o.a. Amerika, Canada, Spanje, Zwitserland, Polen, Rusland en Australië. Het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te begeleiden naar een hoger bewustzijn, waarbij zijn kunstvormen willen bijdragen om onontgonnen gebieden in onszelf nader te verkennen en te beschouwen.

Iedere dag kunt u door Janosh persoonlijk geïnspireerd worden door via zijn link een beeld van hem op uw pc te mogen ontvangen: <http://www.janosh.com/nl/free/pickacard>.

Elfjes

Moeder,
steeds aanwezig,
gever van leven
waar je terecht kunt.
Liefde



Hemelvaart,
onzichtbaar geworden
hier op aard
en toch blijvend aanwezig.
Godsbewustzijn

Peter Samwel

Uit de volksmond

Ijsheiligen is een van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volkswereekunde. Mei biedt meestal het eerste zomerse weer, maar als de wind vanuit het noorden komt, kan het ook ineens erg koud zijn. De eerste helft van mei moeten mensen nog rekening houden met vorst.

Ijsheiligen valt tussen 11 en 14 mei en behoort officieel tot de katholieke traditie.

Het weer in mei...

- Het is een wenk, reeds lang verjaard: het vriest even vaak in mei als in maart.
- Vanaf de eerste mei, koe en kalf in de wei.
- In mei lengen de dagen 1 uur en 29 minuten.

MEI 2014							15 16 17		
Ming	Sen	Sel	Rob	Kam	Jum	Sab			
				1 ^o	2 ^o	3 ^o			
4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o			
11 ^o	12 ^o	13 ^o	14 ^o	15 ^o	16 ^o	17 ^o			
18 ^o	19 ^o	20 ^o	21 ^o	22 ^o	23 ^o	24 ^o			
25 ^o	26 ^o	27 ^o	28 ^o	29 ^o	30 ^o	31 ^o			

1 mei is het weer Dag van de Arbeid...
4 mei – Nationale Dodenherdenking
5 mei – Bevrijdingsdag

Een dominee gaat op huisbezoek bij een sceptische man. Deze vraagt hem: “Gelooft u echt dat Jona in de walvis heeft gezeten?” De dominee antwoordt ontwijkend: “Als ik in de hemel kom, zal ik het hem vragen.” Hierop reageert de man uitdagend: “En als hij niet in de hemel is, wat dan?” “Geen probleem,” antwoordt de dominee, “dan kunt u het hem toch zelf vragen?”

Op de lange duur kan niemand eraan ontkomen zichzelf te zijn.

11 mei - Moederdag
12 mei – dag van de verpleging...
29 mei - Hemelvaart



Schrijfactie Amnesty Varsseveld

Goed nieuws: de Amerikaan Glenn Ford, die 30 jaar vastzat in de dodencel in Louisiana, is vrijgelaten! Hij was veroordeeld wegens moord, maar heeft steeds volgehouden onschuldig te zijn.

Hij is het levende bewijs van het falende Amerikaanse rechtssysteem!

In mei schrijven we voor de volgende mensen:

Voor Reginald Clemons uit Amerika, die in 1993 veroordeeld werd voor moord op twee vrouwen. Hij heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Zijn geplande executie in 2009 werd uitgesteld, omdat er onduidelijkheden waren. Gevraagd wordt om duidelijkheid in de zaak.

Voor Tomás González, een katholieke priester uit Mexico, die werkt in een opvangcentrum voor migranten en hoofd is van een mensenrechtenorganisatie. Hij en zijn medewerkers worden bedreigd door de politie en militairen. Gevraagd wordt om bescherming.

Voor Dr. Abdulkareem al-Koder uit Saudi-Arabië, die gevangen zit voor 8 jaar en een reisverbod heeft vanwege zijn mensenrechtenwerk. Gevraagd wordt hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Inlichtingen over schrijven bij Henny Tuenter, telefoon 0315-617592



Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Wijk Zelhem** Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Verzorging “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Leiding zondagsschool** : Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagschool@vrijzinnigen.nl
- Autodienst Varsseveld e.o.:** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad
coördinator Dhr. A. Kraan, tel (06) 53357218
- Autodienst Aalten** : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag
4 mei

18.30 u. **Oecumenische viering in Grote- of Laurentiuskerk**
Voorganger Ds. Lunshof-Klein
Dodenherdenking
Autodienst: Mevr. J.v.Kampen,
tel. 0314-345030



Zondag
11 mei

10.00 u. Geen dienst

Zondag
18 mei

10.00 u. **Doopviering van Frederiek Gesink - m.m.v. de kinderen van de Zondagsschool**
Voorganger dhr. P. Samwel
Thema: 'Opnieuw een kind van God....'
Autodienst: Mevr. I. ter Maat, tel. 0315-241702



Zondag
25 mei

10.00 u. **Levensviering i.s.m. Café Cult** - Voorganger dhr. P. Samwel - Thema: 'Vrijheid, blijheid, broederschap.....'
Autodienst: mevr. J.Bruggink, tel.06-21854353

Zondag
1 juni

10.00 u. **Grote of Laurentiuskerk Oecumenische viering** - Voorgangers dhr. G. de Pender en dhr. P. Samwel
10.00 u. **Den Es - NPB viering** - Voorganger Mevr. J. van Kampen

Zondag
8 juni

10.00 u. **Pinksterviering** - Voorganger dhr. P.Samwel
Thema 'De zon in de spiegel' naar Ábdu'l Bahá & Omraam Mikhaël Alvanov