

Eendracht



Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

90 ste jaargang | 727
mei/juni 2024



Tappet van der Linde

Eendracht mei /juni 2024

Uitleg bij de omslag

Verscheidenheid in éénheid

Eenheid in verscheidenheid

Geboren uit de aarde

Dragen de eigen kleur

Kiezend wie je bent

Je bent, die je bent

Groeiend naar de hemel

Omarmd door de zon

Verscheidenheid in éénheid

Eenheid in verscheidenheid

Begroet door de hemel

Groeiend naar het licht

Voorwoord

blz 3

Er zijn dit keer geen mededelingen vanuit het bestuur

In memoriam

blz 5

Activiteiten vanaf

blz 11



Voorwoord

Pinksteren, feest dat wil bezielen



Daags na Pasen zag ik ze staan, ergens onderweg: Pinksterbloemen. Dat de Pinksterbloem Pinksterbloem heet, zou verklaard kunnen worden, zo heb ik weleens gehoord, omdat ze bloeien in de tijd dat de boeren de pinken (het jongvee) in de wei doen. Al denk ik ook dat de naam verwijst naar het kerkelijk feest dat aanstaande is. De wetenschappelijke naam van het kleine, lila bloempje dat zo zacht afsteekt in het groene gras luidt: *Cardamine Pratensis*, maar de betiteling Pinksterbloem is wel zo helder.

Pinksteren. De naam komt van het Griekse *Pentekostè*, dat vijftigste betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die begint op Paaszondag. De Joden vieren met Pinksteren sjavouot, het wekenfeest. En voor dat wekenfeest waren volgens het verhaal destijds in Jeruzalem de apostelen bijeen toen de Heilige Geest over hen kwam. Er was een hevige windvlaag, vlammen verschenen aan de hemel die zich als vuurtongen verspreiden en zich op alle aanwezigen neerzetten en allen begonnen op luide toon in vreemde talen te spreken over Gods grote daden, zoals hun door de Geest was ingegeven. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen’, waarop sommigen spottend antwoordden: ‘Ze zullen wel dronken zijn’, zo staat te lezen in de Handelingen van de apostelen, het tweede boek van Lucas. Het is een verbijsterend verhaal, zoals veel verhalen in het oude boek dat Bijbel heet, verbijsterend zijn. Vuurtongen die zich op de aanwezigen neerzetten, waarop eenieder op luide toon over Gods grote daden begint te spreken. De spottende opmerking over vermeende dronkenschap wil ik maar onbesproken laten, maar wat ik wel het mooie, het achterliggende van dit verhaal vind, is dat ieder op zijn eigen wijze over Gods grote daden gaat spreken na aangeraakt te zijn door het vuur van de Heilige Geest.

Is het in ons eigen, persoonlijke geloofsleven ook niet zo dat we soms aangeraakt worden door iets wat groter is dan onszelf? Iets dat buiten ons om gaat, maar toch gebeurt? Kunnen we dat misschien zien als het vuur dat ons aanraakt en

begeestert, bezielt? En spreken we dan, al is het maar voor onszelf in het diepst van ons hart, ook niet over Gods grote daden, of welke woorden we als vrijzinnigen maar aan de Onnoembare, Eeuwige, of de Ene willen geven? Is dat ook niet wat ons soms kan gebeuren? Dat het over ons komt?

De dichter, dominee Huub Oosterhuis zei ooit over Heilige Geest: ‘Heilige Geest is kracht in mensen. Een tegenkracht, warmtekracht tegen wat rigide, koud en van steen in ons is.’ ‘Adem, vuur, licht zijn oude vertrouwde woorden waarmee de Heilige Geest geroepen wordt. Heilige-Geest-in-ons is scheppingskracht: het vermogen om van deze wereld een keten van bewoonbare plaatsen te maken, een spoor van oases in de woestijn.’ Het vermogen is in ons om van de wereld een keten van bewoonbare plaatsen te maken. Dat geloof ik ook, maar de praktijk is helaas zo anders. De scheppingskracht die in ons, die in de mensen is, delft te vaak het onderspit. Kijk in de wereld. Dat het feest van Pinksteren ons bewust mag houden van de scheppingskracht die in ons is en ons aanraakt en ons blijft bezielen om die positieve scheppingskracht levend te houden en in te zetten. In te zetten voor onszelf en voor de wereld. Tegen alle verdrukking in.

Marchel Chevalking



Er zijn dit keer geen mededelingen vanuit het bestuur



In Memoriam

Bernard Willem Wisselink
Bennie

Bennie wordt geboren op 7 november 1937. Hij overlijdt op 4 februari j.l..

Bennie wordt geboren op Ni'j Seesink aan de Harterinkdijk, als tweede zoon in het gezin van Gerrit Johan Wisselink en Johanna Wesselina Bussink. Het eerste kind dat op deze nieuwe boerderij geboren wordt.

Bennie gaat in Varsseveld naar de lagere school en naar de landbouwschool. Daarna volgt hij ook nog de middelbare landbouwschool. Want Bennie wil boer worden. Zijn oudere broer Han kiest het onderwijs en zo is Bennie de opvolger van het bedrijf. Gelukkig want koeien zijn een hoofdzaak van zijn leven.

Hoe en waar Betsie en Bennie elkaar precies voor het eerst ontmoeten, is niet eens meer helemaal terug te halen. Wellicht bij één van de avonden van Jong Gelre, of bij de dansles, in ieder geval is er een klik. En op 19 mei 1967 trouwen Bennie en Betsie in ons eigen kerkje.

Met de geboorte van Arjan en Lianne woont er weer een jong gezin op Ni'j Seesink. Vader en moeder Wisselink aan de ene kant, Bennie, Betsie, Arjan en Lianne aan de andere kant.

Bennie is een rustige maar ook tamelijk strenge vader. Heel makkelijk is hij niet, maar tegelijk ook zorgzaam en betrokken.

Buiten de boerderij zet Bennie zich in voor de gemeenschap met verschillende bestuursfuncties, o.a. op school en voor de NPB. Hij heeft een duidelijke mening en kan, als dat nodig is, het voortouw nemen.

Voor waar hij precies in gelooft, heeft Bennie weinig woorden. Van oudsher is zijn familie verbonden aan de NPB en dus ook hij. Hij voelt de verbondenheid met het land en de seizoenen. De kringloop van het leven waarin leven ontkiemt, tot bloei komt, afsterft en weer terugkeert naar de aarde om zo weer nieuw leven mogelijk te maken. Die bron die in alle leven aanwezig is en alles met elkaar verbindt. Bennie heeft een ruime blik en wil ieder mens in zijn waarde laten. Het goede doen en daarin doorgaan is belangrijk voor hem.

In 2003 wordt de boerderij weer verbouwd omdat een nieuwe generatie, Arjan en Esther, hun leven en gezin samen gaan opbouwen. Linne is al eerder uit huis gegaan en samen met René bouwt ze hun tak, met kinderen (en een groot bedrijf), verder uit. De kleinkinderen vormen weer een nieuw hoofdstuk. Als Betsie oppast is Bennie graag wat langer binnen om van het kleine spul te genieten. Op de manier passend bij wie hij is.

Als Bennie meer en meer te maken krijgt met de gevolgen van zijn dementie, gaat hij eerst twee dagen per week naar de dagopvang. Daarna volgt Den Es. En hoewel hij daar veel moet loslaten, heeft hij er ook goede momenten, als hij kan genieten van een sigaretje op het middenterrein en van buiten zijn.

Op 4 februari overlijdt Bennie rustig. In de afscheidsdienst zijn er mooie verhalen en herinneringen. In de muziek komt zijn grote liefde voor de Achterhoek tot uitdrukking. Hij zal gemist worden!

Ik wens Betsie, Lianne, Esther de kleinkinderen en alle andere die hij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline



In Memoriam

Marie Johanna Essink-Kamperman
Marie

Marie wordt geboren op 17 oktober 1930 in Ruurlo. Zij overlijdt op 7 februari j.l..

Een tevreden mens,
een sterke vrouw.
Gastvrij, eerlijk, zorgzaam, betrokken.
Vol energie.

Het is 17 oktober 1930 als op de Tolhutterweg in Ruurlo een meisje geboren wordt. Maria Johanna, Marie, Kamperman. Het is een samengesteld gezin met vijf kinderen.

Marie gaat naar de lagere school in Ruurlo. Als de oorlog uitbreekt is ze bijna 10 jaar. Er wordt, direct die dag al, opgerukt langs de lijn Winterwijk - Zutphen, zowel per spoor als over de weg.

In Ruurlo en omgeving zijn Nederlandse legereenheden gelegerd en er zijn versperringen opgeworpen langs de Groenloseweg. Vijf jaar later, op de allerlaatste dag voor de bevrijding, 1 e paasdag 1945, wordt er op de Tolhutterweg nog iemand doodgeschoten. De oorlog gaat niet ongemerkt voorbij.

Tegelijk gaat, zeker op een boerderij, het werk altijd door. En iedereen wordt geacht mee te helpen. Zo moet Marie, voordat ze 's ochtends naar de huishoudschool in Zelhem vertrekt, melken. Want ze heeft haar melkdiploma!

In 1947 op een dorpsfeest in de Heurne ontmoet ze een jongen, Wim, en ze krijgen verkering. Maar na een half jaar moet Wim naar Indië voor zijn dienstplicht. Gelukkig komt hij na 2 1/2 jaar heelhuids terug.
Ze trouwen in augustus 1952.

Na hun trouwen gaan het jonge paar in Halle wonen aan de Meuweg, want Wim werkt als vrachtwagenchauffeur bij Duitshof. Later verhuizen ze naar de Zanddijk en in 1958 nemen ze het bedrijf van Duitshof over en beginnen samen hun eigen zaak.

Nadrukkelijk samen, want Marie heeft een belangrijke rol in het geheel. Niet alleen ontvangt ze iedereen en zorgt ervoor dat er altijd eten en koffie is, ook neemt ze de telefoon aan, die echt niet alleen tijdens kantooruren gaat. En daarnaast nog talloze, op het eerste gezicht onzichtbare, taken

en werkzaamheden die bij een eigen bedrijf komen kijken. Tot aan het wekken van de chauffeurs aan toe.

Daarnaast wordt er grondig gepoetst, want Marie stelt prijs op een schoon huis!

En dat allemaal naast een gezin met uiteindelijk 5 kinderen: Dini, Hetty, Wim, André en Martin.

Marie is een lieve moeder. Altijd druk, maar altijd aanwezig. Iedereen is welkom; krijgt koffie en een bord eten. Ook als de kinderen later aanhang meebrengen, maakt ze geen onderscheid tussen eigen kinderen en aangetrouwd.

In 2001 overlijdt Wim. Ondanks het verdriet, zoekt ze toekomst voor zichzelf. Ze verhuist na een jaar naar Halle en waar zij eerder weinig tijd had voor hobbies of verenigingsleven, gaat ze er nu op uit.

De soos, de gymnastiek, sjoelen, rummikub, maar ook reisjes met de ANBO, met bus naar het buitenland.

Die levenshouding, van telkens weer iets van het leven willen maken, toont ze ook nog als ze in 2019 op Den Es komt wonen. Marie kan zich altijd al goed aanpassen, ook nu weer. Ze doet aan alles mee, is altijd in de huiskamer te vinden en prijkt zelfs op de posters van Azora, omdat haar stralende lach de beste reclame is voor hun verpleeghuis!

Ze overlijdt toch nog vrij plotseling.

Met een besloten afscheidsdienst nemen we afscheid.

Ik wens haar kinderen, (achter)kleinkinderen en alle andere die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline



In Memoriam

Grada Willemina Heijink-Leneman
Gerrie

Gerrie wordt geboren op 2 augustus 1934. Zij overlijdt 28 maart j.l.
Gerrie wordt geboren op De Horste, als helft van een tweeling. Gerrie en Harrie hebben 1 broer boven zich en na hen zullen nog 3 kinderen geboren volgen, waaronder nog een tweeling.
Harrie, haar tweelingbroer overlijdt ruim 3 maanden voor haar, in december 2023.

Gerrie gaat naar de Openbare School in Varsseveld en daarna, na 1 jaar Mulo, naar de Huishoudschool.

De oorlog is een intense tijd, die haar levenslang bijblijft.

Ze droomt ervan om de zorg in te gaan, maar helaas kan ze op de boerderij niet gemist worden.

En dan wordt het 6 juli 1956:

Gerrie is samen met haar zus Willie (Sammelink-Leneman) naar de muziek gegaan, beiden spelen waldhoorn. Daarna hebben ze thuis permissie gekregen om naar het Heelwegse feest te gaan. Daar is die dag ook Gerhard Heijink, speciaal gekomen in de hoop Gerrie te zien. Ze krijgen verkering.

Twee jaar later, op 19 september 1958 trouwen Gerrie en Gerhard. Op het gemeentehuis. Daarna gaan ze inwonen bij zijn ouders op Sinderen, op De Bongert.

Ze krijgen drie kinderen: Hennie, Arjan en Gerard. Gerrie is een lieve, zorgzame moeder, die er altijd is. Met zachte, maar duidelijke hand weet ze over te brengen welke kant ze uit wil.

Met verve zorgt ze ervoor dat iedereen netjes in de kleren zit en er lekker eten op tafel staat. En dan vindt ze (naast het huishouden en de boerderij) ook nog tijd voor verschillende cursussen van de Plattelandsvrouwen, zondagschool, het bestuur van de NPB, muziek en zang.

Veel tijd voor vakantie is er dan natuurlijk niet. Af en toe een dagje uit, na het melken en ook voor het melken weer terug. Dan gaan ze met z'n 5en. En twee keer gaat Gerrie alleen met de kinderen en Tante Riek op vakantie naar Drenthe en Ootmarsum. Een mooie tijd!

Veel vrije tijd is er dus niet, maar Gerrie heeft ook niet veel nodig.

Ze geniet van de kleine dingen en de natuur. De groentetuin heeft altijd óók wat bloemen.

Er is een versje dat ze ooit een keer krijgt en dat precies bij haar past:

Ergens zingt een vogel
zijn zelfgeschreven lied,
de natuur is zijn theater
ik luister en geniet.

Het loopt als een rode draad door de afscheidsdienst heen.

Het zegt iets van haar talent om in het leven, zo gevuld met werk en alles wat moet gebeuren, oog te houden voor de kleine, mooie dingen. Dat er meer is tussen hemel en aarde en dat je er niet alleen voor staat in het leven. Ook als je daar, zoals Gerrie, verder geen woorden aan kan geven.

Zelf kan Gerrie ook goed dichten; momenten van vreugde, maar ook van verdriet (zoals bij het overlijden van haar zoon) worden door Gerrie geregeld kunstig in woorden gevat.

Ook verder is ze enorm creatief, wat zich onder andere uit in haar handwerk en haar sierlijke bloemstukjes.

Als in 1980 het melkvee stopt en nog weer later de boerderij aan Arjan en Birgit wordt overgedragen, komt er ook meer ruimte voor vrije tijd. 30 jaar gaan ze samen met Willie en Bernard op vakantie, onder meer naar Drenthe, Overijssel, Duitsland en Oostenrijk.

Hoewel Gerrie al langere tijd kampt met struma en niet helemaal gezond is, komt haar overlijden onverwacht.

In de afscheidsdienst zijn er mooie herinneringen van haar dochter Hennie en van Willie. En er is muziek en prachtige bloemen om haar de laatste eer te bewijzen. Ze zal gemist worden.

Ik wens haar man Gerhard, haar kinderen, (achter)kleinkinderen en overige familie veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline

Vrijzinnigen Varsseveld IN DE OMSTREKEN



De komende maanden zullen wij driemaal erop uit trekken:

Op donderdag **20 juni** is de Zonnewende/Midzomeravond.

Dit jaar zijn wij te gast bij Benny en Anjo Gussinklo in Harreveld.

Het wordt weer een genoeglijke avond met muziek, verhalen en natuurlijk iets lekkers. Ook van buiten onze kring zijn mensen van harte welkom. In verband met de organisatie wel graag van tevoren opgeven. (Uiterlijk 17 juni).

De avond is van 20.30 tot 22.00 uur.

De toegang is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.

Drie dagen later, op zondag **23 juni**, is de traditionele Buitendienst.

Natuurlijk weer op de Koffieboerderij Groot Nibbelink in Sinderen.

Het is altijd fijn als we met een grote groep zijn.



We maken een mooie wandeling met elkaar op zondagochtend **25 augustus om 10.00 uur**.

Om 11.00 uur gaan we genieten op het terras met koffie/thee en appelgebak of op de deel van de De Klevenhorst, van Heeckerenweg 13, 6999 AE Hummelo.



GEDICHT UIT PALMPASEN VIERING

Een verhaal over liefde...

Uit dat wat zelf zonder vorm is,

komt dat wat vorm heeft tevoorschijn.

In dat wat zelf zonder vorm is,

lost dat wat vorm heeft, uiteindelijk weer op.

Dat wat zelf zonder vorm is,

maar, het komen en gaan van alle vormen

onvoorwaardelijk ondersteunt,

dat kan alleen liefde zijn.

Vormloze liefde.

Liefde is dat wat is, vóór alle vormen.

Vóórdat er iets verschijnt,

vóórdat er wat gebeurt,

vóórdat er een gedachte opkomt en

vóórdat adem je borst vult.

En liefde is dat wat is, ná alle vormen.

Ná alles wat gebeurd is,

ná al het denken en

nádat je uitademing tot rust komt.

En tegelijkertijd is liefde in dat alles,

in al die ontelbare vormen,

in al die onnoembare verschijnselen,

in al die talrijke gedachten en

in iedere ademhaling.

Liefde is allesomvattend.

En die allesomvattendheid ben jij.

Altijd en onder alle omstandigheden.

Leo Kaniok- maart 2024



Terugblik op Palmпасen



Op 24 maart hebben we na een prachtige viering met elkaar genoten van de Palm Pasen lunch. Als dank was er voor alle vrijwilligers een kleine attentie; chocolade eitjes en bloemenzaadjes. Hopelijk komt van zaaïen oogsten en mooie bloempjes in de tuin of bloembak.

Wat was het fijn met elkaar en heel gezellig en lekker
Alles was weer fantastisch goed georganiseerd!

Dank lieve vrijwilligers!



60+



Dinsdag 14 mei

13.45 vertrek

Op bezoek bij Bakker Heele Wegge

Wij gaan naar Bakkerij Heele Wegge aan de Hiddinkdijk op de Heelweg. Wim Kraaijenbrink vertelt en geeft een demonstratie hoe een brood wordt gemaakt. Het wordt daar ook gebakken. Neem gerust je buurman of buurvrouw mee. We laten ons verrassen! Om 17.00 uur krijgen we daar een koffietafel.

Aanmelden bij Willie Semmelink 0315 298391

Onkosten zijn 20 euro



Aanvang: Om **13.45 u.** vertrekken we vanuit de Eendracht aan de Prinses Beatrixstraat 1a Varsseveld



Een merel

Er is iets in de zang van een merel

het is voorjaar, je wordt wakker

Je ligt te denken in de nacht

Het raam staat open - er is iets

waarvan die vogel zingt

en je denkt aan wat je moet opgeven

Er is iets in je dat leeg en het stroomt vol met het zingen van de merel

Rutger Kopland





17 mei 20.00 uur

Meditatie op thema Aartsengel Shekina

De engel voor Eenheid.

Ze is daardoor de manifestatie van DOW (divine own within) in de mens. Shekinah bevrijdt ons van alle kwaad. Mediteer met behulp van Shekinah om Goddelijke Wijsheid te ontvangen. Vraag deze engel hulp om je te zuiveren met Gods licht, om je te verbinden en vullen met DOW, om je te beschermen en te helen. Zij wijst je de weg naar huis, thuis, de verbinding met DOW in je zelf, je zijn.

Via geleide meditatie kom je in verbinding met Aartsengel Shekinah. Met haar verbindende energie met de DOW diep binnen in je. De Goddelijke Vonk helpt ze in jou te vestigen. Je bent die DOW, die Vonk. De Shekinah is vrouwelijk en zij vertegenwoordigt het vrouwelijk goddelijke. Van oudsher wordt Shekinah aangeduid als de vrouw van God, de Godin. Maria Magdalena ondersteunt deze avond. Het belooft een bijzondere avond te worden.

Tot ziens. Hartegroetinliefdevollicht, Riemke

Waar	Voorportaal 't Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5
Aanvang	17 mei van 20.00 uur tot 21.45. Napraten tot 22.00 uur . De deur staat open om 19.30 uur
Wie	Iedereen is welkom
Bijdrage	Toegang is kosteloos, aanmelden hoeft niet
Informatie	<i>Riemke de Boer</i> 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl waarvan die vogel zingt

en je denkt aan wat je moet opgeven



Het Witte Kerkje



muziek en kleinkunst op de vrijdagavond



3 mei
Trio in Petto

In het repertoire van Trio in Petto ligt de nadruk op Ierse- en Schotse volksmuziek. Veelal driestemmige zang en voor de begeleiding gebruiken zij afwisselend: harp, piano, contrabas, viool, mandoline, gitaar, tin whistle en accordeon. Een concert van Trio in Petto neemt de luisteraars mee naar de mystieke Keltische wereld. Zij merken dat het publiek het "open karakter en de echtheid" van de optredens zeer op prijs stelt. Men waardeert de meeslepende Ierse en Schotse muziek, maar zeker ook de serene ingetogen nummers. Daarmee wordt bij menigeen dé/een gevoelige snaar geraakt. Trio bestaat uit: Pauline Duurland, Buvana Gerlach en Marius Duurland.

Voor deze voorstelling geldt: Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

Entree gratis, vrijwillige bijdrage van harte



aanbevolen.

Pinnen is niet mogelijk



7 juni

Accordéon Mélancolique

Mélancolique is een Nederlands accordeo duo bestaande uit Cherie de Boer en Jean-Pierre Guiran.

Cherie werd als jong meisje direct gegrepen toen zij voor het eerst een accordeon hoorde. In het spel van Jean-Pierre vond ik mijn benadering van muziek helemaal terug. Jean-Pierre: “En hoe zij gebruik maakte van de dynamiek in de melodie spreekt mij zeer aan”. Hij maakte als student serieus kennis met de accordeon en stortte zich volledig op dit instrument. Hun eerste CD ‘L’imparfait du Coeur’ werd meteen door een Zweeds Accordeonmagazine tot de beste accordeon CD van 1999 benoemd. Dit betekende hun (internationale) doorbraak en sindsdien gaven zij honderden concerten. In 2023 kwam hun negende CD uit; het bluesy en jazzy ‘ Oh for some blue skies’. Sony heeft een CD uitgebracht- la vie en rosé met Franse chanson klassiekers en met vier nummers van Accordéon Mélancolique!. Vanaf 2021 namen zij in totaal zes composities op van het Metropole Orkest in een arrangement van Bob Zimmerman. Barcelona, een nummer uit deze reeks is geregeld te horen op radio 4. Concerten in Denemarken, IJsland, Duitsland, Egypte, Portugal. Grote namen in de film- en televisie en theaterwereld gebruiken hun muziek. Beroemd en onbekend. Maar wat is het waar, de passie én de schoonheid te delen is en blijft de drijfveer voor deze artiesten.

Een IJZERSTERK duo, heel blij dat zij bij ons in t Witte kerkje komen optreden

Voor deze voorstelling geldt: Aanvang 20.00 uur.

**Zaal open 19.30 uur. Entree gratis, vrijwillige bijdrage van harte
aanbevolen. Pinnen is niet mogelijk**





Het Witte Kerkje Varsseveld



muziek en kleinkunst op de vrijdagavond



29 juni OPEN PODIUM 18.00 uur

(Bijna) alles mag en kan bij het Open Podium van Vrij én Zo.

Wil jij je talenten te laten zien en horen aan het publiek; je bent jong of wat ouder, starter of wat meer gevorderd. Voor wat je wil laten zien en horen geldt hetzelfde; een solo optreden of met je bandje, van koor tot cabaret of een mooi verhaal of een gedicht. Er zijn al een paar aanmeldingen, dus dat belooft een gezellige boel te worden.

Aanmelden kan nog bij vrijenzo@gmail.com of via Gerwin Ooijman 06 41391784 **uiterlijk vóór 7 juni** maar hoeft niet persé maar wel prettig voor het team en de organisatie

Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang 18.00 uur.

Toegang vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.



't Witte Kerkje Varsseveld Doetinchemseweg 5



Lente

groen ontspringt de wintervacht

knop ontluikt in takkenpracht

geur ontstijgt de bloemen

zacht

het voorjaar is begonnen

Henk Beunk

Vlak voor Pasen hebben wij de bloembakken kunnen plaatsen die wij bij ons 150-jarig bestaan gekregen hebben van verschillende mensen en verenigingen.

Nogmaals onze hartelijke dank!



Leeskring verwarrende verhalen op 13 mei en 10 juni

Na in 2023 vooral veel vreemde en vaak aanstootgevende bijbelverhalen met elkaar gelezen te hebben, gaan we nu over op andere bijzondere bijbelverhalen. In de komende maanden willen we met elkaar het bijbelboek Openbaring gaan lezen, bespreken en onderzoeken.

Iedereen is van harte welkom (een keer) mee te doen! Als je je vooraf aanmeldt, krijg je de tekst toegestuurd.

Data: Maandag 13 mei en maandag 10 juni

Tijd: 10 – 12 uur

Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)

Info: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie maandag 27 mei en 24 juni

Ook in 2024 lezen en praten we aan de hand van deze oude tekst over de wereld van vandaag. Heb je interesse om (een keer) aan te sluiten en te ondervinden of het iets voor je is, laat het alsjeblieft weten.

Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailed.

Data: Maandag 27 mei (logion 33&34), maandag 24 juni (logion 35&36)

Tijd: 13– 15 uur

Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok.

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)

Info: Nicoline

Namen en adressen/ Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Kolkman, 06 21 622 855

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 811 079
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen , 06 51 711 901
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 543 156
a.dijkstra817@me.com

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl



Samensteller 'Eendracht': Mevr. E. Michels-Kwak
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht juli/augustus: 7 juni

Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

vieringen

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Zondag 19 mei	10.00 u.	Viering Pinksteren Voorganger Gerrie Zemmeling met medewerking van Julian Simmes <i>Autodienst D.Steenbeek 06 14536064</i>
Zondag 26 mei	10.00 u.	Viering Den Es Voorganger Marchel Chevalking
Vrijdag 7 juni	10.30 u.	Weeksluiting Bettekamp Voorganger Nicoline Swen
Zondag 9 juni	10.00 u.	Viering Voorganger Maja Nieuwenhuis onder begeleiding van Mark <i>Autodienst W. Mateman 0315 243361</i>
Zondag 23 juni	10.00 u.	Viering (<i>Buitendienst</i>) <i>Koffieboerderij Groot Nibbelink Sinderen</i> Voorganger Nicoline Swen

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.