

Vrijdag 3 maart	Oecumenische dienst in het kader van Wereldgebedsdag, 15.30 in zorgcentrum "de Bettekamp". Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de toezending elders in deze editie.
Zondag 5 maart	Geen dienst; wel vrijzinnige dienst in Aalten; Mw J. van der Wijk-Janmaat; aanv. 10.00 uur (Prinsenstr. 27)
Vrijdag 10 maart	16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door ds A.M.J. Meijer.
Zondag 12 maart	10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: "Vrijblijvendheid leidt tot niets", bij Matth. 6:16-24.
Zondag 19 maart	10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: "De inzet die nieuwe krachten vrijmaakt" bij Rom.12:2. Tevens doopdienst. Gedoopt zal worden: 'Jur' Harmen Adriaan Gussinklo, zoon van Frank en Jacqueline Gussinklo-Veldkamp. Gelijktijdig is er zondagsschool in de Eendracht. Na afloop is er in de Eendracht koffie.
Zondag 26 maart	10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: "Was Jezus gevaarlijk?", bij Joh. 2:13-25
Zondag 2 april	10.00 uur: Geen dienst. Wel vrijzinnige dienst in Aalten: Mw Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

66<sup>ste</sup> Jaargang

No. 473

Maart 2000

### TWEELINGZIELEN

Slecht bij hoge uitzondering leest men in de literatuur iets over het verschijnsel van de "tweelingzielen". Gezien de belangwekkende aard van deze 'ervaring' verbaast het mij dat zo weinig schrijvers het hebben aangedurfd zich hierin te verdiepen en er over te schrijven. Toch is het een gedachte die al heel lang in de mensheid sluimerend aanwezig is. In oude mythen en legenden komt men het namelijk al tegen. Ook in het 'tweede' paradijsverhaal van de bijbel klinkt iets door van de 'tweelingziel'. Volgens diverse esoterische leringen behoort bij iedere man een vrouw, met wie hij/zij een tweelingziel vormt. (of kan vormen.) Indien deze 'tegendelen' elkaar ontmoeten is er een nieuwe mens geboren. De betekenis daarvan is volgens veel mystici buitengewoon groot. De grote Griekse wijsgeer Plato heeft zich er in verdiept en ook Honoré de Balzac heeft zijn roman "Séraphita" aan dit onderwerp gewijd. De aan het begin van de 20e-eeuw beroemde Duits-Joodse schrijver Gustav Meyrink die zijn hele leven met dit verschijnsel geworsteld heeft, schrijft in zijn meesterwerk "Das grüne Gesicht", hierover: "*Wenn es aber einem Mensch gelingt, über die 'Brücke des lebens' hinüber zu*



*schreiten, so ist es ein Glück für die Welt. Es ist fast mehr, als wenn ihr en Erlöser geschenkt wird. Nur etwas ist vonnöten: ein einzelner kan dies Ziel nicht erreichen, er braucht dazu eine Gefährtin. Nur durch eine Verbindung männlicher und weiblicher Kräfte ist es überhaupt möglich. Darin liegt der geheime Sinn der Ehe, der der Menschheid seit Jahrtausenden verloren gegangen ist. (pag. 192)*

Ik heb zijn woorden onvertaald gelaten, omdat door vertaling de mystieke kracht van deze woorden verloren gaat. Maar het komt er op neer dat, wanneer een tweelingziel zich vormt, dit een geluk voor de mensheid is. Een prachtig idee om vaak over na te denken. Persoonlijk geloof ik dat tweelingzielen vaker voor komen dan uit deze woorden



zou kunnen worden opgemaakt. Een aantal keren ben ik met echtparen in aanraking geweest waarbij ik het gevoel had dat bij deze mensen van een 'tweelingziel' sprake was. Niet op het moment van verliefdheid, maar door jaren lief en leed met elkaar te delen en zodoende op den duur zo in elkaar verweven te raken dat zij, zoals de volksmond zegt "twee zielen, één gedachte" zijn gaan vormen. Persoonlijk denk ik dat een mens geen groter geluk

ten deel kan vallen. Maar dat is dan geen kwestie van toeval. Voor mij is dit het resultaat van veel positieve inzet van beiden partners én Goddelijke genade. Want ook dit laatste, is volgens mij geen toeval maar staat wel degelijk op een voor ons ondoorgrondelijke wijze in verband met de ontvankelijkheid van de mens hiervoor. Ook in de bruid/bruidegom mystiek waarvan de Christelijke theologie zo doortrokken is (u kijkt er het liedboek maar eens op na), de psychologie van Carl Gustav Jung met zijn animus en anima en de Chinese filosofie met het Yin/Yang idee als uitgangspunt zijn mijns inziens gedachten aan de tweelingziel te verbinden. Donderdag 9 maart komt de heer Berend Jager, die zich in dit verschijnsel verdiept heeft voor onze afdeling hierover een lezing houden. Tijdens de lezing gaat hij in op de historische achtergronden en op de vele vragen die de mensen van nu

## BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

**Voorganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30, e-mail: voorganger.npb@xs4all.nl  
**Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. **Beheer kerk en verenigingszalen:** H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. **Verenigingszaal:** "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. **Administrateur:** Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl **Gironummer:** N.P.B. Varsseveld 846569. **Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg **Internet homepage:** www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl **Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. **Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), fax: 001-707 897 84 92, e-mail: digirini@xs4all.nl **Verzendklaarmaken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. **Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld ☎ (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. **Leiding zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18 en Engelen Veeerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. **NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, ☎ (0315) 24 18 90. **Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, ☎ (0543) 47 17 04. **Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, ☎ (0315) 24 14 87. **Cassetdienst:** Hr. G. Hobelman, ☎ (0315) 29 83 55.

### Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

✂

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

9 maart lezing door Hans Stolp, met als thema: “Engelen, wie zijn ze en wat is de aard van hun wezen?” Kosten f 15,--

### AMNESTY INTERNATIONAL

Op 1 maart a.s. wordt er weer een schrijfavond gehouden. Er kan dan geschreven worden voor twee vermoorde Colombianen waarvan de moordenaars nog vrij rondlopen. Voor 29 gevangenen uit Egypte die vrijgepleit zijn, maar nog steeds worden vastgehouden. En voor twee gewetensgevangenen uit Guinee.

Plaats: de bibliotheek van Varsseveld, tijd: 18.00 uur tot 20.00 uur.

Voor thuisschrijven kan men bellen met 617393 en 243077.

zich over dit onderwerp kunnen stellen met betrekking tot hun persoonlijk leven. Berend Jager is auteur van diverse boeken o.a. “Reis door de sferen” en “Over de zin van Leven en dood”. Donderdag 9 maart, aanv. 20.00 uur - entree f 10,- grote zaal van de Eendracht.. Van harte aanbevolen.

A.M.J. Meijer

### BERICHTEN UIT DE AFDELING

WIJ GEDENKEN:

Op 30 januari 2000 overleed op 54 jarige leeftijd mevrouw

*Dina Hendrika Gussinklo-Bulsink*

Het is niet mijn gewoonte om superlatieven te gebruiken maar nu kan ik er niet om heen: Diny was een geweldige vrouw. Voor ons, en ik spreek ook uit naam van mijn vrouw, betekende Diny heel veel. En daarbij doel ik niet op het feit dat zij iedere vrijdagochtend als een wervelwind door de pastorie ging en deze na een paar uur weer brandschoon en geordend achterliet. Vanzelfsprekend waardeerden wij dat, maar in de eerste plaats was Diny voor ons een vriendin waar we fijne, openlijke en vooral vrolijke gesprekken mee hadden. Soms stechelden wij over bepaalde zaken als wij ideeën verkondigden die voor haar te gekunsteld waren: “Jullie met je stadse fratsen ook altijd; jullie snappen niets van het boerenleven!” En dan vertelde ze over haar jeugd op “de Huinink” onder Aalten waar ze is opgegroeid. Ook over de medeverantwoordelijkheid die zij al op jonge leeftijd had te dragen voor haar jongere zusjes en broertjes en het zware werk op het land waar zij ook bij betrokken was. Wij volgden de schoolprestaties van Sonja, en Anita waar zij, met recht trots op was evenals later de opbouw van Sonja’s en Berno’s boerderij in Michigan en nog weer later over haar korte verblijf aldaar samen met Jan. Ja, over Robert en Hans en Jeannette, maakte ze zich nog wel eens zorgen en ze verheugde zich er over dat ook die langzamerhand serieuzer werden. Maar in alles wat zij over hen vertelde klonk warme liefde en begrip voor hen door en kon ze de humoristische kanten er ook wel van zien. Ook de ‘pony-kinderen en het buurjongetje Tom en de kinderen van Harm en Rina; Thijs en Riane waren haar lief. Wie ook maar een beroep deed op Diny, kon zeker zijn van haar hulp of medewerking. Alles wat groeide en bloeide had Diny in haar hart gesloten en ze zag kans haar enthousiasme ook op ons over

### CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT



Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

**Boek: f 29,50**

**Lepeltje: f 12,50**

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw.

Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon.

Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld,

☎ (0315) 26 22 66 of na afloop

van de kerkdienst in de

bestuurskamer. U kunt het

boek of lepeltje ook bestellen door overmaking van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. “Jubileum-fonds 125 jaar



te brengen. Zij was één met de natuur en beleefde dit ook intens. Diny was een Moeder, met een hoofdletter; niet alleen voor haar gezin, maar ook voor haar kleine en grote vrienden. Haar oprechtheid; haar eerlijkheid, haar gevoel voor humor, haar opgewektheid, haar positieve instelling, haar levenslust en bovenal haar heldere en nuchtere kijk op de dingen zullen ons altijd in gedachten blijven. Slechts enkele uren voor haar overlijden heeft Diny over de telefoon tegen Sonja, nadat deze haar had verteld dat er bij hen in Michigan een dik pak sneeuw lag, nog gezegd: “Ga naar het altijd stromende beekje dat achter het bos bij jullie loopt: ga daar maar heen; dan zijn wij bij elkaar”. Moge deze woorden van haar voor Jan; Sonja en Anita, Hans, Robert en Jeannette en verdere familie en vele bekenden die haar lief hadden tot blijvende troost zijn bij dit grote verlies.

Op dinsdag 15 februari 2000 overleed op 92-jarige leeftijd de heer

*Gerrit Hendrik Wolsink,*

Het was voor mij altijd een genoegen om even bij de de heer en mevrouw Wolsink langs te gaan. Er heerste in hun huisje aan de Buulsdijk een gezellige en open sfeer waar een mens zich gemakkelijk thuis voelt. Twee tevreden mensen, die ondanks hun hoge ouderdom nog van het leven genoten, ook al werd dit er voor beiden de laatste jaren niet gemakkelijker op. Zoals ik de heer Wolsink heb mogen leren kennen was hij een wijze man. Naast de altijd bezige en gemakkelijk pratende Hanna, was hij de rustige beschouwende figuur die alles haarscherp waarnam, overdacht en vervolgens alles van een korte en aan duidelijkheid niets te wensen overlatende opmerking voorzag. Relativerend, geestig en verstandig tegelijk. En ik denk dat deze houding typerend is geweest voor zijn hele levensloop. Gert groeide op in Heelweg waar zijn vader al een timmerbedrijf had. En zoals dat vroeger ging; als oudste van twee broers, werd van hem verwacht in de voetsporen van zijn vader te treden. Na de toenmalige ambachtsschool te hebben doorlopen begon hij als 16 jarige als leerling in de werkplaats en op de bouwplaatsen waar vader werken had aangenomen. Zodra dit mogelijk was werd hij lid van de Varsseveldse Schietvereniging Prins Alexander waar hij zich al snel ontpopte als een van de beste schutters. Zestig jaar zou hij lid van deze vereniging blijven waar nog altijd over

## ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten; kerken en verenigingszaal: Prinsenstraat 27

Dinxperlo: kerk: Wilhelminastraat 13.

Afd. Zelhem: kerk en verenigingszaal: Piersonstraat 4: drie bijeenkomsten met als thema: “Mediteren kun je leren“, o.l.v. dhr. J. Deenen, theoloog en mw. P. den Dulk, aanvangende donderdag 30 maart; kosten f 40,-. Opgave bij mw van der Drift, (0314-623408).

## ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE /GEREFORMEERDE GEMEENTE

Op woensdagavond 3 maart vindt de laatste leerhuisbijeenkomst van dit seizoen plaats om 20.00 uur in de Keurhorst.

Contactpersoon is Gert Rutgers, tel. 0543-461210.

De Laurentiuskerk binnenstebuiten,

een rondgang door de kerk met informatie over historische achtergronden van het orgel en de gebrandschilderde ramen.

Datum: 25 maart, aanvang: 10.30 uur.

Leiding: Ds. T.L. Bakker.

De “Johannes Passion” van J.S. Bach.

Luisteren met Mw. J. Schavemaker uit Lochem, met achtergrondinformatie over dit muziekstuk en een vergelijking met de “Mattheüs Passion”.

Data: dinsdag 28 maart en dinsdag 4 april, beide om 10.00 uur en donderdag 30 maart en donderdag 6 april, beide om 20.00 uur. Plaats: De Borch. Leiding: Mw. J. Schavemaker.

Contactpersonen: Willy Dondergoor (0315) 24 30 00 en Hennie Verhoek (0315) 24 12 56.

## ACTIVITEITEN VAN ‘DE VLAM’,

Centrum voor spirituele ontwikkeling, Meesterstraat 4, Doetinchem: op



alles wat zich in de plaatselijke kerken afspeelt. Deze programma's worden afgewisseld en opgevuld met muzikale intermezzo's. Hoe kunt u Optimaal FM beluisteren? In de vrije ether op 94,7 FM, voor Beek en omgeving ook op 107,7 FM. Op de kabel: Bergh: 93,6, Wisch en Gendringen: 90,9, Wehl en Didam: 91,4 en Breedenboek: 105,9. De redactie wenst u veel luisterplezier. Contactpersonen Varsseveld: G. Hobelman en mevr. S van Schaik.



## WERELDGEBEDSDAG

“Talitha Kum – meisje sta op”

Dit is het thema van de wereldgebedsdag-dienst welke ook dit jaar weer in Varsseveld gehouden wordt. Ieder jaar op de eerste Vrijdag in maart over de hele wereld. Samen: viere – bidden – delen. De liturgie is al een aantal jaren geleden gemaakt door Christenvrouwen uit Indonesië. De dienst zal vrijdag 3 maart om 15.30 uur gehouden worden in zorgcentrum “De Bettekamp”. Medewerking verleent o.a. het ouderenkoor “Zanglust”. De opbrengst van de collecte is onder meer bestemd voor projecten in Indonesië. **Komt allen !**

## Gemeenteavond

Woensdag 22 maart

### Een optreden van Bennie en Marcel

Er zal worden voorgedragen uit de bundel van de dichter Jan van Slag. Hilarische versjes maar ook versjes met een serieuze ondertoon. Rinus Rust zal u op geheel eigen wijze mededelen dat er in de maatschappij nog heel wat verandert dient te worden, en een Twentse boer doet u het één en ander uit de doeken over zijn boerderij en zijn bijzondere familie.

De mensen die vervoer nodig hebben kunnen bellen met Joke Jansen (0315) 24 16 19 of met Hennie Gesink (0315) 24 31 45.

zijn legendarische prestatie om tien maal achtereen het maximum te schieten wordt gesproken. In 1931 trouwde hij met Hanna Geesink waarna zij zich vestigden aan de Buulsdijk, waar enkele jaren later ook de dochters Gerda en Mientje werden geboren. Hoewel het de moeilijke crisis-jaren waren en er verschikkelijk hard gewerkt moest worden om nog iets te verdienen, hadden de meisjes aan Gert een fijne vader die zijn grote liefde voor de natuur ook aan hen overbracht. Tijdens de oorlogsjaren timmerde Gert, naast het gewone werk, in zijn schaarse vrije tijd regelmatig voor kennissen die hem in vertrouwen hadden genomen, speciale kamertjes in verborgen plekken in schuren en kelders zodat de onderduikers bij razzia's onvindbaar bleven. Ook de eigen schuur fungeerde als tijdelijk onderdak voor mensen uit het verzet die met speciale opdrachten waren belast. Er werd daar zelfs aan verzetsstrijders wapenles geven. Hij nam hiermee wel een enorm risico. Gelukkig is dat allemaal goed gegaan maar tegen het einde van de oorlog, toen Westendorp in de frontlinie lag werd het huis door bommen getroffen en brandde het tot de grond toe af. Gelukkig bleef de schuur van de brand gespaard en werd ze daarna razend snel ingericht als noodwoning. Pas acht jaar later kon met de herbouw van het eigen huis begonnen worden, omdat de toenmalige overheid er van uitging dat er nog ernstiger krepeer gevallen waren die eerder geholpen moesten worden met de schaarse materialen die voorhanden waren. In de bouw was er altijd wel wat te viere. De eerste steenlegging; pannen hangen en de gebinten richten waren redenen om met de fles rond te gaan. Tot zijn negenenzestigste is Gert nog actief geweest in zijn timmerbedrijf, dat vervolgens werd voortgezet door zijn schoonzoon Gerrit Kleinnibbelink en dat thans wordt geleid door de vierde generatie, in de persoon van kleinzoon Erik Kleinnibbelink. En ook in diens bedrijfsvoering bleef hij geïnteresseerd. Samen hebben Gert en Hanna in hun gezellige huisje aan de Buulsdijk, tot voor een jaar terug, van een mooie en lange oude dag mogen genieten. Iedere zaterdagmiddag en tijdens de verjaardagen wisten zij zich omringd door kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en genoten dan van de gesprekken en de grapjes.

Moge de vele andere goede herinneringen aan deze wijze man mevrouw

Wolsink, Gerda, Mientje Bernard, de kleinkinderen en achterkleinkinderen tot troost zijn.

Op vrijdag 18 februari 2000 overleed op 85-jarige leeftijd de heer

*Derk Willem Seinhorst.*

De heer Seinhorst was een onderhoudende gesprekspartner die over veel zaken zo zijn eigen mening had en daarbij blij gaf dat hij zich goed van alles en nog wat op de hoogte stelde en daar zijn gedachten over vormde. Er was nooit gebrek aan gesprekstof; de actuele politiek, het toenemende geweld in de samenleving; de toenemende misdadigheid en de problemen van de boeren ; alles kwam ter sprake. Ook vertelde hij, met zichtbare trots, van zijn kleindochters die zo goed studeerden of op wereldreis waren. Met weemoed dacht hij vaak terug aan zijn boerderij “de Lohman” aan de Heidehoek, niet ver van de Slangenburg te Zelhem. De boerderij waar hij was geboren en opgegroeid en waaraan hij zoveel mooie en goede herinneringen bewaarde. Zijn voor die tijd moderne ouders hebben de jonge Wim daarop degelijk voorbereid, door hem in staat te stellen na de toenmalige Mulo, ook nog de Landbouwschool in Zutphen te volgen. Wim had een fijne jeugd en was al vroeg met motoren en machines in de weer. Vandaar ook dat hij tijdens de mobilisatie in 1939, waarvoor hij weer in militaire dienst was opgeroepen, bij de gemotoriseerde troepen was gelegerd rond de Biesbosch. In het hartje van de oorlog, in 1943 trouwde hij met zijn geliefde Grada en vestigde het paar zich op de “Lohman”, waar hij na verloop van tijd geleidelijke bedrijfsleiding van zijn vader over nam. Hij was een boer in hart en nieren, maar ook een met verstand van zaken en interesse voor nieuwe ontwikkelingen. Enige jaren na de oorlog kon hij met deze mechanisatie beginnen en al spoedig werd door hem het paard door een landbouwtrekker vervangen. Daarbij speelde zijn interesse voor motoren een belangrijke rol, maar ook het praktische en doelmatige inzicht. Steeds was hij aan het denken: hoe kan ik deze handeling efficiënter uitvoeren. Ondertussen waren ook Dinie en Gerhard geboren. Vader had het druk op zijn bedrijf, maar intussen was er ook een auto aangeschaft en zondags werden er enorme trips gemaakt. Het ging hierbij Wim niet zozeer om de eindbestemming danwel om het maken van de tocht op zich. Hoe verder hoe beter. Op het keerpunt kon men zich dan ook niet lang ophouden, want anders

bent, geef je de ander gemakkelijker ruimte. We kunnen terugkijken op een leerzame avond.

Joke Jansen-van Campen en Wilma Lammers.

## **MET DE KERK DE LUCHT IN**

### **Optimaal FM – Kerk Optimaal**

Wat hebben deze twee met elkaar te maken? Tot op heden nog niets, maar dat gaat veranderen. Wat Optimaal FM is weet u waarschijnlijk. Het is een lokale radiozender voor de gemeenten Bergh, Gendringen, Wisch en Wehl. In 8 jaar groeide deze zender uit van een kleine lokale radiozender tot een professioneel bedrijf. Naast de 4 eerder genoemde gemeenten, is deze radiozender nu ook via de kabel te beluisteren in de gemeente Didam en waarschijnlijk binnenkort in de gemeenten Doetinchem en Hummelo/Keppel. Optimaal FM heeft een luisterdichtheid van 19%. Hiermee blijft ze maar 3% achter op de meest populaire radiozender Hilversum 3. Deze cijfers zijn van onderzoeksbureau Intromart, dus betrouwbaar. Dit betekent dat er op elk moment van de dag 30.000 mensen luisteren naar Optimaal FM, die vele muzikale en informatieve programma's verzorgt. Nu heeft men ook zendtijd beschikbaar gesteld voor de kerken in de regio. Dat is een goede zaak. Het wordt hoog tijd dat de kerken hun stem via radio Optimaal FM laten horen. Vertegenwoordigers van de kerken (die ook zitting hebben in de programmaraad van Optimaal FM) hebben het initiatief genomen om een kerkelijk programma op te starten. Zij krijgen daarbij de volledige medewerking van Optimaal FM. Op maandag 13 maart wordt begonnen met de eerste uitzending en wel van 20.00 uur tot 21.00 uur. Het is de bedoeling om eens in de 14 dagen een programma van een uur te verzorgen. Dit kerkelijke programma gaat de naam Kerk Optimaal dragen. De uitzending zal uit 3 gedeelten bestaan. In het eerste deel zal een vaste medewerker van Kerk Optimaal zijn of haar visie geven op belangrijke of opvallende gebeurtenissen van de afgelopen 14 dagen. Die visie wordt gegeven vanuit een christelijke levensovertuiging en kan betrekking hebben op zowel het kerkelijke als op het maatschappelijke gebeuren. In het tweede (thema)gedeelte zal een bepaald onderwerp ter discussie staan, waarbij u als luisteraar telefonisch kunt reageren. Het derde gedeelte betreft informatie over het regionale kerkgebeuren, een soort kerkjournaal dus, met nieuwtjes over

verdergaan”, was een leerzame lezing; alhoewel de titel ons inziens wat verwarring gaf. Na het vertellen van een sprookje van de gebroeders Grimm, waarin een jongen die niet wilde deugen en in de leer ging bij diverse meesters en daar leerde het geblaf van de honden te verstaan, het gekwaak van de kikkers en het fluiten van de vogels, bereikt hij het hoogste denkbare: hij wordt namelijk paus. De moraal is: ogenschijnlijke nutteloze zaken zijn belangrijker dan je denkt. Daarna kregen wij uitleg over 2 manieren van leven:

1. Monoïsme of pantheïsme, d.i. filosofisch stelsel dat alles tot 1 wezen of beginsel terugbrengt.

2. Dialectisch of dualistisch, d.i. innerlijke, tegenstrijdige houding.

De heer Corsius heeft deze manieren van leven en denken uitgelegd en greep terug naar het inleidende sprookje d.m.v. de regel der Benedictijnen. Met nederig zijn wordt bedoeld: zachtmoedig en bescheiden; je authenticiteit (geloofwaardigheid) behouden. Dit betekent niet dat je je moet laten vernederen. Dat houdt in dat dingen hun tijd nodig hebben; oftewel dat je geduld moet hebben. De dingen die je voor jezelf wegstopt, waar we geen oog voor hebben, moeten we toch onder ogen zien en proberen er iets mee te doen. Kortom: iemand die zich bescheiden opstelt komt in het leven wel verder. Misschien maatschappelijk niet, maar op de schaal van geluk wel. Als je jezelf

#### PROGRAMMA VROUWENCLUBS

Maandag	Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
6 maart	
Dinsdag	Beide vrouwenclubs bezoeken ‘s middags “de Radstake”.
7 maart	
Donderdag	Vrouwenclub II: Annie Oosterbaan.
16 maart	
Maandag	Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
20 maart	
Donderdag	Vrouwenclub II: Enveloppen maken met Betsie Wisselink.
30 maart	
Maandag	Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
3 april	
Donderdag	Vrouwenclub II: Spel-avond.
13 april	
Maandag	Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
17 april	

geraakte men niet meer tijdig thuis. Autorijden was echt een beetje een passie van de heer Seinhorst. Ook ging hij graag naar de veemarkt. Niet zozeer om te kopen of te verkopen, want daarvoor had hij ander kanalen, maar wel om op de hoogte te blijven van de prijsontwikkelingen en om na afloop van de markt even gezellig bijeen te zijn met collega’s en daar in café “Mijneke” op bescheiden schaal een borreltje te drinken en een praatje te maken. Nog lang, nadat hij al met zijn bedrijf gestopt was, heeft hij deze gewoonte aangehouden. Nadat Dinie en Gerhard de deur uit waren, en hij met boeren was gestopt hebben de heer en mevrouw Seinhorst nog een aantal mooie jaren gehad. Er was toen de tijd om eens iets van de wereld te zien, waarvan zij dankbaar gebruik hebben gemaakt. Menigmaal werd met de auto naar het “Zwarte woud” getrokken. En later, met georganiseerde trips naar Wenen, Berlijn en Kopenhagen. In kleine kring mochten zij enkele jaren geleden, in 1998 in de Betuwe nog hun 55-jarig huwelijksfeest vieren. Een dag waar wij beiden nog met volle teugen van genoten hebben en mij in geuren kleuren verslag van deden.

Wij wensen Dini en Bert, Gerhard en Annie, en de kleinkinderen sterkte toe dit verlies te dragen.

#### ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn nu weer thuis: Mw G.J. Zweerink-Gemmink; Hr W.J. Vriezen; Hr J.W. Nijhof; Mw H.F. Lovink-Luymes en Mw W. Wisselink-Bergwerf.

Thans verblijven nog aldaar: Mw H.J. Bruil-Lammers; Mw G.B. ten Brinke-Ruesink; Hr J.W. Lammers; Hr B. Naves en Hr H.J. Kreeftenberg. Hr G.J. Bruggink, die in het Beatrixziekenhuis te Winterwijk was opgenomen is ook inmiddels weer thuis. In St Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof en Mw B.A. Duithof-Jolink. Mw G.B. Vriezen- van der Berg, die voor verder herstel in de Schuylenburg was opgenomen is ook weer thuis.

In de St. Maartenskliniek te Nijmegen is op dit ogenblik opgenomen: Mw M.W.M. Kreeftenberg-Prakke.

Voor alle duidelijkheid maakt ik u er op attent dat in bovenstaande

rubriek enkele namen, op verzoek van hen die opgenomen zijn, ontbreken.

### **VERANTWOORDING GIFTEN**

Van Mw N.N. mocht een van de dames van de bezoekgroep f 25,- in ontvangst nemen en van onze dopeling Pieter-Jan Ruesink ontvingen wij f 100,--. Voor beide giften onze hartelijke dank.

### **BIJ DE DIENSTEN VAN MAART**

Zondag 12 maart. Het thema: 'Vrijblijvendheid leidt tot niets', spreekt voor zich, maar toch is het de moeite waard om daar een even met elkaar over na te denken.

Zondag 19 maart, gaat de overdenking over het fenomeen dat juist door zich voor anderen of een goede zaak in te zetten dit soms nieuw krachten in ons vrij kan maken. Wij mogen deze morgen ook dopen: 'Jur' Harmen Adriaan Gussinklo, zoon van Frank en Jacqueline Gussinklo-Veldkamp.

Zondag 26 maart, zijn we alweer enige weken in de z.g. lijdenstijd, de veertig dagen dat wij ons bezinnen op de laatste weken van het leven van Jezus Christus. De oorzaak van zijn vervolging was zeker dat hij dingen zei, die voor de gevestigde orde van die dagen als bedreigend werden ervaren. Is dat in onze tijd veel beter? We hebben wel het recht om er een onpopulaire mening op na te houden, maar reageert de gevestigde orde tegenwoordig veel vriendelijker? De heer van Buitenen, die bij de Europese Commissie werkzaam was weet hier (o.a.) van mee te praten.

### **UIT DE SCHOOL GEKLAPT**

Veronique Lamers, de mezzo-sopraan die ook een aantal keren onze kerstdiensten heeft opgeluisterd, vertelde mij het navolgende voorval. Naast haar activiteit als zangeres is zij ook werkzaam als lerares is op een school voor verstandelijk laag begaafde kinderen. Het was vorig jaar een paar dagen voor het carnavalsfeest dat op die school uitgebreid gevierd wordt. Een van de meisjes verheugde zich daar al op zei op een

de ligging was het een ideaal smokkeloord waarom het ook als zodanig welbekend stond. De beelden werden niet vergeten, o.a. van Amor en Steenbok. Spreker (zelf een Steenbok) had zich laten fotograferen met de Steenbok en via de daarvan gemaakte dia maakte hij ons daarvan deelgenoot. Lugano bij avond was bijzonder mooi, o.a. de verlichte fontein met wisselende kleurenvariaties gaven die prachtige weerspiegelingen in het water. In Venetië voerde de prachtige kerk de boventoon. Het mozaïek boven de ingang was prachtig en standvastig, al vele eeuwen lang. De vertoonde dia's oogstten om meerdere redenen veel bewondering, o.a. door de schitterende bouwkunst uit het verleden, maar mede ook door het enthousiasme waarmee de combinatie van cultuur en geschiedenis werd gebracht.

Tot slot werd een overstap gemaakt naar Kopenhagen waar werd genoten van de verlichting van het park "Tivoli".

### **WINTER PROGRAMMA 2000 LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN**

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.  
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

Donderdag	"Tweelingzielen", door Berend Jager
9 maart	
Woensdag	Gemeenteavond.
22 maart	

Janny bedankte Herman met een dikke pakkert en een bloemetje voor het gebodene, hetgeen door een warm applaus werd onderstreept. Het was een boeiende en leerzame middag.

### **LEZING**

Donderdag 9 maart, Drs. Berend Jager met als thema: 'Tweelingzielen' (zie hoofdartikel) Aanvang 20.00 uur in de Eendracht. Toegangsprijs incl. koffie/thee bedraagt f 10,--

### **VERSLAG VAN DE LEZING VAN DRS. CORSIUS**

De lezing van drs. Corsius, "Vanuit een zwart gat als herboren



drie in de Eendracht. Onze burgemeester, mevrouw A. Evenhuis-Meppelink zal dan onze gast zijn. Zij zal het een en ander vertellen over de politie en wat daar zoal bij komt kijken. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp. Het zal vast weer een leerzame en gezellige middag worden. Hebt u geen vervoer, dan even bellen naar de heer J. Hemink 0315-24 14 86 en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht.

Tot ziens op 14 maart.

### Lezing door Herman Nijhof voor de 60+ Club

Op 8 februari was het voor Herman Nijhof de zoveelste keer dat hij ons in woord en beeld liet genieten van zijn reiservaringen, te beginnen bij de Zwitserse meren, vervolgens de Italiaanse meren en Venetië en eindigend in het park “Tivoli” in Kopenhagen.

Nadat iedereen was voorzien van koffie of thee en iets erbij, werden de 34 aanwezigen door Janny welkom geheten en volgden er een paar mededelingen, waarna aan Herman Nijhof het woord werd gegeven.

De start vond plaats bij Luzern en wel bij de “Stervende Leeuw”, een grandioos bouwwerk, opgericht ter nagedachtenis aan de Zwitserse militairen die waren gesneuveld bij de bestorming van de Bastille. Vervolgens werden we herinnerd aan het bekende verhaal van Willem Tell.

Daarna kwam Interlaken in beeld. De betekenis van Interlaken was niet Inter (tussen) de lakens, maar tussen de meren!

De reis werd vervolgd naar Lugano. Te beginnen bij een prachtig gezicht op het meer van Lugano, daarna een bezoek aan hotel Dischme en de markt waar we oog in oog kwamen te staan met een kraam waarin gerookte varkenspootjes zich presenteerden. Ook de poppenkraam kreeg bijzondere aandacht. Het bloemeneiland (vogelparadijs) en het visserseilandje passerden de revue, evenals de tuinen bij het kasteel op het eiland van Isabelle die terrasvormig zijn aangelegd. Een zeer bijzondere tuin.

De heer Nijhof vertelde dat ze hun 25-jarig huwelijksfeest (da's effe geleden!) hadden gevierd aan de Noordkant van het Lago Maggiore. Een romantische plaats voor zo'n viering. Het Como meer, op de grens tussen Italië en Zwitserland werd ook met een bezoek vereerd. Gezien

gegeven ogenblik tegen haar: “Overmorgen is het carnaval en dan gaan we lekker de mayonaise dansen!” (bedoeld was: de polonaise).

### HOLLINGSTEDT

De ‘Hollingstedtcommissie’ heeft na overleg met de vrienden uit Hollingstedt definitief vastgesteld dat wij dit jaar van 7 tot en met 11 augustus naar Hollingstedt zullen gaan. U kunt zich nu reeds opgeven bij Janny Nijhof-Weggelaar, tel. 24 20 59

### TENSLOTTE,

Van mijn voornemen om het stuwmeer aan achterstallige werkzaamheden in februari weg te werken is niets terechtgekomen. Het is eerder nog verder volgelopen. Mijn hoop is nu maar op maart gevestigd, dat ik met frisse moed er weer tegenaan kan. Ik wens u een goede voorjaarsmaand.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

### VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur nodigt u uit voor een extra ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2000 in gebouw De Eendracht aanvang 19.30 uur.

In deze extra vergadering zullen we de statutenwijziging opnieuw behandelen omdat op de vorige vergadering niet genoeg leden aanwezig waren.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Wijziging statuten
4. Rondvraag.

Sluiting



Een terugblik op de ledenvergadering van woensdag 16 februari 2000.

Inclusief de bestuursleden waren er 54 personen aanwezig. Tijdens het openingswoord werd een ogenblik stilgestaan bij het overlijden van de heer Gerard Navis op 4 januari j.l. en werd gememoreerd dat de heer Navis niet alleen als voorzitter en bestuurslid maar ook daar buiten zich altijd nauw betrokken heeft gevoeld bij onze afdeling en we zijn hem

daarvoor veel dank verschuldigd. Helaas kan de heer Kroef zich vanwege gezondheidsredenen niet beschikbaar stellen als nieuw bestuurslid, waardoor nu een vacature ontstaat in het bestuur. Voorlopig worden geen stappen ondernomen de lege plek op te vullen. De komende tijd zal het bestuur zich hierover nader beraden. We willen de heer Kroef bedanken voor zijn positieve houding t.o.v. het zich willen inzetten voor de afdeling. De jaarverslagen van de commissies en clubs waren over het algemeen positief, behoudens die van de zondagsschoolleiding. Deze laatste kampt met een gebrek aan kinderen die de zondagsschool bezoeken alsmede met een tekort aan leiding. Noodgedwongen moet met ingang van het jaar 2000 het zondagsschooluur worden teruggebracht naar één maal per maand op de derde zondag van de maand.

Daar er geen tegenkandidaten waren voorgedragen werden de heren G.J. Hengeveld en H.C. van Duijn benoemd als nieuwe bestuursleden. Mw. A. Gussinklo-Siebers aanvaardde haar benoeming voor een tweede termijn van drie jaar. De heer van Duijn werd in functie gekozen als nieuwe voorzitter. Van mevrouw A.



*De nieuwe voorzitter.*

Duitshof-Wisman en Mw. D. Schurink-Duitshof werd afscheid genomen als zittende bestuursleden. Na de kerkdienst van zondag 27



*De aftredende bestuursleden.*

februari a.s. is er gelegenheid beide dames te bedanken voor hun enorme inzet en het vele werk dat ze voor de afdeling hebben gedaan. Na deze dienst kan men ook kennismaken met de nieuwe bestuursleden en hen feliciteren met hun benoeming, dit alles onder het genot van een kopje koffie. Na de pauze namen de nieuwe bestuursleden plaats achter de bestuurstafel en nam de heer van Duijn de voorzittershamer over. Op verzoek van de voorzitter gaf

de heer Breukelaar een toelichting op de financiële verantwoording van 1999 en bij monde van kascommissielid de heer P. Piest werd aan de penningmeester decharge verleend. De begroting voor het jaar 2000 werd goedgekeurd. Tevens ging de vergadering akkoord met een voorstel van het bestuur de contributie f 25,- per persoon te verhogen. Voor de wijzigingen van de statuten was helaas niet de vereiste meerderheid van 10% van het aantal leden aanwezig. Op de nu



geplande ledenvergadering van 21 maart a.s. aanvang 19.30 uur zal dit agendapunt daarom opnieuw aan de orde komen. Hierna volgde de rondvraag en de sluiting van een zeer geanimeerde jaarvergadering.

### **OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN MAART**

Op woensdagavond 15 maart komt de VRIJE GESPREKSKRING weer bijeen bij Angelique Nicks van Oosten en Ries Kroef aan de Vloglanden 36 in Varsseveld.. We verdiepen ons dan aan de hand van het boek 'De wereld van Sofie' in de gedachten van de Middeleeuwse denkers o.a. Petrarca, Thomas van Aquino en Erasmus. De avond begint om 20.00 Deze kring staat voor een ieder open die een goed gesprek wil hebben.



### **60+ CLUB**

Onze bijeenkomst in deze maand is op dinsdag 14 maart, aanvang half