

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



87 ste jaargang | 700
Maart 2021



Tappet van der Linde

Uitleg bij omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht deze maand:

Voorwoord	 3
Van de bestuurstafel	 5
In Memoriam	 6
Ledenvergadering	 8
Verslagen werkgroepen	 15
60+ Club	 20



Voorwoord

Steen

“Onder welke steen heb jij gezeten?”

Deze uitdrukking, u kent hem vast, wordt gebruikt wanneer iemand iets niet weet wat algemeen bekend mag worden verondersteld.

Bijvoorbeeld: “koningin Beatrix is afgetreden”.

“Oh ja?” “Dat hoor ik voor het eerst”.

Of: “De gulden is afgeschaft, we hebben nu de euro”.

“Wat zeg je me toch nou???”

De afgelopen weken had ik graag onder een steen gezeten om maar niet te hoeven weten van al het vuur dat in onze samenleving oplaait. Centraal Station Eindhoven, Urk, Museumplein Amsterdam. Het greep mij aan toen ik de beelden zag, u was er ongetwijfeld ook door geraakt. Zaten we maar onder een steen tot dit allemaal over is, heb ik af en toe gedacht. Zaten we maar onder een steen en konden we dit maar aan ons voorbij laten gaan. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet, je hoofd in het zand steken heeft geen zin. Wat dan wel?

Allereerst wil ik niet blijven hangen in de enorme boosheid die over mij komt als ik zie, hoor en lees over de krachten die onze samenleving bij tijd en wijle lijken te beheersen. Al het slechte wat er in een mens kan zijn komt met die krachten naar boven. Zoals gezegd, veel aandacht wil ik niet besteden aan die negativiteit, want dan zou ik cynisch worden en met louter negatieve energie door het leven gaan. Dat is het laatste wat ik wil. Dus ik probeer mijn boosheid weg te laten gaan en door de angstaanjagende feiten heen te kijken. Dan zie ik gelukkig tegenkrachten die bij al het negatieve los komen. Tegenkrachten die het goede doen, onvermoed, onverwacht en als je het nader bekijkt helemaal niet zo moeilijk en meer dan waardevol.

Zo kwam er voor de winkelierster in Den Bosch, wier winkel in puin werd geslagen, hulp van particulieren van alle kanten. De vrouw huilde, van boosheid en van blijdschap. Ze was in die tijd nog jarig ook, vijftig werd ze meen ik. Ze was ontroerd door de hulp die op gang kwam, de steun die ze ondervond. De giften, de bloemen, de kaartjes, overdonderend was het in positieve zin.

Zo is er gelukkig meer, veel meer aan goede krachten die zich manifesteren en als ik dat zie en merk, krijg ik mezelf weer op de rit. Goede krachten die, en dat geloof ik vast, in de meerderheid zijn. In de meerderheid, waar we alleen weinig van horen, van zien en over lezen. Weinig, te weinig, terwijl we juist nu meer dan ooit behoefte hebben aan goed nieuws, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. En het is er, goed nieuws. De actie voor de winkelierster in Den Bosch is er een hartverwarmend voorbeeld van.

U hebt de voorbeelden ongetwijfeld ook in uw directe omgeving, al dien je er soms met een lampje naar te zoeken, ik geef het toe, maar laten we er naar zoeken. Laten we het zoeken en zien, het goede zien in het gewone dat eigenlijk zo bijzonder is. En laten we, waar we de mogelijkheid hebben, het goede doen. Elke dag. Het is niet moeilijk, het hoeft niet groots en het kan gratis. Laten we het goede in onszelf blijven aanspreken.

Onder een steen wegkruipen en er gaan zitten. We hebben het af en toe broodnodig, voor onze gemoedsrust, voor onze 'accu', voor ons welzijn, daar is helemaal niks mis mee. Maar laten we er alsjeblieft ook weer onder vandaan komen, onder die steen, om de wereld weer tegemoet te treden. Een heel andere wereld dan we gewend waren, maar nog steeds zo de moeite waard!

Marchel Chevalking



Van de Bestuurstafel

Door alle beperkende regels, is het nog steeds niet mogelijk bij elkaar te komen met velen. Daarom zijn er ook nog geen vieringen in de kerk. Volgende week is er weer een persconferentie, maar dan is deze Eendracht al uitgekomen. Wij kunnen u dus alleen maar vragen, houd de website in de gaten of bel een bestuurslid als u wilt weten of een viering doorgaat of online is!

Op onze vraag een machtiging af te geven voor de wijziging van de statuten van het Landelijk, is door een aantal mensen gereageerd. Onze dank daarvoor.

De ledenvergadering:

In principe wordt die gehouden op maandag 29 maart om 19.30 uur in De Eendracht. Als het door de corona regels niet door kan gaan, wordt dit op de website vermeld. Wij vragen u in ieder geval deze Eendracht te bewaren voor het geval dát.

Mocht het 29 maart door kunnen gaan, wilt u zich dan van tevoren even aanmelden bij onze secretaris Dhr. van der Laan.

Van de penningmeester

Giften

Ondanks dat er geen kerstcollecte kon worden gehouden is er toch een gift binnen gekomen voor de twee goede doelen waarvoor de collecte oorspronkelijk bedoeld was. Het Rode Kruis en de stichting Care Travel kregen elk een bedrag van 65 euro overgemaakt.

Onze dank daarvoor.

Contributie:

In de maand maart zal de incasso van de contributie plaatsvinden. Degenen die geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, ontvangen in maart de contributienota met het verzoek deze binnen een maand te voldoen.



In memoriam



Jan Tenk

Jan wordt geboren in Gaanderen op 19 augustus 1937.
Hij overlijdt in Gaanderen op 1 februari 2021.

Jan wordt geboren als oudste zoon in een gezin met 9 kinderen.
Ze wonen in een kleine boerderij. Jans vader is geen gemakkelijke man
en dat kleurt Jans jeugd.

Na de lagere school gaat Jan aan het werk. Eigenlijk gaat hij vrijwel
direct bij Deco aan de slag. Hij zal er 43 jaar blijven werken, tot hij op
z'n 59ste met de VUT gaat. Hij keek er naar uit. Heerlijk, die vrijheid
als je niet meer moet.

Maar nu lopen we op de zaken vooruit. Want eind jaren 50 leert hij op
de meimarkt in Varsseveld Dini kennen. Ze dansen en het klikt direct.
En op een mooie dag in 1961 trouwen ze. Jan zal zich zijn hele leven
blijven herinneren hoe mooi zijn bruid er die dag uitzag.

Het jonge paar gaat inwonen bij Dini's ouders op de Heelweg en heel
vlot daarop wordt Mario geboren, gevolgd door Carrie. Als ze later in
Varsseveld wonen, komt Giedo.

Jan is een rustige en goedmoedige man. Hij staat altijd klaar om te hel-
pen. Al is ook hij, net als zijn vader, niet altijd de makkelijkste. Hij kan
genieten van vakanties, vooral Oostenrijk is favoriet, met de muziek,
het eten en de natuur. En hij is dol op zijn twee kleindochters en natuur-
lijk op voetbal!

Hij is een stille kracht op de achtergrond: Jarenlang verzorgt hij het
materiaal bij de voetbalvereniging. Hij zaagt alle borden voor de
straatversiering van de Eikenlaan en hij is druk met de grote moestuin
met fruitbomen bij hun huis aan de Eikenlaan.

Daar geniet hij van, hij vindt het prettig om rustig zijn gang te gaan.
Zo heeft Jan er bijna ongemerkt voor gezorgd dat veel dingen gedaan
werden. En dat is iets wat we wellicht van hem kunnen leren.

Genieten van de kleine dingen: een appelboom vol vruchten, de helderwitte lijnen op een veld, een fijn programma op televisie. Dan heeft het leven veel moois. En ondanks moeilijke momenten die er in een leven altijd zijn, zelfs als de laatste fase van je leven zwaar is, kan je dan nog oprecht zeggen: 't Is goed!

Want zo gebeurde het.

Dini had nog geregeld dat ze samen naar de Bettekamp verhuisden. Zodat Jan daar een goede plek zou hebben als zij er niet meer was. Jan had het er goed naar z'n zin. Ook toen zijn geheugen en verdere gezondheid wat achteruit ging. En uiteindelijk kwam er ook nog corona bovenop. Zodoende was Jan in de laatste periode in het Zorg-hotel in Gaanderen. Hier waren zijn kinderen en kleinkinderen gelukkig steeds welkom om samen te zijn. En het is hier geweest dat Jan ons, via zijn kleindochter Jasmin, liet weten "'t Is goed!'".

Jan zal gemist worden.

Ik wens zijn kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en alle anderen die hij dierbaar was, veel kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen



**Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.
op maandag 29 maart 2021
in de verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum
De Eendracht
Ingang Beatrixstraat 1a te Varsseveld
aanvang 19.30 uur**

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 september 2020
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslag 2020
6. Financieel jaarverslag 2020
7. Verslag kascommissie
8. Goedkeuren van vaststellen financieel verslag 2020
9. Begroting 2021 en voorlopige begroting 2022
10. Benoeming nieuwe kascommissie
11. Vaststellen contributie
12. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Mw. M. Kolkman en Dhr. G. Ooijman.
N.B. Een lid dat voor een vacature één of meerdere kandidaten wenst voor te dragen, dient dit voor aanvang van de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de betreffende kandidaat.
13. Nieuwe leden voor het bestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting

Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje en een hapje.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o. gehouden op maandag 28 september 2020 in het Vrijzinnig Centrum De Eendracht.

De presentielijst is getekend door .. leden.

1. Opening

De voorzitter, Els Venneker, heet iedereen hartelijk welkom. Zij verzoekt de aanwezigen om tijdens de pauze (behalve bij bezoek aan toilet) te blijven zitten. Marion gaat rond met de koffie en een heerlijke door Els gemaakte traktatie.

Janny Nijhof, Josine Bruggink, Riemke de Boer en Hans Kempers hebben zich voor deze vergadering afgemeld.

2. Vaststellen van de agenda

Geen aanpassingen

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 december 2019

Deze notulen worden goedgekeurd. Op het beleidsplan wordt onder punt 13 van deze vergadering teruggekomen.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.

In februari 2020 zijn de tussenruimte en het kantoor van Nicoline opgeknapt door Johan en Bertie. Na de vergadering is het resultaat te bewonderen voor belangstellenden.

Jarik de Graaff heeft aangegeven in 2020 minder vaak orgel te willen spelen. Mark Burgers gaat Jarik hierin vervangen.

Els maakt op dit moment de Eendracht. Wie heeft er belangstelling om dit van haar over te nemen? In de zaal is geen belangstellende.

Dinsdagtafel stopt voorlopig.

5. Jaarverslag 2019

Met het jaarverslag wordt zonder opmerkingen akkoord gegaan.

6. Financieel verslag 2019

Johannes geeft uitleg aan de hand van een powerpoint presentatie.

Het is een duidelijk verhaal.

Het ledenbestand is op 1 januari 2019: 292.

Overleden 12 en opgezegd 3. Ledenbestand op 31 december 2019:277.

Aantal vrienden is in 2019 afgenomen met 1 tot 29.

7.Verslag kascommissie

Willy Nijhof en Johan Hesselink vormden dit jaar de kascommissie.

Willy zegt, mede namens Johan, dat alles er prima uitzag en verleent de penningmeester decharge.

8.Goedkeuren en vaststellen van financieel verslag 2019

Het financieel verslag 2019 wordt goedgekeurd.

9.Begroting 2020 en voorlopige begroting 2021

Johannes geeft een toelichting op de begroting van 2020 en de voorlopige begroting 2021.

10.Benoeming nieuwe kascommissie

Johan is aftredend. Voor hem komt Tonnie Kraan in de kascommissie.

Dus Tonnie en Willy gaan volgend jaar de cijfers over 2020 controleren. Henny Wonink stelt zich beschikbaar als reservelid.

11.Vaststellen contributie

De contributie blijft zoals hij is.

12.Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar volgens rooster van aftreden, Johannes van der Laan.

Johannes wordt onder applaus herkozen.

13.Vaststellen van het beleidsplan.

Inbreng Marchel: Voorstel om online bezig te blijven om vieringen door te laten gaan.

Inbreng Maarten v.d. Berg: De naam ‘Bruggen Bouwen’ heeft geen liefde. Titel niet juist gekozen.

De zin ‘Missie’: ‘Vanuit het uitgangspunt dat ieder mens in essentie een vrij en zinvol wezen is’, moet naar de mening van Maarten zijn: ‘Missie’: ‘Ieder mens zal een vrij en zinvol wezen willen zijn’.

Inbreng Gerda: Gerda ziet graag dat aan het mandaat ‘inkopen’ wordt toegevoegd, zodat in geval van substantiële uitgaven dit wordt

voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Inbreng Gerrit Breukelaar heeft betrekking op vrijwilligers en betaalde krachten.

De vergadering gaat akkoord met dit beleidsplan na aanbrenging van deze wijzigingen.

14.Rondvraag

Nicoline vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om de klokken ook mechanisch te luiden. Handmatig moet dus ook mogelijk blijven. Dit wordt onderzocht. Voor Maarten v.d.Berg is dit geen juiste keuze. Tonnie Kraan zou het een goed idee vinden Hans te Grotenhuis te benaderen inzake aanpassingen van de techniek. Els neemt contact met Hans op.

Willy Nijhof beveelt aan om de vredesdienst nog eens te bekijken. Johan Hesselink vindt het jammer dat we niet hebben deelgenomen aan de Open Monumentendag. Willy Nijhof stelt zich voor volgend jaar beschikbaar hiervoor.

15.Sluiting

Els sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen. Daarna is er nog een hapje en een drankje voor iedereen.

Els Venneker
Voorzitter

J. van der Laan
Notulist



Jaarverslag 2020

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Varsseveld e.o.
Het jaar van de anderhalve meter samenleving.

Algemeen

Het jaar 2020 wordt beheerst door het coronavirus, dat begin dit jaar uit China komt overwaaien.

Tweemaal gaat Nederland in lockdown. Dit is van grote invloed geweest op onze activiteiten in 2020.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. telde op 1 januari 2020 277 leden. Per 31 december waren dat nog 270 leden.

De vereniging telt voorts per 31 december 31 ‘Vrienden’ (begunstigers).

In 2020 zijn 6 leden overleden en hebben 2 hun lidmaatschap opgezegd. We mochten 1 nieuw lid begroeten.

Ook hebben we nog 6 abonnees op de Eendracht.

Maandblad Eendracht

Om gezondheidsredenen heeft Truus Rottink begin januari het maken van de Eendracht moeten stoppen. Zij heeft dit met veel liefde en zorg jarenlang gedaan maar het lukt niet meer. Op 18 maart is Truus helaas overleden.

Het maken van de Eendracht is vanaf het begin van het jaar tijdelijk overgenomen door Jan Meerdink. In de loop van het jaar neemt Els Venneker het van Jan over. De eerste tijd krijgt ze nog ondersteuning van Jan.

Daarnaast heeft de Eendracht een ander gezicht gekregen. Dit is gebeurd aan de hand van een schilderij van Tanneke van der Linde.

Het maandblad is dit jaar 10 keer uitgekomen, waarvan 1x als nieuwsbrief.

Vieringen

In totaal waren er 9 (vorig jaar 20) vieringen in Vrijzinnig Centrum De Eendracht. Daarnaast zijn er diverse digitale vieringen geweest. Op zondag 30 augustus hebben we gewandeld vanaf koffieboerderij ‘Groot-Nibbelink’.

De belangstelling na de zomer voor de vieringen was maximaal. Namens ons is weer voorgegaan in Den Es (1x) en is een weeksluiting verzorgd in Zorgcentrum De Bettekamp (ook 1x). Gedurende het jaar zijn door Riemke de Boer meerdere meditatievieringen verzorgd.

Bestuur

De ledenvergadering is uitgesteld naar de 2^e helft van het jaar en heeft plaats gevonden op 28 september 2020. Aftredend en herkiesbaar is Johannes van der Laan. De vergadering stemt in met zijn herverkiezing. In deze vergadering wordt ook besloten, na een aantal kleine aanpassingen, met het beleidsplan voor de komende jaren akkoord te gaan. Het bestuur vergaderde 12 maal. Jan Meerdink heeft in de eerste helft van het jaar Marian Kolkman vervangen als penningmeester. Vanaf de zomer heeft Marian haar werkzaamheden als penningmeester weer opgepakt.

Landelijke vergaderingen werden via ZOOM bijgewoond.

Op 7 februari hebben we onze vrijwilligers uitgenodigd voor een optreden van Duo Nootmuskaat. Deze avond werd verzorgd door Vrij en ... Zo.

Kantoor en kleine zaal

Beide ruimtes hebben een nieuwe laminaatvloer gekregen. Dankzij Bertie Ruesink en Johan Hesselink. Daarnaast heeft Arie ter Maat nog wat schilderwerk gedaan.

Ouderenwerk

Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in de zomermaanden en december) is er in verenigingszaal De Eendracht voor de groep 60 jaar en ouder een activiteit voor leden en andere belangstellenden.

In de eerste 3 maanden van dit jaar is het gelukt om dit vorm te geven. De adventsmiddag heeft dit jaar niet plaats gevonden. Wel is tijdens het jaar regelmatig telefonisch contact geweest met ouderen door de bezoekdames en het bestuur.

Hugo Borst: Op zondagmiddag 12 januari was Hugo Borst te gast, waarbij hij inging op zijn ervaringen met de zorg.

Overige activiteiten

Het is de werkgroep Balans, CaféCult, de dinsdagtafel en Vrij en ..Zo amper gelukt om hun programma uit te voeren. Aan de organisatoren is

gevraagd separaat verslag te doen.

De koffie-inloop is vanaf eind juni weer opgestart tot de 2^e lockdown.
De belangstelling hiervoor is constant.

Nicoline en Helene Westerik hebben het jaar door Vrijbrieven gemaakt. Totaal zijn er 17 verschenen en hierop kwamen positieve reacties.

De verhuur aan individuele gebruikers van de Eendracht heeft ook een groot deel van het jaar stilgelegen.

Wij kijken op een bijzonder jaar terug.

Els Venneker
Voorzitter

Johannes van der Laan
Secretaris/notulist

Wij vragen u deze Eendracht te bewaren voor het geval de ledenvergadering door de coronaregels niet door kan gaan op 29 maart, maar op een later tijdstip moet worden gehouden.

**Informatie via onze website
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl**

*Geluk bestaat niet uit grote dingen
bereiken,
maar uit kleine dingen waarderen*



Verslagen van de werkgroepen



Balans

Balans heeft in 2020 twee lezingen verzorgd.

Op 2 februari: ‘Spiritualiteit in het dagelijks leven’, door Mw. M. Meijlis.

Op 1 maart : ‘Als je een broer of zus verliest’, door Mevr. Minke Weggemans



Vrij en.....Zo

Door dit team is een aantal optredens verzorgd.

Op 7 februari het Duo Nootmuskaat. Een prachtige avond die tevens de vrijwilligersavond was. Dit was een groot succes.

Op 6 maart het Trio V-project

Op 4 september kwamen Chris van der Ploeg en Bart Jan Leeuw de avond verzorgen.

Op 2 oktober trad Leon van der Meer op.

Alle vier op hun eigen manier mooie, geslaagde optredens.

Verder gooide corona roet in het eten. Met desbetreffende artiesten is contact geweest en uiteraard hadden zij begrip voor de situatie. Zij zijn bereid op een tijdstip te komen wanneer het weer toegestaan is.

Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Dank aan het team en Marion voor alle hulp, een groepje mensen dat elkaar aanvoelt en aanvult.

Het is ook wel leuk te vermelden dat Marise den Bakker, die bij ons opgetreden heeft tijdens een midzomeravond, Gerwin benaderd heeft opnames te mogen maken in onze kerk. Dit is dus ook gebeurd.

Misschien leuk om daar eens naar te kijken.

U vindt het als u in Google typt: ‘Marise den Bakker, ‘t witte kerkje’ en dan kunt u haar beluisteren.



Meditatie

Meditatie-avonden op thema.

De meditatie-avonden werden bezocht door leden, vrienden en andere belangstellenden. De meeste deelnemers hadden de aankondiging in de weekkrant gezien. Enkelen wisten het van horen zeggen. Het aantal deelnemers was 4 – 13 personen.

Het feit, dat men zich niet hoeft aan te melden en de toegang kosteloos is, maakt deze avonden laagdrempelig. Ook het feit, dat men niet de hele avond hoeft te blijven, geeft de deelnemer (s) veel ruimte. Als je ‘vol’ zit, kun je gewoon weggaan. Het komt ook voor dat iemand later binnenkomt. Diegene sluit zich gewoon aan bij de meditatie die gaande is. Hierover spreken de deelnemers zich positief uit. De meditatie-avonden beantwoorden aan de doelstelling. Laagdrempelig zijn, dankzij het feit dat men zich niet hoeft aan te melden en dat de toegang kosteloos is. Degenen die het kunnen missen geven een vrijwillige bijdrage om de kosten te bestrijden.

Vanwege de lockdown konden niet alle avonden plaats vinden. Op de volgende data werden wel meditatie-avonden verzorgd:

17 januari 21 februari 18 september 16 oktober en 20 november.

Via e-mail werden de belangstellenden van enige informatie voorzien. Ook werd in maart en april een meditatie per e-mail gestuurd.

Wereldvrede Meditatie

Door de coronamaatregelen kon deze niet plaatsvinden.

Vanwege het grote belang van deze meditatie heb ik die bij mij thuis verzorgd. Enkele vaste deelnemers aan de meditatie-avonden op thema heb ik uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Twee van hen zijn gekomen. Het was een mooie meditatie in verbinding met Liefde Licht Vrede vanuit de verbinding met de Bron en je hart. Binnen deze verbinding hebben we kunnen ervaren hoe veel meer mensen deze meditatie deden. Een netwerk vol Liefde, Licht en Vrede werd opge-

bouwd en versterkt over de hele wereld. Tot in de verste uithoeken. We waren blij, dat we hieraan hebben meegedaan. Laten we hopen, dat dit jaar (2021) op Oudejaarsdag de Wereldvrede Meditatie weer plaats kan vinden in Vrijzinnig Centrum de Eendracht.

De aankondiging van de Wereldvrede Meditatie was 2 weken achtereen geplaatst in de Oude IJsselstreek Vizieer. Blijkbaar moest dit zo zijn. N.a.v. dat artikel hebben op Oudejaarsdag nog 4 belangstellenden zich telefonisch aan willen melden. Op de valreep dus. Daaronder bevonden zich 1 lid van de afdeling, 1 belangstellende en 2 oud cursisten van mij. Hen heb ik verteld, dat er al voldoende deelnemers waren. Daarvoor had ieder begrip. Dit, omdat ik deze meditatie bij mij thuis verzorgde.

Riemke J. de Boer



Café Cult

Café Cult heeft vanaf maart 2020 tot heden geen avond kunnen verzorgen op de vertrouwde tweede vrijdag van de maand. Er liggen nu plannen klaar voor een aankomend seizoen. De formule, zoals die is, is voor velen waardevol, zo benadrukten de mensen op de laatste bijeenkomst in februari 2020.

Josine Bruggink, mede namens het team.



15x stilstaan op weg naar Pasen

In dat oude verhaal op weg naar Pasen wordt verteld dat Jezus wordt veroordeeld en gedood om wie hij was en wat hij deed. Al eeuwenlang hebben mensen beelden gemaakt van zijn weg naar de dood, wat uiteindelijk toch niet een einde bleek, maar een nieuw begin. Op die weg waren er mensen om hem heen, maar op vele momenten moest hij het zelf doen.

We kunnen deze weg op meerdere manieren relateren aan ons eigen leven. Niet alleen een weg naar de letterlijke dood, maar ook een weg in alles wat er in ons leven gebeurt. Waardoor we soms vallen, getroost moeten worden of een helpende hand voor een ander kunnen zijn.

Traditioneel wordt deze weg de Kruisweg genoemd, maar wij mogen hem natuurlijk allemaal een eigen naam geven. Dit jaar reiken wij u 15 keer een thema aan, gebaseerd op dat oude verhaal van Jezus. Wij combineren het met beelden, woorden en bezinningsteksten. Vanaf 20 maart tot en met Pasen, op 4 april.

Via de website en facebook kunt u met ons meelesen. Als u zich opgeeft (voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl) ontvangt u deze twee weken dagelijks een mail. Hebt u geen computer, dan kunt u ook per post het materiaal toegestuurd krijgen.

Nieuw Leven, het heeft in het afgelopen jaar voor veel mensen extra betekenis gekregen. Wij hopen dat deze 'Vrijzinnige Kruisweg' Pasen voor u dichterbij brengt.

Nicoline Swen

Leiderschap en liefde

Tegen een jonge manager werd op zekere dag gezegd dat hij, als hij carrière wilde maken, meer leiderschap zou moeten tonen. Hij ging naar een aantal cursussen en raadpleegde een aantal organisatieadviseurs van succesvolle bedrijven. Hij slaagde er echter niet in te ontdekken wat leiderschap was.

Ten einde raad ging hij naar India en bezocht een befaamde goeroe. Hij vroeg de goeroe of deze hem kon vertellen wat leiderschap in essentie was, zodat hij meer leiderschap kon tonen en carrière maken. De goeroe knikte maar zei dat het nodig was om terug te komen met een volgeling, omdat hij het anders niet kon uitleggen.

De manager vroeg of dat een van zijn medewerkers kon zijn, maar de goeroe schudde het hoofd. 'Het moet iemand zijn die je écht na volgt.' De jonge manager vertrok met een gevoel van verwarring.

Enige jaren later kwam hij terug. Deze keer bracht hij zijn dochtertje van drie jaar mee en hij legde zijn besluit aan de goeroe uit: 'U vroeg mij een volgeling mee te nemen, en zij volgt mij waar ik maar ga.'

De goeroe glimlachte, nam het kleine meisje op schoot en vroeg: 'En waarom volgt ze je?' De jonge manager dacht een ogenblik na en zei toen: 'Ik denk omdat ze van me houdt.' De goeroe knikte en vroeg: 'En waarom houdt ze van je?' De jonge manager dacht nog wat langer na en zei toen: 'Ik denk omdat ik van haar houd.'

De oude goeroe knikte, gaf het kleine kind aan haar vader terug, schudde hem de hand en zei: 'Ga, je weet nu alles wat ik jou over leiderschap kan leren.'

Het voordeel van een dal is, dat er een weg omhoog is

Gedicht

Het is weer voorbij die mooie winter,
de koude die begon dit jaar zo laat.
Hij kwam en ging met pret, maar ook met hinder,
zo snel zoals het soms in 't leven gaat.



We hadden er een tijd naar uitgekeken:
de sloten vol met ijs, dat wilden wij,
want langzaam gingen de coronaweken
en de avondklok ging ook maar niet voorbij.

En plots was er de winter vol met leven
van sneeuw en sleetjes hier in onze straat,
een skibril om de felle zon te zeven,
die zelfs hier in ons laagland niet mistaat.

We schaatsten en we wandelden wel uren
en voelden ons een week lang heel verwend.
Het mocht wat ons betreft wel langer duren,
maar ach, aan alles, ook aan winter komt een end.

Evelijne Swinkels, 15 februari
vrij naar: 't Is weer voorbij die mooie zomer, Gerard Cox



Gedicht

Wie heeft de wereld gemaakt?
Wie heeft de zwanen gemaakt en de zwarte beer
Wie heeft de sprinkhaan gemaakt
Deze sprinkhaan. Bedoel ik
Die uit het gras omhoog kwam gesprongen
Die suiker eet uit mijn hand.
Die haar kaken heen en weer beweegt in plaats van op en neer
Die rond kijkt met haar enorme facetogen
Nu licht ze haar bleke onderarmpjes op en wast grondig haar gezicht.
Nu klapt ze haar vleugels open en zweeft weg.
Ik weet niet precies wat een gebed is.
Ik weet wel hoe je aandacht geeft, hoe je in het gras
valt, hoe je in het gras knielt.
Hoe gelukkig niets te doen, hoe door de akkers te kuieren
Wat ik allemaal vandaag gedaan heb.
Vertel me, wat had ik anders moeten doen?
Gaat niet alles dood uiteindelijk, en te vroeg?
Vertel me, wat ben je van plan te doen.
Met je ene geweldige en waardevolle leven?'

Uit: Mary Oliver, House of light



Herinnering: Voor relevante informatie over de vieringen:

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Deze Eendracht bewaren voor de ledenvergadering, mocht die 29 maart niet door kunnen gaan.

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer, Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of (06) 46250342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. G.W. Semmelink-Leneman (0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06) 21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. M. B.M. Kolkman, (06) 21622855 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:** Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van april: 15 maart

Voor de Eendracht van mei : 19 april

- Kopij adres redactie :** redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Autodienst Varsseveld :** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





Zondag 28 februari 10.00 u. **Viering**
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Autodienst : Mevr. J. Velthorst tel. 0315-243337

Zondag 7 maart **Geen viering**

Zondag 14 maart 10.00 u. **Viering**
Voorganger: Dhr. M. van den Boom
Autodienst : Mevr. I. ter Maat tel. 0622103170

Zondag 21 maart **Geen viering**

Zondag 28 maart 10.00 u. **Viering Palmzondag**
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst : Mevr. W. Mateman tel.0315-243361

Donderdag 1 april 19.00 u. **Viering Avondmaal**
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst: : Mevr. D. Steenbeek tel.0614536064

Zondag 4 april 10.00 u. **Viering Pasen**
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Autodienst : Mevr. W. Nijhof tel.0315241206

Alle vieringen in de kerk onder voorbehoud