

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



88 ste jaargang | 711

Maart 2022



Tappet van der Linde

Uitleg bij de omslag
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht Maart	Voorwoord	blz. 3
	Van de bestuurstafel	blz. 5
	informatie ledenvergadering vanaf	blz. 6
	In Memoriam	blz. 12
	Activiteiten vanaf	blz. 13
	Pasen	blz. 18/19

Voorwoord

Er was corona in huize Swen. Op Alex na werden we allemaal ziek. Er werd uren geslapen en tussendoor keken we, versholen onder een berg dekentjes en dekbedden, naar de schaatswedstrijden op de Olympische Spelen en legden we puzzels van wel 1000 stukjes!

We zaten samen in een cocon. We móchten er niet uit en we wilden er niet uit!

De krant bracht desondanks de berichten uit de buitenwereld. Met nieuwe onthullingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Met drie jonge tieners in huis, die de wereld nog vol vertrouwen en overgave tegemoet treden, voel ik de angst om hen in zo'n wereld los te moeten laten en de verantwoordelijkheid om hen daar goed op voor te bereiden.

Om hen weerbaar te maken voor momenten van macht en onmacht. Want ik moet er niet aan denken dat zij slachtoffer zouden worden, maar ook geen dader!

Macht, de meeste van ons zijn er gevoelig voor. En het brengt vaak niet het beste in de mens naar boven. Ik weet nog zo goed een leraar op mijn middelbare school. Zo één van wie je je afvraagt waarom hij ooit gekozen heeft om leraar te worden. Hij bakte er weinig van, maar hield ons onder de duim met strenge straffen, onverwachte en lastige toetsen en nul ruimte voor gesprek. Hij had macht, zolang hij de teugels niet liet vieren.

Dan die andere leraar, met zachte stem en vriendelijke ogen. Ogen die je echt zagen. Ik geloof niet dat ik hem ooit straf heb horen geven. Maar we hingen aan zijn lippen en de sfeer in zijn klas was altijd goed. Had hij macht? Dat was zeker niet wat hij zocht. Wel had hij een enorm gezag. Omdat hij werkelijk op zoek was naar verbinding, steeds opnieuw. En ondanks dat er een positieverschil was; hij was de leraar, wij de leerlingen, waren we gelijkwaardig.

Gelijkwaardigheid en verbinding, ze hebben met macht weinig te maken. Wel denk ik dat het diepe menselijke verlangens zijn, waarden waarop Leven is gegrond. Waarden die *gelukkig* maken!

Zou het kunnen zijn dat macht uitoefenen vooral te maken heeft met angst. De angst (onbewust) om te verliezen wat je hebt?

En is het tegenovergestelde van macht (uitoefenen) dan misschien moed? Moed om te zoeken naar die gelijkwaardigheid en verbinding. Moed om angst los te laten en te vertrouwen dat er in het leven een weg voor je is. Moed om te geloven in jezelf als onderdeel van dat grote geheel.

Ook de kerk is eeuwenlang een machtsbolwerk geweest, met grensoverschrijdend gedrag op verschillende terreinen van menselijke integriteit. Naast dat grove falen, is het ook de plaats waar de verhalen verteld worden van een man die nooit zocht naar macht, maar naar verbinding. En het is de plaats waar iedere viering begint met 'bemoediging (votum) en groet'. De bemoediging dat wij, altijd en onvoorwaardelijk, onderdeel zijn van het grote geheel. Klein of groot, veel of weinig macht, we doen ertoe! Kinderen van het Licht. Durven we dat te geloven?

In huize Swen is iedereen weer beter. We moeten weer uit onze cocon, we mogen weer naar buiten. De wereld in! Ik hoop dat onze kinderen uit mogen groeien tot moedige mensen. Tezamen met zoveel andere moedige mensen, in een wereld waarin we proberen om elkaar niet af te breken maar op te bouwen. Een wereld waarin de angst om te verliezen ons daar toch niet van weerhoudt. Een wereld waarin we blijven hopen, ook als het leven ons soms zo bitter teleurgesteld. Waarin we het aandurven om de nuance te zoeken, oordeel uit te stellen, het niet zeker te weten, kwetsbaar te zijn. *Gelukkig* op zoek naar verbinding.

Nicoline Swen



Van de Bestuurstafel

We mogen weer open! Een veelgehoorde kreet in onze samenleving. Dit geldt ook voor onze vereniging. Vanaf 25 februari is alles weer 'normaal'. Zondag 13 februari dronken we weer samen koffie in de Eendracht, na de viering. Hoe fijn was dat! De activiteiten kunnen bezocht worden zonder voorwaarden. Voorzichtigheid blijft geboden. De koffie-inloop is ook alweer begonnen. Elke vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur. Wees welkom, in de Eendracht.

Op maandag 28 maart houden we onze ledenvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur.

Vrijwilligersavond:

Deze wordt door omstandigheden verzet naar vrijdag 1 april. Meer hierover in de volgende Eendracht.



**Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.
op maandag 28 maart 2022
in de verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum
De Eendracht, Beatrixstraat 1a te Varsseveld
Aanvang 19.30 uur**

Agenda:

- 1 Opening
- 2 Vaststellen van de agenda
- 3 Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 juni 2021
- 4 Ingekomen stukken en mededelingen
- 5 Jaarverslag 2021
- 6 Financieel jaarverslag 2021
- 7 Verslag kascommissie
- 8 Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2021
- 9 Begroting 2022 en voorlopige begroting 2023
- 10 Benoeming nieuwe kascommissie
- 11 Vaststellen contributie
- 12 Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is mw. D.G. ter Maat –Berendsen
- N.B. Een lid dat voor een vacature één of meerdere kandidaten wenst voor te dragen, dient dit voor aanvang van de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de betreffende kandidaat.
- 13 Nieuwe kandidaat: het bestuur draagt voor, mw. E.H.P. Hermsen
- 14 Zorgen over de toekomst
- 15 Rondvraag
- 16 Sluiting

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o. gehouden op maandag 28 juni 2021 in het Vrijzinnig Centrum De Eendracht..

De presentielijst is getekend door 15 leden en vrienden.

1. Opening

De voorzitter, Els Venneker, heet iedereen hartelijk welkom.

Josine Bruggink, Hans en Janny Nijhof, Gerrie ter Maat, Marian Kolkman, Willemien Mateman, Henk Beunk en Tonnie Kraan hebben zich afgemeld

2. Vaststellen van de agenda

Willy Nijhof wil als agendapunt de Open Monumentendag opgenomen zien. Dit is niet nodig omdat het bij de mededelingen terugkomt.

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 september 2020

Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.

Diverse ruimtes van de kerk worden in september opgeruimd. Mensen die ergens belangstelling voor hebben kunnen dat dan kenbaar maken.

Onder punt 4 wordt tevens het belang van online vieringen besproken. Mankracht en kosten spelen hierbij een grote rol. I.v.m. aansprakelijkheid zijn de afgelopen tijd veel uitzendingen via 'De Gele Bus' gelopen. Online vieringen zouden in de Grote Kerk kunnen plaats vinden. Willy Nijhof wil dit in de oecumenische werkgroep inbrengen.

Opstelling van de stoelen in de kerk tijdens coronatijd wordt als plezierig ervaren. Nadeel is dat voortdurend met de tafels heen en weer

gesleept moet worden naar de zaal. Overwogen kan worden om Ben Kraan te vragen nog een aantal kleine tafeltjes te maken.

Riemke zou het fijn vinden dat de lezingencyclus weer wordt opgepakt. Hier was altijd veel belangstellingen voor.

Het voornemen bestaat om op 12 september deel te nemen aan de Open Monumentendag.

Willy Nijhof en Marchel Chevalking pakken dit op.

5. Jaarverslag 2020

Het jaarverslag is zonder opmerkingen goedgekeurd.

6. Financieel verslag 2020

Aan de hand van een PowerPoint presentatie is dit verslag gepresenteerd. Het tekort is aanzienlijk. Dit komt mede doordat de verhuur van de Eendracht in 2020 beperkt is geweest.

I.v.m. Public Relations van de zaal zou een Open Huis krant gemaakt kunnen worden waarbij onze mogelijkheden onder de aandacht gebracht kunnen worden.

7. Verslag van de kascommissie

Willy Nijhof en Tonnie Kraan vormden dit jaar de kascommissie.

Willy zegt, mede namens Tonnie, dat alles er prima uitzag en verleent de penningmeester décharge.

8. Goedkeuren en vaststellen financieel verslag 2020.

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

9. Begroting 2021 en voorlopige begroting 2022

Johannes geeft een toelichting op de begroting 2021 en de voorlopige begroting 2022

10. Benoeming nieuwe kascommissie.

Hennie Wonink wordt lid van de kascommissie. Willy blijft nog. Een

reserve lid wordt niet benoemd.

11.Vaststellen contributie

De contributie blijft ongewijzigd.

12.Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Mw.M.Kolkman en dhr G.Ooijman

Beiden worden met applaus herkozen.

13.Nieuwe leden voor het bestuur

Wij blijven aandacht hebben hiervoor.

14.Rondvraag

Maarten: Alle cijfers gaan naar beneden. Zijn we geld aan het genereren? Kunnen we de innerlijke kracht opbrengen zonder Nicoline en Marion. Rond dit punt ontspon zich een discussie

Johan: Terughoudend zijn met het opruimen.

Waarom is er niet gevlagd bij de verjaardag van Maxima?
Gaan we volgend jaar doen.

15.Sluiting

Els sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. Daarna is er een hapje en drankje voor iedereen.

Els Venneker

Voorzitter

Johannes van der Laan

Secretaris/notulist

Jaarverslag 2021

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Varsseveld e.o.

Algemeen

Ook in het jaar 2021 heeft corona veel invloed op onze activiteiten gehad. Globaal heeft alles gedurende de eerste 5 maanden stilgestaan. Hiervoor in de plaats hebben we nog wel een aantal digitale vieringen gehad.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap N.P.B. afdeling Varsseveld e.o. telde 270 leden op 1 januari 2021. Per 31 december waren dat nog 256 leden. Voorts telde de vereniging per 31 december 31 'Vrienden' (begunstigers)

In 2021 zijn 14 leden overleden en hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd. We mochten 2 nieuwe leden begroeten (betreft oud-leden van de afdeling Eibergen).

Ook hebben we nog 5 abonnees op de Eendracht.

Op 6 april is één van onze organisten, Bert Vinke, overleden.

Maandblad Eendracht

Het blad is 10x verschenen gedurende 2021.

Els Venneker kent inmiddels de kneepjes van het vak en heeft dit jaar de Eendracht gemaakt.

Naast de digitale vieringen zijn er 10 (vorig jaar 9) vieringen in Vrijzinnig Centrum de Eendracht geweest. 3 hiervan zijn door een gastvoorganger verzorgd.

Op 5 september hebben we gewandeld vanaf koffieboerderij 'Groot-Nibbelink'.

De belangstelling voor onze vieringen was goed te noemen.

Vanwege corona zijn we in Den Es niet voorgegaan. De weeksluiting op de Bettekamp is slechts een enkele keer door ons verzorgd.

Gedurende het jaar heeft Riemke de Boer 3 meditatieavonden verzorgd.

Bestuur

De algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden op 28 juni 2021.

In het bestuur zijn geen wijzigingen. Gedurende een groot deel van het jaar was Gerrie ter Maat ziek.

Maandelijks is het bestuur bijeen geweest.

Overige activiteiten

Zonnewende 2021 op 21 juni met een wandeling in de Slangenburg. Op 8 november heeft er op dezelfde locatie een herfstwandeling plaats gevonden.

Vrij en ... Zo heeft met succes 5 avonden verzorgd.

Op 12 september hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendag. Gelijktijdig is er een expositie van Ad Helmink.

Op 16 november is de film Nomadland vertoont.

De 60+club is dit jaar 3 keer bijeen geweest.

Wederom kijken we terug op een bijzonder jaar.

Els Venneker
Voorzitter

Johannes van der Laan
Secretaris/notulist

"Omdat we nooit hetzelfde zullen denken en we de waarheid in fragmenten en vanuit verschillende invalshoeken zullen zien, is de regel van ons gedrag wederzijdse tolerantie."

- Mahatma Gandhi





Op 10 januari overleed

Hanna Duitshof - Kolenbrander

Zij werd geboren op 24 november 1918 in Varsseveld.

In 1946 trouwt Hanna met Dolf Duitshof. Ze krijgen drie kinderen, Wim, Gerhard en Thea en wonen op boerderij 'de Bijvanck'. Zijn ouderlijk huis aan de Lindeboomweg.

Hanna Duitshof is geruime tijd ons oudste lid. Ze kan tot op zeer hoge leeftijd mooi vertellen over wat er in de loop van meer dan een eeuw allemaal veranderd is.

Ik wens haar kinderen, kleinkinderen en alle anderen die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen

*Zomaar
een blad
nat van de regen
In het prille morgen-
licht*



*Alsof
de hemel
vannacht
ook tranen
heeft vergoten*



*Troostvolle
gedachte
dat ik niet
alleen sta in
mijn verdriet*





Activiteiten I

Vrij en... Zo

Op vrijdag 4 maart treden Yara Beeks en Sandra Vriese op .

Yara: Met het uitbrengen van haar eigen versie van ‘Hallelujah’ is het serieuze werk begonnen. Hierna volgden o.a. ‘Only love’ in 2019 en vanaf deze tijd wordt de koers verlegd naar Country muziek, met het eerste zelfgeschreven nummer ‘The long road’. Vervolgens ‘Last tear’ en in 2021 ‘Where does the time go’.

Yara



Sandra: Een kruispunt waar rock, soul en funk samen komen, dat is de plaats waar Sandra zich nu bevindt. Als zangeres van eigen repertoire en covers al veel live opgetreden en die ervaring neemt ze nu mee in het schrijven van eigen nummers. Een richting is ingezet met het nummer ‘My town’. Sandra heeft inmiddels veel optredens in volle zalen mogen verzorgen, o.a. met The perfect Showband

Sandra



Wanneer: vrijdag 4 maart

Waar: ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Aanvang: 20.00 uur

Entree: Vrijwillige bijdrage

Info: Gerwin: 06 413 917 85 of vrijenzo@gmail.co,

Aanmelden is niet nodig, wordt wel op prijs gesteld.

Vooruitblik Vrij enZo

Vrijdag 1 april: Band Carmelita i.s.m. Jurgen van der Sluis

Deze avond is tevens onze vrijwilligersavond

Vrijdag 6 mei: Koor N-joy i.s.m. Duo Liverly Colors

Vrijdag 3 juni: Dweilorkest Kroezen Heukers i.s.m. Sax on Tour

Zaterdag 2 juli: Open Podium/ **'s middags!** (voor meer info/
aanmelden kunt u Gerwin bellen



Activiteiten II

Gedichtenmiddag met muziek
Dichterscollectief Warrig & Wilma Pastors



Op zondagmiddag 6 maart treden Barbara, Henk, Joop en Mark, de spraakmakers van het dichterscollectief Warrig, samen op met Wilma Pastors. De taal in de breedste zin van het



woord is die middag het onderwerp. Zangeres Wilma Pastors trad al eerder op voor onze geloofsgemeenschap en brengt met gitaar een breed scala aan liedjes ten gehore. Deze wisselen af met de taalvondsten van Barbara Pavinatie, Joop Koopmanschap, Mark Ebbers en ons lid Henk Beunk. Poëzie is daarin belangrijk, maar ook persoonlijke ontboezemingen en samenspraken komen aan bod. Het belooft een inspirerende, muzikale en taalkundige middag te worden met veel afwisseling.

Wanneer: zondag 6 maart

Waar: 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Aanvang: 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur)

Entree: 10,- inclusief koffie of thee

Aanmelden is niet meer verplicht, maar we zouden het wel fijn vinden.

Dit, i.v.m. het aantal zitplaatsen en koffie.

Els Hermsen: 06 101 235 93 of hermsenels@gmail.com

Vooruitblik lezingen:

Zondag 3 april: Lezing van Mevr. A. Seijens:
De Gotiek als vrijheidsimpuls
(zie ook www.peripatos.nl)



Zondag 22 mei: Peter Samwel, 'Enkel het ene'
Lezing over symbooltaal van Tarotbeelden met het
gesproken woord van bestaande Christelijke teksten.
In verband met ziekte van Peter ging deze lezing op 6 fe-
bruari niet door. Nu dus op 22 mei.



Activiteiten III

60 +Club

Nadat we de vorige keer bij de 60+Club onze hersens hebben ge-
kraakt over 't oude grei, wordt het deze keer een rustige middag.
Magda van Dalen leest voor, afgewisseld door muzikale klanken van
Hennie Hallerdijk op zijn accordeon.

Wanneer: Dinsdag 8 maart

Waar: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Aanvang: 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur)

Entree: Vrijwillige bijdrage





Activiteiten IV

Hoe vrij denk jij?



Op de radio hoorde ik een reclame voor een spel van het Humanistisch Verbond met als titel 'Hoe vrij denk jij?'. Ik heb het besteld en ben enthousiast!

"Vrijdenken is een eindeloze oefening in kritisch denken.", schrijft een van de makers.

Dit spel bevat vragen en stellingen. Het is een mooie en leuke manier om met elkaar in gesprek te komen en ook om zelf weer eens stil te staan bij hoe je zelf over bepaalde dingen denkt. Heb je zelf ook vooroordelen?

Vindt u het leuk om mee te praten? Kom dan naar de gespreksmiddag.

Wanneer: donderdag 17 maart

Waar: De Kleine zaal, ingang bij fietsenhok

Aanvang: 14.30 - 16.00 uur

Entree: Kosteloos, bijdrage voor koffie of thee wordt op prijs gesteld.

Aanmelden bij Nicoline Swen, tel. 06 224 979 69 of voorganger@vrijzinnigenvarseveld.nl

Hartelijke groet, Nicoline



Activiteiten V

Meditatie

Verbinding Innerlijke Kennis met Kennis vanuit de Bron

Deze avond leggen we binnen geleide meditaties bewust de verbinding vanuit je karmische kennis met je innerlijke kennis en de kennis vanuit de Bron waaruit je stamt. Via het 8ste chakra (de kosmische poort) leggen we verbinding met het oude weten. Daaruit put je je ver-

gaarde inzichten. Deze verbindt je met je innerlijk oog, oor, je intuïtie en spiritualiteit, Je verbindt je heel bewust met je 3e oog (het 10e chakra) en het kruinchakra (het 11e chakra). Om deze opgebouwde verbinding naar een hoger plan te brengen maken we binnen de meditatie bewust contact met het epifysechakra (het 9e chakra). Het chakra van Eenheid. Dit chakra wordt als het ware gewekt. Als de trilling verhoogd is, ga je je bewustzijn meer en meer verruimen. Je bereikt het punt van stilte. Je bent in verbinding met de Bron, het Al wat is.

Wanneer: vrijdag 18 maart

Aanvang: 20.00 uur tot 21.45 uur Napraten tot 22.00 uur

Waar: Voorportaal 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5,
Varsseveld

Entree: kosteloos. Vrijwillige bijdrage is fijn.

Info: Riemke de Boer, tel. 0315 32 91 07 of riemkedeboer@hetnet.nl



Pasen

Pasen valt dit jaar op zondag 17 april. Dat betekent dat de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen, loopt van Aswoensdag 2 maart tot en met zaterdag 16 april.

Het thema voor Pasen en die periode is dit jaar:

'Omstanders en opsta(a)nders'.

Jezus was trouw aan zijn diepste overtuiging. Hij was radicaal. Hij kwam in opstand als hij het gevoel had dat het niet klopte. Daarmee was hij niet de wat softe figuur die we op schilderijen vaak zien en in verhalen van lezen, maar een krachtige stem voor een wereld gebaseerd op het Grote Gebod van de Liefde, de Gulden Regel: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.

En hij vraagt ons op te staan. In opstand te komen. In opstand als dingen te ver van je hart af komen. In opstand te komen tegen jezelf; als je kiest voor al te veel gemakzucht, voor 'mijn tijd zal het wel duren'.

Ieder op onze eigen manier.

In de 40 dagen voor Pasen kunnen we bij onszelf te raden gaan: wanneer we omstander bleven, maar eigenlijk op hadden willen staan. We kunnen, vanuit die bron, op zoek gaan naar wat ons te doen staat!

Nicoline

Geest van opstandigheid (Alfred Bronswijk)

Kom in ons midden,

Geest van opstandigheid,

die ons de moed schenkt,

om in te gaan

tegen alles wat kleineert,

tegen alles wat het uitzicht ontnemt,

tegen alles wat misbruikt en schendt,

tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden,

Geest van opstandigheid,

die de ons kracht geeft,

om mee te werken

aan alles wat gerechtigheid bouwt,

aan alles wat tranen droogt,

aan alles wat leven bevordert,

aan alles wat strijdt tegen de dood.

Kom in ons midden,

Geest van opstandigheid,

die ons leert geloven

in alles waarin liefde woont,

in alles wat kloven overbrugt,

in alles wat verzoening brengt,

in alles wat Christus de mensen heeft geboden.



Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
- Verenigingszaal:** De Eendracht, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG Varsseveld
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 47 68 70
of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- Inspiratie & Ontmoeting:**
- 60+Club** Mevr. G.W. Semmelink-Leneman,
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Lezingen:** mevr. E. Hermsen, 06 101 235 93, hermsenels@gmail.com
- Samensteller 'Eendracht':** Mevr. E.G. Venneker
- Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht**
Voor de Eendracht van april: 14 maart
Voor de Eendracht van mei : 18 april
- Kopij redactie:** redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Autodienst Varsseveld:** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur, de dag voorafgaand aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48
- Autodienst Aalten:** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





- Zondag 27 februari 10.00 u. Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. J. Velthorst, tel. 0315 24 33 37
- Zondag 6 maart 15.00 u. Inspiratie & Ontmoeting
Dichterscollectief Warrig en Wilma Pastors
- Zondag 13 maart 10.00 u. Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. I. ter Maat, tel. 06 221 031 70
- Zondag 27 maart 10.00 u. Viering
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61
- Zondag 3 april 10.30 u. Inspiratie & Ontmoeting
Lezing: De Gotiek als vrijheidsimpuls
Mw. A. Seijens
- Zondag 10 april 10.00 u. Viering Palmzondag
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. D. Steenbeek, tel. 06 145 360 64

