

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



89 ste jaargang | 724
November / december 2023



Tappet van der Linde



Eendracht november/ december



Voorwoord	blz 3
In Memoriam	blz 5
Van de bestuurstafel & vacature	blz 7
Jubileum 150 jaar	blz 19
Een leven lang vrijzinnig Henk Beunk	blz 29
Activiteiten <i>vanaf</i>	blz 32



Tegenstrijdig. Het is het woord dat de afgelopen weken regelmatig door mij heen gaat. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, staat ons jubileumfeest nog te beginnen. Er is lang aan de voorbereiding gewerkt. Drankjes, hapjes, koffie en thee met iets lekkers erbij, een glaasje champagne, muziek, de viering, oude foto's en verhalen, het boekje. Veel is gepasseerd en alles met de bedoeling er een fijn, gepast feest van te maken voor leden, vrienden en iedereen die zich bij ons betrokken voelt.

Als je zo met elkaar aan de voorbereiding van iets bijzonders (150 jaar!) bezig bent, dan verkeer je op de momenten van nadenken en overleggen in een soort "bubbel", een soort van afgesloten wereldje, waarbij alles er op is gericht het jubileum te laten slagen. Maar ondertussen is er natuurlijk die andere wereld. Die grote wereld die om ons heen is en waarin zich veel afspeelt. Veel. Heel veel. Teveel om op te noemen en helaas teveel dat verdriet doet. Verdriet, omdat je ziet wat systemen kunnen veroorzaken, verdriet omdat je ziet wat mensen elkaar kunnen aan doen. De beelden uit Oekraïne willen maar niet wennen en het bloedige conflict dat hevig opblaait tussen Israël en Hamas is ronduit wreed en schokkend. En daar tussendoor, tussen al dat grote wereldleed door, proberen wij als geloofsgemeenschap een feestje op touw te zetten. Proberen we mooie herinneringen te maken waar we het nog geruime tijd over kunnen hebben. Over mogen hebben, want al is er veel ellende in de wereld, het wil niet zeggen dat we daarom ons leven stil dienen te zetten en in een hoekje moeten wegkruipen. Hoe graag we dat misschien ook zouden willen en hoe verklaarbaar en voor de hand liggend het ook is.

Laat door leven het motto zijn.

Door leven, hoe lastig en tegenstrijdig en moeilijk het ook kan wezen. Door leven zonder weg te kijken, zonder te ontkennen wat er in de grote, boze wereld gaande is, maar door leven en binnen onze mogelijkheden proberen een positief steentje aan die wereld bij te dragen. Die wereld direct om ons heen in ons persoonlijke leven en misschien ook in de gemeenschap waarin we werken en wonen.

Zoals al die mannen en vrouwen in die afgelopen 150 jaren door hebben geleefd en bij hebben gedragen aan en zich hebben ingezet voor Vrijzinnigen Varsseveld. En Omstreken: Dinxperlo, Aalten-Winterswijk en Zelhem. Al die steentjes die door mensen zijn aangereikt hebben gemaakt dat wij het jubileum kunnen meemaken en vieren. Ondanks alles. Ondanks de pijn en moeite die het ook heeft gekost de geloofsgemeenschap in stand te houden, dat dient eveneens te worden gezegd, maar ondanks alles is het feest daar. Was het feest daar, want misschien leest u dit pas als het achter de rug is: de gezellige middag van de 60+club met foto's en oude zondagsschoolliedjes, de theatermiddag en de jubileumviering.

Ondanks alle tegenstrijdigheid waarmee het leven ons confronteert, mag door leven een leidraad zijn, een richtsnoer, een houvast. Een houvast waarbij we ons gesteund kunnen weten, gesteund kunnen voelen. Door wie? Door wat? Door mensen om ons heen die het goede laten zien, liefde en warmte verspreiden. Door natuur die zich tooit in de warme kleuren van de herfst, door het grootse, het ongeziene dat zo onverklaarbaar is. En blijft. Zo ondoordringelijk en ver weg en dikwijls zo tegenstrijdig. Het ongeziene dat goedheid is en wil zijn. Goedheid die niet wijkt. Waar we lang over kunnen nadenken en in kunnen blijven geloven, ondanks alle tegenstrijdigheden die het leven met zich mee brengt.

Marchel Chevalking



In Memoriam

Derk Jan Wisselink ***Jan***

Jan werd geboren in Halle, op 26 augustus 1951.

Hij overleed op 28 september j.l..

Jan was een bijzondere man!

Hij kwam oorspronkelijk van de Zanddijk in Halle en zijn buurman aldaar was als grensrechter actief bij RKZVC, de voetbalvereniging van Zieuwent. Hij nam Jan mee naar de club en Jan werd in de loop der jaren van supporter tot supersupporter. Hij was aanwezig bij alle thuis- en uitwedstrijden en leefde dan erg mee met zijn RKZVC. Hij stond bekend als een wandelende voetbalencyclopedie en wist alles van de competitie.

Naast RKZVC was hij ook hartstochtelijk supporter van PSV. En hij hield van muziek. In zijn 'muziekhok' kon hij uren doorbrengen, met zijn cassettebandjes en sigaretten. Na het overlijden van zijn broer Henk in 2013 werd hun ouderlijk huis aan de Zanddijk verkocht en kwam Jan aan de Harreveldseweg in Zieuwent te wonen en vanaf februari 2021 had hij een mooie kamer in de oude pastorie bij Woonzorg Zieuwent en hij had het daar goed naar de zin, ook mede door de goede zorgen van Joke en Harrie te Molder uit Mariënveld.

Er zijn veel prachtige verhalen van Jan te vertellen. Zo is er het legendarische verhaal van de keer dat hij het zo intens oneens was met de scheidsrechter van een volleybalwedstrijd

van MARJO 76 dat hij naar de meterkast ging en in de hele gymzaal het licht uitdeed.

Hij was een man met een gebruiksaanwijzing, hij kon 'heilig' worden en soms moesten de reclameborden langs de kant van het veld het ontgelden. Daarnaast was hij een goeie man. Hij zou nooit een kwaad woord over iemand spreken. En hij kon 'sorry' zeggen, welgemeend!

Een volle aula nam op 4 oktober afscheid van Jan. Het toonde hoeveel mensen hij in en met zijn leven geraakt heeft, want familie had hij nauwelijks. We luisterden de muziek die hij mooi vond, de Engelbewaarder en Andre Hazes, we lazen de clublieders van RKZVC en PSV en er waren veel prachtige verhalen van deze markante man.

Zijn mantelzorgers Joke en Harrie hebben Jan (en eerder ook zijn broer Henk) jarenlang goed en liefdevol verzorgd. Zij hebben ook het afscheid verzorgd en geregeld.

Hen wens ik daarom in de eerste plaats kracht toe bij het dragen van dit verlies en alle anderen voor wie Jan van betekenis is geweest.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline

Van de bestuurstafel



Het is zondagochtend 15 oktober. Er is vandaag geen viering, dus even tijd om terug te blikken op gisteren, 14 oktober.

Moe en voldaan zijn we allemaal naar huis gegaan. De vele vrijwilligers hebben de afgelopen periode hun uiterste best gedaan ervoor te zorgen, dat het een geslaagde middag zou worden. En dat is uitstekend gelukt. Om te beginnen met een optreden van Maartje en Kine. Wat een prachtig duo. Na mooie woorden van Nicoline en Johannes vond de uitreiking van het 1 e jubileumboekje aan Tonnie Kraan plaats. Resteerde in de kerk nog het zingen van het vrijzinnigenlied samen met Maartje en Kine. Daarna hebben we getoast op ons 150 jarig bestaan en volgde een gezellig samenzijn in de Eendracht.

Als deze Eendracht op de deurmat valt hebben we de speciale verjaardagsviering met Nicoline en Marchel nog tegoed. Aan deze viering zullen verder Jarik de Graaff en het NPB-ensemble onder leiding van Wim Lammers hun medewerking verlenen. En daarmee sluiten we ons 150 jarig jubileum af en kijken vooruit naar november. Twee data springen eruit.

Op 20 november hebben we een algemene ledenvergadering waarin we drie kandidaat-bestuursleden aan u willen voorstellen. Wij nodigen iedereen van harte uit. Als u komt

neem dan deze Eendracht mee voor de agenda en het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart.

Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart j.l.

Onderstaande notulen zijn op 27 maart 2023 besproken en vastgelegd op de Algemene Ledenvergadering in het Vrijzinnig Centrum de Eendracht.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld e.o.

Gehouden op maandag 27 maart 2023 in het Vrijzinnig Centrum de Eendracht. De presentielijst is getekend door 36 leden en vrienden.

1. Opening Secretaris Johannes van der Laan, heet iedereen hartelijk welkom. Johannes neemt de honneurs van de voorzitter waar op deze avond. Voorzitter Els Venneker en Hans Kempers hebben zich afgemeld.

2. Vaststellen van de agenda Punt 13 en 14 zullen worden omgewisseld.

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 maart 2022. Henk B. geeft aan dat punt 12 en 13 er 2x in voorkomt. Secretaris komt er later tijdens deze vergadering op terug.

Johan H. geeft aan dat de vrijwilligersmiddag zondag 8 april is. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen.

5. Jaarverslag 2022 Vraag aan de diverse clubs binnen de vereniging om volgend jaar weer zelf een verslag in te leveren. Verder geen bijzonderheden.

6. Financieel verslag 2022 Aan de hand van een PowerPoint, wordt dit verslag door Johannes gepresenteerd. De balans is overzichtelijk voor iedereen. Pastorie en deel van de kerk zijn in 2022 geschilderd. Daar de kerk een monument is, is voor de kosten een subsidie van 40% terug ontvangen van de gemeente. Huuropbrengst van de gebouwen is minder dan begroot. 1 e maand was er nog corona en er we zijn enkele gebruikers kwijtgeraakt. Dansgroep “t Olde Getrouw” heeft na opheffing van hun vereniging het rest saldo geschonken aan de NPB. De kosten van het schilderwerk is een flinke post op de begroting. Dit bedrag betreft een éénmalige uitgave. Op 1/1 2022 waren er 255 leden. In 2022 zijn 14 leden overleden, 6 hebben opgezegd en 3 nieuwe leden hebben zich aangemeld als lid. Het aantal vrienden is gelijk gebleven in 2022, 30 personen.

7. Verslag kascommissie Hennie Wonink en Willy Semmelink, zijn zeer tevreden en geven aan dat alles goed georganiseerd is opgeschreven en verlenen de penningmeester décharge.

8. Goedkeuren en vaststellen financieel verslag 2022 Na de duidelijke uitleg van Johannes wordt het financieel verslag goedgekeurd.

9. Begroting 2023 en voorlopige begroting 2024 De lijn van 2022 zal worden doorgetrokken naar 2023/2024. Verwacht wordt, dat de huur gelijk blijft, het aantal leden zal dalen, de kosten van water en energie zal hoger worden. In 2024 wordt er waarschijnlijk meer uitgegeven dan ontvangen. Geraamd wordt € 30.000,— Henk B. vraagt, welke kosten er in de vergoeding zitten. Johannes vdL. Legt uit dat dit onder meer kosten koster, Nicoline , gastpredikanten, organisten en waarnemingskosten tijdens afwezigheid Marion.

10. Benoeming nieuwe kascommissie Willy Semmelink en Hennie Wonink zullen het nog een jaar doen. Ze waren alle 2 voor het eerst. Henk Beunk blijft nog een jaar op de reserve bank.

11. Vaststellen contributie Contributie blijft ongewijzigd.

12. Presentatie Henk Beunk Henk heeft in 2022 contact gezocht met, 5 jongvolwassenen en Dineke Steenbeek, die weinig in de kerk en bij andere bijeenkomsten aanwezig zijn. Over hoe zij denken over de NPB en wat dit hun brengt. Zij zijn allen wel betalend maar zijn er niet. De meeste reacties die hij kreeg: "staat niet op de prioriteiten lijst". Er zijn vaak andere dingen die hen meer interesseert., dan naar de kerk en de activiteiten die er zijn als ontmoeting en inspiratie, kerkdiensten koffie ed. Op de vraag waar hebben jullie

behoefte aan. Is dit spiritualiteit in plaats van het geloof. Dit is gepresenteerd aan het bestuur. Jongeren zijn gevraagd of ze er een avond willen terugkomen. Ze willen wel deelnemen aan een gespreksgroep. De datum hiervoor is al gepland. Het onderwerp is bekend. Als de belangstelling ruim is, zal hier in bredere zin meer aandacht aan worden besteed. Het initiatief lijkt op dit moment goed. Op de vraag of de filmavonden weer kunnen worden opgestart. De Kosten/baten zijn niet rendabel om het opnieuw op er starten. Wel zal worden gekeken of er nog iets kan. Er wordt gevraagd, hoe je jongeren nog meer kunt enthousiasmeren. Hier zal in een later stadium naar worden gekeken. Johannes bedankt Henk voor zijn initiatief.

14. Zorgen over de toekomst Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld. Els Venneker en Gerwin Ooijman gaan het bestuur verlaten, zij krijgen een bloemetje en een dankwoord van de Secretaris. De Secretaris, Johannes van der Laan, ook aftredend, zelf, geeft aan nog wel een tijdje te willen besturen, maar niet al te lang meer. Hij geeft een termijn aan tot juli 2023. Els Hermsen bedankt hem in een mooi dankwoord. Nu Els V.is uitgevallen komen alle mails bij Johannes binnen. Als vereniging hebben we alles goed voor elkaar? We hebben goede organisten, een koster, Gwen Spa voor de ledenadministratie Rinus Luijmes voor de website en zo zijn zijn er meerdere leden actief die het bestuur ontlasten. Johan Hesselink, heeft al meerdere personen persoonlijk benaderd voor een bestuursfunctie, echter zonder resultaat. De overige aanwezige leden geven ook aan, dat persoonlijk

benaderen wel het beste zou zijn. Misschien ook jongeren aanspreken. Veel bestuurlijke taken worden al door andere leden overgenomen, zoals ledenadministratie en het jaarrapport. Johannes geeft aan, dat op de brief die alle leden hebben ontvangen, weinig reactie is geweest. Narda Kempink heeft er wel over nagedacht maar kan helaas geen bestuursfunctie vervullen. Marchel C. vraagt of er is nagedacht over misschien een bestuursperiode van een jaar. Johannes geeft aan dat hier niet over nagedacht is, een jaar besturen is misschien wel erg kort. Bestuurslid is een baan. Is het optie om iemand van buiten de vereniging te vragen een “echte” bestuurder te benaderen? In de statuten staat, dat het bestuur uit leden van de vereniging moet bestaan. De vraag hierover is, of er nog eens naar dit punt in de statuten gekeken kan worden. Henk B Persoonlijk aanspreken is het beste. De Jongeren hebben bij hem aangegeven, geen ambitie te hebben voor een bestuursfunctie maar wel verder willen praten over andere onderwerpen. De afspraak wordt gemaakt, om te kijken om in afgeslankte vorm als bestuur verder te gaan. Bv. door minder vieringen en andere activiteiten. Zo wordt het bestuur ook minder belast. Echter verantwoordelijkheden voor een bestuur blijven altijd nodig. Henk B. een functie met 2 personen uitvoeren, zou de bestuurlijke druk aanzienlijk verminderen. Deze optie valt in de praktijk vaak tegen. Madelon A. geeft aan dat het bestuur uit minimaal 5 personen moet bestaan. Erna W. geeft aan 65- te zijn maar haar gezondheid het niet toe laat om te besturen. Johannes vdL geeft aan, dat het met meerderen makkelijker besturen is. Henk B. is naar aanleiding van de brief geschrokken, het

probleem bestaat immers al langer. Nu treden 3 bestuursleden gelijk af. Zijn er nog andere vormen om toch door te gaan met de vereniging? Binnen de Gemeente Oude IJsselstreek is een mogelijkheid om te bemiddelen in een bestuursfunctie. Echter bij sportvereniging kan dit wel, daar onze vereniging subsidie ontvangt, komen wij hier niet voor in aanmerking. Joke B. Een bestuursfunctie binnen de NPB is een verantwoordelijke taak. Nicoline S. mensen die geen bestuursfunctie ambiëren, maar misschien wel een andere taak buiten het bestuur willen doen. Bv. Predikanten- en organisten rooster. Riemke dB geeft aan mensen mee te laten lopen met het bestuur, dat ze ondervinden wat besturen is. Johannes vdL, geeft aan, tijdens zijn benoeming ook geen tot weinig ervaring in het besturen te hebben gehad. Gerda te Brinke heeft hem goed wegwijs gemaakt hierin. Johannes vraagt, wie er nog meer een advies heeft. Riet F-B. staat op, ze woont in Deventer heeft 12 jaar bestuurservaring. Ze staat niet te springen om een bestuursfunctie maar wil wel meedenken. Geen NPB doet haar pijn in het hart. Wim ter M, komt uit Ruurlo, heeft in Zelhem in het bestuur gezeten, hij wil ook wel meedenken over hoe nu verder. Henk B. wil ook wel meedenken, vraagt aan huidige bestuur om nog 3 maanden te besturen met eventuele meedenkers. Ineke vdL vraagt of het probleem niet naar voren wordt geschoven en dat het toch langer gaat duren dan de 3 maanden die zijn voorgesteld. Willy N. geeft aan dat het op deze manier wel een extra belasting wordt voor het huidige bestuur. Josine B. Programmering andere activiteiten wordt door leden op zich genomen en niet door het bestuur. Els H. Om voortgang van het bestuur te waarborgen wilde ze

wel meedenken in het bestuur, een bestuursfunctie was echter niet haar doel. Actieve dragers/leden actief betrekken bij diverse organisaties binnen de vereniging , dit zijn rond de 40/50 personen. Andere leden zijn sponsoren en komen bij geen enkele activiteit. Willy S vraagt of er misschien ook oud bestuursleden zijn die misschien nogmaals eenbestuursfunctie willen vervullen.Wim uit Zelhem. Wil wel over nadenken. Marchel C. er moet een deadline worden gesteld voor dit bestuur om af te kunnen treden, een vaste datum en niet ik wil/ kan nog wel even. Johan H. geeft aan dat hij Nicoline S een brief heeft gestuurd met namen voor eventuele bestuursleden. Maarten vd B Wie heeft er nog ambitie voor een bestuursfunctie in een stervende vereniging? Johannes vdL geeft aan, we moeten nadenken om aantrekkelijker te worden. Nicoline S. zal hier ongetwijfeld ook over nagedacht hebben. Henk B. iets nieuw opzetten, zoals Gerwin O. heeft gedaan met Vrij en Zo, dit is een goed initiatief. Gerwin O. Het eerste begin was lastig maar op dit moment staat het er goed voor. Nicoline S. het bestuur van nu en voorheen hebben hard gewerkt om te besturen. Henny W. er zijn bij meerdere gemeenschappen die he moeilijk hebben, komt bij dat de kerk en monument is en niet mag worden afgebroken.Voor de balans lezingen komen de mensen speciaal naar Varsseveld. De kern van de geloofsgemeenschap moet blijven bestaan, het geloof is veranderd. Tijdens de bestuursvergadering zal met Henk B. en Josine B. worden gebrainstormd over dit agendapunt.

12 en 13 **Bestuursverkiezing** Els V. is er helaas niet. Ze heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. Ze is op een bijzonder manier binnengekomen in het bestuur en zal ook op een bijzonder manier afscheid nemen van het bestuur. Gerwin O. wordt ook bedankt oa. Voor Vrij en Zo en alles wat hij binnen het bestuur heeft gedaan. Els H overhandigt hem een bloemetje. Gerwin O was vorig jaar al een beetje klaar met besturen en bedankt iedereen. Marian K. bedankt Johannes v.dL na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten voor de samenwerking en inzet , die hij met hart en ziel heeft ingestoken. En hoopt dat er nog iemand opstaat voor een bestuursfunctie. Els H. richt een persoonlijk woord van dank aan Johannes v.d L, Johannes v.d.L geeft aan veel opgestoken te hebben, veel verschillende mensen heeft leren kennen maar ook lastige situaties heeft meegemaakt. Tijdens zijn bestuursperiode. Els en Marian alleen verder kan niet, hij stelt voor om voorlopig bestuurslid te blijven tot de zomer. Begin juli moet er iets zijn. Hij laat de vereniging niet in de steek.

14. **Rondvraag**

Marchel C. 150 jaar NPB Varsseveld, heef het landelijk bestuur hier nog een potje voor, voor dit heuglijke feit? En/of zij advies kunnen geven in bestuursleden. En is er al een nieuw secretaris bij het landelijk bestuur? ErnaS. Is 3 maanden niet te lang voor bestuur om nieuwe leden te vinden en voor oude bestuursleden om 3 maanden vol te houden Mevr. Dijkstra, tijdelijke bewoner Pastorie, geeft aan wel mee te willen denken voor een nieuw bestuurslid. Willy N. vraagt

wat het afgetreden bestuur nog mag van het hoofdbestuur. Josine B. merkt op of het huidige bestuur niet nog een bestuursjaar verder kan. Hierop komt van de leden een negatieve reactie. Henk B. vraagt of Gerwin nog doorgaat met Vrij en Zo. Gerwin O. Hij gaat er mee door, het is “zijn kindje”. Riet B. wacht af wat er aan voorstel naar haar toe wordt gedaan. Nicoline S. is blij, dat er mensen zijn opgestaan, de verantwoordelijkheid is voor iedereen om de vereniging levend te houden. Marjan en Els worden ook bedankt voor hun bestuurlijke taken. Madelon A. wenst iedereen wijsheid. Willy M. bedankt het bestuur. In het algemeen, zijn alle leden, geschrokken van de brief die ze hebben ontvangen. Emotioneel, gaat het ze aan het hart, hoe de NPB er nu voor staat en eventuele voortbestaan ervan.

15. **Sluiting** 22.00 uur Johannes van der Laan/ Ina ter Maat
Secretaris/Notulist

Afscheid koster Marion Stuart

Onze koster Marion neemt afscheid op 10 december a.s. Zij is aanwezig in de viering en bij de koffie. Na afloop kunt u persoonlijk afscheid van haar nemen



Wij zijn dan ook op zoek naar een beheerder/ koster. Het liefst op korte termijn



Wat houdt de functie in?

De beheerder/koster draagt zorg voor de gebouwen bestaand uit de kerk en de zaalruimte inclusief de keuken. De hiermee verwante taken hebben betrekking op het klaarmaken van de kerkruimte voor de viering, uitvaarten, het verhuren en beheren van de gebouwen (evt. met catering) en het verrichten van kleine reparaties. Het is belangrijk inzicht te hebben in het gebruik van de technische apparatuur zoals de geluidsinstallatie en de beeldschermen.

De functie zou ook uitstekend door twee mensen (b.v. een echtpaar) ingevuld kunnen worden.

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie, neem dan contact op met mevr. Marian Kolkman. Zij is te bereiken onder nummer 06 21622855 of penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 november a.s. 19.30 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap N.P.B. Varsseveld e.o. in de verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum de Eendracht Beatrixstraat 1A te Varsseveld. **Aanvang** 19.30 uur

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 maart 2023

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Een terugblik op ons 150 jarig jubileum

6. Nieuwe samenstelling van de groep Inspiratie en Ontmoeting met Tanneke van der Linde, Reiny Dijkstra, Jannette Dijkstra, Engeliën Veerbeek en Josine Bruggink

7. Nieuwe notuliste namelijk Riet Fiechter

8. Bestuursverkiezing. Het bestuur draagt als nieuwe kandidaten voor: Renate Heinen, Evelien Michels-Kwak en Masja van Dongen. N.B. Een lid dat voor een vacature één of meerdere kandidaten wenst voor te dragen, dient dit voor aanvang van de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de betreffende kandidaat. Aftredend en niet herkiesbaar is Johannes van der Laan

9. Rondvraag

10. Sluiting



Feest 150 jaar jubileum 14 oktober

Toespraak van Johannes van der Laan op de feestelijke theatermiddag ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Vrijzinnigen Varsseveld e.o.

Namens de jubileumcommissie, bestaande uit Nicoline Swen, Marian Kolkman en Marchel Chevalking en het bestuur van de afdeling bestaande uit dezelfde Marian Kolkman, Els Hermsen en mijzelf heb ik het genoegen u van harte welkom te heten voor de viering van ons 150 jarig bestaan. Het motto van deze viering is “Vrolijk Vrijzinnig Eeuwig Onderweg”. Dit met een knipoog naar de officiële naam Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.

Drie jaar na de landelijke oprichting van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) wordt in Varsseveld een eigen afdeling opgericht. Naar wordt aangenomen op de “Olde Wheme” aan de Lichtenvoordseweg op 31 oktober 1873. De Nederlandse Protestanten Bond stelde zich ten doel diegenen te verenigen die willen samenwerken om de vrije ontwikkeling van het godsdienstige leven te bevorderen. Even lijkt het erop dat na een jaar of zes de Bond geen reden van bestaan heeft. Dit heeft te maken met het vertrek van de predikanten van het eerste uur. Gelukkig hebben enkele gemeenteleden het voortouw genomen om op de ingeslagen weg voort te gaan. Anders zouden we hier vandaag niet zijn

geweest om ons 150 jarig bestaan te vieren. Door de toename van o.a. lezingen en godsdienstoefeningen groeit de vraag naar en de behoefte aan een eigen lokaal. Dit moet plaats bieden aan 500 stoelen. Op 15 december 1882 is dit pand opgeleverd . Het gebouw wordt “De Eendracht” genoemd en stond op huidige locatie van het kerkgebouw. Na een aantal ingrijpende verbouwingen hebben we nu dit prachtige gebouw tot onze beschikking. Zeker bij de meest recente verbouwing (afgerond in 2011) hebben heel veel vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. En juist die vrijwilligers spelen tot op de dag van vandaag een grote rol, waarvoor we iedereen zeer erkentelijk zijn. Zonder hen zouden we echt niet kunnen.

Op dit moment hebben we nog ongeveer 220 leden en 30 vrienden. We willen een plek zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar antwoorden op het waarom van ons bestaan en daar in vrijheid en met respect voor elkaars mening over van gedachten willen wisselen. Dat gebeurt in de vieringen op zondagochtend, maar ook tijdens lezingen, gesprekskringen, meditatie-avonden, de 60+ club, de culturele avonden van Vrij&Zo, of bij wandelingen die regelmatig worden georganiseerd. Vrijzinnigen Varsseveld e.o., onderdeel van Vrijzinnigen Nederland, wortelt in het christendom en de religieus-humanistische traditie, maar staat open voor andere inspiratiebronnen en dat maakt de jubilerende afdeling waarvan Nicoline Swen de voorganger is, tot een veelkleurig geheel. In de loop der jaren zijn de vrijzinnige afdelingen van Dinxperlo, Aalten-Winterswijk en Zelhem met Varsseveld gefuseerd.

In de voorbereiding van deze inleiding heb ik het boek dat Marie-Huberte E.A. Meijer-Paumen heeft geschreven bij het 125 jarig bestaan er regelmatig op nageslagen. Ook de Eendrachten van de afgelopen 25 jaar laten zien hoeveel er veranderd is. Er zijn nieuwe dingen gekomen maar er is ook heel veel weggegaan. Of de afdeling Eeuwig Onderweg zal zijn, zoals het jubileummotto suggereert, valt nog te bezien. Wel kan ik zeggen dat in Algemene Ledenvergadering van 20 november a.s. we drie nieuwe kandidaat bestuursleden voorstellen. En daar blijft het niet bij. Ook voor diverse andere functies hebben zich kandidaten beschikbaar gesteld.

Giften die we ontvangen bij dit jubileum en ook de collecte van de viering op 29 oktober 2023 zijn bestemd voor de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar door ze te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. We hebben wel gezegd dat het naar kinderen moet gaan binnen ons werkgebied. Voor ik afsluit en Maartje en Kine vraag om het van me over te nemen wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft bij de voorbereiding van deze jubileummiddag, dus ook degenen die financiële toezeggingen hebben gedaan. Wat betreft het draaiboek voor de rest van de middag: Na het optreden van Maartje en Kine komen de woorden van Nicoline. Daarna zal het eerste jubileumboekje worden aangeboden door Johannes. Vervolgens zullen we gezamenlijk het Vrijzinnigenlied zingen met Maartje en Kine. Aanwezigen worden uitnodigen om naar de Eendracht te gaan. EEN FIJNE MIDDAG
TOEGEWENST.



Eerste jubileumboekje uitgereikt
aan Tonnie Kraan

Vrijzinnigen Varsseveld en omstreken



Theaterduo Maartie en Kine



Alle mooie bloemstukken gemaakt door onze bloemendames





Voordracht Nicoline Swen op de feestelijke jubileummiddag op 14 oktober



Het is feest!

Wij vieren 150 jaar vrijzinnigheid.
In Varsseveld, in Aalten, in Winterswijk, in Dinxperlo, in
Zelhem en overal daartussenin.

Wij vieren dat toen, in 1873, mensen zijn opgestaan en
déze afdeling hebben opgericht.
Niet zonder slag of stoot.
Een plek om samen, in vrijheid,
je eigen geloof te beleven,
te ontwikkelen,
te bevragen,
af te tasten en te verdiepen,
Inspiratie, zin en betekenis,
in verbondenheid met mensen
die datzelfde zoeken,
al doen ze het misschien totaal anders dan
jij.
Verenigd binnen de lichtkring van de
Eeuwige.



Wij vieren alle kinderen:
die hier zijn gedoopt,
die hier met palmpasestokken stonden te zingen,
die ons lieten meegenieten van hun kerstspel,
jongens en meiden die het leven begonnen te ontdekken,
die op avontuur gingen naar Hollingstedt.
Die groot zijn geworden met het geloof van vrijheid en
verbondenheid.

Dat je het op je eigen manier mag doen,
dat je mag zoeken naar je eigen woorden, naar je eigen vorm
en dat je er mag zijn zoals je bent.
Kinderen van het Licht.

Wij vieren.... vriendschappen
en al die verliefde stellen
die elkaar hier bij de catechisatie of de VCJC-avonden hebben
ontmoet.
De kussen die vluchtig gestolen werden
of uitvoering gegeven,
als de meisjes na afloop van zo'n avond door de jongens
werden thuisgebracht.

Wij vieren de huwelijken die hier zijn ingezegend,
bruidsparen, mannen en vrouwen die hier, precies op deze
plek, hun leven samen begonnen zijn,
met de zegen van de Eeuwige.

Wij vieren al die levens die geleefd zijn,
waarvan velen ook weer op deze plek terug waren,
voor het laatste afscheid.
Wij vieren al die mensen,
omdat ze onze geschiedenis hebben gekleurd
met hun aanwezigheid,
omdat ze er zijn geweest, omdat we van ze hielden en houden.
Voorgoed verbonden met ons en onze geschiedenis.

Wij vieren al die mensen die hier onbekend waren:
wij met hen en zij met ons die de drempel hebben genomen,
die open stonden om te ontdekken wat hier was.
Die hier, soms voorgoed en soms voor even, thuis waren.

Wij vieren al die mensen die vanaf hun geboorte

lid zijn geweest van de Nederlandse Protestanten Bond,
later de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling
Varsseveld e.o., nu kortweg Vrijzinnigen Varsseveld en
omstreken

Al die mensen, soms volmondig, soms op de achtergrond:
trouwe leden.

Wij vieren al die mensen die op hun moment in de tijd deze
vereniging hebben gevormd en gedragen:
de GROTE verbouwingen, de kleine klusjes, de terugkerende
taken, het bestuur van de afdeling,
steeds weer stonden mensen op die deden wat moest
gebeuren.

Ook in de afgelopen dagen.

Alles hier om ons heen, de stoelen, de bloemen, de koffie, de
taart, niets was er geweest zonder hen!

Wij vieren de mensen, leden, bestuursleden,
die gezamenlijk onze afdeling,
door woelige tijden hebben geleid.
De mensen die als de nood het hoogst was
er waren om gezamenlijk de schouders eronder te zetten.
Die de stormen het hoofd boden
en onze vereniging toekomst hebben gegeven.
Tot op de dag van vandaag!

Wij vieren de voorgangers, de predikanten die hier
waren.
Mensen, met plussen en minnen,
met talenten en gebreken,
die het vertrouwen en de ruimte kregen van de
leden,
om een bijdrage te leveren aan deze plek,
geïnspireerd door die boodschap van Liefde en Licht.



We vieren de beheerders, de koster,
de stille krachten achter de schermen,
die met passie en toewijding,
onze afdeling hebben gediend.

Wij vieren de muziek.
De organisten, de pianisten, de musici
die hier in 150 jaar zijn geweest.
Wat woorden soms niet kunnen zeggen,
kan muziek des te meer.

Wij vieren de Eeuwige,
die van alle tijden is,
bron van leven en zijn.
die in mensen aan het licht komt,
die ons bezielt en inspireert.

Wij vieren 150 jaar vrijzinnigheid
in Varsseveld en omstreken.

Wij vieren dit moment,
als opmaat naar morgen en overmorgen,
al weten we niet hoe het dan zal zijn.
Anders, zoveel is zeker,
kijk maar hoe anders het vroeger was,
maar niet slechter, niet minder,
alleen anders.
Vieren is ook loslaten.
Want het zullen andere mensen zijn,
die na ons de vrijzinnigheid belichamen.
Misschien niet in verenigingsverband,
misschien niet meer met vieringen en lezingen en meditatie.
misschien zonder woorden als *vrijzinnigheid* of *God*.

Vrijzinnigen Varsseveld en omstreken



Maar er zullen mensen zijn, net als nu, die wegen zoeken om te gaan, trouw aan zichzelf en aan die stem diep van binnen. die genoeg hebben aan de vragen, zonder de antwoorden, die geloven in de zachte krachten, die kritisch durven blijven, niet zozeer op de ander alswel op zichzelf, die verschillen omarmen en in ieder mens iets herkennen van De Bron, van God. die durven twijfelen en niet zeker weten en van mening durven veranderen. die handen en voeten willen geven aan die opdracht om van deze wereld een goede plek te maken. Voor iedereen. die onderkennen dat we het alleen samen kunnen bereiken: dat beloofde land, die hemel op aarde. die geloven in afhankelijkheid, in kwetsbaarheid en in de kracht van een gemeenschap. die van betekenis durven zijn en verschil willen maken. Zin-zoekers en zin-gevers, we gaan nooit alleen.

We gaan met elkaar
en gedragen door de zegen van de Eeuwige,
die er is en al was en er altijd zal zijn.
Lieve mensen,
het is feest!
Lang zullen wij leven!
Hieperdepiep hoera!





Een leven lang vrijzinnig

door Henk Beunk

Mijn eerste herinneringen aan de NPB gaan terug naar de zondagsschool van Gerda ten Brinke (toen Kuiperij) in het kantoortje annex kantine van houthandel Kerkhof in Westendorp. Die ruimte was niet al te groot, maar daardoor knus voor een kindertal (in mijn herinnering) van rond de twaalf. Het latere onderkomen in het ‘derde lokaal’ van de vernieuwde openbare lagere school miste dat knusse. Ik ging er toen ook minder graag naar toe; dat voel ik nog.

Indruk maakte ook op mij mijn rol als ‘neger’ in één van de kerstvieringen. Willy Semmelink vond mijn zware stem geschikt voor die rol. Zwarte schmink en een curieuze outfit, waarin ik me niet lekker voelde, maakten het plaatje (in de ogen van toen) compleet.

Mijn tekst weet ik nog:

wij zwarte mensen vinden het fijn

dat het kerstfeest ook voor ons mag zijn

ons wacht misschien nog zware strijd

dit licht verblijdt en troost altijd



Later ging ik naar de catechisatie van dominee Bosch: twee jaar op vrijdagavond. Ik heb er nog een derde jaar aan vast geknoopt. Niet omdat ik ‘bleef zitten’, maar omdat ik vond dat de dominee me onvoldoende kon overtuigen waarom ik mij zou moeten laten aannemen. Door die vijftig procent extra is het toch gelukt. Weer later heb ik met Willy Nijhof en Dini Tenk een paar jaar meegedraaid in de jeugdclub. Nog weer later kwam het moment dat je op grond van leeftijd de kans maakt gevraagd te worden als bestuurslid. Ik was toen midden-veertig en had net zes jaar ouderraad op de basisschool achter de rug. Op grond van die ervaring leek me het mede-besturen van een geloofsgemeenschap een makkie.

Je hebt toch allemaal dezelfde vrijzinnige gedachten?

Dat de praktijk anders uitpakte, kwam volgens mij vooral doordat de toenmalige voorzitter niet goed door één deur kon met de voorganger, of omgekeerd. Hoe dan ook, onze voorganger vergaderde niet mee, terwijl een groot deel van de tijd wel over hem werd gesproken. Uit frustratie over dat gebrek aan communicatie sloeg ik tijdens een bestuursvergadering een keer zo hard met de vuist op tafel dat de helft van de koffiekopjes omviel.

Frustratie was er een aantal jaren later ook tijdens de periode met voorganger Peter Samwel. In mijn optiek hadden we met Peter een voorganger die vernieuwend was en daardoor voor het eerst sinds jaren voor een ledenaanwas zorgde. Maar een aantal leden vond zijn aanpak te progressief en liet dat ook duidelijk merken. Dat zorgde er mede voor dat Peter vertrok.

Jammer. Veel voldoening, in het begin samen met Marian Hengeveld en Bert Scheuter, vond ik in Café Cult. Bedoeld om leden in de buitenste kring en niet-leden op een ongedwongen manier kennis te laten maken met de vrijzinnigheid. Op vrijdagavond eenmaal per maand en in eerste instantie inderdaad in het café bij De Ploeg. Later in de Eendracht en nog weer later – toen het vooral om vertonen van filmhuis-films ging – in onze kerk. De verhuizing van Marian naar Tiel en het feit dat de kosten van het vertonen van de films hoger werden dan de inkomsten, zorgden geleidelijk aan voor de teloorgang van Café Cult.



Een ‘highlight’ in mijn vrijzinnige leven was de uitwisseling met Hollingstedt. Ooit een initiatief van dominee Van Lent. Hij had in dat mooie dorp in Sleeswijk Holstein op de kansel gestaan en had daar veel vrienden.

Memoreren wil ook mijn moeder Willemien, die met trots sprak over haar kerk en haar koor ‘de late veugeltjes’. Als het ook maar enigszins kon, ging ze naar de Witte Kerk toe, op het laatst met haar ‘Mercedes’: de rollator. Ik denk dat ik een belangrijk deel van mijn eigen betrokkenheid bij onze vrijzinnige geloofsgemeenschap te danken heb aan mijn moeder. Ze verheugde zich op de bezoekdames als ze 80 zou worden. Zo ver is het niet gekomen. Wel hoop ik dat we met z’n allen in goede gezondheid de 160 halen.



Dat zou al een mooie prestatie zijn.



Lezing 16 november 10.30-12.30 uur Antroposofie

Ir. Annemarie Sijens (1956) studeerde bouwkunde aan de TU in Delft. Na haar afstuderen werkte zij ruim tien jaar in het technisch-wetenschappelijke werkveld. Daarna vestigde zij zich als zelfstandig ondernemer en werkte zij tot haar pensioen als (interim) directeur, organisatieadviseur en fusiebegeleider in het vrijeschoolonderwijs. In haar vrije tijd verdiept zij zich in ontwikkelingsprocessen, cultuurgeschiedenis en filosofie.

Antroposofie staat aan de bron van een groeiend aantal initiatieven op het gebied van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg. Waarop is haar ontwikkelingskracht gebaseerd?

Met Kerstmis dit jaar is het precies een eeuw geleden dat Rudolf Steiner in het Zwitserse Dornach de Algemene Antroposofische Vereniging oprichtte. Tijdens die kerstbijeenkomst vormde hij enkele oude mysteriewoorden om tot een krachtige spreuk: de grondsteenspreuk. Daarmee zette hij een belangrijke stap in het openbaar maken van de tot dan toe altijd besloten mysteriën.

Kerst 1923 vormt daarmee een markant moment in de mensheidsgeschiedenis, want in het verleden werd elke ontwikkeling vanuit de mysterie geïnitieerd. Dat gold voor de landbouw, de gezondheidszorg en voor alle andere cultuuruitingen.

Overal waar mysterie gevestigd waren, konden goden en mensen met elkaar communiceren. De doelen die mensheidsleiders zich stelden, waren dan ook van godendoelen afgeleid.

Tegenwoordig kan ieder mens in zijn hart een mysterieplaats bouwen. De ontwikkelingskracht van onze samenleving is gebaseerd op deze vernieuwde, in vrijheid en liefde gekozen verbinding met de geestelijke wereld. Op dit fundament kunnen mensen meebouwen aan de toekomst

Meer informatie is te vinden op www.peripatos.nl

Zaal open 10.00 uur

Entree 10 euro

koffie en thee 2 euro

60+

14 november 2023 14.30 uur

Erik Ormel Biologische melkveehouder de Heurne



Op 14 november a.s. komt Erik Ormel op bezoek.

Erik is een biologische melkveehouder in de Heurne. Hij heeft Jersey koeien. Hij zal ons van alles laten zien en horen. We laten ons verrassen!

U mag gerust uw buurman of buurvrouw meenemen en Erik allerlei vragen stellen over het huidige boerenleven, de Jersey koeien en wat er op dat moment nog meer bij u opkomt!

Zoals altijd: Vrij entree, gift gewenst

Om 14.30 u. aan de Prinses Beatrixstraat 1a Varsseveld



Wereldvrede Meditatie

31 december 2023 13.00 – 14.00

De jaarlijkse traditie wordt voortgezet. De Wereldvrede Meditatie vindt weer plaats in 't witte Kerkje te Varsseveld. Als vanouds op Oudejaarsdag van 13.00 – 14.00 u.

Binnen geleide meditatie gaan we vanuit ons hart in verbinding met de Bron en het hart van Moeder Aarde. Zo bereiken we het Eenheidsbewustzijn, ervaren diepe Vrede in onszelf. Deze diepe Vrede in ons hart in verbinding met de Bron, het Al Wat Is 't Veld / Quantum Field delen we met iedereen rondom ons, iedereen in, op, boven en buiten deze Aarde.

De Aarde waar we op leven, wonen, werken, lief hebben en ons dagelijks ding doen. We weten dat de Liefde vol Licht alles overwint. En er op dit moment te zijn. Zo in verbinding met Liefde vol Licht en Vrede. Zo in verbinding met alles en iedereen op deze aardkloot. In het weten, dat LIEFDE de Sleutel tot alles is, dat LIEFDE alles OVERWINT. VREDE brengt.

Kom je ook en sluit je je bij deze meditatie op Oudejaarsdag aan? Even er tussen uit, tijdens het bakken van olieballen en appelbeignets en/of andere bezigheden? Je bent van harte welkom.

Waar 't Witte Kerkje te Varsseveld,
Doetinchemseweg 5. De deur staat open om 12.30
uur

Wie Voor iedereen die op deze aarde is, woont, leeft en
meer

Bijdrage Toegang is gratis, aanmelden hoeft niet

Informatie *Riemke de Boer 0315-329107*
riemkedeboer@hetnet.nl

17 november 20.00 u.



Meditatie op thema Activatie 3^{de} Oog en Pijnappelklier (Epifyse)

Deze avond gaan we het 3^{de} oog en de pijnappelklier activeren. De Aartsengelen Michael, Gabriel, Sandalfon, de meesters Maria Magdalena, Jezus, St. Germain alle begeleiders steunen ons binnen deze activatie. Binnen geleide meditaties komen we in een diepere verbinding met het 3^{de} oog en de pijnappelklier. Je bewustzijn verruimt zich meer en meer. Een zuil van Licht vanuit de centrale zon komt tot stand en omhult ons, vult ons. Op deze manier vindt de activatie van het 3^{de} oog en de pijnappelklier plaats. Het gebied van je intuïtie en spiritualiteit breidt zich uit en verdiept zich. Je waarneming expandeert. Je neemt helderder en meer verdiept waar. Via je 3^{de} oog en je pijnappelklier leg je contact met 't Veld, Quantum Field. Het gebied waar tegelijkertijd niets en alles is. Neem dit waar. Neem deze ervaring in je op. Helemaal een, in eenheid met je zelf en 't Veld, het Al Wat Is.

Tot ziens. Hartegroetinliefdevollicht, Riemke

<i>Wanneer</i>	vrijdag 17 november 2023, 20.00 – 21.45 u., napraten tot 22.00 u., deur open om 19.30 u.
<i>Waar</i>	Het voorportaal van 't Witte kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5 Varsseveld
<i>Wie</i>	Iedereen is welkom, aanmelden niet nodig
<i>Bijdrage</i>	Toegang is kosteloos
<i>Informatie</i>	Riemke de Boer, bereikbaar op 0315-329107 en/of riemkedeboer@hetnet.nl



Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 6/11 & 4/12

Na in de afgelopen periode veel vreemde en vaak aanstootgevende bijbelverhalen met elkaar gelezen te hebben, verbreden wij het onderwerp nu enigszins. Welke bijzondere verhalen staan er nog meer in de bijbel?

We beginnen met het verhaal dat velen van ons op de zondagsschool nog wel gehoord zullen hebben, dat van Jonas in de vis. Het staat in het oude testament.

Tijd: 10 – 12 uur

Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.) **Info:** Nicoline

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 21/11 & 19/12

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag. Van harte welkom om (een keer) mee te doen!



Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen.

Data: dinsdag 21 november; logion 23&24

dinsdag 19 december; logion 25&26

Tijd: 10 – 12 uur **Waar:** kantoor, ingang bij het fietsenhok.

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.) **Info:** Nicoline

Het Vrijzinnigenlied

JUISTE WOORDEN – Maartje & Kine

Leg je vinger op mijn lippen
Leer me zwijgen tot ik weet
Wat ik eigenlijk wil zeggen
Maar wat ik steeds weer vergeet
Leg je handen op mijn oren
Leer me luisteren naar mezelf
Voordat ik mijn laatste oordeel
Over anderen heb geveld
Zoek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
Want wat ik liefheb maakt me het bangst
Aai mijn vuisten tot ze ontspannen
Laat mijn handen opengaan
Ik wil niet stelen, maar ontvangen
Ik wil stelen en niet slaan
Kus de rimpels uit mijn voorhoofd
Jaag de duivel uit mijn borst
Leer me hoe ik brood moet breken
Leer me proosten zonder dorst
Zoek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
Want wat ik liefheb maakt me het bangst
Ze zeggen dat in deze tijd
De wereld, steeds kleiner wordt
Wil je met me wakker blijven,
dit leven duurt al zo kort

Zoek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
Want wat ik liefheb maakt me het bangst
Zoek met mij de juiste woorden
voor onze liefde en onze angst
Voor wat we verleerden en wat we verloren
En totdat ik beter weet waar ik naar verlang



Het prachtige lied ' Juiste Woorden' van Maartje& Kine is ook te beluisteren via You Tube



Het Witte Kerkje Varsseveld



VRIJ en...Zo muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

03/11

DUO ÉÉN EN ANDER

Eén en Ander , Erik Knoef en Anita Oldenhave, is een veelzijdig duo dat u vermaakt met een afwisseling van muziek en humor. Erik is al meer dan 25 jaar cabaretier en Anita stond in meerdere samenstellingen op de bühne. Naast oude bekende nummers brengen zij ook enkele dialectliedjes. Zij zingen 2-stemmig en begeleiden zichzelf op gitaar, trompet, saxofoon, mondharmonica en accordeon.



22/12 ENSEMBLE LADIES MIX

Ladies Mix zingt sinds 2004 en bestaat uit dertien vrouwen uit Winterswijk en omgeving onder leiding van dirigente en pianiste Claudette Doup. Het repertoire is divers, van klassiek tot mooie bewerkte popsongs, jazz, volksliederen en muziek van hedendaagse componisten-vandaar “MIX”

Voor beide voorstellingen geldt: Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur Entree gratis , vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen, pinnen is niet mogelijk





Vieringen

Zondag 29 oktober 10.00 u. Speciale verjaardagsviering met koffie en taart nadien

Voorgangers Nicoline Swen en Marchel Chevalking
m.m.v. Jarik de Graaff & het NPB ensemble



Autodienst: W. Mateman 0315 243361

Zondag 19 november 10.00 u. Den Es

Voorganger Nicoline Swen

Zondag 26 november **10.00 u. Gedachtenisviering**

Voorgangers Nicoline Swen en Marchel
Chevalking

Autodienst: J. Velthorst 0315 243337

Zondag 10 december 10.00 u. Viering en nadien afscheid van
onze koster Marion Stuart

Voorganger Nicoline Swen

Autodienst: D. Steenbeek 06 14536064

Zondag 24 december Viering Kerstavond 19.30 u.

Voorganger Nicoline Swen

Autodienst: W. Mateman 0315 243361



Maandag 25 december Viering eerste Kerstdag 10.00 u.

Voorganger Marchel Chevalking
m.m.v. Julian en Jelmer Simmes

Autodienst: I. ter Maat 06 22103170