

74<sup>ste</sup> Jaargang

No. 566

Oktober 2008

**IN DIT NUMMER O.A.:**

Uitnodiging Gemeenteavond op 11 novemer	8
In gesprek met.....Peter Samwel	10
Varsseveld - Hollingstedt.. Al 35 jaar een begrip	17

**135 JAAR VRIJZINNIGHEID**

Voor deze editie van ons maandelijks blad "De Eendracht" is mij gevraagd om een artikel te schrijven. De reden van dit verzoek was en is dat onze afdeling binnenkort 135 jaar bestaat en dat het bestuur deze mijlpaal niet zomaar zonder aandacht wil laten voorbijgaan.

*Tot onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB willen mensen behoren die ervan uitgaan dat alles in principe bespreekbaar is en die de items vrijheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.*



Vrijzinnig-zijn gaat om het geheel van onze houding. Het gaat om ons geloven op grond van persoonlijke ervaringen en om ons denken. Het is een manier waarop wij in het leven staan.

Deze vrijheid kan en mag nooit een onbeperkte vrijheid zijn, want we zullen op z'n minst tolerant en verdraagzaam moeten zijn naar anderen toe. Het is dus een vrijheid in gebondenheid.

De enige echte maatschappelijke en kerkelijke wet

***“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”***

is hier dus duidelijk van toepassing.

De bijbel is niet onaantastbaar en heilig, maar wel een kostbaar handvat met verhalen over onze Schepper en dus met verhalen van en over ons.

Omdat wij open willen staan voor andersdenkenden in onze gemeenschap is er 135 jaar geleden gekozen voor een democratische verenigingsvorm.

Onze jarige afdeling heeft een eigen kerkgebouw, een pastorie en een verenigingsgebouw. In het verslag “der dertiende algemeene vergadering van den NEDERLANDSCHEN PROTESTANTENBOND gehouden te Gouda op maandag en dinsdag 28 en 29 oct. 1883” wordt hier al verslag van gedaan. De toenmalige voorzitter zegt in zijn openingswoord o.a. *Varsseveld geniet, zoals het vorige jaarverslag meldde, van haar eigen gebouw. Een vier- á vijfhonderd belangstellenden komen er om de veertien dagen ter stichting bijeen.*

Dit verslag - dat ons is geschonken door de familie Kreeftenberg - ligt ook in onze vitrine in de hal.

Wij zijn blij met deze bezittingen en het woord “geniet” in het jaarverslag is hier ook wel op zijn plaats, maar bezit geeft ook zorgen. Het onderhoud van de gebouwen, maar ook het onderhouden van de contacten, het vaststellen van ons beleid en het nakomen van deze doelen, vergt veel van bestuur, voorgangers, koster, organisten en de vele, vele vrijwilligers. Gelukkig zijn er in onze vereniging heel veel vrijwilligers die geregeld met elkaar klaarstaan voor de afdeling. Ik denk hierbij aan:

De leiding van de zondagsschool, de kar-trekkers van de jeugdclub, de vrouwenclub, de 60+ club, de bloemengroep, de bezoekdames, de leden die ons maandblad op een perfecte manier bij u thuis laten komen, zij die de afdeling via onze groepsleden PR geregeld in de schijnwerpers

zetten ( dit ook d.m.v. de bijna maandelijks CaféCult avonden), de zangeressen, zangers en muzikanten, die bij hoogtijdagen onze diensten ondersteunen met het koor en muziek en iedereen die zo nu en dan eens komt helpen of komt meedenken.

Voor deze mensen is een grote waardering en dankbaarheid op zijn plaats, maar het zou o zo bevredigend zijn als ook andere leden daadwerkelijk laten merken dat zij lid van deze geloofsgemeenschap zijn. Het bestuur hoopt niet dat *een vier- a vijfhonderd belangstellenden om de veertien dagen ter stichting bijeenkomen*, ( die zouden immers niet eens in ons “witte kerkje” kunnen) maar gelukkig zijn de laatste maanden de banken op een kerkzondag weer wat voller.

135 jaar vrijzinnigheid in onze geloofsgemeenschap is een prachtige mijlpaal. Een dag om even bij stil te staan om daarna weer met volle inzet, met heel veel hulp en met uw aller steun door te gaan. Dit “stilstaan” willen we ook doen in een speciale kerkdienst, die gehouden zal worden op zondag 26 oktober 2008.

Het thema zal dan zijn:

***De Vrijzinnigheid  
van blijvende waarde voor elkaar,  
de NPB-identiteit  
135 jaar***

Ik nodig dan ook iedereen uit om deze feestelijke kerkdienst, waarin muziek en persoonlijke inbreng van leden een onderdeel zal zijn, bij te wonen zodat we ook dan weer het saamhorigheidsgevoel kunnen en mogen beleven.

Ik spreek de wens en de hoop uit dat onze vereniging bloeiend en gezond mag blijven en reken daarbij op de inzet van u, ons bestuur, onze vrijwilligers, kortom van ons allen.



Ben Groenewold  
Voorzitter  
Vrijzinnige Geloofsgemeen-  
schap NPB  
Afdeling Varsseveld e.o.

## BERICHTEN UIT DE AFDELING

### Afwezigheid van Peter Samwel

In oktober is onze Voorganger afwezig van: 4 t/m 11 oktober

*Voor pastorale begeleiding en – ondersteuning* kunt u contact opnemen met mevr. Hermien Bleumink, tel: 0575-562746, mobiel: 06-55870610 of e-mail: [hermienbleumink@solcon.nl](mailto:hermienbleumink@solcon.nl).

*Voor overige vragen* kunt u contact opnemen met de administratie van onze NPB-afdeling, dhr. Jan Meerdink, tel: 0315-840044 of e-mail: [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl).

### Lief & Leed

Het is gelukkig de afgelopen periode rustig geweest in het Slingeland Ziekenhuis voor wat betreft de opnames van mensen uit onze geloofsgemeenschap.

Voorzover mij bekend, is alleen *mevrouw W. Wisselink* tijdelijk opgenomen geweest van 15 september tot 22 september. Ze is weer thuis.

Op 18 oktober zijn *de heer en mevrouw Ten Brinke – Rougoor* 50 jaar getrouwd. Van harte proficiat. Wij hopen dat zij een gezellige en feestelijke dag zullen hebben samen met hun familie en vrienden.

Op 19 oktober om 10.00u worden in een speciale Levensviering *Bart Wisselink* en *Diede Tuenter* gedoopt. Ook de kinderen van de Zondagschool worden bij deze viering betrokken. U bent allen van harte uitgenodigd om dit heuglijke feit mee te komen vieren. Na afloop drinken we, voor wie wil natuurlijk, gezamenlijk koffie en thee in de Eendracht.

### Spreuk van de maand

*Oktober met groene bladeren,  
duidt een strenge winter aan*

### Wie o wie?

Als u nog een appeltaart of ander gebak wilt produceren voor de jubileumviering, geef dat dan door aan Jan Meerdink 0315-840044.

## Gedicht

### *Herfst*

*De bomen roesten in het zieke licht  
langs somber in zichzelf gekeerde grachten.  
In wilde, stormdoorvlaagde regennachten  
vertoont de maan een bleek, behuild gezicht  
boven de lege straten, smalle schachten  
waar in een onverbiddelijk gericht  
de zomer langzaam voor het najaar zwicht,  
terwijl de huizen op het einde wachten.  
Tegen de morgen is de strijd beslecht.  
Een vage geur van heimelijk bederven  
heeft aan de moede wind zich vastgehecht.  
Tussen een handvol dunne zonnescerven  
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd  
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.*



Hanny Michaelis

## Berichten uit de wijk Dinxperlo

### DATA BIJEENKOMSTEN 2008

Voor de komende maanden zijn de volgende diensten gepland:

- Zaterdag 25 oktober 19.00 uur dienst o.l.v. Hermien Bleumink.
- Zaterdag 22 november 19.00 uur Herdenkingsdienst, o.l.v. Hermien Bleumink.
- Zondag 21 december 19.00 uur Kerstsamenkomst, o.l.v. Hermien Bleumink.

### EXPOSITIE IN DE KERK

"In het weekend van 20 en 21 september was er een tentoonstelling in de kerk aan de Wilhelminastraat, trouwens ook in andere kerken in Dinxperlo en Aalten. In de NPB kerk zijn zo ongeveer 90 mensen geweest. Het zag er heel feestelijk uit. De tentoonstelling was mooi en er stonden prachtige boeketten bloemen."

## WIE WIL HELPEN????????????????????

Mensen, er is hulp nodig om de NPB ook in Dinxperlo draaiende te houden.

Wie biedt zich aan? We hebben mensen nodig voor:

- kosterwerkzaamheden
- het schoonmaken van de kerk
- het rondbrengen van het blad “Eendracht”
- het bezoeken van mensen bij ziekte en verjaardagen (voor de ouderen)
- het versieren van de kerstboom voor 21 december
- **Bestuursleden!!!!!!**

## BESTUURSLEDEN

Al is er niet meer een compleet bestuur nodig, toch dienen er twee afgevaardigden vanuit Dinxperlo in Varsseveld in het bestuur zitting te hebben. Binnenkort zijn hiervoor vacatures.

Ik hoor regelmatig dat NPB-leden in Dinxperlo het op prijs stellen dat er diensten in Dinxperlo gehouden blijven worden. Ik kan dit echter niet alleen, er zullen Dinxperloërs nodig zijn om dit mogelijk te maken en te ondersteunen. Ik hoop dan ook van harte dat er mensen zijn, die een bestuurstaak op zich willen nemen.

Hermien Bleumink

## Gedicht

*Elke dag een uitnodiging  
Elke dag een uitnodiging  
om goed te zijn voor jezelf  
om jezelf op te bouwen.  
Elke dag een uitnodiging  
om jezelf te oefenen  
in waardering voor dit leven,  
in waardering voor je kunnen.  
Elke dag een uitnodiging  
om jezelf te verwonderen  
over zo veel goeds in anderen  
over zo veel verlangen naar liefde.*

*Elke dag is een uitnodiging  
om tijd te nemen voor zorg,  
om aandachtig te leven.  
Elke dag is een uitnodiging  
om elkaar te bemoedigen,  
om te bouwen aan een wereld van liefde*

Martinus van de Berg

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

### **Verantwoording van giften**

Via voorganger en bezoekdames mochten wij in de achter ons liggende periode de volgende giften in ontvangst nemen: N.N. € 20,-; N.N. € 50,-  
Hiervoor onze hartelijk dank

### **Schenking meubilair**

Door de inzet van een aantal leden van onze Geloofsgemeenschap kregen we de beschikking over een 60 tal stoelen, een aantal tafels en enkele kapstokken. Dit meubilair is ons aangeboden door de familie Westerhof (zalencentrum De Ploeg). De komst van dit meubilair heeft ons enigszins overrompeld. De stoelen zijn voorlopig in de kerk geplaatst. Het overige meubilair is voorlopig in opslag gedaan. In de e.v. bestuursvergadering zal besproken worden welke bestemming aan dit meubilair gegeven gaat worden.

De familie Westerhof willen wij vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen voor dit aanbod.

## **BERICHT VOOR DE NPB KOORLEDEN EN ASPIRANT LEDEN Donderdag 9 oktober a.s. gaan de koorrepetities weer beginnen.**

Na een lange rustperiode ( omdat we een vroege Pasen hadden) wordt het tijd om de draad weer op te pakken.

De repetities worden gehouden in verenigingsgebouw De Eendracht van 20.00 u. tot 22.00 uur o.l.v. Bennie Wennink.

Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd. Als u graag zingt, kom gewoon een avondje om de sfeer te proeven.

Graag tot dan.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hengeveld.

## **GEMEENTEAVOND**

*Dinsdag 11 november 2008 wordt weer een gemeenteavond gehouden in De Eendracht. De aanvang is 20.00 uur en de avond wordt verzorgd door Henry Welling.*

Henry Welling (Kilder 1965) woont in Zeddam en leerde zichzelf op zijn twaalfde jaar gitaar spelen. Daarna begon hij met het schrijven van songteksten; eerst in het Engels, later in het Nederlands en Duits. Uiteindelijk koos hij voor het dialect.

Hij timmert momenteel aan de weg als toneelschrijver en conferencier, maar het belangrijkste is de muziek. Die is zeker niet alleen toegankelijk voor liefhebbers van de streektaal, maar ook voor iedereen die een eigenzinnige, creatieve stijl een warm hart toe draagt.

Ook heeft hij vier CD's op zijn naam staan en speelt hij dit seizoen een rol in de tv-serie 'Van jonge leu en oale grond'.

Het zal een avond worden met een lach en een traan.

De Commissie Gemeenteavond nodigt allen van harte uit.

## **OPROEP AAN DICHTERS**

**Eind oktober vieren wij ons 135 jarig jubileum. Wij willen deze viering luister bijzetten met een poëzieviering. Dichtwerk van de leden zelf neemt daarbij een centrale plaats in.**

We nodigen u hierbij uit om een gedicht voor deze jubileumdienst te maken. Het thema is 'vrijzinnig' en u mag dat breed zien. Het ingezonden dichtwerk zal ten behoeve van de dienst worden gebundeld.

Stuur uw eigen gedicht of een gedicht waarvan u vindt dat het past in dit thema (met de naam van de dichter) uiterlijk 8 oktober naar

Bert Scheuter, Hovenstraat 14, 7051 CV Varsseveld

Tel. 0315 241365 E-mailadres: [a.scheuter1@chello.nl](mailto:a.scheuter1@chello.nl)

## **VAN DE ZONDAGSSCHOOL**

Zondag 21 september zijn we weer begonnen met de zondagschool.

We komen nog steeds elke derde zondag van de maand bij elkaar. Nadat we ons openingsrondje hebben gedaan, gaan we werken met het thema van die dag. Ook gaan we collecteren voor het goede doel. Dit jaar hebben we gekozen voor Kika (Stichting Kinderen Kankervrij).



Nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Kom gewoon een keertje kijken.

Ons kerstfeest zal dit jaar niet op de zondag voor kerst zijn. We gaan een herdertjestocht organiseren, waarvoor heel veel vrijwilligers nodig zijn. De tocht zal gehouden worden op maandag 22 december vanaf 18.30 uur.

Madelon Ankersmit 0315-617063  
Erna Wolsink 0315-298718

## AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden weer vastgesteld en die ziet er als volgt uit:

9 oktober 2008	bijeenkomst
23 oktober 2008	bijeenkomst
6 november 2008	bijeenkomst
20 november 2008	bijeenkomst
4 december 2008	Sinterklaas
15 december 2008	Kerstfeest

## EVEN VERDER KIJKEN?

Dit jaar doen we dat zondag 5 oktober 2008, dan houden we weer onze gebruikelijke fietstocht. Deze keer gaat de tocht naar de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent. (zie Eendracht juli/aug 08, pag. 19)

Wie liever niet fietst kan anders vervoerd worden; meld dit dan even bij de contactpersoon.

Datum: **zondag 5 oktober 2008**  
Tijdstip: 13.00 uur vertrek  
Plaats vertrek: R.K. Laurentiushuis, Oranjestraat 40 Varsseveld  
Bestemming: Sint Werenfriduskerk te Zieuwent  
Kosten: € 2,- per persoon  
Rondleider: koster Antoon Storteler  
Contactpersoon: Marjan Hengeveld tel. 0315-244393



31 oktober is er weer een Café Cult in de Eendracht. Het wordt een filmavond. De film "de Vliegeraar" wordt vertoond. Aanvang: 20.30 uur.

## IN GESPREK MET....

... PETER SAMWEL



*‘Eigentijds betekent veranderen’*

**Onze voorganger Peter Samwel is op 1 november een jaar in dienst. Je kunt dan zeggen dat de kennismakingstijd ten einde loopt. Het is nu tijd om de gedachten die zich een jaar lang vormden om te zetten in daden. Peter wil de koers de komende tijd bijstellen. Om mensen betrokken te houden is er geen andere weg. Ook ziet hij graag meer jongeren binnen de NPB.**

Peter ervaart z'n eerste jaar in de Achterhoek als inspirerend: 'Ik heb dit deel van het land, dat ik voorheen enkel kende uit de atlas en van verhalen van Aria, echt leren waarderen. De bereidheid die er heerst om elkaar te helpen. Ik merk dat aan al die vrijwilligers rond de verhuizing en de verbouwing van de pastorie. Zonder anderen tekort te doen noem ik met name Jan Bussink, die bijna dagelijks rond ons huis bezig was en soms nog is. Ook de gemoedelijkheid van de Achterhoeker valt me als karaktertrek op. Tegelijkertijd werkt dat soms vertragend als je gericht op een doel af wilt. Op dat punt kan de oosterling misschien wat leren van de westerling. Laatstgenoemde schakelt sneller om als hij merkt dat iets niet voldoet of beter kan. Hier gaat alles zeer gedegen en tegelijkertijd ook traag.'

*Denk je bij een 'omschakeling' in de NPB aan iets speciefs?*

Ja. Als ik de ontwikkeling van het aantal leden door de jaren heen zie, dan schrik ik. Dat is een continu neergaande lijn. Gezien de vergrijzing van het ledenbestand is het niet te verwachten dat daar verandering in komt. Tenzij er een instroom is van nieuwe jonge leden. Daar wil ik me op alle manieren voor inzetten. Als de lijn niet omgebogen wordt is ook Varsseveld e.o. over pakweg een jaar of twintig ter ziele.

*Maar we hebben nu toch een dynamische voorganger?*

Dank je; dat zijn jouw woorden. Maar een voorganger kan het niet al-

leen. Hij bereikt weinig als de gemeenschap zelf niet wil of hem niet helpt. 'Eigentijds zijn' is een proces dat alle leden moeten dragen, inclusief het bestuur. Er is in Varsseveld een versnelling nodig in de veranderings-cultuur. We moeten meer dynamiek uitstralen. Anders lopen we het risico dat de neergaande lijn in het ledental niet meer te keren is.

### *Zijn een zondagsschool en een jeugdclub niet voldoende?*

Die helpen uiteraard, maar veel jongeren haken daarna af. De kans dat ze dan nog terugkomen in een vergrijzende gemeenschap is niet erg groot. Met bijzondere diensten, het lezingen-programma en Café Cult rem je dat ledenverlies ook wat af, maar er is meer nodig. Dat vraagt een cultuuromslag en de bereidheid van iedereen om die te maken. Het feit dat er heel weinig getrouwd en gedoopt wordt in onze Witte Kerk is een teken aan de wand. We moeten denk ik een soort centrum worden voor bezinning, religie en spiritualiteit. Dat kan zonder dat we de bestaande goede dingen aan de kant schuiven. Als de bereidheid tot vernieuwing er maar is. Als je te veel de nadruk legt op kerk, dominee en godsdienst is het te zwaar voor buitenstaanders die modern spiritueel willen denken. Termen als 'NPB-huis' en 'voorganger' passen beter bij de huidige tijd en beter bij een geloofsgemeenschap die streeft naar vernieuwing. Dat geeft de NPB ook een eigen gezicht en identiteit. Bij zo'n NPB-huis stel ik me bijvoorbeeld voor dat daar 's morgens op door-de-weekse dagen mensen een kop koffie komen drinken, de krant lezen en met elkaar in gesprek raken.



### *Kun je die vernieuwing nog verder benoemen?*

'Pastoraat op maat' is er ook een voorbeeld van: meer inspelen op wensen van leden en niet-leden. Bij laatstgenoemden heb je het voordeel, dat de NPB-uitstraling ook tot buiten de eigen kring komt. Daar vloeien betrokkenheid en/of lidmaatschappen uit voort. Ik zie mezelf voorgaan in een huwelijk van twee mensen die niet tot een kerk behoren, maar hun huwelijk langs spirituele weg willen voltrekken. Zoiets past ook bij

een geregistreerd partnerschap. Bij ziekte en overlijden is het gedachtegoed van onze NPB eveneens geschikt om mee buiten de eigen kring te treden. Volgens mij staat dat ook al in het beleidsplan dat het bestuur heeft opgesteld.

*Gaat 'pastoraat op maat' ten koste van jouw werk voor leden?*

Nee. Het is maar hoe je het inkleedt. Als we bijvoorbeeld binnen de landelijke NPB op zondag meer wisseldiensten toepassen, dan kun je een overdenking meermaals gebruiken. Dat spaart tijd en die kun je benutten voor nieuwe activiteiten. Vaker een gastpredikant inschakelen helpt ook. Die optie staat in het beleidsplan van onze NPB Varsseveld e.o. en daarvoor is door Zwolle al subsidie toegekend. Het is denk ik naast het lidmaatschap ook goed om werk te maken van 'vriend van de NPB'. We moeten proberen de voorwaarden daarvoor duidelijk te krijgen. Zo'n mildere vorm van betrokkenheid neemt denk ik drempels weg. Als we er goed over nadenken welke 'service' we aan die vorm koppelen, ben ik niet bang dat er leden overstappen naar 'vriend van'. Hooguit een paar. Ik denk eerder aan veel vrienden en veel leden in één grote NPB-familie. Wat willen we nog meer ?

*Kun je nog andere voorbeelden van vernieuwing noemen?*

Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs vind ik een goede methode om op basisscholen breder bezig te zijn dan enkel met godsdienstonderwijs. Onze vrijzinnigheid biedt alle ruimte om daar op in te spelen. Je mag in onze vorm van geloofsbeleving immers jezelf zijn. Ik ervaar dat nog weer extra nu ik in de Achterhoek woon. Je wordt hier weer meer één met de natuur. Je komt via planten, bomen en dieren dicht bij de schepping. Dat is goed voor het spirituele leven van mensen. In de grote stad staat de natuur toch wat verder van je af; dat gold ook voor mij toen ik nog in Rotterdam woonde.

*Hoe bevalt het wonen in de pastorie ?*

Wat denk je ? Het is een pracht huis. Aria en ik prijzen ons daar echt gelukkig mee, al is het qua verkeersdruk wel het tegenovergestelde van het eerste halfjaar in Halle. De Doetinchemseweg is lawaaierig en soms

net een racebaan. De periode in Halle heb ik overigens als vrij lastig ervaren. Je woont niet met je eigen spullen en je begint kerkelijk gezien in de drukste tijd van het jaar. En dat in een periode dat de dagen maar korter worden en ik met iedereen kennis moet maken. Als ik dat eerste halfjaar over kon doen, zou ik liever in het voorjaar beginnen. Je hebt dan meer ruimte om voor jezelf structuur aan te brengen en af en toe iets meer ruimte voor rust. Dat laatste heb ik nodig om fit te blijven.

*Wat wil je over tien jaar graag bereikt hebben ?*

Dat Varsseveld e.o. te boek staat als een open spirituele gemeenschap, die een moderne vorm van geloofsbeleving combineert met respect voor en behoud van vaste traditionele waarden. Dat het NPB-schip dan weer in balans is en dat er geregeld nieuwe matrozen aanmonsteren. Als ik op die manier één steen kan helpen verschuiven zal ik tevreden zijn.



HB

## 60+CLUB

### Verslag uitje 9 september 2008

Precies 13.30 uur werd vanaf De Eendracht met zes auto's vertrokken voor de rit Varsseveld - "Zompenloods" aan de Graaf Wichmanstraat in Borculo. Hier lag de zompenboot "De Jappe" met zijn twee bemanningsleden te wachten om met ons een tocht over te Berkel te maken. Het werd een rustige vaart, begunstigd door bijzonder mooi weer, waardoor het genieten was. Tijdens de tocht werd er een goede uitleg gegeven over het ontstaan van de Berkel in haar huidige vorm. De Berkel was



Eendracht - oktober 2008

13

eeuwenlang een belangrijke scheepvaartroute tussen Zutphen en het Duitse Vreden. Met de Berkelzompen als transportmiddel ontwikkelde zich een levendige handel tussen het Münsterland en Zutphen. De Berkel is er deels nog in de oorspronkelijke vorm en deels gegraven om efficiënter te kunnen varen.

De zompen waren platbodems met weinig diepgang omdat de Berkel ondiep was met een nogal moerassige bodem. Tijdens onze vaart moest de mast “gestreken” worden om een aantal bruggen te kunnen passeren. Bij terugkomst in het botenhuis stond er koffie met koek



in de koffiekamer voor ons klaar. Na de autorit van een half uur en de boottocht van een uur was dat zeer welkom. In de koffiekamer was op de muur een tekening van de loop van de Berkel van begin tot eind aangebracht. Ook waren er een aantal attributen die met de Berkel en de zompen te maken hebben. Alles met elkaar maar vooral ook de uitleg op de “zomp” gaf het een mooi beeld van het hele gebeuren.

Vanaf de zompenloods gingen we in twee brandweerwagens (niet de modernste) naar het brandweermuseum in Borculo. Het brandweermuseum geeft een goed beeld van de geschiedenis van de brandbestrijding. In de diverse expositieruimten kan de hele ontwikkeling van de brandbestrijding gevolgd worden. O.a. was er een handspuit uit 1783 en één uit 1850 te zien. Het was duidelijk dat er nogal wat mankracht nodig



was om deze apparatuur te kunnen laten functioneren. De hele ontwikkeling volgende, komen we o.a. bij een Mercedes Benz uit 1928 en een werkelijk pronkstuk, de Ahrens Fox van 1927 uit Rotterdam (zie foto). Eén van de wagens die in mei 1940 Rotterdam voor een totale verwoesting hebben behoeft. Zo

heeft vrijwel elke wagen zijn eigen geschiedenis. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de ongeveer 130 oude brandspuiten en brandweerwagens.

In hetzelfde gebouw bevindt zich ook het Stormrampmuseum. Via foto's, krantenartikelen en diverse voorwerpen herinnert het aan de stormramp op 10 augustus 1925, welke Borculo trof. In een tijdsbestek van drie minuten werden grote verwoestingen aangericht. Gelukkig ontstond er geen brand, want dan was de ellende nog veel groter geweest. Het begrote schadebedrag was drie miljoen gulden. Vanuit het hele land kwamen hulpacties tot stand, waardoor het benodigde bedrag ruimschoots werd binnengehaald. Het overgebleven geld gaf de aanzet tot de oprichting van het Nationaal Rampenfonds.



Met dezelfde brandweerwagens waarmee we gekomen waren, werden we weer teruggebracht naar de parkeerplaats bij de Berkel vanwaar we met ons eigen vervoer naar restaurant Berkel Palace reden voor een gezamenlijk drankje en een pannenkoek naar keuze. We lieten het ons bijzonder goed smaken.

Een “nieuweling” in ons gezelschap bedankte, zeer terecht, in een goed geformuleerde toespraak, Janny en Gerda voor de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van dit uitstapje, hetwelk met een spontaan applaus werd onderschreven. Het was een zeer geslaagde middag en iedereen ging voldaan naar huis.

Een “nieuweling” in ons gezelschap bedankte, zeer terecht, in een goed geformuleerde toespraak, Janny en Gerda voor de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van dit uitstapje, hetwelk met een spontaan applaus werd onderschreven. Het was een zeer geslaagde middag en iedereen ging voldaan naar huis.

### **Uitnodiging 11 november 2008**

Graag nodigen wij u uit voor een reisverslag van een “Hererovrouw” uit Varsseveld. De Herero is een Afrikaanse stam, welke naast o.a. de Himba, de Nama en de Bushman ook in Namibië nog steeds in stamverband samenwonen. De “Herevrouw” laat u door middel van verhaal en fotomateriaal meereizen door dit prachtige Afrikaanse land. De voertaal in Namibië is Engels maar door vooral de Zuid-Afrikaanse invloed kan men er met het Afrika/Nederlands bij de plaatselijke bevolking goed uit de voeten.

Ook deze tweede middag van november staat om 14.30 uur de koffie/thee weer klaar in de Eendracht en rekenen we op een grote opkomst.

## **Agenda 60+-Club**

- 11 nov. 2008 Mw. Kaeming vertelt uit eigen werk en opent haar  
negotiekistje.  
December geen bijeenkomst.  
13 jan. 2009 Nieuwjaarsvisite.

## **NATIONALE BIJBELQUIZ**

Zoals elk jaar wordt ook in dit najaar van 24 oktober t/m 3 november de z.g. Bijbel10daagse gehouden. In deze periode wordt zowel landelijk als op vele plaatsen door kerken, geloofsgemeenschappen en organisaties aan het gebruik en het verspreiden van de Bijbel extra aandacht geschonken. .

Dit wordt landelijk begeleid door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), waarvan er ook in Varsseveld een plaatselijke afdeling actief is. Deze plaatselijke afdeling heeft zowel leden die aangesloten zijn bij de NPB als bij de Protestante Gemeente Varsseveld (PGV).

In de periode van de Bijbel10daagse organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) samen met de NCRV de jaarlijkse Nationale Bijbelquiz, die op dinsdag 28 oktober op de televisie wordt uitgezonden.

Aan deze quiz kunnen de kijkers thuis meedoen.

De plaatselijke afdeling van Varsseveld stelt iedereen in de gelegenheid om met elkaar deze quiz mee te maken en ook mee te doen.

Daarvoor wordt er op de avond van de televisieuitzending van deze nationale Bijbelquiz een bijeenkomst belegd, waarvoor diverse groepen uit de NPB en de Protestante Gemeente Varsseveld zijn uitgenodigd om deze quiz tijdens de televisieuitzending mee te spelen. Ook individuele gemeenteleden (en natuurlijk ook anderen) kunnen meedoen.

De afdeling Varsseveld van het NBG nodigt iedereen hartelijk uit om deze avond mee te maken op dinsdag 28 oktober a.s. in "de Eendracht", aanvang 19.30 uur.

Wij hopen velen van u op deze avond te mogen begroeten.

Afdeling Varsseveld van het Nederlands Bijbelgenootschap.



## VARSSEVELD-HOLLINGSTEDT...

### .... AL 35 JAAR EEN BEGRIP

Op woensdag 23 juli vertrokken er 11 jongeren en 7 begeleiders richting Duitsland, voor de jaarlijkse uitwisseling naar het noord Duitse Hollingstedt aan de Treene.

Het vertrek stond gepland om 8.30 uur en zowaar, Rieky en Wim waren als eerste aanwezig, zelfs nog voor de beheerder. Waarvan akte!

Na afscheid te hebben genomen van de achterblijvers werden om 8.50 uur de aanwezige kinderen verdeeld over de vier auto's en kon de heenreis aanvaard worden.

Na twee tussenstops voor koffie en een plaspauze

kwamen we om 16.00 uur aan en werden we verwelkomd door de gastgezinnen en andere belangstellenden. Inmiddels hadden Rudie, Erna en Jarno er zich ook bijgevoegd, want die waren daar met hun caravan op vakantie. Voor sommigen was het een weerzien met oude bekenden en werden we onthaald op "Kaffee und Kuchen". Nooit geweten dat er zoveel soorten waren en lekker!!!!!!

Na een welkomstwoord door sportvoorzitter Frank Wöllfel werden de kinderen voorgesteld aan de gastgezinnen en de koffers overgeladen waarna ieder vertrok om eens lekker bij te kletsen op de vrije avond. De jeugd had zich al gevonden en op de "Sportplatz" werd al snel een balletje getrapt .

Donderdag vertrokken we om 10.00 uur naar het "Familienpark Tolk" . De grootste blokhut was er voor ons gereserveerd, daar konden alle spulletjes worden opgeslagen en had men de handen vrij om door het hele park te gaan. Als men geen zin had om te lopen, er liepen twee treintjes rond zodat men toch alles kon bewonderen. Om 12.00 uur werd in de blokhut de grill aangestoken en kon men worstjes met brood



eten, of wat drinken om vervolgens weer door het park te gaan.

Om 16.30 uur gingen we weer terug naar onze gastgezinnen, om vervolgens 's avonds met een grote groep naar Husum te vertrekken voor de "traditionele" zonsondergang.

Menigeen had zich intussen bij de haven al te goed gedaan aan een lekker visje.

Vrijdagmorgen om acht uur was het al verzamelen om met de hele groep naar Altenhof/ Eckernförde te gaan waar onder deskundige leiding en voorzien van goede veiligheidstouwen een parkoers door de bomen afgelegd kon worden. Enkele meisjes durfden eerst niet zo goed, maar toen ze het te pakken hadden waren ze alleen nog uit de bomen te lokken met een snoepje of een banaan.

Waar stammen we ook alweer vanaf ?

Onze auto's konden blijven staan bij de parkeerplaats van Altenhof, want bij het oversteken van de straat waren we al bij het "Ostseestrand", waar de meegebrachte broodjes, gebak en limonade genuttigd konden worden.

Ondanks de strakke oostenwind ging menigeen toch in het water of lagen lekker bij te komen in het heerlijk schijnende zonnetje.



Ook was er gelegenheid om een balletje te slaan of te trappen.

's Avonds vrij en de jeugd was op de sportplaats aan het voetballen of met de fiets een rondje door het dorp te maken. Enkele ouderen gingen op bezoek bij bekenden of knoopten nieuwe vriendschappen aan.

Zaterdag vertrek om 11.00 uur voor de kanotocht van Hünning naar Treia onder een lekker schijnend zonnetje. Met tien kano's werd de tocht ondernomen en ze waren allemaal goed bezet. Voor enkelen was het de eerste keer en werd eerst de linker en dan de rechteroever verkend.

Aangezien we de kano's niet de hele dag gehuurd hadden en er geen nachtvaarverlichting aanwezig was, stond na een snelcursus de boeg dan toch in de juiste richting en kon de Treene afgezakt worden tot aan de eerste stop bij Espersoft.

Jelle ontpopte zich hierbij als bootsleper, want al lopende door het water had hij er drie op sleeptouw.

Na een korte pauze weer in de peddels en op naar Ipland voor de volgende pauze.

Onder de brug aldaar werden alle kano's opgewacht door de Duitse jongens, die, als zijnde Neptunus, ons onderdoopten in het water van de Treene. Maar bij het vertrek van die Duitse jongens kregen ze een koekje van eigen deeg en werden door de Nederlandse jongens aangepakt en verdween ook hun kano in de golven. Al lachend werd de tocht voortgezet tot bij Treia.

Hier moest nog een kleine stroomversnelling genomen worden en was de tocht ten einde.

Al sturend door het midden kon men die versnelling onder luid gejuich ongehinderd nemen, maar menigeen dacht dat het dan al voorbij was en ging alsnog kopje onder. Hierbij stond Rudie aan de kant en riep: "A'j toch daar bunt, zoek miene zonnebrille van twee jaor terug effen weer op".

's Avonds om zeven uur werd iedereen met het gastgezin en genodigden verwacht voor de afscheidsavond met BBQ. Enkele dames hadden weer heerlijke salades gemaakt en met een stokbroodje erbij werd menig "Würstchen" en een drankje achterovergeslagen. Waarbij weer nieuwe kontakten en banden werden gesmeed voor de komende jaren.

De gastgezinnen werden verblijd met een bloemetje en hielden Frank en Tonnie een afscheidstoespraak, met de uitnodiging van ons en de toezegging van de Hollingstedters om volgend jaar ons weer te bezoeken. Elf uur was alles afgelopen en ging ieder weer naar zijn gastadres, want de volgen-



de morgen zou men om 9.00 uur weer vanaf de sporthal vertrekken om naar huis te gaan.

Bij dit afscheid is weer menig traantje gevloeid en duurde het ruim een half uur voor iedereen weer in de auto's zat.

Wij hadden de zon vanuit Nederland meegenomen en hebben hem daar ook gelaten, maar op de terugweg via Glückstadt en de pont over de Elbe liep de temperatuur in de auto's op tot 35 graden. Na een regenbuitje voorbij de eerste stop liep dit gelukkig even terug tot 21 graden.

Om zes uur waren we weer bij de "Eendracht" waarbij de thuisblijvers ons al stonden op te wachten en na het overpakken van de bagage toog iedereen voldaan huiswaarts.

Het was weer prachtig en wij verheugen ons alweer op het bezoek komend jaar.

Hierbij willen de organisatoren iedereen bedanken voor de prettige dagen en de fijne sfeer. En nu genieten van de vele foto's die er gemaakt zijn.

HET WAS WEER GEWELDIG.

Tonnie-Dorjan-Rudie-Rieky-Wim

*ff Anders*



Van 14 t/m 16 oktober wordt in Varsseveld voor de 12e keer het BERE-Gaaf Kinderfeest gehouden. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Borch.

Het programma bestaat uit muziek, verhalen, creativiteit, toneel en spellen. Dit jaar is het thema: 'ff Anders' en het gaat dan ook wel even anders. Elke dag is er iets mis. Eerst met de onderwijzer, die geen

meester is. Dan met de directeur, die het compleet anders doet. En dan nog de kapitein, die heel iets anders kan dan een schip besturen.

De BERE-Gave Kinderfeestband zorgt voor het 'zingen en swingen'. Natuurlijk wordt er ook weer toneel gespeeld. Het toneel speelt zich af in de Franse stad Carcassonne. Op en rond de stadsmuren van deze Middeleeuwse vestingstad beleven een gids en een paar toeristen spannende avonturen.

Het kinderfeest wordt donderdagavond afgesloten met het 'ff Anders Festival', aanvang 19.00 uur.

Het feest wordt georganiseerd door vrijwilligers uit verschillende kerken. Meer informatie is te vinden op [www.beregaaf.nl](http://www.beregaaf.nl).

U kunt ook Petra van Eldik (0315-244488) bellen.

## **SCHRIJFACTIE AMNESTY VARSSEVELD**

In oktober schrijven we voor de volgende mensen.

In december 2005 zijn in Irak achttien mannen gearresteerd. Het lichaam van Firas Naji 'Abid werd later gevonden, gemarteld en gewurgd. Gevraagd wordt naar de verblijfplaats van de anderen, hun families in te lichten en de schuldigen te berechten.

In El Salvador zijn meer dan 700 kinderen verdwenen tussen 1980 en 1992.

Tien jaar later spoorde de Commissie voor de Mensenrechten de overheid aan een grondig onderzoek te doen, maar dit gebeurde niet. Gevraagd wordt aan de regering de verdwijningen van de kinderen te onderzoeken.

In 1994 verdween de Algerijnse Salah Saker, nadat hij was opgepakt door veiligheidstroepen. Later werden verschillende mensen veroordeeld omdat ze demonstreerden tegen verdwijningen. Gevraagd wordt de veroordelingen in te trekken, de verdwijningen te onderzoeken en de daders te berechten.

Onverwacht hebben de Syrische autoriteiten Dr.Aref Dalilah vrijgelaten, na zeven jaar eenzame opsluiting. Hij is dankbaar voor alle inspanningen van Amnesty voor de acties die ze hebben gevoerd!

Inlichtingen over schrijven per telefoon: 242793, 617393 en 243077.



*Herfstbeeld in de zomer...*

*Gezien tijdens het meditatief wandelen in juli 2008.*



*Lopen zonder haast kan onze verwondering wekken*

*Een steuntje in de rug..*

*Even rusten tijdens het meditatief wandelen*



## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



**Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315)-242080 of 06-40359838, p.samwel@kpnplanet.nl

**Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. 0575-562746 of 06-55870610, hermien.bleumink@solcon.nl

**Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld. (0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

**Website:** [www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb) **E-mail-adres:** [npb@xs4all.nl](mailto:npb@xs4all.nl)

### Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 2418 85

**Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 244537

**Voorzitter:** Dhr. B.W. Groenewold, Neijlandstraat 11, 7054 CP Westendorp, (0315) 298121 [bengroenewold@hetnet.nl](mailto:bengroenewold@hetnet.nl)

**Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 241702 [termaatenco@hetnet.nl](mailto:termaatenco@hetnet.nl)

**Penningmeester/administrateur:** Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld, (0315) 840044, [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl)

**Bankrekeningen:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

**Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeehat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

**60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 244049.

**Jeugdclub:** Marjan Hengeveld (0315) 244393, [h.m.hengeveld@zonnnet.nl](mailto:h.m.hengeveld@zonnnet.nl)  
Engelien Veerbeek (0315) 298687, [engelienveerbeek@hotmail.com](mailto:engelienveerbeek@hotmail.com)

**Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld (0315)-244393, Henk Beunk 0314-632061, Arjen Dijkstra (0315)-298091, Aria den Hartog (0315) -242080

### Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, ( zie **Administratie**)

#### Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld, (0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

### Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, [beunkptc@planet.nl](mailto:beunkptc@planet.nl). Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, [mchevalking@solcon.nl](mailto:mchevalking@solcon.nl)

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, [familie.wolsink@wanadoo.nl](mailto:familie.wolsink@wanadoo.nl) en Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

**NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

**Autodienst:** zie: **Administratie**

# Oktober 2008

- Zondag  
5 oktober  
9.45 uur NPB dienst in “Den Es”  
voorganger mevr. Marjan Hengeveld.
- Geen dienst in Witte Kerk.
- Zondagdag  
12 oktober  
10.00 uur: dhr Peter Samwel; thema: “Arbeid...!”
- Zondag  
19 oktober  
10.00 uur: dhr. Peter Samwel;  
thema: “Gemeenschap”  
In deze dienst zullen worden gedoopt Bart  
Wisselink en Diede Tuenter.  
Na afloop van de dienst gezamenlijk koffie drinken  
in De Eendracht
- Zaterdag  
25 oktober  
Kerk Dinxperlo  
19.00 uur: mevr. Hermien Bleumink
- Zondag  
26 oktober  
**Jubileumviering NPB – 135 jarig bestaan**  
**10.00 uur: dhr. Peter Samwel.**  
**Thema: *De vrijzinnigheid,***  
***van blijvende waarde voor elkaar,***  
***de NPB-identiteit, 135 jaar...***  
Het NPB-ensemble verleent muzikale medewerking  
Na afloop van de dienst gezellig samenzijn in De  
Eendracht
- Zondag  
2 november  
Geen dienst,  
10.00 in De Eendracht een lezing door de heer  
Rundqvist met als thema “Kinderen en dromen”.  
Entree € 7,50 (incl. koffie of thee)