

# September 2001

- Zondag  
2 september  
Geen dienst.
- Zondag  
9 september  
10.00 uur; Ds A.M.J. Meijer: "Menszijn is groeien", bij Hand 6:7
- Zondag  
16 september  
10.00 uur; **Buitendag Eibergen**. Zie voor nadere gegevens de uitgebreide informatie elders in deze editie. Derhalve geen dienst in onze kerk. Met alle deelnemers willen wij om 9.30 uur vertrekken vanaf de kerk. Wel zondagsschool in de Eendracht.
- Zondag  
23 september  
10.00 uur; **Vredesdienst** in de Grote- of Laurentiuskerk, Ds A.M.J. Meijer, thema: "Religie en geweld; geloven in vrede!", m.m.v. het "Varssevelds ouderenkoor" en de kinderen van de kindernevendienst (zie voor nadere bijzonderheden elders in deze editie) In onze eigen kerk geen dienst.
- Vrijdag  
28 september  
16.30 uur; Weeksluiting in "de Bettekamp" Ds A.M.J. Meijer.
- Zondag  
30 september  
10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer, thema: "Spreken en helen", bij Marcus 1:29-39
- Zondag  
7 oktober  
Geen dienst.
- Zondag  
14 oktober  
10.00 uur; Netty Hengeveld, thema: "Tam maken".

67<sup>ste</sup> Jaargang

No. 489

September 2001



## EN ZIJ LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG

Zo eindigen veel sprookjes. We maken met die slotzin zo nu en dan wel eens grapjes en denken in de regel daarbij: "ja, in sprookjes gaat dat zo, maar in het werkelijke leven gaat dat lang niet altijd op". In deze zakelijke wereld geloven wij toch immers niet meer in sprookjes. Maar is dat een reden om er geen aandacht meer aan te besteden? Als kind genoten wij ervan als moeder, vader of de onderwijzeres op school ze voorlas. We leefden er helemaal in mee. Voor we gingen slapen dachten we er nog over na of probeerden zelf in die sprookjeswereld te stappen door er ons eigen fantasieverhaal aan vast te knopen. Zo ontdekten wij een werkelijkheid waarin alles nog kon. Onbewust ontdekten wij daarmee ons eigen gevoelsleven en gaven daar onze eigen beelden en vormen aan. Naarmate we ouder werden en de grenzen van fantasie en werkelijkheid voor ons duidelijker werden, ontnamen we onszelf deze droomwereld omdat die niet strookte met

de harde werkelijkheid van alledag.

Sprookjes waren immers voor kinderen. Niets is echter minder waar. Om mij op dit artikelte voor te bereiden trok ik een prachtig boek uit de boekenkast waarin alle sprookjes van Hans Christian Andersen verzameld zijn. Ik las er een paar bekende en onbekende sprookjes uit en werd weer gefascineerd door de rijkdom aan fantasie, maar ook door de wijsheid en mensenkennis van deze grote Deense verteller. Bijvoorbeeld het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer. U kent het vast allemaal wel. Op onnavolgbare wijze beschrijft hij hierin hoe mensen zich voor de gek laten houden door allerlei charlatans met mooie verhalen. Wie zijn ogen en oren goed de kost geeft en met een gezonde achterdocht de zaken beoordeelt die worden voorgeschoteld kan zich dagelijks ergeren of amuseren over alle 'nieuwe kleren' verkopers die zich overal manifesteren. Op alle fronten van ons maatschappelijk leven probeert men ons illusies te verkopen. Of het nu zalfjes of pillen zijn die wonderen beloven, aandelen in luchtbel firma's, een satelliet die al onze met de auto gereden kilometers registreert en ga zo maar door. Vooral het einde van dit sprookje is zo kostelijk. Uiteindelijk is het een klein jongetje dat hardop durft te zeggen dat de keizer in zijn blootje loopt. Dit prachtige spookje van Hans Christian Andersen is waarschijnlijk actueler dan ooit!

De boodschap van dit sprookje is nog betrekkelijk eenvoudig te verstaan, maar heel veel sprookjes, vooral de volkssprookjes die soms van zeer grote ouderdom zijn, bevatten een ware rijkdom aan symboliek en dieptepsychologie. Wie zich verdiept in de zinnebeeldige betekenis van de sprookjesfiguren en de handelingen wordt in een sprookje rondgeleid door de duistere diepten maar ook door de schoonheid van de menselijke geest en het gevoelsleven. Dan blijkt dat sprookjes gaan over de oneindige werkelijkheid van ons eigen innerlijk. Aldus kan men aan de hand van sprookjes op een speelse manier een innerlijk bewustwordingsproces ondergaan. En hoe meer zicht we eerlijk op onszelf krijgen, des te gelukkiger we door het leven kunnen gaan. Deze laatste stelling laat zich, als voorbeeld, goed illustreren met een beeld uit het sprookje van Doornroosje. Het prinsesje dat in een diepe slaap is, ontwaakt na een

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voor-ganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof - Groen, Terborgseweg 19 7065 AA Sinderen (0315) 24 12 06
- Beheer kerk en verenigings-zalen:** B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigings-zaal:** "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
- Admini-strateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.jhengeveld@freeler.nl
- Gironummer** N.P.B. Varsseveld 846569
- Bank-rekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwencclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
- Leiding zondagsschool:** Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** vacant.
- Cassette-dienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

## LEZINGEN HERFST/WINTER 2001/2002

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.  
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

Donderdag 20 september Thema: "Sprookjes, verklaring vanuit de antroposofie" door Lidwien van Geffen uit Eindhoven.

Woensdag 10 oktober Inleidende lezing over het beroemde werk van Dante Alighieri "De Goddelijke Komedie", door Mw Ds E. Laman Trip-Klein Starink.

In vervolg op deze lezing zullen er nog zes lezingen over ditzelfde zeer bijzondere boek volgen in de vorm van een soort cursus. Deze zullen plaatsvinden op de woensdagen: 14 november, 12 december, 16 jan. 2002, 20 feb. 2002, 20 mrt. 2002, en 17 april 2002. In onderling overleg met de deelnemers zal nog worden beslist of er in mei nog een zevende cursusavond aan deze reeks zal worden toegevoegd. Deze lezingen zullen aanvangen om 19.30 uur en afhankelijk van het aantal deelnemers plaatsvinden in de grote zaal, de kleine zaal of de kerk. Indien men zich inschrijft voor de 6 vervolglezingen is dit f 75,-, bij de eerste cursusavond te voldoen. Wil men zich niet vastleggen en toch één of meerdere van deze avonden bezoeken dan bedraagt de entree f 12,50. In beide gevallen ook inclusief koffie of thee. Het aantal deelnemers is vanwege de beschikbare ruimte beperkt, daarom kunt u zich voor deze cursus nu reeds opgeven bij de voorganger Ds A.M.J. Meijer; zie colofon.

Zondag 28 oktober 10.00 uur in onze kerk, Dienst ter viering van het 128-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van onze geloofsgemeenschap waarin voor zal gaan Prof. Dr. Ds. Anne van der Meiden. Deze dienst zal worden gehouden in het Twents, terwijl de liederen in het Achterhoeks zullen worden gezongen. Thema: "In Gods woord mijn eigen taal!"

Donderdag 24 jan. 2002 Thema: "Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven vanuit een spirituele benadering", door Dr Andreas Kuppen.

Woensdag 13 feb. 2002 Thema: "Nieuwe-tijds kinderen", door Mw Willemien ten Bulte.

Woensdag 13 mrt. 2002 Voordracht met als thema: "Pontius Pilatus, beul of heilige ?", door de heer A. Kosters.

kus van de prins. Welnu, zich iets bewust worden (ontwaken) – in dit geval de mooiere, tedere en hogere gevoelens die in ons onderbewustzijn sluimeren (de prinses) moeten door een bewuste daad van zelfvertrouwen (de kus) gewekt worden en bevrijd. Dit sprookje gaat dus ten diepste niet over twee mensen, de prinses en de prins, maar over één persoon. (onzelf) De gevoelsmatige (zachte) kant en de verstandelijke (de sterke) kant van onszelf. . Die twee moeten weer bewust tot een harmonische eenheid gebracht worden. Een onbewust verlangen van ieder mens. Wie dit verwezenlijkt is een gelukkig mens.

Niet voor niets maakten grote psychologen als S. Freud en C.G. Jung dankbaar gebruik van figuren uit mythen en sprookjes om bepaalde menselijke zielenroerselen te beschrijven, een naam te geven en genezingsprocessen (die vaak bewustwordingsprocessen zijn) in te leiden.

Ook de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, heeft aan de hand van sprookjes heel interessante gezichtspunten ontwikkeld.

Met deze korte inleiding heb ik u hopelijk warm gemaakt voor onze eerste lezing in ons herfst/winter programma dat als thema heeft: "Sprookjes, verklaring vanuit de antroposofie", door Lidwien van Geffen op donderdag 20 september. (nadere gegevens zie programma elders in deze editie)

Enkele van onze leden hebben deze lezing al een keer bijgewoond en waren hierover buitengewoon enthousiast.

A.M.J. Meijer

## BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 10 juli 2001 overleed op 52-jarige leeftijd mevrouw

*Lien ter Welle-ten Brinke*

*Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
om niet te vergeten.*

Op 14 juli hebben we afscheid van haar genomen. Lien was een krachtige vrouw, die met ons en tussen ons heeft geleefd.

Lien heeft veel nagelaten wat waard is om niet te vergeten. Haar liefde voor haar man, haar liefde voor het kind dat ze ongeboren los moest laten en nu bij haar in haar graf zijn laatste rustplaats heeft gekregen.

De kracht van Lien om al datgene wat ze op haar levenspad tegen is gekomen tegemoet te treden. De warme herinneringen aan het wilde jonge meisje dat kattenkwaad uit haalde. Aan de jonge vrouw die als zweminstructrice haar sportieve kant vorm gaf en daarin haar werk vond. De vrouw die genoot van bloemen en planten en met de materialen die dat opleverde uiting gaf aan haar creativiteit en tevens in de donkere uren van het leven troost vond in deze activiteit. Ze leerde pianospelen, een verlangen wat ze ten uitvoer bracht toen er geen tijd meer was dat op de lange baan te schuiven.

De slinger des levens beeldend weergegeven met de bloemen op haar kist. Door haar zelf benoemd als het leven dat geen recht pad is geweest. Groei, sterven en loslaten. Pijn en vreugde, verdriet, angst en verlangen. Hoop. Voor Lien waren dit woorden waarvan zij de inhoud kende. Gevoelens die zij deelde met Joop, haar man.

Zij is de confrontatie met het lijden niet uit de weg gegaan. Leerde hoe belangrijk het is voor jezelf op te komen. Te staan voor wie je bent. Te ervaren wat bezieling betekent.

Gouden momenten bewust worden, herkennen en ze benutten. Ervan genieten.

Weten dat je als mens allemaal gelijk bent, wat betekent dat je ieder op je eigen tijd geconfronteerd wordt met alles wat het leven te bieden heeft.

Voor Lien waren degelijkheid, soberheid, punctualiteit en het alles tot in de perfectie regelen bij haar horende karaktertrekken. Moed hoort daar ook bij. Samen met Joop regelde ze haar uitvaart. Hebben we voorgesproken en doorgesproken. Zij leerde ons lessen. Waard om

kennen. Jongelui die in Hollingstedt zijn geweest vertellen er nog steeds met veel enthousiasme over.

De data zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken, zodat jullie het in kunnen plannen. Tot slot alle gastgezinnen, helpers en gulle gevers namen het comité Ds. van Lent Fonds: hartelijk dank.

Janny Nijhof-Weggelaar

#### ADRESSEN EN ACTIVITEITEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4. Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld.



#### AMNESTY INTERNATIONAL

Na twee maanden zomerstop gehouden te hebben gaan we in september weer schrijven voor gevangenen. Er kan geschreven worden voor journaliste Olga Kitowa (Russische federatie) die gevangen zit omdat ze publiceert over corruptie in haar land. De tweede brief is bestemd voor de regering in Mauretanië omdat



*"De mensen van tegenwoordig hebben het veel te gemakkelijk"*

## DE GODDELIJKE KOMEDIE

Voor wie geïnteresseerd is in het thema van onze lezingen-cyclus over de “Goddelijke komedie” (de inleidende lezing is op woensdag 10 oktober, zie pag. 18) maken wij u attent op een tentoonstelling over Dante en dit boek in Rheden tot en met 9 september a.s.

## UITWISSELING HOLLINGSTEDT

Na veel faxen, telefoneren en e-mailen ook al in verband met de mkz-crisis arriveerden maandag 24 juli zes jongens en het echtpaar Kruse uit Hollingstedt om ongeveer drie uur in Varsseveld.

Na de gebruikelijke koffie/limonade met taart werden de Hollingstedters verdeeld over de gastgezinnen. Het is aardig om te zien hoe de jongelui eerst aarzelend met elkaar kennismaken en in de loop van de week steeds vrijer met elkaar omgaan.

‘s Avonds maakten we een wandeling door Varsseveld met bezichtiging van molen de Engel en het Hofshuus en tot slot een ijsje van de Heer. Dinsdag 25 juli werd een bezoek gebracht aan Burgers Zoo, de terugreis ging over de Posbank en naar Doesburg. Hier werd een bezoek gebracht aan de mosterdfabriek en het atelier van mevrouw Meijer.

De volgende dag maakten we een fietstocht door de omgeving met een bezoek aan de Radstake en heerlijk pannenkoeken eten onder de bomen bij familie Burghardt in Halle. Het was zo warm dat er ‘s middags nog gezwommen werd in de Slingeplas. Bij de familie Kraan werd de afscheidsavond gehouden met een barbecue met als toetje heerlijke bowl van de familie Tannemaat.

Donderdagmorgen vertrokken onze gasten weer naar Hollingstedt, nadat we eerst nog gezellig met z’n allen koffiedronken in de Eendracht. Het waren zeer geslaagde dagen met prachtig weer, het was alleen jammer dat het maar zo kort was. Wij zijn weer uitgenodigd om volgend jaar in Hollingstedt te komen.

Het comité hoopt dat vooral veel jongeren meegaan naar Duitsland. Het is een heel andere vakantie, want je verblijft in een Duits gastgezin en leert daardoor de gewoontes, het eten enz. van anderen

met dankbare handen weemoedig mee te dragen en niet te vergeten. Om in liefde te herinneren.

Op 25 juli 2001 overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw

*Berendina Johanna van den Berg*

Bij de aanvang van de herdenkingsdienst voor haar heengaan lazen wij uit psalm 139. Hierin staat in prachtige taal verwoord dat slechts de Eeuwige de mens ten dieps te kent. Nog beter dan wij onszelf soms kennen. Daarom past ons bescheidenheid wanneer wij over een ander spreken. Wij kennen slechts zeer ten dele. Als wij dan toch het leven van mevrouw van den Berg - voor velen onder u 'tante Dien'-, overzien, valt op dat zij zichzelf nooit op de voorgrond heeft willen plaatsen en van haar levenservaring weinig prijs gaf. Zo weten wij over haar jeugd niet veel meer dan dat zij opgroeide op de boerderij aan de ‘van den Bergsdijk’ in Heelweg Oost en daar tijdens haar meisjesjaren haar ouders hielp in het boerenbedrijf. Toen een van haar zusters trouwde met de heer Wolsink en aan het – wat thans heet ‘het Giezenveld’ ging wonen, zij bij deze zuster introk. Dat was in de dertiger jaren. In het gezin Wolsink stelde Dien zich dienstbaar op; zowel in de huishouding als in het boerenbedrijf. Ze draaide helemaal mee.

De oorlogsperiode heeft wel een diepe indruk op haar achtergelaten. Eerst de onderduikers over wier veiligheid gewaakt moest worden en de verzorging die zij moesten krijgen. En tijdens de strijd om Varsseveld, in maart en april 1945 heeft zij vele bange uren moeten doorstaan omdat rond de Tandem enkele dagen zware gevechten zijn geweest en Dien ook betrokken was bij het overbrengen van berichten tussen de Horsten en de andere boerderijen. Mevrouw van den Berg was zeer gelijkmatig en wat gesloten van karakter.

Trouw bracht en haalde zij in de vijftiger jaren de kinderen naar en van school en paste zij soms op de blagen. Wanneer er bezoek was op de Horsten was zij er altijd wel bij en genoot zij van de gezelligheid en lachte wel mee, maar hield zich verder op de achtergrond. Naast

haar werkzaamheden op 'de Horsten', ging zij tweemaal per week een dag uit werken bij 'Willem van de Geurt', zodat zij ook een eigen inkomen had en wat kon sparen. Hierin was zij zeer zorgvuldig. Ze zocht zo haar eigen richting wat vooral inhield dat zij zich vooral toelegde op de verzorging van haar bloemen en planten in de siertuin. Uren kon zij, soms samen met haar zuster, genieten van de bloemenpracht of slechts een enkele bloem. De schoonheid van bloemen sprak haar zeer aan. Uit een gesprek dat ik enige tijd geleden nog met haar mocht hebben maakte ik op dat zij vrede had met God, het leven dat zij heeft mogen leiden en het afnemen van haar krachten. "Het was goed" zei ze mij.

In die vrede is zij terug gekeerd naar haar Schepper. Wij mogen geloven dat in die vrede, dat de Almachtige zich over Berendina Johanna van den Berg, zal ontfermen in zijn hof van bloemen die in schoonheid de aardse nog te boven gaat.

#### ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans (26/8) weer thuis: Hr. G.J.W. Wisselink; Hr W.G.H. Rutgers; Hr A. Swienink; Mw J. Semmelink en Mw A.A. Radstaak-Veerbeek. Thans verblijft nog aldaar: Hr G.J. Weikamp.

In het Beatrix ziekenhuis te Winterswijk was enkele dagen opgenomen: Hr J. Th. Radstake.

Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Hr H.A. Duitshof, Mw B.A. en Mw Duitshof-Jolink en Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

#### BELANGRIJKE MEDEDELING

t.a.v. ziekenhuisopname in het beatrix-ziekenhuis te Winterswijk.

Uit bezuinigingsoverwegingen verstuurt dit ziekenhuis al weer enige jaren aan de predikanten uit de regio geen mededelingen omtrent de opnamen van lidmaten. Mocht dus in de toekomst een uwer familieleden aldaar worden opgenomen, verzoek ik u beleefd dit

de Eendracht, Beatrixstraat 1a.

Er kan gedurende het hele seizoen 'ingestapt' worden en er is natuurlijk geen enkele verplichting om er altijd bij te zijn.

De lesprogramma's van de zondagsschool en die van Ds A.M.J. Meijer op de basisscholen zijn op elkaar afgestemd. Deze vullen elkaar aan, in die zin dat Ds Meijer de nadruk legt op de culturele en ethische aspecten alsmede andere godsdiensten terwijl op de zondagsschool meer thema's, verhalen, speelse, feestelijke en creatieve zaken aan bod komen.

Wij zouden het fijn vinden, indien u uw kind eens (vrijblijvend) met onze (uw!) zondagsschool laat kennis maken. We beginnen weer zondag 16 september a.s. om 10.00 uur. U kunt uw kind(eren) er die dag gewoon naar toe brengen. Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot: Erna Wolsink-Semmelink, 29 87 18 (Westendorp) of Gwen Spaa, 242918

Met een hartelijke groet,  
De leiding van de zondagsschool, Erna en Gwen

De zondagsschool komt dus bijeen op (voorlopig rooster): 16 sept.; 21 okt.; 18 nov.; 23 dec. om 14.30 uur Kerstviering; 20 jan.(2002); 17 febr.; 24 mrt. (i.v.m. Palmпасen) 21 april en 12 mei. Voor de leiding zijn wij nog op zoek naar enkele dames of heren die dit leuke werk een paar jaar op zich willen nemen. Het team is aan de krappe kant. Het kost beslist niet veel tijd!

#### GEMEENTEAVOND

op woensdag 7 november a.s. met "De Barkelvrouwluu" uit Eibergen

We laten de Barkelvrouwluu even aan het woord: "Wi-j zingt liedjes, doot sketsjes en laest korte gedichjes veur. Allemoale in ut plat. Ok make wi'j zo tussendeur nog un stuksken meziek en köj metzingen of dansen. Liekt ut owlou wat veur nen gezelligen oavend, zörg dan da'j op den zeuwendenden november um acht uur 's aovends in d'n Eendracht bunt... Töt dan!".

thema van deze dienst luidt: "Religie en geweld; geloven in vrede". Daarbij komen indringende vragen aan de orde.

Over dit thema wil Ds A.M.J. Meijer tijdens de overdenking even met u nadenken. Deze dienst zal vocaal worden opgeluisterd door het 'Varssevelds Ouderenkoor o.l.v. Mw H. Ritzema. Die enkele mooie en bekende liederen ten gehore zullen brengen. In de kerk zullen een aantal tafels worden ingericht door o.a. Het Nederlands Bijbelgenootschap; de Wereldwinkel en Amnesty International. De aanwezigen zijn voor en na de dienst in de gelegenheid zich aldaar te informeren of te kopen. Een groot aantal jaren heeft deze dienst plaatsgevonden in de 'van Pallandthal'.

De Oecumenische Werkgroep Varsseveld (O.W.V.), waarin zitting hebben: de Federatieve Samen-op-weg Gemeente Varsseveld, de R.K. Laurentiushuis Gemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, hebben enige jaren gelden besloten voortaan deze dienst te doen plaatsvinden in de Grote- of Laurentiuskerk op de markt te Varsseveld. Het O.W.V. (en dus ook het bestuur van onze geloofsgemeenschap) nodigt u hierbij van harte uit tot bijwoning van deze dienst. Aanvang 10.00 uur.

#### DE ZONDAGSSCHOOL NU ÉÉNMAAL PER MAAND (dat is toch niet te veel?)

Geachte ouders van schoolgaande kinderen,

U hebt vast zelf nog prettige herinneringen aan uw zondagsschool-tijd.

Gelukkig is de vrijzinnige zondagsschool van de NPB er nog steeds en bemerken we, dat de kinderen die er eenmaal op zitten, er veel plezier aan beleven.

Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelse verhalen en begrippen en maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Gedurende het herfst/winter seizoen (sept/mei) wordt er een uitstapje gemaakt; wordt er een Kerstspel ingestudeerd en opgevoerd en worden er enkele kinderkerkdiensten gehouden waarin de kinderen centraal staan. Eenmaal per maand, op iedere derde zondag, komen de kinderen bijeen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, in een van de zalen van

telefonisch aan mij te melden.(242080). Dit geldt overigens ook voor alle andere ziekenhuizen, behalve het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, hoewel ook bij spoedopnamen in het Slingelandziekenhuis een bericht nog wel eens niet door kan komen. Zij is altijd eenmaal per week in het ziekenhuis, rond het midden van de week. Mocht zij dus niet bij een opgenomen familielid langs zijn geweest, neemt u dan even telefonisch contact met haar op, want dan is er iets mis gegaan.

#### VERANTWOORDING GIFTEN

Van navolgende leden ontvingen ik of een van de leden van de bezoekgroep: Van de heer J.B. f 50,-; van mevrouw N.N. f 25,- en van de heer en mevrouw N.N f 50,-. Voor al deze giften onze bijzondere dank.



#### HUWELIJKS JUBILEA

Zondag 15 juli 2001 mochten wij gelukwensen met hun 40-jarig huwelijksjubileum: Henk en Woutje Vossers. Op gepaste wijze hebben zij die dag met hun kinderen, familie en zeer vele vrienden en bekenden gevierd in partycentrum 'de Ploeg' te Varsseveld.

Zaterdag 18 augustus waren veertig jaar getrouwd: Arie en Mini Swienink-van Braak. Zij waren voornemens deze heugelijke mijlpaal te vieren op zaterdag 25 augustus in zaal 'de Vos' in Westendorp, maar enkele weken geleden moest de heer Swienink met spoed worden geopereerd en

hebben zij op het laatste moment het feest moeten afzeggen. De heer Swienink is inmiddels al weer thuis en het herstel verloopt voorspoedig. Zij beraden zich over een datum waarop het feest alsnog kan worden gevierd. Inmiddels ontvingen zij reeds onze gelukwensen.



## GEBOREN

*Wie dit kleine mensje ziet  
Gelooft zijn eigen ogen niet  
En zal moeten beamen*

*Wonderen maak je nog altijd samen.*

Deze prachtige en zeer toepasselijke dichtregels stonden boven de geboortekaart van "Luuk" die op 18 augustus werd geboren als zoon van Hans en Yvonne Kempers, Burg van Tuylstraat 6, 7051 BZ Varsseveld.

Wij wensen hen van harte geluk met de geboorte van hun zoon.

## BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 9 september wil ik met u even stilstaan bij de onmacht die wij soms voelen wanneer wij aan het ziekbed staan van iemand met een ernstige kwaal. Kunnen wij door onze houding en woorden iets bijdragen aan het herstel?

Zondag 16 september is er weer de jaarlijkse 'buitendag' van de NPB afdelingen van de Regio Achterhoek/Twente. Ik hoop dat wij met een uitgebreide deputatie deze dag zullen bijwonen. Het interessante programma treft u op pag. 12 aan.

Op zondag 23 september is er de "Vredesdienst", in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Op pag. 13 van deze editie treft u hierover nadere informatie aan. Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bijwonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede.

Zondag 30 september. Steeds meer worden wij ons bewust van het procesmatige karakter van alles wat tot onze waarneembare werkelijkheid behoort. Alles is aan constante verandering onderhevig. Natuurlijk nemen we dit het meest waar bij onszelf, maar ook in de

tekst en wat dies meer zij, die passen in de dienst die drs. Roos 's middags zal leiden. Een aantal naslagwerkjes is beschikbaar.

Een derde groep **Museum**: bestaande uit deelnemers aan de Buitendag die, om welke redenen dan ook, niet mee willen doen met de groepen 1 en 2. Met hen willen we het interessante plaatselijke museum "de Vurever" bezoeken.

**12.30 – 13.00 uur**: Borrel(half)uurtje. Een grote naam voor een bescheiden activiteit. Een mooie gelegenheid voor een gesprekje met deze of gene.

**13.00 – 14.00 uur**: Lunch, die in ons eigen gebouw wordt geserveerd.

**14.00 – 14.30 uur**: Een moment voor "ontmoeting". Een agendapunt dat, naar meermalen bleek, erg op prijs wordt gesteld.

**14.30 – 15.30 uur**: Kerkdienst, waarin drs. M. Roos hoopt voor te gaan.

**15.30 – 15.45 uur**: Na de dienst kunnen we, voor wie dat wil, nog even napraten onder het genot van een kop koffie.

**Rond 15.45 uur** zal onze voorzitter deze Buitendag 2001 besluiten.

Wilt u a.u.b. uiterlijk **7 september** opgeven of u meedoet? Zo ja, dan graag ook even aangeven tot welke groep u wilt behoren. Dit opgeven kunt u doen bij ons secretariaat Mevr. W. Nijhof-Groen, tel. 241206.

## VREDESDIENST

Oecumenische dienst in het kader van de vredesweek.

Deze zal plaatsvinden op zondag 23 september in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Het





the/koffiedrinken in de Mosterdhoeve, **15.45 uur**: Bezoek aan de mosterdfabriek met rondleiding en uitleg. Daarna kunt u een kijkje nemen in het atelier van mevrouw Meijer en kunt u diverse winkeltjes in de Gildehof bezoeken. Tot slot zoals ieder jaar pannenkoeken eten, dit keer in de Commanderie. Opgave bij J. Nijhof-Weggelaar tel 0315-244049 na 18.00 uur. Kosten: f 30,- per persoon.

De volgende data kunt u alvast in uw agenda zetten:

**Dinsdag 9 oktober**: mevrouw Joke Jansen-van Campen vertelt over Ismakogie, **dinsdag 13 november**: Zwerven door Montferland met de I.V.N., **dinsdag 8 januari 2002**: Nieuwjaarsvisite met een hapje en een drankje.

#### UITNODIGING VOOR DE BUITENDAG 2001

van de regio Twente/Achterhoek

die gehouden wordt op zondag 16 september 2001 in de kerk en de zaal van de NPB Eibergen. Wij nodigen u hierbij van harte uit om aan deze dag deel te nemen. We stellen ons het verloop van de dag als volgt voor:

**Inloop tussen 10.00 en 10.30 uur**. We ontvangen u met koffie en koek. Op uw weg naar binnen passeert u onze penningmeester, die graag uw bijdrage in de kosten à f 25,- per persoon, in ontvangst zal nemen.

**Rond 10.30 uur** wordt u verwelkomd door onze voorzitter die tevens het verloop van de dag zal toelichten.

**10.30 – 12.00 uur**: activiteit in werkgroepen. In overleg met, en in samenwerking met drs. Roos en onze voorganger Mw. van Kampen, willen we trachten een tweetal werkgroepen te formeren.

De eerste werkgroep **Gesprek**: deze kan met drs. Roos een gesprek aangaan over het thema van zijn overdenking later op de dag: "Het ronddolen van mensen in het postmodernisme" aan de hand van het bijbelboek Daniël 3.

Een tweede werkgroep **Liturgie**: deze kan, tezamen met onze voorganger op zoek gaan naar liederen, gedichten, gebeden, stukjes

maatschappij. Zien wij dit als een ontdekkingsstocht?

#### GROOT-LETTER EENDRACHT

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Ons initiatief heeft ook al landelijke bekendheid gekregen en tot navolging geleid. Op dit ogenblik maken 45 leden van deze service gebruik.

Mocht ook u prijs stellen op een dergelijke uitvoering, geeft u dit dan even door aan Mw Betsie Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14 7054 CN Westendorp tel. 298223

#### VOORAANKONDIGING

Zondag 21 oktober zal er een kinderdienst zijn tijdens welke dienst er tevens de gelegenheid zal zijn uw kind ten doop te houden. Ouders die wensen dat hun zoontje of dochtertje die dag wordt gedoopt, gelieve dit telefonisch aan mij te berichten.



#### AAN DE OUDERS VAN JONGELUI VAN 16 EN 17 JAAR

In september beginnen de NPB jongeren-cursussen weer. Alle jongeren in de betreffende leeftijdsgroep worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk zijn zij vrij om er al dan niet aan deel te nemen. Maar een klein zetje in de rug van uw kant kan wel uitmaken! Misschien heeft u het hoofdartikel gelezen. Alles wat ik met deze gespreksuurtjes tracht te bereiken is om ook uw kind een geestelijk 'overlevingspakketje' mee te geven zodat hij of zij wat sterker staat tussen de overstelpende overvloed van informatie en vooral mis-informatie.

Het kan geen kwaad om de opgroeiende jonge mensen elementen van vorming en kennis aan te reiken zodat zij voor zichzelf een levensovertuiging kunnen kiezen, respectievelijk ontwikkelen. Ik reken een beetje op u. De ervaring leert dat zij die eenmaal meedoen

uit eigen beweging trouw de bijeenkomsten blijven bijwonen. Het betreft een cursus van één seizoen, waarna bij de afsluiting aan hen persoonlijk gevraagd zal worden of zij eventueel belijdenis willen doen. Dit staat hen volkomen vrij en er zal op dit punt op hen dan ook geen enkele druk worden uitgeoefend. Het volgen van de cursus staat hiervan dan ook volkomen los.

Het belangrijkste oogmerk blijft om hen een soort geestelijk 'overlevingspakket' mee te geven voor de moeilijke vragen die het leven altijd aan mensen stelt en de moeilijke momenten die in het leven onontkoombaar zijn.

Na zeer zorgvuldig nadenken en op grond van ervaringen heb ik voor de bovenstaande leeftijdsgroep gekozen, omdat wanneer ik ze later oproep zij vaak in de examenklas zitten of zelfs al buiten de regio studeren, hetgeen voor het volgen van deze cursus dan vaak op praktische bezwaren stuit.

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt mij altijd bellen: 242080.

#### UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Voor de laatste les van het schooljaar 2000/1 had ik voor groep 7/8 van de Leemvoortschool een verhaal uitgekozen van Annie M.G. Schmidt. Dit verhaaltje is bij uitstek geschikt om met de kinderen over vooroordelen en rollenpatronen na te denken. Het ging over een meisje dat zichzelf graag 'Bert' noemde en timmerman wilde worden en een jongen, 'Josje' die het leuk vond om met poppen te spelen en op een speelgoedfornuisje kleine koekjes te bakken.

Nadat ik het verhaaltje had voorgelezen was mijn eerste vraag: "Vinden jullie Bert en Jos nu gek of moet dit kunnen en hebben jullie er geen problemen mee?" Vrijwel unaniem vonden ze allemaal dat Bert en Josje maar moesten doen wat ze fijn vonden en dat het verkeerd was daar aanstoot aan te nemen. Nog voor ik mijn (belangrijke) volgende vraag kon stellen die luidde: "Waar ligt dan de grens, waarna men zegt: dit gaat te ver, dit wijzen we af", kwam een

van de meisjes nog met de prachtige opmerking: "Die Bert en die Jos moeten maar met elkaar gaan trouwen, die passen prachtig bij elkaar!"

#### DE UITWISSELING VARSSEVELD/HOLLINGSTEDT,

was dit jaar weer een groot succes. Zie hiervoor het verslag van Janny Nijhof-Weggelaar op pag. 16!

#### TENSLOTTE

Het was een prachtige zomer. Veel zon, maar ook zo nu en dan een stevige bui. Wat wil een mens nog meer! We mopperen wel eens, maar zijn wij net zo vaak dankbaar als de dingen goed verlopen? Ik vrees van niet. Als we nu met onszelf afspreken om voor iedere keer dat we mopperen, daar een moment van dankbaarheid op te laten volgen dan zal een blij hart ons deel zijn. Rest mij u een goede nazomer toe te wensen,

A.M.J. Meijer

#### OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING DEZE MAAND

#### BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub II komt bijeen op donderdag 13 en 27 september.

Vrouwenclub I komt bijeen op maandag 17 september, 1 oktober en 15 oktober.

#### 60+ CLUB

Traditiegetrouw beginnen we het winterseizoen met een middaguitstapje.

Dit keer gaat de reis naar Doesburg en wel op dinsdag 11 september. Vertrek om kwart over één (**13.15 uur**) bij de Eendracht.

Het programma:

**14.00 uur:** Bezoek aan de Grote- of Martinikerk met uitleg, daarna

