

Sta op en schitter: je Licht is gekomen (Jes. 60:1). Het licht van Pasen in jezelf ont-dekken. Durf je te geloven dat het er is?

Deze VRIJBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar degelebus@swen.nu Of bel: 06 43167139 (Helene Westerik) 06 22497969 (Nicoline Swen)



Lieve mensen,

Lente is ...
... wakker worden van zingende vogels.
... een groene was over de bomen.
... lammetjes in de wei.
... **NIEUW LEVEN!**

Alhoewel, *nieuw* leven? Leven komt nooit zomaar uit de lucht vallen, het komt ergens

vandaan. Uit een eitje, uit een bolletje in de grond of uit de buik van moeder schaap. Het was er al, maar **totaal anders**. Lukt het ons om dat te herkennen?

Dan wordt **Pasen** een **geboorteverhaal**.

Goede Paasdagen gewenst,
Nicoline & Helene



In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom, in de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond. In de koude van de winter groeit de lente ondergronds, nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om.

Elke stille kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie, ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw. Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid, in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.

(NLB 982, Origineel heet dit lied *Hymn of Promise*)



Spreuk:
Een ongelovige Thomas zijn.

Een spreuk uit het Paasverhaal, met als betekenis: iemand die anderen niet op hun woord gelooft.

Thomas kan niet geloven dat Jezus leeft, pas als hij het met eigen ogen gezien heeft.

En wij? Leven wij vanuit geloof, vertrouwen, hoop? Of kiezen wij ook voor bewijs en zeker weten.....

Iedere VRIJBRIEF een spreekwoord/gezegde uit een religieuze traditie.



De bomen komen uit de grond en uit de stam hun twijgen. En ieder vindt het heel gewoon, dat zij weer bladeren krijgen. Je ziet ze vallen naar de grond, en dan opnieuw gaan groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd, dat al wat sterft zal bloeien.

- Toon Hermans

Rol de steen weg
In onze wereld
Opdat we onomwonden
Ook in de leegte
Ook in de stilte
U mogen zien
Aanwezig
dan ooit tevoren



"Alright, does everyone have sound?"



Dit is een morgen (Morning has broken)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Het verhaal van de pop



Het was in de vroege jaren van de 20ste eeuw, rond 1920, toen Franz Kafka, de later beroemde schrijver, door een park in Berlijn liep. Hij ontmoette er een meisje. Ze huilde omdat ze haar favoriete pop was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zochten tevergeefs naar de pop.

Ze spraken af de volgende dag terug te komen om verder te zoeken. De volgende dag gaf Kafka het meisje een brief. Een brief die door de pop was 'geschreven'. "Huil alsjeblieft niet", stond erin, "ik ben op reis gegaan om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen."
Zo begon een verhaal dat doorging tot het einde van Kafka's leven. Elke keer als ze elkaar ontmoetten, waren er brieven. Brieven vol avonturen en belevenissen van de pop.

Ten slotte bracht Kafka de pop terug (hij kocht er een), die was teruggekeerd naar Berlijn.
"Het lijkt helemaal niet op mijn pop", zei het meisje.
Kafka overhandigde haar nog een brief waarin de pop schreef: "Mijn reizen hebben mij veranderd." Het kleine meisje omhelsde de nieuwe pop en ging gelukkig naar huis.
Een jaar later stierf Kafka.

Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje een briefje in de pop. In de brief, ondertekend door Kafka, stond geschreven:
"Alles waar je van houdt, zal waarschijnlijk verloren gaan, maar uiteindelijk zal de liefde op een andere manier terugkeren."

Omarm de verandering. Het is onvermijdelijk voor groei. Samen kunnen we pijn veranderen in verwondering en liefde, maar het is aan ons om die verbinding bewust en opzettelijk tot stand te brengen.



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Geest
van leven en liefde,
ver aan mij vooraf,
royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God,
maar het liefste
noem ik Haar Schepper.

Ik geloof in mensen,
gedreven door de Geest,
die mij vóórleven
wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap
van de Geest:
mensen die samen zich oefenen
in recht doen en vrede stichten,
In breken en delen.
Ik geloof in het goede,
dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede
het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord
zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.

Vieringen:

Palmpasen: www.degelebus.nl/PalmpasenHelene

Witte Donderdag: www.degelebus.nl/wittedonderdag

Pasen: www.degelebus.nl/pasen

Paasverhalen: www.degelebus.nl/paasverhalen

